

Vi skal have gode rødder. Masser af bibellæsning, bøn, tid sammen med kristne, mere bibellæsning, sange. Så sidder vi godt fast, selvom det rusker og river i grenene.

Men så var jeg ude og løbe i skoven. Det var et par dage efter stormen. Henover stien lå kæmpe træer. Særligt var der to væltede træer, der gjorde indtryk. De var væltet, så "bunden" vendte ud mod stien, og jeg kunne se deres rodnet med en diameter på cirka tre meter, blafrende i brisen som hundrede overgivelsesflag.

Der var noget, der var stærkere end rød-

derne, og det blev træets undergang.

Jeg indså, at der også er noget, der er stærkere end vores rødder. Der er storme, der rusker så hårdt, at selv den mest ihærdige bibellæsning ikke kan holde os fast. Vi har brug for et træ, der ikke vælter. Rødder, der ikke formes af os selv.

Jesus siger, at han er træet, og vi er grenene. Når vi er en gren på Jesus, så er han stærk nok. Hans rødder rækker helt ind i Guds hjerte, så vi kan blive stående. Med ham.

Katrine Vigilius

» LMU'erne er dejlige. Det er åbne unge mennesker, der brænder for det, de laver – selv de stille typer. Det gør mig mere og mere ydmyg

Morten Vibert
side 3

» Tyrkerne er en gruppe, der er meget etnisk bevidst, og der, hvor det kan lade sig gøre, er det måske den bedste vej at lave tyrkiske menigheder frem for at forsøge at integrere dem i bestående LM-forsamlinger

Reidar Puggaard Poulsen
side 9

» Cd'en og bogen *Alletiders historie* gør evangeliet tilgængeligt for det lille barn. Nysgerrigheden vækkes! Vi krydser fingre for, at det ikke er det sidste børneprojekt fra Lise Petersen med venner

Ditte Nygaard
side 12

Debat om Gud og det onde

Dansk Bibel-Institut holdt konference om bibelske paradokser. Hvordan skal de forstås og formuleres i dag?

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Tillader Gud det onde? Eller beslutter han det? Hvordan kan Gud på en gang være både almægtig og kærlig i en ond verden?

Det var de store spørgsmål, der var sat på dagsordenen, da Dansk Bibel-Institut i weekenden over to dage holdt konference om Guds forsyn og det onde.

Ni foredragsholdere stillede op, og omkring 80 deltagere hørte på. Som det fremgår af billedet til højre, blev også pauserne brugt til at prøve at få hold på de svære spørgsmål.

Læs artikel side 7
og leder side 13



FOTO: PETER FUNCH KOFØED

Ny ansættelsesstruktur i KPI

Kristent Pædagogisk Institut satser på flere små ansættelser

AF KAJA LAUTERBACH

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) har vedtaget en ny ansættelsesstruktur, der betyder, at man vil satse på en række mindre ansættelser samt foredragsholdere.

Den nye struktur kommer i kølvandet på, at pædagogisk konsulent i KPI er blevet ansat som forstander for Løgumkloster Efterskole. De korte ansættelser skal være et supplement til den daglige leder for KPI, Carsten Hjorth Pedersen, der er heltidsansat.

KPI skriver i en presse-

meddelelse, at visionen er at opbygge et religionspædagogisk netværk samt tilføre KPI en bred vifte af faglige kompetencer, som kan blive til gavn og glæde for børn, unge, forældre, lærere, pædagoger, forkyn- dere og studerende.

En konsulentansættelse i KPI vil typisk have et omfang på 50-150 timer om året.

Konfirmander og lærere
KPI har allerede ansat den første konsulent. Næmlig Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, der skal være pædagogisk konsulent for

konfirmandkurserne.

Hun er nu ansat på halvtid som fundraiser i KFS og har tidligere blandt andet været familiekonsulent i Indre Mission.

Derudover satser de på at ansætte en konsulent, der skal arrangere et kursus for kristne efterskolelærere, samt en konsulent, der skal skrive et hæfte om et aktuelt pædagogisk emne.

KPI vil desuden knytte en gruppe af foredragsholdere til instituttet. Der bliver tale om personer, som har spidskompetencer inden for diverse religionspædagogiske områder.



Unge på konfirmandkursus på Løgumkloster Efterskole. KPI har ansat Anna-Kathrine Thunbo Pedersen som pædagogisk konsulent for konfirmandkurserne.

FOTO: INGVAR CHRISTENSEN

Synlighed; Tro & Mission kan nu læses via mediedatabasen Infomedia

Norea mangler 750.000

Mediemissionen Norea har brug for gaver på 750.000 kroner i december, hvis man skal undgå underskud i år. Det er omkring 150.000 mere, end man plejer at få ind i årets sidste måned.

Det fortæller daglig leder Ole Sørensen i en mail, der er sendt rundt til LM's kredse og frimenigheder.

"Vi vil gerne dele denne nød med jer, fordi der er mennesker rundt om i verden, som er afhængige af de kristne udsendelser i radioen. Det er deres kirke – det er deres missionshus, og de har ikke så mange andre muligheder," skriver Ole Sørensen. *brs*

Skal få bibelglæde på skinner

Cand.theol. Filip Osmundsen begyndte 2. december i en korttidsstilling hos LM på to måneder. Han skal arbejde med at få Bibelglæde 2014 på skinner. Der er rigtig mange gode ideer, men brug for arbejdskraft til at føre dem ud i livet.

Filip bor i København og er gift med Eva. Ægteparret har netop fået en datter. *brs*



Fra Vocations 25 års jubilæums-koncert.

Vocation rykker i nye rammer

Koret Vocation er flyttet fra LM's missionshus i Nansensgade til Nazareth Kirke på Østerbro.

Koret startede for 32 år siden som Nansensgade Ungdomskor, så det er en lang historie, der nu sættes punktum for.

"Koret ønskede fra starten at være banebrydende inden for lovsang og har kreeret flere produktioner, der har vakt debat," oplyser René Sjølland fra Vocation.

Med tiden er der kommet flere og flere unge til fra andre kredse, missionsforeninger og kirkesammenhænge i København og omegn.

I 1998 relancerede koret sig som gospelkor. Teksterne var primært på engelsk; stilen blev gospel, funk og ballader. Man tog navneforandring til det nuværende Vocation, der betyder kald, idet Vocation oplevede et kald til at fremme livsglæde og lovsang til Gud.

"Nu har vi fået en unik mulighed for at flytte lokation til Nazareth kirke på Østerbro og blive en del af en aktiv folkekirke og et nyt gudstjenesteformat. I den anledning skal der lyde en stor og hjertelig tak til Luthersk Mission i Nansensgade 94, fordi man i 1981 fik en ide og forblev visionære og udfordrende uden at give køb på budskabet. Det tager vi med os videre," siger René Sjølland. *brs*

Tro & Mission på Infomedia

Avisen kan nu findes i stor dansk mediedatabase

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Hvis man har brug for en artikel i et ældre nummer af *Tro & Mission*, men ikke lige kan finde den, så er det nu muligt at søge den frem i den store danske mediedatabase Infomedia.

Det kræver dog et abonnement på databasen, og det har for eksempel alle danske lærere via SkoleKom, der er en stor fælles platform for videndeling i undervisningssektoren.

Infomedia indeholder 50 millioner artikler fra danske dagblade, ugeaviser, fag-



Tro & Mission findes nu ikke længere alene på papir.

blade og nyhedsbureauer og er et meget benyttet værktøj

i medieverdenen. Placeringen på Infomedia

vil derfor give *Tro & Mission* en større synlighed, og det vil for eksempel blive muligt for landets lærere at bruge avisen i undervisningen.

Det gælder dog kun *Tro & Mission* fra sommeren 2013.

Ovenikøbet vil *Tro & Mission* også kunne hente en lille økonomisk gevinst, fordi en del af Infomedias abonnementsindtægter formidles videre til de medier, tjenesten indeholder.

Hver gang nogen læser en af *Tro og Missions* artikler via Infomedia, udløser det en indtægt på omkring seks kroner.

essens;

Glæden ved mission

AF JENS OLE CHRISTENSEN
GENERALSEKRETÆR
JOC@DLM.DK



Jeg hørte om en LMU'er, der kom hjem fra Mission13 og kommenterede det med ordene: "Jeg oplevede glæden ved mission."

Sætningen er blevet hængende og har gjort mig glad. Ikke bare på vegne af komiteen for Mission13, men også fordi den når helt ind i missionens DNA. Mission handler om at give glædelige nyheder videre, og vi ved fra vores almindelige erfaring, at gode nyheder

forhøjer glæden hos både afsender og modtager.

Den erfaring griber Esajas og Paulus fat i, når de taler om mission: "Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!" (Rom 10,15).

Traditionelt har vi nok været bedre til at betone missionens alvor: Det handler om frelse fra evig fortabelse. Og dens hast: Jesus kommer snart igen. Og dens omkostninger: Der skal sættes noget til side – på bankkontoen og i livets prioriteringer – for at drive mission.

Og de betoning er står fuldt ved magt. Men modsætningen til alvor er ikke glæde – det er ligegyldighed. Så i mission er det muligt at være glad for alvor. Næmlig at se i øjnene, hvor meget der står på spil i missionsarbej-

det, mens vores fokus er de overvældende glædelige nyheder, som vi både selv lever af og bringer til andre.

Dette handler om grundtonen i vores arbejde. Hvor lægger vi betoningen, og hvad bruger vi det meste af taletiden på?

Jeg deler det verdensbillede, at vi i LM har en tendens til en bekymringskultur, hvor man helst ikke skal være for optimistisk på vegne af den åndelige situation, missionens tilstand og tiden.

Den netop afdøde sognepræst Frank Jacobsen beskriver det i sin prædikensamling *Til tro på Jesus*: "Det er, som om man tænker, at jo dybere man kan sukke over verdens ugudelighed, des frommere er man" (s 280).

Frank Jacobsens pointe er, at den ægte fromhed først

og fremmest viser sig i glæde og tak over Jesus. Så den glæde overdøver alt andet: Ja, synden er giftig i vores sind. Men tilgivelsen ved Jesu kors gør os rene, som om vi aldrig havde syndet.

Ja, de onde ånde huserer for tiden. Men Helligåndens lys er stærkere end alle andre aktører på markedet.

Ja, døden har fat i vores kroppe. Men vi kender ham, der gjorde dødens magt til intet.

Ja, det går tilbage med troen her på det europæiske kontinent. Men Jesus og hans folk vinder, når historiens regnskab skal gøres op.

Ja, mission kan kræve skarpe prioriteringer af tid, penge og karriere. Men lønnen bliver en mægtig lovsang fra alle folk og på alle sprog. Glædelig mission!

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 9-15.

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390.

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X
tro & mission

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dml.dk
Birger Reuss Schmidt, ansv. red.
direkte tlf. 48 20 76 83
Kaja Lauterbach, journalist/red.sek.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Bibeltitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

Artikler i *Tro & Mission* kan også anvendes på LM's hjemmesider

Pris
Danmark: 390 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 490 kr. pr. år.
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 10. december 2013.

Fritidsjournalister
Bornholm

Helmer Olsen
T 23 44 59 73
E helmer.olsen@hotmail.com
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnilima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96
E lrn_jan@mail.dk

Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Karin Mørk Nielsen
T 75 24 30 40,
E tiko@dlgtele.dk
Østjylland
Gitte Haahr-Andersen
T 86 17 73 03
E gitte.haahr@gmail.com

økonomi;



Johnny Lindgreen; Der er fortsat brug for gavmildhed fra LM's venner, så det ikke ender med underskud i 2013

Lad os fortsat være gavmilde

Der er brug for 5,6 millioner kroner, hvis årets arbejde skal gøres færdigt

AF BIRGER REUSS SCHNIDT

"Den akutte økonomiske krise er afblæst, men det går ikke af sig selv at få samlet de nødvendige penge ind til missionsarbejdet. Vi har brug for 5,6 millioner kroner resten af året."

Det siger resursechef Johnny Lindgreen. Han kan konstatere, at gavebidragene i oktober og november måned er begyndt at halte efter budgettet. I årets første måneder kom der ellers flere gaver ind end forventet.

Og nu er han lidt urolig for, at LM's venner har fået en opfattelse af, at det er så godt som sikkert, at hovedkassen får overskud for andet år i træk efter en lang række år med underskud.

"Vi har lige fået hovedet op over vandkanten efter en række vanskelige økonomiske år. Men der er fortsat brug for gavmildhed fra LM's venner, så det ikke ender



Kollegiearbejde i Cambodja er en af de ting, der nyder godt af, at der kommer gaver nok i LM's hovedkasse.

med underskud," vurderer han.

Brug betalingservice
Indsamlingsbudgettet er på 16,5 millioner i lighed

med sidste år, og det mener Johnny Lindgreen er et realistisk tal.

Resursechefen kan konstatere, at der ikke tegnes mange nye gavebreve, men

til gengæld er der en del, der ønsker at blive faste givere. Og så opfordrer han stærkt alle givere til at bruge betalingservice.

"Det er en stor lettelse

for os, fordi registreringen sker automatisk, og det er en lettelse for givne, fordi man ved, at man får givet det beløb, som man ønsker," siger han.



Søjlen til venstre viser den budgetterede gaveindtægt måned for måned. Søjlen til højre viser de faktiske gaver. Gavebehovet i 2013 er på 16,5 million kroner.

Unge sprænger gavebudgetterne

Landsleder oplever stor villighed til at give penge til missionsarbejdet

Sidste år samlede LMU i Danmark 462.000 kroner ind til deres årlige missionsprojekt. Det var så tæt på målet på den halve million, at den samme målsætning blev fastholdt for landsindsamlingen i 2013, hvor pengene går til bibeloplæring af frivillige ledere i Etiopien.

Dette gavebudget er imidlertid allerede sprængt. På nuværende tidspunkt er der registreret gaver for 516.000 kroner. Dertil kommer de penge, som stadig ligger rundt i LMU-kredsene, men endnu ikke er sendt ind.

Lidt vild historie

"Vi forventer, at beløbet bliver en del større. Jeg har for eksempel kendskab til en LMU-kreds, der har 30.000 gavekroner liggende. Det er ikke til at vide, hvor vi ender," siger Louise Høgild, der er projektleder i LMU.



Hun fortæller også, at årets landsindsamling først for alvor kom i gang i april. "Så det er en lidt vild historie."

En af årsagerne til denne

positive udvikling er, at for årsholdet på LMH alene indsamlede 206.420 kroner.

Lars B. Larsen, der har været fusionsleder i LMU siden 1. februar, glæder sig

over tallene.

"Jeg møder mange unge mennesker, hvis hjerter er sat i brand for mission både nationalt og internationalt. Det afspejler sig i en stor

På Mission13 samlede de unge ind til mission ved at løbe på løbebånd.

villighed til at give penge til missionsarbejdet," siger han.

60.000 på Mission13

Og de unge er tilsyneladende ikke blevet trætte af at give. På Mission13, som blev holdt midt i november på LMH, måtte man introducere et nyt indsamlingsmål, fordi målsætningen for Etiopien-projektet var indfriet. Derfor blev der ved denne

lejlighed samlet ind til studenterarbejdet i Cambodja, og der blev givet tilsagn om gaver på over 60.000 kroner.

En god del af disse penge kom ind ved, at de unge løb 15 minutter på et løbebånd. De havde så på forhånd samlet sponsorer, der ville give et antal kroner per kilometer, der blev løbet. De unge havde også mulighed for at give penge ved kollekt under møderne eller som sms-gaver.

Resursechef Johnny Lindgreen glæder sig meget over de unges villighed til at støtte missionsarbejdet.

"Jeg vil meget gerne aflive eventuelle myter om, at de unge ikke er med i givertjenesten," siger han.

LM Kids har planlagt at samle 150.000 kroner ind til søndagsskolearbejde i Etiopien i årets landsindsamling.

brs



Christa Knudsen; Jeg giver trofast til missionsarbejdet. Det ser jeg som min tjeneste for Gud

Katolikker møder Jesus på lutherske skoler

Vil du være med til at hjælpe unge i Peru?

John Maldonado er vokset op i et katolsk hjem. Han blev døbt i den katolske kirke, men den kristne tro har aldrig rigtig betydet noget i hans familie.

John gik i skole på en af den lutherske kirkes skoler i Arequipa. Adskillige gange blev han inviteret med til ungdomsmøder af skolelederen, der er luthersk kristen og pastor i den menighed, som er tilknyttet skolen.

John tog imod invitationen. Her blev han opslugt af musikken og fik lov til at spille med i lovsangsbandet.

Ungdomsgruppen holdt en weekendlejr i 2003. Her mødte John et stærkt budskab, og på denne lejr overgav han sit liv til Jesus.

Herefter læste John en del i Bibelen, og han bad meget til Gud. I den efterfølgende tid kom der mange angreb fra Djævelen. Familieproble-



Unge ledere i kirken i Peru april 2013. John sidder på hug med en kasket omvendt på hovedet.

mer opstod, der kom problemer på studiet og på flere andre områder i hans liv.

Johns far døde i 2005. Det blev et stort vendepunkt i Johns liv. Familien blev totalt splittet efter faderens død, og John fik endnu flere

problemer, end han havde før. Han takker Gud for personer, som har støttet ham og hjulpet ham gennem denne svære efterfølgende tid.

I dag er John ungdomsleder for alle ungdomsgrupper

i Arequipa. Han er ungdomsleder i sin egen ungdomsgruppe i menigheden Sion. På nationalt plan er han også med i bestyrelsen for ungdomsarbejdet. Side-løbende med sine studier arbejder John i administra-

Johns historie er en sandfærdig beretning fra Peru.

Her er et stort behov for oplæring og undervisning. Mange kommer fra katolske hjem og har hørt om Jesus, men kender ham ikke som deres Frelser.

Luthersk Mission kunne gøre mere for John og alle de andre unge, men det koster penge.

Vil du være med til at gøre tingene færdige i Peru? Så giv en gave til LM. Nu.

Du kan give en gave ved at overføre penge til konto 2230-0726496390. Du kan se flere muligheder på www.dlm.dk/stoet-lm

FOTO: ROLF LEINUM

FOR OS ER DET
VIGTIGT
AT GØRE
TINGENE
FÆRDIGT

tionen for den evangelisk lutherske kirke i Peru.

John er glad for, at han kender den almægtige Gud, som støtter ham, hjælper ham og har omsorg for ham.

Han har stadig mange problemer, men ved sig elsket af den eneste sande og levende Gud.

Rolf Leinum

Gammel og gavmild

Pensionist bruger flere og flere penge på missionsarbejde

AF OLE SOLGAARD

"Tag noget mere kaffe!" siger Christa Knudsen adskillige gange til Tro & Missions udsendte, der er kommet for at høre lidt om hendes liv og tjeneste.

Hun er 84 år og flyttede for et år siden til Videbæk, hvor hun bor i en beskyttet bolig i tilknytning til plejehjemmet Bakkely.

Samtalen afbrydes

Samtalen afbrydes af den højlydte dørklokke. Et yngre medlem af familien træder hjemmenvant ind i stuen. Han kommer jævnlige forbi for at hjælpe med diverse papirsager. Christa Knudsen rækker ham nogle breve og girokort, som han bedes ekspedere.

"Tag noget kaffe!" siger hun også til ham.

"Jeg kender ikke nogen, der er så gavmild som dig, Christa, når det drejer sig om at give til missionsarbej-



det," udbryder familiemedlemmet, der er i begyndelsen af 50'erne, mens han bladrer i girokortene.

"Det gør et betydeligt indtryk på sådan en 'ung' mand som mig, at du på den måde investerer i kristen mission,

og det er et stort forbillede for mig," siger han med eftertryk.

Christa Knudsen mener ikke selv, det er noget særligt. Men hun afviser ikke, at hun faktisk sender en større og større del af sine penge

til Luthersk Mission, og at hun har oprettet et gavebrev for at få det i faste rammer.

"Hvorfor skulle jeg leve i luksus, når andre har behov for pengene? Det er så vigtigt, at mennesker hører evangeliet om Jesus. Ellers

Christa Knudsen ved indgangen til sin beskyttede bolig i Videbæk.

går de jo fortabt," forklarer hun.

Var selv lærer i Tanzania

Som nyuddannet lærer blev hun selv udsendt af Luthersk Mission gennem Brødre menigheden til Tanzania, hvor hun i ni år underviste store børn i flere forskellige fag på skolen i Usoko.

Senere vendte hun tilbage til Danmark, hvor hun var lærer på en landsbyskole i 12 år, inden hun kom til Holstebro Kristne Friskole. Her var hun med i opstartsfasen

af skolen og havde en række gode og indholdsrige år der, men valgte at stoppe i 1987, da helbredet og kræfterne ikke længere slog til.

Christa Knudsen har aldrig haft mand og børn, men hun føler sig ikke ensom, for hun har gode venner og familie omkring sig og nyder godt af mulighederne på Bakkely. Hun deltager også i møderne i LM's missionshus.

Mor lærte hende at give

Troen på Jesus har hun haft fra barnsben i Ølgod/Gårde-området, hvor hun både lærte ham at kende derhjemme og i bibelklassen i Ølgod.

Også kaldet til mission og givertjeneste har været en naturlig del af bagagen gennem alle årene.

"Min mor lærte mig at give til missionsarbejdet. Og det gør jeg så fortsat. Det ser jeg som min tjeneste for Gud," fortæller den gavmilde pensionist.

FOTO: OLE SOLGAARD

lmu;



LMU-konsulenter; LMU skal være med til at udruste LMU'erne til at være missionærer i hverdagen

Godt indblik i arbejdet

Ny LMU-konsulent bliver glad og rørt, når han hører, at nogle er kommet til tro og blevet døbt

Morten Vibert beskriver sig selv som "bornholmer i eksil". Hans kone, Kristine, siger, at han er "travl, men dejlig".

Den 24-årige teologistuderende fra Aarhus nærmer sig den sidste tid på kandidatstudiet. Ved siden af studierne har han siden sommer været ansat som LMU-konsulent på 20 procent i Østjylland.

Morten Viberts forældre har ikke altid været kristne. På et tidspunkt mødte de præsten i Olsker og begyndte at komme i kirken hos ham. Fra konfirmationsalderen har Morten kommet i ELU, hvor han om kort tid bliver formand for ELU's landsungdomsudvalg.

Efter et volontørphold på Efterskolen Solgård og et ophold på LMH kom han til Aarhus, hvor han begyndte at komme i LMU sammen med Kristine. De blev gift i sommeren 2010. Ud over engagementet i LMU har Morten også været med til at starte en ELU i Aarhus.

Med på en del lejre
Morten Vibert blev fra flere sider opfordret til at søge stillingen som LMU-konsulent i Østjylland.

"Det gjorde jeg med ro i, at jeg ville få den, hvis det var Guds plan," siger han.

Stillingen er kun på 20 procent, og afdelingen er geografisk stor. Det kan



Kristine og Morten Vibert.

godt give udfordringer med at få lært LMU'erne at kende, men han synes, han er kommet o.k. omkring. Han mangler kun at besøge LMU i Aalborg og Randers – og det glæder han sig til.

"Jeg har været så heldig at være med på en del lejre. Det har givet rigtig gode muligheder for at møde folk, og jeg kendte en del i forvejen – også privat. Det hjælper til at have et indblik i, hvad foregår," siger han.

To af LMU-kredsene ligger i Aarhus, og han kommer selv i Aros LMU.

Lært om livet og sig selv
Før Morten Vibert blev ansat som LMU-konsulent, har han arbejdet som pædagogisk medhjælper på et

bofællesskab.

"Der lærte jeg rigtig meget om livet og mig selv. Og så var det megafedt med nogle, der tænker anderledes end os i LMU," siger han.

Det, der kan gøre LMU-konsulentent allermest glad, er, når han hører, at en er kommet til tro og blevet døbt.

"Det kan godt give lidt fugt i øjet. På væggen i det lokale, hvor vi holdt ELU på Bornholm, står der: 'Vi vil til Himlen, og vi vil have flere med.' Det er et godt mantra at have," siger han.

kl

Nikolai Kaarsholm er ny LMU-konsulent i Syddanmark. Læs interview med ham side 15.



Meningsfuldt at være i LMU

Måske skal jeg engang være missionær i udlandet, siger LMU-konsulent

AF KAJA LAUTERBACH

Per Westh Jensen vil gerne være missionær. Derfor begyndte han at læse teologi, og han er i gang med sidste år af sit teologistudium. Samtidig begyndte han 1. september som ungdomskonsulent i Østdanmark på halv tid.

"Lige nu er jeg glad for at være i LMU, så må vi se, om det bliver til missionær i udlandet engang," siger den 28-årige bornholmer, der nu bor i København og kommer i Københavnerkirken.

"For mig er det meningsfuldt at få lov at være med i det arbejde, LMU gør, og det vil jeg gerne være en del af, når muligheden er der," siger han.

Østdanmark dækker både København og Bornholm, og her er der store forskelle på de unge. Per Westh Jensen synes, at det er meget interessant at få lov at prøve kræfter med forskellige ting, og at det er godt at møde mennesker i forskellige livsfaser.

"Det er ikke udfordringer, LMU står alene med. Ofte har den lokale kirke eller menighed større spændvidde i forhold til alder og livssituation."

Kombination bliver hård
Inden længe skal Per Westh Jensen i gang med at skrive speciale. Han er klar over, at det bliver hårdt at kombinere det med stillingen som LMU-konsulent.

"Men når man ved, at det

er en begrænset periode, kan det godt lade sig gøre at kombinere tingene. Måske af mennesker arbejder 150 procent," siger han og erkender, at det ikke altid lykkes at dele tiden så meget op og være så selvdisciplineret og effektiv, som han gerne ville.

Uturist

Den nye LMU-konsulent holder af at rejse og se andre kulturer, og for et par år siden var han i Kirgisistan på en LMU-tur.

"Landet var meget 'uturist' og dermed autentisk. Man var ikke turist, men 'almindeligt menneske'. Og så mødte vi nogle kristne, som var rimeligt pressede. Det gjorde et stort indtryk på mig," siger han.

Nye konsulenter synes, at LMU'erne er dejlige

De tre LMU-konsulenter, der er ansat efter sommerferien i år, har alle et rigtig godt og positivt indtryk af LMU'erne.

Morten Vibert har været i gang længst. Han har været ansat på 20 procent i Østjylland siden 15. juli, og han siger spontant:

"LMU'erne er dejlige."

"Det er åbne unge mennesker, der brænder for det, de laver – selv de stille typer. Det gør mig mere og mere ydmyg," siger han og tilføjer, at det dog sker, at de unge "sitter lidt fast", så man skal skubbe til dem.

"Men vi har vel alle godt af

et puf indimellem?"

Nikolai Kaarsholm har været ungdomskonsulent i Syddanmark siden 1. oktober. Det er et geografisk meget stort område, og han har ikke mødt alle LMU'erne endnu, men dem, han har mødt, har været meget åbne, tillidsfulde og interesserede i at høre, hvad han havde at sige.

"De er bare glade over, at der er kommet en ungdomskonsulent i Syddanmark," oplever han.

Per Westh Jensen begyndte som ungdomskonsulent i Østdanmark 1. oktober. Det har især gjort indtryk på

ham, at LMU'erne er meget engagerede i at dele Jesus med deres venner.

"Det er dejligt at mærke deres gejst," siger han og fortæller, at flere end han regnede med bruger noget af weekenden på at gå på gaden og fortælle om Jesus. Eller bruger kræfter på at forklare, hvad de tror på.

"På en eller anden måde er det naturligt for dem. Og det er ikke kun blandt studerende i København."

Hverdagsmission

De tre LMU-konsulenter er ikke kun enige om det posi-

tive indtryk af LMU'erne. De har også en fælles vision og ønske om, at LMU må være med til at udruste LMU'erne til at være missionærer i hverdagen.

"LMU'erne skal genfinde glæden i evangeliet, sådan at når man går ud fra LMU, kan man ikke andet end at udtrykke sin glæde over det, man tror på," siger Morten Vibert.

"Vi skal ikke kun sende missionærer ud i verden, men også møde mennesker uden for missionshusets trygge vægge."

Per Westh Jensen tilføjer,

at forkyndelsen om Jesus til LMU skal gøre indtryk på folk, så det præger deres måde at være på.

"LMU skal både være åbne og glade fællesskaber, hvor man føler sig velkommen, men der skal også være noget at komme efter. Noget, som LMU'erne er glade for, og som de gerne vil dele med andre," siger han.

Hans ønske er, at flere må få frimodighed til at sætte ord på troen – over for sig selv, hinanden og dem, der ikke kender Jesus endnu.

Nikolai Kaarsholm peger på, at det er vigtigt, at

LMU'erne bliver bevidste om, at Gud har et ønske om at bruge dem lige der, hvor de er sat – og om, at de er på mission med de gaver og resurser, Gud har givet dem.

Ud over det har han to ting mere på sin dagsorden:

"Det frie evangelium – LM's første kerneværdi – skal forblive frit, og der er brug for, at LMU'erne møder det og lever af det," siger han

"Og så skal LMU'erne være bibelbrugere. Bibelen skal være noget, vi læser i – ikke bare noget, vi tager med til møde." kl



Peder Østergård Jensen; Vi ønsker at signalere åndeligt fællesskab med bibeltro præster og menigheder både inden for og uden for folkekirken

Julegave 2013?

Gavekort

Ring og bestil: 4826 0766

Händels Messias
i Marmorkirken
i København

Musikere fra
Det Kgl. Kapel

4 topsolister

Kammerkoret
Euphonia under
ledelse af
Ole Reuss Schmidt

7. og 8. dec. kl. 16

Billetter hos Billetnet

Info på
www.euphonia.dk

Landsdækkende ELM-frimenighed

ELM-medlemmer, der ikke er medlemmer af folkekirken, får adgang til kirkelige handlinger

AF KAJA LAUTERBACH

Evangelisk Luthersk Mission (ELM) ønsker at tilbyde sine medlemmer et alternativ til medlemskab af folkekirken.

Derfor har man oprettet en landsdækkende frimenighed. Søndag den 1. december blev landssekretær Peder Østergård Jensen og missionssekretær Nicolaj Wibe indviet som præster i ELM-frimenigheden i for-

bindelse med ELM Københavns adventsmøde.

Indvielsen blev forestået af formand for ELM Danmarks hyrde-lærerråd, Poul Iversen, og frimenighedens formand Jens Chr. Ipsen. Børge Haahr Andersen fra Evangelisk Luthersk Netværk og Egon Kattner, præst i ELM København, medvirkede også.

"Med Børge Haahr Andersen og Egon Kattners deltagelse ønsker vi at signalere åndeligt fællesskab med bi-

beltro præster og menigheder både inden for og uden for folkekirken," siger Peder Østergård Jensen.

Et supplement

Den landsdækkende frimenighed er ikke egentlig menighedsdannende, men virker som et supplement til ELM's møder og øvrige aktiviteter. Frimenigheden sørger for, at medlemmerne får adgang til de kirkelige handlinger, dåb, nadver, begravelse med videre.

Julegaver til hele familien

FÅ FLERE IDÉER I JULEGAVEKATALOGET PÅ LOHSE.DK

LISE PETERSEN // CD + STOR BOG
Alletiders historie



Alletiders mandelgave til hele familien

En eventyrlig genfortælling af juleevangeliet som kombineret cd- og bogpakke. Svend Erik Petersen, Lises far, har skrevet teksterne og medvirker desuden som fortæller.

Tegningerne i den medfølgende billedbog står den prisbelønnede tegner Jørgen Stamp for.

229,95

Halskæde

Fisk i sterlingsølv
Kæde 44 cm
229,95

Thomas Teglgård
»Når verden går amok« - ny musik fra den utrættelige læge/forfatter/iPad-musiker

SIGNE WALSOE // REFLEKS
Jul med Signe



Den gode med Signe Walsøe, som kan høres igen og igen.

En række klassiske julesange og -salmer, et medley af engelske og amerikanske julesange og Signes egen »Adventsang«.

99,95

SMÅ SANGE OM EN STOR GUD // LOHSE
Jeg er tryk hos dig



15 små børnesange, der alle fortæller om en stor Gud

Smukt illustreret af Gertrud Hjelm Kongshøj, der på charmerende og finurlig vis har fanget de sjove detaljer fra sangene.

Sangene er alle fra »Syng med« og fire sange findes på cd'en »Grøn som en abe«.

199,95

JONATAN TYLGAARD LARSEN // FOKAL
Volontøren



Krimihroller inspireret af virkelige hændelser

Mens en dansk journalist er volontør i Honduras, et af verdens voldeligste lande, bliver han viklet ind i kampen mod et stort og brutalt sikkerhedsfirma.

»Voldsomme begivenheder og overraskelser.«

Kristeligt Dagblad

249,95 E-bog 149,95 Lydbog 199,95

ASTRID REUSS SCHMIDT // LOGOSMEDIA
Advent med alle sanser



Den perfekte værtindegave

Oplev, at sansindtrykkene forstærker og underbygger julens budskab.

Oplevelser til hver dag i adventen.

Tilbud 98,76 Normalpris 129,95

Husandagskalender

»Et scoop for travle troende og tvivlende«

Kristeligt Dagblad



199,95

Bibelkalender

Nu med skriftsteder fra Løsen-bogen



149,95

Løsen-bogen

Guds ord og et vers fra salmebogen til hver dag



99,95

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · Tlf. 75 93 44 55 lohse.dk

Aarhus Bykirke flytter til midtbyen

Ønsker at blive mere tydelig i bylivet

Begyndelsen på det nye kirkeår betød også en ny adresse for valgmenigheden Aarhus Bykirke.

De seneste tre år har menigheden lejet sig ind i bydelen Hasle i det nordvestlige Aarhus, men for de næste otte år har man indgået en lejeaftale med Indre Missions missionshus Eben Ezer.

Huset er fra 1925 og ligger i Frederiksbjerg i Aarhus

centrum. Midt i 1990'erne var det tæt på at blive solgt, fordi der ikke så ud til at være nogen større fremtid for Indre Missions arbejde i centrum af Aarhus.

Men nu er der igen mange aktiviteter ud fra huset, der netop har gennemgået en omfattende renovering til over seks millioner kroner.

Hans-Ole Bækgaard, der er præst i Aarhus Bykirke,

fortæller, at det har været et bevidst valg for menigheden at søge mod centrum af Aarhus.

"På den måde kan vi blive tydeligere i bylivet, og derfor vil mange i fremtiden sikkert blive mere kendt med kirken og de mange ting, som foregår i menigheden," siger han.

Der kommer 400-500 til gudstjeneste i Aarhus Bykirke hver søndag. kl



Eilat og Petra: Bibel- og badeferie 20.-27. feb.

Sol, strand og snorkling i Det røde Hav. Klippebyen Petra. Bibeltimer hver formiddag.

Afrejse fra både Billund og Kastrup.

Rejseledere: Mette & Børge Haahr Andersen

Israel: Påskerejse 13.-21. apr.

Det er en ganske særlig oplevelse at være i Israel i påsken, hvor vi følger Jesu sidste uge.

Rejseledere: Birgitte & Lars Frølund Kristensen

Se rejseoversigt på:

7592 2022
fxr@felixrejser.dk



nyhedsmail;

Modtag nyheder fra LM direkte i din indbakke.

Tilmeld dig nyhedsmailen på www.dlm.dk



søhøjlandets murerfirma
www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

kirke;



Nicolai Techow; Det er i korsets gåde, vi kan finde trøst i lidensen

Beslutter eller tillader Gud det onde?

Debat på Dansk Bibel-Institut:
Kan Gud både være almægtig og kærlig på en gang?

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Omkring 80 personer var mødt op til Dansk Bibel-Instituts (DBI) konference om Gud og det onde i København den 29.-30. november.

De lyttede om fredagen til ikke mindre end syv foredrag af hovedsageligt DBI's egne lærere, inden lørdagen bød på en stor debat mellem DBI-lærer Peter Olsen og sognepræst Jørgen Sejergaard, der sidste år forlod DBI's styrelse i protest mod Peter Olsens synspunkter.

Gud står bag alt

Peter Olsen gjorde gældende, at forsynslæren er et centralt bibelsk anliggende om, at Gud ikke bare ser eller forudser alt, men at han også står bag alt og har en hensigt med alt, som sker. Selv når der er tale om rendyrket menneskelig ondskab eller ulykker.

"De sidste 200 år er forsynslæren imidlertid blevet fortiet og fornægtet. Mennesket er kommet i centrum i teologien i stedet for Gud, og vores tid er præget af en mangelfuld forståelse af både syndens og Helvedes realitet," sagde han.

Som et eksempel på en ny holdning til læren om Guds forsyn henviste han til C.O. Rosenius' husandagtsbog, hvor andagten til 1. august fortæller, at Guds børn ikke rammes af noget, som Gud ikke har "besluttet". I den seneste udgivelse på dansk er det ændret til, at Guds børn ikke rammes af noget, uden at det er "godkendt" af Gud.

For Peter Olsen handler Guds forsyn helt grundlæggende om, at Gud vil redde sin skabning fra Helvede.

"Intet ligger Gud mere på sinde, og vejen til målet går gennem syndsbeholdelse og syndsforladelse. Derfor skal vi opfatte alt det, der sker med os og omkring os af både ulykker og velsignelser som et kald fra Gud til at vende os til ham og tale ud med ham," sagde han.

Gudsopfattelsen på spil

Den forståelse tog sognepræst Jørgen Sejergaard



Peter Olsen (tv.) og Jørgen Sejergaard drøftede deres syn på læren om Guds forsyn.

imidlertid stærkt afstand fra.

"Stridens kerne er, om Gud virkelig beslutter alt det, som sker. Jeg mener, at Gud er ond, hvis han står bag onde handlinger som for eksempel incest og voldtægt. Så smuldrer billedet af den kærlige far. Det er intet mindre end opfattelsen af Gud, der er på spil," sagde han.

Jørgen Sejergaard formulerer selv spændingen mellem Guds almagt og Guds kærlighed sådan, at Gud ikke vil alt det onde, som sker i verden, men han tillader det.

For det tidligere styremedlem er det helt grundlæggende at se på Gud som den, der først og fremmest bekæmper det onde. Han mener, at Peter Olsens synspunkter er i modstrid med den lutherske bekendelse og kaldte dem også ubibelske.

Jørgen Sejergaard medgav, at en lang række bibeltekster især i Det Gamle Testamente handler om, at "Gud virker alt", men han mente, at det skyldes en dårlig dansk oversættelse, og gav udtryk, at der venter et stort arbejde med at gennemgå de bibelske tekster om emnet.

Korset og lidelsens gåde

Det synspunkt blev dog afvist af DBI-lærerne Jens

Bruun Kofod og Nicolai Techow, der begge støttede Peter Olsen.

"At finde en alternativ oversættelse til nogle få skriftsteder om denne sag er som at tro, at man kan fjerne en lavine ved at fjerne et par snebolde. Det bibelske materiale er overvældende," sagde Nicolai Techow.

Han betonede i sit indlæg korsets betydning.

"Det er i korsets gåde, vi kan finde trøst i lidelsen, endda se Guds "afmagt" og mønsteret for, hvordan Gud styrer verden. Bødderne var helt ansvarlige for Jesu død. Der var ikke tale om, at Gud modstræbende tillod det. Det skete på hans initiativ og var planlagt før skabelsen og forudsagt i detaljer af profeterne," sagde han.

Kampen mod det onde

Jørgen Sejergaards grundlæggende synspunkt blev derimod støttet af DBI-lærerne Nicolai Winther-Nielsen og Torben Kjær.

"Gud tillader Satan og ondskaben i denne verden. Satan er denne verdens fyrste, og han kan påføre mennesker ondt. Men Gud er også i gang med at udbrede sit herredømme. Han griber ind og hjælper os, men sætter ikke sin magt fuldstændig igennem her og nu," sagde Torben Kjær, der syntes, at Satans rolle

er undervurderet i Peter Olsens tænkning.

MF-lærer Leif Andersen spurgte Peter Olsen:

"Hvordan skal jeg fremover kunne række det som trøstgrund til lidende, bedende mennesker, at deres lidelse er i Guds hånd, hvis de af din teologi- og historieforståelse skal lære, at både ugerninger og ulykker er Guds "små" straffedomme, der blot skal redde dem fra den store straffedom?"

"Jeg kan ikke se, at forståelsen af Guds detailstyring af alt i historien og i ugeringen er bibelsk."

Vi er i Guds hånd

Også DBI-rektor Børge Haahr Andersen deltog i debatten. Han gennemgik blandt andet, hvad en række klassiske salmer fra salmebogen siger om Guds almagt og forsyn.

"I dag står forsynstanken svagt eller fornægtes helt, men den skal vi generobre. Den indeholder oven i købet et sjælesørgerisk potentiale, hvis vi ellers får det bibelske materiale formidlet med de paradokser og nuancer, det indeholder," sagde han.

"Vi forstår ikke altid Gud og må udtrykke vores sorg og smerte over for Gud. Men det er den store trøst, at også på ulykkens dag er vi i Guds hånd. Han ved, hvad der sker og virker med i alt."

Læs leder side 13.

To holdninger til Guds forsyn

Guddommelig detailstyring

Gud er god og almægtig, og han styrer alt i detaljer. Alt, som sker, er udtryk for hans vilje.

Det onde kommer ikke fra Gud, men når der sker ulykker, eller når onde mennesker udfører onde handlinger, medvirker Gud aktivt i de onde handlinger, for så vidt de er handlinger, men ikke for så vidt de er onde.

Eller med et andet udtryk: Gud medvirker aktivt i "effekten" – men ikke i "defekten" i handlingen.

Guds evige, oprindelige, absolutte eller *egentlige* vilje er, at mennesker skal frelses og møde hans godhed. Som følge af syndefaldet taler man også om Guds *afledte* og betingede vilje, hvor Gud aktivt virker med og straffer eller opdrager gennem for eksempel ulykker og ondskab.

Selv om Gud styrer suverænt i detaljen, er mennesket alligevel fuldt ansvarlig for sine handlinger. Dette paradoks kaldes for kompatibilisme.

Guddommelig rammestyring (kampmodellen)

Gud er god og almægtig, men han styrer ikke alt i detaljer.

Det onde kommer ikke fra Gud, og når der sker ulykker, eller når onde mennesker udfører onde handlinger, har Gud ikke nødvendigvis noget med det at gøre.

Mennesket er i det ydre delvist fri og kan vælge at gøre godt eller ondt.

Gud *tillader* ondskab, men er i stadig kamp mod ondskaben i verden. I visse tilfælde sender Gud noget ondt som straf eller opdragelse, men hovedreglen er, at han forsvarer sine børn mod ondskaben.

Når det onde rammer Guds børn, kan Gud vende det onde til det gode.

Josef som eksempel

"Men Josef svarede dem: "Frygt ikke! Er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket: holde mange mennesker i live" 5 Mos 50,19-20.

Som guddommelig detailstyring

Stedet er oversat forkert. Der burde stå: "I planlagde ondt mod mig, men Gud planlagde det til det gode."

I en og samme begivenhed søger Josefs brødre det onde, mens Gud søger det gode.

Gud stod altså bag handlingen, ligesom Josefs brødre gjorde det, men han stod ikke bag dens ondskab. Den var brødrene alene ansvarlige for.

Som guddommelig rammestyring

Brødrene er alene om initiativet til den onde handling, som Gud ikke har noget som helst med at gøre eller noget ansvar for. Det er ikke Guds vilje, der sker, men brødrenes. Men Gud reagerer på brødrenes onde handling og vender den til noget godt.



Egon Christensen; Når der kommer en med en forespørgsel om at være med i børnearbejdet, er det menneske nok blevet mindet om at spørge

Afhængig børnemedarbejder

Egon Christensen har været med i børne- og ungdomsarbejde i 40 år – det har givet ham store velsignelser

ULLA JACOBSEN
FRITIDSJOURNALIST



"Jeg må af sted, møde disse juniorer, være sammen med dem, lege, lave sjov, gøre og være noget for dem og så det vigtigste: at give dem et Guds ord, et ord, som Gud har mindet mig om."

Det siger Egon Christensen fra Bedsted i Sønderjylland om, hvorfor han har været med i børne-, junior- og ungdomsarbejde i 40 år.

"I hverdagen tænker jeg måske ikke så meget over det, men det er klart for mig, at jeg nok er blevet lidt afhængig af det!"

Egon Christensen havde møde for børnene ved Halmøder 2013 på Løgumkloster Efterskole. Han sang sammen med de mange børn og fortalte om Kong David, der spiller vanvittig – og det gjorde han med "hele kroppen".

Han engagerede børnene ved at stille spørgsmål af og til, og bibelfortællingen blev krydret med relevante hverdagsting i relation til beretningen.

Vigtigt med opbakning

Egon Christensens engagement i børnearbejde begyndte for 40 år siden, da han kom hjem fra Løgumkloster Efterskole og blev spurgt, om han ville være med i den søndagsskole, som han selv havde været en del af i Bedsted-Lø. Det sagde han ja til.

"Der var nogle voksne, som så mig, bakkede mig op og gav vejledning, og derigennem fik jeg frimodighed til at fortælle om verdens frelser," siger han.

Efter tiden i søndagsskole kom han ind i KFUM's ungdomsarbejde, og det betød, at han i de næste cirka 18 år var med i et ungdomsar-



Egon Christensen holdt børnemøder med hele kroppen ved Halmøder i Løgumkloster.

bejde. Medens hans kone og han var i Norge i seks år, kom de i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, hvor de havde ansvar for kirkens ungdomsarbejde. Det var en rig tid for dem, hvor de fik mange gode erfaringer til brug i det kristne arbejde.

Egon Christensen fortæller, at for cirka et år siden blev tilhørerne i en prædiken udfordret til at tænke efter, om der var tre mennesker, som har været med til at gøre en forskel i deres liv.

"Det var det for mig. Jeg håber, at jeg også har været med til at gøre en forskel for nogle af alle de børn, juniorer og unge, jeg har haft med at gøre. Det gælder i det menneskelige og i forhold til Gud. At arbejde med børn giver så meget til en selv, da de er så direkte," siger han.

Det er vigtigt for Egon Christensen, at han har opbakning fra sin kone. Og at han må se sig selv som Guds medarbejder, og at han er den person, som han nu er, og ikke skal prøve at efterligne en anden leder. Et lederteam med forskelligheder er stærkt.

"Det er desuden vigtigt for mig, at jeg ikke er 'låst' fast i mit eget, mine egne opfattelser, men er åben for forandringer, og at jeg her og

nu kan lave en ny tilgang til det, jeg lige møder."

Gud giver tiden

Egon Christensen er helt bevidst om, at det tager tid at være med i børnearbejde, men anfører, at det også giver velsignelse.

"Gud har givet mig et kald til denne opgave, og jeg er faktisk ret overbevist om, at jeg får givet tid på en anden måde," siger han.

"Mit råd til andre, som gerne vil være med i et kristent arbejde, er at være i bøn til Gud. Men man skal heller ikke gøre tiden til noget helt overordnet, for når der kommer en med en forespørgsel, er det menneske nok

blevet mindet om at spørge. Jeg kan kun opfordre til at gå ind i et børnearbejde eller andet arbejde. Den, som er medarbejder, bliver rig på mange andre måder."

Bibeldordet fra Ef 2,10: "Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i," har en særlig betydning for Egon Christensen i tje- nesten.

"Som kristen skulle man gerne have en trang og et ønske om at være med til at fortælle andre om Jesus, uanset om man får penge for at gøre det, eller får sit daglige udkomme på anden vis," siger han.



Egon Christensen er lærer på Løgumkloster Efterskole. Han er uddannet tømrer og underviser i fagene metaltalsløj, idræt, kristendom og markræs og er desuden skolevejleder. Sidste år var hans store udfordring at deltage i cykelløbet Team Rynkeby, der støtter Børnecancerfondet. Det er en cykeltur til Paris på 1.200 kilometer. Der er 200 fra Sønderjylland, som har søgt om at være med i 2014, men der er kun 32, der er blevet udvalgt – blandt dem er Egon Christensen og hans kone Kirsten.

FOTO: ULLA JACOBSEN



Giv et abonnement i julegave

Et års gaveabonnement på *Tro & Mission* koster kun 190 kroner (normalpris 390 kroner) for 23 numre.

Et års gaveabonnement på *Budskabet* koster kun 160 kroner (normalpris 260 kroner) for seks numre.

Sådan gør du:

Send navn og adresse på både giver og modtager til tm@dml.dk. Så sender vi et gavekort og en faktura til givener, og modtageren får bladet i hele 2014.

Julegaven til far - eller dig, der interesserer dig for

Barske fortællinger fra virkeligheden



NIC DUNLOP

Chefbøddel for Pol Pot

Ubehagelig, men interessant og vigtig læsning!

Som chef i det hemmelige politi var kammerat Duch direkte ansvarlig for 20.000 politiske mord.

20 år senere er han blevet kristen. Gud tilgiver ham - men er det menneskeligt muligt at gøre?

249,95

»Jeg er virkelig glad og stolt over, at LM har sendt denne bog ud, og den er meget væsentlig for forståelsen af den forfærdelige tid, Cambodja har været igennem.«

Axel Rye Clausen, LM-missionær i Cambodja



GERT ALVIN HANSEN

Livsfangen

Gerts hverdag var fyldt med druk, vold, narkohandel, drabsforsøg og fængselsophold. En dag fik han en bibel - det kom til at ændre hans liv!

149,95



JAN VERNEER

Tjener for den store general

Efter flugten fra regimet i verdens mest lukkede land, Nordkorea, møder Zhang kristne, der udfordrer loyaliteten over for fædrelandet. Han træffer en beslutning, der kan koste ham livet.

249,95



mission;



Reidar P. Poulsen; Studie- og forskningsmiljøet er fyldt med muligheder for at tænke missionsstrategisk

Kombinér job, studium og mission

Jobmissionærer er meget vigtige for udbredelsen af evangeliet i verden

AF REIDAR P. POULSEN

Søger den virksomhed eller organisation, du arbejder i, efter medarbejdere, der vil flytte til udlandet? Har du planer om, at din virksomhed skal udvides til nye lande og nye markeder? Giver dit studium mulighed for praktikophold i andre lande, eller måske studier ved andre universiteter?

I mange lande er det ikke muligt eller meget svært at drive mission ved at sende missionærer hvis fuldtidsbeskæftigelse er evangelisering og undervisning, dertil. Det kan skyldes landets lovgivning og/eller sociale og kulturelle normer i landet.

I rigtig mange af de lande er der samtidig stor åbenhed for erhvervsdrivende, studerende og pensionister.

Missionsstrategisk har jobmissionærer en meget vigtig rolle i udbredelsen af evangeliet til de mindst nåede folkegrupper i verden.

Hvad er jobmissionærer? Jobmissionærer er kristne mennesker, der gennem ord og livsførelse vidner om Jesus i deres hverdag. I en forstand er alle kristne derfor jobmissionærer.

Betegnelsen bruges dog oftest om kristne mennesker, der foretager bevidste valg af studium, arbejde, ar-



FOTO: ISTOCKPHOTO

Gennem et studieophold i et land, hvor der er meget få kristne, kan man både studere selv og være til støtte for de lokale kristne.

bejdsplads og bopæl for at drive mission.

Jobmission er også kendt som teltmagermission. Betegnelsen teltmagermission kommer af, at Paulus ifølge ApG 18,3 tjente til dagen og vejen som teltmager, mens han var i Korinth, og hver sabbat forkyndte og underviste om Kristus i synagogerne.

For Paulus var det naturligt at kombinere job og mission, og mange kristne følger i hans fodspor – de er jobmissionærer.

Virksomhedsejere
Kristne virksomhedsejere

kan overveje, om ikke deres virksomhed eller forretning skal være et strategisk redskab i lydigheden mod missionsbefalingen.

Ved at gå målrettet efter medarbejdere, der ønsker at være kristusvidnesbyrd i hverdagen i det nye land, kan en arbejdsgiver blive et redskab for Gud i et område, hvor der ellers er meget få – eller ingen – kristusvidnesbyrd.

En arbejdsgiver kan også være til praktisk og økonomisk hjælp for de lokale kristne ved at ansætte lokale kristne, der ellers på grund af deres omvendelse

og kristne tro har meget svært ved at få arbejde.

Arbejdstagere

Kristne arbejdstagere kan på samme måde overveje, om ikke deres professionelle virke skal kombineres med missionsstrategiske valg.

Mange danske virksomheder arbejder i de lande, hvor det er svært eller umuligt at sende missionærer. Af samme grund er mange danske kristne også placeret rundt omkring i selvsamme områder.

Desværre bliver det ofte kun til sporadiske relationer

til lokale kristne og overfladisk kontakt til kunder og partnere i landet. Det meste af livet leves i internationale miljøer og internationale kirker.

Måske sidder der samtidig få hundrede meter væk nogle lokale kristne, som føler sig meget isolerede fra andre kristne.

Det er nødvendigt at gøre en indsats, forberede sig hjemmefra og være opsøgende, undersøge, hvilke kirker der er i området, kontakte missionselskaber med kontakter i landet og så videre.

Resultatet kan meget

vel være, at man ud over at skabe fornuftige resultater for sin jordiske arbejdsgiver, bliver anledning til lokale kristnes evige lovprisning af Skaberen.

Studerende og forskere
Studie- og forskningsmiljøet er fyldt med muligheder for at tænke missionsstrategisk.

Studerende ved danske uddannelsesinstitutioner kan undersøge, hvilke samarbejdspartnere der er i udlandet. Et studieophold ved et udenlandsk universitet i et land, hvor der er meget få kristne, kan meget vel føre til, at man samtidig med at studere bliver til støtte og opmuntring for de få lokale kristne og måske vinder flere akademikere for Kristus.

Praktikophold kan ligeledes placeres i udlandet og kan – ud over at give international erfaring på cv'et – være anledning til Kristusvidnesbyrd, hvor det aldrig har lydt før.

Under alle omstændigheder, hvis du som kristen tænker i internationale baner, så overvej grundigt, om ikke det kan blive til Guds riges fremme et sted i verden, hvor meget få kender Jesus.

Kontakt meget gerne en konsulent fra Luthersk Missionsmissionskonsulentteam og få en sparringspartner med adgang til store netværk.

International inspiration til Danmark

Ny missionskonsulent peger på, at ikke alle danskere har "rødgrød med fløde-kultur"

AF KAJA LAUTERBACH

I sommer blev Reidar Puggaard Poulsen ansat som missionskonsulent i LM. Han er ikke noget nyt navn i LM-sammenhæng – han blev født som missionærbarn og var ansat i LMU fra 2004 til 2013.

Men stillingen er ny med opgaver både i Danmark og i det internationale missionsarbejde.

I Danmark skal han dels

være leder for nogle ansatte og kontaktperson for andre. Derudover skal han være leder af eller LM-repræsentant i forskellige projekter som Landsmøde i 2016 og en fælles lederkonference med IM, ELM og ELN i 2015.

Internationalt får han ansvar for forskellige opgaver i missionskonsulentteamet.

Muslimekspertes
Som Reidar Puggaard Poulsen ser det, er en af fordelene ved en stilling, der om-

fatter LM's arbejde i både Danmark og internationalt, at det giver bedre muligheder for at trække på gode forkyndere og formidlere i alle LM's arbejdslande.

"Det gjorde vi for eksempel med de udenlandske gæster ved LM's landsmøde i foråret. Vi kan måske også hente 'muslimekspertes' til at inspirere os i arbejdet i Danmark," siger han.

Fokus på tyrkere
I det internationale arbej-

de gør man meget ud af at tilpasse sig kulturen. I Danmark har de fleste "rødgrød med fløde-kultur", men der er også nydanskere, minder missionskonsulenten om.

"Hvordan når vi bedst dem med evangeliet? Ved at prøve at få dem ind i det bestående missionshusfællesskab eller ved at støtte migrantmenigheder?" spørger han.

"Jeg tror, det handler om 'både og' – alt efter de lokale forhold og kræfter," svarer

han selv.

Det ligger også i Reidar Puggaard Poulsens stilling, at han skal have fokus på tyrkerne i Danmark.

"Tyrkerne er en folkegruppe, der har boet i Danmark i mange år. Det er en gruppe, der er meget etnisk bevidst, og der, hvor det kan lade sig gøre, er det måske den bedste vej at lave tyrkiske menigheder frem for at forsøge at integrere dem i bestående LM-forsamlinger," siger han.



Reidar Puggaard Poulsen tror, man både skal arbejde på at få indvandrere med i missionshuset og støtte migrantmenigheder.

» **Morten Hørning:** Es 40,3 er et af de mest citerede vers i jødiske tekster fra Jesu tid, og det viser os, at man befandt sig i en intens adventsstemning

Adventsforventninger kogte i ørkenen

På Jesu tid var jøderne vildt uenige om, hvad der skulle ske

AF MORTEN HØRNING JENSEN
LEKTOR PÅ MENIGHEDSFAKULTETET OG
REDAKTØR AF TEL



"Hvornår bliver Gud konge i Jerusalem igen?" Det spørgsmål rungede i mange jøders sind på Jesu tid, og man spejdede længselsfuldt efter "adventstegnet" over dem alle: Blomstervejen i ørkenen.

Malerisk beskrivelse af advent i ørkenen

Blomstre som en rosegård skal de øde vange, synger vi med Grundtvig i julens adventstid. Grundtvig har gendigtet Esajas' poetiske kapitel 35, der malerisk beskriver tegnet på, at ventetiden er ovre, adventstiden begyndt og Messias-tiden lige op over: Ørkenen vil blomstre!

På Jesu tid var der en intens "adventsforventning". Jøderne diskuterede med hinanden, hvornår Gud igen ville besøge sit folk, og de ønskede at være adventsparate. Så spørgsmålet var: Hvad er tegnet på, at Gud igen vil befri sit folk og blive konge i Jerusalem?

Svaret blev hentet fra Esajas' profetier: Når ørkenen blomstrer, når en ny stemme lyder i ørkenen, når glædesbudbringeren råber højt fra bjergtoppen, og når der bliver banet en ny vej ind til Jerusalem, så er Herren nær!

Esajas' adventsprofetier om en ny udfrielse

Faktisk indeholder Esajas' Bog en hel række af profetier om, hvad der vil ske, når Gud til sidst vil gribe ind og oprette et fredsrige med Jerusalem og templet som centrum:

- Ørkenen vil blomstre (Es 35,1-2).
- Levende vand vil vælde frem (35,6-7; 49,10; 55,1).
- En stemme vil råbe i ørkenen (40,3).
- En glædesbudbringer vil forkynde fra bjergtoppene (40,9; 52,7).
- Guds herlighed og nærvær vil blive synlig for folket (35,2; 40,5; 60,1).
- Folket vil opleve trøst, tilgivelse og helbredelse (35,3-6; 40,1-2; 42,7; 61,1-2).
- Der vil blive "banet en vej", som de befriede skal benytte til at drage ind i Jerusalem (35,8-10; 40,3-5; 62,10).
- Gud vil rense templet og oprette et evigt fredsrige (35,9-10; 40,9;



Når ørkenen blomstrer. Det er ifølge profeten Esajas et tegn på, at Messias-tiden er lige op over.

- 44,26; 45,13; 52,7-8; 54,10-17; 56,7; 60; 66).
- Gud vil være folkets konge (44,6; 52,7).

Baggrunden for denne anden udfrielse er Guds første store sejrshandling med sit folk: udfrielsen fra Egypten gennem ørkenen (2 Mos 12-15). Esajas skriver om en ny udfrielse; en ny exodus.

Et særligt vigtigt vers viste vejen

Derfor så mange jøder ud mod ørkenen i håb om at være parate, når Gud ville holde sit indtog. Og at dømmes ud fra jødiske skrifter fra Jesu tid var der særligt ét vers og én vending, der havde bidt sig fast, nemlig Esajas 40,3: "Der er en, der

råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land".

Det er et af de mest citerede vers i jødiske tekster fra Jesu tid, og det viser os, at man befandt sig i en intens adventsstemning med diskussioner om, hvordan denne vej i ørkenen nærmere skulle beredes.

Tre forskellige adventsprædikener

Problemet var imidlertid, at jøderne overhovedet ikke var enige om, hvordan denne vej nærmere skulle beredes. Der blev så at sige holdt konkurrerende adventsprædikener.

Én gruppe slog sig helt konkret

ned i ørkenen for at være så tæt på opfyldelsen som muligt. Vi kender dem fra Dødehavsrullerne, der blev fundet nær deres kloster, og de mente, at blomstervejen i ørkenen ville blive banet gennem studiet af loven og den ufejlbarlige overholdelse af buddene. I vrede havde de forladt Jerusalem i protest over de andre jøders håndtering af loven og templet. Flere steder i deres skrifter citerer de netop Es 40,3.

En anden gruppe, der kaldte sig selv for "de fromme", mens andre kaldte dem for "dem, der adskiller" (= farisæere), var derimod blevet i Jerusalem. De var dog på samme måde stærkt kritiske over for den ledende kongeslægt og dens sam-

arbejdet med romerne. Intenst bad de Gud om at rense landet for hedninger og længtes efter "glædesbudbringeren" på bjergtoppene.

En tredje gruppe havde tænkt sig at gøre mere end at bede. Med den ene hånd løftet i bøn var den anden fri til at løfte sværdet eller kniven i kampen med at hjælpe Gud på tronen på ny i Jerusalem.

Én af disse voldelige oprørere gik under navnet "egypteren". Han samlede store skarer om sig ude i ørkenen, før han ledte dem over Oliebjerget ind til kamp i Jerusalem. Med andre ord: Han ville selv med sværdets magt bane "blomstervejen" til befrielse af Guds by. Oprøret mislykkedes, som det også bevidnes i ApG 21,38.

Advent; Jesus kommer igen



Da jeg var missionær i Etiopien, gjorde det et stort indtryk på mig, at adventstiden i den ortodokse kirke er en faste- og bodstid. Det står i stærk kontrast til min danske adventstid med masser af festivitas og gode gourmetoplevelser.

Jeg glæder mig stadig over julefrokosterne og fællesskabet med venner og kolleger. Men netop i denne danskhedens rus er den etiopiske ortodokse kirke blevet en art modkultur, som guider "tidens fylde" ind på sin rette åndelige plads.

Advent sætter fokus på Kristi fødsel og Kristi genkomst og er en vigtig markering af, at denne verden ikke er evig, men vil gå til grunde. Advents rigtige betydning må tage højde for denne historiske opfattelse og erkendelse af, at Jesus kommer igen ...

Sognepræst Søren Skovgaard Sørensen, Nødebo

Advent; Gærklejner og profetier



Hver første søndag i advent tager vi i skoven, og bagefter tænder vi lys i adventskransen, synger og spiser gærklejner. Det er en dejlig tradition, vi har taget med fra mit barndomshjem.

Jeg nyder at pynte op, og vil gerne gå til koncert og høre Händels Messias.

Men den dejlige adventstid kan også hurtigt blive lidt stresset med diverse arrangementer i skolen og det kristne børnearbejde. Derfor er jeg rigtig glad for at møde kirkeårets tekster om Jesu genkomst. Det er helt nødvendigt, så travlheden ikke kommer til at fylde det hele.

Jeg er også glad for at lytte til profetierne fra Det gamle Testamente. De binder det hele sammen, og man ser den røde tråd i Bibelen.

Lærer Anne Kronborg Jensen, Silkeborg

Morten Hørning fortsætter her artiklen fra side 10 og forklarer, at Markus i sit evangelium tager afsæt i jødernes adventsforventninger;

Advent varer lige til påske

Blomstervejen fra ørkenen til kongestolen i Jerusalem gik via et kors

AF MORTEN HØRNING JENSEN
LEKTOR PÅ MENIGHEDSFAKULTETET
OG REDAKTØR AF TEL

"Som der står skrevet hos profeten Esajas: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!" (Mark 1,2-3).

Af de fire evangelier i Bibelen er Markusevangeliet det der mest direkte knytter til ved de jødiske adventsforventninger ved at citere Es 40,3 til indledning. På ét afgørende punkt kom Jesus dog til at skuffe sit folks forventninger til ham som konge i Jerusalem.

Lys i hele kransen fra første vers

Umiddelbart vil mange nok mene, at Markusevangeliet er det evangelium, der har den kedeligste indledning uden barndomsberetninger med videre. Men læst i lyset af de intense jødiske adventsforventninger står sagen i et helt andet lys.

Faktisk lykkes det Markus at tænde hele adventskransen i løbet af de første vers og på næsten elektrisk vis tale ind i samtidens forventninger med mange ligheder – og én afgørende forskel.

Lighederne først: Når Markus i sit første vers kort og kontant skriver: "Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn", så ville en jøde på Jesu tid løfte begge øjenbryn: "Begyndelsen?": Er der tale om en ny æra, en ny tidsregning? "Evangeliet?": Er der tale om "glædesbudbringeren" på bjergene fra Esajas? "Kristus/Messias, Guds søn?": Er der tale om den særligt salvede person, der skal være Guds redskab til at trone på ny i Jerusalem?

Ja! svarer Markus med det samme ved at citere intet ringere end Esajas 40,3: "Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!" (1,3). Udfrielsen – exodus – er nu på vej.

Det hele fulgte forventningerne

På baggrund af, hvad vi lige har set, er det ikke overraskende at læse, hvordan "hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere" (1,5) havde taget turen ud i ørkenen for at møde ham. En profet i ørkenen måtte undersøges nøjere.

Det følger også helt forventningerne, når vi i de næste vers læser om, hvordan "himlene flænges", og Guds nærvær viser sig over Jesus som en due, da han bliver døbt af



"Jødernes konge", stod der over korset – og jøderne havde store forventninger til deres konge. Men forventningerne indeholdt ikke en korsfæstelse.

mennesker, var det en uoverstigelig modsætning (jævnfør Mark 8,32; 14,63; 15,29).

Men det er Markusevangeliets centrale påstand, at det netop var gennem Jesu korsfæstelse, at Gud gennem Jesus igen blev konge over sit folk og opfyldte Esajas' profeti om at være nær sit folk.

Det bliver helt tydeligt, da det første, der sker ved Jesu død, er, at forhænget i templet flænges (Mark 15,38). Adskillelsen mellem Guds herlighed i templet og folket forsvinder.

Markusevangeliet bekræfter altså, at Jesus som Messias gik på blomstervejen fra ørkenen og til Jerusalem for at blive konge i den nye udfrielse, den nye exodus.

Men overraskende for alle, så blev centrum i denne udfrielse en "løsesum for mange" (Mark 10,45). Indersiden af udfrielsen viste sig at være den store forsoningsdags, Yom Kippurs (3 Mos 16), soning mellem Gud og folket.

Præcis som forudsagt af Esajas (kap. 53).

Johannes (1,10-11).

Nøjagtigt som Esajas' tale om, hvordan "Guds herlighed" og tempel-nærvær igen skulle blive synlig for folket, som den oprindelig var det over ørkenhelligdommen som en sky om dagen og som ild om natten (2 Mos 40,34-38).

Da Jesus så umiddelbart efter forkynder om "Guds kongerige" (1,14-15) og helbreder og trøster folk, må enhver tvivl være væk.

Der er derfor heller ikke noget at sige til, at folk flokkedes om Jesus og sang messianske jubelsalmer til ham, da det var hans tur til at drage fra ørkenen, ned ad Oliebjerget og ind i Jerusalem (Mark 11,1-11). Nu bliver Gud konge i Jerusalem!

Konge via korset: en overraskende påskeprædiken

Men der er én afgørende forskel til de andre adventsprædikener: påskens begivenheder efter indtoget. Faktisk var skiftet fra ørken-adventsforventningerne til påkestemningen i Jerusalem så voldsomt, at selv disciplene ikke kunne følge med (jf. Mark 14,27).

For på ét afgørende punkt skuffede Jesus samtidens adventsforventning til opfyldelsen af Es 40,3:

Blomstervejen fra ørkenen til kongestolen i Jerusalem gik ikke via lovstudier, bøn om udryddelse af hedningerne eller løftede sværd.

Den gik via et kors.

"Jødernes konge", stod der over korset. For dem, der så det, discipline, præster og almindelige

Læs mere Messias og Markus

Morten Hørning Jensen har netop udgivet en forklaring til Markusevangeliet med titlen *Møder med Jesus*.

Den kan købes for 50 kroner på www.bibelskarkaeologi.dk/markusevangeliet.



Andagt; Valgmuligheder

AF OLE SØRENSEN
HADERSLEV



Vi lever i en tid og en kultur, hvor vi har mange valgmuligheder. På tv'et har vi langt over 20 kanaler at vælge imellem. På musiktjenester som Spotify, Wimp, Deezer, TDC Play og så videre har vi mulighed for at lytte til mange millioner forskellige musikstykker. Nyheder kan vi læse, se og høre gennem et utal af kanaler.

Nogle af os synes, at det er fantastisk med alle disse valgmuligheder, andre bliver stressede med tanke på det, som jeg nu ikke lige får med, fordi jeg ikke er på den rette kanal på det rigtige tidspunkt.

Atter andre bliver trætte af de mange gentagelser, som vi for eksempel hører på nyhederne og den til tider meget tynde "suppe", som man får serveret på nyhedsfronten, fordi der ikke er nogen reelle nyheder.

Inficeret det åndelige liv

De mange valgmuligheder, som til tider giver os følelsen af frihed og uafhængighed og til andre tider giver os følelsen af utilstrækkelighed og stress, har det med tanke-mæssigt at forplante sig til andre sider af vores liv.

Hvis filmen i tv'et bliver kedelig, eller artiklen på hjemmesiden ikke længere fanger mig, bladrer jeg videre.

På samme måde spreder tanken sig i samfundet og ind i den kristne menighed: Hvis menigheden ikke "passer" mig længere, skifter jeg, hvis ægtefællen bliver kedelig, skifter jeg ud, hvis jobbet ikke længere er så interessant, siger jeg op, og hvis mine venner ikke rigtig giver mig noget, skifter jeg dem ud.

Har de mange valgmuligheder "inficeret" dit åndelige liv?

Jesus indbyder til valg

Det billede, Bibelen tegner af den åndelige virkelighed, er ikke, at jeg blot kan zappe rundt, som det passer mig. Bibelen taler om en besøgstid. Elias satte folket på valg: "Hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham, hvis det er Ba'al, så følg ham!"

Hvad har du valgt?

Jesus indbyder dig til at vælge livet: "Kom og følg mig", sagde han til fiskerne ved Galilæas sø.

anmeldelser;

Sangene går i fødderne, teksterne i hjertet

BOG- OG CD-ANMELDELSE
AF DITTE NYGAARD

Lise Petersen:
Alletiders historie
Eget forlag 2013

Bog og cd samlet - 229,95 kroner

I pressemeddelelsen står der: "Talende kameler, brægende får og smukke engle. Nyt julealbum med titlen *Alletiders historie* fra sangerinden Lise Petersen sætter juleevangeliet ind i en helt ny og fantasifuld ramme, når historien om, hvordan Gud blev menneske, fortæles med både lyd og billeder. Tekstforfatteren er sangerindens egen far, tidligere gymnasielærer Svend Erik Petersen, der har forfattet tekster til alle udgivelsens sange."

Jeg har ventet i spænding på at modtage Lise Petersens fjerde og nyeste udgivelse. Den var ventetiden værd, og jeg må ærligt indrømme, at jeg har svært ved at få hænderne ned!

Alletiders historie er en udgivelse, der består af en cd med elleve sange med fortælling til samt en tilhørende bog smukt illustreret med den prisbelønnede tegner Jørgen Stamps fantastiske strege.

Bogens layout er skævt og understreger på skøn vis det forunderlige, lidt mærkelige ved juleevangeliet. Tegningerne er skægge med gode detaljer. Handlingen i billederne lægger op til gode samtaler med de små børn. Fortællingen i billederne giver plads til at lade fantasien løbe for det lidt større barn.

Sangteksterne giver mulighed for at se på rim og rytme for det store barn.



Bogen har en god størrelse. Den er stor nok til at kunne hvile på de små ben,

men nem at holde ved. Papirets tykkelse gør den holdbar, så man med ro i sindet

kan give den til de mindste pilfingre.

Sangene er skrevet i et sprog, som børnene kan forstå. Musikken, skrevet af Lise Petersen Worm, Lasse Vestergaard Kobbensmed, Jacob Schjødt Worm og Jesper Smalbro, skaber et musikalsk univers, som både er underholdende og udfordrende.

Her mødes musiske elementer, som er velkendte, og nogle, som ikke er det – fra gode popsange over blues, calypso og mellemøstlige toner. Et skønt virvar af juleglæde. Også musikerne Jonas Petersen fra Hymns from Nineveh og Peter A.G. Nielsen har bidraget til projektet. Peter A.G. har således rollen som talende kamel på cd'en – og det gør han umådelig godt!

Sangene er fængende og let tilgængelige, de er melodiske og nemme at synge med på, men musikken bli-

ver aldrig kedelig!

Herhjemme kunne vi godt tænke os mere fortælling sammen med sangene. Svend Erik Petersens behagelige stemme inviterer til fortsat lytning.

Alletiders historie formidles med en humoristisk tone. Det hele præsenteres i en ramme, som emmer af kærlighed og respekt for Guds ord. Her åbnes juleevangeliet for børnene på en nærværende måde. Sangene går lige i fødderne, teksterne i hjertet. Cd og bog er bundet sammen af et flot og genkendeligt layout.

Alletiders historie gør evangeliet tilgængelig for det lille barn. Nysgerrigheden vækkes!

Vi krydser fingre for, at dette ikke er det sidste børneprojekt fra Lise Petersen med venner.

Indtil da nyder vi dette skønne projekt! Det er i sandhed *Alletiders historie!*

Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels Hansen
www.frederiksborg-apotek.dk
Apoteket har døgnvagt

OM JEG VAR EN LILLE MUS

Køb på: noreashop.dk
Eller ring på tlf.: 74527190

Børneklassikere
fås nu på CD

"Om jeg var en lille mus",
"Hvem skabte stjernerne",
"Børnevennen Jesus",
"Min Gud er så stor",
"Hør fuglene i skoven"

Musikalsk fortælling set fra nutidens og de vise mænds vinkel

CD-ANMELDELSE
AF KRISTIANE HUMMELMOSE

GospelRoots og GospelTeens:
Stjernen over Betlehem
Eget forlag 2013

149,95 kroner

Cd'en *Stjernen over Betlehem* er en julegospelmusical fra GospelRoots og GospelTeens fra Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa. Torben S. Callesen, som er korleder for begge kor, har stået i

spidsen for dette projekt og skrevet både musik og tekster til sangene.

Cd'en er en musikalsk fortælling. Her veksles mellem dels to fortællere, der finder oldefars gamle bog indeholdende en gammel hemmelighed, og dels De vise mænd fra Østerlands rejse til stjernen og Jesusbarnet i Betlehem.

Julens budskab bliver således set og fortalt med en ny og spændende vinkel, selvom jeg savner lidt mere indlevelse hos fortællerne.

Teksterne er klare, lette at forstå og fyldt med julens glade budskab. Gennem



sangenes tekster får vi lov at følge De vise mænds rejse.

En del af sangene har mange gentagelser, hvilket betyder, at de er lette at synge med på. Sangene spænder over både gospel, pop, rock, R&B og jazz og bliver

fremført af dygtige og kompetente korister og solister. De bliver leveret med præcision og indlevelse, hvilket er en fornøjelse at lytte til. Der er tydeligvis arbejdet dygtigt med korets udtryk, hvilket får de fleste sange til at sidde lige i skabet!

Musikken, som er produceret af Joakim Hejslet, er fængende, velproduceret og gennearbejdet. Der er stor variation i instrumentvalget til de enkelte sange, hvilket gør cd'en spændende at lytte til.

Hørlig julecd, som med al tydelighed peger hen på Jesusbarnet i Betlehem.



Bliv tilmeldt PBS

LM's resurseteam opfordrer alle givere til at tilmelde sig **betalingsservice** – det kan ordnes per telefon – og det sparer både giver og LM for tid.

Industrivænget 40 T 48 20 76 60
DK-3400 Hillerød E dlm@dln.dk

debat;



Cecilie og Martin Paulsen; Vi håber, at der kommer fortsættelser til børnesangbogen og også tilbehør i form af musik, nodebog eller lignende

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» Jeg vil ikke undvære søndagens gudstjeneste i en sognekirke

AF KIRSTEN MARIE HANSEN
GUDHJEM

Det sker ikke så sjældent, at jeg bliver nedslået, når jeg læser Tro og Mission. Således også da jeg læste det sidste nummer (21 den 22. november).

Andreas Ipsen, Holstebro, skriver om at generobre søndagen. Der er en passage i hans skrivi, som falder mig ganske meget for brystet:

"Vi har (mange steder) vores primære menighedsfællesskab i LM på en hverdagsaften, og hvis man overhovedet dukker op til en gudstjeneste i sognekirken om søndagen, så er der her oftest tale om et levende og bibelsk menighedsfællesskab."

Jeg synes, det er "imponeerende", at Andreas Ipsen kan sidde i Holstebro og udtale en så generel dom over den åndelige tilstand i landets sognekirker. Der findes givetvis kirker, hvor tilstanden er, som Andreas Ipsen beskriver, men der findes også sognekirker, hvor der netop er levende og bibelske menighedsfællesskaber. Der findes præster, som arbejder hårdt netop på dette. Hvad med at sætte lidt pris på dem!

Personligt vil jeg ikke undvære søndagens gudstjeneste i en sognekirke.

Vi er stadigvæk nogle, som holder fast i det såkaldte folkekirkelige spor. Det gør vi blandt andet, fordi vi mener, at det er fra den platform, vi bedst når ud til vore medmennesker og dermed også bedst arbejder "til evangeliets fremme".



Kirsten Marie Hansen glæder sig over gudstjenesten i folkekirken. Her er det Tyrstrup kirke.

anmeldelse;

Sange skaber sundt selvværd

BOGANMELDELSE
AF CECILIE OG MARTIN PAULSEN

Jeg er tryk hos dig - små sange om en stor Gud
Lohse 2013

18 sider – 199,95 kroner

Da vi modtog sangbogen til anmeldelse, satte vi os med vores datter Bella på to et halvt og lod hende åbne den store kuvert. De medfølgende skriftlige instruktioner blev hensynsløst kastet over skulderen, og blikket vendt mod den store A4-sangbog med flotte grafiske tegninger af babyer, tigre, stjerneunivers, både og jordbær.

Første kommentar: Tak for udgivelsen en børnesangbog med normale flotte tegninger. Befri de stakkels børn for moderne illustrationer, der på mærkelig vis forvandler et menneske til noget, der ligner en skitse af en bygning, (sagde den let-

tere mavesure Martin, mens Cecilie stille og modent påpegede, at selvom hun også foretrak de "normale" illustrationer, er det godt at introducere børn til forskellige kunstneriske stilarter).

Nå, tilbage til sangbogen, der er robust med tykke papsider, så den udholder nogle tæsk. Den indeholder 15 familie-venlige kendte og ukendte sange. Desværre

medfølger noder til melodierne ikke. Få af sangene findes dog på cd'en *Grøn som en abe*, men der skal søges lidt herefter.

Sangbogen er blevet testet i et hjem med klaver samt sparsomt brug af noder, og derfor lykkedes det at spille og syngesammen. Nogle af sangene er dog svære i brug uden musik til, og derfor kunne det anbefa-

les at udgive musikken.

Indholdsmæssigt rammes der bredt. Kvaliteten er god – især i de enkle sange, hvor det stærke budskab om en kærlig far, der ønsker samvær med sine børn, får lov til at skinne igennem.

Sangene er utroligt vigtige i forhold til at skabe et positivt selvværd i barnet, og de leverer en fantastisk mulighed for samtaler om, hvor fantastisk *du* er, hvor vigtig *du* er, og hvor højt elsket *du* er. Et budskab voksne også har brug for at høre!

Ud over det oplevede vi, at vi gennem sammensætningen af de forskellige sange mærkede alle de forskellige facetter, der findes i det at være en kristen. Og endda på en måde, der er forståelig selv for en toårig med krudt i enden.

Sangbogen er klart anbefalelsesværdig, og vi håber, at der kommer både fortsættelser og tilbehør i form af musik, nodebog eller lignende.

leder;

Debat må fortsætte

DANK BIBEL-INSTITUT fortjener respekt for at have taget initiativ til konferencen *Guds forsyn og det onde* i weekenden og også for at have investeret mange lærerressurser i at forsøgte at udrede de vanskelige spørgsmål.

De spørgsmål, der her er til debat, hører til i den virkelig tunge vægtklasse. Dertil kommer, at der naturligvis også er mange følelser på spil. Det har været klart, siden debatten blev rejst af Peter Olsen for halvandet år siden, og det viste sig også på konferencen, hvor debatten i øvrigt generelt fandt sted i en saglig og sober tone.

Flere af indlægsholderne på konferencen gav udtryk for, at spørgsmålet om Guds forsyn i større eller mindre grad er faldet ud af den kristne forståelse og forkyndelse. Så meget desto vigtigere er det, at sagen bliver taget op.

Det er blandt andet det, vi har institutioner som Dansk Bibel-Institut til.

NOGLE HAVDE SÅ nok håbet, at debatten nu kunne slutte, men så langt kom man ikke på konferencen. Tværtimod viste den, at der stadig står en række områder tilbage, hvor de to hovedsynspunkter udfordrer hinanden.

For eksempel:

Hvad stiller Jørgen Sejergaard op med en lang række skriftsteder fra Gammel Testamente, som umiddelbart ikke lader sig forlige med den guddommelige "rammestyring"? Er der virkelig bare tale om dårlige oversættelser?

Og hvordan kommer Peter Olsen og den guddommelige "detailstyring" til rette med Satan og den onde som en reel faktor i verden og forståelsen af verden som en kamplads mellem Gud og det onde?

Og hvordan får begge parter akademisk teologi og livsnær sjælesorg til at hænge sammen?

DER STÅR I DISSE år en vigtig kamp om gudsbilledet. Her er det vigtigt at fastholde Bibelens billede af Gud som både god og almægtig.

Når alle spørgsmål er stillet, må vi imidlertid nok erkende, at der ikke er svar på dem alle. I hvert fald ikke svar, som vi forstår.

Derfor må vi også i denne sag vende os til Gud. Vi må tilbede ham i både hans uudsigelige kærlighed og uudgrundelige visdom – og vi må takke og prise ham for, at det er ham, der styrer verden, og ikke os!

Som det også blev sagt på konferencen af Peter Olsen med et citat på engelsk: *History is His story*. Historien er Guds.

Det er en kilde til frimodighed og glæde.

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

Nyt fra Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening

EVANGELIUM, TIDSÅND OG UDVIKLING**Lov & evangelium**

John T. Pless fører os ind i et særdeles vigtigt område for en kristen: Kunsten at skelne mellem lov og evangelium og at bruge sandhedens ord ret.

144 sider
149,95

Bogen er velegnet til bibelstudie, da der til hvert kapitel knyttes en række relevante spørgsmål.

**Djævelens ånd og tidens ånd**

Det er skræmmende og tankevækkende, når kendte vender sig mod djævelen for at få succes. I et spænd fra Karen Blixen til vor tids store sangstjerner viser bogen, at djævelens ånd og tankegang præger vor tid og kultur - også ind i menigheden?

64 sider
49,95**Udvikling eller skabelse**

Giver udviklingslæren svaret på, hvordan vi er blevet til?

Et kritisk blik på udviklingslærens klassiske argumenter viser, at de langt fra udtrykker sikker og bekræftet viden.

216 sider
199,95

Bogens anden del dykker teologisk ned i skabelsen og det, vi er skabt til.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · Tlf. 75 93 44 55

"Juleknas" sendes fredag den 20. december kl. 19.00-22.00 på Norea WebRadio, Norea Radio Haderslev, Radio Ådalen og Arkens Radio.

TYRKIET KALDER

Til opstart og drift af salgsafdeling i Ankara søges medarbejdere, der har mod på nye udfordringer i en fremmed kultur

Din primære opgave bliver at udføre salg i Tyrkiet. Måske skal du også være leder af den nye afdeling. Du er måske maskiningeniør, smed, mekaniker... med salgsgen eller sælgeren med stor teknisk indsigt. Du finder stor motivation i nye udfordringer. Du behersker engelsk og har mod på at lære det tyrkiske sprog og kultur.

Se hele annoncen og ansøgningsfrist på www.runi.dk

RUNI A/S er en ordreproducerende virksomhed med en lang historie og sund økonomi. Vi udvikler, projekterer og fremstiller sneglekomprimatorer med speciel tilbehør til komprimering og afvanding af restprodukter til recykling eller affald. Eksportandel på 85 %. Vore kunder er hovedsagligt større proces-, fødevarer- og miljøvirksomheder. Vi har faste forhandlere i nogle lande i Europa og i USA. 50 % af omsætningen sælges direkte til slutkunder. Vi er i dag ét hold på 17 medarbejdere.

TURN WASTE TO VALUE

**RUNI**
DANISH ENGINEERING**Friskolen i Bramming søger souschef**

Da vores nuværende souschef har fået andre udfordringer, søger vi en ny souschef pr. 1. januar 2014 eller snarest herefter.

Arbejdsområder fordeles efter kompetencer og interesse. Vi formoder og forventer, du er faglig velkvalificeret inden for dine fagområder, og at du trives med at undervise, da dette også er en vigtig del af jobbet. Erfaring med skoleledelse er en fordel, men ikke et krav.

Friskolen i Bramming er en kristen friskole med 84 elever pt. På Friskolen har vi et overskueligt skolemiljø, gode rammer, fokus på faglighed og en skole præget af det kristne livs- og menneskesyn.

Du er en engageret lærer, der sammen med gode kollegaer og positive forældre, vil være med til at udvikle vores skole. Du er loyal i forhold til skolens kristne grundlag og kan identificere dig med dette.

Aflønning sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist d. 10.12.13.

Har du spørgsmål og ønsker noget uddybet, er du velkommen til at henvende dig til skoleleder Anna Lise Lunde Petersen enten på skolens telefon 75 17 24 49, via mail: info@friskolen.dk eller mobil 30 27 55 52.

Du er også velkommen til at aftale et besøg på skolen.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.friskolen.dk.

**Missionær med hovedvægten på evangelisation**

Kunne du tænke dig at arbejde med at bringe evangeliet til mennesker? Så er muligheden der nu.

LM Sønderjylland-Fyn søger en evangeliserende afdelingsmissionær søger, der vil møde mennesker med budskabet om Jesus Kristus, gennem evangelisation, nybrudsarbejde og kan være mentor for nystartede kredse og mødepladser m.m.

Desuden har du administrative evner til at arbejde med programlægning og koordinering i forbindelse med Bibelcamping på Haderslev Næs. Ud over disse hovedområder kan der ses på erfaringer og kvalifikationer i forhold til andre områder.

Bopæl gerne i trekantområdet, da stillingen omfatter både Sønderjylland og Fyn.

Har du lyst til at vide mere, så gå ind på www.dlm.dk/aktuelle-stillinger og læs stillingsbeskrivelsen med personprofil.

Du kan også kontakte:

Per Bøndergaard, 74 84 60 09, jpbondergaard@gmail.com eller
Henrik P. Jensen, 75 58 38 16, hpj@hotmail.dk.

Ansøgning sendes senest mandag den 16. december til Gert Svendsen, Industrivænget 40, 3400 Hillerød, gsv@dml.dk, hvor du også kan få flere oplysninger om løn og øvrige ansættelsesforhold.

LOVSANG OG JULESTEMNING I ADVENTSTIDEN

RED LETTERS // LM MUSIK

Den grund hvorpå jeg bygger

Det aarhusianske ensembles otte medlemmer leverer en fremragende musikalsk præstation. Halvdelen af sangene er skrevet af bandet selv. Tre er gamle salmer i nye spændende arrangementer og to er skrevet af Arvid Asmussen.

11 numre - 149,95

PUTTE & KNUD LYSGAARD // LM MUSIK

Dyrebar for mig

Putte og Knud har i 37 år spillet og sunget sammen, og mange har lyttet til deres sang ved arrangementer både i og uden for LM-sammenhænge.

Efter mange opfordringer udgiver de deres andet album med flere kendte sange som »Kun en dag, et øjeblik« og »Nærmere Gud til dig«, krydret med lyden fra akustiske instrumenter.

13 numre - 149,95

KRISTKIRKENS BØRNE- OG UNGDOMSKOR // REFLEKS

Julestjerne

Det emmer af julestemning og evangeliets glade budskab på denne cd til hele familien. Både kendte julesalmer og nye sange.

11 numre - 149,95

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · Tlf. 75 93 44 55KØB PÅ DET
LOHSE.DK**24:12 ER UDE NU**

Læs det selv. Giv det til din kollega. Giv det til din ven. Giv det til din familie. Giv det til din nabo.

Evangeliserende julemagasin med interviews, portrætter, refleksioner og meget andet.

portræt;



Nikolaj Kaarsholm; Det føltes egentlig ikke som et afsavn, at jeg måtte vende mig fra det gamle liv. Jeg havde jo fået noget langt mere værdifuldt

Omvendelse ændrede kursen radikalt

Nikolaj Kaarsholm tog på lejr med blandede motiver, men mødte Jesus

AF OLE SOLGAARD

"Jeg havde en klar oplevelse af, at det nye, jeg havde fået, var langt mere værdifuldt end det, jeg havde før. Så jeg kunne umuligt vende tilbage i det gamle spor."

Sådan beskriver 29-årige Nikolaj Kaarsholm konsekvensen af det livsforvandlede møde med Jesus for 10 år siden, der kom fuldstændig bag på ham selv. Nu er han er lige begyndt i LMBU's stilling som ungdomskonsulent i Syddanmark.

Fik øje på en pige

Han er opvokset i en tryk og almindelig kulturkristen familie, hvor man gik i kirke juleaften, men ellers blev Gud ikke skænket mange tanker. Han levede et almindeligt verdsligt ungdomsliv og havde kun et skuldertræk tilovers for de kristne på gymnasiet. Lige indtil begyndelsen af 3. g. på Holstebro Gymnasium.

KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) havde en aktionsdag, hvor han fik øje på en pige, som gjorde ham lidt mere end normalt interesseret. Han kontaktede hende, og hun fortalte frimodigt om sin tro på Jesus. Jesus



FOTO: OLE SOLGAARD

Nikolaj Kaarsholm kom til tro på Jesus, mens han gik på gymnasiet i Holstebro. Siden har han læst teologi i København og bor nu i Vejle sammen med sin kone, Pernille.

sagde ham ikke noget, men pigen måtte han møde igen.

Ingen vej uden om Jesus
Derfor mødte Nikolaj Kaarsholm en måneds tid senere – efter et par besøg i den lokale KFS-gruppe – op på KFS' Discipeltræf, selvom

kammeraterne havde advaret ham mod det.

Her gav en anden kristen pige fra hans eget gymnasium ham en bibel. Måske ville Gud alligevel sige noget til ham, tænkte han da. Mandag aften prædikede en ældre gråhåret herre, nemlig

bibellærer Bent Ryborg, og det blev skelsættende:

"Her mødte jeg Jesus på en helt ny måde. Det blev forkyndt, at der ikke var andre veje til Gud end Jesus. Jeg fandt ud af, at jeg manglede Jesus, men jeg gik derfra med troen på ham

som min frelser. Den aften faldt brikkerne på plads, og det føltes som at komme hjem til det hjem, hvor jeg hørte til," fortæller Nikolaj Kaarsholm.

Dillen gik ikke over
Omvendelsen vendte op og

ned på hans liv. Det kristne fællesskab fik stor betydning for ham. Drukkulturen sagde ham ikke længere noget, og en stor del af cd-samlingen røg på lossepladsen. Hans nærmeste mente, det bare var en dille, som ville gå over efter et par uger, men sådan gik det ikke.

"Den nye tro indebar en total udskiftning af mine værdier. Der var sket noget nyt, så jeg måtte vende mig fra det gamle liv. Og det føltes egentlig ikke som et afsavn. Jeg havde jo fået noget langt mere værdifuldt," fortæller Nikolaj Kaarsholm.

Han tog det meget alvorligt med det nye liv som kristen og lagde sig i selen for at sejre over konkrete synder.

Men efter et års tid var han ved at opgive det hele, for han syntes ikke, at han duede til at være kristen.

En dag henviste hans nuværende svigerfar ham til Rosenius' skrifter, og det blev endnu en milepæl for Nikolaj Kaarsholm:

"Her fandt jeg en evangelisk frigørende forkyndelse, så min tro blev bedre funderet i det, som Jesus har gjort for mig. Han har sejret over de synder, jeg stadig bøvlør med."

Brænder for frit evangelium og tydelig mission

LMU's nye ungdomskonsulent, Nikolaj Kaarsholm, har ikke en lang og traditionel fortid i LM. Alligevel identificerer han sig i dag i høj grad med LM og glæder sig til i sin nye tjeneste at fokusere på nogle af LM's kerneværdier.

I slutningen af sin gymnasietid i Holstebro blev han omvendt. Herefter nød han godt af fællesskabet i Indre Missions Unge (IMU) nogle år, inden han engagerede sig i Aarhus LMU. De sidste par år har han studeret i København og har der været med i menighedsledelsen af

Københavnkerkirken.

Appetit på Guds ord

Som ungdomskonsulent kommer Nikolaj Kaarsholm til at forkynde ved en del ungdomsmøder i Sønderjylland og på Fyn. Han satser også en del på samtaler med formændene for de lokale ungdomskredse. Og endelig består hans opgave også i at være sparringspartner i forbindelse med større arrangementer, som for eksempel Ung Uge på Haderslev Næs Bibelcamping og Mission på LMH.

Han håber at kunne være

med til at videregive den appetit på Guds ord, som han selv har, så de unge bliver bibelbrugere i praksis. Også LM's kerneværdier er vigtige for ham.

"Jeg vil gerne fokusere på de to kerneværdier *frit evangelium* og *tydelig mission*. Det er noget, jeg virkelig gerne vil formidle krystalklart til LMU'erne, og jeg ønsker, at de værdier må kendetegne LMU," siger han.

Erfaringer i rygsækken

Efter gymnasietiden arbejdede Nikolaj Kaarsholm to et halvt år som pædagog-

medhjælper. Derefter blev han bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet i Aarhus, og for nylig fuldfandt han sin uddannelse som cand.theol. fra Københavns Universitet. Han har en del erfaring som fritidsungdomsforkynder i IMU.

Nikolaj Kaarsholm kan godt lide at se de samme gode film igen og igen, holder af at cykle og være sammen med familie og venner. Han er på sjette år gift med Pernille, der er pædagog, men hun er i øjeblikket sygemeldt med rygproblemer. Parret har netop bosat sig i Vejle. os

Gav bibel, fordi Guds ord ikke er virkningsløst

En af brikkerne i Nikolaj Kaarsholms omvendelsehistorie er, at han fik en bibel som gave. Pigen, der gav ham den, hedder Christel Borch Nielsen. Tro & Mission har spurgt hende, hvilke tanker hun gjorde sig i den forbindelse.

Hun siger, at hun kun kendte ganske lidt til Nikolaj fra gymnasiet, men hun syntes bare, at han skulle have en bibel, når han nu var på Discipeltræf.

Ikke vildt mange forventninger

"Jeg husker det ikke, som om jeg havde vildt mange forventninger til noget som helst i den forbindelse.

Men jeg husker også, at jeg i den periode var meget optaget af vers 11 fra Esajas' bog kapitel 55: 'sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde'. Det var blandt andet på den baggrund, at jeg gav ham Bibelen," fortæller hun her 10 år senere. os

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af efterskoleforstander Rasmus B. Houler, missionær Anne-Lene Olofson og medicinstuderende Amalie Bach-Svendsen

Bagvendt

AF PETER O.K. OLOFSON
SUMBAWANGA



Det er da bagvendt, at jeg er i Danmark, når jeg egentlig skulle være

i Tanzania.

Men da de ville i gang med den femte operation i min kones hoved, så måtte jeg hjem.

Det er da bagvendt, at jeg nu sidder og skriver dette, for det skulle min kone jo gøre.

Men hun ligger lige nu ved siden af i en hospitalsseng slået omkuld af stafylokokker, der listede sig ind i forbindelse med én af operationerne.

Vel er det bagvendt, men for tiden er dét det rette.

Og så var der Falck-folkene, der skulle have min kone ned fra første sal, da stafylokokkerne i lungen gav sig udslag i et uudholdeligt hold i ryggen, så hun måtte indlægges akut.

Falckrederne udviste al deres pædagogiske sans og fik hende listet ned fra første sal til en bære, der blev kørt ind i ambulancen.

På vejen ned siger den ene Falck-mand til hende: "Du må godt bande!"

Men det var nok ikke lige det, hun havde mest lyst til, selvom det gjorde meget ondt.

Da jeg senere fortæller ham, at vi er missionærer i Tanzania, siger han til mig: "Det tænkte jeg nok", og til sin makker siger han: "De har en hellig Herre".

Ikke noget dårligt udsagn. En

hellig Herre, der helliger os og vil skabe en ny hellig verden, hvor det ikke er nødvendigt at få ventiler i hovedet, og hvor der ikke er stafylokokker, der slår os omkuld.

En hellig Herre = en herlig fremtid.

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST
DANMARK

ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 7. december 2013

lm LUTHERSK MISSION

tro & mission

inspiration | nærvær | holdning

22 | 6. december 2013
Årgang 113

Tillader Gud det onde - eller står han bag det? Det var nogle af de spørgsmål, der blev drøftet på en konference på Dansk Bibel-Institut den 29.-20. november

..... 7



Adventsf forventning: Markusevangeliet tager udgangspunkt i de forventninger, som jøderne på Jesu tid havde til Messias' komme, men påsken gør den store forskel. Det skriver Morten Hørning om i to artikler

..... 10-11



Nikolai Kaarsholm mødte Jesus på Discipeltræf. Siden oktober har han været ungdomskonsulent i LMU

..... 15



Christa Knudsen vil ikke leve i luksus, når andre har behov. Derfor giver hun mange penge til missionsarbejde

..... 4



Egon Christensen har været med i børne- og ungdomsarbejde i 40 år. Han tror, han er blevet afhængig af det

..... 8