



INDHOLD

Hvad angår det foreliggende værktøj, så stiller det skarpt på det overordnede tema: "Jeg er med jer", hvilket udfoldes i en række bibeltekster. Bibelteksterne samler sig omkring 3 temaer der handler om; Med kærligheden som drivkraft, Et langt bedre budskab og Indtil verdens ende.

Temaerne vil kunne fungere som inspiration for prædikant eller gudstjeneste- og mødeledere i den pågældende uge.

Det er forslag, der kan anvendes, men har man selv en bedre ide til tema og tekst, er man selvsagt fri til at vælge det.

FREMGANGSMÅDE

I forhold til selve fremgangsmåden, så er den ikke baseret på raketvidenskab, men i fuld tillid til, at Gud taler til os i sit ord. Bed derfor først Helligånden om at åbne teksterne. Læs dem derefter grundigt igennem et par gange. Brug gerne lidt tid på at reflektere over teksterne og overvej spørgsmålene om, hvad teksten siger om den treenige Gud og om hans relation til den verden, som vi er en del af. Tag herefter fat på det enkelte tema.

INTRODUKTION TIL TEMAER

Temaerne er som allerede nævnt opbygget omkring et lille tekstudvalg. Udvalget af temaer og bibeltekster har til hensigt at skitsere konturerne af det bibelske mandat for International Mission, ligesom det gerne, skulle pege på forskellige aspekter ved mission generelt betragtet. Endeligt, så er håbet, at flere gennem arbejdet med teksterne må blive mødt med et kald til engagement i International mission.

Tema: Jeg er med jer...

MED KÆRLIGHEDEN SOM DRIVKRAFT

Indledning

Læser vi i det nye testamente og særligt evangelisten Johannes, så bliver det klart, at Gud er kærlighed. Kærligheden er ikke stationær, som en afgrænset side ved Guds væsen; Den er i bevægelse og retter sig mod Jesus Kristus og mod verden. Gud elsker og det gør han gennem Jesus. Det er en forudsætning for al mission.

Som forudsætning for al mission, så betyder det helt konkret, at Jesus må være den bærende drivkraft i alt hvad vi gør. Når vi tror på Jesus, så bor Guds kærlighed i os og gennem os når

Guds kærlighed længere ud. Det er derfor, at Paulus i 2. kor 5 kan skrive, at det er Kristi kærlighed, der tvinger.

Forslag til tekstlæsning:

Johs. 3, 16; Johs. 17, 25-36; 2. Kor 5, 11-21; 1. Johs. 4, 7-21

Refleksionsspørgsmål:

- Hvorfor er det vigtigt, at kærligheden må være den bærende drivkraft for missionen?
- Hvordan tvinger Kristi kærlighed?
- Hvordan kommer Kristi kærlighed til udtryk, som drivkraft for mission blandt os i dag?
- På hvilken måde kan vi forkynde og motivere til mission og samtidig sikre, at det er kærligheden, der er den bærende drivkraft?

ET LANGT BEDRE BUDSKAB

Indledning

Med Jesus Kristus har vi fået en særlig nøgle til at lukke bibelen og især det gamle testamente op. Her får vi i små glimt løftet en fleg af forkyndelsen om, at i Jesus har vi fået et langt bedre budskab at gå med. Det er et budskab, der ikke kun er begrænset til jøderne, men gælder hele verden. Allerede i det gamle testamente bliver der profeteret om Jesus, som et lys for alle jordens folk og om, at hans frelse skal nå til jordens ende. Det er denne opgave, som vi kaldes til at tage del i, hvilket privilegium.

Forslag til tekstlæsning:

Es. 49, 6; Es. 42, 6; Es. 62, 10-12;

Refleksionsspørgsmål:

- Hvorfor er budskabet om Jesus et langt bedre budskab?
- Hvad vil det sige, at Jesus er et lys for folkene?
- Kunne der evt. være en sammenhæng med Johs. Ev. Kap 1?
- Frelsen skal nå til jordens ende, hvordan bidrager vi til denne opgave?

I TJENESTEN, INDTIL VERDENS ENDE

Indledning

Som det sidste i Missionsbefalingen (Matt. 28, 20) læser vi, at Jesus er med alle dage indtil verdens ende. Det er vigtigt, at verset læses i sin rette sammenhæng. Løftet er nemlig nøje knyttet til Jesu befaling til disciplene om, at gøre alle folkeslagene til sine disciple. Kirkens vigtigste opgave er at forkynde evangeliet til verdens ende både tidsmæssigt og geografisk. Dette kan virke, som en stor og umulig opgave at løfte, men Jesus går med hele vejen. Hvilket løfte!!

Forslag til tekstlæsning:

Matt. 28, 18-20; Johs. 20, 21; Ap.G. 1, 8.

Refleksionsspørgsmål:

- Hvad betyder det helt konkret, at Jesus går med hele vejen?
- Hvordan forkynder vi dette, så at det bliver levende for vore tilhørere, så det både motiverer til tjeneste og til udholdenhed i tjenesten?
- Giv gerne eksempler fra dit eget liv, hvor du har erfaret Jesu "følgeskab" i tjenesten.