



Forslag til andagter med fokus på mission

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Familien Jensen

Missionsbefalingen

Matthæusevangeliet kapitel 28,18-20

Jesus siger gå.

Jesus har noget meget vigtigt at sige til sine disciple. Det er ikke længe siden, at han er stået op fra de døde, og nu står de samlet alle sammen om Jesus. Jesus skal til at forlade denne jord for at vende tilbage til sin far i himlen. Jesus siger: "Gå ud i alverden og fortæl, døb og lær..."

Ordene er ikke kun sagt til de 11 disciple, som stod der den dag, de er sagt til alle kristne. Derfor rejser kristne/missionærer også i dag ud i hele verden for at fortælle om Jesus. Nogle rejser langt væk, andre er lige der i det land, hvor de selv er født og er missionærer der.

Forslag til yderligere inspiration:

Andagtsbogen: *Grav dybt*. Birgitte Kjær. Side 43-48
Tekstsystem for børneklubber. Hæfte nr. 1. side 144-147.

Vejen. Abonnerer du på oplæringsmaterialet *Vejen*, finder du også her et oplæg om missionsbefalingen.

Egne notater:



Naaman

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Daniella Baggesgaard

2. kongebog kapitel 5

Kan Gud bruge mig til at fortælle om ham?

Ja, Gud kan bruge alle. I denne tekst hører vi om en ganske ung pige, som var taget til fange i Israel under et strejftog fra naboerne, aramæerne. Hun var ført bort fra Israel, sin familie og venner. Nu arbejdede hun som tjener for aramæerkongens hærfører. Gud brugte denne pige til at fortælle hærføreren Naaman, som hun arbejdede for, om gudsmanden, Elisa, der kunne befri Naaman fra hans forfærdelige sygdom/spedalskhed.

Forslag til yderligere inspiration:

Tekstsystem for børneklubber. Hæfte nr. 2 side 136-139

Tekstforklaring (1979). Juniorforlaget. Klara Lund. En lille pige viser vej. Side 50

Egne notater:



Den etiopiske hofmand

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Familien Jensen

Apostlenes Gerninger kapitel 8,26-39

Når Gud minder os om at gøre noget.

Gud minder Filip om at gå hen til en vogn. I vognen sidder den etiopiske dronnings hofmand. Filip ser, at han er meget optaget af at læse i GT. Filip giver sig i snak med manden, og det viser sig, at han ikke forstår det, han læser. Det giver Filip mulighed for at forklare manden, hvad der står og forkyn-der evangeliet om Jesus for ham. Sådan må vi også lade os lede, når Gud minder os om at gå og gribe de situationer, der bliver lagt til rette for os, hvor vi har mulighed for at aflægge et vidnesbyrd om vores frelser, Jesus.

Forslag til yderligere inspiration:

Tekstforklaring (1979). Juniorforlaget. Klara Lund. Dronningens skatmester. Side 151

Egne notater:



Den lille bibel

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Familien Jensen

Johannesevangeliet kapitel 3,16

I har fået det for intet, giv det for intet. Matt 10,8.

Jesus, som er Guds søn, og som er en del af den tre-enige Gud, altså Gud selv, måtte give afkald, fornedre sig og give sit liv til frelse for ALLE.
Det mindste vi kan gøre, er at fortælle det videre.

Forslag til yderligere inspiration:

Andagtsbogen: *Grav dybt*. Birgitte Kjær. Side 27.

Tekstsystem for børneklubber. Hæfte nr. 2 side 16-19

Vejen. Abonnerer du på oplæringsmaterialet *Vejen*, finder du også her et oplæg om den lille bibel. Joh. 3,16

Egne notater:



Den barmhjertige samaritaner

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Familien Jensen

Lukasevangeliet kapitel 10,30-37

Tænk hvad Han har gjort for dig!

Tænk på alt det, Jesus har gjort for dig. Du har fået så meget givet, at du ikke kan andet end hjælpe og vidne om ham, hvor du ser, der er hjælp behov.

Forslag til yderligere inspiration:

Tekstsystem for børneklubber. Hæfte nr. 2 side 148-151

Tekstforklaring (1979). Juniorforlaget. Klara Lund. Den barmhjertige samaritaner side 118.

Egne notater:



Den tabte mønt

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Familien Jensen

Lukasevangeliet kapitel 15, 8-10

Ikke en må mangle.

Det kan være nødvendigt for de mindste at gøre denne lignelse meget enkel. Klæd dig fx ud med tørklæde om hovedet og kost i den ene hånd og lom-melygte i den anden hånd. Led nu efter mønten og få evt. alle til at hjælpe til. Hold en vældig fest, når mønten er fundet med et eller andet særlig læk-kert. Måske der også er en af jer, der kan spille på et instrument og kan hjælpe med at skabe stemning ved at spille.

Lige så glad som kvinden blev over at have fundet sin mønt igen, lige så glad bliver Gud, når et af hans børn, som har vendt ham ryggen, bliver fundet igen. Derfor er det så vigtigt, at vi fortæller andre om Jesus.

Egne notater:



Guds kald

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Foto: Familien Jensen

Mattæusevangeliet kapitel 9,36-38

Skal høsten bare gå tabt?

Høsten går tabt, hvis der ikke er nogen til at høste den. De "vanrøgtede og forkomne" mennesker går fortabt, hvis ikke de hører om Jesus. Der er mange, der har brug for evangeliet om Jesus, men hvem skal bringe det ud til dem?

Vi, du og jeg kan gå, men det er også meget vigtigt, at vi beder Gud, som kan alt, om at kalde flere til at gå, flere "høstarbejdere" til arbejdet med at sprede evangeliet. Vi må også bede flittigt for dem, der allerede er på "høstarbejde" De missionærer som vi har sendt ud til Cambodja og andre lande.

Egne notater:
