

”LMBU når længere ud end dit byskilt”

International mission giver os forbindelse til hele verden. Vores lille LMBU-fællesskab er ikke bare vores bys fællesskab. Det er en del af kirkens mission i Cambodja, Peru, Tanzania, Grønland og flere steder.

Af Anders Solgaard

Selvom konferencen ”Mission” er stopfyldt hvert år, og du måske er en del af stor LMU-forening eller børneklub, så kan det alligevel være nemt at føle sig lidt lille. Sådan har jeg det i hvert fald. For når jeg kigger ud ad vinduet, så er der ikke mange her i Danmark, der hører om Jesus og tænker: ”YES! Ham vil jeg lære at kende.”

Hvor er vækkelsen? Det kunne være fedt, hvis flere kom til tro og opdagede, hvor fantastisk det er at være elsket af Gud - uden at gøre noget. At have Gud på sin side hver dag. Utroligt! Det er hårdt arbejde at fortælle det her i Danmark og være en del af Guds mission, men det nytter. Der ER folk, der kommer til tro. Men måske bare ikke så mange, som vi kunne drømme om.

Det gør mig jævnligt trist. Men jeg har heldigvis fundet en modgift mod dele af den tristhed. I Sl. 121 står der: ”Jeg løfter mine øjne op mod bjergene.” Løft øjnene. Det er faktisk et godt råd. Når jeg bliver trist, kigger jeg ofte ned i jorden. Så ser jeg mine fødder, og det, der er lige rundt om. Og det er ofte lidt kedeligt at kigge ned. Men når jeg løfter mine øjne, så ser jeg så meget mere. Himlen, solen, mine omgivelser, et smil hos en forbipasserende – og så er jeg ikke så trist længere. Det gælder også i forhold til mission. Når jeg løfter mine øjne, så ser jeg så meget mere. Så ser jeg, hvordan unge i Tanzania lærer om seksualitet og tro gennem LMBU’s missionsprojekt i 2020. Jeg ser, hvordan lejrarbejdet i Peru i 2016 blev støttet og opgraderet. Hvordan økonomisk trængte familier over hele Danmark fik julehjælp i 2022. Og i 2023 glæder jeg mig til at se, hvordan LMBU skal støtte Cambodja og arbejdet med at forkynde for børn, mens studenterarbejdet på Grønland skal styrkes.

Når du er med i LMBU, så er du en del af det her. Så er du med til at sørge for, at tusinder af mennesker i Danmark – og udenfor Danmark - får lov til at møde Jesus. Lære, hvem han er. Det er fantastisk! Du får lov til at bede med for arbejdet. Det er faktisk det vigtigste. Vi kan lære af dem, og vi må være med i de hårde ting og i succeserne.

Vi får også lov til at støtte med de penge, vi har her i Danmark. Nogle steder i verden er det pengene, der mangler for at flere kan høre om Jesus. Mange af os i Danmark har nok penge – de kan bruges bedre end til at polstre bankkontoen. Og i 2023 kan du få lov til at hjælpe børneklubber i Cambodja for dine penge – din 20’er til slik rækker langt derude. Når vi samler lidt ind her i vores lokale klubber, så bliver det kæmpestort ude i Cambodja. For nogen, bliver det så stort, at de kommer med i Himlen! Jeg ved ikke med dig, men så kan jeg i hvert fald godt undvære fredagsslik en gang imellem.

Jeg har været begejstret for International Mission så længe, jeg kan huske. Både fordi det er så fedt at kunne hjælpe andre – men også fordi jeg bliver klogere. Kristne i andre lande ser anderledes ud, gør ting anderledes og minder ikke så meget om mig. Men det gør de så alligevel. For vi tror på den samme Gud. På den samme frelser. Det giver os fællesskab. Og det hjælper mig til at huske, at det vigtigste for at være kristen ikke er, hvornår man går i kirke. Om man er til roulade, citronmåne eller hjemmebag. Om engelske lovsange er fede eller ej. Om jeg er rig eller ej. Om jeg går i shorts eller jeans. Hvilken hudfarve, jeg har. Det vigtigste for at være kristen – ja, det eneste kriterie – er, at jeg tror på Jesus Kristus som min frelser. Det hjælper International Mission mig til at huske.

Vores partnere lærer mig også en masse om at drive mission. De giver mig glæde, begejstring og gejst for arbejdet. De giver mig fællesskab. Når Panha er med i børneklub i Cambodja, og jeg er med til børneklub her i Danmark, så er vi faktisk på en måde sammen til børneklub. Når Baraka fortæller om den fortabte søn til ungdomsforening i Tanzania, og Michael fortæller den samme historie i en LMU herhjemme, så arbejder de på det samme projekt: at gøre Guds rige stort. At flere må høre om Jesus, lære ham at kende, komme til tro og komme med i himlen. Det er stort og vildt at være en del af! Og på samme tid, så er det så simpelt – for det starter lige hernede i mit missionshus eller i min kirke. Men det betyder noget ud over hele jorden – og for mange kommer det til at betyde det hele for at få en evighed i himlen.

Gud inviterer dig med på sin mission. Han vil, at ALLE mennesker på jorden skal lære ham at kende. 8 milliarder mennesker virker uoverskueligt. Men når det første skridt er at bede for LMBU's missionsprojekt. Bede for din nabo. Tage en 10'er med til indsamling i børneklubben. Og spørge mormor om at give penge til sponsorløbet. Så er det slet ikke så uoverskueligt alligevel.

LMBU når længere ud end dit byskilt. Når du kommer i en af klubberne eller ungdomsforeningerne så er du med til at række evangeliet til mennesker lige udenfor vores dør – og helt til verdens ende. Det er fantastisk! Velkommen i arbejdet – vi har fået det største givet, og vi får lov til at give det videre.