



INSPIRATION TIL FORKYNDEREN

Vi håber, denne missionsuge kan give jer fornyet gejst for og fokus på international mission. En af måderne, I kan gøre det på, er ved at opfordre jeres prædikant til at tale om mission. Men måske mangler han eller du en god tekst til at tage hul på det emne.

Derfor har vi samlet en række forslag med et par kommentarer, som du kan tage med i dine overvejelser.

Man kan naturligvis vælge flere eller færre vers – eller finde en helt anden tekst.

Anden Mosebog 19, 4-6

Gud er i gang med at give Israel de ti bud. I indledningen til den tekst viser Gud, at det ikke skal stoppe med Israel – for ”hele jorden tilhører mig”. Israel skal være et kongerige af præster og forkynde om Gud til resten af verden. Præstens rolle var at være mellemmand mellem folket og Gud – og når Gud kalder Israel til at være et kongerige af præster, så bliver Israel mellemmand mellem Gud og resten af verden.

Jonas' Bog

Jonas er nok ikke et eksempel, som vi skal efterfølge i alle aspekter af det kristne liv. Han nægtede at følge Guds kald, blev vred da Gud ville frelse Nineve, og var generelt bare ret modvillig. Jonas er nok en af verdens værste missionærer.

Men alligevel kunne Gud bruge ham til at forkynde sin storhed for storbyen Nineve og skabe en vækkelse der. Jonas er et stærkt eksempel på, at mission ikke afhænger af os og vores evner, men at det er Gud, der virker. Og hvis Jonas kan bruges af Gud, så kan du og jeg også bruges.

Johannesevangeliet 4, 1-42

Kvinden ved brønden i Sykar får et møde med Jesus, der kommer til hende og forkynder sig selv. Og da hun ser, hvem han er – så skal ALLE i hendes by også høre det. Og de kommer til tro. Hun er en vild evangelist.

Johannesevangeliet 8,12, Johannesevangeliet 1,1-4 og Esajas' Bog 9,1

”Jeg er verdens lys”, siger Jesus om sig selv. Og lyset er noget, som folket i mørket skal se. Det er noget, som mennesker skal søge efter. Vi må bede for – og arbejde for – at resten af jorden ser Jesus som deres lys. Og ser lyset i ham.

Mattæusevangeliet 28, 16-20

Missionsbefalingen er den klareste befaling om at gå til verden med evangeliet. Jesus sender disciplene afsted – og han lover dem at gå med. Der er både kald og løfter i beretningen, som afslutter Matthæusevangeliet.

Romerbrevet 10, 13-17

Paulus fortæller, at mennesket frelses af tro på Jesus. Og så stiller han de indlysende spørgsmål: Hvordan skal de høre, hvis ingen prædiker, er udsendt eller går til dem?

Jakobs Brev 1, 22

Vær ordets gørerere. Det, vi hører forkyndt, må også føre til handlinger. Brug evt. denne film til at illustrere det: <https://www.youtube.com/watch?v=SYW41bu8Hvo>