

Nobels fredspris eller...?



Nobels fredspris eller...?

Hvert år i december bliver en af verdens mest prestigefyldte priser uddelt i Oslo, Nobels fredspris. Prisen bliver givet til mennesker, som har arbejdet for at gøre verden mere fredelig. Ved at give prisen værdsætter man deres arbejde og anerkender den forskel, som det har medført. Med prisen følger stor berømmelse og beundring. For ofte er det mennesker, som har løbet en betydelig personlig risiko, der får hæderen. At arbejde for freden kan være farligt, og det kan ende med at koste livet. Det viser historien med al ønskelig tydelighed.



” Se Jesu kærlighed i sin død.
En død, som ikke kom i vejen for
hans arbejde med at skabe fred,
men som tværtimod var selve
forudsætningen for freden. ”

Nogle gange bliver freden kun vundet ved at betale med den højeste pris - med livet. Derfor bliver de, som arbejder for freden og sætter sig selv til side for noget større, beundret og respekteret.

Sådan er det ikke med Jesus. Selvom han gennem hele sit liv gjorde godt imod andre, så er der kun få, der sætter pris på det. Tilsyneladende vil de fleste helst



holde ham uden for. Det skyldes, at vi som mennesker har gjort os til fjender af Gud med vore onde tanker, ord og gerninger – det, som Bibelen kalder for synd.

Måske oplever du, at det kommer for tæt på og bliver for meget, når det handler om Jesus. Du gemmer dig måske bag påstanden om, at alt er lige godt, når det handler om religion. Ikke mindst når Jesus siger, at han er den eneste vej til Gud. Det kan være, at du hylder tanken om at være et godt menneske, gøre gode gerninger, værne miljøet og derved fortjene anerkendelse og respekt. I givet fald forveksler du det gode liv med det evige liv. Det er i virkeligheden almindelig religiøsitet. En religiøsitet, der handler om at fortjene sig til Guds kærlighed og tilgivelse. Men ingen opnår Guds kærlighed gennem almenreligiøsitet. Guds kærlighed er derimod det endelige opgør med al religiøsitet. For i Jesus kommer Gud til os og stifter fred med os. Den sandhed, Bibelen skildrer for os, kan udtrykkes på følgende måde: Gud stiftede fred med os, da Jesus betalte vor skyld med sin død på korset. (se Bibelen, Kolossenserbrevet kapitel 1,19-20 og Andet Korintherbrev kapitel 5,18-19).

Jesus blev ikke hyldet for den fred, han stiftede. Mange hånede og nedgjorde Jesus, mens de så ham dø på korset. De kunne ikke indse, at han gav sit liv for dem. De så ikke kærligheden bag handlingen. Det vil jeg gerne, at du, som læser dette, kommer til. At du kommer til at se Jesu kærlighed i sin død. En død, som ikke kom i vejen for hans arbejde med at skabe fred, men som tværtimod var selve forudsætningen for freden. For kun ved at Jesus døde, blev freden bragt til veje. Jesu

død grundlagde forliget med Gud. Derfor vil jeg gerne udfordre dig til at søge Gud for at modtage forliget og erfare freden, som Jesus har stiftet. Med freden følger Guds tilgivelse for synden - også for det vi ikke kan tilgive os selv. Guds tilgivelse omfatter selv de værste svigt og største skuffelser. Jesu død betalte al skyld, og det gælder også for dig, som nu læser disse linjer. Derfor er fred med Gud ikke ønsketænkning, men virkelighed - for den som søger ham.



lm

LUTHERSK MISSION

Tekst: Peter Rask, præst

Layout: Carsten Hestbech, tegner og grafiker

Udgiver: Luthersk Mission (LM)

Kontakt: Har du lyst til at vide mere eller få en snak med en fra LM, kan du henvende dig til Birger Reuss Schmidt, tlf: 22 47 40 27 / brs@dml.dk eller til LM's sekretariat, tlf. 48 20 76 60.