

En lille sten  
i skoen!



# En lille sten i skoen!

Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte ben: det er en lille sten i skoen. Ja, en lille sten i skoen er faktisk mere generende end en stor taske på ryggen eller ømme ben. For den lille sten forhindrer mig i at gå eller cykle! Ja, den kan ligefrem være så farlig, at den laver et gnave-sår, som kan være temmelig alvorligt.

Jeg undrer mig tit over, at en så lille ting kan skade mig så meget.

Det hjælper ikke, hvor ren luften er – eller hvor jeg går – hvor flot cykelstien er anlagt – hvor smuk udsigten er – eller hvor hyggeligt jeg har det, mens jeg cykler. Stenen i skoen ødelægger alt!

**Der er kun ét at gøre: Stands, tag skoen af og få stenen ud!**

Der er mange, der billedligt talt går med en sten i skoen. Det kan være noget uopgjort – noget urigtigt, vi gjorde, et ord vi sagde, en ulydighed, en uvenlighed, en bitterhed – en tanke, et ord, en handling. Så længe det ligger dér, får vi ikke fred. Vi er utilfredse, urolige, nervøse, irritable og ulykkelige. Det hindrer den sande glæde og frihed. Hvis stenen får lov at være i fred, kommer der et alvorligt



gnave-sår, som kan blive farligt. Ja, det kan endda ende med blodforgiftning.

**Husk derfor, at du kun har ét at gøre: Stands, tag skoen af og få stenen ud!**

Billedlig talt er stenen i skoen, det forkerte du gør mod Gud og dit medmenneske. Derfor er der ingen vej udenom bekendelsen, hvis du ønsker en skøn og velsignet "gåtur" og "cykeltur" ind i fremtiden. Vel koster det noget at bekende og gøre op overfor mennesker og overfor Gud. En konge i Israel, ved navn David, bekendte og gjorde op. Han sagde til Gud: Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. (Salme 32,5 – s. 495 i bibelen)

David var en mægtig konge, som kunne få alt, hvad han ønskede sig. Men så forelskede han sig i en anden mands hustru, Batseba. Ja, han begærede hende så meget, at han fik hendes ægtemand dræbt, så han kunne gifte sig med kvinden. Da fik David en sten i skoen!

Gud havde set det og han sendte en profet, som sagde til David: "Du er manden – du har gjort noget forkert." Da erkender

David, at han har forfejlet det gode liv, han skulle have levet med sine medmennesker og med sin Gud. David indser at han har ødelagt andre menneskers liv. Derfor beder han: "Mod dig alene, Gud, har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne; du er retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmes."

Det er stenen, der trykker. Det er stenen, der hindrer den frie udfoldelse og den sande glæde i livet. Det er stenen, som er ved at ende med en blodforgiftning for kong David!

Nu kunne den mægtige kong David enten ryste på hovedet og sige: Sikke noget pjat – det er da ikke noget alvorligt – se bare på alle de andre ...! Eller han kunne standse op og få gjort noget ved det. Kong David valgte det sidste: Han satte sig ned, tog skoen af og fik stenen ud! – ved netop at bede til sin Gud: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren ...! Og David oplevede Guds tilgivelse: ... og du tilgav min syndeskyld!

Gud har selv skabt grundlaget for, at han kan tilgive et menneske dets synd. Gud besluttede nemlig sammen med sin Søn,

Jesus, at han skulle straffes for hvert eneste menneskes synd. I år 33 på det historiske sted, Golgata, uden for Jerusalems bymur blev Jesus korsfæstet, idet han sagde: "Nu tager jeg alle menneskers synd og fejl på mig! – og udsletter den!!!"

Gud kan og vil nu – på grund af Jesu fortjeneste – kærligt og gerne tilgive dig din synd. Derfor må du have stenen ud af skoen. Det vil sige, at du bekender din synd for Gud og lægger dit liv i hans hænder – for Jesus Kristus er frelser for alle os med sten i skoen! I hans navn er der frelse fra synd – fred i hjertet og et

levende håb om opstandelse fra de døde, fordi han døde og genopstod for os.

Vi må mærke efter, når en lille sten trykker – og vi må lytte efter, når Gud viser os vejen frem. Lad ikke en lille sten ødelægge alle dage og hele livet.

**Stands derfor op, få skoen af og stenen ud. Så kan du gå og cykle på vejen, en vej til frihed, en prøvet og sikker vej.**

**God tur!**



lm

LUTHERSK MISSION

Tekst: Flemming Mose Lauridsen, præst  
Layout: Carsten Hestbech, tegner og grafiker  
Udgiver: Luthersk Mission (LM)

Kontakt: Har du lyst til at vide mere eller få en snak med en fra LM, kan du henvende dig til Birger Reuss Schmidt, tlf: 22 47 40 27 / brs@d1m.dk eller til LM's sekretariat, tlf. 48 20 76 60.