

Midt på pladsen står der tre reklamebaner. Ingen af dem bærer lokkende neonlys eller dekadente udsmykninger. De er tværtimod indrammet af en tyk, mørkeblå ramme. En skandinavisk ramme, der viser ordentlighed og præcision.

Den første reklame viser et billede af en velklædt ung mand. Han bærer et håndsyet jakkesæt og har et guldur om håndleddet. "Vejen til succes" står der over hans velfriserede ansigt.

Den anden reklame viser en ung mand på en træstub. En skovsø ligger dovent i baggrunden. Hans ternede skjorte står

let åben, og et roligt smil hviler på hans solbrune ansigt. "Vejen ud af stress" står der på plakaten.

En opdager, at modellen på de to plakater er den samme. Måske derfor har nogle unge vendt den tredje plakat om, så rammen blot bærer en hvid plakat. Midt på plakaten har de tegnet et stort, sort spørgsmålstegn med en sprittusch eller lignende.

Under spørgsmålstegnet har de skrevet med hastige blokbogstaver: "Hvor mon han nu går hen, for at finde ro?"

Michael Agerbo Mørch

» Jeg bliver lidt provokeret, når jeg hører især ældre mennesker sige, at de jo ikke kan andet end at bede. Jamen, kan man sige sådan, når man tror på Jesus?

Peter Kofod
side 11

» Jeg blev positivt overrasket, især hvad lyrikken på cd'en *Når flo- den løber opad* angår. Og Hans Jørn Østerby forventer respektfuldt, at hans publikum kan tænke selv

Morten Meiner
side 12

» Folk må gerne spørge til det, der gør ondt. Ikke for nysgerrigheds skyld, men for at vise reel omsorg. Vi må interessere os for hinanden

Mona Nielsen
side 15

Firestemmig SOS

Fire organisationer har bidraget til at forny sangen hos hinanden. Alle steder kan der nu synges fra den samme sangbog: *Sange og Salmer*

AF DITTE OLSEN

SOS er her ikke brugt som et nødråb. SOS skulle i denne forbindelse gerne være et jubelråb, for forkortelsen dækker over 772 lovsange med den fulde titel: *Sange og Salmer*.

Vi elsker nemlig forkortelser i Luthersk Mission (LM), såvel som i Indre Mission (IM), Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM) og Kristeligt Forbund for Studerende (KFS). Så mon ikke vores fællesprojekt får kaldenavnet SOS?

Fredag den 7. marts 2014 var der så fest i Fredericia, hvor LM, IM, ELM og KFS takkede hinanden for mere end 10 års samarbejde, som nu er resulteret i en fælles sangbog.

Læs side 4, 8, 9, 13



God start på Projekt God forkyndelse

Besvarelserne er væltet ind, men der må meget gerne komme flere



"Jo flere besvarelser, vi får, jo mere præcis bliver undersøgelsen. Derfor håber jeg på, at vi her i slutspurten vil få mange flere besvarelser af spørgeskemaerne," siger Carsten Hjorth Pedersen.

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Det er væltet ind med besvarelser på de spørgeskemaer, som gruppen bag *Projekt god forkyndelse* sendte ud først i februar.

Allerede i løbet af den første måned er der kommet 1.331 besvarelser fra tilhørere og 317 fra forkyndere. Målsætningen var henholdsvis 1.000 og 100 fra de to grupper, men projektleder Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut beder alligevel om at få flere besvarelser.

"Vi er dybt taknemmelige

PROJEKT
GOD
FORKYNDELSE

for dem, vi allerede har fået. Men jo flere besvarelser, vi får, jo mere præcis bliver undersøgelsen. Derfor håber jeg på, at vi her i slutspurten vil få mange flere besvarelser," siger han.

Carsten Hjorth Pedersen tolker den store interesse som udtryk for, at undersøgelsen rammer et emne, som mange synes, er vigtigt.

25 procent af spørgeskemaerne er udfyldt af unge under 30 år, 25 procent af 30-40-årige og 50 procent af personer over 40 år.

27 af indsenderne tilkendegiver, at de kommer i Luthersk Mission, mens 34 procent angiver et tilhørsforhold til Indre Mission.

Carsten Hjorth Pedersen oplyser, at man især

gerne vil have besvarelser på tilhører-spørgeskemaet fra personer, som står lidt i periferen af de kristne fællesskaber.

"Det kan være mennesker, som først for nylig er begyndt at komme i et kristent fællesskab, eller som har forladt fællesskabet måske blandt andet på grund af forkyndelsen. Denne gruppe mennesker har ofte et skarpt blik for nogle af de mangler, som vores forkyndelse kan have," siger han.

Fristen for indsende spørgeskemaerne er 15. april.



Henrik P. Jensen; Det blev til god forkyndelse, da jeg mødte Jesus

Norsk missionær omkommet

Den norske seniormissionær Arvid Krogedal omkom søndag den 2. marts i en trafikulykke nær Kiabakari i Mara.

70-årige Arvid Krogedal var udsendt af Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) til opgaver på blandt andet Kiabakari Bibelskole, hvor Inge-Marie og Simon Roager også er. De senere år har han været på bibelskolen to gange om året og løst praktiske opgaver på frivillig basis og på den måde været en bonusresurse for skolen.

Inge-Marie og Simon Roager fortæller, at det var meningen, at Arvid Krogedal skulle være på Kiabakari Bibelskole nogle uger.

Efter gudstjenesten søndag var han sammen med NLM-missionær Lars Stensland taget på en motorcykeltur. De blev stoppet af vejpolitiet ved en barriere ikke så langt fra Kiabakari. Lars Stensland fik lov til at køre, mens Arvid Krogedal måtte vente lidt. Da han kørte gennem barrieren, kom en bus og ramte ham bagfra med stor fart.

Han blev bragt til Bunda hospital, men døde inden ankomsten sandsynligvis af indre blødninger. Han er senere blevet fløjet til Norge.

"Arvid Krogedal elskede Jesus og var så klar til at møde ham. Han var 70 år gammel, så på den måde er det kun en glæde, men det er svært, når han lige sad i vores stue den anden dag," skriver Inge-Marie og Simon Roager.

"Arvid Krogedal gjorde en vigtig indsats for NLM. Han vil blive dybt savnet af både missionærer og nationale kristne i Tanzania," siger Hjalmar Bø, der er leder for NLM Utland til nlm.no.

kl

Brug for godt forår

AF JOHNNY LINDGREEN
RESURSECHEF



Længslen efter forår, de grønne spirer og lidt varme dukker altid op her først i marts. Det er lidt af de samme tanker, der fylder mig, når jeg tænker på årets gavebudget.

Der er brug for støtte, hvis LM's arbejde skal hænge sammen også i 2014. Gavebehovet er det samme som de senere år. Og traditio-

nelt begynder gaverne først at komme hen på foråret. Derfor er det ikke i sig selv bekymrende, at der efter de første to måneder er indkommet knap 10 procent af budgettet (lige ved 1,6 millioner kroner). Men "forårslængslen" efter flere gaver trænger sig på, når gavetallet er lidt mindre end budgettet og det, vi modtog sidste år.

Vær med fra begyndelsen. Hjælp os med at sprede evangeliet i ind og udland, fortælle om bibelglæde med mere. Det kræver din støtte – i bøn og økonomisk.

Store bidrag fra genbrug
I øvrigt havde der indsnegget sig en skrivefejl i sidste

T&M under nyt fra Landsstyrelsen.

Der indkom i 2013 2,9 millioner kroner fra genbrugsarbejdet – ikke 2,1 millioner kroner.

Vi beklager fejlen og glæder os samtidigt meget over de store bidrag, vi modtager fra genbrugsarbejdet. De gør en forskel.

Søjlen til venstre viser den budgetterede gaveindtægt måned for måned. Søjlen til højre viser de faktiske gaver. Gavebehovet i 2014 er på 16,5 million kroner.



essens;

God forkyndelse

AF HENRIK P. JENSEN
LANDSFORMAND I LM
HPJ@HOTMAIL.DK



Tak for en god forkyndelse, kan vi sige til prædikanten. Det kan der være mange gode grunde til. Nogle gange grebet af, at det var velformuleret, godt struktureret, enkelt og fremkaldte latter, da jeg genkendte mig selv. Er det et problem?

Nej, det er det vel ikke, for ensformighed, gentagelser og tunge formuleringer, kan hindre mig i at høre. Forkyndelse er også et håndværk,

et spørgsmål om situationsfornemmelse og indlevelsessevne – hvor forkyndelsen møder tilhøreren lige der, hvor vedkommende er.

Den største barriere ligger for det meste hos mig selv. Træthed, manglende lyst, travlhed, eller at jeg er forudindtaget og mener at vide, hvad forkynderen vil sige, før han er færdig. Langt værre er det, at jeg som menneske dybest set ikke har lyst til at få kaldt noget for synd i mit liv, ikke har lyst til at være afhængig og svag og så videre. Nogle gange har jeg mest lyst til at blive hjemme, men kommer af sted og bliver skamfuldt overvældet.

Hvad skete der? Hvad gjorde forskellen? Det er faktisk et mirakel, at det blev til god forkyndelse med alle de fejlmuligheder, for-

ventninger og ikke mindst menneskelige faktorer. Var det alligevel mig som tilhører, eller var det forkynderen, der gjorde forskellen?

"Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig" (Kol 1,28-29).

Det blev til god forkyndelse, da jeg mødte Jesus. Det blev godt, da jeg opdagede, at jeg uden egen kraft bliver ført fuldkommen frem i Kristus. Hvordan nåede forkyndelsen ind bag alle barriererne? – fordi hans kraft virker mægtigt i mig – uden Helligånden var alle andre krumspring ligegyldigt håndværk. Dybest set, så

er det et Guds mirakel, hver gang et menneske bliver ramt af Guds ord – gennem en ufuldkommen forkyndelse og gennem et ufuldkomment menneske.

"Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse" (Es 52,7).

I den gode forkyndelse bliver jeg ført hen over mit uoverskuelige bjerg af barrierer – det uoverskuelige bliver overvundet, så det bliver til fred, et godt budskab og forkynder frelse. Det uoverskuelige magter forkynderen og tilhøreren ikke selv – heldigvis. Der skal simpelthen himmelkraft til, hver gang det skal blive til god forkyndelse. Gud ske tak for det.

Frimærkesamling sælges

En større frimærkesamling efter et tidligere LM-medlem sælges. Alle indtægter går ubeskåret til LM's missionsarbejde

Indholdet er blandt andet

- flere landesamlinger fra bla. Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Færøerne, Island
- 3 album med CEPT mærker
- mange indstiksbøger med diverse mærker bla. flere album med Holland,
- mange FDC fra DK+FØ+GR
- en del årsmapper fra Danmark
- en større samling af postfriske Danmark Helark (stor pålydende)

Ring eller skriv for at høre mere. Få fx en komplet liste over samlingen.

Her kan du også give et bud.

LM's frimærkecentral, v/ Jesper Thomsen, Septembervej 99, 2730 Herlev, mail: je.th@mail.dk, tlf. 44 91 39 39.

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15).

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390.

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Birger Reuss Schmidt, ansv. red.
direkte tlf. 48 20 76 83
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Bibellcitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

Artikler i Tro & Mission kan også anvendes på LM's hjemmesider

Pris
Danmark: 390 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 490 kr. pr. år.
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver op sagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 18. marts 2014.

Fritidsjournalister
Bornholm

Helmer Olsen
T 23 44 59 73
E helmer.olsen@hotmail.com
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnilima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96
E lrn_jan@mail.dk

Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Karin Mørk Nielsen
T 75 24 30 40,
E tiko@dlgtele.dk
Østjylland
Gitte Haahr-Andersen
T 86 17 73 03
E gitte.haahr@gmail.com



Joachim Tjørnemark Borup; Mange af ens ikke-kristne venner ser også videoerne og får noget ud af det. Vi skal huske, at Guds ord ikke vender virkningsløst tilbage

Bibelen bliver spredt via Facebook

LMU'er har lavet en ny udgave af populær videostafet på det sociale medie



AF KAJA LAUTERBACH

De seneste uger har der været en populær leg på Facebook – en ølnomination, hvor man lægger en video op af, at man drikker en øl, hvorefter man sender en udfordring om at gøre det samme videre til tre af sine venner.

Joachim Tjørnemark Borup opdagede, at nogle af hans kristne venner tog del i legen, og han ville gerne sende et signal om, at det ville han ikke selv gøre. Derfor tog han initiativ til en ændret udgave af legen: en bibelnomination. Her skal man læse et eller flere bibelvers op i stedet for at drikke øl.

Den 22-årige LMU'er fra København fortæller, at mange har taget udfordringen til sig, og at der rimelig hurtigt er blevet spredt en masse bibelvers på den måde.

Taget udfordring op
Det eneste, man skal gøre, hvis man bliver udfordret

til være med i bibelnominationen, er at læse nogle bibelvers op, mens man filmer det, forklarer Joachim Tjørnemark Borup. Videoen skal man så lægge på sin Facebook-profil, så ens venner kan se det.

Omkring 600 mennesker er medlemmer af Facebook-gruppen Bibelnomination, og rigtig mange har taget udfordringen op og lagt en bibelvers-video ud.

"Det er helt almindelige kristne i alle aldre fra teenagere til mennesker i 50'erne," siger Joachim Tjørnemark Borup.

Han glæder sig over, at så mange har brudt nogle personlige barrierer og taget udfordringen op, så Bibelen også bliver spredt på denne måde.

"Jeg tror nemlig, at mange af ens ikke-kristne venner også ser videoerne og får noget ud af det. Vi skal huske, at Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage," siger han.

Projektet har også bredt sig, sådan at der er deltagere fra både USA og England.

Forskellige reaktioner
Joachim Tjørnemark Borup har mødt forskellige reaktioner på projektet.

Nogle synes, at det er for offensivt at sprede på Bibelen på den måde, og andre synes, at deltagerne gemmer sig bag computerskærmen og i stedet skulle gå ud på gaden og fortælle om Jesus.

"Men det ene udelukker vel ikke det andet," siger han.

Joachim Tjørnemark læste fra Romerbrevet 1,16 "Jeg skammer mig ikke ved evangeliet" i den video, som blev startskuddet til Bibelnomination.



PRIVATFOTO

Vejen til at lære udenad

AF DITTE OLSEN

Luthersk Missions Højskole (LMH) havde besøg af Klaus Laursen fra "Bibelen Live" en hel dag i marts.

Han reciterede Markus-evangeliet for eleverne og holdt en workshop, hvor han gav nogle af sine hemmeligheder fra sig.

Rebekka Pilgaard Christensen fra Skjern, som er 5-måneders elev, var begejstret for dagen:

"Det var superfedt. Jeg har aldrig før hørt eller læst Markusevangeliet sådan fra ende til anden på en gang. Jeg lagde mærke til vers, jeg ikke lige kunne huske, og tænkte: 'hov, sagde Jesus virkelig det på det tidspunkt?'"

På LMH delte Klaus Laursen ud af tips til, hvordan man bedre kan lære udenad.

Workshoppen gav hende blod på tanden til at lære bibelpassager udenad. Hun synes, det ville være rart at kunne hente et ord fra Gud frem fra sin hukommelse, når hun selv eller andre har brug for det.

"Jeg er virkelig overrasket over, hvor godt hans metode virker," fortæller hun.

Klaus Laursen havde splittet Salme 1 op i mindre bidder og lagt sedler rundt i en rute på et usynligt Danmarkskort på gulvet i foredragssalen. Så kunne



FOTO: LMH

eleverne vandre ruten rundt og knytte de forskellige dele af Salme 1 op på geografiske punkter i Danmark.

"Man kan lave sin egen rute hvor som helst, bare man får tilknyttet bibelversene et eller andet på ruten, som man nemt kan huske,"

forklarer Rebekka Pilgaard Christensen.

"Jeg prøvede det efterfølgende med dele af Salme 27 i en rute på mit værelse. Og det virker! Jeg kunne huske det to dage efter, også selv om jeg kun havde øvet mig et par gange."

Bibelselskabet Om Bibelselskabet

BIBELN ONLINE OM BIBELN RESSOURCER 200 ÅR NETBUTIK STØT BIBELN NYHEDER

NYHEDER

- Nyhedsoversigt
- Nyheder 2014
- Nyhedsarkiv 2013
- Nyhedsarkiv 2012
- Nyhedsarkiv 2011
- Nyhedsarkiv 2010
- Nyhedsarkiv 2009
- Nyhedsarkiv 2008
- Nyhedsarkiv 2007
- Nyhedsarkiv 2006
- Nyhedsbrev
- Det sker

Luthersk Mission udråber 2014 til Bibelglædens år

BIBEL 20 + GLÆDE 14

Luthersk Mission vil sætte fokus på Bibelglæde i 2014. Anledningen er Bibelselskabets 200 års jubilæum. Illustration: Skærmsprint fra bibelglæde.dk

Bibelselskabet spreder Bibelglæde 2014

På sin hjemmeside henviser Det danske Bibelselskab til LM's hjemmeside bibelglæde.dk.

I den forbindelse har Bibelselskabet stillet "6 skarpe spørgsmål om Bibelen" til LM's generalsekretær Jens Ole Christensen. Her fortæller han, at han har læst i Bibelen, siden han var 11 år, og at han ikke har et yndlingsvers.

"Det er næsten umuligt at vælge. Det er ofte sådan, at jeg i perioder "slår lejr" i et bestemt bibelafsnit og suger næring fra det. Lige nu Jesus' ord i Matt 28,20: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verden ende," siger han. kl



Jens Ole Christensen; Vi er afhængige af, at Gud ånder på os og velsigner os igennem sangene

Fælles fest for ny sangbog

Organisationerne takkede hinanden for godt samarbejde og villighed til at nærme sig hinanden

AF OLE SOLGAARD

De store lagkager var dekoreret med g-nøgler i chokolade, for nu skulle der festes for den nye sangbog, *Sange og Salmer*, der er fælles for LM, IM, ELM og KFS.

Receptionen den 7. marts i Fredericia gav også de knap 100 fremmødte en smagsprøve på et par nye sange, og smagen var tilsyneladende til behag for mange.

Værd at kæmpe for
Indre Missions vicegeneral-

sekretær Peter Nord Hansen, der har været formand for sangbogsudvalget, gav et lille indblik i det 10-årige udvalgsarbejde.

"Det har været organisationssamarbejde i sin bedste form. Der var god overensstemmelse om de grundlæggende spørgsmål og stor villighed til at nærme sig hinanden. Der har også været indgående diskussioner om teologi og kultur. Og vi er kommet vidt omkring på udvalgs møderne, som for eksempel når Peder Toft indimellem holdt nogle 'nø-

Et udsnit af det udvalg, der har arbejdet med den fælles sangbog. LM har tre repræsentanter med: Samuel Roswall (yderst tv.), Peder Toft (nr. 4 fh.) og Bente Roager (nr. 2 fh.).

dede foredrag' om en sangs historie."

"Jeg er taknemmelig for, at så mange mennesker har set sangbogen som en væsentlig sag at kæmpe for. Og jeg håber, den bliver til glæde og opbyggelse i troen på Jesus i mange år," sagde han.

Robert Bladt, der er generalsekretær i KFS, understregede, at sangbogen har været et kæmpe projekt, som ingen af organisationerne selv kunne have magtet – "og slet ikke KFS". Så han rettede en varm tak til udvalget, der har båret projektet igennem – især Peter Nord Hansen:



FOTO: OLE SOLGAARD

"Peter har personificeret denne sag og har lagt et enormt engagement i det. Og projektet har været ledt på en usædvanlig god og professionel måde."

Bryde grænser

LM's generalsekretær Jens Ole Christensen udtrykte en drøm om, at sangbogen kommer til at bryde tendensen til, at der mest synges i store forsamlinger. Han

appellerede til, at sangene og sangbøgerne hives frem også ved mindre samlinger, for eksempel i hjemmene og i bibelkredsene.

Og så kunne han ikke dy sig for med et glimt i øjet at sige, at det at have en fælles sangbog i en vis forstand er at vende tilbage til det oprindelige:

"Ved Indre Missions stiftende møde i 1863 blev der nemlig sunget fra Ahnfeldts

Sange, som var LM's sangbog de første 100 år frem til 1968 – og også ELM's sangbog i mange år."

Peter Nord Hansen forklarede, at initiativet til sangbogen kom fra KFS i 1999. Og så har der været et omfattende udvalgsarbejde i to faser siden 2003, hvor mange har lagt et stort slid i udvælgelse, bearbejdning og harmonisering af tekster og melodier.

Facts om arbejdet bag sangbogen:

- Sangbogsudvalget (hovedudvalget) har holdt 31 møder, heraf halvdelen af to dages varighed
- Melodiudvalget har holdt 40 møder, heraf mange af to dages varighed
- En forlagsmedarbejder har styrketrænet i fitnesscenter til de mange tunge løft i forbindelse med pakning og forsendelse. 20 tons sangbøger skulle pakkes ud. 1.470 kilo er allerede pakket og sendt rundt i landet. Heraf er 850 koralbøger, som hver vejer 2,7 kilo



STUDENTERSEKRETÆR TIL CAMBODJA

Du skal – sammen med et internationalt team – udvikle en national kristen studenterbevægelse i Cambodja. Herunder udruste og vejlede de nationale ledere og medarbejdere – og præge morgendagens kristne ledere i landet.

Målet er, at de nationale ledere skal lede deres egen bevægelse i år 2015 efter en årrække under internationalt lederskab, og det internationale team skal så fungere som partnere og rådgivere for den nye nationale ledelse.

Sådan gør du

Læs mere på dlm.dk/stilling-som-missionaer.

Spørgsmål stiles til missionskonsulent Bent Olsen bo@dml.dk / 48 20 76 72.

Ansøgning sendes til internationalejobs@dml.dk.



I sandhedens sollys

32 deltog i "Kvindernes fridag" i Hillerød Frimenighed

AF DITTE OLSEN

Vejret viste sig fra sin venligste side lørdag den 8. marts, hvor 32 kvinder i Hillerød Frimenighed holdt fridag fra de daglige gøremål for at være sammen om vandringen i Guds lys.

Helene Hammer Pihl fra Københavnerkirken var inviteret til at undervise om sandhed og løgn.

Løgn og sandhed

"Løgn skaber mørke, men Guds sandheder bringer lys og over mit liv," sagde hun til kvinderne, som aldersmæssigt var mellem 20 og 80 år.

"Det, der især fangede mig, var fortællingen om Kong David og Batseba, hvor profeten Natan siger til David: 'Er Guds velsignelser ikke nok for dig?'" fortæller

Lene Sode-Larsen.

"Er det nu nødvendigt, at jeg også må eje dit eller opleve dat for at være lykkelig? Kunne jeg ikke bruge mere tid eller flere penge på at glæde andre i stedet for?"

Bibeltimer og workshops

Undervisningen var delt i to afdelinger, formiddag og eftermiddag. Efter frokost var der et par timer til workshops.

En gruppe bagte kager til aftenkaffen, en anden lavede blomsterdekorationer, så der var pynt til middagsbordet. Den tredje gruppe blev sendt ud i forårssolen til "walk-and-talk".

"Da jeg så, at 'kvindernes fridag' skulle vare 12 timer, tænkte jeg, at det var godt nok længe," siger Sarah Skov.

"Men det følte slet ikke



FOTO: DITTE OLSEN

Helene Hammer Pihl, Elin Støvring Maymann og Lene Sode-Larsen taler videre om formiddagens emne over frokosten.

længe, blandt andet fordi dagen var delt op."

Skepsis og begejstring

"Walk-and-talk var alletiders! Vi var meget skeptiske, da vi hørte, at vi skulle gå i to rækker og tale om bestemte spørgsmål med skiftende makker, som vi ikke selv hav-

de valgt," griner Sarah Skov.

"Men det var så godt at høre de kvinders vidnesbyrd, som man ellers ikke plejer at tale med."

Arrangementet var det første af sin slags i Hillerød Frimenighed. Men står det til de 32 deltagere, er det ikke det sidste.

cambodja;



Bovan Thavrat; Når jeg står over for noget svært i livet, beder jeg til ham, og han svarer altid på min bøn. Han ignorerer mig aldrig

Ni studerende døbt

Vækkelse på kollegierne i Phnom Penh i Cambodja



Ni af de unge på kollegierne i Phnom Penh blev døbt den 14. februar 2014. Dåben skete i en flod i naturreservatet Kirirom og blev foretaget af kollegieleder Sithuon Seap (nummer 5 fra venstre).

AF KAJA LAUTERBACH

"Her kan ordet vækkelse bruges!"

Sådan beskriver missionær Henrik Borch Jacobsen det, der sker på kollegierne for universitetsstuderende i Phnom Penh i Cambodja.

Kollegierne har nu eksisteret så længe, at de første beboere har afsluttet studierne, og nye unge har overtaget deres pladser. De nye

bliver inkluderet i fællesskabet og hører om frelsen i Jesus. Og nu ville ni af dem gerne døbes.

Dåben var henlagt til en flod i nationalparken Kirirom, så de unge kunne blive døbt under samme forhold som Jesus blev det. Parken ligger på en lav bjergkam to timers kørsel fra Phnom Penh.

Før kollegieleder Sithuon Seap døbt de unge, prædikede han over nogle centra-

le bibeltekster om dåbens betydning.

Fremgang i Guds rige

Dina og Henrik Borch Jacobsen og deres børn var inviteret med til dåben. De glæder sig over en rigtig dejlig dag og over, at der er fremgang i Guds rige.

"Cambodja er et land, der har været udsat for mange lidelser og har været henlagt i buddhismens og åndedyrkelsens mørke i mange

århundreder, og nu skinner evangeliet ind over dette land," siger de.

Også gæster fra Norge

Efter dåbsgudstjenesten i parken var der frokost og tid til at gå tur og til at bade!

"De unge fra kollegierne kommer fra fattige forhold og er ikke vant til at komme på udflugt, så de havde virkelig glædet sig meget!" udtaler Annelise og Axel Rye Clausen.

Familien Jacobsen var ikke de eneste gæster ved dåbsgudstjenesten. Nogle norske og danske piger, der bor over gården i forhold til drengkollegiet, er med i fællesskabet, hvor det er muligt. De deltager i de gudstjenester, der afholdes på kollegiet – og altså også denne dag i nationalparken.

Bibelen taler altid sandt Bován Thavrat er en af de unge piger, der blev døbt.

Hun glæder sig over alle de fantastiske ting, som Gud har ladet ske i hendes liv.

"Når jeg står over for noget svært i livet, beder jeg til ham, og han svarer altid på min bøn. Han ignorerer mig aldrig," siger hun.

Bován Thavrat sammenligner tit Guds ord i Bibelen med det samfund, hun lever i, og ligegyldigt hvad det drejer sig om, har hun fået lov at se, at Bibelen altid taler sandt.

LMU vil oprette kvinde-kollegium i Siem Reap

LMU's missionsprojekt i 2014 går til at oprette og drive et kollegium for studerende kvinder i Siem Reap i Cambodja.

"I Cambodja er det svært for kvinder at komme til at studere, fordi de ikke har let ved at finde et sted at bo imens," siger Louise Høgild, der er ansat som leder af missionsprojektet.

"Med kollegiet vil vi gerne være med til at sikre dem en tryk og økonomisk overkommelig bomulighed."

Hun understreger, at projektets formål samtidig i

høj grad er missionalt. Ved at skabe et kristent miljø for kvinderne, giver projektet dem også mulighed for at møde Jesus som deres frelser.

Flertallet af beboerne bliver kristne

Det er ikke ukendt for de kristne i Cambodja at drive kollegier for studerende. I hovedstaden Phnom Penh er der kollegier for både unge mænd og unge kvinder, som LM støtter.

"Erfaringen fra andre kollegier viser, at under halv-

delen af de unge er kristne, når de flytter ind, men 90 procent er kristne, når de er færdige med deres uddannelse og forlader kollegiet igen. Derudover er der flere familiemedlemmer, som med tiden også overgiver sig til Jesus," fortæller Louise Høgild.

Planen er, at der skal lejes en bolig i Siem Reap med plads til cirka 20 studerende og én leder. Lederen er en moden kristen kvinde, som bor i huset og deltager i dagliglivet. Hun sørger for, at der bliver holdt andagter og

bibelstudium og tilskynder til deltagelse i et menighedsfællesskab.

De indsamlede midler dækker husleje og måltider for kvinderne.

LMU støtter kollegiet indtil 2020

Målet for LMU's indsamlingsprojekt i 2014 er 500.000 kroner.

Louise Høgild siger, at det svarer til, hvad det koster at drive kollegiet i 4,5 årsværk. Hun forklarer, at støtten til kollegiet gradvist bliver lavere, så kollegiet gradvist

bliver mere og mere selvkværende. Det betyder i praksis, at pengene er delt ud, så LMU støtter kollegiet indtil 2020.

På lmu.dk kan man finde mange informationer både om projektet og om Cambodja. Her er der også ideer til, hvordan man kan lave lokale indsamlinger.

Diakoni og mission

At LMU har valgt at lade sit indsamlingsprojekt i 2014 gå til Cambodja, skyldes, at man her efter fusionen gerne vil lave noget i samme

land som LM Kids. Og de har valgt Cambodja.

Efter samtaler med missionærerne Anne Sode Grøn-bæk og Annelise og Axel Rye Clausen nåede man frem til kollegieprojektet.

"Jeg synes, det er et rigtig godt projekt, som jeg tror, appellerer til målgruppen," siger Louise Høgild.

Hun glæder sig over, at der både er et diakonalt og et missionalt sigte.

"Det diakonale er vigtigt, men hvis ikke det missionale var med, kunne Røde Kors jo lige så godt lave det." kl

verden;



Oleksandr Babychuk; Vi håber, at Guds kærlighed og fred må nå ud til de mennesker, der har brug for det i denne svære tid

Krisehjælp og bibler til Ukraine

Generalsekretær for Det ukrainske Bibelselskab opfordrer til bøn om fred

AF KAJA LAUTERBACH

Situationen i Ukraine er meget anspændt og ustabil. Efter uger med protester og gadekampe i Kijev – blandt andet på den centrale Majdan-plads – samt indsættelsen af en ny regering har russiske militærstyrker taget opstilling på den ukrainske Krimhalvø, og risikoen for krig er meget høj.

Midt i disse omstændigheder vil de ukrainske kirker og Det Ukrainske Bibelselskab forsøge at viderebringe budskaber om fred, opmuntring og trøst fra Gud. Det skriver generalsekretæren i Det Ukrainske Bibelselskab, Oleksandr Babychuk, i et brev, som Det Danske Bibelselskab modtog den 4. marts. Brevet kan læses i sin helhed på bibelselskab.dk.

Han fortæller, at under de mange protester havde kirkerne rejst bedetelte på Majdan-pladsen i Kijev, og kirkerne bidrog med mad, varme drikke og medicin til

Der har været omfattende demonstrationer på gaderne i Ukraine – her er det i byen Kharkov.



FOTO: DREAMSTIME.COM

demonstranterne. Det Ukrainske Bibelselskab uddelte også bibler til dem, der ønskede det.

"Vi håber, at Guds kærlighed og fred må nå ud til de mennesker, der har brug for det i denne svære tid," skriver han.

Bibler på krimtatar

"I disse dage bliver der afholdt mellemkirkelige bønemøder overalt i Ukraine, især på Krimhalvøen og i det sydlige og østlige Ukraine," skriver generalsekretær Oleksandr Babychuk.

Utallige kirker har også besluttet at tilbyde krisehjælp til de mange mennesker, som har mistet venner og slægtninge under februar-massakren på Majdan-pladsen og andre steder i Kijev.

Det Ukrainske Bibelselskab er i gang med at finde støtte til hurtigt at kunne producere flere bibler på

både ukrainsk og russisk, hvor passager omhandlede opmuntring og trøst er fremhævede.

De er også i gang med en oversættelse af Bibelen til krimtatar. Oversættelsen udføres i samarbejde med Pioneer Bible Translators og Institute for Bible Translation, mens Det Ukrainske Bibelselskab som fremti-

dig ejer af rettighederne vil være ansvarlige for produktion og distribuering.

Oversættelsen er nu ved at blive redigeret, og den vil formodentlig være klar til at blive produceret i år 2015.

Muslimer støtter Ukraine
Krim har en befolkning på 2,4 millioner mennesker. Ifølge en opgørelse fra 2001

er 260.000 af dem muslimske tatarer. Tatarerne var i forbindelse med Anden Verdenskrig ofre for et voldeligt folkedrab. Mange blev deporteret, og de var først i stand til at vende tilbage til deres hjemland, efter at Ukraine blev selvstændigt i 1991.

Derfor er tatarerne meget loyale og støtter et uafhængigt Ukraine. Oleksandr Babychuk skriver, at tatarerne heldigvis har bekendtgjort, at de ikke har i sinde at deltage i nogen demonstrationer, og at de fredsommeligt vil forsøge at beskytte de lokale moskéer.

"Men det står nu klart for os, hvor vigtigt det er at få Bibelen oversat til krimtatar," siger generalsekretæren.

Generelt har etniske krimtatarer stærkt begrænset adgang til trykte bøger på deres eget sprog, for ikke at tale om Bibelen i sin helhed. Det påvirker deres identitet og resulterer i, at meget få unge tatarer kan læse og skrive på tatar.



Udskolingslærer søges

– læs meget mere på www.skrif.dk

Konverterer til islam, dø – eller skriv under her

Få hjælp til at give evangeliet videre

Spot on udkommer 14. marts



KIM HJERMIND

Spot on - om gud, os og verden - og vejen til den nye jord

Bogen forklarer den grundlæggende kristendom helt enkelt og giver det store overblik. Det er en logisk struktureret bog, som en ingeniør har skrevet den.


116 sider - 149,95 Bogen er derfor oplagt til dig, der er nysgerrig på kristendommen - men også til dig, hvis tro trænger til et frisk pust og et nyt overblik.

Giv den til din nabo eller nysgerrige ikke-troende - eller giv en gave til dig selv og læs denne bog!

»Kortfattet og præcis præsentation af kristendommen.

Velegnet for enhver, som ønsker at vide, hvad Bibelens budskab er på moderne dansk.«

Henrik Nymann Eriksen, forstander på Luthersk Missions Højskole

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk  lohse.dk

De kristne i byen Raqqah i Syrien har fået valget mellem enten:

- at konvertere til islam,
- eller at efterleve reglerne i en undertrykkende kontrakt

• eller at blive betragtet som fjender af islam, der skal bekæmpes, hvilket er ensbetydende med livsfare.

Det fortæller Dansk Europamission på deres hjemmeside.

Bag lukkede døre

Det forlyder, at de kristne har valgt at underskrive kontrakten, som indebærer, at de skal betale en særlig skat, og at de kun må mødes bag lukkede døre i kirkerne – på en måde, der ikke er synlig eller hørlig for muslimer. Der må heller ikke offentligt være nogen synlige



Oprører i Syrien. Oprørere som disse forfølger de kristne.

FOTO: DANSK EUROPAMMISSION

kristne symboler.

Dansk Europamissions samarbejdspartner, Middle East Concern, oplyser desuden, at ude i offentligheden skal de kristne efterleve islamiske regler for handel, påklædning og kost.

Derudover må de ikke

restaurere eller reparere kirkebygninger eller klostre, der er blevet beskadiget – enten som følge af kampene i Syrien generelt, eller på grund af bevidst hærværk.

Kristne flygter

Reglerne blev udstedt af

den radikale sunni-muslimske gruppe, Den Islamiske Stat Irak og ash-Sham (ISIS), som en kontrakt, der skulle underskrives af lederne af de kristne samfund.

Efterfølgende blev kontrakten offentliggjort på ekstremistiske hjemmesider. Reglerne er en formalisering af et system, som tilsyneladende har fungeret på uformelt plan, siden ISIS tog kontrol over byen.

Mange syriske kristne tager flugten, når ekstremister på denne voldsomme måde forfølger dem på grund af deres kristne tro.

Ved begyndelsen af 2011 var der i Raqqah en befolkning på cirka 300.000, hvoraf det anslås at blot cirka 3.000, var kristne.

kirke;



Robert Bladt; Vi håber, at revisionen af målsætningen vil frigøre resurser

KFS reviderer sin tre-års målsætning

Planen om 200 KFS-iværksættere kom ikke til at fungere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Godt halvejs inde i en tre-årig målsætningsperiode har KFS' bestyrelse valgt at sadle om og nyformulere sin målsætning. Det betyder, at man forlader det mål, der blev sat i 2012 om at udruste 200 såkaldte KFS-iværksættere, som forpligtede sig til at møde deres medstuderende med evangeliet i dialog og fællesskab.

Ideen med disse iværksættere var, at de skulle forpligte sig til at modtage undervisning i et såkaldt udrustningsforløb. Disse forløb blev så registreret i en personlig profil på en hjemmeside.

Blev for kunstigt

Men den model slog aldrig rigtig an. 80 KFS'ere nåede at registrere sig som iværksættere, og så gik projektet i stå. En af grundene var, at de studerende ikke fik opdateret deres profiler.

"Det blev for kunstigt at måle på antallet af iværksættere, og det var jo heller ikke meningen, at den personlige profil på hjemmesiden skulle være i fokus. Ideen med en målsætning er, at den skal udfordre og motivere os til at strække os længere, og det var ikke tilfældet med iværksættermålsætningen," forklarer ge-

Ideen med en målsætning er, at den skal udfordre og motivere os til at strække os længere, siger Robert Bladt, der er generalsekretær i KFS.

neralsekretær i KFS, Robert Bladt.

Væk fra bastante mål

Den grundlæggende ide om at udruste KFS'erne til at bringe evangeliet videre bliver imidlertid fastholdt. I den nye målsætning for 2014-17 er målet at "udruste og engagere kristne studerende, så der hvert år sker en vækst i KFS' studiestedsaktiviteter."

Det vil man fortsat udvikle resurser til under betegnelsen "KFS-iværksætter".

Men i stedet for at måle antallet af iværksættere, bliver det nu antallet af aktiviteter, der kommer i fokus. I de næste tre år vil KFS således arbejde for en vækst i antallet af studiestedsgrupper, ÅBS-grupper, samt apologetiske og tværkulturelle events.



"Vi skifter fra at måle på mennesker til at måle på aktiviteter. Det er ikke for at skifte fokus fra mennesker til aktiviteter, men dermed forsvinder noget af det, der blev lidt forkrampet," siger Robert Bladt.

Dermed vender man tilbage til kvantitative målsætninger, som i højere grad ligner KFS' første målsætningsperiode i 2009-12, hvor man opnåede gode resultater med konkret at arbejde på at få kontakt til 175 studiestedsgrupper, gennemføre besøg på 200 studiesteder og hænge plakater op på 350.

I den nye målsætning afholder man sig dog fra de

mere bastante mål og taler blot om, at der skal ske en vækst på alle områder hen over perioden.

Fokus på evangeliet

"Vi håber, at revisionen af målsætningen vil frigøre resurser til, at de studerende kan engagere sig med frimodig tro i studieverdenen," siger Robert Bladt.

Han understreger også, at målsætningen aldrig må stå alene.

"Indersiden af vores arbejde er et klart fokus på evangeliet. Det er jo her, de studerende skal hente frimodighed til at engagere sig for evangeliet på deres studiesteder."



1,7 millioner europæere skrev under for at beskytte fostre



Underskriftsindsamlingen i det europæiske borgerinitiativ *One of us*, der arbejder for at få princippet om menneskelig værdighed og retten til liv fra undfangelsen indskrevet i EU-lovgivningen, er nu gjort op.

Målet var at samle en million underskrifter, men der indkom hele 1.901.947. Heraf er de 1.742.156 nu erklæret for gyldige af de nationale myndigheder.

I Danmark nåede man op på 80 procent af kvoten på knap 10.000 underskrifter, mens man altså i en del lande indsamlede langt flere, end der var behov for.

Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv, der er den danske koordinator i projektet, oplyser, at EU-systemet nu er forpligtet til at holde en høring om spørgsmålet, og sagen vil derefter blive behandlet i både EU-parlamentet og Ministerrådet.

Ellen Højlund Wibe forventer, at initiativet bliver taget seriøst, når så mange har skrevet under.

"Der er kun en gang tidligere rejst et tilsvarende borgerinitiativ, så alene af den grund, forventer jeg en vis imødekomme. Og jeg håber, det kan føre til, at EU fremover vil indstille sine tilskud til forskning i blandt andet stamceller," siger hun.

brs

Få søndagens tekst i indbakken

Nu bliver det muligt at få søndagens tekster efter folkekirkens tekstrækker direkte i sin indbakke om fredagen. Det er Bibelselskabet, der lancerer denne nye, gratis tjeneste, som man kan tilmelde sig på selskabets hjemmeside.

Hvor det tidligere var nødvendigt selv at opsøge teksterne på Bibelselskabets hjemmeside, kan man nu få sendt dem helt automatisk til sin indbakke.

I mailen leveres hele evangelielæsningen, og desuden er der link til gudstjenestens øvrige læsninger.

"Bibelen er i forvejen verdens mest læste og udbredte tekst. Men nu bliver det altså endnu lettere i en digital tidsalder at få adgang til nogle af Bibelens allermest brugte tekster. Jeg håber, at mange vil benytte sig af den mulighed," siger Morten Thomsen Højsgaard, der er generalsekretær i Bibelselskabet.

Den nye tjeneste er en naturlig forlængelse af "Dagens vers", som Bibelselskabet i forvejen udsender: en daglig email med et vers fra Bibelen.

I år fejrer Bibelselskabet sit 200 års jubilæum, og der vil året igennem være masser af aktiviteter og nye tiltag, som åbner Bibelen og sætter den på dagsordenen i kirke og samfund.

brs

Kirker aktive i hjælp til hiv-smittede

I mange lande i den vestlige verden fordømmes Ugandas indførelse af en ny, kontroversiel lov mod homoseksualitet, og der rejses beskyldninger mod radikale religiøse grupper for at opildne til had mod seksuelle minoriteter.

Men samtidig er der kirker i en række afrikanske lande, hvor arbejdet mod stigmatisering og social udstødelse af hiv/aids-smittede i stigende omfang henvender

sig til seksuelle minoriteter, og den indsats støtter Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).

Kirker i front

DMRU's medlemsorganisationer arbejder således for eksempel sammen med kirker, der er overbevist om rigtigheden af Bibelens forbud mod at have sex med samme køn, men samtidig arbejder for at homoseksuelle har adgang til sund-

hedsydelse og omsorg og ikke bliver kriminaliseret.

"Det er vigtigt for kirkerne og vores kirkelige samarbejdspartnere at forstå, at hiv/aids-arbejdet ikke handler om at promovere retten til for eksempel kirkelige vielse af homoseksuelle, men at sikre, at homoseksuelle sikres de samme rettigheder til rådgivning og behandling, som alle andre, og ikke bliver forfulgt eller udstødt af samfundet. De

mangeårige partnerskaber mellem vores medlemsorganisationer og kirkerne i syd haft en stor betydning for denne holdningsændring," siger Karen Swartz Sørensen, der er sundhedsfaglig konsulent i DMRU med erfaring fra kirkernes aids-programmer i flere afrikanske lande.

Hun oplyser, at der i dag er mange kirker, der er i front i hiv/aids-arbejdet og tager sig af de hiv-smittede. brs

sangbog;



Peder Toft; Det er jo fantastisk, at mennesker stadig vil synge om Jesus!

Ny sangbog med tydeligt LM-dna

Både unge og ældre kan finde sig hjemme i *Sange og Salmer*

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sangen har altid kendetegnet Guds folk. Derfor er det en vigtig begivenhed, at der nu kan udgives en ny fælles sangbog for IM, LM, ELM og KFS.

Det mener Peder Toft, der er en af de tre LM'ere, der har siddet i det fælles sangbogsudvalg. Og derfor har han aldrig i de 13 år, hvor han har investeret tusindvis af timer i projektet, været i tvivl om, at det var en god investering.

Fællessang har en fremtid

For selv om man på tværs af

generationerne synger meget forskellige sange, så slår han fast, at både unge og gamle også i dag kan synge af hjertet.

"Måden er godt nok anderledes i dag end tidligere. De unge kræver et godt band og mere rytme. Men det er jo fantastisk, at mennesker stadig vil synge om Jesus!"

Så jo: Fællessangen har en fremtid. Også på tværs af generationerne. Og det skal den nye *Sange og Salmer* gerne være med til at sikre.

"Vi har prøvet at lave en sangbog, som både unge og ældre kan finde sig hjemme i, og hvor der er salmer til

både grupper. Men der er heldigvis da også sange og salmer, som synges med glæde af alle. Tænk bare på *Hil dig, frelser og forsoner*," siger Peder Toft.

Mister ikke noget i teologisk forstand

Men det vigtigste er jo nu engang, *hvad* man synger. Derfor kan en vækkelsesbevægelse ikke nøjes med Salmebogen og Højskolesangbogen.

"En sangbog siger noget vigtigt om vores identitet," slår Peder Toft fast.

Det rejser så spørgsmålet, om det er lykkedes at bevare LM-identiteten i den nye *Sange og Salmer*,

som jo er fælles for hele fire organisationer. Det mener Peder Toft helt bestemt er tilfældet.

"Vi er sluppet nådigt igenem og har mistet færrest sange, fordi vi har haft en stor mængde sange fælles med IM og en anden stor mængde fælles med ELM. Jeg synes ikke, vi i teologisk forstand mister noget med den nye sangbog," forklarer han.

Dansk, svensk og engelsk

Indholdet i LM's sangbøger har traditionelt bestået af tre hovedsøjler: De klassiske danske salmer, den svenske Rosenius-inspiration fra

blandt andet Lina Sandell og Oscar Ahnfelt samt engelsk-amerikanske vækkelsesange af ofte reformert oprindelse.

I LM's første 100 år bestod de første 200 numre i forskellige LM-sangbøger af de såkaldte "Ahnfelts sange". Det tal blev reduceret til 133 i 1993, og i den nye *Sange og Salmer* er der 83 tilbage. Til gengæld er der kommet andre sange af for eksempel Lina Sandell med, som ikke tidligere var i LM-sangbogen.

Glæde over fornyelse

Så selv om der er sket en del udskiftninger i de tre grupper, vurderer Peder

Toft, at styrkeforholdet mellem dem stadig er cirka det samme.

"LM's dna er bevaret i sangbogen," vurderer han.

Og så glæder han sig især over fornyelsen fra for eksempel salmedigteren Stuart Townend, der har været med til at levere 15 af de 170 nye sange og salmer i bogen.

Han er ganske vist hverken fra 1800-tallet eller svensker, men han er med til at forny Rosenius-tonen ved at formidle klassisk teologi på en nutidig måde.

Peder Tofts håb er, at der en dag dukker en ny salmedigter op, som kan gøre det samme – på dansk.

Vi har nærmet os hinanden

De gamle fronter mellem vækkelsesbevægelserne er reduceret til nuancer

Hvordan kan det lade sig gøre, at tre vækkelsesbevægelser, der for 150 år siden var rygende uenige, i dag kan udgive en fælles sangbog og oven i købet alle mene, at sangbogen indeholder deres teologiske grundforståelse?

Det korte og helt simple svar er, at de alle tre har rykket sig mod hinanden. De ting, der skiller, virker ikke så alvorlige, som de tog sig ud for et par generationer siden.

Det har været meget synligt i sangbogsudvalget, hvor de tre missionsforeninger Indre Mission, Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Missionsforening har arbejdet sammen med Kristeligt Forbund for Studerende om at udgive den nye *Sange og Salmer*.

"Fronterne var ikke så skarpe, som nogle havde forventet. Der er i dag en dyb erkendelse af, at der i missionsforeningerne er væsentligt mere, der samler, end der skiller," siger Samuel Roswall, der var en af LM's tre repræsentanter i udvalget.

Nye udfordringer

Samme melding kommer fra



"I IM er der i dag større fokus på betydningen af en klar teologi og den evangeliske forståelse, end der var tidligere," siger formand for sangbogsudvalget Peter Nord Hansen.

Indre Missions vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, der har været formand for sangbogsudvalget. Han siger dog, at der er blevet talt rigtig meget teologi undervejs.

"Men vi har talt os ind på hinanden, og det har været rigtig spændende," siger han.

Den væsentligste årsag til udviklingen er, at vækkelsesbevægelserne med KFS' opståen mødte hinanden og kom til at påvirke og forme

hinanden. Men det handler ifølge Peter Nord Hansen også om, at foreningernes vilkår og udfordringer er helt anderledes i dag end i 1800-tallet, hvor modsætningerne var skarpe.

"I dag udfordres vi alle af den kolossale afkristning, der finder sted i Danmark og i hele den vestlige verden," siger han.

Alle har flyttet sig

Men på hvilke områder er det så, tilnærmelsen er sket.



"I LM er vi blevet mere sakramentsbevidste og kirkelige," vurderer Peder Toft, der er en af de tre LM'ere, der har siddet i det fælles sangbogsudvalg.

"I LM er vi blevet mere sakramentsbevidste og kirkelige," vurderer Peder Toft, der også har været med i udvalget.

"I IM er der i dag større fokus på betydningen af en klar teologi og den evangeliske forståelse, end der var tidligere," siger Peter Nord Hansen.

Og landssekretær Peder Østergård Jensen fra ELM slutter af:

"I ELM har vi fået et bredere bibelsk felt at bevæge



"I ELM har vi fået et bredere bibelsk felt at bevæge os inden for, end vi havde tidligere. Vi er begyndt at forkynde mere om det kristne liv," siger landssekretær Peder Østergård Jensen.

os inden for, end vi havde tidligere. Vi er begyndt at forkynde mere om det kristne liv."

Samarbejde, ikke fusion

Den nye sangbog er et udtryk for, at missionsforeningerne har nærmet sig hinanden. Men de er ikke ens.

"Der er stadig nuanceforskelle i forkyndelsen og forskel på, hvordan vi i praksis håndterer vores kristendom," mener Peder Østergård Jensen.

Derfor kommer betydelige kulturforskelle. Derfor er der ingen, der tror, at en fusion ligger lige for. Men samarbejdet fortsætter. I 2015 holder de fire en fælles missionskonference.

"Vi står åndeligt tæt og skal være villige til at opgive lidt mere af kulturforskellene og organisationsgøisemen. På de punkter går vi nok stadig lidt for meget med skudsikre veste," siger Samuel Roswall.

brs



Sangbogsudvalget; Alle sangene er gennemgået enkeltvis med henblik på at blive enige om en fælles tekstversion og fælles melodiversioner

Fra sangbogsudvalgets værksted

Mange overvejelser og grundigt arbejde bag ny sangbog

2014

sange og salmer

1. Forløsningen er vundet ved Jesu Kristi blod, og fred med Gud på Golgata er grundet. Hvorfor da være bange, når sagen er gjort god, og vejen til min Fader atter fundet? Se, dagen den er kommet, og natten er forbi! Hver fængselsmur er faldet, hver fange kan bli fri. Guds vrede er i Jesu blod forsvundet.

2. Du har mig åbenbaret, at jeg har barnekår, at du i Kristus er min kære Fader. Du har mig åbenbaret, hvad ingen sjæl forstår, at du af nåde al min synd forlader. Jeg, som med bod og bedring, med anger og med tro, med lydighed og fromhed ej kunne finde ro, jeg er i Kristus allerede salig.

* Når du har givet gaven, da er det ikke mig, som skal fortjene den med flid og møje. Du har jo sonet synden, du har forbarmet dig, da må jeg arve riget i det høje. Og er du blevet nådig, da kommer jeg for sent, når jeg med slavesindet har slidt og slæbt og ment, at jeg til sidst din nåde kunne vinde.

3. Hvorfor vil sjælen stræbe og gå sin egen vej og tro, at man kan blive nåden værdig? Først vil den synden dræbe og siden tro på dig, engang når den har gjort sig selv retfærdig. Hvorfor vil sjælen dyrke sin egen hellighed og først sin tro bestyrke med håb og kærlighed og siden blive barn i Faderhuset?

4. For evnen til det gode, ja alting svigter mig. Bestandig er kun nåden i dit hjerte. Jeg har jo aldrig elsket og aldrig frygtet dig, og næstekærlighed jeg aldrig lærte. Men du har aldrig bygget min barneret på den – da var jeg ilde faren – men Kristus gav sig hen. Nu lever jeg alene af din nåde.

* Ja, førend jord og himmel og menneske blev skabt, har du i Kristus taget mig til nåde. Og jeg, som gik så længe bedrøvet og fortabt og lod de tunge træletanker råde, jeg er begyndt at fatte en smule af dit råd, at alt er idel nåde og ikke egen dåd. Så vil jeg da af nåden mig berømme.

Lina Sandell 1861. Kaj Nielsen 1991

*) Det oprindelige 3. og 6. vers er udeladt i den nye sangbog.

Den nye Sange og Salmer består af i alt 772 sange, hvoraf 170 er nye. Af de tilsammen 1439 forskellige sange fra de fire oprindelige sangbøger, overlevede altså i alt 602 numre.

I udvalgsarbejdet, der sammenlagt har strakt sig over 13 år, er alle sangene gennemgået enkeltvis med henblik på at blive enige om en fælles tekstversion og fælles melodiversioner. Det er et kæmpe projekt, der hermed er bragt til ende.

Harmonisering

En del af arbejdet har bestået i at harmonisere forskellige udgaver af den samme sang. Et eksempel på det er sangen "Der er en port, som åben står," som fremgår her på siden. Her har IM og LM stort set haft den samme version frem til den seneste revision af Hjemlandstoner hvor Oluf E. Påske indsatte et nyt vers nummer to om

dåben, som Lydia Baxter, der er baptist, aldrig ville have skrevet.

I bestræbelserne på at finde en fælles version af de forskellige sange, har sangbogsudvalget valgt så vidt muligt at føre teksterne tilbage til deres oprindelige udseende. Det betyder, at nogle salmer kommer til at fremstå med en del ændringer.

Andre har også fået nye melodier.

Sanering

Andre af de gamle sange har tekster, som er i god overensstemmelse med de oprindelige, men er så lange, at de kun sjældent bliver sunget. Det gælder for eksempel sangen "Forløsningen er vundet".

Den sang havde oprindeligt ti vers. I den seneste udgave af Åndelige Sange og Salmer var den reduceret til seks vers, og nu ryger der to mere, så man er nede på fire vers.

"Det er klart, at man mister



Man skal mange processer igennem, før man når til det endelige produkt.

nogle detaljer og vinkler på den måde. Men jeg synes, det er lykkedes at få hovedsagen med. Og vores håb er, at det betyder, at sangen fremover vil blive sunget," forklarer Peder Toft.

På dette punkt har udvalget

valgt at gå den modsatte vej, end man gjorde ved den seneste revision af Salmebogen i Folkekirken. Her valgte man at genindsætte mange af de salmevers, som i tidens løb er saneret ud af salmerne.

brs

1993

ÅNDELIGE SANGE OG SALMER

1. Der er en port, som åben står, ad den som morgenrøde en stråleglans fra korset går, hvorpå vor frelser døde.

O, dyb af nåde underlig!
Den port blev lukket op for mig!
For mig – for mig –
blev lukket op for mig!

2. Den åben er for alle her, som nådens ord modtager, for Jesus tager mod enhver, som synd og uro plager.

3. Men skynd dig, at du kommer ind, mens nådens port står åben; tag korset op og kronen vind med troens stærke våben!

4. Ved flodens rand vi lægger ned det kors, vi her må bære, med livets krone i dets sted vi smykkes til Guds ære.

Lydia Baxter, ved C. J. Brandt 1872

1989

HJEMLANDSTONER

1. Der er en port, som åben står, ad den som morgenrøde en stråleglans fra korset går, hvorpå vor Frelser døde.

O, dyb af nåde underlig!
Den port blev lukket op for mig!
For mig – for mig –
blev lukket op for mig!

2. For alle er der adgang her ad porten, som står åben. Gud Fader tager mod enhver ved troen og ved dåben.

3. Træng fremad, så du kommer ind, mens nådens port står åben; tag korset op og kronen vind med troens stærke våben!

4. Ved flodens rand vi lægger ned det kors, vi her må bære, med livets krone i dets sted vi smykkes til Guds ære.

Lydia Baxter / C.J. Brandt (v. 1,3-4) / Oluf E. Påske (v.2)

2014

sange og salmer

1. Der er en port, som åben står til Kristi nåderige, og fra hans kors et budskab går om skånsel uden lige.

O, dyb af nåde, Gud, hos dig, at porten åben står for mig, for mig, for mig, ja, åben og for mig.

2. Den åben står for hver en sjæl, for halte, blinde, lamme, for rig og fattig, konge, træll, for folk af hver en stamme.

3. Trods fjendens list, o skynd dig ind, før porten lukket bliver! Tag korset op og kronen vind, som Jesus Krist dig giver!

4. Tænk, når hinsides dødens flod vort kors vi ej skal bære, men livets krone tage mod til Jesu pris og ære!

Lydia Baxter omkr. 1972. C.J. Brandt.

hverdag;



Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen; Vi er ikke så gode til at invitere folk med til kristne møder. Men vi har aldrig haft problemer med at få folk med os hjem

Mission på hjemmebane

Mennesker kan møde Jesus i vores hjem

"Hjem er det bedste ord, der er."

Sådan siger Laura Ingalls Wilder, forfatter til bøgerne om det lille hus på prærien. Et hjem danner ramme om måltider, fester, leg, tårer, skænderier, opvask og fællesskab. For mange danskere er hjemmet "det allerhelligste", hvor kun in-

derkredsen af nærtstående venner bliver lukket ind - og først når der er skuret gulve og bagt boller.

Jesus udførte en del af sin mission på jorden hjemme hos mennesker. Han helbredte, underviste, spiste og slappede af hjemme hos Peter, hos enken i Nain, fari-sæeren, Jairus, hos Martha,

Maria og Zakæus.

For kristne er vores hjem "helligt". Her kan vi nyde Guds velsignelser, og her er et sted, der minder os om og peger frem mod det hjem, vi virkelig er skabt til.

Derfor må vi - ligesom Jesus - bruge det i vores mission. Ny Testamente opfordrer kraftigt til et liv i

glædelig gæstfrihed.

Hvis din familie som Josva har sagt: "Jeg og mit hus vil tjene Herren", så er dit hjem et sted, hvor mennesker kan møde denne Herre. Så hvorfor ikke invitere dem hjem og med dit lille hus på vejen vise, hvorfor "hjem" er det bedste ord, der findes?

Katrine Holst Vigilius

MISSION ★
POSSIBLE

Mission Possible betyder: Mission er mulig. Men mener vi det? Eller går vi snarere rundt med en følelse af, at mission i Danmark i dag er en helt umulig ting?

I denne serie vil vi gerne udfordre og opmuntre hinden til at tage små skridt, der bringer de gode nyheder om Jesus tættere på de mennesker, vi møder. For mission er mulig også i dag.

Det er jo Guds mission, vi er med i.

Må vove åbenheden

Lad os tale mere sammen om troen

AF BIRGER REUSS SCHMIDT



Miriam Kattner Sørensen sammen med sin datter Hannah.

"Det er vigtigt, at vidnesbyrdet er ægte. Det skal have relationer til mit eget liv og ikke være noget meget teoretisk eller tillært."

Det mener Miriam Kattner Sørensen. Når hun har besøg af veninder eller naboer, som ikke er kristne, eller taler med forældrene til børnenes legekammerater, så lægger hun vægt på, at hendes tro ikke bliver noget påklæret, men en integreret del af hendes liv som menneske.

"Troen er ikke noget, vi kan lukke op eller ned for.

Troen må gennemsyre det, jeg gør og siger," uddyber hun.

Men hun synes ikke altid, det er så let. Nogle gange, når der er gæster i hjemmet, kan der opstå en god samtale omkring bordet med gyldne øjeblikke for det gode vidnesbyrd. Andre gange er det ikke naturligt at bringe det frem.

"Når lejligheden er der, er det ikke svært for mig at tale om personlige ting, men jeg er lidt forsigtig med at bringe Jesus på tale i enhver samtale. Jeg tror, at venskabs-evangelisering bygges op over lang tid, hvor det viser sig, at vores kristne værdier også holder i livets storme. Og så er der tidspunkter, hvor der også skal knyttes ord til."

Det handler om åndelig åbenhed. Den er også vigtig i forhold til børnene, uanset om den nu viser sig ved andagten derhjemme, i bilen eller på sengekanten, mener Miriam Kattner Sørensen.

Og her mener hun, at vi har brug for at udfordre samtalekulturen i den kristne menighed.

"Åbenheden begynder jo med, at vi kan tale med andre kristne om, hvad der rører sig inderst inde i os. Også når det ikke går godt. Mange oplever åbenhed i deres bibelkredse, og nogle steder er der fri vidnesbyrd ved møder og gudstjenester. Men det er vigtigt, at troens liv også bliver en del af den frie samtale, når kristne mennesker er sammen. Jeg kunne også ønske, at dialogen om prædikenen var en selvfølge ved vores møder."

"På den måde bliver det også mere naturligt at tale med andre om troen. Vi må vove at være åbne og ærlige. For hvis vi bare foregiver, at tingene altid er lige til for os, så bliver det svært for andre at nærme sig."

Det begynder med venskab

Lettere at invitere folk hjem end til møde, mener Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen

AF KATRINE HOLST VIGILIUS

Ellen Holst og Alex Bøge Nielsens soveværelsesvindue i huset i Odense står åbent hele dagen, når de er hjemme.

"Så ved vores naboer altid, at vi er her," fortæller de.

Ægteparret er meget synligt i lokalmiljøet. De snakker meget med deres naboer og hygger sig med dem.

Nogle gange kommer der anledninger til at snakke om Gud. For eksempel har ægteparret snakket meget med genboen om at bede og tro på Gud. Hun fik for et stykke tid siden et Ny Testamente af dem.

"Vi var jo spændte på, om hun ville have glæde af det," fortæller Ellen Holst Nielsen.

En dag var de så på besøg for at se genboens nye seng. På natbordet lå det Ny Testamente, som genboen kunne fortælle, at hun læste i hver aften.

Børneklub med stor betydning

Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen siger, at de ikke er så gode til at invitere folk med til kristne møder. Men de har aldrig haft problemer med at få folk med sig hjem.

En af dem er Majken. Som seksårig mødte hun familien Nielsen gennem den børneklub, ægteparret stadig er ledere i. Derefter begyndte hun jævnlige, nærmest dagligt at komme i huset og lege med familien Nielsens børn, der var jævnaldrende. Det



Ellen Holst og Axel Bøge Nielsen sammen med børneklubben i deres hjem.

viste sig, at Majkens forældre havde alkoholproblemer.

"Om aftenen fulgte jeg hende hjem. Jeg oplevede flere gange, at der ikke var nogen hjemme," husker Ellen Holst Nielsen.

Og så tog hun Majken med tilbage igen. I seks år kom hun i hjemmet, kom med i kirke, til møde, på lejr og besøg hos venner og familie.

Efter at have mistet kontakten i flere år, støttede de igen på den nu voksne Majken. Hun huskede en god barndom hos dem, og hun fortalte, hvor meget det havde betydet for hende at have været hos Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen og lært Jesus at kende.

Da Majkens eget barn skulle døbes, skulle det være i Skt. Hans Kirke i

Odense - den kirke, der havde dannet ramme om hendes søndage sammen med familien Bøge Nielsen. Og hun spurgte ægteparret om at være faddere for barnet.

Naboerne er selvfølgelig med til fest

"Det er vigtigt at komme mennesker i møde. Ellers finder de aldrig ud af, hvad man står for," siger Alex Bøge Nielsen, som gør opmærksom på, at mange mennesker slet ikke kender dem, de bor i opgang med.

Ægteparret understreger begge vigtigheden af at "vinde andre som mennesker":

"Hvis man får et venskab, så kommer der mange naturlige samtaler, hvor vi kan dele noget af det, som betyder meget for os," siger de.

Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen vil ikke sige, at de ligefrem prædiker for deres naboer, men der kommer "pip af ganske hverdagsagtige ting," som hun siger. En nabo var meget bekymret for sin datter, og det gav Ellen Holst Nielsen anledning til at fortælle, at sådan havde hun det slet ikke.

"Jeg lægger min datter i Guds hænder."

Til en rund fødselsdag nævnte Ellen Holst Nielsen i en tale, at det betød meget for dem med gode naboer.

"Jeg sagde, at det var Guds gave at have sådan nogle naboer."

Så der sad naboerne og hørte, at de var Guds gaver til familien Nielsen. For de var selvfølgelig med til festen.

» **Jesus;** Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for (Matt 7,7-8)

Bønnen er ikke bare sidste udvej

Lad os opmuntre hinanden til at bede og dele vores erfaringer med bøn

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

"Det er så stort, at jeg kan og må bede. Og Jesus har selv sagt, at han hører min bøn. Det tror jeg på!"

Det siger Peter Kofod fra Hundested. Han synes, vi trænger til at få øjnene op for rigdommen i bønnen. Derfor bliver han også lidt provokeret, når han hører især ældre mennesker sige, at de jo ikke kan andet end at bede.

"Jamen, kan man sige sådan, når man tror på Jesus? Det synes jeg faktisk ikke, og jeg tror måske heller ikke, at folk virkelig mener det, de siger."

Gud svarer på bøn

Vi har brug for at se på bønnen som en kæmpe mulighed. Og for at blive bedre til at dele det med andre, når Gud hører vores bøn.

"Jeg tror, at alle kristne har erfaret, at Gud hører og svarer på bøn. Også selv om det ikke nødvendigvis er sket på den måde, som de regnede med. Så lad os da opmuntre hinanden ved at fortælle det. I vores hjem, i vores menighed og til vores venner. På den måde hjælper vi hinanden til at bede og til at være udholdende i bøn," mener Peter Kofod.

Han er gift med Lisa, og for nylig bad de for en mand i byen, som de gerne ville have med til de evangeliserende møder, som de står for på Sognegården. De havde talt med ham og inviteret ham, men han kom ikke. Til gengæld kom der tre andre ukendte ansigter, som havde set annoncen i lokalavisen.

"Sådan oplevede vi at få et andet og måske bedre svar



FOTO: SXC.HU

på bøn, end det, vi håbede på," fortæller Peter Kofod, der dog stadig beder for manden, som ikke kom.

Det er 40 år siden, Lisa og Peter Kofod kom til Hundested, og i alle disse år har det været en glæde og styrke for dem at være sammen med troende venner fra folkekirke, frikirke, samt IM og LM til alliancebødeugen i først i januar.

"For os har det været den bedste måde at begynde et nyt år på, og det er det stadig," siger de.

Hvor vil Gud have os?

Når Peter Kofod ser tilbage på sit eget liv, har han bedt fast for naboer og kolleger. Og nogle af dem sendte deres børn i søndagsskole eller til junior- og ungdomsmøder, eller forældrene kom med i en bibelstudiekreds.

"Det var jo svar på bøn," siger han i dag.

Peter Kofod har også ofte bedt Jesus om at åbne eller lukke døre, for eksempel, hvis han skulle søge nyt job eller i overvejelser om, hvad

han skal engagere sig i.

"Vi må hele tiden leve med spørgsmålet, om vi er der, hvor Gud vil have os. Der giver en tryghed at vide, at Jesus åbner eller lukker døre. Det er også svar på bøn."

Bøn i bilen

Mens Peter Kofod var på arbejdsmarkedet, havde han i mange år job som lastbilchauffør og hørte derfor ofte radio eller spillede cd'er i bilen. Men på et tidspunkt begyndte han at slukke for lyd-kilderne, når han kørte længere strækninger for i stedet at bede.

"Det var godt for mig at kunne bruge noget af køretiden på den måde. Jeg sad i bilen og kunne nævne navnene på familie, venner, naboer og kolleger."

Peter Kofod understreger dog, at det også er vigtigt at bede i hjemmet, når man holder andagt. Det gælder, uanset om man er single, par eller familie.

"Når der er børn i familien, er det vigtigt, at de hører, at vi både beder og takker for alt det, Jesus hjælper os



Peter Kofod er tidligere lastbilchauffør. Når han kørte længere strækninger, slukkede han ofte for cd og radio for i stedet at bede.

med. Men også, at vi beder for dem, som har det svært, og for det, som er svært for børnene eller for mor og far! Vi har haft den glæde og velsignelse, at vores børn spurgte, om de ikke også måtte bede, og det måtte de selvfølgelig meget gerne. Det blev nogle gange til stjernestunder. Børn beder så dejligt lige ud af posen, som de tænker!"

"Så derfor: lad os takke og bede frimodigt og med glæde!"

BIBELSPOR
I SPROGET



AF JENS OLE CHRISTENSEN

Alle medier fortæller, at Bogen *Den hemmelige socialdemokrat* skabte ramaskrig i statsministerens parti.

Det ord har de lært af juleevangeliet i Matthæus' udgave. Han skriver om barnemordet i Bethlehæm: "I Rama høres råb, gråd og megen klage" (Matt 2,18).

Og Matthæus har igen lært det af profeten Jeremias (Jer 31,15).

mit bibelvers;

LARS B. LARSEN, KØBENHAVN



"... I skal juble med en udsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse" (1 Pet 1,8-9).

Det er sjovt at hygge-drille andre, så dagen bliver lidt gladere. Kig på menneskene omkring dig – glæd dig, for de er dejlige.

Men ikke alt her i livet er glædeligt – for noget giver sorg og er svært at håndtere.

Lige netop derfor er jeg så glad for mit bibelvers. 1 Pet 1,3-9 er det afsnit i Bibelen, jeg selv vender tilbage til oftest. Her får jeg hjælp til at fokusere rigtigt: Troens mål er min sjæles frelse. Målet for familie og venner er deres sjæles frelse.

Mange andre ting, både glædelige og sørgelige, kan forstyrre mit fokus. Men her finjusterer jeg og får sat tingene i deres rette perspektiv. Jeg sidder ofte med ubesvarede spørgsmål over det ene eller andet, men når jeg kommer frem til troens mål, så skal jeg "juble med en udsigelig, forklaret glæde!"

Hjemme hos Jesus får jeg en forklaring på de spørgsmål, jeg roder med lige nu.

Den dag jubler jeg! Den dag oplever jeg en forklaret glæde – det glæder jeg mig til ...

Guide til bøn i bilen;

Peter Kofod har selv haft stor glæde af at bede, mens han kørte bil. Her er tre gode råd fra ham til travle mennesker om at udnytte transporttiden.

"Og jeg tror, det virker lige så godt, når man løber, cykler, eller kører i tog

og bus," siger han.

1. Sluk telefonen
Eller sæt den i det mindste på lyd-løs. Det er nok den sværeste øvelse for mange.

2. Sluk for radio og musik.
Er du sammen med andre og er det muligt, så sig til dem, at du gerne

vil have et kvarter med stilhed og fred.

3. Brug stilheden til at tale med Gud

Tal med ham om stort og småt. Bed for alle dem, du holder af, og for dem, du synes, det er svært at holde af.



Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels Hansen
www.frederiksborg-apotek.dk

Apoteket har døgnvagt

Ny musik fra Thomas Teglgaard



Oplev en musikalsk side af den kendte forfatter
De 13 numre er personlige bønner til og tanker om den Gud, Thomas gennem tiden har skrevet om - og nu skrevet musik til. Noget af materialet har en historie tilbage fra 80'erne, andet er helt nyt.

»Blid, akustisk musik som kan beskrives som melankolsk rock [...] budskabet sammen med de klare og gyldne stemmer gør cd'en til en god musikalsk oplevelse.«
Udfordringen

»De kritiske anmærkninger til trods kan jeg alligevel anbefale cd'en, primært fordi projektet er så originalt, og fordi Teglgaard ikke er bange for at eksperimentere.«
Tro & Mission

FAKTA
13 numre, pap-cover m. booklet
LM Musik
149,95

Titlen er: Når verden går amok

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

KONCERT MED
STORE KOR
{FRA DET KRISTNE GYMNASIUM}
GRATIS ENTRÉ
ALLE ER HJERTELIGT VELKOMNE

FREDAG; 28. MARTS; 19.00
AGERSKOV KRISTNE FRISKOLE
KONCERT SAMMEN MED GOSPEL KIDS

LØRDAG; 29. MARTS; 19.30
KONCERT I LØSNING KIRKE

SØNDAG; 30. MARTS; 10.30
BILLUND KIRKE
GJØSTJENESTE - KØRET MEDVIRKER

WWW.KRISTNE-GYM.DK

KIDZONE SPIL
BED FOR VERDEN
ALDER: 7+

75,-

Til klubledere!
Der medfølger spændende materiale til brug i børne-, junior- og teenklubber.

Kan købes her: www.forfulgt.dk
eller Åbne Døres kontor tlf. 9740 7781

anmeldelser;

Troslære for almindelige danskere

BOGANMELDELSE
AF ROLF W. JØRGENSEN

Kim Hjermand:
Spot on – om Gud, os og verden – og vejen til den nye jord
LogosMedia 2014

116 sider – 149,95 kroner

"En samlet beskrivelse af, hvad kristendom er" for "en almindelig dansker" – sådan står der i forordet til denne bog.

Målgruppen er med andre ord ikke den vante forbruger af kristelige tilbud. Og så alligevel, for ærindet er også at formidle det, forfatteren har fået fat i ved at læse en stak kristen litteratur – og som han hævder ikke at have fået fat i trods 1.000 prædikener i de foregående 25 år!

Spot on er ikke nem at vurdere. Det gælder for eksempel i forhold til, om indholdet er tilgængeligt for "danskere".



Bogen er logisk opbygget, og sproget er hverdagsagtigt – og så på den anden side er det en sammenblanding af dogmer og personligt vidnesbyrd. Det lykkes ganske godt at forklare nogle af dogmerne, men andre står uforklaret – eller fremtræder letkøbt, når mellemregningerne bliver sprunget over. Flere af eksemplerne er dog forbilledigt jordnære,

hvilket klart er en styrke. Særligt kapitlet om tro fungerer.

Sproget bliver af og til indforstået, for eksempel "Du får fornøjelsen – han får æren". Gad vide, hvad den almindelige dansker får ud af det? Eller når det skifter til noget mere salgsagtigt med opmuntringer til at læse videre og være åben for nyt.

Teksten er cleareret med en lektor i teologi. Mon den også er gennemlæst af en "dansker"? Uanset om "danskere" har forstået indholdet – eller ønsket om at levere en samlet beskrivelse af kristendommen er lykkedes – er Spot on i hvert fald et godt grundlag for en dialog med "en almindelig".

Forfatterens glæde over at formidle egne ny-erkendelser og ny viden mærkes, men hvis bogens overordnede indhold ikke er fremgået af 1.000 prædikener, fristes man til at spørge: Har forkyndelsen været for snæver og forsømt at forkynde hele den bibelske bredde?

Konklusion: Rigtig godt initiativ med en bog, der beskriver kristendommen for den almindelige dansker. Spørgsmålet er: Lykkes Hjermand med sit ærinde?

Det kan vel bedst besvares af "en almindelig dansker". For ét er at beskrive kristendom – et andet, hvad det medfører.

En flod, der holder vand

CD-BOGANMELDELSE
AF MORTEN MEINER

Hans Jørn Østerby:
Når floden løber opad
Langvad Musik 2013

46 + 45 min. – 149,- kroner

Det sker ikke så tit inden for den kristne danske musikscene, at der udkommer et dobbeltalbum. Nu har Hans Jørn Østerby udsendt et.

Den første cd er dog udelukkende genindspilninger af gamle sange, som mange rutinerede Østerby-fans utvivlsomt vil glæde sig over. For de er ganske veldrejede, og det er lykkedes at skabe den intimitet i lydbilledet, man altid finder med en koncert med Østerby.

Mere interessant for en anmelder er imidlertid cd nummer 2, som består udelukkende af nyt materiale.

Man får omtrent den vare, man forventer. Musikken er klassisk folk-rock a la Østerby uden de store dikedarer.

Alligevel blev jeg positivt overrasket, især hvad lyrikken angår. Her er virkelig noget at hente, og herfra skal der sendes en varm tak til Hans Jørn Østerby, fordi han respektfuldt forventer, at hans publikum kan tænke selv. Så bliver det hele lige lidt mere interessant.

Der er dog også nogle enkelte kiksere undervejs, som den lidt for pudserløjelige *Jesus lo*, der ellers har et herligt country-groove. Humor er der også. I hvert fald fik *Ham i Nummer 14* mig til at trække på smilebåndet.

Det er alt sammen lækkert spillet, indspillet og mixet på Østerbys egen bopæl i Gjærn. Dog med enkelte skønhedspletter som for eksempel slideguitaren på *Thomas Østerby*, der sim-



pelthen ikke er tight nok.

Netop denne sang er i øvrigt en stemningsmættet og tankevækkende fortælling om Hans Jørn Østerbys bedstefar (oldefar?) og hans tro: "Han nævnte aldrig Gud, har man fortalt/for Gud var grunden under alt," lyder omkvædet.

Gud nævnes da bestemt i Østerbys tekster, men heldigvis får vi ikke alting ind

med skeer i tide og utide. Det er jo heller ikke nødvendigt. For som lyttere ved vi udmærket godt, at Gud ikke alene var "grunden under alt" for gamle Thomas, men også er det for Hans Jørn selv.

Er man til Hans Jørn Østerby, kan man med sindsro investere i *Når floden løber opad*. Den holder nemlig vand, den flod!

debat;



Kurt Christensen; Jeg forventer, at MF og DBI i fremtiden kan samarbejde om mange projekter med apologetisk tilsnit

» En noget skæv overskrift

AF KURT CHRISTENSEN
PROFESSOR PÅ MF, LEDER AF
CENTER FOR KRISTEN APOLO-
GETIK

Et gængs og ordinært handlingsforløb kan alene på grund af en dramatisk overskrift lede på vildspor. Det skete i Tro & Mission (28. februar 2014, s.7).

En MF-invitation til samarbejde var ikke et nej til DBI. Det var lidt af en skævert.

Sagen er i al sin enkelthed, at efter at MF's bestyrelse først på efteråret gav grønt lys til oprettelse af *Center for Kristen Apologetik (CKA)* som et MF-datterselskab og med mig som leder, henvendte jeg

mig til en række organisationer, institutioner og enkeltpersoner. Alle gav udtryk for, at det var en særdeles god ide, som de støttede op om.

I forbindelse med disse svar kom der også forskellige konstruktive forslag. Der var forslag om et andet navn, forslag om henvendelse til andre potentielle samarbejdspartnere, end jeg i udgangspunktet havde haft inden for horisonten, og også et forslag om at gøre CKA til et fælles-projekt for MF, DBI og KFS.

Alle disse forslag tog vi på MF stilling til, og i den forbindelse valgte vi eksempelvis både at fastholde navnet *Center for Kristen Apologetik*

og at bibeholde CKA, som et MF-"datterselskab".

Hvad den sidste beslutning angår, var årsagen ret og slet, at det efter vores mening ville være meget lettere at håndtere end et Center, der skulle stå til ansvar for mindst tre forskellige bestyrelser. Det kunne blive tungt og uheldigt, fordi CKA er et vigtigt arbejde med foredrag, kurser, artikler og bøger, som nødtigt skulle hæmmes af tung sagsgang. Man kunne jo desuden spørge, hvorfor der ikke skulle inviteres endnu flere "ejere" med.

Så MF vurderede altså efter moden overvejelse de indkomne forslag og undlod i den forbindelse af saglige

grunde at imødekomme flere i og for sig fornuftige forslag. MF fastholdt derimod – og selvfølgelig – det ønske om samarbejde med DBI, som kom til udtryk i den oprindelige henvendelse.

Og jeg har på ingen måde indtryk af, at dette handlingsforløb skulle efterlade noget skår i forholdet mellem vores to institutioner. Jeg forventer, at vi i fremtiden kan samarbejde om mange projekter med apologetisk tilsnit.

Som et eksempel kan nævnes, at jeg både har været inddraget i planlægningen og skal bidrage ved afholdelsen af næste års januarkursus på DBI, som netop har apologetik som tema.

leder;

Nu skal der synges

DET ER EN formidabel bedrift, der ligger bag den nye sangbog *Sange og Salmer*, som fire kirkelige organisationer udgav i weekenden. Antallet af ulønnede arbejdstimer, der ligger i denne produktion, der har strakt sig over 13 år, kan ikke gøres op. Det er ganske enkelt en kraftpræstation, der er ydet af udvalget og især dem, der har været med hele vejen.

Kravene til indsatsen har også været forøget på baggrund af, at det er tale om en fælles sangbog for Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende. Det er klart, at mange processer om for eksempel udvælgelse af sange og harmoniseringer af tekster bliver mere komplicerede, når der sidder fire parter om bordet med mere eller mindre hver deres udgangspunkt.

Så vi kipper med flaget for, at det overhovedet er lykkedes at føre projektet ud i livet.

UDGIVELSEN AF SANGBOGEN er endnu et eksempel på det stadig mere omfattende samarbejde, som de tre gamle missionsforeninger og KFS gennem de senere år har haft med hinanden. Det er ikke mere end to år siden, at LM-forlaget LogosMedia blev en del af Lohsegruppen, hvor KFS også har en aktie, og forlagsarbejdet dermed blev samlet. Og næste år holder de fire organisationer sammen en stor lederkonference.

Der er mange årsager til denne udvikling. Som det fremgår af artiklen på side 8 i denne avis, har de tre vækkelsesbevægelser nærmet sig hinanden, og her har KFS i høj grad været en katalysator. De teologiske modsætninger mellem organisationerne, som fyldte meget i 1800-tallet, er også mere eller mindre blevet udviskede gennem de mange år.

Endelig har samarbejdet jo også den noget negative baggrund, at "nød lærer nøgen kvinde at spinde". I en tid, hvor alle tre missionsorganisationer må lukke missionshuse og har vanskeligheder med at fastholde de unge, er det oplagt og naturligt, at man i højere grad end tidligere vender sig til hinanden.

NU ER SANGBOGEN så trykt, og den virkelige test forestår: Vil missionsfolket tage den til sig? Indtil videre er reaktionerne positive, men det er alt for tidligt at vurdere, hvilken betydning den vil få i en tid, hvor fællessangen ikke er nogen selvfølge. Vi synger for eksempel langt mindre i de kristne hjem, end vi gjorde for en generation siden, og når der synges, er udvalget af sange langt større end det, der findes i *Sange og Salmer* eller *Salmebogen*.

Helt overordnet giver en ny sangbog dog en gylden anledning til at sætte fokus på fællessangen og til at forny sangglæden. Her ligger en stor opgave for møde- og gudstjenesteledere, lovsangsteams og musikere, men dybest set for os alle.

Lad os sammen gå på opdagelse i *Sange og Salmer* og komme i gang med at synges!

Birger Reuss Schmidt
ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

» Koster det mon for meget for LM at kritisere vennerne på højrefløj?

AF MARTIN BRIX
AARHUS

Tak til Kurt Christensen (KC) og Jens Ole Christensen (JOC) for deres svar til mig i T&M den 28. februar. Tak også til rektor på Dansk Bibel-Institut (DBI), Børge Haahr Andersen (BHA), for hans redegørelse om DBI's engagement i forhold til *Center for Kristen Apologetik (CKA)* samt hans syn på dette.

Redaktionen udskiftede overskriften på mit læserindlæg den 14. februar (oprindelig *Spørgsmål og svar efterlyses*), således at fokus i højere grad blev rettet mod Luthersk Missions (LM's) ledelse.

Det har jeg intet som helst

imod, men T&M's lederskrubent slipper (for) let om ved det.

Min oprindelige overskrift havde sin baggrund i T&M's lederspalte den 31. januar, hvor overskriften var *Tid til spørgsmål – tid til svar*.

Som afslutning på denne lederspalte udtalte ansvarshavende redaktør, at det "bliver spændende at følge CKA i fremtiden". I den forbindelse savnede jeg kritiske spørgsmål til (ideen om) CKA, samt spørgsmål til de involverede, som tæller flere personligheder på "den kirkelige højrefløj".

Koster det redaktionen (og generalsekretæren) noget som helst at kritisere Kjeld Holm; hvilket må siges at være en gratis omgang for langt de fleste medlemmer

i LM! Det koster nok mere at kritisere sine højrefløjssvenner, men det mener redaktionen vel heller ikke der er grund til i dette tilfælde(?).

Når det gælder Kjeld Holms udtalelser, manes disse til jorden; både af T&M's redaktion og af LM's generalsekretær. Når det gælder ideen om, at lutheranere skal forsvare troen sammen med pavekirken danske filial, omtales initiativet som "spændende", og LM's generalsekretær er selv indtrådt i ledelsesgruppen, som ifølge JOC kun er "rådgivende" (i denne sammenhæng er det dog ret underordnet).

Mener KC, at lutheranere i samarbejde med Den romersk-katolske kirke kan svare verden (sandfærdigt)

på spørgsmålet om, hvordan et menneske får fred med Gud?

Et samarbejde som CKA er vel baseret på ideen om, at man skal forsvare den samme tro, men mener JOC, at romerkirken i forvejen gør det?

BHA nævner "vitale etiske spørgsmål" som eksempel på et område, hvor vi (lutheranere?) "kan stå sammen med alle kristne kirkesamfund". Som han ganske rigtigt understreger, er troens hovedsag dog en anden, og før der er enighed om hovedsagen, er de underordnede (ikke uvigtige) spørgsmål vel netop underordnede?

Kan man sammen forsvare troen, uden enighed om dens hovedsag?

AF BIRGER REUSS SCHMIDT
ANSV. REDAKTØR

Martin Brix synes, at jeg slap "for let om ved det", da jeg i lederartiklen i Tro & Mission fra 31. januar skrev om det nye Center for Kristen Apologetik, at "det bliver spændende at følge CKA i fremtiden."

Det skete ganske summarisk i en sammenhæng, hvor jeg kritiserede biskop Kjeld

Holm fra Aarhus for ikke at ville forpligte andre på de svar, som vi finder i Bibelen og i den sammenhæng tilføjede mine anderledes positive forventninger til Aarhus-initiativet CKA.

Meningen var ikke at give en forhåndsvurdering, og hvis Martin Brix havde forventet det, kan jeg godt forstå, at han synes, det var noget tyndt.

Når jeg brugte udtrykket "spændende", betyder det,

at jeg i udgangspunktet er positiv over for projektet. For jeg tror, det er godt at prioritere den apologetiske dagsorden, og her er der også spørgsmål, hvor vi kan lære noget af ikke-lutherske kristne og også samarbejde med dem.

Jeg er helt enig med Martin Brix i, at vi som lutherske kristne ikke kan samarbejde med den katolske kirke om at svare på spørgsmålet om, hvordan et menneske får

fred med Gud. Men det forventer jeg heller ikke, at CKA vil gøre.

At have en positiv forventning betyder imidlertid ikke at være ukritisk. Det er absolut Tro & Missions opgave at kritisere vores højrefløjssvenner og LM med, hvis der er grund til det.

Det gælder også CKA. Vi vil følge arbejdet på Centret og om nødvendigt tage stilling til det, når der foreligger noget konkret.

» Positive forventninger og kritisk holdning er ikke modsætninger



Randers Kristne Friskole

Søger en klasselærer / matematiklærer

Se stillingsopslag på skolens hjemmeside:
www.randers-kristne-friskole.dk

Stenhuggervej 26 · 6710 Esbjerg V · kontor@markusskolen.dk

Markusskolen i Esbjerg søger lærer
- se stillingsopslag på www.markusskolen.dk.

Kør-selv-ferie - med retræte

Wittensee, Sydslesvig
11. - 15. maj 2014

Retræteophold i menighedscentret Wittensee 65 km syd for grænsen. Vi tilbyder et varmt kristent fællesskab, fordybelse i Bibelen, cykel- og gåture, pilgrimsvandring. Busudflugt i Sydslesvig med besøg i Den danske Kirke i Rendsborg og rundvisning i Rendsborg med lokal guide.
Rejseledere: Brian Madsen, Vejle og Johan Schmidt Larsen, Fredericia. **Rekvirer specialprogram.**



7592 2022
fxr@felixrejser.dk



NYHED – NU PÅ DANSK



Hvornår var det sidste gang at Israel ikke var i nyhederne?

I årtier har denne lille nation domineret overskrifterne i verden. Dette er ikke et uheld. I bogen „Det Lovede Land“ gennemgår Derek Prince konflikten med bemærkelsesværdig nøjagtighed og mange observationer i denne bog har foregået og foregår stadig.

I „Det lovede Land“ vil du lære om, hvorfor dette lille og kæmpende land er blevet omdrejningspunktet for hele menneskets historie.

ISBN 978-87-993792-6-2 • DKK 200,00

Tlf. 4077 7785 • E-mail info@derekprince.dk

Kan købes hos alle boghandlere eller på www.derekprince.dk

mindeord;

Tirsdag den 25. februar tog Herren Poula Rasmussen hjem til sig, knap 75 år gammel. Poula var gift med LM's tidligere generalsekretær, Leif Rasmussen. Hun døde på Arresødal Hospice omgivet af sin mand og deres fire børn.

For knap et år siden fik familien den nådesløse besked, at Poula havde en uhelbredelig og aggressiv cancersvulst i hjernen.

Poula blev salvet i Herren Jesu navn, og der blev bedt for hende med håndspålgelse. Den næste scanning viste, at svulsten på mirakuløs vis var svundet ind. Gud svarede dog ikke med legemlig helbredelse. Til gengæld fik hun et efterår sammen med sine kære, og hun fik det, hun selv så stærkt ønskede, nemlig den indre fred, som gjorde hende tryk og tillidsfuld helt til det sidste.

Begravelsen den 4. marts

fra Hillerød Kirke og minde-samværet i missionshuset Bethania var begge meget højtidelige. Hans Erik Nissen forrettede begravelsen.

Ordene fra Sl 103,1-13 blev læst i kirken. Og familien havde bedt Hans Erik sige noget om Poula som mor. Hendes kærlighed og betydning for "sine egne", især børnebørnene og børn.

Dernæst om Poula som menneske. Hendes betydning for andre med varmsorg, interesse og nærvær.

Til sidst et vidnesbyrd om Jesus. Han er opstandelsen og livet. Ham troede Poula på, og hun ejede det evige liv.

Æret være Poulas minde!

Birthe og Karl Riis
Hillerød

Tro & Mission bringer gerne mindeord. Et passende omfang er 1.000 anslag inklusive mellemrum. Er det længere, forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte det.



FÅ MERE
INFO OM
DET BLÅ STED

detblaasted.dk

Leder til Det Blå Sted i Århus

Blå Kors Danmark søger leder til Det Blå Sted i Aarhus, som er et værested for udsatte mennesker. Det Blå Sted har endvidere andre opgaver herunder trivselsværksted og mentorordning for socialt udsatte.

På Det Blå Sted bliver folk mødt med respekt og hjælp til at skabe en stabil hverdag.

Lederens hovedopgaver:

- Videreudvikling af et trygt sted for udsatte
- Diakoni og værdibaseret ledelse, organisation og økonomistyring
- Faglig udvikling, dokumentation og kvalitet
- Ledelse og udvikling af ansatte og frivillige
- Samarbejde med Aarhus Kommune og Blå Kors Danmark

Forventninger til lederen:

- Er engageret, udviklingsorienteret og har lyst til at arbejde med mennesker, der har det svært
- Vil arbejde ud fra Blå Kors' menneske- og diakonisyntese
- Er diakon/socialpædagog/teolog eller har tilsvarende uddannelse
- Har ledelsesmæssige og administrative erfaringer
- Er visionær, robust og kan bevare overblikket i pressede situationer
- Har kendskab til misbrugsområdet og udsatte menneskers vilkår

Se stillingsbeskrivelsen og ansøgningsformularen på www.blaakors.dk/job. Ansøgning skal være modtaget senest 31. marts 2014.

Yderligere oplysninger fås hos generalsekretær Christian Bjerre, tlf. 2968 9667 eller nuværende leder af Det Blå Sted Lisbet U. Kristensen, tlf. 2029 8424.

BLÅ KORS + DANMARK

Lækkert sommerhus i Andkær Vig ved Vejle Fjord til leje. Oplagt, hvis man gerne vil på Mørkholt bibelcamping eller nyde det naturskønne område omkring Vejle. Nærmere info: <http://u461255.mono.net/>.

Godt sommerhus i Vendsyssel udlejes. Gerå ved Aså. Rolige omgivelser, naturskønt, børnevenligt, vandsiden, rummeligt stue. Rimelig pris. Weekend eller ferie. Ring og hør tlf. 98466331.

Unikt sommerhus på Fur udlejes. Fra 4.500 kr. pr. uge alt inklusive (el, vand, varme og slutrengøring). Se www.sommerhusfur.123hjemmeside.dk eller ring 97593489 / 22448480.

Sommerhus på Midtbornholm til leje i stille skovområde, 6 sengepladser. 2.700 kr. i skoleferien ellers 1.900 kr. pr. uge. Mogens Kofoed Pihl, www.oelene.com. Tlf. 57832250 / 20747886.



penta byg a/s

HOVED- OG
TOTALENTREPRISER
PENTABYG.DK



KERNEHUSET

Er du vores nye leder?

Bofællesskabet Kernehuset søger en ny leder fra 1. juni 2014. Kernehuset er et kristent bofællesskab med 12 voksne beboere med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Klik ind på vores hjemmeside og læs mere om os og om, hvad vi forventer af dig, og hvad vi kan tilbyde dig: www.kernehuset-ans.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved bestyrelsesformand Niels Aage Kirkegaard. Tlf. 8665 8092.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 31. marts og sendes mærket "Kernehuset" til Niels Aage Kirkegaard, Nørrehedevej 21, Tange, 8850 Bjerringbro.

Kernehuset er medlem af Kristelig Handicapforening.

LÆRERE SØGES



VIDEBÆK KRISTNE FRISKOLE FÅR FLERE ELEVER OG MÅ OPRETTE EN EKSTRA KLASSE PR. 1. AUGUST 2014 – DERFOR SØGER VI NYE LÆRERE

Mange børn har lyst til at lære på Videbæk kristne Friskole! Derfor leder vi efter vores nye medarbejdere, der har mod på at give disse dejlige børn læring, viden, personlige og sociale kompetencer. Kan du se dig selv som lærer for dem?

Så tjek skolens hjemmeside: www.vkfri.dk
Ansøgningsfrist: 27. marts 2014.

Du er velkommen til at kontakte skolen for yderligere oplysninger hos skoleleder Jesper Storbjerg Friis (privat tlf. 97133797 / 51843797) eller viceleder Lillian Nygaard Andersen (privat 97371970 / 40978680).



VkFr er oprettet af IM/LM • skolen har 270 elever i 0.-9. kl. og ca. 85 børn i SFO • afdelingsopdelt skole • gode fysiske rammer • pædagogisk nytænkning • stor forældreopbakning • IT klasser i overbygningen • 30 ansatte • aktivt kirke- og missionshusmiljø • godt lokalsamfund.



Mona Nielsen; Jeg nyder at snakke med folk, selv om det tapper mig for kræfter

Afhængig af en uforståelig Gud

Mona Nielsen opfordrer til at vise reel omsorg ved at spørge til det, der gør ondt

AF OLE SOLGAARD

"Mit liv har været lidt af en kamp, må jeg sige. Og der vil nok også komme flere kampe. Jeg har ikke det overskud, jeg kunne ønske at have i dag. Men jeg stoler på Gud og lever i afhængighed af ham," fortæller 47-årige Mona Nielsen fra Løgumgårde i Sønderjylland.

Hun glæder sig over at have mand og tre børn. De to ældste børn er flyttet hjemmefra. Den yngste, Mads, bor på en institution for udviklingshæmmede. I øjeblikket arbejder hun selv på deltid som hjemmesygeplejerske.

Depression som følgesvend

Mona Nielsen har gennem mange år haft en ufrivillig følgesvend, depressionen, som flere gange har væltet hende omkuld. Hun betragter den efterhånden

Mona Nielsen understreger, at Gud har været med hende, uanset hvad hun har mødt i livet



FOTO: OLE SOLGAARD

som noget vedvarende, som hun skal lære at leve med og tage hensyn til.

"Det er svært at acceptere, at jeg ikke har de kræfter, som jeg kunne ønske. Det gør virkelig noget ved min stolthed, når jeg kan så lidt. Der er så meget, jeg gerne vil, men jeg kan det ikke; det er en svær lektie. Jeg er typen, der gerne vil være noget for alle, men jeg har lært, at jeg

hverken kan eller skal 'frelse' hele verden," siger hun.

Hun har tidligere døjet med leddegigt. Desuden har familien været i økonomisk krise, hvor de måtte søge gældsansæring på landbrugs-

bedriften. Og hun lægger ikke skjul på, at det er en stor smerte at have et barn, som man ikke selv magter at passe, fordi han er udviklingshæmmet. Hun elsker Mads og kalder ham "Guds

udfordrende gave til os".

Jeg er helt afhængig af Gud

Mona Nielsen understreger, at Gud har været med hende, uanset hvad hun har mødt i livet.

"Jeg har svært ved at forstå Gud. Men jeg er helt afhængig af ham. I perioder har jeg været så langt nede, at jeg slet ikke har kunnet tænke på Gud eller bede en bøn til ham. Alligevel har jeg midt i det hele oplevet, at Gud har været der og bevaret os i det. Han er trofast. Og vi har været båret af andres forbøn."

Spørg til det, der gør ondt!

Oftentimes har Mona Nielsen ikke energi til at komme af sted til LM-møde om aftenen, hvor meget hun end gerne vil det. Og det kan være svært at indrømme – og svært for andre at forstå – at det virker uoverskueligt at skulle medbringe en kage

til mødet.

I Løgumkloster LM oplever hun, at der er plads til alle. Og hun nyder at snakke med folk, men det tapper hende alligevel for kræfter.

"Jeg har ikke mødt bebrejdelser for, at jeg ikke kommer til møderne. Tværtimod har min mand næsten altid en hilsen med hjem til mig, og hvis jeg har været med, har jeg mødt et 'dejligt at se dig'. Det er opmærksomhed og kærlighed i praksis," fremhæver hun.

Mona Nielsen opfordrer til, at man ikke går uden om det, der gør ondt i livet, når man møder hinanden:

"Man har brug for at blive set. Det værste er, når ingen for eksempel spørger til, hvordan Mads har det, for han fylder jo meget i mit liv. Folk må meget gerne spørge til det, der gør ondt; ikke for nysgerrigheds skyld, men for at vise reel omsorg. Vi må interessere os for hinandens liv," understreger hun.

Fik samlet troens puslespil

Forfatter havde egentlig ikke tænkt, at bogen *Spot on* skulle udgives

AF KAJA LAUTERBACH

For knap syv år siden begyndte Kim Hjermand at læse i Rosenius' bøger. Et par sider inde i første bog mødte han Guds ord stærkere, end han nogensinde havde gjort før – og han begyndte at se, hvad evangeliet virkelig handler om.

Kim Hjermand, der da var 50 år, havde gået til møder hele sit liv. Men det her ændrede noget for ham, og nu måtte han bare have mere.

"Jeg har det som en ryger, der føler trang til en cigaret igen. Jeg må bare have noget hver dag," siger han.

Han "slugte" alle otte bind i Rosenius-serien – og mange andre bøger af for eksempel Valen-Sendstad og Frank Jacobsen, og han syntes, det var tankevækkende, at han skulle så lang tilbage i tiden for at finde evangeliet

så rent forkyndt.

"Jeg havde læst mange andre bøger, men her fandt jeg meget, jeg aldrig havde hørt før, og meget, jeg ikke vidste, selv om havde siddet på en missionshusbæk i mange år," siger han.

Dele med andre

Der gik ikke så lang tid, inden ledelsesrådgiveren fra København tænkte, at han ville dele sine opdagelser med andre. Derfor besluttede han at skrive en lille bog.

"Måske var der andre som mig, der havde siddet på missionshusbænken i mange år, men ikke forstået alt."

"Når man hører mange prædikener ud fra usammenhængende tekster, kan det at få styr på troen føles som at skulle samle et puslespil med mange brikker uden forsidebillede at samle efter. Det kan være rigtig svært at få overblik, men jeg

Kim Hjermand havde bare tænkt at lave 100 eksemplarer af bogen Spot on, som han kunne give til dem, der gad have den.

ville gerne prøve at tegne et forsidebillede."

En basis at tale ud fra

Det blev til bogen *Spot on – om Gud, os og verden – og vejen til den nye jord*, som udkommer i dag.

Kim Hjermand tænker den primært som missionalt redskab. Han oplever, at mange mennesker gerne vil snakke om kristendom, men at det kan være svært at få en sammenhængende snak, når man måske kun er sammen en gang hvert halve år.

"Derfor ville jeg lave en lille kort bog med et samlet budskab, som jeg kunne give



til dem, der er interesserede. Som en basis at tale videre ud fra," forklarer han.

Egentlig havde Kim Hjermand ikke tænkt, at bogen skulle udgives formelt. Han ville bare skrive en bog, som

han kunne give til familie og venner: *Det er det her, kristendommen handler om.*

"Jeg havde tænkt at få lavet 100 eksemplarer på et billigt trykkeri og så give den til dem, der gider have den."

Bogen er beregnet til at give til nogle, man taler med i forvejen – ikke til tilfældige folk på gaden.

Begynd fra bunden

Som et led i processen med at skrive bogen spurgte Kim Hjermand tre gamle venner fra gymnasietiden, om de ville læse et kapitel ad gangen og give feedback.

Det ville de alle gerne. De kom på besøg en gang om måneden og stillede spørgsmål, så han dårligt kunne få dem ud ad døren igen. Også spørgsmål, han ikke kunne svare på uden hjælp.

"De fleste mennesker vil gerne tale om kristendom, men de ved ikke ret meget og det, de ved, er forkert. De tror, at kristendom handler om 'mig, og det, jeg skal gøre'. Der er behov for at afprogrammere det, folk tror, de ved, og begynde fra bunden," siger forfatteren.

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af efterskoleforstander Rasmus B. Houler, missionær Anne-Lene Olofson og medicinstuderende Amalie Bach-Svendsen

Som fluerne om suppen

AF AMALIE BACH-SVENDSEN
AARHUS



Fra mit skrivebord i Aarhus har jeg en bemærkelsesværdig udsigt.

Tidligt hver morgen holder der biler på parkeringspladsen. Selv søndag før klokken kirketid strømmer der konstant flere til. Om eftermiddagen er der proppet af biler, cykler og mennesker. Folk bruger en hel del penge og tid på at være netop der. Hvad drager dem til det sted?

Hvis man ser bygningen udefra, ser den ikke prangende ud. Alligevel fungerer den som velduftende

suppe for tørstige fluer. Rundt omkring i byen er der reklamer for stedet – og måske er det der, forklaringen til tiltrækningskraften skal findes. Reklamerne lover forbedring af livet. De lover, at der vil komme noget nyt til, hvis bare folk bruger lidt tid og selvfølgelig kun et symbolsk beløb på netop dette sted. De giver håb. De tror på, at mennesker kan rykke sig og nå deres drømme.

Fitness slår virkelig igennem. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det er en kirke, jeg kigger ned på. Det kunne være så vildt, hvis folk strømmede til vores kirker for at få lov til at få et nyt liv. De ville se, at Jesus vil give mennesker mere end deres egne, midlertidige drømme – han har langt større og mere fuldkomne planer for os, end vi selv kan forstå.

Det hjælper måske ikke at

hænge plakater op i byen i det her tilfælde. For vi kæmper ikke imod de ekstra kilo eller en udmattende hverdag, der trænger til lidt forandring. Vi kæmper mod verdens onde fyrste, som har magten over menneskers hjerter.

Bøn er nok vores bedste middel. Lad os bede om, at Gud må lade mennesker se ham og flokkes om ham. Og lad os så gå ud og være en Kristi vellugt!

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST
DANMARK
ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 15. marts 2014

lm LUTHERSK MISSION
tro & mission
inspiration | nærvær | holdning
05 | 14. marts 2014
Årgang 114

KFS har revideret deres målsætning. De oplever, at det blev forkrampet at måle på mennesker. Derfor går de tilbage til at måle på aktiviteter som i 2009-2012



Dåb i Cambodja:
Den 14. februar blev ni unge, der bor på et af de kollegier i Phnom Penh, som LM støtter, døbt. En af dem er Boyan Thavrat. I 2014 går LMU's landsindsamling til at oprette et kollegium i Siem Reap



Joachim Tjørnemærk
Borup har lavet en Bibelglæde-udgave af en populær video om fet på Facebook



Helene Hammer Pihl
fra Københavnerkirken underviste om sandhed og løgn på kvindedag i Hillerød Frimenighed



Kim Hjerminnd fra København fik lov at se, hvad evangeliet virkelig handler om. Nu har han skrevet en bog om det

3

4

15

5

7