



tro & mission

inspiration | nærvær | holdning

Valg-kamp

Valget er dit, du bestemmer. Hvad du end vælger, får det konsekvenser, og med dit valg kommer der automatisk et fravalg af noget andet.

Menneskelige valg, som da Abraham for anden gang valgte at omtale Sara som sin søster, for at han dermed kunne undgå sin egen død fra en eventuel jaloux bejlerhånd. Han fravalgte at rådspørge sig hos Herren, hans Gud.

Kampen koster. Kamp er vel ikke gratis. Det har altid en pris at kæmpe for det, man vælger. Det kan være en kamp at vælge det rigtige eller at få truffet et

valg overhovedet. Der kan også komme en kamp som resultat af et valg, der blev truffet. Lige siden Abrahams tid har hans efterkommere kæmpet efter valg, de traf, eller som andre har truffet for dem både i og uden for Israel.

En ny valgkamp i Israel er just overstået, og resultatet får sikkert mange konsekvenser. Der kommer nye kampe om sikkerheden i landet, og nye valg om atomkrig og atomvåben skal træffes af de valgte. Gid de vil rådspørge sig hos Herren, som har valgt for evigt at være deres Gud.

Malene Hvidberg

Bibelsk arkæologi;

» Som teolog synes jeg, arkæologien er den bedste bibeloplukker. Det er der, jeg kommer tættest på beretningerne og får et frisk møde med Bibelen

Morten Hørning
side 7

Tænk over debat;

» Det er godt at gennemtænke tingene, for der er ikke nogen modsætning mellem fornuft og tro. Det er godt at brede debatterne ud, hvor det kan bredes ud, så vi når folk, dér hvor de er, og får fælles fodslag med folk

Lisbeth Rask
side 10

De overbeviste;

» Jeg synes godt, man kunne have valgt en person med større viden inden for trosforvar til debatten med Carsten Andersen

Elin Maymann
side 12

TEMA



FOTO: SKC/HU/LBURGESS

Ytringsfrihed; Skal kristne være glade for friheden til at tænke og tale frit? Giver det overhovedet mening at deltage i den offentlige debat og fremholde Bibelens syn på menneskelivet?

Læs temaet om ytringsfrihed, der sætter fokus på, hvorfor netop denne frihed er vigtig for danske kristne i 2015

8-11

Tro og politik hænger sammen

Danske politikere slår til lyd for vigtigheden af kristne værdier

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

styrke de kristne værdier.

I et interview med Søren Pind i *Politiken* den 7. april, udtaler politikeren fra Venstre, at Danmark ikke kan dæmme op for islamisk radikaliserings, fordi danskerne har glemt, hvad det vil sige at tro. Hans kristentro er grundlaget for hans politik, mener han.

Dermed trækker han i samme retning som Mai Mercado fra de Konservative og Mette Bock fra Liberal Alliance, der omkring påske begge har bekendt sig som kristne og ytret ønske om at

Vi forstår ikke mennesket

Søren Pind mener, at vi kun kan forstå mennesket, hvis vi erkender, at mennesket er en synder. Det er en erkendelse, danskerne har fjernet sig fra i takt med, at Danmark er blevet mere sekulariseret, mener han.

"Jeg kan ikke umenneskeliggøre Omar (el-Husseini, attentatmanden fra terrorangrebene i København, red.). Og det er derfor, jeg ikke forstår den tale om, at vi ikke skal forstå ham. Vi har glemt, at mennesket er



"Vi kan kun forstå mennesket, hvis vi erkender, at det er en synder," siger Søren Pind (V).

født som synder," siger han. Sammenkoblingen mellem tro og politik har været

fremmed i dansk politik i de senere år, men også Søren Pinds kollega fra Konservative, skriver i en kronik i *Berlingske Tidende*, at hendes kristentro er et pejlemærke for den politik, hun mener, der skal føres i Danmark.

Dermed lægger de afstand til holdningen, at religion skal fylde mindre i det offentlige rum. En holdning, som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen gav udtryk for i 2006.

Kristendommen ikke mod-tro

Den 8. april bekendte Met-

te Bock fra Liberal Alliance også kulør, da hun i *Kristeligt Dagblad* sagde, at hun mente, at kristendommens budskab er sandt. Hun er dog bekymret for, at de kristne værdier blandt nogle blot er kommet på mode som led i en kulturkamp.

"Indimellem får jeg den tanke, at kristendommen på forunderlig vis opfattes primært som et våben til at bekæmpe islam og ikke som et mål i sig selv. En slags mod-tro, der skal bruges med værdikamp for øje. Det er næppe en gangbar vej," skriver hun.



Johnny Lindgreen; LM's økonomi i det internationale arbejde bliver preset af dollarkursens markant stigende kurs i forhold til den danske krone

Trofast støtte midt i udfordringer

AF JOHNNY LINDGREEN
RESURSECHEF



Tak for trofast støtte. Det er hovedbudskabet til mange af jer, der trofast støtter LM's arbejde. Det er godt at vide, at vi har en stor trofast giverskare. Det giver en god tryk midt i de udfordringer, som vi har med at holde gaveindtægterne på samme niveau som tidligere.

Den trofaste støtte giver sig bedst til udtryk i de meget stabile gaveindtægter vi

har i de første måneder af året. Tak for det. I marts måned indkom 903.000 kroner, og samlet set har vi modtaget 2,6 millioner kroner i det første kvartal.

Med den begyndelse er vi lidt bedre fra start end i 2014 – og alligevel lidt efter gavebudgettet.

At holde gaveindtægten på samme niveau som tidligere år er en stor udfordring for LM's økonomi. En anden er dollarkursen. LM's økonomi i det internationale arbejde presses af dollarkursens markant stigende kurs i forhold til den danske krone.

Ofte kender vi udgifterne før indtægterne, hvilket kan give anledning til bekymring. Men det er min klare



Den samlede gaveindtægt i første kvartal 2015 er på 2,6 millioner kroner. Det er lidt efter gavebudgettet.

erfaring efter flere år som økonomisk ansvarlig for LM's økonomi: Gud giver de nødvendige midler på rette tidspunkt.

I øvrigt er det nu muligt at give sin gave via MobilePay og Swipp på 93 39 00 20. Skriv i beskeden, hvis du ønsker fradrag for gaven.

Afghansk LMH-elev får opholdstilladelse



Tro & Mission har tidligere skrevet om den unge afghaner Navid Wahaab, der er elev på Luthersk Missions Højskole (LMH) og gentagne gange har fået afslag på asyl, siden han kom til Danmark i 2012. Før påske offentliggjorde LMH en video på deres Facebook-side, hvor

Navid selv fortæller, at han har fået besked om, at han nu har fået asyl.

Den afghanske flygtning kom til tro i Danmark via en afghansk ven, en film om Jesus og mødet med Apostelkirken i København, hvor gudstjenesterne oversættes til farsi, som ligger tæt på sproget dari, som tales i Afghanistan.

n/m

Nomadearbejdet i Tanzania får nyt fokus

På det årlige bestyrelsesmøde i MUWA (nomadearbejdet i Tanzania) blev det officielt besluttet at udbrede evangelisationsarbejdet til at inkludere barabaig-stammen og andre små stammer.

Det skriver missionærerne Iben og Benny Lauridsen på deres blog på dlm.dk.

Hidtil har fokus hovedsageligt ligget på masalerne, men i dag er der mange kristne blandt masalerne, og derfor blev det vedtaget at inkludere andre grupper, samt at man skal gøre en større indsats for de masaler, der allerede er kristne.

"De skal inkluderes i menighederne, eller endnu bedre: selv starte menigheder, hvor præsten fra den nærliggende kirke kommer og prædiker Guds ord for dem. Der skal følges op på dåbsoplæring, og de skal have flere muligheder for at høre og lære mere om Gud igennem kurser," skriver missionærparret.

De blev udsendt af LM til Tanzania i 2011 til arbejdet blandt nomader med udgangspunkt i Iringa.

n/m

AF JENS OLE CHRSTENSEN
GENERALSEKRETÆF
JOC@DLM.DK



For et par uger siden var jeg på besøg i Hundested hos en lille gruppe, der holder "Debat aftner om Kristendom" gav mig en dejlig aften. Det er en blandet forsamling både af LM'ere og mennesker med helt andre tilgange til kristendommen – nogle tydeligvis på opdagelsesrejse i den kristne tro.

Da jeg sad og sundede mig hjemme i stuen sidst på aftenen, gik sætningen gennem mit hoved:

essens;

Mission kan være sjovt

"Nogle gange er mission både sjovt, hyggeligt og lærerigt."

Sjovt, fordi jeg var sammen med nogle mennesker, der ikke er de kedeligste i verden. Hyggeligt, fordi jeg kunne mærke, at folk kunne lide hinanden. Lærerigt, fordi jeg blev tvunget til at forholde mig til noget, jeg ikke havde tænkt over før.

I dette tilfælde en deltager, der sagde, at hun synes, at det er lettere at forholde sig til Helligånden end til "en mand, der gik her på Jorden for 2000 år siden".

Den sætning passer jo ikke så godt til mit teologiske landkort. Men ved nærmere eftertanke:

I vores spirituelle klima kan interessen for Helligånden måske blive indfaldsporten til evangeliet for

nogle. Og Helligånden har det jo med at tage sin ven Jesus med, så det er måske et godt sted at begynde. Og hvis vi, da vi alle for vild, vendte os hver sin vej, har Gud nok også hver sin vej for at føre os tilbage.

Ikke hver sin vej til Gud, men hver sin vej til Jesus, som er den eneste vej til Gud.

Se – de tanker var jeg nok ikke blevet provokeret til at tænke ved et almindeligt missionshusmøde, hvor kun "vennerne" var til stede.

Men er det så ikke respektløst at tale på denne måde om mission?

Well – det er sandt, at mission er en alvorlig sag, fordi evigheden er på spil. Det er også sandt, at det kan være omkostningsfuldt, fordi andre interesser må

sættes til side. Penge og tid må bruges til noget helt andet end først tænkt. Og det kan blive smertefuldt, fordi det vækker modstand, og under nogle omstændigheder er forbundet med risiko.

Men det, jeg blev mindet om den aften, er, at det altså ikke er det eneste sprog, vi skal tale om mission i. Mission er også god, sund menneskelig aktivitet, som vi har lov til at leve glade i.

Og angående det med alvor: Den norske præst Tor Johan Grevbo sagde engang, at "det modsatte af alvor er ikke humor, men ligegyldighed."

I det lys er de mest ualvorlige LM'ere, måske folk med en alvorlig stil, der ikke mere tager mission og samtalen med andre mennesker på sig.

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 21. april 2015.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside.

Bibelcitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Pris
Danmark: 410 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og

Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Annoncer
Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390

Fritidsjournalister
Bornholm
P.t. ingen
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnllima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96
E lrn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn

Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Østjylland
Gitte Haahr-Andersen
T 86 17 73 03
E gitte.haahr@gmail.com



Elsebeth Bech Myhre; Når andre viser, at de har deltaget i børnenes gymnastikopvisning, kan jeg jo lige så godt vise noget, der skaber nysgerrighed efter vores kristne fællesskab

Vi vil synliggøre troen på Facebook

Deltagere på seminar blev mere bevidste om, hvordan de kan bruge de sociale medier

AF OLE SOLGAARD

22-årige Mikkel Møller Kirketerp og 43-årige Elsebeth Bech Myhre Kristensen har fået skærpet opmærksomheden på, at deres profil på Facebook giver muligheder for at være mere synlig og tydelig om deres kristne tro.

De sociale medier fylder en del i mange danskeres hverdag. Faktisk har 73 procent af befolkningen, inklusive børn og gamle, en Facebook-profil, og 59 procent benytter den dagligt. Og så kan man jo spørge, hvilke muligheder det giver for kristen mission.

Den udfordring blev drøftet på konferencen *Mission2015.dk* den 20.-22. marts, hvor Indre Missions mediekonsulent Asbjørn Asmussen holdt seminar om mission på de sociale medier.

Blandt flere andre deltog Elsebeth Bech Myhre Kristensen og Mikkel Møller Kirketerp i seminaret. *Tro & Mission* har efterfølgende talt med dem om missionsmuligheder og udfordringer på de sociale medier.

Mikkel Møller Kirketerp og Elsebeth Bech Myhre Kristensen fik skærpet opmærksomheden på mulighederne for at være synlige om deres kristne tro på Facebook.

Mikkel bruger Facebook som en kontaktplatform til dem, han har en eller anden relation til, men har ikke selv skrevet så meget. Elsebeth har hidtil ikke benyttet Facebook så meget, men hun er blevet mere tryk ved det, efter at hendes døtre har hjulpet hende med profilindstillingerne, hvor man selv vælger, hvad der er offentligt synligt for alle, og hvad der kun er for "venner".

En "profil" er i denne sammenhæng en persons samling af billeder, historie og begivenheder, som i en eller anden grad fortæller historien om vedkommende.

Nysgerrig efter kristent fællesskab

"Billeder giver mest respons



FOTO: OLE SOLGAARD

og interaktion på Facebook. Derfor kan man være bevidst om at lægge billeder op fra aktiviteter i ungdomsforeningen eller kirken, så man viser, hvad der sker, hvad man er optaget af, og at vi er helt normale," siger Mikkel, der er engageret i Odense LMU.

Han henviser også til, at troen kan synliggøres i valget af coverbillede eller brug

af citater.

"Jeg kan blive mere tydelig om, hvem jeg er som menneske og kristen. Seminaret har inspireret mig til at være mere tydelig om, hvad jeg deltager i. Når andre viser, at de har deltaget i børnenes gymnastikopvisning eller sportsbegivenheder, kan jeg jo lige så godt også vise noget, der skaber nysgerrighed efter vores kristne fælles-

skab," siger Elsebeth, der er en del af Esbjerg LM.

"Man skal dog også være forberedt på, at hvis man profilerer sit kristne ståsted meget tydeligt og aktivt, vil man møde hårdere modstand. Det skyldes både, at offentliggørelsen lægger op til respons, og at skriftlig kommunikation nemt kan blive lidt hårdere end den mundtlige," tilføjer Elsebeth.

Hendes største udfordring er dog, at hun kun har ganske få ikke-kristne relationer i det hele taget – og dermed også som Facebook-venner.

Troen er en integreret del af livet

Mikkel oplever, at Facebook er en hurtig og nem måde at nå andre på. Man kan for eksempel invitere alle med til et kristent arrangement. Han har også indimellem skrevet korte vidnesbyrd om sin tro eller linket til gode artikler eller musik.

Han ser det som en styrke og mulighed, at Facebook grupperer efter forskellige interesser. Dermed vil hans "kristne" opslag blive set af de venner og venners venner, han deler en interesse med som for eksempel studie eller fritidsaktivitet.

Hverken Elsebeth eller Mikkel vil til at bruge mere tid på Facebook eller være meget "aggressive" i deres mission. Men de vil være mere bevidste om at synliggøre troen og menighedslivet som en integreret del af deres liv og udnytte de muligheder, der ligger i det.

Fælles om mission og diakoni

Lille LMU-gruppe i Aarhus bruger fællesskabet til at dele evangeliet med hinanden og med andre

AF AMALIE BACH DYBDAL

Klokken er 15.30. Plejehjemsbeboerne kommer ud fra deres værelser ind i stuen. Vi går rundt og hilser på dem alle, mens klaveret bliver stillet op og stemmerne afrustet.

17:30: Om lidt begynder de unge udsatte at dukke op. Andre ringer for at sige, at de kommer senere og gerne vil spise med.

19:00: Der står kopper og bibler på sofabordet. Det er tid til optankning fra Guds ord.

Fællesskabet forpligter *LMU Signal* er nok ikke som LMU'er er flest. Som det kan læses, kan "hvor"- og

"hvornår"-spørgsmålene ikke besvares med en enkel sætning.

Tanken bag denne smågruppe er, at vi vil bruge vores LMU-aftener til at række ud diakonalt og missionalt til de mennesker, vi er i blandt, og invitere dem hjem til os, når vi er samlet til bibelstudie. Vi er fælles om mission. Og netop gruppens størrelse har en særlig funktion.

"*Signal* forpligter. Det er et lille fællesskab på seks unge, hvor vi kan byde ind med vores forskelligheder," siger Ditte Clausen, som er en del af smågruppen.

"Fordelen ved et sådant fællesskab er også, at vi får lov til at opmuntre og udfordre hinanden i tro og

holdninger. Jeg har specielt oplevet bønnefællesskabet som styrkende."

Bønnen bærer

Netop bønnen er det, som bærer LMU'en. For det har ikke været let at starte noget nyt op fra bunden. Jesper Risbjerg, som også er en del af gruppen, kommenterer:

"Der er en lang etableringstid. Vi har prøvet forskellige ideer af og kontakten forskellige steder, men det kan være svært, at det ikke er lykkedes for os at komme mere ud, end vi er." Døre er blevet lukket, og andre blevet åbnet. Vi fået lov til at snakke med mange mennesker om Jesus, bede for dem og give af Guds store kærlighed til dem. Lige nu



PRIVATFOTO

prøver vi at få et samarbejde med en lokal folkekirke.

Livet skal være mission

Det handler om at se muligheder. Og om at bede om Guds faste hånd i det. Han vil Aarhus, hvor *LMU Signal*

er. Han vil Danmark. Han vil hele verden. Vores liv skal være hengivet til Jesu mission, og hvorfor ikke gøre det til en fast, fælles del af vores LMU-aftener og andre fællesskaber?

Jesper Risbjerg anbefaler

Medlemmerne af LMU-gruppen *Signal* mødes både for at opmuntre hinanden i troen og for at hjælpe andre mennesker.

andre at starte noget lignende op.

"Jeg mærker, at jeg er en del af Guds mission, når jeg får lov at hjælpe mennesker og at tale med dem om tro og liv – og det får jeg lov til, når vi er ude."

Den kristne friskole Klippen ved Silkeborg søger ny viceskoleleder

Da vores nuværende viceskoleleder har sagt ja til at overtage rollen som skoleleder, søger vi en ny viceskoleleder til ansættelse den 1. august 2015.

Klippen er en kristen friskole beliggende nær Silkeborg i det naturskønne Søhøjland. Skolens kristne værdier hviler på folkekirkens grundlag. Vi har 200 elever fra 0. til 9. klasse og planer om udvidelse af skolens fysiske rammer.

Du skal have lyst til ledelse, gode relationelle kompetencer og være parat til at indgå i et lederteam med skolelederen. Ledelseserfaring er en fordel, men ikke afgørende.

De kristne værdier er vigtige for dig, og du lægger vægt på at møde børn og voksne med anerkendelse og respekt. Du deler visionen om en kristen friskole og kan tilslutte dig vores værdigrundlag.

Som viceskoleleder får du indflydelse på skolens udvikling på alle områder. Særligt er det vigtigt, at du har lyst til administrativ og organisatorisk ledelse. Det er væsentligt, at du har interesse og flair for skolens IT-udvikling. Du skal være udadvendt, have gennemslagskraft og kunne følge opgaverne til dørs. Stillingen indeholder undervisning, og det er en fordel, hvis du kan undervise i matematik, biologi eller idræt. Flere fagkombinationer er mulige.

Du vil møde engagerede ansatte og forældre, der bakker op om at give børnene et godt skoleliv med fokus på trivsel og et højt fagligt niveau.

Du kan få mere at vide om skolen på www.klippen.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til nuværende viceskoleleder Karsten Gottenborg på tlf. 86853646 eller 40927049.

Løn og ansættelse følger overenskomsten mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet. Ansøgere skal være indstillet på at gennemgå en Person Profil Analyse. Der indhentes straffeattest og børneattest på den person, som ønskes ansat.

Ansøgningsfrist den 11. maj kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. maj 2015.

Ansøgningen skal sendes til klippen@klippen.dk

Klippen er en kristen friskole, som ligger i Voel, 10 km fra Silkeborg og 30 km fra Århus. Læs mere på www.klippen.dk eller www.facebook.com/klippenvoel



Ole Malmgaard; Den økonomiske støtte fra USA viser, at Soma Biblias arbejde ses som værdifuldt i andres øjne end LM's

Nu har Tanzania en bibel for juniorer

Fondsmidler fra USA har gjort det muligt at udgive en bibel til større børn

AF KAJA LAUTERBACH

"Vi er stolte over at kunne præsentere vores nye børnebibel på swahili."

Det skrev Bente og Per Jerup på deres blog på dlm.dk den 22. marts. De er begge medarbejdere i litteraturarbejdet Soma Biblia (SB) i Tanzania, hvor Per Jerup er leder af salg og distribution.

Soma Biblia udgav i 2008 en børnebibel til mindre børn, men den nye er den eneste børnebibel i Tanzania, som er til børn fra otte år og opefter.

Fondsmidler fra USA
Bente og Per Jerup glæder

sig til at se, hvor godt den nye børnebibel bliver taget imod.

Det har været muligt for Soma Biblia at udgive den, fordi de har fået økonomisk støtte fra en fond i USA, der hedder New Horizons Foundation. Fonden uddeler hvert år penge til udbredelse af bibler og undervisningsmaterialer til evangeliserende formål.

Fondsmidlerne betyder, at SB kan sælge børnebiblen til en lavere pris end ellers.

Ole Malmgaard var missionær i SB fra 2006-2010. Han glæder sig over støtten, som viser, at SB's arbejde ses som værdifuldt i andres øjne end i LM's.



Vil formidle kerneværdier til ny generation

Ny kommunikationsleder trækker på LM-erfaring og analytisk tilgang

AF OLE SOLGAARD

Den nye redaktør af *Tro & Mission* og kommunikationsleder i Luthersk Mission (LM), Nicklas Lautrup-Meiner, repræsenterer et generationskifte i kommunikationsafdelingen.

Han begyndte i sin nye stilling den 1. december 2014 og oplever det yderst meningsfuldt at kunne kombinere sin faglige interesse for kommunikation med formidling af evangeliske kerneværdier, der har evigheds-perspektiv.

Som repræsentant for den yngre generation ser han en spændende udfordring i at tilpasse LM's kommunikation til nye generationer og er optaget af at nå ud til dem.

"Han tør stille de gode og nogle gange uventede spørgsmål, der giver nye vinkler på en sag," siger Viggo Wiwe, der har arbejdet sammen med Nicklas Lautrup-Meiner i flere år.

Engageret LM'er

Det er dog ikke den indholdsmæssige eller teologi-

Kommunikationsleder Nicklas Lautrup-Meiner har altid følt sig hjemme i LM.

ske profil, han ønsker at tilpasse. Den nye redaktør og kommunikationsleder siger, at han identificerer sig fuldt ud med LM's kerneværdier og teologi, og han har altid følt sig hjemme i LM.

"Det lutherske fokus på nåden alene er væsentlig for mig. Det er netop evangeliet, der giver kraft til at leve det nye liv," siger han.

Han må nærmest betragtes som "indfødt" i LM. Han er opvokset i hovedstadsområdet og har været med i LM hele sit liv. Hans farfar, Søren Jensen fra Vinderup, var en kendt prædikant, lejrleder og iværksætter i LM gennem mange år.

Nicklas Lautrup-Meiner har i en årrække været engageret i LM-frimenigheden Nordvestkirken, hvor han de sidste to år har været med i tilsynsrådet og har prædikeret i forsamlingen én gang



hver måned. Førnævnte kilde omtaler ham som tjenstvillig og arbejdsom og som en, der har øje for andres ve og vel. Fra 2004 til 2006 var han social-diakonal medarbejder i Jerusalem for *Ordet og Israel*, og i en håndfuld år var han formand for deres ungdomsafdeling, *Joffi*.

Løsningsorienteret

Den faglige baggrund har Nicklas Lautrup-Meiner fået gennem kandidatuddannelsen i Kommunikation fra Roskilde Universitet (RUC) i 2012. Uddannelsen fokuserede på at tilrettelægge, analysere og evaluere kommunikation.

Han siger om sig selv, at han godt kan lide at analysere ting, for eksempel

enkelte bibelvers eller baggrunde for en problemstilling. Og så er han optaget af "det store billede" frem for detaljer. Han omtales i øvrigt som handlings- og løsningsorienteret i sin tilgang til arbejdet.

I forbindelse med sit studie havde han en praktikperiode på den danske ambassade i Tanzania, hvilket bragte ham tæt på et af LM's missionslande. Derudover har han erfaring med kommunikation fra flere tidsbegrænsede projektsætninger, blandt andet som kommunikationsrådgiver ved kommunalvalget i 2013.

Næsten nygift

For snart to år siden blev han gift med Lilla, der er læge på vej mod speciale i almen praksis. Brylluppet kostede en justering af efternavnet for begge parter. Derudover medførte det en skøn bryllups-vandretur i den grønlandske natur.

Parret bor i dag i en villa i Hvidovre. Når der er tid til det, nyder Nicklas Lautrup-Meiner også at spille klaver eller guitar og at synge.



Bliv tilmeldt PBS

LM's resurseteam opfordrer alle givere til at tilmelde sig **betalingsservice** – det kan ordnes per telefon – og det sparer både giver og LM for tid.

Samtidig opfordrer resurseteamet til, at man tilmelder sig en **fast giver-ordning** – hvis man ikke allerede har en.



Industrivænget 40 T 48 20 76 60
DK-3400 Hillerød E dlm@dlm.dk



Freddy: Jeg vil bare gerne lære en masse, som jeg kan bruge i min tjeneste i kirken

Jeg vil bare gerne lære Gud bedre at kende

Ny bibelskole i Peru trækker elever fra både Peru og Bolivia

AF ROAR STEFFENSEN

Ariel og Freddy fra Bolivia er begge elever på den lutherske kirkes nye bibelskole i Arequipa i Peru, der begyndte den 1. marts. Sammen med ti andre unge fra Bolivia og Peru skal de gå på skolen i ni måneder.

Missionærparret Mirjam og Rolf Leinum er skolens daglige ledere. De har brugt de sidste mange måneder på at planlægge og tilrettelægge bibelskoleforløbet.

Ariel fortæller, at han har valgt at tage på bibelskole, fordi han gerne vil finde vej videre frem. Han håber, at Gud vil tale til ham og vise ham, om han eventuelt skal fortsætte på præsteseminarier SETELA.

Opsatte på at lære

"Jeg vil gerne lære mere om at være leder og håber at få noget klarhed under opholdet her," fortsætter han.

det her," fortsætter han.

Freddy fortæller, at han blandt andet gerne ville hvile lidt fra opgaverne i kirken i Sucre, hvor han bor. Og så vil han bare gerne lære en masse mere.

Men hvilke forventninger har de to unge mænd så til opholdet?

Ariel vil meget gerne lære Gud meget mere, at kende.

"Og jeg ønsker at grundfæste min vej med Gud," siger Freddy og fortsætter:

"Jeg vil bare gerne lære en masse, som kan jeg kan bruge i min tjeneste i kirken."

Stort indtryk

Ariel er meget sikker i sin sag, da de bliver spurgt om deres yndlingsfag:

"Det er uden tvivl temaet om lidelse og håb med Rolf. Det har gjort et stort indtryk at høre om deres egen historie om at have mistet et barn. Og det viser, at der vir-

Ariel (tv.) og Freddy er glade for at gå på den nye bibelskole i Arequipa.



FOTO: ROAR STEFFENSEN

kellig er håb midt i lidelsen."

Langt væk fra familien

De to unge sidder på sovesalen, som skal være deres hjem de næste mange måneder, og jeg spørger dem, hvordan de har det md at bo her.

For Ariel er det en god erfaring at lære andre kristne at kende. Men han indrømmer også, at han savner sin familie.

"Der er en tomhed, som

kun kan udfyldes af familien," siger han og ser lidt trist ud.

Freddy fortæller med et

smil, at han bliver kaldt "gringo". Og det er åbenbart ikke kun på grund af af sit lysere udseende. For meget

atypisk for sydamerikanere fortæller han, at han blandt andet har søgt ind på bibelskolen, fordi han gerne vil være lidt alene. Han har i forvejen har boet borte fra sin familie de seneste år, så han mener, at han måske har lidt nemmere ved at vænne sig til livet her.

"Men det kan nu også være svært at knytte venskabsbånd til alle," slutter han.

I Guds værksted

Ariel og Freddy er meget opsatte på at få det bedste ud af bibelskoleopholdet. De er rejst langt for at være i Guds værksted, for at lære og for at lytte til hans vejledning for deres vej videre frem.

Bibelskolen i Arequipa har nu været i gang i godt en måned. Læs nogle glimt fra den første uge på dlm.dk. Her er også en video, hvor to af eleverne fortæller.

Vi taler for lidt om Helvede

Foredrag om opfattelse af Gud skaber debat

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Gud vil to meget forskellige ting, der kæmper mod hinanden: Han vil frelse og fortabelse."

Sådan sagde Peter Olsen både i et oplæg ved afdelingsmødet den 28. februar i Luthersk Missions afdeling Sønderjylland-Fyn, hvor han er ansat, og i et foredrag ved en kursusaften i LM i Vestjylland.

En enkelt vanskelig sætning

Martin Jepsen, der er afdelingsformand i Sønderjylland-Fyn fortæller, at netop denne sætning affødte en del spørgsmål. Hans oplevelse var, at der både var nogle, der takkede Peter Olsen for hans budskab, mens andre var frustrerede over oplægget.

I den efterfølgende debat gav én udtryk for, at han følte sig provokeret af budska-

bet om, at Gud vil fortabelse, mens den anden tilkendegav, at han havde vanskeligt ved at bruge netop dette udtryk.

"Min vurdering er, at diskussionen omkring en enkelt sætning tog fokus fra en sag, som er livsvigtig for sand kristendom: at Gud har vist os kærlighed ved at sende Jesus til soning af alle vore synder samtidig med, at han er hellig på en måde, så vi ikke kan nærme os ham uden at dø, hvis ikke forsoningsblodet er over hele vort liv," siger Martin Jepsen.

Flere reaktioner end normalt

Også i Vestjylland førte Peter Olsens foredrag reaktioner med sig. Afdelingsformand Thomas Beck fortæller, at der er få aftener, der har givet så mange reaktioner. Han understreger dog, at flertallet af reaktionerne var positive, og at det ikke er en stor sag på græs-



Guds vrede over synden er ikke en upersonlig naturlov, men Guds vilje, slår Peter Olsen fast.

rodsplan i Vestjylland.

På baggrund af afdelingsstyrelsens evaluering af aftenen konkluderer de, at "alle er enige i Peter Olsens anliggende, men nogle formuleringer kunne være anderledes".

De har dog også valgt at tage kontakt til nogle af de unge, der deltog, for at høre om deres oplevelse af aftenen, hvor både kredsstyrel-

ser, ældsteråd og bestyrelser i LMU og LM Kids var inviteret

Klassisk luthersk lære om lov og evangelium

Efter afdelingsmødet i Sønderjylland bad Martin Jepsen Peter Olsen om at beskrive essensen i sit budskab.

I et brev gør Peter Olsen rede for, at hans budskab er udtryk for den klassiske lutherske lære om lov og evangelium. Guds oprindelige vilje er liv, samvær og frelse, skriver Peter Olsen, men på grund af synden har Gud også en foreløbig vilje. Den er død, dom og fortabelse.

"Prædikener, vidnesbyrd, sange, artikler, debatter og så videre giver mig det indtryk, at forståelsen af Guds vrede er under betydeligt pres. Både troen på og talen om Helvede er udfordret i LM," fortæller Peter Olsen til *Tro & Mission*. Han mener ikke, det er fyldestgørende

at sige, at fortabelse er en konsekvens af synden.

"Vreden i Bibelen er ikke en upersonlig naturlov. Den er Guds vrede over synden. På dommedag står Gud ikke og vrider sine hænder, mens han undskylder for, at han desværre er nødt til at sende Judas med flere i Helvede. Nej, i Helvede står Judas i al evighed over for en Gud, som bare vil hans død og dom!"

En proces, der ender med spot

Hvis vi ikke omtaler Guds vrede, udelader vi det problem, som Jesu liv, død og opstandelse skal løse, fortæller Peter Olsen.

"Gud ønsker virkelig, at alle vantro mennesker må omvende sig og blive frelst. Derfor døde Jesus virkelig for alle menneskers synd."

Jesu død har også andre vigtige budskaber, fortæller Peter Olsen i et foredrag om klassisk og ny liberalteologi,

som han holdt i forbindelse med foredraget om, hvem Gud er. Men budskabet om Guds vrede over synden og Jesus, der soner synden i vores sted, er det centrale i Bibelen, og det må stå klart i forkyndelsen.

I foredraget om liberalteologi siger Peter Olsen, at fortællingen af Guds vrede over synden også var det første skridt på liberalteologiens vej væk fra Bibelens budskab. Derefter skete der en omfortolkning og til sidst en åbenlys spot af budskabet om Guds vrede.

Peter Olsen mener, at der er kredse i LM's nære opland, som er kommet så vidt. Han har dog ikke oplevet lignende spot mod Jesus i LM.

"Jeg vurderer, at problemet foreløbig mest handler om fortællelse. Men bliver de vanskelige ting i Guds ord ikke italesat, vil omfortolkning af dem være næste skridt," siger han.

verden;



Johan Semby; Undervisningsmaterialet krænker elevernes integritet og berøver dem retten til at udforske deres seksualitet i det tempo, de selv vil

Islamister dræber 148 studerende i Kenya

Den 2. april tiltvang medlemmer af den islamistiske gruppe Al Shabaab sig adgang til Garissa University College i det nordøstlige Kenya og dræbte 148 personer. Terroristernes angreb var specifikt målrettet kristne, fortæller nyhedsbureauet *Morning Star News*.

Al Shabaab-tilhængerne angreb et kapel klokken 5 om morgenen, hvor nogle kristne var samlet til bøn. Her blev 22 dræbt, før terroristerne fortsatte til resten af skolen.

"Kuglerne var millimeter fra at ramme mig, da jeg flygtede for mit liv, mens terroristerne skilte muslimer fra ikke-muslimer og henrettede de kristne," fortæller Esther Kawira, der er en af de kristne, der overlevede angrebet.

Angrebet på universitetet i Garissa kommer under to år efter angrebet på indkøbscentret Westgate Shopping Mall i Kenyas hovedstad Nairobi, hvor 67 mennesker blev slået ihjel.

n/m

Hver fjerde tror på et liv efter døden

En ny undersøgelse, som analyseinstituttet *YouGov* har lavet for *Kristeligt Dagblad*, viser, at 27 procent af danskerne tror på et liv efter døden. Samtidig svarer kun otte procent, at de mener, at Jesus opstod fysisk fra de døde.

Svend Andersen, der er doktor i teologi og professor i etik og religionsfilosofi, forestiller sig, at debatten om Jesu opstandelse har haft en indvirkning på danskernes holdning:

"Hvis ikke engang præsterne i folkekirken tror på opstandelsen, hvorfor skulle jeg så selv tro på den. Så betyder alt det med Jesu opstandelse måske slet ikke så meget."

n/m

Skolemateriale er et overgreb på eleverne

Eksplícitte undervisningsfilm fjerner koblingen mellem sex og kærlighed

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

En nyt skolemateriale om sex og kommunikation til svenske skoleelever på 13 år er et overgreb på eleverne. Det mener *Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS)*, som spørger, hvorfor 13-årige overhovedet skal udsættes for undervisning om, hvordan kommunikation kan gøre sex bedre, når seksuelle handlinger med børn under 15 er ulovlige i Sverige.

Alt for eksplicit materiale

Det nye skolemateriale, der er udgivet af *Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)*, er et gratis materiale, der er målrettet elever fra syvende klasse til og med gymnasiet. Materialet indeholder fem korte videofilm og lektionsvejledninger til lærerne. En af filmene hedder "Vill du?" og skildrer to homoseksuelle og et heteroseksuelle par, der har sex. Selve den fysiske akt vises

Svenske skoleelever fra syvende klasse og op har fået et nyt undervisningsmateriale om sex og kommunikation.

dog ikke.

NfS kritiserer i den svenske avis *Expressen* materialet for at gå meget længere, end hvad der ellers er gængs i seksualundervisningen.

"RFSU krænker herigenem elevernes integritet og berøver dem retten til at udforske deres seksualitet i det tempo, de selv vil," skriver de tre kronikører med formanden for kristelig lægeforening i Sverige, Johan Semby, i spidsen.

Sex og kærlighed skilles ad

NfS anklager desuden materialet for at fjerne koblin-



FOTO: MARKUSKOLEN

gen mellem sex og kærlighed. *Vill du?*-filmen slutter med, at alle tre par slipper hinandens hænder og går hver til sit med et "hej då" (farvel). Det mener kronikørerne er et udtryk for en symbolik, der skal udtrykke, at sex handler om nydelse og ikke er en del af en ansvarsfuld relation til den,

man elsker.

NfS er startet, netop fordi de mener, at RFSU, der står bag materialet, og andre lignende organisationer, ikke formidler seksualundervisning i overensstemmelse med kristen tradition og vestlig humanisme, som det foreskrives i den svenske folkeskole læreplan.

Kristendommen størst i 2050, men islam vokser

Muslimer er generelt yngre og får flere børn end kristne, viser en ny stor undersøgelse

31,4 procent af verdens befolkning bekender sig som kristne i dag. Det er den største religiøse gruppe på verdensplan. En ny fremskrivning af de religiøse tilhørsforhold viser, at kristendommen fortsat er i flertal i 2050. Islam vil dog have vokset markant og være næsten lige så stor som kristendommen på globalt plan om 35 år.

Det viser undersøgelsen, som er foretaget af *Pew Research Center* i USA.

Mange kristne syd for Sahara

Fremskrivningen viser, at i 2050 bor 38 procent af verdens kristne i Afrika. I dag er tallet 24 procent. I samme



Analyseinstituttet anslår, at befolkningstallet vil stige mest i de områder af verden, der er markeret med gult, og at islam vil have størst fremgang her.

område kommer en stor del af Islams vækst dog også til at ske, ligesom der også vil ske en vækst i de traditionelle naturreligioner. Det bundner blandt andet i, at der fødes flere børn i området, end der fødes i Europa, skri-

ver analyseinstituttet.

I Europa viser fremskrivningen, at kristne også er i flertal i fremtiden. To ud af tre er kristne i 2050, mens hver tiende er muslim.

Undersøgelsen tager ikke stilling til, hvad det vil sige

at tilhøre en bestemt tro, men tager udgangspunkt i, hvad folk selv identificerer sig som. Der er desuden kun hentet tal fra de lande, hvor man kunne få pålidelige oplysninger.

Det giver blandt andet en skævhed i antallet af muslimer, der omvender sig til kristendommen i Mellemøsten, eller kinesere, der vender sig til kristendommen.

Muslimer er unge og får flest børn

En stor del af grunden til, at muslimerne kommer til at udgøre en større del af verdens befolkning i 2050, er forskellen i fødselsrater. Fremskrivningerne viser, at der generelt fødes flere børn

pr. muslimsk kvinde, nemlig 3,1, end der gør blandt nogen anden gruppe.

Samtidig er verdens muslimske befolkning yngre end gennemsnittet. Kigger man udelukkende på den del af verdens befolkning, der er under 15 år, er 34 procent muslimer. Den tilsvarende kristne gruppe udgør 27 procent. Der er derfor flere unge muslimer, som må forventes at sætte børn i verden i løbet af de kommende år.

Flere vender sig fra kristendommen

Fremskrivningen kigger også på antallet af personer, der skifter religion i de 70 primært vestlige lande,

der har dannet grundlag for denne del af undersøgelsen. Her viser fremskrivningen, at kristendommen går tilbage med over 66 millioner tilhængere over de næste 35 år, mens gruppen af folk, der ikke vedkender sig nogen tro, vokser med 61,4 millioner.

Det aftagende antal af kristne skyldes også, at der i dag er mange ældre i Europa, og at der fødes få børn. I Holland viser fremskrivningen, at hvor kristne i dag er i majoritet, er det i 2050 folk, der ikke vedkender sig en tro, der udgør størstedelen af befolkningen. Et lignende billede gør sig gældende i Frankrig.

n/m

kirke;



Morten Hørning: Arkæologien har ikke hals- og håndsret over Bibelens troværdighed. Men den er et redskab til at skabe tillid

Arkæologien giver bibelglæde

Selskab for Bibelsk Arkæologi fejrer 25 års fødselsdag

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

1. april er det 25 år siden, *Selskab for Bibelsk Arkæologi (SBA)* blev stiftet. Det bliver fejret med et nyt layout til blad og hjemmeside og med en oversigt på hjemmesiden over artikler fra selskabets blad *TEL*, der uddyber kirkeårets tekster.

Tættere på Bibelens budskab

"Som teolog synes jeg, arkæologien er den bedste bibeloplukker. Det er dér, jeg kommer tættest på betretningerne og får et frisk møde med Bibelen," siger Morten Hørning, der er formand for *SBA* og redaktør af *TEL*. Han mener, at arkæologien giver mulighed for at komme et spadestik dybere.

Som et eksempel nævner han det bibelske begreb "levende vand":

"I den bibelske verden er der en stærk kontrast mellem den tørre periode og



Udgravning af Hizkijas tunnel under Jerusalem.

han er det levende vand."

Arkæologi kan ikke bevise ikke Bibelen

Morten Hørning mener dog ikke, at man kan bevise Bibelens sandhed ud fra arkæologien.

"Det handler om rækkefølge. Arkæologien har ikke hals- og håndsret over Bibelens troværdighed. Men den er et redskab til at skabe tillid."

Hvis man bruger arkæologien til at bevise Bibelen, mener *SBA's* formand, at det kan give bagslag. Arkæologien er altid foreløbig, forklarer han, og nævner et eksempel, hvor man troede, man havde fundet Salomos stalde. Nye udgravninger viste dog, at de ikke var fra

Salomos periode.

Derfor understreger formanden, at *SBA's* rolle ikke er at bevise, men at rydde hindringer af vejen.

"Det giver en tiltro til, at det ikke er eventyr, men historiske begivenheder. Det kan sandsynliggøre, men ikke bevise. Den tid, jeg har haft mulighed for at følge arkæologien, har givet mig en større tillid til Bibelens troværdighed."

Læs mere på bibelskarkaeologi.dk



SBA udgiver magasinet *TEL*, der udkommer fire gange om året. I anledning af jubilæet har det fået nyt layout.

Øget individualisering fører til faldende dåbстал

Færre børn bliver døbt i folkekirkerne i både Danmark og Norge

AF KAJA LAUTERBACH

Antallet af børn, der bliver døbt i Den danske Folkekirke falder kraftigt. Det sker trods de mange nye tilbud – som spaghetigudstjenester og babysalmesang – som folkekirken har givet til småbørnsfamilier de senere år.

Fra 2010 til 2014 er antallet af døbte faldet med 18 procent. Fødselstallet er også faldet, men kun med 10 procent i samme periode.

Faldet er også markant, selv om man ser bort fra antallet af børn født af ikke-etnisk danske forældre.

Et aktivt tilvalg

Biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær synes, det er ærgerligt, at dåbstallet falder. Han siger til *Danmarks Radio*, at det peger på, at folkekirken står over for en stor

udfordring.

Men han prøver også at vende situationen til noget positivt:

"I dag er det at døbe sine børn ikke noget, man bare gør af tradition, men et aktivt tilvalg. Derfor kunne man have forventet et endnu større fald," siger han og glæder sig over, at flere og flere går i kirke.

Han erkender dog også, at det er nødvendigt, at folkekirken vågner op og kommer ud og giver folke anledninger til at komme. I Viborg har de planer om at kontakte forældre, der endnu ikke har født, og i København kontakter kirken forældre, de ikke har hørt fra, når barnet er cirka tre måneder.

Bør involvere mere

Teolog og ph.d.-studerende Karen Marie Sø Leth-Nissen peger på, at det faldende

dåbstal er et udtryk for den individualisering, som sker i samfundet i disse år.

"Forældre vil ikke træffe valget på deres børns vegne. Det gælder både medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken," siger hun.

Hun mener ikke, at flere tilbud fra folkekirken er vejen frem.

"De bliver bare set på linje med andre kulturarrangementer. I stedet bør kirken i højere grad involvere forældrene," siger hun til DR.

Egen religiøs praksis

Kultursociolog Emilia van Hauen ser det faldende dåbstal som et udtryk for, at folkekirken ikke længere er en del af bevidstheden hos den danske befolkning.

"Mennesker skaber deres egen religiøse praksis, og det er helt i tråd med den måde, som vi moderne men-

nesker i øvrigt behandler ideologier på," siger hun.

Under 60 procent

Det er ikke kun i Danmark, at færre bliver døbt i folkekirken. Også den norske folkekirke mister medlemmer. De sidste to år er medlems-tallet faldet med over 10 procent, og antallet af døbte med over 18 procent.

I 2014 var der en nedgang på hele 3,1 procentpoint fra 2013, og for første gang blev under 60 procent af en børneårgang døbt i den norske kirke. Det skriver den norske avis *Dagen*.

Professor i kirkehistoriske ved Menighedsfakultet i Oslo Vidar Haanes tror, forklaringen skal findes i den øgede individualisering.

"Det er et udtryk for, at det kollektive bliver mindre vigtigt. Enhver tror på sin egen måde," siger han.



Nogle af de forældre, der aktivt fravælger dåb i folkekirken, tilvælger i stedet at få barnet døbt i en frimenighed.

TEMA | YTRINGSFRIHED



Martin Luther; For selv om man brændte alle kættere med magt, er og bliver dog ingen af den grund overbevist eller omvendt

Ytringsfrihed bunder i kristendommen

Jesus, apostlene, profeterne og Luther talte alle imod magthaverne

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Det er ikke uden grund, at ytringsfriheden voksede frem under et kristent verdensbillede."

Det siger redaktør af den norske avis *Dagen*, Vebjørn Selbekk, til Kristelig Pressekontor i Norge. Han mener, at ytringsfriheden er en konsekvens af den kristne arv fra reformationen.

Martin Luther og ytringsfrihed

Når Martin Luther i 1517 talte den katolske kirke direkte imod ved at hamre 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, var det et udtryk for, at han mente, at ord er stærkere end vold. Seks år efter, i 1523, skriver han i skriftet *Den verdslige øvrighed og lydlighedens grænse*, at øvrigheden ikke kan bekæmpe kætterne med bål og brand, men kun med Guds ord.

"For selv om man brændte alle kættere med magt, er og bliver dog ingen af den grund overbevist eller omvendt," skriver han.

Derfor nytter tvang ingen-ting, mente reformatoren. Det eneste, det bevirker, er, at man tvinger folk til at

Martin Luther talte den katolske kirke imod ved at hamre teser op på kirkedøren i Wittenberg, fordi han mente, at ord er stærkere end vold.

lyve eller "fylder verden med blod".

Samtidig understregede han, at man skal stå til ansvar for myndighederne og kun kritisere folk for det, som er kendt i offentligheden og ikke for deres hemmelige laster.

Magthavernes holdninger modsiges

Luther henviser selv til, at han henter sin inspiration fra Bibelen, når han siger, at det er ordet, der skal bekæmpe kætteriet og ikke vold. Der er flere eksempler i både gamle og nye testamente på personer, der talte magthaverne stik imod med store konsekvenser for dem selv.

Den unge profet Jeremias får sin første bogrulle brændt, men på Guds bud skriver han en ny. Apostlene vurderer også, at det er vigtigere at tale Guds ord end



at efterkomme det jødiske råds trusler.

Der er også talrige eksempler fra evangelierne på, at Jesus satte sine modstandere til vægs med henvisninger til Det gamle Testamente. Dette er et af de kendetegn ved Messias,

som Esajas profeterer om.

"Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige" (Es 11,4b).

De troende tåler modsigelse og spot
Men Bibelen vidner ikke

kun om, hvordan mennesker modsagde autoriteter, men også om, hvordan de selv blev modsagt. Også Jesus blev modsagt og spottet, men bar spotten på korset.

Hebræerbrevets forfatter minder sine modtagere om,

hvordan de udstod spot og mishandling, fordi de "var blevet oplyst" (Hebr 11,36). Forfatteren minder modtagerne om den evige skat, og opfordrer dem på den baggrund til at holde fast i deres frimodighed til trods for, at de møder modstand.

Alle må ikke sige alt

Ytringsfriheden er begrænset af folkestemningen og af domstolene

I Danmark har ytringsfriheden været enhver danskers ret siden 1849. Ifølge grundlovens paragraf 77 har alle ret til at "offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene". Denne ret gælder både i skrift, på tryk og i tale.

Ytringsfriheden giver derfor ikke ret til at sige hvad som helst. Man står stadig til ansvar for domstolene. I Danmark er friheden begrænset af blandt andet hensynet til andres privatliv og ære.

Er alle ytringer gode?

Men ytringsfriheden er også

påvirket af folkestemningen og kommercielle interesser. Muhammedtegningerne er et af de mere kendte eksempler, men også i slutningen af 2009 kom emnet til debat. *Red Barnet* anmeldte en hjemmeside til politiet, fordi den indeholdt grafisk børneporno. Sidens indhold var dog fuldt lovligt, da den danske lov om børneporno kun omfatter ægte fotografier af børn.

Hjemmesideudbyderen valgte dog at lukke hjemmesiden ned efter mange henvendelser fra forskellige utilfredse borgere.

Folkestemningen ve-

Jede også tungt i 2013, da foreningen *Retten til Livs telefonrådgivning abortlinien.dk* lancerede en kort film, der reklamerede for deres rådgivning til kvinder, der overvejer abort. Filmen gjorde det klart, at abort er at "fjerne dit barn".

Filmen blev vist i flere biografteater som en del af reklamefilmene. Den var ikke ulovlig, men *Dansk Reklame Film* valgte alligevel at fjerne filmen fra programfladen, efter at flere biografgængere havde klaget over den.

Mange begrænsninger

Ansvar for domstolene

betyder, at ytringsfriheden er begrænset af forskellige love. Det er blandt ikke lovligt offentligt at opfordre til drab, at nedværdige andre, udtale sig racistisk eller at brænde Bibelen af som led i en kritik.

Forsvaret har også lov til at indskrænke soldaternes ytringsfrihed af hensyn til orden og disciplin, og selv om offentligt ansatte har ytringsfrihed, har de samtidig tavshedspligt og må ikke udtale sig om personoplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde.



nlm Man står til ansvar over for domstolene for sine ytringer.

TEMA



Michael Agerbo Mørch; Det er et paradoks, at mange føler sig utrygge ved at drive mission, når vi nu må ytre os frit under beskyttelse af landets myndigheder

Ytringsfrihed er missionsmulighed

Materialisme, travlhed, hygge og menneskefrygt får større plads end kaldet til mission

AF KAJA LAUTERBACH

Der står i Ny Testamente, at alle kristne vil møde modstand i en eller anden form. Men Michael Agerbo Mørch har hørt mange sige, at man ikke skal forvente det i Danmark, hvor der er både religions- og ytringsfrihed.

"Men desværre tænker de færreste på friheden som noget, de bare *må* udnytte. I stedet ender det som en sovepude, så mission går i stå. Det bliver en komfort, vi kan gemme os bag," siger han og forklarer, at ytringsfrihed betyder, at man gerne må dele sin tro med andre – også selv om det ikke spiller sammen med det, samfundet gerne vil høre.

"Ifølge Ny Testamente er det uundgåeligt, at alle kristne vil møde modstand. Det sker også i Danmark, og vi skal erkende det som en virkelighed," siger den 26-årige teologistuderende.

Oplagt at bruge den

Der er rigtigt mange samfund i verden, hvor der ikke

er ytringsfrihed, og hvor det derfor er langt mere farligt at drive mission, end det er i Danmark.

"Når vi nu lever i et samfund, hvor vi har mulighed for at ytre os frit, synes jeg, det er rimelig oplagt, at bruge muligheden til at få delt evangeliet," siger Michael Agerbo Mørch.

Han har registreret, at mange ikke føler sig trygge ved at drive mission.

Den utryghed har ikke noget med ytringsfrihed at gøre, mener han. Det handler i stedet om menneskefrygt eller om, at man selv føler, at ens egen kristendom matcher meget dårligt med den moderne virkelighed. Eller at man selv har svært ved at se, at det, man tror på, er relevant.

Derfor er det, for ham at se, et paradoks, når man nu må ytre sig frit under beskyttelse af landets myndigheder.

Hyggen skal udfordres

Hvorfor har danskerne så svært ved at fortælle andre om Jesus? Michael Agerbo

Michael Agerbo Mørch holdt bibelrefleksion søndag morgen på konferencen Misson2015.dk. Emnet var: I er Jordens salt.

Mørch tror, at der er en stribe grunde til det.

Ud over menneskefrygt, kan det være materialisme og travlhed. Andre har en oplevelse af, at det er en uoverskuelig opgave, og andre igen føler det som en sur pligt og ikke som et privilegium.

Til sidst nævner han, at den danske tanke om hygge godt kan tåle at blive udfordret.

"Vi tilbringer meget tid med familie og nære venner. Måske skulle vi udvide fællesskabet til at omfatte dem, der ikke har andre at være sammen med?"

Han opfordrer også til, at man spørger sig selv, om man egentlig ønsker, at ens



FOTO: IMITHEDAGER

naboer og venner skal komme til at kende Jesus? Om man virkelig tror, at det vil være det bedste for dem.

Som han ser det, kunne en måde at øge trygheden på være, at man som kristent fællesskab gør mission til

noget, man er fælles om.

"Sådan at man støtter hinanden mere – ikke bare med ord, men også fysisk. For eksempel besøger naboer, går på gaden, rejser ud sammen."

Vi skal selv sige det

De seneste måneder har der været en masse debat i Danmark om ytringsfrihed. På alle sider er der enighed om, at den er grundlag for et åbent samfund, forklarer Michael Agerbo Mørch og peger på, at det er et problem på samfundsplan, hvis nogle ikke tør stå ved deres tro.

"Det er også et stort problem kristent set, at mange føler sig mere trygge, hvis de ikke deler deres tro. Det begrænser nemlig oplevelsen af, at Gud går med," siger han og uddyber:

"De ting, vi selv siger, former os og påvirker os – og derved vil glæden over at kende Gud vokse."

Han sammenligner kristnes forhold til med et ægteskab med Gud. Hvis man aldrig sætter ord på sin kærlighed, bliver det stift og distanceret.

Tavshedspligt er vigtig for ikke at skabe mistillid

Menigheden skal være et sted, hvor man kan betro sig til nogen i fortrolighed

"Ytringsfrihed er ikke tilladelse til at sige hvad som helst, men tilladelse til at ytre sig. Det er vigtigt, at man tager vare på andre mennesker, både når man bruger sin frihed til at ytre sig, og når man er part i en samtale."

Det understreger sjælesørger Dan Månsson fra Nykøbing Falster og forklarer, at til det at tage vare på mennesker hører, at man ikke fortæller det videre, man har fået betroet.

Bære hinandens byrder

"Moralsk tavshedspligt kan ikke retsforfølges ved bud. Den bygger på tillid, og den er vigtig, da vi ellers skaber mistillid og utryghed mellem mennesker, når vi ytrer os," siger Dan Månsson.



Han peger på, at tavshedspligt er vigtig at håndhæve i en menighed, fordi det skal være et sted, hvor man kan tale sandt om livet. Ikke med hvem som helst, men der skal være mennesker, man kan betro sig til, om det liv, der er ens eget, uden at det skal siges videre til alle og enhver.

Dan Månsson siger, at

"Man kan have brug for at fortælle om følsomme ting, som man ikke ønsker, at alle skal vide noget om," siger Dan Månsson.

menigheden skal bære hinandens byrder, og den skal afspejle den virkelighed, at ligesom mennesker kan betro sig til Gud, kan de have brug for at betro sig til et andet menneske. Man kan have brug for at have et vidne til sit liv.

"Det kan betyde, at man fortæller om ting, der er følsomme, og som man ikke ønsker, at alle skal vide noget om," siger han og forklarer, at det er almindelig psykologi, at man kan have

brug for at dele det vanskelige med nogle andre – også det skamfulde.

To eksempler fra Bibelen

Bibelen bruger ikke mange ord på tavshedspligten, men alligevel er der eksempler på de fortrolige samtaler på tomandshånd. Dan Månsson nævner to:

"Der står en enkelt sætning om, at Jesus efter opstandelsen blev set af Peter. For mig er det en meget diskret måde at sige på, at de to mødte hinanden og talte sammen om Peters fornægtelse af Jesus. Vi ved heller ikke, hvad der blev sagt, da Zakæus fik besøg af Jesus. Vi ser bare resultaterne."

Krænker af omsorg

Samtidig peger Dan Månsson

på, at menigheden også det sted, hvor man oplever, at tavshedspligt nogle gange bliver krænket, uden at man vil det.

"Bøn og vidnesbyrd er to af de steder, hvor man af ren omsorg kommer til at fortælle, hvad man har fået betroet," siger han og fortæller, at det også er noget, han selv skal være opmærksom på.

"Nogle gange vil jeg gerne bruge det, jeg får at vide i samtalen rum som illustration i prædikener. Så handler det om at sløre det så meget, at den virkelige historie ikke kan spores. Eller at spørge om lov til at bruge det, der er relevant for pointen i prædikenen, og aftale ordlyd med det pågældende menneske."

kl

Tavshedspligt er pligten til at tie om det, som man har fået betroet. En række stillinger er omfattet af en juridisk tavshedspligt. Det betyder, at man kan blive retsforfulgt, hvis den brydes.

For læger, advokater og præster går tavshedspligten forud for vidne- og indberetningspligten. For præster taler man om absolut tavshedspligt.

I den private samtale er tavshedspligten alene moralsk, altså ikke juridisk.

TEMA



Immanuel Fuglsang; Min facon skal altid være vindende og krydret med salt

Flere kristne må blande sig i debatten

Ytringsfriheden er vigtig for kristne. Den sikrer nemlig tankens frihed og friheden til at dele evangeliet. Det mener demenskoordinator Lisbeth Rask fra Nykøbing Falster.

"Mange har den opfattelse af kristne, at de altid siger nej til noget. Jeg mener, der er meget, der skal siges nej til, men vi kan også knytte til ved kristne højtider og skrive om Guds forunderlige indgriben i verden, så det glædelige og positive også kommer ud."

Flere kristne skal løfte deres røst

For Lisbeth Rask er det naturligt, at kristne blander sig i debatten, netop fordi de er også er borgere. Selv er hun engageret i Kristendemokraterne og skriver læserbreve om forskellige etiske emner. Hun mener, der er behov for, at flere kristne gør deres mening kendt.

"Jeg får stor lydhørhed ved valgmøder på uddannelsessteder og gymnasier, når jeg taler om etik. Det skaber debat og samtale. Jeg har også oplevet, at der er folk, der læser mine læserbreve og er enig med mig, selvom de ikke har kirkelig baggrund. Så tingene bliver set og læst."

Sandheden tro i kærlighed

"Jeg tænker ikke, der er grænser for, hvad vi skal blande os i. Men vi skal



For Lisbeth Rask er det naturligt, at kristne blander sig i debatten netop fordi de er også er borgere.

være sobre. Vi skal ikke nedgøre, men gå efter bolden og ikke efter manden."

Derfor er det også vigtigt for Lisbeth Rask, når hun skal skrive et læserbrev, at finde den rigtige indfaldsvinkel, og at hun har gjort sig klart, om hun vil forsvare, anbefale eller gå i rette med noget.

"Kan man argumentere mod abort, aktiv døds-hjælp, for de handicappede eller for de forfulgte kristne på andre grundlag end det kristne livssyn? Det mener jeg, at man kan. Det er godt at gennemtænke tingene, for der er ikke nogen modsætning mellem fornuft og tro. Det er godt at brede debatterne ud, hvor det kan bredes ud, så vi når folk, dér hvor de er, og får fælles fodslag med folk."

n/m

Mange måder at komme til orde på

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Immanuel Fuglsang benytter sig ofte af muligheden for at skrive læserbreve til *Herning Folkeblad*. Den tidligere bankprokurist gætter på, at han har haft omkring 50 læserbreve i avisen over de sidste fem år.

"Når jeg skønner, at det er Guds vilje, sender jeg et indlæg med henblik på offentliggørelse," siger han og skynder sig at understrege, at hans hensigt ikke er at være selvforherligende.

Mange indgange til at skrive

Den flittige skribent finder mange indgangsvinkler til sine læserbreve. Det kan være almen interesse, aktuelle hændelser eller tilbagevendende begivenheder som eksempelvis højtiderne.

Efter angrebet på magasinet *Charlie Hebdo* i Paris fik han trykt et indlæg i både



Lisbeth Rask, Manuel Vigilius og Immanuel Fuglsang, der alle tre udtaler sig på denne side, opfordrer til, at kristne tager del i den offentlige debat – for eksempel ved at skrive læserbreve i avisen.

Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad og i Tro & Mission,

Immanuel Fuglsang er en flittig læserbrevsskribent i mange aviser.

hvor han stillede spørgsmål til brugen af satiriske tegninger.

Tidligere har han også kommenteret på debatten om homoseksuelles ret til at blive viet i Den danske Folkekirke.

Selv lægger han vægt på, at hans indlæg skal være sobre, så de undgår unødigt provokation.

"Min facon skal altid være vindende og krydret med salt," siger herringenseren.

Saltet skal ikke miste sin kraft

Ytringsfriheden er vigtig for danske kristne, fordi den giver mulighed for at dele evangeliet og de øvrige sandheder, som Bibelen underviser os i. Samtidig er ytringsfrihed et udtryk for, at vi skal have respekt for hinanden.

Det mener Manuel Vigilius, der er global pressechef hos ISS.

"Vi mennesker er fejlbarlige syndere. Derfor tager vi hele tiden fejl i et eller andet omfang. Også i kirken. Det er meget vigtigt, at vi kan



blive kritiseret åbent, og derfor er ytringsfrihed vigtig. Vi kristne tror på sandhe-

Netop på grund af muligheden for at dele evangeliet, er det vigtigt, at kristne i Danmark ikke holder unødvendig lav profil, mener Manuel Vigilius.

den – ikke på 'min version af sandheden'. Det betyder, at også min overbevisning skal

kunne korrigeres hele tiden."

Flere må blande sig i debatten

Netop på grund af muligheden for at dele evangeliet, er det vigtigt, at kristne i Danmark ikke holder unødvendig lav profil, mener han. For hver aktuel debat er en mulighed for at dele evangeliet.

"Paulus holdt ikke det kristne bud hemmeligt. Han tog evangeliet og det kristne verdensbillede under armen og gik på torvet. Han risikerede 'hele butikken' – hver

dag. I dag ville han gå på nettet og i avisernes spalter og hamre derudad – ikke i hovmod eller arrogance, men med fuld frimodighed og tillid til sandheden."

Derfor skal vi ikke kun holde os til debatter, hvor vi føler os på hjemmebane, siger han.

Tavshed er en langsom død

For Manuel Vigilius er det afgørende, at kristne ikke censurerer sig selv. Det gør vi nemlig ofte, mener han.

"Sandhed uden nåde dræber. Men nåde uden sandhed dræber også. Det tager bare længere tid og føles behageligere. Derfor er det så meget desto større en fare for os magelige danske kristne, der tror, at hvis ingen er vrede på os, så har vi nok gjort det rigtige," siger han.

"Men hvis ingen er vrede på os, så kan vi være sikre på, at vi er blevet irrelevante. Saltet har mistet sin kraft. Lyset er slukket."

n/m

TEMA



Carsten Hjorth Pedersen; Selvfølgelig må jeg leve med at blive modsagt. De andre har jo også ytringsfrihed

Vær taknemmelige for friheden

Vi skal bruge ytringsfriheden til at sige sandheden

AF CARSTEN HJORTH
PEDERSEN



Det er en gave, at vi lever i et land med ytringsfrihed. Vi må være Gud og mennesker dybt taknemmelige for det, og vi bør – gennem bøn og arbejde – hjælpe de millioner af medmennesker, som ikke har ytringsfrihed.

Den bedste måde at vise vores taknemmelighed på er ved at bruge friheden. Men til hvad?

Fasthold ytringsfriheden
Musliske lande har i årevis forsøgt at få FN til at vedtage et forbud mod at ytre sig kritisk imod religioner. I forlængelse heraf har der været et voldsomt fokus på retten til ikke at blive krænkede, eller modsat: retten til at krænke andre.

Jeg mener, at vi uden at vakte skal fastholde ytringsfriheden, også når vi skønner, at satire er et virksomt redskab i så henseende. Jeg finder det for eksempel på sin plads

at lave en satiretegning af Muhammed med en bombe i turbanen, fordi islam i dag har et enormt problem med voldelige og ekstremistiske grupperinger. Knap så relevant finder jeg det at tegne Muhammed som en hund.

Men så må vi selvfølgelig også affinde os med, at der laves satire om kristendommen. Det har vi imidlertid lettere ved, fordi vi tror på en Gud, der blev hånet og spottet for vor frelses skyld – i modsætning til Allah.

Hold fokus på indholdet

Jeg finder det symptomatisk, at debatten om ytringsfrihed i høj grad har drejet sig om retten til at krænke eller til ikke at blive krænkede. Det ligger i forlængelse af det enorme subjektive fo-

"Vi skal bruge ytringsfriheden til at stå frem og sige sandheden – både i forkyndelsen og i samfundsdebatten," siger Carsten Hjorth Pedersen.

kus, som vores tid er præget af. I stedet for at forholde os til substansen er vi optaget af, hvordan ord eller tegnninger virker. Det er katastrofalt.

Vi må hjælpe hinanden til at være mere hårdføre og ikke gå så meget op i, om vi selv eller andre føler os krænkede, men i stedet forholde os til indholdet, sagen, substansen. Her har de, der krænker bare for at vise, at de har lov til at krænke, ikke så meget at lade de krænkede høre. Og de, der alt for hurtigt påtager sig offerrollen – det gælder flere muslimske ledere – har ikke noget at kritisere dem for, som gør andre til ofre. Ytringsfrihedens kerne er ikke krænkelse, men sandhed.

Vi skal nemlig bruge ytringsfriheden til at fremholde sandheden! Også selv om nogle føler sig krænkede. Men det betyder også, at det er uetisk – men ikke ulov-

ligt – at krænke, hvis man ikke har noget på hjerte. Også vi bibeltro kristne skal bruge ytringsfriheden til at sige sandheden. Jeg mener, vi i alt for lille grad benytter os af denne mulighed og sætter alt for lidt pris på, at vi har lov til det i Danmark. Vi har endda hele to arenaer, hvor vi har ret og pligt til at sige sandheden: forkyndelsens og samfundsdebattens arenaer. Selv om spillereglerne er forskellige på de to arenaer.

Forkyndelsens arena

Vi skal i langt højere grad,



FOTO: BIALASIEWICZ | DREAMSTIME.COM

end vi gør i disse år, fremholde kristendommens sandhed, relevans og frihed. Postmoderne danskere og præmoderne muslimer har brug for det. Vi bør øve os i den gode konfrontering, hvor vi ikke falder i et med tapetet. Alt for ofte siger eller signalerer vi: "Ja, det er jo bare, hvad jeg mener." "Jeg kan jo ikke hævde min sandhed i dit liv." "Her står jeg, men det er helt fint for dig at stå et andet sted."

Hvis ikke kristentroen er sand, er den illegitim. Lad mig blot nævne fire sandheder:

- Jesus er opstået fra de døde med hud og hår!
- Hvis ikke du tror på Jesus Kristus, går du evigt fortabt!
- Evangeliet om Jesus Kristus er mere frit, end du kan forestille dig.
- Hvis du har fred med Gud, lever du i krig med synden, som vil ødelægge dit eget og andres liv. –

Så må folk blive krænkede, eller hvad de vil. Dette må siges. For kristentroen er sand, relevant og frigørende! Selvfølgelig skal dette budskab ikke stoppes ned i halsen på folk. Det virker heller ikke. Selvfølgelig giver det ingen mening at sige sådan, hvis dit liv ikke er båret

af ægte omsorg for din næste. Og selvfølgelig handler det ikke bare om at få fyret nogle sandheder af, hvis ikke vi vil lytte til mennesker. Men kristne mennesker skal bruge ytringsfriheden til at formidle Guds ords sandhed.

Samfundsdebattens arena

Som kristne mennesker har vi også en rolle som samfundsindivider, og det har vi i missionsforeningerne været alt for dårlige til at fremholde og dermed udruste hinanden til. Vores værdier har ikke blot relevans i lukkede kristne rum, men alle vegne. Gud er jo alle menneskers skaber og opretholder.

På samfundsarenaen gælder der andre spilleregler end på forkyndelsens arena. Vi er inde i det politiske felt, hvor det handler om få størst mulig indflydelse, og hvor vi må indgå kloge alliancer med andre, som på det timelige, jordiske plan vil noget af det

samme som os.

I det missionske miljø har vi underernæret vores engagement i samfundet. Det har ført tre uheldige ting med sig: 1) Vi mistænkeliggør de få, der forsøger at løfte en politisk opgave, for de indgår jo så mange usle kompromisser. 2) Vi har udviklet forkyndelsesmæssige kæmper, men samfundsmæssige dværge. 3) Vi mister i sidste ende forkyndelsesmæssig relevans, fordi vi har holdt fingrene fra den beskidte verden.

Dette bør der ændres på: Vi må i langt højere grad

bruge vores ytringsfrihed i samfundsdebatten. Her drejer det sig om at være forankret i de kristne værdier og påvise, hvordan de er de bedste for menneskelivet. Her gælder det om at udvikle sund fornuft, gode følelser og

stærk vilje kombineret med høj etisk standard, troværdighed, omsorg, respekt og menneskeværdighed.

Med ord, argumenter,

lovgivning og satire må vi kritisere og demaskere alle onde, nedbrydende kræfter, hvad enten de møder os i ateismens eller religionens gevandter. Og vi må fremme alt godt, sundt og opbyggeligt, så langt det er muligt.

Og selvfølgelig må jeg leve med at blive modsagt. Mine argumenter var nogle gange ikke stærke nok. Eller jeg evnede ikke at spille med i "mediecircuset". Jeg må også leve med, at andre kritiserer mig og hævder andre sandheder. De andre har jo også ytringsfrihed.

At leve med det foreløbige

På såvel den forkyndelsesmæssige som den samfundsmæssige arena må jeg leve med det foreløbige. Mit kristne menneskesyn fastholder mig jo på, at jeg er begrænset og falden, både når jeg forsøger at anvende Guds ord ind i samtiden, og når jeg forsøger at fremme det gode. Vi må leve med det foreløbige, indtil Guds dom falder – givetvis også over meget af det, jeg brugte min ytringsfrihed til at sige!

Men fordi Gud er fuldkommen sandhed, kan jeg leve med at være ufuldkommen og bruge min ytringsfrihed til at fremme sandheden, så langt mit lys rækker.

"Med ord, argumenter, lovgivning og satire må vi kritisere og demaskere alle onde, nedbrydende kræfter, hvad enten de møder os i ateismens eller religionens gevandter"

anmeldelser;

Hvor er opstandelsen henne?

FILMANMELDELSE
AF KAJA LAUTERBACH

*Dietrich Brüggemann/Miracle Film:
Korsvejen*

Premiere: 19. marts 2015

Filmen *Korsvejen* handler om den 14-årige Maria, der står foran at skulle konfirmeres i en meget konservativ katolsk kirke.

Navnet *Korsvejen* har en dobbelt betydning. Dels hentyder det til, at den unge pige står ved en korsvej i sit liv på vej til at blive voksen – og på vej til en personlig tro.

Men *Korsvejen* er også den vej, Jesus ifølge den katolske tradition bar sit kors gennem Jerusalem til

Golgota. Filmen har 14 tydeligt adskilte scener, der hver især har navn efter en af de stationer, der findes på den. Eksempelvis hvor Jesus blev svigtet, dømt, korsfæstet og til sidst lagt i graven.

Præsten og Marias mor opfordrer hende meget stærkt til at leve i bod og selvopofrelse. Hvis det havde været en muslimsk sammenhæng, ville man måske have sagt, at hun blev radikaliseret.

Blandt andet får præsten konfirmanderne til at skrive en liste over små ting, der gør dem glade og bagefter overveje, hvad de kan give afkald på. Det får uhyrlige konsekvenser for Maria.

Da filmen var slut, sad jeg tilbage med en uforløst og frustreret følelse.

Ikke fordi Maria og de an-

dre unge blev opfordret til at lade deres tro kunne ses på den måde, de lever på. Der opfordrer jeg jo også selv konfirmander og andre unge til.

Men filmen slutter efter Jesu korsvej. Man når aldrig frem til opstandelsen.

Marias bestræbelser på at fornægte sig selv skal være store og dybe nok til, at Gud vil godtage hendes offer, men uden den opstandne frelser bliver det trædom og vejen til frelse.

Det betyder ikke, at Jesu ord om at fornægte sig selv og tage sit kors op ikke har nogen gyldighed i dag, og de mange opfordringer til at lade troen få synlige konsekvenser i livet er bestemt relevante.

Men når jeg skal give afkald på noget materielt, er det for menneskers skyld



Maria i samtale med præsten efter den sidste konfirmandundervisning.

– Ikke for at formilde Gud. Over for ham skal jeg give afkald på min stolthed og

erkende, at jeg ikke gøre noget til min frelse. Filmen gjorde, at jeg blev

taknemmelig for, at jeg må fejre hele påsken. Jesu opstandelse hører med.

Gammel frelseshistorie gjort nutidig

BOGANMELDELSE
AF PHILIP BACH-SVENDSEN

*Jørgen Bækgaard Thomsen:
Anden Mosebog (Credo kommentar)
Credo 2014*

448 sider – 299,95 kroner

Den gode serie af credo-kommentarer er blevet endnu bedre! Man mærker hurtigt, som forfatteren selv antyder indledningsvis, at dette bind 25 i serien er skrevet ud af gammel kærlighed til 2 Mosebog. Skriftets stærke guds-åbenbaring og frelsesbudskab bliver vedkommende.

Det skyldes ikke alene en naturlig parallel mellem vores kristne påske og den første påske i Egypten, hvor de israeltiske trælle blev udfriet. Kommentaren er også opbyggelig i den forstand, at Jørgen Bækgaard Thomsen (JBT) i god tråd med jødisk påskefejring er bevidst om, at han fortæller frelseshistorie.



Mange steder følges den klare og grundige vers for vers-kommentar op med et inkluderende "os" eller "vi", og betydningen af den gamle historie gøres nutidig. Det er et stort plus ved bogen. Det sker nemlig på baggrund af en lige så stærk betoning af de forskellige begivenheders historicitet samt en teologisk drøftelse af, hvordan de er blevet opfattet i samtiden.

JBT forener på forbilledlig vis stor viden på dette område med et skarpt blik for den bibelske sammenhæng og troens livslove.

JBT har gennem hele bo-

gen fat i den jødiske tolkningstradition. Det gør efter min mening kommentaren til meget interessant læsning. Men det er også her, jeg satte et af mine største spørgsmål i marginen. JBT skriver, at de ti bud i rabbinsk tradition er set som Guds anden skabelsesberetning.

Her savnede jeg et luthersk korrektiv med en præcisering af, at nyskabelsen går forud. Loven er rammen og et godt værn om det nye liv. Men den magter ikke at skabe et folk ved at åbenbare skellet mellem sandt og falsk!

Der skal dog ikke herske tvivl om, at denne kommentar får min varmeste anbefaling! Den kunne for eksempel være en god følgesvend til en læsning af 2 Mosebog i fastetiden som personlig forberedelse til påskefejring.

Samtidig tror jeg, at ikke mindst kapitlerne om pagtslutningen kan være med til at uddybe vores forståelse af at være Guds folk i verden i dag. Noget vi har brug for.

Savnes: Større viden inden for trosforsvar

BOGANMELDELSE
AF ELIN MAYMANN

*Henrik Højlund og Carsten Andersen:
De overbeviste – samtaler om tro
Credo 2015*

216 sider – 199,95 kroner
Som e-bog: 99,95 kroner

Bogen er en brevkæde mellem præsten Henrik Højlund og ateisten Carsten Andersen. Det er Carsten der har taget initiativet til bogen igennem Credo forlag. Carsten er opvokset i et kristent hjem og har et godt kendskab til Bibelen, men bekender sig nu som ateist.

Carsten læser matematik og økonomi og er derfor godt inde i den naturvidenskabelige verden, og han har sat sig godt ind i videnskabelige argumenter imod Gud, kristendommen og Bibelen. Henrik prøver, så godt han kan, at svare på disse spørgsmål, samtidig med at han udfordrer Car-



sten i, at videnskaben, ligesom kristendommen, ikke kan svare på alt. De tager fem hovedtemaer op: fortællingen, Guds eksistens, evolution, Bibelens troværdighed og opstandelsen.

Det gode ved bogen er, at Henrik som kristen får modspil fra ateisten Carsten, og han kan derfor ikke bare komme med de "nemme" svar. Udfordringen er, at de fem temaer i bund og grund bygger på tro, hvilket begge forfattere til en vis grad, også kommer frem til i bogen.

Derfor kan det være svært at tage en videnskabelig diskussion, som bogen gør. Dog synes jeg, at bogens

indhold kan være med til at give nogle aspekter til vores trosliv i forhold til videnskaben.

Bogens målgruppe er svær at definere. Jeg synes ikke umiddelbart, det er en bog, man kan give til den "almindelige" ateist, da Carsten har sin kristne baggrund. Desuden synes jeg som kristen, at det kan være svært at finde ud af, hvad jeg skal få ud af en sådan bog, især fordi Carsten har sat sig godt ind i mange ateisters anklager mod Bibelen og kristendommen.

Disse anklager er svære for mig at forholde mig til, da jeg ikke har sat mig ind i disse spørgsmål. Henrik prøver at give modsvar til disse anklager mod Bibelen og kristendommen, men jeg synes flere gange, jeg kommer til at mangle svar.

Derfor synes jeg godt, man kunne have valgt en person med større viden inden for trosforsvar til denne samtale med Carsten. Til forsvar for valget af Henrik er dog, at Henrik har en stor sjælesørgisk og menneskelig indsigt.

» **David Cameron;** Til alle de modige kristne i Irak og Syrien, der udøver deres tro, og som giver ly til andre, skal vi sige: Vi støtter jer!

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» **Klip;** Et kristent lands ansvar ender ikke ved grænsen

AF DAVID CAMERON
EN PÅSKE-VIDEOHILSEN FRA
REGERINGSLEDEREN I STOR-
BRITANNIEN

Påske er en tid, hvor kristne fejrer livets endelige sejr over døden gennem Jesu opstandelse.

Og for os alle er det en lejlighed til at reflektere over den rolle, som kristendommen spiller i vores nations liv.

Kirken er ikke bare en samling af smukke, gamle bygninger. Det er en levende og aktiv kraft, der gør store ting i hele vores land. Kirken er der med varme måltider og husly til de hjemløse, og den er der også for alkohol- og narkotikamisbrugere, for gældsramte og for dem, der lider og sørger.

Jeg ved fra de sværeste tider i mit eget liv, at kirkens venlighed kan være en kæmpe trøst.

I hele Storbritannien taler kristne ikke bare om at elske deres næste. De lever det ud gennem kristne skoler, i fængsler og i forskellige grupper i samfundet, og det er på grund af alt det, at vi med stolthed kan sige: Dette er et kristent land!

Ja, vi er et kristent land, men vi er også et land, som byder alle mennesker varmt velkommen – uanset om de tror på noget, eller hvilken tro de har.

Derfor har den regering, som jeg står i spidsen for, gjort nogle vigtige ting lige fra at investere millioner af pund i restaurering af kirker og katedraler til at vedtage

en lov, som bekræfter byråds ret til at bede ved deres samlinger på rådhuset.

Men som et kristent land ender vores ansvar ikke der. Vi har en stor pligt til at tale på vegne af de kristne, der bliver forfulgt rundt om i verden. Det er i sandhed chokerende, at der i lande som Egypten, Nigeria, Libyen og Nordkorea i 2015 stadig er kristne, der bliver truet, tortureret og endda dræbt på grund af deres tro.

I hele Mellemøsten bliver kristne jaget ud af deres hjem og tvunget til at flygte fra landsby til landsby. Mange af dem bliver tvunget til at afsvære deres tro – eller også bliver de brutalt myrdet.

Til alle de modige kristne i Irak og Syrien, der udøver

deres tro, og som giver ly til andre, skal vi sige: Vi støtter jer!

Denne regering har sat handling bag sine ord både gennem øget nødhjælp til dem, der er på flugt, og ved at finansiere forsoningsaktiviteter på græsrodsplan i Irak.

Og i de kommende måneder vil vi fortsætte med i enighed at tale for ytringsfrihed.

Derfor vil vi i denne påske have de kristne, der står over for forfølgelse andre steder i verden, i vores tanker. Vi vil også tænke med stor taknemmelighed på de kristne her i landet, som gør en stor forskel.

Jeg vil gerne ønske dig og din familie en glædelig påske.

mindeord;

Lørdag den 31. januar sov Hans Erik Bech stille ind i troen på sin frelser efter nogen tids sygdom, 80 år gammel.

Hans Erik kom fra Bornholm, uddannede sig til maler og tog derefter ud på de store verdenshave.

Han kom hjem og tog på LMH, hvor han mødte Birtha, som han senere blev

gift med. De bosatte sig i Haderslev, senere i Marstrup.

Indtil helbredet svigtede, var Hans Erik trofast i bibelkredsen i Marstrup og LM-kredsen i Haderslev, hvor han også hjalp til i Juniorklubben nogle år.

Pastor Vigsø forrettede begravelsen og talte ud fra Matt 28. Vi skal ikke frygte

for døden, når vi tror på Jesus, for der kommer en opstandelse.

Ved mindesamværet i missionshuset mindedes blandt andre børnene deres far.

Hans Erik efterlader sig Birtha, en datter og tre sønner med familier.

Æret være Hans Eriks minde.

Agnes og Erik Jensen
Marstrup.

Tro & Mission bringer gerne mindeord. Et passende omfang vil være 1.000 anslag inklusive mellemrum – med mindre særlige forhold gør sig gældende. Er det længere, forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte det.

leder;

Er vores tro virkelig bedre?

DE FÆRRESTE DANSKE kristne vil formentlig være uenige i, at ytringsfriheden er noget, vi skal vogte og værne om, netop fordi den giver os mulighed til frit at dele evangeliet. Blandt artiklerne i temaet i dette nummer er der også flere, der slår til lyd for, at kristne bør udnytte deres ytringsfrihed oftere til at dele evangeliet.

DET ER VANSKELIGT at være uenig i sagen. Selvfølgelig skal kristne dele evangeliet. Det er den sidste opgave, Jesus gav disciplene og dermed os, inden sin himmelfart, og Paulus opfordrer os til vidne i tide og utide (2 Tim 4,2).

Alligevel er det så svært for mange af os. Og det bliver ikke lettere af at få at vide, at det er noget, vi bør gøre mere. For pligten kan ikke stå alene. Jovist, pligten skal understreges, og nogle af os trænger til formaningen, men den skal bygge på det rette fundament. Uden frelsen fra dom og fortabelse til evigt liv og fællesskab med Jesus kommer pligten til at ligge tungt på vores skuldre. Med det forløsende budskab kommer pligten ind i det rette lys.

FOR PLIGTEN TIL at vidne er ikke for Guds skyld, men for vores næstes og for vor egen. Derfor giver ytringsfriheden os ikke kun et ansvar for at dele evangeliet, men for at fremme alle de bibelske sandheder i vores samtid med evangeliet i hjertet.

OFTEN FREMHÆVER VI amerikansk politik som et skræmmebillede på noget, vi ikke ønsker os i Danmark. Men vi kan også lære noget af amerikanske kristnes engagement i politik. Det kan minde os om, at Bibelens holdninger ikke bare er tiltænkt en lille udvalgt skare. De er den bedste rettesnor for menneskelivet og derfor ikke noget, der skal holdes langt væk fra politik. Vores stemme mangler i debatten. Vi skal ikke sidde stille og se på, mens Danmark bliver afkristnet. Vi skal rejse os og tale og bruge alle de midler, som vores tro tillader os.

DET ER EN kamp op ad bakke. Det er en kamp, som vi i sidste ende taber. Men det er også en kamp, der giver os blik for verden omkring os, og verden omkring os blik for os. Det kan forankre vores prædikener i de problemstillinger, som møder os netop nu i 2015. Det kan gøre det lettere at fortælle om vores tro til vores nabo. Og det kan give os en stolthed over vores tro og Bibelens bud.

Hvis vi altså virkelig tror, at Bibelens bud er bedst for alle mennesker. Hvis vi altså virkelig har kærlighed til mennesker omkring os, så vi ønsker at række dem det bedste, der findes.

Nicklas Lautrup-Melner
ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

Giv dem væk!



Traktater og Invitationer gør ikke megen nytte, så længe de ligger gemt væk en kasse. De skal bruges!

Har du eller din menighed brug for noget materiale, der fortæller om kristendommen, kan det bestilles gratis på d1m@d1m.dk eller tlf. 4820 7660.

Læs mere om traktaterne på d1m.dk/traktater



I umi genbrug

Luthersk Missions genbrugsbutikker modtager gerne alt, som er for godt til at kassere, men egnet til genbrug.

Du finder os her:

AGERSKOV: Tværgade 2, tlf. 29 72 99 84

AABENRAA: Li. Kolstrup 40, tlf. 74 75 00 80

GI LLELEJE: Østergade 2, tlf. 32 62 00 56

HI LLERØD: Helsingørsgade 19b, tlf. 33 12 00 56

NEXØ: Sdr. Hammer 55, tlf. 56 49 32 11

SKJERN: Svinget 10, tlf. 40 83 68 40/30 23 00 27

VI DEBÆK: Midtgårdsvej 2, tlf. 42 18 42 18

[I umi genbrug. dk](http://Iumi.genbrug.dk)



Uforglemmelige oplevelser

Rom med Pompei	11.5. - 18.5.
Nordtyskland, retræte	31.5. - 4.6.
- Hurtig tilmelding	
Tjekkiet – forsommer i Prag	1.6. - 7.6.
Malta – i Paulus' spor	5.6. - 11.6.
Tyskland – Spreewald	15.6. - 21.6.
Grønland – Menneskenes Land	24.6. - 1.7.

Rejseforedrag d. 22. april
om Østrig, Nepal og De Vestindiske Øer.

Læs mere om
rejserne på vores
hjemmeside eller
kontakt 7592 2022



Sangaften

hvor vi synger nye sange fra:
"Sange og salmer"

i selskab med sangere og musikere under ledelse af
Anders Grinderslev



Turnéplan

Mandag d. 4. maj: Viborg Kl. 19.30 Hans Tausens Hus, Boyesgade 7A	Onsdag d. 6. maj: Herning Kl. 19.30 Bethania, Torvet 9
Tirsdag d. 5. maj: Aalborg Kl. 19.30 Bethesda, Jernbanegade 16	Torsdag d. 7. maj: Skjern Kl. 18.30 IM-huset, FINDERUPVEJ 25

Arrangører: Im musik & im musik
i samarbejde med lokale fællesskaber i Luthersk Mission og Indre Mission



TEAMLEDERE TIL TANZANIA OG CAMBODJA

Luthersk Mission søger teamledere til arbejdet i Tanzania og Cambodja. Som teamleder bor du i missionslandet. Du har personaleansvar for missionærer og volontører, er den primære kontakt til de lokale samarbejdspartnere og har ansvar for administration og økonomi. Lokale missionsprojekter kan også blive en del af stillingen.

Læs mere på dlm.dk/job eller kontakt vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm på 4820 7684 eller csh@dlm.dk



Luthersk Missions Børn & Unge søger to nye konsulenter

Ønsker du at inspirere og opmuntre lokale ledere, så evangeliet om Jesus bliver spredt blandt børn og unge?

Vi søger:

1 musikkonsulent til LM Kids

Deltidsstilling på 50%. Ansættelse pr. 1. august 2015.

Du skal støtte – og give inspiration til – musikarbejdet i LM Kids, så evangeliet bliver forkyndt gennem sang og musik, samt medvirke på korstævner for børn.

1 ungdomskonsulent til LMU

Fuldtdagsstilling. Ansættelse pr. 1. august 2015.

Arbejdsområde: Øst- og Vestjylland.

Du skal støtte det lokale ungdomsarbejde, forkynde evangeliet og arrangere konferencer og stævner i LMU.

Yderligere information om begge stillinger kan fås på dlm.dk, lmu.dk og lm-kids.dk eller ved henvendelse til landsleder Lars Brian Larsen på lbl@lmbu.dk. Ansøgning sendes pr. mail til landsleder Lars Brian Larsen senest mandag 4. maj kl. 12.



lm kids



lmu

en evig forskel i dag

LM's hjemmesider:

dlm.dk
lmu.dk
lm-kids.dk
facebook.com/dlm.dk



Jakobs Blomster- forum

Farverivej 8, Skjern, 97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk



penta byg a/s

HOVED- OG
TOTALENTREPRISER
PENTABYG.DK

Godt sommerhus i Vendsyssel udlejes. Gerå ved Aså. Rolige omgivelser, naturskønt, børnevenligt, vandsiden, rummelig stue. Rimelig pris. Weekend eller ferie. Ring om info. Tlf. 98 46 63 31.

Sommerhus på Midtbornholm til leje i stille skovområde. 6 sengepladser. 2.700 kr. i skoleferien, ellers 1.900 kr. pr. uge. Mogens Kofoed Pihl, www.oelene.com. Tlf. 57832250/20747886.

Børn, fri leg, venskaber og tid til fordybelse - pædagog med lyst til at gøre en forskel!



Agerskov Kristne Friskoles SFO søger en pædagog.

Se stillingsopslaget på www.agerskovkristnefriskole.dk

Genopslag

Østbækhuset søger leder snarest muligt

Efter mere end 10 års trofast indsats går vores lederpar på efterløn og pension. Derfor søger vi en ny leder, som vil fortsætte det gode arbejde på det kristne bofællesskab Østbækhuset i Ølgod.

Vi er 15 beboere, som sammen med pårørende, personale, bestyrelse og Østbækhusets store bagland ser frem til en ny tid med dig som leder.

Ansøgningsfrist: 4. maj kl. 12

Læs mere på www.ostbaekhuset.dk



Industrivej 19, 6870 Ølgod
Tlf.: 75 24 59 47
kontor@ostbaekhuset.dk

Haderslev kristne Friskole søger viceskoleleder

Haderslev kristne Friskole er en skole på evangelisk-luthersk grund. Skolen har ca. 210 elever fra 0. – 9. klasse. På skolen har vi en flok dygtige medarbejdere, som i deres arbejde er gode til at se det enkelte barn og samtidig have et højt fagligt niveau.

Vi ønsker en viceskoleleder som

- er i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt arbejder for denne
- kan indgå i et konstruktivt samarbejde med vores skoleleder og medarbejdere.
- har sans for økonomi samt at organisere og have overblik
- har lyst til sammen med personale, skoleleder og bestyrelse at videreføre skolens udvikling
- har erfaring med ledelse eller interesse og ønske om at uddanne dig inden for dette felt
- sætter værdifulde spor

Vi kan tilbyde:

- gode, tidssvarende fysiske rammer - herunder en nyopført indskolingsafdeling
- indflydelse på skolens udvikling og frihed til ledelse sammen med skolelederen
- en skole med et godt omdømme
- en rummelig skole med syn for den enkelte
- en skole der vægter trygge rammer og høj faglighed
- løn og ansættelse efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet med aflønning på intervalløn.

Ansøgningen skal være skolen i hænde **senest mandag den 4. maj kl. 12** på mail til mf@haderslevkristnefriskole.dk

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skoleleder Mirjam Fibiger tlf.: 74 52 99 94, mobil: 61 68 07 63.

Du er også velkommen til at besøge os for en uformel snak, inden du søger.



Haderslev kristne Friskole
Louisevej 7
6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 99 94

Haderslev kristne Friskole ligger centralt placeret i byen tæt ved busstationen. I Haderslev by bor ca. 20.000 indbyggere, og er dermed en af Sønderjyllands største byer. Byen ligger i et meget naturskønt område og har et righoldigt udbud af kirkeliv og fritidstilbud til børn og voksne.



Sindulfo: Selvom jeg ikke får løn fra kirken mere, slutter mit kald ikke. Kaldet til tjeneste er det bærende element i min præstetjeneste

Både dyreflokken og menigheden skal ledes

Sindulfo i Peru er hyrde både for alpakaer, får og mennesker

AF MATHILDE OG THOMAS MYHRE TARP KRÜGER

På spansk betyder ordet "pastor" både hyrde og præst. Præsten, Sindulfo, i den lille menighed i den peruanske landsby Crucero, der ligger mellem Arequipa og Juliaca, opfylder begge dele.

Vi var på besøg hos Sindulfo et godt stykke uden for Crucero for at se hans dyreflok på omkring 100 alpakaer og får, som han passer hver dag sammen med sin kone, Pina, ved siden af sin tjeneste som præst.

Mange paralleller

Sindulfo kan drage mange paralleller mellem sin hjord og menigheden i landsbyen;

"Vores brødre og søstre i menigheden har forskellige personligheder, og de skal behandles efter deres personlighed. På samme måde er der dyr med forskellig temperament og personlighed, som jeg skal tage hen-

Sindulfo er hyrde både for en stor dyreflok og for en menighed. Han siger, at man skal passe de nye på en særlig måde – både i kirken og i dyreflokken.

syn til," siger han.

Fælles for dem alle er, at de skal have føde, og det er Sindulfos ansvar både med dyreflokken og menigheden.

"Vi skal altid sørge for at lede flokken derhen, hvor der er mad. Jeg skal også lede menigheden og være med til at give dem det nødvendige," siger han.

Let fordøjelig føde

Mens vi stod og snakkede blev en lille alpakaunge født. "Ligesom det nye medlem



FOTO: KRÜGER

i alpaka flokken har brug for let fordøjelig mælk til at starte med, har de nye i menigheden også brug for let fordøjelig føde til at starte med," siger Sindulfo og fortsætter:

"Man skal passe de nye på en særlig måde – både i kirken og i dyreflokken. De

har brug for særlig opmærksomhed."

Løn er ikke afgørende

Sindulfo har været præst i menigheden i Crucero siden 2007, da han blev ordineret præst. Han udtrykker, at han har følt et stærkt kald fra Gud om at være præst dér,

og at han stadig føler sig kaldet til den tjeneste.

Situationen i kirken er nu den, at præsterne ikke længere er lønnet fra den nationale kirke, men at hver kirke må lønne deres egne præster. Det betyder, at Sindulfo muligvis går ned i løn, fordi kirken i Crucero ikke har så

mange medlemmer. Men han udtrykker forståelse for den omstrukturering, der er gjort i kirken. Han siger:

"Selvom jeg ikke får løn fra kirken mere, slutter mit kald ikke. Kaldet til tjeneste er det bærende element i min præstetjeneste. Jeg er nødt til at være der for dem, når menigheden kalder mig til sådan en tjeneste!"

Brug for gode ledere

Sindulfo bekymrer sig mest om "hjorden" i kirken, selv om han giver udtryk for, at det ofte er noget enklere at være hyrde for dyreflokken.

"Men alpakaerne kan finde på at spytte efter mig. Det sker heldigvis ikke i kirken – i hvert fald ikke i bogstaveligste forstand!" siger han og griner.

Han giver udtryk for, at de mangler gode ledere til at lede menigheden.

For som han har brug for en god hyrdehund til at hjælpe med at lede dyrene i marken, har han også brug for gode ledere i kirken.

Der er masser af ting at tale om

Kristne skal blive bedre til at deltage i den offentlige debat

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Jeg har en mening, jeg gerne vil frem med," siger Lisbeth Rask, der siden 1988 har siddet i menighedsrådet i Nykøbing Falster. Selv kommer hun i Lindeskovkirken og har hele livet været en del af Luthersk Mission.

Stiller op ved alle valg

Lisbeth Rask har dog flere steder end det lokale menighedsråd at vælge imellem, når hun vil gøre sin mening kendt. Hun sidder både i repræsentantskabet i *Retten til Liv* og *Evangelisk Luthersk Netværk*. I mange år har hun også været medlem af Kristendemokraterne.

"Jeg stiller troligt op ved alle valg, fordi jeg mener, der bør være et alternativ til de andre partier. Det giver også en unik mulighed for at kom-

Lisbeth Rask er gift med Jan. Parret har tre voksne børn og fem børnebørn.

me ud med et budskab, der ikke begrundes i økonomi, men i etik."

Flere må debattere

Hun vil gerne skrive læserbreve, men mener ikke, at hun får meldt sig ind i debatten, så ofte som hun gerne ville. Hun ser gerne, at der er flere kristne, der tager sig tid til at debattere.

Hun fremhæver blandt andet den lokale biskop Steen Skovsgaard som en meget dygtig formidler.

"Man kan ikke åbne den lokale sprøjte, uden at han er i. De kirkelige emner får stor opmærksomhed."

Hun understreger, at det



PRIVATFOTO

ikke kun handler om, at han er kendt, for han fik også opmærksomhed i medierne, før han blev biskop.

Sundhedsfaglige emner

Lisbeth Rask er oprindelig uddannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen i Nykøbing Falster. I dag arbejder hun som demenskoordinator. Det er da også de sundhedsfaglige emner, der

fylder mest, når hun skal beskrive emner, som hun mener, det er vigtigt, at de kristne kommer til orde i debatten omkring.

"Abort, aktiv dødshjælp. Der er en stor debat om, hvornår man er et menneske. Udrydder vi de handicappede? Der er nok at tale om," siger hun og nævner også homoseksuelles ret til at adoptere.

mit bibelvers;



AF KIRSTEN MÅNSSON
NYKØBING FALSTER

"Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst" (Sl 23,4).

Sammen med mange andre deler jeg sikkert glæden over Salme 23. Som barn og ung sang jeg i kor. Mange gange dannede Salme 23 teksten eller inspirationen til nogle af de bedste værker, vi sang. Især Schuberts komposition over Salme 23 blev en stærk oplevelse, der gik helt ind i hjertet.

Især vers 4: "skal jeg end vandre i dødsdyggens dal, jeg frygter ej ondt." Eller som det hedder i en nyere oversættelse: "og når vejen går gennem dødsangstens dal, fortvivler jeg ikke." Ofte har netop det vers haft stor værdi for mig, når jeg fik døden tæt ind på livet.

For en tid siden hørte jeg en prædiken over dette vers, som gjorde, at jeg blev endnu gladere for det. Mørkets og dødsangstens dal er også de tider i livet, hvor bekymringer og mismod fylder, og hvor hverdagen kan synes tung og træls og fremtiden usikker.

Så skønt et løfte! Gud er min støtte og trøst i min almindelige hverdage med op- og nedture. Men fortsat også den største støttestav, når døden banker på.

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af missionær Anne-Lene Olofson, studerende Emil Solgaard og jurist Susanne Harstad

Josef – alletiders mand og papfar

AF ANNE-LENE OLOFSON
ARUSHA, TANZANIA



Det er ikke, fordi jeg er kommet i julestemning her kort efter påske,

at jeg skriver om Jesu fødsel og tidlige barndom. Men de aktuelle flygtningedebatter har sat nogle tanker i gang.

Som bekendt blev Maria gravid uden Josefs medvirken, hvilket gjorde ham så ulykkelig, at han besluttede ikke at påføre hende offentlig skam, men i al stilhed at hæve forlovelsen.

Men Gud fik gennem en drøm forklaret Josef, hvordan det hele

hang sammen og opfordrede ham til at gifte sig med Maria og tage ansvar for hende og barnet. Det kald tog Josef imod.

Imidlertid opstod der et voldsomt politisk røre, da de vise mænd henvendte sig til kong Herodes for at hylde Jødernes nyfødte konge. For vismændene havde i første omgang ikke været vise nok. De havde taget fejl af adressen!

Gud henvendte sig derfor igen til Josef og bad ham nu om at flygte til Egypten med Maria og Jesus samme nat.

Den lille familie ankom og får asyl i Egypten.

Vi ved ikke så meget om disse første år af Jesu liv, men jeg forestiller mig, at Josef har forsørgt sin familie under eksilet ved at arbejde som tømrer. Under alle omstændigheder blev de ikke nægtet

ophold, men fik lov at blive boende i Egypten, så længe som de havde brug for det.

Efter Herodes død får Josef så af Gud besked på at drage tilbage til Israel med sin familie. Jesus havde altså flygtningestatus i sine første leveår på denne jord! Det er værd at tænke på, ikke mindst i lyset af Matt 25,31-40.

Gud velsigne alle jer der har hjerte for flygtninge!

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød



PP

DANMARK

ID-nr. 42591

Maskinel Magasinpost

Udbringes senest

lørdag d. 18. april 2015



07

17. april 2015
Årgang 115

tro & mission

Inspiration | nærvær | holdning

Fremskrivning af statistikker viser, at Kristendommen fortsat vil være den største religion globalt set i 2050. Men islam vokser og vil om 35 år være næsten lige så stor

..... 6



Ny bibelskole i gang:
2. marts begyndte en ny bibelskole i Arequipa i Peru. De 12 elever kommer fra både Peru og Bolivia. Missionærparret Mirjam og Rolf Leinum er daglige ledere af skolen, der også bruger lokale præster som undervisere

..... 5



Antallet af børn, der bliver døbt i folkekirken falder kraftigt - trods de mange nye tilbud til børnefamilier

..... 7



På et seminar på Mission2015.dk blev deltagerne opfordret til at være synlige som kristne på Facebook

..... 3



Sindulfo fra Crucero i Peru er hyrde i to betydninger. Både for en flok får og alpakaer og som præst i en kirke

..... 15