

Storebæltsbroen er blevet kaldt det 20. århundredes ingeniørprojekt.

Det er vældige usynlige kræfter, der holder broen på plads. Der må et godt fundament til under jordens eller bæltets bund. De tykke kabler er jo spændt fast i de klodser.

Bæreevnen kommer blandt andet af de usynlige kræfter gemt i blokkenes vægt. Der skal være ligevægt mellem de ydre og indre kræfter på broen, for at bæreevnen er i orden, når kø efter kø af biler susser over broen.

Bæreevnen i kristenlivet er også usynlig. Det kristne håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhængen, hvor Jesus gik ind.

Det, der bærer på vej over livets bro, er usynligt, men der hvor "kablet" er fastgjort til Kristus alene, er bæreevnen i orden.

"Lad verden så, i stykker gå, Guds ord ej brast, nej det står fast, den bro skal bruden bære."

Bent Nielsen

Teamleder;

» En teamleder er med til at sætte de andre missionærer fri til at arbejde med det, som er deres egentlige opgave. Det er der et stort perspektiv i, mener jeg

Carsten Skovgaard-Holm
side 3

Bibellæsning;

» Det personlige andagtsliv skal kickstartes tolv gange om året. Vores syndige natur vil bare ikke, så vi må indstille os på kamp - og så glæde os over, at vi kæmper i frihed og med den almægtige Gud på vores side

Michael Agerbo Mørch
side 11

Tid med Gud;

» Der er for tiden et stormangreb på kristne værdier, familier og ægteskaber. Vi må bede Gud sætte hegn op om os. Ingen af os kommer automatisk med i Himme-len

Anne Grethe Harstad Jensen
side 12

Alkoholiker kom i kirke

Bjergudsigt, grammatik-terperi og gæstfrie kristne er nogle af de første indtryk, de nye volontører har fået af Peru

AF KAJA LAUTERBACH

Volontørerne i Arequipa i Peru er nu på plads. Peter-Jan Teunissen fortæller, at fælles for de gudstjenester, han har deltaget i, er, at starttidspunktet skal tages med et gran salt, der skal hilses grundigt, og han forstår end ikke halvdelen. Især én oplevelse gjorde dog stort indtryk på ham:

"En svært alkoholiseret mand kom ind under prædiken og kommenterede det hele højlydt og lettere spottende. Præsten afbrød sig selv og bød ham velkommen, og en af de norske missionærer satte sig sammen med ham, fik ham til ro og udlagde lidt af Bibelen. Til at blive rørt af."



Læs mere på side 4. Volontørerne Simon Nielsen (tv.) og Peter-Jan Teunissen var på vandretur en af de første dage i Arequipa.

Sydsudanesiske præster frigivet

Efter tilbageholdelse i flere måneder er de nu genforenet med deres familier i Sydsudan



Luftfoto af Juba, der er hovedstad i Sydsudan.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

De to sydsudanesiske præster, som *Tro & Mission* skrev om i maj måned, er nu blevet løsladt. De var anklaget i nabolandet Sudan for at spionere og bekriige staten. Det er anklager, der kan straffes med døden i det fortrinsvist muslimske land, hvis retssystem er baseret på islamisk sharialov.

Efter deres løsladelse fik de først ikke lov til at forlade landet. Nu er de dog genforenet med deres familier i deres hjemland Sydsudan.

"Sig til hele kirken, at deres bønner er blevet hørt, og at præsterne nu er fri," siger en af præsternes ægtefæller til det kristne nyhedsbureau *Morning Star News*.

Kamp om jordbesiddelser

De presbyterianske præster blev arresteret i forbindelse med et kirkebesøg i Sudans hovedstad Khartoum i december 2014. Først på måneden var sikkerhedsstyrker trængt ind i kirken, hvor de tævede 38 personer, der modsatte sig, at bygningen skulle overdrages. Siden da

er nedrivningen af dele af kirkekomplekset begyndt.

Mohanad Hashim, der er BBC's ekspert på sudanesiske forhold, siger til det britiske statsmedie, at mange i Khartoum tror, at anklagerne mod de to mænd er falske, og at det i virkeligheden handler om en kamp om jord. Han mener, at regeringseksperter ønsker, at Khartoums kirker skal opgive deres store jordbesiddelser, så de kan bruges til investering.

Kristne under pres i Sudan

Siden Sydsudans løsri-

velse fra Sudan som selvstændig stat i juli 2011 har den sudanesiske regering ifølge *Morning Star News* udvist udenlandske kristne, plyndret kristne bogforretninger og truet kristne sydsudanesere på livet, hvis de ikke vil samarbejde med de sudanesiske myndigheder om at finde andre kristne.

Åbne Døres nyhedsbureau *World Watch Monitor* fortæller, at den sudanesiske regering på det seneste har fulgt sagen med de to præster nøje på grund af stor interesse fra udlandet.



Janne Bak-Pedersen; Børn er en af Guds bedste gaver til os

LM Kids-konsulent ansat



Fra 1. september begynder Janne Bak-Pedersen fra Gilleleje som børnekonsulent i Østdanmark.

Janne Bak-Pedersen er 40 år og blev uddannet lærer i 2014. Før det har hun i tre år arbejdet på Alme Skole. Hun er glad for fortælling, og det har fyldt meget i hendes undervisning.

Søndagsskole, Junlorklub og Lejre har haft afgørende betydning for hendes egen tro, og hun glæder sig til at komme i gang.

"Børn er en af Guds bedste gaver til os. Børns tilstedeværelse gør noget godt for os, det holder os nærværende og konkrete, også når det gælder at modtage og dele evangeliet," siger hun. *kl*

Frimenighedspræst indsat



Tarm Frimenighed har ansat Andreas Ipsen fra Holstebro som præst på 60 procent. Han tiltrådte den 1. august og blev indsat i sin nye tjeneste ved gudstjenesten den 23. august, hvor han selv prædikede.

Her understregede den nye præst, at den frelsende tro er et tillidsforhold til Jesus - mere end en intellektuel viden eller tro på Guds eksistens.

Siden 2011 har Andreas Ipsen været ungdomskonsulent i LMBU. Han fortsætter her ved siden af præstestillingen med særligt ansvar for hjemmeside og kommunikation. *kl*

Is-nyt;

Fra Landsstyrelsens (LS) møde den 21.-22. juni i Hillerød. Ved generalsekretær Jens Ole Christensen.

Vejledning om fraskiltet tjeneste i LM

LM's læreråd har arbejdet med en vejledning til lokale ledere om fraskiltet og gengiftes tjeneste i LM-forsamlinger. Den blev på dette møde justeret og godkendt. Den skal sprogligt bearbejdes, inden den tages i anvendelse.

Generalforsamling forberedes

LM's landsgeneralforsamling gennemføres den 23.-24. oktober 2015. Hovedtemaer bliver at drøfte International missionsstrategi 2017-21, opfølgning på GF-udtalelsen *Fornyets fokus på mission*, nogle mindre vedtægtsændringer og de sædvanlige regnskabs-, budget- og valgpunkter.

Landslederkursus i 2017

Da LM har landsmøde i 2016 skal der først afholdes landslederkursus i efteråret 2017. Vi ser en række kombinationsmuligheder i 2017 - blandt andet en mulig prædikanterkonference - som gør 2017 til et passende tidspunkt.

Giverkommunikation

De senere år har vi bestræbt os på i højere grad at kommunikere positivt om vores økonomiske behov. Altså fortælle om de gode historier end om den slunkne kasse. Vi konstaterer alligevel, at mange mennesker ser økonomisk "bundlinje" i

stedet for vigtige behov for sig, når vi taler økonomi.

Alternative indsamlingsformer som sponsorløb, pakkefester med mere fungerer i mange lokale sammenhænge. Vi ønsker os, at de ideer også breder sig til omsorgen for det Internationale arbejde og landsarbejdet.

Vi overvejer, om ansvaret for giverkommunikationen ligger hensigtsmæssigt i resurseteamet, eller om andre medarbejdere i højere grad skal ind over. Vi ønsker at skabe glæge og ikke en mentalitet af pligt. LS ønsker nedsat en tænketank, der kan arbejde videre med dette felt.

Generalsekretærens studieorlov

Jens Ole Christensen har studieorlov fra 25. oktober og ti uger frem. Den skal blandt andet bruges til færdiggørelse af et bogprojekt og deltagelse i en missionssteologisk kursus på Casparicentret i Jerusalem.

God forkyndelse

LS drøftede undersøgelsen *God forkyndelse* og de udfordringer, den rejser for LM af både indholdsmæssig og formmæssig karakter. Vi er optaget af, at vi får gang i nogle opmuntrede processer på baggrund af rapporten og vil udfordre afdelingerne til at drøfte den med deres prædikanter. Rapporten også har stort fokus på tilhørerne, og derfor ønsker vi den drøftet i andre fora end forkyndersamlinger. Den vil blive drøftet videre på de ansatte teamlederes forum og i lærerådet.

I januar er der en forkynderkonference. LS betaler deltagelsen for ansatte lønnet af landskassen, der er prædikanter, og udfordrer afdelinger, kredse og frimenigheder til det samme.

Næste LS-møde bliver den 25.-26. september i Hillerød.

essens;

Guds rige er præstationsfri zone

AF JENS OLE CHRISTENSEN
GENERALSEKRETÆR
JOC@DLM.DK



En af sommerens bøger for mig var Heinz Schilling's *Martin Luther - rebel i en opbrudstid* (Kristeligt Dagblads Forlag 2014). Spændende og dramatisk læs-

ning, og jeg følte mig endnu engang bekræftet i at folk, der foragter Luther, vist ikke beskæftiger sig meget med ham. Hvis man for eksempel læser ham, kender man fornemmelsen af at blive tvunget i knæ af giganten.

Når Schilling skal sige, hvad centrum var i Luthers opgør med den romersk-katolske kirke, samler han det i ét ord: "Præstationsfromhed".

Han udfordrede en fromhed, som i den tid viste sig i afladshandel, munkevesen,

bodsøvelser, helgendyrkelse, relikvier og mange andre ting, som virker fremmedartede på os. Og som vi let kan tage afstand fra.

Men den tanke, der ligger mellem linjerne, er, at præstationsfromheden hverken er bundet til middelalderen eller til den romersk-katolske kirke. Den er tidløs. Men den maskerer sig forskelligt efter tid, sted og menigheds-kultur. Og sikkert også med mange variationer, som har afsæt i livsfaser og psykologi. Derfor er det relevant at

spørge, hvad der er præstationsfromhedens masker her og nu.

Formodentlig er det til dels ubevidst for os, men mit bud er, at den ofte viser sig i gode ting på forkert sted i vores liv:

Hvis man spørger nogle kristne, hvordan det går med deres trosliv, svarer en stor del med at fortælle, hvordan det går med deres bibellæsning, bøn eller evangelisering. Det tester de troen på.

Nogle tester troen på, om de er glade under lovsangs-

afdelingen, andre, om de mærker syndserkendelse og frelsesjubel under forkyndelsen - helst synkront med, at prædikanter taler om det. Eller om de kan holde tvivlen på afstand.

I nogle livsfaser tester vi det på, om det gode kristne ægteskab og familielever fungerer hos os.

Alt sammen gode ting. Og så langt vi overhovedet kan, skal vi hjælpe hinanden med at praktisere dem sundt.

Problemet er bare: Når det bliver testspørgsmål

på vores kristenliv, så har vi overskredet grænsen til præstationsfromheden.

Det evangelium, Luther genopdagede, sliger noget andet: Hvis Jesus er synderen, så er han frelser for alle dem, der ikke har styr på bibellæsningen, glemmer bønner, er for generte til at evangelisere og jævnligt bliver lammet af tvivl. Og så er hans rige fuldt af svage fædre, humørsyge mødre og andre mislykkede kristne.

For Guds rige er præstationsfri zone.

tro & mission

Udgiver

Luthers Mission
Industrivæng 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600, ISSN 1601-975X

Redaktion

T 48 20 76 80
E tm@dml.dk
Nicklas Laurup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dml.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Deadline

Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 1. september 2015.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside.

Bibeltitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement

Luthers Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver op sagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Pris

Danmark: 410 kr. pr. år.
Ungdom under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og

Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Annancer

Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter
Smaannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord - max. 50 ord.

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390

Fritidsjournalister

Bornholm
Pt. ingen
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnilima@hotmail.com

Lolland-Falster

Jan Nielsen
T 54 85 44 96
E lrrn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn

Ulla Jacobsen

T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Østjylland
Pt. ingen



Carsten Skovgaard-Holm; Hvis en ansøger brænder for at få mere missionsjord mellem fingrene, vil vi gerne arbejde for det. Vi er helt med på at drøfte muligheder

LM efterlyser akut to internationale teamledere

Hvis du går og overvejer, om det er noget for dig, så få en uforpligtende snak

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
VICEGENERALSEKRETÆR
CSH@DLM.DK

Teamleder Robert Refslund-Nørgaard i Tanzania på besøg i en barabalg-landsby.

I LM's internationale missionsarbejde mangler vi helt akut at udfylde to huller: Ny teamleder til Cambodja og ny teamleder til Tanzania.

Der er kommet en del nye folk på banen i det internationale arbejde i den seneste tid. Det er super glædeligt. Men der er altså stadig to aktuelle huller. Det er med til at presse og hæmme missionsarbejdet i de to lande. Ansættelsen i de to stillinger kan ske nu – eller senere, hvis det passer ansøgerne bedre. Det kommer an på forudsætninger og behov for efteruddannelse.

Fleksibel profil

Drømmeansøgere er tidlige missionærer med erfaring i forhold til land, sprog og

lederopgaver.

Men mindre kan også gøre det. Ikke mindst hvis man er indstillet på personlig udvikling og nogen efteruddannelse. Så jeg vil gerne opfordre personer, der går og overvejer at søge, til at henvende sig uforpligtende til os. Også selv om man er i tvivl om, hvorvidt ens forudsætninger matcher. Så tager vi en fri snak under radarene og vurderer, om der skal ske mere.

Vi er faktisk usikre på, hvorfor der er så få, der henvender sig om de to stillinger. Nogle mener, at det er, fordi der er for meget kontor og for lidt missionær over det.



PRIVATFOTO

Til det vil jeg sige to ting: For det første: Set i forhold til det samlede arbejde i landet er teamlederkfunktionen meget meningsfyldt og relevant. For det andet: Vi ønsker at være fleksible i stillingsprofilen. Hvis en ansøger brænder for at få

mere missionsjord mellem fingrene, vil vi gerne arbejde for det. Vi er helt med på at drøfte muligheder.

Sætter de andre fri

Sagen er: Der er teamlederopgaver, som skal løses. Er der ikke en teamleder, må

andre missionærer tage sig af disse sager. Det hæmmer deres egentlige opgaver. En teamleder er med til at sætte de andre missionærer fri til at arbejde med det, som er deres egentlige opgave. Det er der et stort perspektiv i, mener jeg.

Det er et selvstændigt job med udfordringer. Men vi har fra Danmark løbende kontakt og sparring med teamlederen i missionslandet, så man kommer ikke til at stå alene.

Jeg vil gerne opfordre dig til at:

- Bede om to nye teamledere.
- Overvej, om det skal være dig, Gud kalder til denne opgave.
- Tænke over, om der er en, du skal give et prik og gøre opmærksom på stillingerne.

Gud kalder

Vi tror, at Gud kalder LM til at arbejde for at udbrede budskabet om frelsen i Jesus Kristus ude i verden. Vi er i bøn og forventning til Gud om, at han også vil kalde folk til opgaverne.

Se jobannoncer på LM's hjemmeside www.dlm.dk.

Landsmøde med fokus på nåden

AF DITTE OLSEN

Temaet for LM's landsmøde den 21.-24. april 2016 er: *Hjertestarter - nåden i Guds hjerte*. Vi har spurgt de tre hovedtalere, hvad de tænker om temaet.

Michael Agerbo Mørch, teologistuderende og bibliotekar i København:



Umiddelbart kommer jeg til at tænke på rockbandet Nephews sang af

samme navn. Mere teologisk er det nok Jesu opvækkelse af Lazarus.

I mine timer vil jeg sætte fokus på, at frelsen alene skyldes, at Gud i Kristus møder os med sin tilgivelse og nåde.

Den nåde hviler på et opgør i Gud, hvor Guds vrede over synden tilfredsstilles af Jesu offer. Det er så

frisættende, livgivende og håbefuldt, at jeg glæder mig til at forkynde det for fuld kraft på den ene eller anden måde.

Jeg tager selv til landsmøde som almindelig deltager for at lytte til forkyndelsen, samt bede, synge og tale med mine medkristne i LM. At mødes med kristne i alle aldre og på tværs af landet er til stor glæde for mig – og jeg tror, det også gælder for andre.

Peter Techow, frimenighedspræst på Bornholm:



Jeg har faktisk en hjertestarter hængende lige uden for mit kontor,

så når jeg hører temaet, kommer jeg straks til at tænke på den.

Den hænger der for at redde liv. Det er også det, jeg er forkynder for.

Endnu har jeg ikke fået tekst eller emner for mine timer. Men mon ikke jeg ender med at sætte fokus på Jesus? Det plejer jeg!

Jeg synes, man skal tage til landsmøde, fordi det er så godt at være mange sammen om verdens bedste og vigtigste budskab!

Dan Hessellund, landsforkynder og afdelingssekretær i LM Vestjyllands Afdeling:



Mine umiddelbare associationer på temaet er: Der er håb endnu!

Forelø-

big er jeg kun nået dertil i forberedelsen, at jeg igen er begyndt at bede på en gammel bøn:

Gud, giv mig nåde til at se mit behov for nåde! Giv mig nåde til at bede om nåde! Giv mig nåde til at modtage nåden! Og giv mig så nåde til at bruge nåden!

LANDSMØDE
2016



hjertestarter⊕

- nåden i Guds hjerte

Med *Hjertestarter - nåden i Guds hjerte* som tema kan dagene blive til frelse, til opdragelse i et gudfrygtigt liv, og til styrkelse i håbet om Jesu genkomst.

Derfor synes jeg, det er en god idé at tage med på Landsmøde 2016!

Announce i ugeavisen gav mange børn på lejr

Tre vestjyske LM-kredse fik tilskud fra LM's legat Missionsboost

AF KAJA LAUTERBACH

"Vi ville gerne have nogle børn med på bondegårdslejr, der normalt ikke kommer i LM's børnearbejde."

Sådan begrunder David Mogensen fra Foersum ved Tarm, at kredsen søgte LM's legat *Missionsboost* om tilskud til annoncer i den lokale ugeavis.

Det er nemlig deres erfaring, at det kan være en udfordring at komme i kontakt med de børn, inden lejren er fyldt helt op med børn fra LM. Derfor ville de gerne sætte annoncer i avisen.

46 børn fra lokalområdet deltog i bondegårdslejren, som LM i Gårde, Krusbjerg og Ølgod holdt sammen den første uge i august.

Støtte til annoncer *Missionsboost* har til for-

mål at give en økonomisk støtte til initiativer, der øger LM-forsamlingernes lokale indsats for mission i Danmark. Det er oprettet, fordi LM i 2015 har forøget fokus på mission.

LM-kredse, frimenigheder eller mødepladser kan i år søge om tilskud til aktiviteter, som enten er nye, som drejer sig om nuværende aktiviteter i evangeliserende retning, eller hvor det er afgørende med et boost udefra for at fastholde en evangeliserende retning i aktiviteten.

Støtten kan for eksempel gå til annoncering i lokale medier, trykning af flyere og uddeling af gratis bibler, pandekager, balloner.

Læs mere på www.dlm.dk. Om bondegårdslejren under *Nyheder – om Missionsboost under Download*.



Peter-Jan Teunissen; Forholdene i Peru er relativt vestlige, men det tager tid at handle ind, når jeg skal afkode sproget for, hvad der rent faktisk er i emballagen

Inka-Kola og flæskesteg med pommes frites

Peru-volontør kæmper med at lære både spansk og norsk

AF PETER-JAN TEUNISSEN
LÆRERVOLONTØR I AREQUIPA
PETERJANTEUNISSEN@
GMAIL.COM

Flyet svævede over talrige bjergtoppe, og pludselig dukkede et kæmpe lyshav op i det ellers mørke bjerglandskab. Det måtte være Arequipa.

Det var aften og allerede mørkt, da jeg ankom til Arequipa den 26. juli. Her skal jeg være volontør det næste skoleår, hvor jeg skal være lærer for Tobias og Frederik Leinum i fjerde og anden klasse.

Arequipa bliver ofte kaldt "Perus største landsby", da den består af mange sammenvoksede småbyer. Der er åbent, masser af parker – men ja, trafikken er, med et dansk udtryk, skudt i låget ... Hvis jeg på forhånd tænkte, jeg skulle bo i en lille, skummel lejlighed med strømsvigt hver anden dag og skimmelsvamp i hjørnerne, kunne jeg godt tro om igen. Vi volontører bor i en god og lys lejlighed i

gåafstand til alle de andre missionærer. Det er godt og trygt!

Ellers kan jeg ikke komme uden om de smukke bjerge, der omgiver byen. Mest løjefaldende er vulkanen El Misti, der i ensom majestæt tårner op over byen med sine cirka 5.850 m. Vandreturen skulle være for de mest sejllivede entusiast, så jeg nøjes med at glæde mig henede fra mit soveværelsesvindue.

Nyder de lokale goder

Det var et underligt klima at lande i. Da jeg ankom i aftenens skumringsmørke, var det koldere, end jeg havde forventet. Ud over at det er vinter, spiller det ind, at byen ligger i cirka 2.500 meters højde, og det kunne jeg tilmed mærke på vejtrækningen.

Jeg er ikke ude på at gøre reklame, men hold op, hvor har jeg fået god mad her! Det lokale køkken byder blandt andet på chicharrón, en slags flæskesteg – bare bedre – og gerne med både ris og pommes frites til, der

Peter-Jan Teunissen uden for sin lejlighed i Arequipa med vulkanen El Misti i baggrunden.

netop spises sammen. Ellers er forholdene relativt vestlige med et lokalt supermarked og op til flere storcentre. Det tager dog tid at handle ind, når jeg skal afkode sproget for, hvad der rent faktisk er i den pågældende emballage.

De lokale goder nyder jeg altså godt af, især den brusede smag af Inka-Kola (gullig variant af Faxe Kondi), og selvfølgelig alle de andre kendte sodavandsmærker, der er en del billigere her end i Danmark.

Grammatik er kedeligt

Jeg har nu haft halvdelen af min sprogundervisning med to forskellige lærere. Lige så



PRIVATFOTO

spændende og lærerigt som det første forløb var med at lære "overlevelsesspansk", lige så kedeligt er det indværende grammatiske kursus. Jeg bøjjer snart uregel-

mæssige verber i søvne ...

Missionærfællesskab

I lufthavnen blev jeg taget vældig godt imod af en kæmpeflok fremmødte

danske og norske voksne og børn. Det var overvældende og dejligt at blive taget så godt imod. De to danske drenge, Tobias og Frederik, begyndte straks at diskutere, hvem af dem jeg skulle være lærer for!

Det har imidlertid været så hyggeligt, og jeg er meget glad for vores fællesskab med både danske og norske missionærer.

Selvom jeg skulle indstille mig meget på at forstå norsk, så går det allerede meget bedre. Heldigvis er de forstående, og gentager gerne sig selv. Nogle gange forstår jeg det stadig ikke, og så kommer de med et danskpræget udbrud: "Hoah dah kjæft, mahn, forstår du det ikke?" Så jeg hygger mig med at kæmpe videre med diverse sprog!

Jeg nyder også vores missionærmøder hver tirsdag, som jeg nu har været med til tre gange. Her synger, beder og læser vi i Bibelen sammen! Det er især rart nu, hvor jeg endnu ikke forstår så meget af den peruanske gudstjeneste.

Nu er det lettere at få visum til Cambodja

Missionærer er blevet undtaget fra at skulle have arbejdstilladelse

AF KAJA LAUTERBACH

I Cambodja har myndighederne gennem længere tid lagt op til en stramning, når det gælder arbejdstilladelser til udlændinge. I en ny lov kræver regeringen, at man skal have en arbejdstilladelse for at kunne få et almindeligt visum til at bo i landet.

Missionær Axel Rye Clausen fortæller, at det har skabt megen usikkerhed på grund af uklare meldinger om administrationen af loven. Flere missionærer – mest asiatiske missionærer – er blevet udnyttet af embedsmænd, som prøver at skræmme dem.

Undtagelsesbestemmelse

Det er imidlertid lykkedes at

få en klar undtagelsesbestemmelse for kristne missionærer skrevet ind i loven, sådan at de cambodjanske myndighederne har accepteret, at missionærer uden indtægtsgivende arbejde i landet ikke afkræves en arbejdstilladelse.

Senato Un Thy er den eneste kristne i Cambodjas parlament, og Axel Rye Clausen fungerer som rådgiver for ham i det statslige råd CIC (Cambodian Interreligious Council).

"Jeg har gjort ham opmærksom på de problemer, der kan opstå for missionærer, der skal søge om arbejdstilladelse, og bedt ham om at få en klar ordning med Indenrigsministeriet og Immigration Police," forklarer han.

I forbindelse med et infor-



PRIVATFOTO

Missionær Axel Rye Clausen sammen med den kristne, cambodjanske senator Un Thy.

mationsmøde i Siem Reap blev Axel Rye Clausen interviewet om sagen i landsdækkende cambodjansk fjernsyn. Præsidenten for den lutherske kirke i Cambodja, pastor Vannarith, og

senator Un Thy deltog også i udsendelsen.

Missionærer får særligt id-kort

Ordningen er indgået med og administreres af para-

plyorganisationen Cambodian Christian Protestant Community (CCPC), som er de protestantiske kirkers officielle kontakt for den protestantiske gruppe i CIC. Indenrigsministeriet har

tilbudt, at missionærer får et bestemt id-kort tilknyttet deres visum, som beviser, at de er undtaget fra reglen om arbejdstilladelse. Ministeriet har også uddelegeret udstedelsen og administrationen af id-kort og E-visum til missionærer til CCPC på ministeriets vegne.

Axel Rye Clausen nævner som et kuriosum, at CCPC er blevet kontaktet af andre ikke-kristne, religiøse grupper, der ønsker at komme ind under ordningen.



Søren Eriksen: Vi håber på at kunne starte en åben bibelstudiegruppe op med nogle af de mange kontakter, vi har fået

Stor åbenhed for evangeliet i Grønland

Solveig og Søren Eriksen ønsker at blive grønlandere for grønlanderne

AF KAJA LAUTERBACH

Solveig og Søren Eriksen ønsker med apostlen Paulus' ord at blive "Grønlandere for grønlanderne".

"Det er tankevækkende at møde det sind og den nød, Paulus havde som missionær. Hans mål var at nå flere mennesker med evangeliet, for at de om muligt måtte blive sat fri i troen på Jesus og komme ind i et tæt fællesskab med ham. Det gik han meget langt for at gøre, og det kræver kendskab til kultur, sprog og tænkning og stor visdom. Også her har vi meget at lære," siger de.

Grønlandere er lette at komme i kontakt med
Ægteparret, der har boet i Nuuk nogle måneder, bliver ofte mødt med spørgsmål om, hvorfor de er der, og hvad de synes om Grønland. Og igen og igen møder de smil og glade ansigter, som viser imødekommenhed.

Samtidig ved de også, at bag mange af smilene gemmer der sig megen smerte, hvor alkohol, svigt, misbrug og selvmord i nære relationer har sat sine dybe spor. Det er deres erfaring, at grønlandere er lette at komme i kontakt med, og at de gerne vil have kontakt. De er høflige og vil gerne snakke.

"Når vi fortæller, hvor glade vi har været for mødet med landet, breder der sig et stort smil over munden, og det lyser i deres øjne, og



Solveig og Søren Eriksen nyder den grønlandske natur, som de beskriver som stor-slået, fantastisk og uberørt. De nyder at gå ned til vandet og kaste snøen ud og i løbet af ganske kort tid få bid af en stor torsk.

PRIVATFOTO

der er skabt en kontakt," siger Solveig og Søren Eriksen.

Ydmyghed og respekt er to ting, der er vigtige for dem i mødet med Grønland og i særdeleshed grønlanderne. Ydmyghed og respekt over for kulturen, landet, historien og ikke mindst menneskene lige fra den hjemløse og alkoholikeren til forretningsmanden med flere lejligheder og forretninger.

Grønlandernes forhold til tro og kristendom
Særlig blandt de ældre grønlandere, plus 40, oplever ægteparret Eriksen en

åbenhed for åndelige ting "Vi møder en langt større åbenhed end blandt den almindelige dansker, og det åbner mange døre," siger Søren Eriksen.

Det kan være den hjemløse kunstner, han møder på sin gåtur, eller gæsten på hotellet, der har haft oplevelser med ånder og ønsker forbøn, eller håndværkeren, der efter en samtale ønsker at vide mere og ønsker at komme med til bibeltimer på Sømmandshjemmet, eller den logerende, der sidder med spørgsmål om, hvordan man kan få fred og komme i fællesskab med Gud.

Samtidig understreger han, at den åndelige forvirring også er stor hos de grønlandere, de har talt med. Han tænker ofte på Jesu ord, da han ynkedes inderligt over folkemængden, fordi de var som får uden hyrde.

"Oplevelsen af får uden hyrde står for mig væsentlig stærkere her end i Danmark. Her er der ikke et bevidst fravalg og en ligegyldighed på samme måde, som jeg oplever det i Danmark. Der er stor religiøsitet, uden at det er blevet til liv – endnu. Vi håber på at kunne starte en åben bibelstudiegruppe

op med nogle af de mange kontakter, vi har fået," siger han.

Mødet med de kristne i Nuuk

Søren Eriksen er ansat på Sømmandshjemmet i Nuuk, og en del af hans jobbeskrivelse er at være sømandsmissionær.

"Noget at det, der har gjort os virkelig godt, er, at der også er andre her i byen, der har nød for, at mennesker skal lære Jesus at kende. Der er andre, der har et bagland, der beder for Grønland og grønlanderne og arbejder målrettet med

at nå ud med evangeliet," siger Solveig og Søren Eriksen og nævner blandt andre Pinsekirken, Frelsens Hær og den færøske menighed Ebenezer, hvor de selv ofte kommer til gudstjeneste om søndagen.

"Selv om vi er forskellige og har forskellig tilgang til arbejdet, oplever vi det alligevel som ét legeme, hvor vi sammen forsøger at være lys og salt og formidle evangeliet til frelse for grønlandere ud fra den platform, vi hver især har fået," siger de.

De beskriver Sømmandshjemmet i Nuuk som en god platform med mange muligheder for mission.

"Vi har en stor berøringsflade med vores cafeteria-gæster og logerende. På og ud fra Sømmandshjemmet inviterer vi til andagter, bibeltimer og bibelstudie. Vi besøger skibe og fængslet og vil forsøge at starte børnearbejde op i et område med boligblokke i Nuuk."

Nuuk ligner en dansk provinsby

Det er nu cirka fire måneder siden, Solveig og Søren Eriksen rejste til Grønland. Søren er blevet ansat af Sømmandsmissionen som evangelist og administrativ medarbejder på sømandshjemmet i Nuuk.

"De første måneder har været rige på oplevelser, og vi er faldet godt til, men er stadig i opstartsfasen," siger de.

Solveig Eriksen har fået arbejde i byen på et hjem for autister. Herigennem

får hun også kontakt med mange lokale.

Indblik og kontakt

Indtil nu er otte uger af Søren Eriksens tid gået med at skulle bestyre sømandshjemmet, da bestyrerparret har været i Danmark ad to omgange. Det betyder, at han har haft begrænset tid til missionærdelen.

"Jeg ser frem til, at det nu kan få en højere prioritet. Samtidig har det imidlertid også været en god mulighed

for mig til at komme ind i de forskellige funktioner, der er knyttet til de administrative opgaver og til at få en tættere kontakt med personalet på Sømmandshjemmet og mange af de gæster, der daglig kommer," siger han.

Danske forretninger

Nuuk er Grønlands hovedstad, men frem for storbypræg forklarer Solveig og Søren Eriksen, at byen langt på vej minder om en dansk provinsby med mange ud-

dannelsesinstitutioner, et universitet og et storcenter.

"Forretningslivet minder langt på vej om det danske med nogenlunde samme vareresortiment – blandt andet Jysk, Brugsen, Profiloptik, Stark. Man taler dansk og kan begå sig på dansk stort set alle steder," siger Solveig og Søren Eriksen. *kl*

Læs mere på dlm.dk/groenland og facebook.com/Nuuk.Soemandshjem



Udsigt over Nuuk med sømandshjemmet i forgrunden.

PRIVATFOTO

verden;

» **Tass Saada;** Jeg er hverken pro-Israel eller pro-palæstinenser, men pro-Gud

Snigskytte arbejder for forsoning

Palæstinenseren Tass Saada har været på Virksund for at fortælle om sin omvendelse

AF KAJA LAUTERBACH

Tass Saada er født i Israel, men han var kun to år, da hans palæstinensiske forældre først i 1950'erne flygtede til Saudi Arabien og senere Qatar, hvor han voksede op i flygtningelejre.

Som 16-årig sluttede han sig til Fatah, der dengang var en terrororganisation, hvor han blev snigskytte og dræbte – med egne ord – et utal af jøder.

Da han var midt i 20'erne, rejste han til USA for at få en uddannelse inden for handel og administration. Her giftede han sig med en amerikansk kvinde for at få lov til at blive i landet. Resultatet heraf var, at hans familie udstødte ham.

Efter endt uddannelse blev han ansat i hotel- og restaurationsbranchen. En kunde viste ham taknemmelighed og venlighed fra første gang, de mødtes, og det førte til nysgerrighed, da den opførsel var helt ukendt for Tass Saada.

Forholdet mellem de to udviklede sig til venskab, og det viste sig, at kunden var

kristen. En dag efter mange år læste han fra Bibelen for Tass Saada. Det førte til, han mødte Jesus, og for 21 år siden blev han selv kristen.

Udstødelsen af familien blev kun dybere, da Tass Saada var blevet kristen. Han blev imidlertid forsonet med sin far inden dennes død. Nu har han imidlertid ikke sin fars beskyttelse mere, og det betyder, at hans ældste bror igen er begyndt at stræbe ham efter livet.

Kærligheden til familien fylder meget for den 64-årige palæstinenser, og det er med gråd i stemmen, han taler om problemerne i forholdet til den.

Elsk dine fjender

De fleste af Tass Saadas kunder i USA var jøder. Han hadede alle jøder og behandlede dem meget hårdt i forretningssituationer.

"Jeg oplevede aldrig kærlighed og venlighed fra dem og kunne umuligt holde af dem. Det var først, da Jesus kom ind i mit hjerte, at jeg kunne se, at de faktisk ville mig de godt," siger han.

Da han var blevet kristen,



FOTO: KAJA LAUTERBACH

var det som om hans hjerne og hjerte diskuterede. Hans hjerne hadede stadig jøderne, men hjertet sagde, at han skulle elske dem, fordi hadet var blevet rensset væk gennem Jesu blod.

"Få dage efter, at jeg var kommet til tro på Jesus, mødte jeg ham i et syn, og han fik mig til at falde til

jorden. Jeg begyndte at bede og hørte mig selv sige: 'Velsign dit folk Israel,'" siger han.

Han undrede sig meget over, hvor det kom fra og begyndte at studere i Bibelen. I Matt 5, 43-48 læste han, at Jesus sagde: "Men jeg siger jer: Elsk dine fjender og bed for dem."

"Jeg blev chokeret og sprang rundt i vrede, mens jeg råbte: 'Nej, herre!' Men Jesus hviskede: 'Jeg forstår dig. De har også været meget onde mod mig, og jeg elsker dem stadig.' Det fik mit had til at forsvinde."

Humanitær hjælp

Efter sin omvendelse flyt-

Tass Saada var i Danmark fra den 5.-11. august, hvor han holdt informationsmøder om sit arbejde flere steder i Nordjylland – blandt andet på LM's kursuscenter Virksund. Her er han sammen med Nasim Khaleghi fra Iran, der bor på et asylcenter i Hjørring.

tede tilbage Tass Saada tilbage til Israel og de palæstinensiske selvstyreområder.

I 2008 grundlagde han organisationen *Seeds of Hope*, der arbejder for at forbedre forholdene for børn og familier i hele Mellemøsten gennem humanitær hjælp og undervisning. En del af arbejdet er også kristen oplæring af muslimer, der kommer til tro på Jesus.

I Jerusalem driver *Seeds of Hope* en børnehave for både jødiske, arabiske og internationale børn. Volontører, der er udsendt gennem foreningen *Ordet og Israel* hjælper til her.

Se mere på seedsofhope.org.

Fandt Elisas kilde

Tass Saadas organisation *Seeds of Hope* gør meget for at lette forholdene for palæstinenserne i både Gaza og Jeriko.

Blandt andet har de boret efter vand begge steder for at afhjælpe manglen på rent drikkevand.

Engang da han talte om at ville bore uden for Jeriko, sagde en af hans medarbejdere, at det skulle han ikke regne med at få lov til af det israelske styre, der bestemmer over vandforsyningen.

Men der skete et under, og *Seeds of Hope* fik lov at bore. Da de kom 207 meter ned, begyndte vandet at sprøjte op som en gejser.

Tass Saada blev lidt bekymret for, om de havde ramt en israelsk vandledning. Han ringede til de israelske myndigheder, og en

embedsmand kom derud.

"Du er godt nok heldig," sagde den jødiske embedsmand, hvortil Tass Saada svarede:

"Nej, jeg er blevet velsignet af Abrahams, Isaks og Jakobs Gud!"

Så blev embedsmanden meget stille. Han havde ikke regnet med at møde en palæstinenser, der tror på den samme Gud, som jøderne.

Elisas kilde

Det viste sig, at boringen havde ramt den kilde, hvor Gud gennem profeten Elisa gjorde vandet sundt. Der står i 2 Kongebog 2,22, at vandet er sundt den dag i dag.

For Tass Saada er det bevis på Bibelens troværdighed. Det er nemlig tre år siden nu, og der er stadig masser af vand. *Kl*

Muslimer bliver sat i frihed

Antallet af muslimer, der kommer til tro på Jesus, stiger kraftigt

Da Tass Saada blev mødt af Jesus til frelse for 21 år siden, troede han, at han var den eneste Jesustroende muslim. Nu er der imidlertid mange, og inden for få år er over 100 muslimer i Gaza kommet til tro på Jesus.

Han fortæller, at Jesus kommer til muslimer gennem drømme, og han arbejder i dem, når de læser om Isa og Mariam i Koranen (Jesus og Maria). Muslimer læser også i Bibelen i skjul, for eksempel på internettet, og de oplever, hvordan "sløret bliver revet itu", og de får frihed. Det engelske ord, han bruger for slør, kan ud over de muslimske kvinders hovedbeklædning

også betyde "forhænget i templet", så han tænker på en dobbelt frihed: både i forhold til Gud og til mennesker.

I muslimske sammenhænge bruger han ikke ordet kristen om sig selv, men Jesus-troende.

"Der er alt for mange dårlige med- og bibetydninger forbundet til det ord, der blokerer for, at de kan høre om Jesus," forklarer han.

At stifte fred

Tass Saada peger på, at konflikten mellem jøder og arabere ikke begyndte, da staten Israel blev oprettet. Den begyndte for 4.200 år siden, og den er aldrig stoppet.

"Som kristen skal man hjælpe både jøder og palæstinensere. Jesus siger i Matt 5,9: 'Salige er de, som stifter fred.' I Mellemøstkonflikten betyder det, at man skal behandle begge sider på samme måde. Hvis man favoriserer den ene side, gør man tingene værre," siger han.

Også til de fremmede

Tass Saada tror ikke, der findes en menneskelig løsning på konflikten. Og slet ikke på en tostatsløsning, hvor jøderne og palæstinenserne får hver sin stat i området. I Bibelen står der nemlig ikke noget om at dele landet op, forklarer han. *Kl*

Som kristen er løsningen for ham at se, at begge sider skal leve sammen i fred og retfærdighed. Og som det er nu, lever hverken palæstinensere eller jøder ifølge Guds plan.

Tass Saada henviser til to steder i Gammel Testamente, der klart siger, at Gud vil, at de to parter skal leve sammen. Nemlig Ez 47,21-22, hvor giver Gud israelitterne besked på at fordele landet ligeligt mellem Israels stammer og de fremmede, der bor iblandt dem, og Zak 7,9-10, hvor der står, at de skal "vise godhed og barmhjertighed mod hinanden og ikke undertrykke de fremmede."

kirke;



Mary-Ann William; Jeg har en forventning om at læse mere i Bibelen og ønsker at komme videre i kristenlivet

Alle elever på NLM-bibelskole er udlændinge

Au pairer mistænkes for at søge ind på bibelskoler for at få lov at blive i Norge

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

På bibelskolen Fjelltun, som er ejet af Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), er ingen af de 32 elever norske statsborgere.

Elisabeth Arnesen, der er bestyrelsesmedlem i Norsk Politis fagforening: *NTL Politiet*, formoder, at bibelskoler bliver brugt af au pairer, som gerne vil blive i Norge, efter at deres kontrakt er udløbet, skriver NRK.no. (NRK svarer til DR i Danmark).

30 procent er udlændinge

På 19 norske bibelskoler er over 300 ud af de 1.000 elever, der begynder i dette efterår, udenlandske statsborgere. Det fortæller den norske avis *Dagen*.

Den norske bibelskole Fjelltun ligger centralt placeret i Norges fjerdestørste

by Stavanger. Her er samtlige 32 elever fra udlandet. På Norges største bibelskole, Filadelfia i Oslo, kommer 100 ud af 145 elever fra udlandet.

Det er en stor missionsudfordring, fortæller Fjelltuns rektor Johnny Vågen til *Dagen*. Skolen vil fremover arbejde mere bevidst på at få norske elever.

Mange au pairer på bibelskole

I de norske medier har flere overvejet, om den store søgning til bibelskolerne fra udenlandske elever er en måde for au pairer at blive længere i landet. Ifølge den europæiske au pair-konvention fra 1969 må en au pair nemlig højst opholde sig i et land som au pair i to år.

En stor del af au pairerne i Norge er fra Filippinerne, Ukraine og Thailand. Den største gruppe af udenland-



Rektor på Fjelltun Bibelskole siger, at de ikke gransker elevernes bimotoiver for at tage på bibelskole.

ske elever på Fjelltun er da netop også fra Filippinerne.

Johnny Vågen er dog ikke sikker på, hvor mange af eleverne, der har arbejdet som au pairer.

"Jeg ser det som noget positivt, at de ønsker at komme på en bibelskole og blive kendt med Bibelen. Hvad de ellers måtte have



Elever fra Fjelltun på udflygt i den norske natur.

som bimotoiver, kan vi ikke granske, lige så lidt som vi kan granske norske elevers mulige bimotoiver," siger han til *Dagen*.

Glæder sig til at lære mere om Gud

På NRK.no langer det norske politiforbund kraftigt ud efter au pair-ordningen,

som de kalder en moderne form for slaveri. Der er "overraskende mange tidligere au pairer", der finder vej til bibelskolerne, efter at deres au pair-tilladelse udløber, siger de.

Derfor gætter Elisabeth Arnesen, NTL Politiet, på, at au pairerne søger til bibelskolerne for at få lov at blive.

En af eleverne på Fjelltun, Mary-Ann William fra Filippinerne, fortæller til *Dagen*, at hun er elev på skolen, fordi hun gerne vil lære mere om Gud og den kristne tro.

"Jeg har en forventning om at læse mere i Bibelen og ønsker at komme videre i kristenlivet," siger hun.

Salg af fosterdele forarger amerikanske kristne

Lørdag den 22. august demonstrerede tusindvis af amerikanske kristne over hele landet uden for klinikker ejet af organisationen *Planned Parenthood*. Det skete efter nogle videoer, der beskylder organisationen for at sælge menneskedele fra aborterede fostre.

Ved en klinik i staten Minnesota talte den amerikanske baptistpræst John Piper til en forsamling på 6.000 mennesker. Ifølge den amerikanske netavis *Christianpost.com* sagde han blandt andet, at USA ikke har lyttet til Gud.

En af videoerne, der er optaget med skjult kamera, viser en af cheferne for *Planned Parenthood*, der fortæller, hvordan der er stor efterspørgsel efter visse kropsdele.

"Vi er blevet meget gode til at få hjerte, lunge og lever uskadte ud, fordi vi ved der er efterspørgsel efter dem, så jeg knuser ikke de dele. I praksis knuser jeg fosteret under og over, og jeg ser, om jeg kan få det hele ud intakt."

Salg eller køb af fostervæv fra menneskefostre er ulovligt i USA. Det er dog lovligt at donere kropsdele til forskning og få refunderet udgifterne. Ifølge en tidligere leder af en af deres klinikker tjener organisationen mellem 100 og 200 dollars per abort på refusionerne. I en af videoerne nævnes dog kun tallet 30-100 dollars. Denne pris dækker langt fra udgifterne, mener en forsker fra Harvard University.

Ifølge *Planned Parenthood's* årsrapport udførte de 327.653 aborter i 2014. Det svarer til over 40 procent af det samlede antal aborter i USA.

nlm

Kirkers arbejde blandt fængselsindsatte får pris

Café Exit var en af de ti vindere, da Fællesskabsprisen blev uddelt onsdag den 19. august i København. Det skriver hjemmesiden kirkenkbb.dk

Fællesskabsprisen er en hyldest til de mange helt almindelige danskere, der hver dag gennem deres arbejde og frivillige engagement gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet og får samfundet til at glide.

Bag prisen står en række foreninger, virksomheder og institutioner som Post Danmark, Dansk Metal, DFDS og ISS.

Café Exit er tilknyttet Apostelkirken på Vesterbro og arbejder for og med indsatte og tidligere indsatte i fængslerne. Den blev oprettet i 2007 af Fangekoret og af præster fra Vester Fængsel og Apostelkirken.

Sognepræst Niels Nymann Eriksen fra Apostelkirken er formand for bestyrelsen.

Fængselspræst Erik Adrian modtog Fællesskabsprisen sammen med en gruppe frivillige og ansatte.

"Det er en kæmpe opmuntring for de ex-indsatte og de indsatte, som allerede i fængslerne har glæde af Café Exits arbejde. Det er også en opmuntring for de ansatte og for de knap 200 frivillige," sagde Erik Adrian, der er næstformand for Café Exit.

"Organisationen gør alt muligt for de tidligere indsatte, og det hjælper dem til en ny start på tilværelsen og et liv uden kriminalitet," sagde dekan Rand Brinckmann fra Professionshøjskolen Metropol i i begrundelsen for at tildele Fællesskabsprisen til Café Exit. Hun havde særligt hæftet til ved organisationens motto: at arbejde med, at de tidligere kriminelle går fra at være indsatte til at være værdsatte.

kl

Kirke midt i jungle af flygtninge

Omkring 3.000 flygtninge lever i øjeblikket i lejre omkring den franske havneby Calais, mens de forsøger at komme over den Engelske Kanal til Storbritannien. Lejrene har fået fællesbetegnelsen "Junglen". Selv om de har eksisteret i flere år, har de i 2015 vokset sig markant større end i de foregående år på grund af de øgede flygtningestrømme i 2015.

I en af lejrene er der vokset en kirke frem, som har fået navnet St. Michael's, fortæller engelske BBC. Selvom størstedelen af flygtningene i lejrene er muslimer, er der også en stor andel af kristne fra Eritrea, Etiopien, Sudan og Syrien.

Det er flygtningene selv, der har bygget kirken sammen med flere kristne frivillige. En af dem er Maya Konforti fra organisationen *L'Auberge des Migrants*. Hun fortæller til nyhedsbureauet *World Watch Monitor*:

"Det første de (flygtningene, red.) ville, var at bygge en kirke. De ville have en kirke, før de ville have et hjem."

En britisk frivillig, Susan Pardo, er trist over, at der er uenigheder om, hvorvidt flygtningene overhovedet skal have hjælp:

"Kirken er her på jord for at vise barmhjertighed og kærlighed til de fremmede, flygtningene, enkerne og de bortkomne børn. Det er dét, kirken er her for – at nå de fortabte, de fattige og dem uden håb."

Ifølge avisen *The Guardian* er nogle af lejrene utrygge områder for kvinder. En hjælpearbejder fortæller, at sanitetsforholdene er værre end i mange flygtningelejre i Afrika.

nlm

TEMA | BIBELLÆSNING



Hanne Sode-Larsen; Jeg er så taknemmelig over, at Jesus er hos mig, at jeg bare ikke kan holde mund med det. Hvorfor skulle jeg dog være flov over at fortælle det?

Jesus-sult fører til øget bibellæsning

Hanne Sode-Larsen mødte Jesus igen og får mere og mere lyst til at læse om ham

AF KAJA LAUTERBACH

Hanne Sode-Larsen har fået lyst til at vide mere om Jesus og at være mere sammen med ham. Hun siger, at hun er blevet Jesussulten.

Det betyder, at hun er begyndt at arbejde meget mere med sin bibel.

Undersøger tingene

Det hele begyndte i april måned, da hun sammen med fem andre fra Hillerød Frimenighed deltog i en Gospel Coalition Conference i Orlando i april.

"Det var godt at være der, men samtidig var jeg rigtig frustreret," fortæller hun.

"Jeg følte mig ensom i mængden og var frustreret over, at der ikke var tid til og mulighed for at snakke om det. Jeg havde hørt, med nogen, der har samme sprog som mig. Jeg var også frustreret over at have det

sådan."

Hanne Sode-Larsen tror, at Helligånden begyndte noget i hende ved de mange møder i Orlando. Hun fik malet Jesus og hans uendelige og betingelsesløse kærlighed for øje.

"Da jeg kom hjem, satte jeg mig ned, læste notater og de lange bibeltekster, som var blevet prædikeret over. Og så kom Jesussulten og himmellængslen. Jeg fik større og større lyst til at læse mere, end jeg havde gjort før," forklarer hun.

Hun har tit haft meget travlt med mange praktiske ting, og det har gjort, at hun i en del år har haft svært ved at sætte tid af til at holde andagt. Hvis hun ikke lige forstod det, hun læste, tænkte hun "pyt" og gik videre, men nu undersøger hun tingene og prøver at finde en forklaring. Nu er det vigtigt for hende at prioriterer, så der er tid til både bibellæs-

ning og de mange gøremål.

"Jeg søger svar alle mulige steder: prædikener på internettet, bibelhistoriske romaner, andagtsbøger, hjemmesiden El Camino og samtaler," siger hun.

En del af 50-årige Hanne Sode-Larsens nye bibelsult er, at bønnen om, at Gud vil åbne Ordet for hende, er kommet til at fylde mere.

Kan ikke holde mund

Hanne Sode-Larsens Jesussult og Himmellængsel har også fået indflydelse på hendes dagligliv.

"Jeg ønsker at leve mit liv sammen med Jesus i dagligdagen og efter hans ønske. Jeg er ikke kun kristen om søndagen, når jeg går i kirke," forklarer hun.

"Jeg er så taknemmelig over, at Jesus er hos mig, og Helligånden gør, at jeg bare ikke kan holde mund med det. Jesus ønsker at være hos min næste på samme



Hanne Sode-Larsen har fået øjnene op for, hvor aktuelt det er at læse i Gammel Testamente. Det er vildt spændende at se, hvordan Guds løfter her rækker ind i Ny Testamente, synes hun.

måde, som han er hos mig, og hvorfor skulle jeg dog være flov over at fortælle

det?" spørger hun.

"Mennesker, der tror på Jesus, er det eneste, vi kan

få med herfra. Derfor er det så vigtigt at fortælle mennesker om Jesus."

Bibellæsning på skærm bliver nemt overfladisk

De uforudsete pauser kan bruges til bibelstudie

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Med appen *BibelTid* rykker bibellæsningen og bibelstudiet ind på de digitale platforme på dansk, luthersk grund. Det sker midt i en tid, hvor fordybelse og opmærksomhed er trængt.

Halvhjerner uden opmærksomhed

"Vi er blevet mere flakkende i vores opmærksomhed," sagde Carsten Andreassen, der er nordisk analysechef for it-giganterne Google og Youtube, i avisen *Information* i 2014. Det er smartphones, sociale medier og internettet, der øger risikoen for, at man mister fordybelse, mener han.

Carsten Beck fra Center for Fremtidsforskning er enig:

"Vi tror også, det bliver vigtigt med fordybelse i fremtiden, men det bliver i



en mere forvirrende verden med flere muligheder end

nogensinde. Så det kræver en større beslutning at ville

Digitale medier lægger op til mere flygtig læsning – det er en svaghed og udfordring for bibellæsningen.

zappende gennem tilværelsen på jagt efter det næste nyhedsfix eller den nyeste notifikation på Facebook. Vi mister evnen til fordybelse. Koncentration. Opmærksomhed."

Flygtighed er en udfordring

Det er Bibellæser-Ringen, der har lanceret den nye app, og Lasse Holmgaard Iversen, der er landsleder, erkender udfordringen:

"Digitale medier lægger op til mere flygtig læsning – det er en svaghed."

Bibellæsning er nemlig en disciplin, der kræver tid og fordybelse. Det skriver landsformanden på organisationens hjemmeside.

De digitale medier er også udbredt på LM's efterskole i Løgumkloster:

"Vores elever har mobiltelefonen i baglommen hele tiden. Det er næsten kun, når de har idræt, at de ikke

har telefonen på sig," fortæller Niels Kousgaard, der er forstander på efterskolen.

Udnyt de uforudsete pauser

Af samme grund er forstanderen overbevist om, at en app er en god vej at gå, hvis man skal have efterskoleeleverne til at læse i Bibelen.

Lasse Holmgaard Iversen fra Bibellæser-Ringen er enig. Hans håb er, at bibellæsningen ikke bliver udvandet, bare fordi den foregår på en mobiltelefon. I stedet håber han, at læsningen kommer til at fylde, når man venter på bussen, eller i andre af dagens mellemrum.

"Jeg mener, det er godt at have et fast tidspunkt på dagen, men det kan godt være, vi også skal udnytte de uforudsete pauser. Det er bedre end slet ikke at gøre det," supplerer efterskoleforstanderen.

TEMA



Lasse Holmgaard Iversen; Digitale medier ofte bliver læst flygtigt. Men vi håber ikke, vi udvander bibellæsningen, men i stedet får fat i nogle nye læsere

Bibellæsning med lyd, billede og video

Ny dansk app giver værktøjer til teenagere og unges bibellæsning

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

En ny app til iPhone og Android-telefoner skal få teenagere og unge til at læse mere i Bibelen. Målet er, at gode læseplaner og muligheder for at læse sammen skal bane vejen for mere bibellæsning på dansk, evangelisk-luthersk grund.

Relevant for teenagere
Hos Bibellæser-Ringen, der står bag den nye app *BibelTid*, har man spurgt sig selv, hvordan man skaber en ny generation af bibellæsere.

"Vi nåede for få med læseplanen til teenagere. Der var stadig abonnenter, men vi ved, der er flere potentielle bibellæsere blandt teenagerne, så vi synes ikke, vi løser opgaven godt nok, hvis ikke vi giver dem et redskab, som de selv synes, er relevant," fortæller Lasse Holmgaard Iversen, der er



Bibellæser-Ringen samarbejder med seks efterskoler for at få hjælp til at få teenagerne i tale.

landsleder for Bibellæser-Ringen.

Det redskab er en gratis app, som Bibellæser-Ringen har arbejdet på i flere år sammen med deres svenske søsterorganisation.

"Apper er et lettilgængeligt medie, og dermed er der også en mulighed for

Apper er allerede noget, som teenagere og unge bruger. Derfor tror Bibellæser-Ringen, at appen BibelTid giver mulighed for at komme bredere ud end, papirlæseplanerne gør i dag.

at komme bredere ud end de læseplaner, vi har i dag," siger landslederen, der også har mødt positiv respons til appen fra en kristendoms-lærer fra en verdslig skole.

Lyd, billede og video

Appen henvender sig dog ikke kun til teenagere. Bibellæseplanerne har to målgrupper: Teenagere og unge, og landslederen formoder, at alle under 45 vil have stor gavn af *BibelTid*, fordi apper er et medie, som mange i aldersgruppen allerede bruger i dag.

Samtidig er appen en erkendelse af, at ikke alle ser det som en selvfølge, at alt foregår på papir.

"Der er mange, der ikke er



FOTO: BLR.DK

så bogligt rutinerede, som ikke har fået gode bibelvaner med hjemmefra, eller som er ved at blive kvalt i deres rutiner."

Her kan appen hjælpe, mener Lasse Holmgaard Iversen, fordi den både kan bruges hvor som helst og samtidig bruger andre måder at formidle på end den klassiske bibellæseplan.

"Vi skriver kortere og mere direkte. Samtidig har vi mulighed for at benytte os af lyd, video og billeder."

På den måde er det håbet,

at appen kan hjælpe nye bibellæsere i gang.

Fat i nye læsere

Bibellæsning er en disciplin, der kræver fordybelse. Landslederen erkender, at de digitale medier oftest læses mere flygtigt.

"Det er en svaghed ved appen, men vi håber ikke, vi udvander bibellæsningen, men i stedet får fat i nogle nye læsere."

For at få fat i dem har Bibellæser-Ringen allieret sig med seks efterskoler

– blandt andet LM-efterskolerne Løgumkloster, Solgården og Sædding. Efterskolerne støtter projektet økonomisk og får til gengæld hjælp fra Bibellæser-Ringen til at udbrede bibellæsning blandt deres elever.

En af metoderne er ved at tilbyde, at man kan læse i Bibelen sammen via appen. Man kan dele læseplaner og chatte sammen om teksten. Det giver bibellæsningen en social dimension, som landslederen forventer sig meget af.

Bibellæser-Ringens app BibelTid

Til iPhone og Android-telefoner

Gratis at bruge, men du vil blive spurgt, om du vil støtte økonomisk

- Mange bibellæseplaner på dansk, luthersk grundlag
- Mulighed for at læse sammen med nogle, man kender
- Mulighed for påmindelse om bibellæsning

Et tillæg til papirbibelen

Med appen BibelTid behøver man ikke vælge mellem smartphone og Bibelen

"Alt, hvad der kan fremme bibellæsning, er en god ide." Sådan begrunder lands-



LMBU-leder Lars B. Larsen mener, at alt, hvad der fremmer bibellæsning, er godt.

leder i LM's Børn og Unge (LMBU) Lars B. Larsen, at organisationen støtter udviklingen af Bibellæser-Ringens nye app *BibelTid*.

Ud over at støtte udviklingen af appen giver LMBU også økonomisk hjælp til driften af appen over de næste tre år. Projektet bliver også støttet af seks efterskoler heriblandt de tre LM-efterskoler i Jylland.

Mobiltelefonen er de unges hjemmebane

"Vi vil jo rigtig gerne lære vores elever at læse i Bibelen,

og det er lige så svært for dem som for alle andre at få det gjort og holde fast i de gode vaner," fortæller Niels Kousgaard, der er forstander på LM's efterskole i Løgumkloster.

Derfor er det også godt at møde eleverne dér, hvor de er. Og det er netop på mobiltelefonen, mener han.

Lars B. Larsen er enig: "Hvad lægger folk fra sig som det sidste, inden de falder i søvn? Er det Bibelen eller smartphonen? Jeg tror, det er smartphonen. Nu behøver man ikke

tage det valg," siger han og forklarer, at det også ligger i tråd med LM's kerneværdier at være "flittige bibelbrugere".

Kan ikke erstatte papirbibelen

Der er mange andre funktioner på en smartphone, der kan forstyrre bibellæsningen. Derfor er Niels Kousgaard også overbevist om, at *BibelTid* kun skal være et supplement til Bibelen i bogform. Derfor er der også faste andagter på skolen, hvor eleverne skal have Bi-

belen med i bogform, så de får et forhold til, hvor de forskellige skrifter ligger.

Heller ikke LMBU's landsleder tror, det er tid til at kassere papirbiblerne.

"Ligesom det at lytte til en prædiken online ikke kan erstatte fællesskabet i menigheden, så kan dette heller ikke erstatte papirbibelen. Vi går ind på den digitale bane. Det kan ikke afløse at sidde i stilhed og læse i papirbibelen, men der er ingen grund til kun at ride på en hest. Hvis alternativet er aldrig at læse

i Bibelen, så er det bedre at blive forstyrret af en sms i ny og næ." *n/m*



Forstander Niels Kousgaard vil gerne lære eleverne at læse i Bibelen.

TEMA



Birger Reuss Schmidt; Bibellæsningen står svagere i LM end tidligere. Derfor har vi sværere ved at acceptere, at vores liv er i Guds hånd

Personlig andagt er nærvær med Gud

Bibellæsning er et værn mod passivitet og selvoptagedhed

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Bibellæsning handler om kærlighed – Guds kærlighed til os i Jesus. Sådan forklarer LM's menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt, hvorfor vi skal bruge tid på at læse i Biblen.

Personlig andagt handler ikke om hovedet

Gud har talt til os. Det kan lyde voldsomt støvet, og folk kan få skyldfølelse over, at det ikke fungerer for dem med bibellæsningen. Det skyldes, at vi har en tendens til at gøre den personlige bibellæsning til noget, der udelukkende er en pligt, mener han.

"Bibellæsning er blevet noget, vi skal overkomme og have styr på, hvis vi skal være gode kristne. Men det er vigtigt, at vi tænker, at bibellæsning er en gave og vores mulighed for at høre, at Gud elsker os. Det er også



Bibellæsning og bøn må ikke blive til gerninger, men forstås som en relation, slår menighedskonsulent fast.

gennem sit ord, han viser os, hvordan vi skal leve som hans børn."

Derfor skal bibellæsningen rykkes fra hovedet og ned i hjertet. Det handler nemlig ikke først og fremmest om viden, men om en relation til Jesus.

"Selvfølgelig er der også en masse viden i det, men indsigt er en sidegevinst. Det primære er at leve i en kærlig og fortrolig relation til Gud."

Et godt parforhold kræver tid

Personlig andagt er nemlig ikke en gerning, vi gør for at gøre Gud tilfreds. Det er

Det primære i bibellæsning er at leve i en kærlig og fortrolig relation til Gud. Indsigt er en sidegevinst, mener Birger Reuss Schmidt.



FOTO: ISTOCKPHOTO

derimod ligesom i et parforhold, fortæller menighedskonsulent.

"Ingen spørger vel 'hvor lidt kan man tale sammen og så overleve', for man er interesseret i så godt et ægteskab som muligt. Det kræver samvær. Sådan også med Gud."

Samværet kan dog have forskellige former igennem livet, mener han.

"Når der er små børn, kan overskuddet være lille, og når børnene er flyttet hjemmefra er der mere tid," siger han.

"Man kan godt overleve med en prædiken om ugen, men man går glip af meget," siger han og nævner, at det

er bedre at læse ét vers om dagen og tænke over det, end slet ikke at læse i Bibelen.

Praktiske råd til samværet med Gud

Derfor er der heller ikke én rigtig måde, at være sammen med Gud på. Det handler ikke bare om bibellæsning, men også om bøn, mener Birger Reuss Schmidt.

Selv oplever han også udfordringer med andagtslivet. Det hjælper ham dog at begynde sin personlige andagt ved at lytte til en tilbedelsessang.

"Den indstiller mit sind på at gå fra det dagligdags

og henvende mig til Gud. Jeg synger med eller beder med," afslører han og siger, at det både kan være en klassisk salme eller en nyere rytmisk sang.

Han anbefaler også, at man læser i andre oversættelser af Bibelen, fordi det skaber en ny nysgerrighed. Fra tid til anden læser han også længere tekststykker ad gangen. Det kan være et helt skrift om søndagen eller et til to kapitler på en hverdag. Det giver overblik og viser mønstrene i Bibelen.

Han bruger også bønnerne i Bibelen som sine egne. Det, oplever han, giver en dynamik i læsningen, så det bliver til en samtale og

relation.

Birger Reuss Schmidt vurderer, at bibellæsningen står svagere i LM end tidligere. Det får den konsekvens, at vi har sværere ved at acceptere, at vores liv er i Guds hånd, og at det ikke er vores forventninger til livet, der skal være styrende.

Husandagt er et værn mod passivitet

Menighedskonsulenten mener også den fælles andagt i hjemmet er trængt:

"Jeg er ikke i tvivl om, at der bliver holdt mindre husandagt end tidligere," siger han.

Derfor mener han, at folk skal opmuntres, så de ser det livsvigtige i at holde kærligheden varm. Det er også det eneste værktøj mod den relativisme, som menighedskonsulenten også oplever i dag.

"Vi er blevet så postmoderne, at vi siger 'vi kan ikke vide noget om nogen ting'. Der sniger sig en passivitet ind, og vi overlader det med at forstå Bibelen til teologerne."

Derfor er det magtpåliggende for ham, at bibellæsning og bøn ikke bliver til gerninger, men forstås som en relation. Ellers er det åndelige liv i fare.

"Vores fokus er ikke Bibelen, men ham, som taler til os gennem Bibelen."

Bibeltid på digitale medier

Redaktører håber, at ny app kan blive til fornyelse i bibellæsningen

Bibellæser-Ringens nye app *BibelTid* indeholder læseplaner til teenagere samt til unge og voksne. Der er en redaktør til hver af de to grupper, der skal fokusere på kontakten til skribenter og til appens brugere.

Fornyelse bibellæsning

"*BibelTid* har en social platform, hvor man kan læse sammen med andre. Det er fantastisk, at man kan blive klogere på Bibelen og

opbygge hinanden gennem refleksioner og indtryk ved hjælp af et digitalt medie," fortæller Jens Dahl Mølgaard Madsen, der er redaktør for teenagedelen.

Den sociale dimension i appen giver mulighed for, at man kan få kommentarer fra ens venner og bekendte på en bibeltekst. Det giver et supplement til de bibellæseplaner, der ligger i appen.

På Bibellæser-Ringens hjemmeside fortæller

teenredaktøren, at han håber, den nye app kan virke til fordybelse og fornyet bibellæsning, fordi den er rykket over på et nyt medie.

Tilgængelig i hverdagen

Hans kollega, Jonathan Kofoed-Hansen, har fokus på de unge. Han glæder sig over den store tilgængelighed, der er i en gratis app:

"Det er en oplagt vej ind til daglig bibellæsning. Vi har travlt i vores hverdag og

stræber efter, at skulle nå så meget, at det kan være svært at få åbnet Bibelen. Her kan *BibelTid* hjælpe."

Han håber, at appen kan blive en pause midt i en stresset hverdag, sådan at folk sætter sig ned og bruger fem minutter med Bibelen.

De to redaktører er begge studerende på uddannelsen *Kristendom, Kultur og Kommunikation* på diakonhøjskolen i Aarhus.



n/m Jens Dahl Mølgaard Madsen



Jonathan Kofoed-Hansen

TEMA



Michael Agerbo Mørch; Vores syndige natur vil bare ikke det personlige andagtsliv, så vi må indstille os på kamp – og så glæde os over, at vi kæmper med Gud på vores side

Illusionen om det motiverende pointsystem

Jeg kan ikke fremprovokere en lyst til at læse i Bibelen, men Gud kan skabe den

AF MICHAEL AGERBO MØRCH
STUD. THEOL., PRÆDIKANT VED
LM'S LANDSMØDE I 2016
MICHAELAGERBOMOERCH@
GMAIL.COM



Jeg mener, det var i fjerde eller femte klasse, at vores dansk lærer havde fået nok. Klassens arbejdsindsats var beskæmmende lav, og det hørte til sjældenhederne, at vi havde forberedt os til undervisningen.

I et desperat forsøg på at ændre den slappe kultur, introducerede læreren et stjernesystem, hvor man fik en stjerne for hver gang, man mødte uforberedt op til timerne. Efter tre stjerner ville hun skrive en lille hilsen til ens forældre i det dersens blå hæfte, man havde i tasken.

Min hukommelse er ret drillesyg, men jeg mener, at initiativet i starten virkede efter hensigten. Efter kort tid opstod der dog fælles konsensus om, at lærerens trick ikke skulle få os ned med nakken ...

Om det er den slags point-systemer, der er skyld i, at mange sidestiller "dårlig samvittighed" med "bibellæsning", ved jeg ikke. Men jeg fornemmer, at vi er mange, der føler, at Gud dagligt tjekker, om vi har fået læst i Bibelen. At Gud står som en vranten skolelærer og overhører os – og hvis vi brødbetyngtet må indrømme, at det er kikset (igen), får vi en note i hans sorte bog. Bibellæsning = byrde.

Går det godt med Gud?

Det ligger som en systemfejl i vores natur, at vi tror, vi skal retfærdiggøre os selv over for Gud. At Gud skal tilfredsstilles med vores handlinger.

Selv efter vi er kommet til tro på evangeliet, lander vi igen og igen i denne fejlagtige opfattelse. For mange af os bliver vores bøn og bi-



Bibellæsning er ikke en pligt, men noget, jeg som kristen er sat fri til, skriver Michael Agerbo Mørch.

bellæsning en lakmusprøve på, om jeg præsterer som kristen.

Af og til bliver jeg spurgt: "hvordan går det egentlig med dit forhold til Gud?", og instinktivt kobler jeg svaret sammen med den aktuelle status på mit personlige andagtsliv – hvilket desværre ofte resulterer i et nedslående svar.

Evangeliet er det diametralt modsatte af denne tankegang. Gud har reddet os fra sin vrede, mens vi endnu var syndere (Rom 5). Guds retfærdighed er en fremmed retfærdighed, som han giver os som en gave (2 Kor 5,21). Den frihed, vi får i Kristus, er en frihed, der sætter os fuldstændig fri fra præstationer (Joh 8,36). Vi kan ikke lægge noget til eller trække noget fra Guds frelsende gerning i Kristus.

Vi er sat fri fra at bruge vores liv på at gøre os retfærdige over for Gud. Det ville alligevel mislykkes. Vi er i stedet sat fri til at leve et liv i ånd og kraft, hvor Helligånden selv virker det nye liv igennem os. Timothy Keller beskriver dette på en god måde i sin seneste bog på dansk *Glem dig selv*:

"I kristendommen er du godkendt på forhånd, og derfor kan du leve dit liv uden at skulle bevise noget eller gøre dig fortjent til noget. Her bygger godkendelsen ikke på livsførelsen, men livsførelsen bygger på godkendelsen".

Det gælder også for bibellæsningen og det personlige andagtsliv!

Derfor: jeg skal ikke læse i Bibelen, fordi Gud bliver mere glad for mig af den grund. Jeg læser i Bibelen, fordi jeg ønsker at have fællesskab med Gud, at lære ham bedre at kende, at få frelsen forkyndt hver dag, at blive inspireret til at herliggøre Gud i min hverdag og så videre. Sagt på en anden måde: Jeg er sat fri til at læse i Bibelen!

Men jeg har ikke lyst ...

Det lyder besnærende, men ofte hvisker jeg for mig selv: "Jeg har jo ikke lyst."

Og det er helt rigtigt. Vi har sjældent lyst. Og vi vil kæmpe med det hele livet. Bibelen har faktisk så realistisk et syn på sig selv, at den er klar over dette. I Salmernes Bog kan vi læse bønner:

"Luk mine øjne op, så jeg

kan lagttage underne i din lov" (119,18).

For mig er det et vidnesbyrd om, at bøn og bibellæsning hænger sammen. Hvis ikke Guds ånd åbner sit ord for mig, bliver der intet udbytte, og underne vil være skjult for mig. Oplever vi en manglende lyst til bibellæsning, så må vi på knæ, for det er der, kampen vindes.

Desuden: Jeg tænker ofte på lyst som noget, jeg ikke selv kan kontrollere. Jeg kan ikke fremprovokere en lyst til at læse i Bibelen.

Om det er sandt, ved jeg ikke. Men jeg ved, at Gud kan skabe den lyst. Paulus skriver i Filipperbrevet:

"For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje" (2,13).

Verset handler ikke om bibellæsning, men vi kan godt overføre det på bibellæsningen. Gud kan – og vil gerne – skabe en lyst til bibellæsning i os. Vi må frimodigt henvende os til Gud og bede ham skabe lysten i os, så vi kan få den glæde at (gen-) opdage underne i hans ord.

Og så en lille praktisk ting: Én sagde engang til mig, at det personlige andagtsliv skal kickstartes tolv gange

om året. Vores syndige natur vil bare ikke, så vi må indstille os på kamp – og så glæde os over, at vi kæmper i frihed og med den almægtige Gud på vores side.

I den kamp vil vi sikkert erfare, at det nogle gange er ret befriende at gøre noget, som man ikke har lyst til, men som på den lange bane bærer stor frugt.

Enhver, der har lært et nyt sprog eller et instrument (eller noget helt tredje), ved, hvad jeg mener.

Tal sammen

Fordi stort set alle kristne kæmper med den personlige andagt, er det meningsløst, at vi kæmper alene. Derfor: Tal med forskellige personer i din menighed, og lad dem inspirere dig. Lad dem trøste, udfordre og opmuntre dig til at fortsætte – og gør du den samme tjeneste for dem.

Fordi den dårlige samvittighed dybest set beror på en illusion om, at vi får point hos Gud, når det lykkes, har vi brug for al den hjælp, vi kan få for at komme ud af denne usunde forestilling. Og til det formål har Gud i sin nåde givet os medkristne, som kæmper samme

kamp, og som sejrer ved den samme herre.

Det kan gøres på et væld af måder, og jeg tror, det er vigtigt, at vi angriber problemet på flere niveauer:

Vi skal i forkyndelse og undervisning have fokus på glæden over Guds ord, og hvad vi gør, når den glæde forstummer.

Vi skal tage udfordringen op i mindre fællesskaber (for eksempel bibelstudiegrupper eller cellegrupper) og sætte ord på gode og dårlige erfaringer.

Vi skal samles i bøn til Gud om, at han må inspirere os i læsningen, glæde os med evangeliet på ny, vejlede os i det kristne liv og så videre.

Vi skal opsøge hjælp fra andre via SMS-ordninger, fora på nettet, mail-service og så videre.

I en digitaliseret tid kan vi på mange måder få inspiration til vores bibellæsning. Det er en gave fra Gud, vi frimodigt må benytte.

Forskellige teknikker vil være frugtbare for den enkelte. Så prøv forskellige muligheder af, og find den tilgang, som passer dig bedst.

Til sidst: Gud er god!

Man kan skrive om bibellæsning på mange måder, men det vigtigste er at vise, at Bibelen er Guds gave til mennesker. Gud giver os gaver, fordi han er god.

SI 136's monotone omkvæd – "hans trofasthed varer til evig tid" – springer ud af Guds godhed. Gud er trofast, kærlig, omsorgsfuld, løfterlig, trøstende, irettesættende, vejledende, opmuntrende, fordi han fundamentalt set er god. God som ingen anden.

Hvis du i dit sind tvivler på det, vil din bibellæsning blive en præstation, og den dårlige samvittighed uundgåelig i længden. Evangeliet er forudsætningen for, at din bibellæsning bliver en oplevelse båret af frihed og dermed glæde. Så start der, som altid, med at få evangeliet forkyndt, og søg så frimodigt fællesskabet med din far i Ordet.

TEMA



Anne Grethe Harstad Jensen; Nogle gange viser Gud mig, at jeg er gal på den. Andre gange ser jeg i Bibelen nogle paralleller til mit eget liv, som får mig til at nytænke situationen

Alene med Gud klokken fem om morgenen

Anne Grethe Harstad Jensen fandt plads til ro og fordybelse i en hektisk hverdag

AF OLE SOLGAARD

Vækkeuret ringer klokken fem om morgenen. Anne Grethe Harstad Jensen forlader mere eller mindre trætt sit soveværelse og finder sig til rette i en lænestol i stuen med tændt stearinlys og læselampe omkring sig. Den næste halve time er indviet til bøn og bibellæsning, til alenetid med Gud.

Sådan begynder alle hverdage for hende. Og det har de gjort i 20 år.

Bliver ledt til andre

Hun beder først Gud om stilhed i tanker og om at blive ledt af ham. Derefter læser hun et afsnit fra Bibelen, hvor hun følger en læseplan. Men ellers flyder bøn, læsning og refleksion sammen. Hun stopper måske op midt i bibellæsningen og beder for det eller dem, som hun bliver mindet om.

"Her til morgen kom jeg efterfølgende til at tænke

Anne Grethe Harstad Jensen begynder sin andagt med at læse i Bibelen efter en bibellæseplan. Derefter flyder bøn, læsning og refleksion sammen.

på ordene fra Anden Timotheusbrev 2,1: 'Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus.' Og jeg følte, at det havde en særlig adresse til en, jeg kender, så jeg sendte verset videre på en sms", fortæller den 60-årige kvinde.

Familie, venner, bekendte, menighed og arbejde fylder i det hele taget meget i hendes bøn. Gennem stilleritiden med Gud bliver hun af og til ledt til andre mennesker, og hun prøver at tage



tilskyndelserne alvorligt.

Guds ord sætter spor
Den daglige morgendosis

af Guds ord sætter spor hos Anne Grethe Harstad Jensen.

"Gennem Bibelen lader

Gud mig se mere af, hvem han selv er. Dermed finder jeg glæde og fred i det, Jesus har gjort for mig. Guds ord vejleder og trøster mig også. For eksempel blev jeg mindet om Esajas' ord: 'Herrens arm er ikke for kort til at frelse,' da jeg bekymrede mig for familie-medlemmer, der endnu ikke er fundet af Gud," fortæller hun.

"At være under Guds ords indflydelse kan få mig til at ændre retning, og det kan få mig til at ændre syn på nogle mennesker og på konkrete sager. Nogle gange viser han mig, at jeg er gal på den. Andre gange ser jeg i Bibelen nogle paralleller til mit eget liv, som får mig til at nytænke den situation, jeg står i."

Behov for ro og fordybelse

Anne Grethe Harstad Jensen indførte sin faste morgenandagt, fordi hendes hverdag var fyldt af uro og hektisk aktivitet, og hun manglede ro og fordybelse.

Så tænkte hun, at løsnin-gen for hende måtte være at stå op, før den øvrige familie vågnede.

"Behovet er ikke blevet mindre med tiden. Der er for tiden et stormangreb på kristne værdier, familier og ægteskaber. Vi må bede Gud sætte hegn op om os. Ingen af os kommer automatisk med i Himmelen. Derfor beder jeg også om vækkelse."

Hun kender også til at være uoplagt og til, at Satan vil tappe hende for glæde og fred. Men hun er overbevist om, at Gud er nær, også når hun er udmattet. Hun oplever det som en stor velsignelse at lægge dagens udfordringer i Guds hånd.

Anne Grethe Harstad Jensen er gift med Hartvig, og de har fire voksne børn og fem børnebørn. Hun er engageret i LM-frimenigheden Nordvestkirken og arbejder som børnehaveklasseleder på Jakobs skolen i København.

Bibelen skal læses med Jesus-briller

Målet med bibellæsningen er at se, at vi har behov for Guds nåde, og at han allerede har givet os den

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Man skal ikke læse sine egne meninger ind i teksten, men læse Bibelen i lyset af, hvad Gud har gjort for os i Jesus, mente den tyske reformator Martin Luther.

Lov og evangelium

Bibelen skal læses, læres, overvejes og betragtes, indtil man "har lært Djævelen til døde og er blevet klogere end Gud selv og alle hans hellige," skrev reformatoren i *Den Store Katekismus*.

Men det er ikke ligegyldigt, hvordan den læses. Den rigtige fortolkningsramme er at læse den som lov og evangelium, mente han.

Loven er ikke bare de ti

bud eller Det Gamle Testamente, men alle de ord, der anklager mennesket. Det er ord, der handler om, hvad vi skal gøre, og hvordan vi bør leve. Hensigten er, at vi skal se, at vi ikke kan leve op til Guds krav. Evangeliet er helt modsat og handler om, hvad Gud har gjort for os i Jesus helt uden, at vi skal eller kan gøre noget.

De to tilsammen skal give læseren en erkendelse af at være magtesløs i sig selv, men at Gud retfærdiggør synderen på grund af Jesu død i stedet for mennesker.

Jesus er centrum

Den amerikanske præst Tim Keller forklarer, at vi til hver tekst skal spørge, "hvordan er dette et billede på

Jesus?"

"I sidste ende er der kun to måder at læse Bibelen på: Handler den i bund og grund om mig eller om Jesus?" siger han og forklarer, at vi er nødt til at se Guds nåde i de bibelske beretninger for at forstå dem.

Derfor skal vi ikke læse beretningen om Davids kamp mod Goliath som en formaning til, at vi skal samle mod til os og kæmpe mod kæmperne i vores liv. I stedet skal vi se, at Jesus har besejret de virkelige kæmper i vores liv, som er synd, lov og død. Dem kunne vi ikke selv besejre. Kun i hans sejr har vi kraft til at møde de mindre kæmper i vores liv, som kan være forfølgelse og lidelse.



Appen BibelTid indeholder også en bibellæseplan.



John Piper; Der er forskel på hykleri og det at gøre det, man ikke har lyst til, mens man er ærlig over for Gud og mennesker

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» Klip; Bibelen er et hjælpemiddel til at komme til tro

AF C.O. ROSENIUS
I BOGEN VEJLEDNING TIL FRED

Da du begyndte at tro, var det, fordi du hørte Guds ord. Sådan oplevede du det. Og på samme måde kan du finde tilbage til din tro, når du oplever, at du ikke kan klare dig selv i kampen mod synden – så må du igen høre det fantastiske budskab om, at nåden i Kristus er gratis.

Det gælder hele livet. Lad Guds ord være lede-tråden for din fornuft, dit hjerte, ja, hele dit liv. Bed oprigtigt om Guds ånd, hver gang du hører eller læser Guds ord. Så bliver det aldrig forgæves.

Men hvorfor skal vi læse i Bibelen? Hvorfor er det nødvendigt? Svaret burde brændes ind i vores hjertes med ild, for når der er så

meget ondt i verden og så megen svaghed i kirken og hos den enkelte kristne, så er det, fordi vi ikke lytter til Guds ord.

Og modsat vil det gode blomstre op, når vi regelmæssigt beskæftiger os med Guds ord.

Mennesket har valgt synden, og syndens virkninger er forfærdelige. Men Gud gav os Bibelen som et hjælpemiddel, så vi kunne genoprette det ødelagte guds billede. Med det hjælpemiddel kan du komme til tro og blive frelst, og uden det er det umuligt at overvinde det onde og blive forsonet med Gud.

Det hjælper ikke så meget, hvis evangeliet bliver forkyndt i kirken eller missionshuset, hvis de kristne ikke læser i Bibelen derhjemme.

» Klip; Lad være at skjule, at du ikke har lyst

AF JOHN PIPER
I EN VIDEO PÅ YOUTUBE

Livet i Kristus består både af viljestyrke og af sontan boblen over af Kristus. Begge er nødvendige i bibel-læsningen. Der er forskel på hykleri og det at gøre det, man ikke har lyst til, mens man er ærlig over for Gud og mennesker, at det er sådan, tingene hænger sammen.

Med andre ord er det hykleri at gøre det, man ikke har lyst til og at skjule den følelse fra andre, så de tror, man har lyst til det. Det er ærlighed at gøre det, man ikke har lyst til, mens man er knust over det og siger til mennesker "sådan er jeg" og bekender over for Gud "Jeg har ikke lyst til det her. Jeg ønsker at have lyst til det."

Oftentimes er jeg meget ivrig efter at læse i Bibelen, og ofte længes mit hjerte mere mod

et nyt program på computeren eller en ny tingest, jeg har, og jeg har mindre lyst til at læse i Bibelen. Når jeg er i den situation, tror jeg for det første, det er rigtigt at tvinge mig selv til at gøre det, jeg burde gøre. For det andet at bekende, at det er synd, at jeg ikke har lyst til at læse Bibelen. For det tredje at bede Gud, mens jeg læser, om at give mig glæde over det, som jeg står imod.

Gør du det, du burde – som at læse i Bibelen – ved ren viljestyrke, mens du tror, at det er en dyd, selvom det ikke er nogen glæde i det, er det ikke godt. I stedet skal vi, når vi er i en situation, hvor det er ved viljestyrke, at vi gør det, vi bør, samtidig bekende, at vi er syndere, og at vi ønsker, at Gud må give os glæden. Vi siger med David "Lad mig atter frydes over din frelse" (Salme 51,14).

leder;

Kerneverdi eller tyngende åg?

HVIS MAN SKULLE lave en tjekliste over ting, der kræves for at være en god LM'er, ville det at læse i Bibelen dagligt nok ligge højt på listen. Mange føler det som et tyngende åg på deres skuldre, når de oplever, at det ikke lykkes at få læst i Bibelen hver dag.

Hvad skyldes det? Prædikens der forkert om emnet? Får tilhørerne det galt i halsen? Kæmper den Onde af al magt for at holde os væk fra Guds ord? Eller er følelsen af et tyngende åg i virkeligheden noget, vi skal være glade for, fordi den afslører vores uvilje mod Guds ord?

Formentlig er det hele korrekt. Det er både noget, som vi kan risikere at prædike lovisk om eller få galt i halsen, men også en åndskamp som afslører, hvor lidt vi vil Gud, og hvor vigtigt det er for Satan at få os væk fra Bibelens gode påvirkning ind over vores liv. Når vi tager det op som tema i *Tro & Mission*, er det dog ikke for at lægge yderligere byrder på nogens skuldre.

I STEDET TAGER vi emnet op for at vise det evangelisk frigørende ved bibellæsningen. At vise hvordan bibellæsning og bøn er en relation til din evige skaber og frelser, som længes efter fællesskab med dig. At opmuntre til, at vi gør brug af Bibelen både som enkelt-personer og som familier.

Det hører sig vel også til, at vi tager emnet op i en organisation, hvor Bibelglæde er en kerneverdi, og hvor vores selvforståelse er, at vi er bibeltro? Men har bibellæsningen de samme kår som tidligere? Menigheds-konsulentten gætter på, at den er trængt. Det er svært at sige noget nøjagtigt om det, når man ikke kan kigge ind i folks lønkammer, men hvis han har ret, er det problematisk.

DET ER NEMLIG kun Bibelens budskab om frelse for syndere, der kan sætte mennesker fri. Fri fra Guds dom over os i evighed og fri til at leve her og nu. Derfor må vi også kæmpe for at fastholde bibellæsningen – selv når den føles som et tyngende åg. For kun dér kan vi møde Guds forløsende kærlighed i Jesus, der er hele fundamentet under LM og al kristentro i øvrigt. Det er også kun gennem et intimt kendskab til Bibelens budskab og Bibelens Gud, at vi bliver sat i stand til at vurdere ånderne. Uanset om det er en velanset LM-forkynder, der står på talerstolen, må vi ganske skrifterne for at se, om det forholder sig sådan.

Derfor er håbet med temaet også, at det kan inspirere til Jesusglæde og en større forståelse af Bibelens budskab. Det er kun sådan, vi bliver holdt fast som troende, og det er kun sådan, vi som bevægelse kan overleve.

OPFORDRINGEN TIL DAGLIG bibellæsning – uanset i hvilken afskygning det måtte være – er hermed givet videre.

Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør

mit bibelvers;



AF GEBRE MICHAEL
HOSPITALSEVANGELIST, JINKA, ETIOPIEN

"Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage" (Sl23,6).

Jeg glæder mig over dette ord, et ord, der udtrykker håb, og som giver mig tryghed og hvile i hverdagen. Guds godhed følger mig – uden Guds nåde kan jeg ikke leve. Gennem hele livet modtager jeg Guds nåde, Guds tilgivelse, ikke bare én gang, men hver eneste dag. Det giver mig håb.

David ved, at mennesket er svagt. Han tænker på sin egen svaghed og tyr til Guds godhed, Guds nåde. Når jeg falder, venter Gud på mig med sin nåde. Når jeg kommer tilbage til ham, giver han mig sin nåde, dækker mig med sin nåde.

Det er Guds store barmhjertighed, at jeg kan få lov til at leve sammen med ham hver dag, bo i Herrens hus alle mine dage.

Det takker jeg Gud for.

» At skråle kan sidestilles med at råbe

AF SUSANNE HARSTAD
RØDOVRE

Jeg vil gerne komme med en respons på læserbrevet vedrørende *Bagvendt i Tro & Mission* nummer 12. I sagens kerne handler klummen, læserbrevet og mit forsøg på at imødegå kritikken om, at vi udtrykker os forskelligt.

Konteksten beskriver fremførelsen af en børnefødselsdagssang til min søns og hans klassekammerats fødselsdag. Jeg ønskede at overføre den barnlige, hæmningsløse begejstring, der fik børnene til at skråle, til et billede på, hvad vi har af alternativ til at være tilbageholdende med at deltage i lovsangen i kirken. Ud fra denne kontekst tillod jeg mig også at ændre lidt på den oprindelige tekst til børnesangen *Engang skal vi synge i Himmels kor* og indsætte "skråle" i stedet for "synge".

Normalt ville jeg ikke umiddelbart bruge ordet "skråle" i forbindelse med lovsang, men fordi jeg var inspireret af børnene, der skrålede fødselsdagssangen

til ære for dagens ærespersoner, brugte jeg samme ordvalg i den videre kontekst.

For at nedtone opfattelsen af det – i læserens øjne – "smarte" ordvalg kan man måske sidestille det at skråle med at råbe, og i Bibelen opfordres vi til at råbe lidt engang imellem.

Som eksempel kan nævnes Salmernes bog, hvor vi i Sl 96 opfordres til at råbe, at Herren er konge, og i Esajas' bog, 6, råber serafimene til hinanden, at Herren er hellig. Paulus omtaler også ånden, der giver barnekår, og som får os til at råbe: "Abba fader!" i Rom 8. Jeg vil således mene, at der er bibelsk belæg for at råbe og dermed nok også at skråle lovsangen om, at Gud er stor og hellig.

I *Bagvendt* nummer 12 er der altså tale om et billedsprog, som er baseret på en kontekst, hvor jeg har ladet mig inspirere af en børnefødselsdagssang. I virkeligheden tror jeg, Gud modtager vores skrål/råb/stille lovsang om og til ham som en ære til ham, uanset hvad vi vælger at kalde udtryksformen.

nyhedsmail:

Modtag nyt fra LM direkte i din indbakke. Tilmeld dig på www.dlm.dk/nyt.

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning



Frederiksborg Apotek
 Slotsgade 26, 3400 Hillerød
 Tlf. 48 26 56 00
 apoteker Troels Ingemann
www.frederiksborg-apotek.dk

Apoteket har døgnvagt



Jakobs Blomsterforum
 Farverivej 8, Skjern
 97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Læs den nye artikel: Nej til kvindelige præster og prædikanter. Gå ind på www.kristenkommentar.dk og læs artiklen helt gratis. Mvh Jan Jensen



Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk

Medarbejdere til bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup

Vi får flere beboere og vil gerne i kontakt med dig, hvis du har en ambition og drøm om at arbejde i et kristent bofællesskab under Kristelig Handicapforening.

Du skal være kristen og have kendskab til autisme/hjerneskeade.

Vi ønsker ansøgere med pædagogisk uddannelse eller anden uddannelsesmæssig baggrund f.eks. social- og sundhedsass., sygeplejersker.

Ansættelse: Hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: 2. september
 Har du lyst til at vide mere om stillingen se www.Sydhjornet.dk eller kontakt
Leder Knud Dideriksen
knud@sydhjornet.dk
 Tlf. 28 55 24 11



Uforglemmelige oplevelser



Rom og Assisi – fortid og nutid	21.9. - 29.9.
Bornholm – Østersøens perle	28.9. - 3.10.
Israel – under løvhyttefesten	28.9. - 8.10.
Tyrkiet – i Paulus fodspor	2.10. - 12.10.

Læs mere om rejserne på vores hjemmeside eller kontakt 7592 2022



Heragården - et § 107 botilbud

- for unge med særlige behov.
- personlig udvikling og botræning
- 13 beboere mellem 18 og 35 år
- kom og bliv klar til at bo selv
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår
- socialt fællesskab

Tlf.: 96 27 31 00
 Find os på www.heragaarden.dk

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier med ligeværdighed og næstekærlighed



MODTAG TVÆRKULTURELT NYHEDSBREV HVER MÅNED



TILMELD DIG PÅ DLM.DK/NYT

I umi genbrug



Luthersk Missions genbrugsbutikker modtager gerne alt, som er for godt til at kassere, men egnet til genbrug.

Du finder os her:

AGERSKOV: Tværgade 2, tlf. 29 72 99 84
 AABENRAA: LI. Kolstrup 40, tlf. 74 75 00 80
 GILLELEJE: Østergade 2, tlf. 32 62 00 56
 HILLERØD: Helsingørgade 19b, tlf. 33 12 00 56
 NEXØ: Sdr. Hammer 55, tlf. 56 49 32 11
 SKJERN: Svinget 10, tlf. 40 83 68 40/30 23 00 27
 VI DEBÆK: Midtgårdsvej 2, tlf. 42 18 42 18

[I umi genbrug. dk](http://Iumi.genbrug.dk)



LEDERKURSUS

18-20 september 2015

Tema: Sandheden tro

Tilmeld dig på www.lmbu.dk/lederkursus



TEAMLEDERE TIL TANZANIA OG CAMBODJA



Luthersk Mission søger teamledere til arbejdet i Tanzania og Cambodja. Som teamleder bor du i missionslandet. Du har personaleansvar for missionærer og volontører, er den primære kontakt til de lokale samarbejdspartnere og har ansvar for administration og økonomi. Lokale missionsprojekter kan også blive en del af stillingen.

Læs mere på dlm.dk/Job eller kontakt vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm på 4820 7684 eller csh@dlm.dk



www.dlm.dk

Her finder du inspiration, nyheder, fakta, vidnesbyrd og meget mere!



penta byg a/s

HOVED- OG TOTALENTREPRISER
 PENTABYG.DK

KONFIRMAND KURSUS 2016

26. JUNI TIL 9. JULI



Tilmeldingen åbner d. 1. september kl. 15.

Tilmelding på www.konfirmandkursus.dk
 Sydvestjyllands Efterskole • Sædding Efterskole • Djurslands Efterskole

anmeldelser;



Kun 15 kr. stk.
ved forudbestilling
af minimum 100
magasiner senest den
26. september.

Normalpris: 49,95 kr.



Bestilles på lohse.dk/24-12

Ærlige og ligefremme refleksioner over livet

BOGANMELDELSE
AF ANNE SCHMIDT
STUDERENDE

Ingvild Sandnes
Hjerterystelse – 24 reflek-
sioner

Lohse 2015

152 – 149,95 kroner

Bogen består, som titlen antyder, af 24 korte eller lidt længere refleksioner over det at flytte hjemmefra og livet med Gud.

De første par refleksioner fangede ikke umiddelbart min interesse, men heldigvis gav jeg bogen en chance mere og læste videre. Det var rigtig godt, da de næste refleksioner virkelig fangede mig.

Refleksionerne sætter fokus på vigtige – og på sammen tid følsomme – emner. Emner, som for eksempel: Kan man godt være kristen uden at have den store fø-

lelsesmæssige erfaring af Gud? Er der noget galt med mig, hvis jeg ikke har en kæreste? Og hvordan kan vi bedst bryde barrieren ned mellem os og vores ikke-kristne venner?

Bogen er meget ærlig og ligefrem, og Ingvild Sandnes påstår ikke at have alle svarene. Derimod er bogen netop refleksioner over

disse og andre emner. Det er dejligt at komme ind bag facaden på hende og høre, at der er andre mennesker, der går rundt med de samme spørgsmål som en selv.

De fleste vil nok, ligesom jeg, opleve, at nogle af refleksionerne taler mere til en end andre. Men netop fordi bogen dækker mange forskellige emner, vil der

højest sandsynligt være noget for alle. Igennem de forskellige refleksioner bliver der flere gange henvist til relevante bibelvers eller til andre bøger, som Ingvild Sandnes har fået inspiration og hjælp fra. Dette er en oplagt hjælp, hvis man har lyst til at læse mere omkring emnet.

Bogen er let at læse, da den er skrevet i et ungt og letforståeligt sprog. Men det gør ikke budskabet mindre klart. Igennem hele bogen ser man Ingvild Sandnes ønske om at leve et liv efter Guds vilje – også når det ikke er nemt. Bogen bliver derved også en opfordring til os om ikke at give op. Og den slutter passende af med ønsket om at være tæt på Gud og at blive forandret af ham.

Hjerterystelse er en bog, jeg helt sikkert vil anbefale andre at læse. Den er god til at sætte ord på de tanker, mange kan gå og tumle med, og har et dejligt tilgængeligt sprog.



Vejledning til at udtrykke troen med ord

BOGANMELDELSE
AF LEIF BACH KOFOED
PENSIONERET
EFTERSKOLELÆRER

Jens-Petter Jørgensen
Når troen sætter spor

ProRex Forlag 2015

114 – 149,95 kroner

Bogen er en indføring i og hjælp til at dele sin troshistorie med andre i bibelkredsen eller cellegruppen.

Jens-Petter Jørgensen underviser i dette stofområde på Ansgar Teologiske Højskole i Kristiansand. Han fortæller i bogen, at han har hørt mere end 1.000 troshistorier, hvor præster, kirkeligt ansatte, studerende og andre har fortalt om deres liv med Gud, og hans

erfaring er, at denne slags samvær har meget stor betydning for både den, der fortæller om sit trosliv, og for dem, der lytter.

Jesper Ertmann Oehlen-schläger, som er præst ved Karlsrunder Strandkirke og leder af Arrow Lederskab Danmark, skriver i forordet, at "troen må komme fra hjertet og ud af munden. Det er, som om troen for alvor slår rod i et menneske, når man med ord udtrykker, hvad man tror og tænker".

Bogen giver gode anvisninger på, hvordan man kan gennemføre sådanne samvær, og forfatteren mener, at deltagerne sammen vil kunne berige hinanden ved i åbenhed og fortrolighed at dele troserfaringer med hinanden.

Jørgensen skriver, at "tro staves relation".

Man kan nok savne en stærkere understregning af, at det først og fremmest er relationen til Gud, der skaber og bevarer troen og giver vilje og kraft til troens liv. Det er Gud, vi har brug for at være sammen med og høre om. Samtale om, hvad Jesus har gjort til vores frelse bør være enhver troshistories

hovedsag.

Mange vil nok føle, at troshistorier er "for meget" og "for tæt på"; andre vil sikkert opleve det som godt og opbyggeligt at lytte til de andre og ikke mindst at få lov til at fortælle om sig selv og sine egne erfaringer, og de vil kunne få god hjælp af *Når troen sætter spor*.



lm
LUTHERSK MISSION



FOTO: OKANFX

Bed for Tyrkiet!

Vil du forpligte dig til at bede regelmæssigt for Tyrkiet samt modtage nyheder og takke- og bedeemner? Så tilmeld dig LM's forbønsnetværk for Tyrkiet. Følg vejledningen på dlm.dk/tyrkiet

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af missionær Anne-Lene Olofson, studerende Emil Solgaard og jurist Susanne Harstad

Skvalderkålshjertet

AF EMIL SOLGAARD, AARHUS
SOLGAARD.EMIL@GMAIL.COM



Jeg ved ikke, hvordan den lille have, der hører til min bolig i

Aarhus, kan være blevet så forpestet af skvalderkål. Faktum er, at ukrudtet både er i bedene, under hækken, i græsplænen og mellem fliserne. I et momentalt øjeblik af jubeloptimisme har jeg været ude for at forsøge at grave bedene op og rense ud mellem fliserne, men optimismen måtte hurtigt se sig overvundet af mismodet over den realitet, at skvalderkålen stod fint og grønt en uge efter igen.

Dette blev jeg mindet om i sommerferien, hvor jeg har haft som projekt at læse bogen *Stengrunden*, der omhandler situationen i et svensk sogn, hvor man følger tre unge præster i tre forskellige tidsperioder. Fælles for de tre præster var, at de, ligesom jeg, opdagede, at der var ukrudt i haven, opdagede, at der var noget galt i deres liv. Men selv om de fik gjort op med mange af deres synlige synder

og fik nippet de øverste blade af skvalderkålen, måtte de gang på gang erfare, at de tænkte egoistisk og ikke elskede så meget, som de burde. Lige så stille blev de ledt hen imod erkendelsen af deres dybt inficerede skvalderkålshjerte, der aldrig ville blive rent. Det er den samme bitre erfaring for mig selv, at jeg endda i de frommeste bøn- og synds-bekendelsesøjeblikke kan opleve

selvophøjelsen snige sig ind og hviske: "Det da er flot, du har så stor selvindsig Emil". Mit hjerte er ligeså forpestet af skvalderkål som alle andres, da fællesnævneren er, at vi ikke kan få bugt med ukrudtet. Vi er lige afmægtige og har allesammen brug for en, der kan dække vores skvalderkålshjerte med blændende hvid sne, så der på den endelige havebedømmelsesdag kun ses den reneste sne.

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST DANMARK
ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 29. august 2015

LM LUTHERSK MISSION
tro & mission
Inspiration | nærvær | holdning
14 | 28. august 2015
Årgang 115



Bibellæsning;
Bibellæser-Ringen har netop udgivet en ny app: Bibeltid. Den skal være et supplement til at læse i papirbiblen. Man vil udnytte, at mange unge har mobiletelefon på sig hele tiden, til at give nye muligheder for at læse i Bibelen

.....
Læs tema side 8-12



Solveig og Søren Erik-sen er flyttet til Nuuk i Grønland. De oplever stor åbenhed for åndelige spørgsmål



LM holder landsmøde den 22.-24. april 2016. Temaet er "Hjerte-starter - nåden i Guds hjerte"



Som ung var Tass Saada snigskytte i organisationen Fatah. Nu arbejder han for, at muslimer lærer Jesus at kende

LM mangler akut to teamledere i international mission. "I forhold til det samlede arbejde i landet er funktionen meget meningsfyldt og relevant," skriver Carsten Skovgaard-Holm

5

3

6