

Idræt

Den tysk-amerikanske litteraturprofessor, Hans Ulrich Gumbrecht, skriver i sin fremragende bog *In Praise of Athletic Beauty*, at idrættens skønneste moment er, når vi er "fortabt i fokuseret intensitet".

Når øjeblikket – nuet – strækkes ud, så tiden opleves, som om den er gået i stå; når krop og ånd forenes i leg eller konkurrence, så hverdagens trivialiteter og problemer for en stund finder hvile; når venskab, holdånd eller talent udfoldes sublimt og inspirerende uden økonomisk bagtanke.

Idrætten – eller legen og konkurrencen

– er en af livets søde gaver. Fordi vi dér oplever, at vi kan fortabe os i noget umiddelbart, noget elementært.

Den samme hengivenhed kan opleves i de fleste interesser – og måske mest intenst i kærligheden – men idræt har alligevel en næsten universel tiltrækning på os. Man kan derfor spørge, om vi skal dyrke idræt i Himlen. Hvem ved?

Måske vil lovsangen overtage alle de stedvise forsøg på den fokuserede intensitet. Måske får vi lov at tumle på Den Eviggrønne Eng. Det vil evigheden vise.

Michael Agerbo Mørch

Tværkulturelt;

» De fleste tilflyttere vil gerne have kontakt. Det handler om at acceptere, at der er sproglige og kulturelle udfordringer – især i starten

Claus Kristensen
side 3

Fordomme;

» Asma har ødelagt vores billede af, hvordan en flygtning skulle være. Det skyldes nok delvis, at hun ikke er fra Afrika, men fra Syrien og er uddannet

Marie og Jesper Noer
side 5

Livskvalitet;

» Hvis man vil have et godt liv, så skal man være kristen. Hvis man vil have et problemfrit liv, så er det ikke i kristendommen, man finder det. Og så får vi endda et evigt liv på grund af Jesus

Birger Daniel Petersen
side 11

Nu er de venner

Åbenhed har gjort, at det arrangerede venskab mellem to familier er blevet til et ægte venskab

AF KAJA LAUTERBACH

Et venskab er opstået mellem to familier i Kolding – en dansk og en syrisk.

Først var det arrangeret. Den danske familie: Marie og Jesper Noer havde sagt ja til at være venskabsfamilie for Asma Atallah Al-sufuk, 2der var kommet til Danmark som flygtning.

I begyndelsen var alle lidt nervøse, men nu er det lidt kunstige venskab blevet ægte. Både voksne og børn i de to familier får meget ud af forholdet.

De har erfaret, at åbenhed er vejen frem, og fortæller, at indblik i hinandens baggrund og kultur gør det lettere at forstå hinanden.

Læs mere på side 5.



FOTO: KAJA LAUTERBACH

Ny biskop indsat i Aarhus Stift

Henrik Wigh-Poulsen vil være nærværende og kæmpe mod fundamentalisme og egoisme



AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Søndag den 6. september blev Henrik Wigh-Poulsen indsat som biskop i Aarhus. Han afløser Kjeld Holm, der har været biskop i stiftet siden 1994.

Grundtvigianer i kamp mod fundamentalisme

Manden, som *Kristeligt Dagblad* i 2009 betegnede som en grundtvigianer, der vil konfrontere de fundamentalistiske tendenser i kristendom, islam og ateisme, er netop blevet indsat som biskop i Danmarks

største stift.

Den nye biskop i Aarhus har blandt andet udtalt, at han vil lægge vægt på at være let at komme til for menighedsråd og præster.

Også folkekirken skal være nærværende i en tid, hvor folk flytter fra landet til byen, siger han til *dr.dk*.

Prædiken om flygtninge og taknemmelighed

Den 6. september handlede søndagens tekst i folkekirken om de ti spejlskæder, der blev helbredt, og samaritaneren, der som den eneste vendte tilbage for at takke Jesus.

Med udgangspunkt i denne tekst talte den nye biskop om, at vi må vende blikket væk fra os selv og vores egen havesyge.

"Vi har tendenser til at være taknemmelighedsresistente. Vi er mere optagede af, om vi nu selv får nok. Jo bedre vi får det, jo mere vil vi have - og det er med til at sætte velfærdssystemet under pres. Vi er bekymrede for, om andre får mere end os - og de, der kommer over grænserne nu, kommer de så for at tage det fra os?" sagde han, og opfordrede til at vi takker for det, Gud har givet os.



Jan Nielsen; En ny mulighed for at nå mennesker med evangeliet. Så er det i grunden ikke så farligt med et nyt skud på LM-arbejdet

Ny frimenighed kom godt fra start

Lolland Falster Kirken holder fast i den LM'ske forkyndelse

AF JAN NIELSEN
FRITIDSJOURNALIST
LRN_JAN@MAIL.DK



Da formanden, Ivan Jakobsen, bød de cirka 60 fremmødte velkommen til åbningsgudstjenesten i Lolland-Falster Kirken i Nykøbing F den 30. august, var 10-15 års forberedelser og overvejelser om frimenighed til ende.

Processen frem til åbningsdagen er forløbet roligt og velovervejet, med større eller mindre intensitet gennem årene, men i god kristen ånd, hvor man nok har

forskelligt syn på tingene, men sagtens kan være i stue sammen.

Prædikepult og alterbord

I Lolland-Falster Kirken har man valgt at erstatte prædikestolen med en pult, så prædikanten er nede i gulvhøjde, for at få en bedre kontakt, prædikant og menighed imellem. Og er man i øjenhøjde med sine tilhørere, er det sværere at tale hen over hovedet på dem.

Et enkelt, smukt pyntet alterbord, med lys, blomster, kalk og disk manglede heller ikke. Og nadverfejringen, hvor alle, som vil tilhøre Jesus, blev indbudt, blev indledt med fælles skriftemål og tilsigelse af syndernes forladelse.

Efter velkomst, bøn og lovsang prædikede LM's

menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt, mens der var der børnemøde i ungdomslokalerne.

Ny gren i LM-arbejdet

Efter prædikenen bragte afdelingsformand Dan K. Månsson en hilsen, hvor han bød den nye gren af LM-arbejdet på Lolland-Falster velkommen og indsatte menighedsledelsen, som har de nytestamentlige betegnelser på deres funktioner, med bøn og håndspålgelse.

Dagen blev afsluttet med et let traktement i cafelokalene. Lolland-Falster Kirken er i gang.

Et samvær lidt anderledes end det traditionelle LM-møde. Samme forkyndelse, lidt mere moderne lovsang, samvær omkring nadveren, nogle faste bønner, gen-



Omkring 60 mennesker deltog i den første gudstjeneste i Lolland Falster Kirken den 30. august.

nemsaltsalderen sænket betydeligt ... En ny mulighed for at nå mennesker med evangeliet.

Så er det i grunden ikke så farligt med et nyt skud på LM-arbejdet. Fruen beordrer vognen

kørt frem, og vi kører hjem fra missionshuset, som nu også er hjemsted for en frimenighed.

essens;

En ond cirkel i selvsving

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
VICEGENERALSEKRETÆR
CSH@DLM.DK



I sommer kom rapporten fra *Projekt God Forkyndelse*. Sammen med en række organisationer er LM involveret i denne undersøgelse af forkyndelsen. Det er første gang, at forkyndelsen i LM

er blevet underkastet en så solid og faglig analyse. Vel at mærke både blandt tilhørere og prædikanter. Derfor bør den få opmærksomhed af begge parter.

Et af resultaterne af undersøgelsen er, at forkyndelsen af mission – både national og international – står forholdsvis svagt i LM. Det bør i den grad få os til at spærre øjnene op. Hvorfor det? Fordi LM er en missionsorganisation, og vi har *Tydellig mission* som kerneværdi.

I forhold til forkyndelsen

af mission er der fire forhold, som springer i øjnene. De er interessante hver for sig. Men der kan også være en påfaldende sammenhæng mellem dem.

1. LM's prædikanter forkynder forholdsvis lidt om mission.
2. LM'ere taler ikke meget med ikke-kirkelige om tro.
3. LM'ere har ikke stor frimodighed til at invitere ikke-kirkelige med i menigheden.
4. Ikke-kirkelige har svært ved at forstå forkyndelsen i LM.

Jeg kan godt få øje på en cirkel, der går i selvsving. Når der bliver prædikeret forholdsvis lidt om mission, bliver tilhørerne ikke inspireret så meget til at nå nye mennesker med evangeliet. Derfor taler de ikke så meget med mennesker uden for det kristne miljø om troen. De får heller ikke så stor lyst til at invitere ikke-kirkelige med i menigheden, fordi forkyndelsen er svær at forstå for ikke-kirkelige.

Når der sidder meget få ikke-kirkelige i mødelokalet, bliver prædikanterne ikke

udfordret nok til at prædike, så ikke-kirkelige forstår det. Både prædikanter og tilhørere kan få den oplevelse, at det ikke rigtig nytter. I fællesskab mister vi inspirationen til mission. Og så er ringen desværre sluttet.

Hvis dette ikke er et helt fortegnet billede, må det være en tankevækker for os. LM's eksistensberettigelse er at udbrede evangeliet. Derfor må vi prøve at bryde denne selvforstærkende cirkel.

Her og nu vil jeg foreslå fire ting:

1. Vi kan bede den gamle bøn: *Giv, Jesus, mig dit frelsersind.*
2. LM's prædikanter må opprioritere mission i deres prædikener. Der er sådan set bibeltekster nok.
3. Prædikanterne må tale så nudansk som muligt.
4. Afdelingsstyrelser, ledelsen i kredse og frimenigheder og prædikanter bør drøfte undersøgelsens resultater – og overveje konsekvenserne.

Undersøgelsen kan læses på www.godforkyndelse.dk.

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Kode til netudgave
15I3 for 3. kvartal 2015

15m2 for 2. kvartal 2015

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 15. september 2015.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside. Bibeltitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Pris
Danmark: 410 kr. pr. år.

Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Annoncer
Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltmillimeter
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390
Fritidsjournalister
Borholm
Pt. ingen
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnillima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96

E Irn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Østjylland
Pt. ingen



Claus Kristensen; Jeg ved, at det ikke nødvendigvis er, fordi man ikke vil, hvis man ikke følger de kulturelle normer, men fordi man ikke har forstået dem eller er klar over, hvad de er

Personlige relationer er vejen frem

Tværkulturel konsulent oplever, at flygtninge og indvandrere gerne vil i kontakt med danskere

AF KAJA LAUTERBACH

"Det vigtigste i arbejdet – og mest umiddelbare behov – blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere er relationer. Gennem personlige relationer kan man hjælpe med praktiske ting og samtidig være et vidnesbyrd i handling, livsstil og mere direkte i ord."

Det siger Claus Kristensen fra Græsted, der begyndte som LM's tværkulturelle konsulent i Østdanmark den 15. maj.

Han oplever, at mange er usikre på, hvordan de skal tage kontakt, men opfordrer til, at man bare springer ud i det for eksempel som kontaktperson.

"De fleste af tilflytterne vil gerne have kontakt, og det ligger langt mere i deres kultur end i vores," siger han.

"Det handler om at acceptere, at der er sproglige og kulturelle udfordringer – især i starten."

Kender til ny kultur

Den 47-årige tværkulturelle konsulent har selv en forståelse af, hvad det vil sige, at komme til ny kultur, og af de udfordringer, det giver at skulle lære sprog og kultur

En fisketur kan også bruges til at føre danskere og nydanskere sammen. Den 27. august var Claus Kristensen (med hvid kasket) af sted sammen med 19 andre: 13 syrere, en burmeser og seks danskere.

at kende.

Han har nemlig boet i udlandet i sammenlagt 11 år. Blandt andet tre år i Israel som udsendt af Ordet og fra 2009-2014 som LM-missionær i Cambodja.

"Jeg ved, at det ikke nødvendigvis er, fordi man ikke vil, hvis man ikke følger de kulturelle normer, men fordi man ikke har forstået dem eller ikke er klar over, hvad de er," siger han og tilføjer:

"Det har også givet mig en større sensitivitet i forhold til andre menneskers livsvilkår og en evne til bedre at forstå forskellige baggrunde."

Mennesker frem for LM
Claus Kristensens arbejde som tværkulturel konsu-



lent går kort fortalt ud på at inspirere og udruste frivillige til at blive engageret på forskellige måder i integrationsaktiviteter.

Tværkulturelt arbejde kan laves på mange måder, forklarer han og tilbyder at komme på besøg med ideer og inspiration.

Han vil gerne både komme til almindelige møder eller gudstjenester, til specielle initiativer, hvis bestyrelser har emnet på dagsordenen,

eller hvis enkeltpersoner, gerne vil have ideer eller sparring.

"Jeg er også til rådighed for hjælp i en opstartsphase, eller hvis nogen ønsker en vurdering af arbejde, der allerede er i gang, for at høre, om det var formålstjenligt at gøre noget anderledes," siger han.

Ud over at hjælpe med tværkulturelt arbejde i LM-regi som for eksempel lektiecafé eller venskabsmid-

dage vil Claus Kristensen også gerne hjælpe med at finde ud af, hvad der allerede foregår i lokalområdet, som man kan knytte an til.

"Relationer til mennesker er nemlig vigtigere end, at arbejdet hedder LM. Og man kan også skabe relationer ved at engagere sig i arbejde i andre kirkelige sammenhænge, frivillige organisationer eller i kommunalt regi. Der er muligheder for at være frivillig mange steder,"

siger han og tilføjer:

"Selvfølgelig ønsker jeg at mennesker kommer til tro og jeg ser meget gerne at de bliver en del af LM, men første skridt er at møde dem som medmennesker og skabe relationer."

Få aktiviteter i Øst

LM har haft ansatte tværkulturelle konsulenter i Jylland i flere år, og arbejdet blomstrer især i Syd- og Vestjylland. I Østdanmark derimod er der kun få tværkulturelle aktiviteter i gang i LM.

Samtidig med, at Claus Kristensen mener, man godt kan lære noget fra andre dele af landet, peger han på, at forholdene især omkring København kan være meget anderledes, og det kan have betydning for, hvordan man griber arbejdet an.

"En del nydanskere her har boet i Danmark i mange år. Nogle bor i en slags ghettoområder og har få eller ingen danske kontakter," siger han og advarer samtidig mod en alt for pessimistisk holdning:

"Imidlertid er der nogle, der føler sig ensomme, og det kan give muligheder for at skabe personlige relationer."

Frem med evangeliet til danskerne

Ny inspirationsdag skal give LM-forsamlingerne redskaber til mission

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Lørdag den 21. november 2015 er der inspirationsdag for LM's kredse, frimenigheder og mødepladser. Temaet bliver *Frem med evangeliet*. Formålet er nemlig at udfordre og hjælpe LM'erne til at række evangeliet videre til deres medmennesker.

Sat i verden for at fremme evangeliet

"Vi vil gerne sætte fokus på det, som er hovedopgaven for os i LM, nemlig at fremme evangeliet, som det hed i LM's oprindelige navn.

Jeg tror, vi har brug for at opmuntre og inspirere hinanden til at holde fast i det," siger menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt.

Om formiddagen er der fælles samling, hvor Ejler Nørgaard taler om *Ind i evangeliet*, Carsten Skovgaard-Holm om *Lys og salt i hverdagslivet*, mens Erik Nielsen beretter *Fra en evangelists dagbog*.

Om eftermiddagen kan deltagerne vælge to seminarer ud af ti mulige. For eksempel om frimodighed, om diakoni, om at lære af det tværkulturelle arbejde og om, hvordan man bedst

spørger folk om at påtage sig opgaver i menigheden.

Et enkelt seminar handler om, hvad der er den særlige kvindelige resurse i menigheden, og er kun for kvinder.

På seminarerne vil der være et kort oplæg og derefter god tid til at udveksle erfaringer og inspiration på tværs af landet.

Dagen slutter med en række korte inspirations-spot fra hele landet.

Inspiration for både kredse og frimenigheder
Inspirationsdagen holdes meget centralt i Indre Missions missionshus i Vejle og

har tidligere været annonceret som menighedskonference. Det navn har udvalget bag dagen dog valgt at ændre.

"Inspirationsdag signalere bedre, at vi gerne vil give meget praktisk inspiration. Det gør det også meget tydeligt, at målgruppen er hele LM i modsætning til de hidtidige frimenigheds-konferencer," understreger Birger Reuss Schmidt, der sammen med Lene Malmgaard og Ola Geir Soppeland har ansvaret for inspirationsdagen.

Af programmet fremgår det, at inspirationsdagen



Menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt håber, at der kommer deltagere fra alle forsamlinger i LM til inspirationsdagen.

er for alle, der har et ansvar i LM-forsamlingerne og alle, der søger hjælp og inspiration til at møde mennesker i hverdagen med evangeliet.

"Vi kan lære rigtig meget

af hinanden i LM. Derfor håber jeg også, at alle LM's forsamlinger sender nogle til arrangementet for både at modtage og give inspiration," siger Birger Reuss Schmidt.



Frank Schou Andersen; Der har i flere år været en del, der har købt 10 styk til uddeling, og sidste år øgede de til 15 styk

13.000 24:12 i 2014

Rabatpris på forudbestilte julemagasiner førte til øget uddeling



24:12 er skrevet med henblik på læsere, som ikke kender kristendommen indefra, men som gerne vil forholde sig til julens budskab.

Men det er meget mere end et julemagasin. 2015-udgaven indeholder blandt andet

- Et stærkt og levende indtryk af Louise Adrians passion og meningsfulde arbejde med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel.
- Et portræt af en velgørenhedskræmmer og en voxpop om forbrug – eller nærmere mangel på samme.
- Et refleksionsrum
- Et tema om himlen
- Et indblik i et rehabiliteringsprogram for børnesoldater i Congo, som et ungt ægtepar har sat i værk.

AF KAJA LAUTERBACH

Knap 13.000 eksemplarer af julemagasinet 24:12. Så mange delte flere end 80 kirker og foreninger – og mange privatpersoner – ud i 2014.

Forlagsgruppen Lohse mener, at en af grundene til den succes var, at der var mulighed for at forudbestille magasinet til uddeling til en meget lav pris. De distribuerer 24:12, som LM og Indre Mission står bag udgivelsen af.

Forlagsleder Holger Skovborg siger:

”Meningen med 24:12 er, at magasinet skal nå ud til mennesker, som ikke kender så meget til kristendommen. Derfor fastholder vi den gode pris igen i år, og håber vi kan nå endnu længere ud med julens budskab.”

Det betyder, at magasinet også i år kan forudbestilles til kun 15 kr./stk. ved køb af minimum 100 styk.

Forudbestillingen gælder til og med den 26. september, og forlaget forventer at sende magasinerne til kunderne inden den 1. november.

Samlet bestilling

LM'erne i Haderslev var nogle af dem, der købte 24:12 til uddeling.

Frank Schou Andersen står for bogsalget, der er fælles for LM-kredsen og LM-frimenigheden. Han fortæller, at bogsalget koordinerede bestillingen for LM'erne i byen, så de kunne få del i den billige pris til uddeling. På den måde nåede de op på en samlet bestilling af over 100 styk.

”Vi hængte et opslag op i bogsalget med opfordring til at bruge 24:12 til evangelisering. Her kunne man også skrive, hvor mange eksemplarer man ønskede, og så bestilte vi samlet,” siger han.

På opslaget gjorde de det også klart, at bogsalget ville tage nogle hjem, så



Frank Schou Andersen bruger selv 24:12 som en julehilsen til nogle af sine kolleger.

man kunne købe til sig selv senere.

Frank Schou Andersen er bekendt med, at der blev købt flere eksemplarer af 24:12 til uddeling, end der plejer. Han er ikke i tvivl om, at det skyldes den lave pris.

”Der har i flere år været en del, der har købt ti styk til uddeling, og sidste år øgede de det til 15 styk,” siger han. ”Der var også nye kunder, der ikke før har købt til uddeling.”

Julehilsen til kolleger

Frank Schou Andersen synes godt om julemagasinet

24:12.

Men han erkender, at han, som mange andre LM'ere, skulle lære sig selv, at 24:12 er gået fra at være et internt juleblad til et evangeliserende magasin, der har en ret bred tilgang til tingene.

Han er glad for artiklerne, men kunne dog godt savne lidt mere stof for børn, for eksempel nogle opgaver.

Selv bruger han 24:12 som en julehilsen til nogle af sine kolleger og har oplevet, at et par stykker er kommet efter jul og har spurgt ind til nogle ting.

Stor fremgang i Soma Biblia

LM's litteraturarbejde i Tanzania, Soma Biblia, er i stor vækst. Det fortæller Per Jerup, der er leder af salg og distribution i Tanzanias største litteraturmission.

I 2013 blev der solgt 286.000 bibler og bøger. I år forventer Per Jerup, at salget runder en halv million. Antallet af traktater og hæfter lå i 2013 på over

600.000. Det er blandt andet Johannesevangeliet, som deles gratis ud til alle interesserede. I 2015 forventer han, at antallet af traktater, der bliver uddelt, kommer op på 1,5 millioner.

Per Jerup kan fortælle, at der er mange tanzanlere, der tager imod traktaterne, gemmer dem og læser dem igen og igen.

Sidste år var omsætningen på seks millioner kroner i Soma Biblia. I år forventes omsætningen at blive på omkring ti millioner kroner.

Soma Biblia har også fremstillet et klistermærke til at sætte på biler og busser med deres nye logo og teksten ”Soma Biblia kila siku” (Læs Bibelen hver dag).

Per Jerup fortæller, at der lige nu kører 40.000 biler rundt med klistermærket i Tanzania.

Bente og Per Jerup er netop vendt tilbage til Danmark. Her skal Per Jerup arbejde 50 procent som genbrugskonsulent i LM. Han fortsætter på halv tid i Soma Biblia.

n/m

UDSENDELSSESFEST

Søndag den 20. september kl 14.30-17.00
I Luthersk Missions hus,
Godthåbsvej 23, 7400 Herning

BIRGITTE ELMKVIST MADSEN

udsendes til en tjeneste i Ginlr, Etiopien.

Prædiken ved missionskonsulent Bent Olsen.
Alle er velkomne!

Invitation til dialog om Timothy Kellers bøger

Generalsekretær i LM, Jens Ole Christensen, har fulgt debatten om den amerikanske forfatter Timothy Kellers bøger med interesse. Han oplever, at debatten deler vandene og sætter gang i stærke følelser. Derfor arbejder han på at arrangere en offentlig temadag, hvor forkyndere og teologer med forskellig vurdering af Kellers forkyndelse kan komme

med oplæg. Der skal være god tid til drøftelse, mener han.

”Det her er en vigtig øvelse i, hvordan vi skelner mellem det gode og det ikke-gode,” siger han og roser den måde, debatten har foregået indtil videre.

”Det lover godt for en broderlig og saglig drøftelse.”

Selv har han et begrænset kendskab til forfatterens

bøger, men har været glad for det, han har læst, og de få prædikener, han har hørt. Han er samtidig lydhør for, at Mikkel Vigilius kan have ret i en del af kritikken af Keller.

”Jeg vil gå til temadagen med åbent sind,” siger han.

Debatten om Timothy Kellers bøger kan hvirvle debatter om forholdet til evolutive teorier, betoning af

Guds vrede i forkyndelsen til ikke-troende og andre emner op, som er en del af Mikkel Vigilius' kritik af den amerikanske forfatter.

”Lad os se, hvad debatten hvirvler op, og så må vi tage den derfra. Samtaler har den natur, at man ikke ved hvor de ender.”

n/m

Læs mere om debatten på side 8.



To venskabsfamilier; Vi er enige om at være åbne og at give indblik i hinandens baggrund, for det hjælper til, at man bedre kan forstå hinanden

Venskabet er ikke længere arrangeret

Begge familier var usikre ved mødet med den andens fremmede kultur

AF KAJA LAUTERBACH

To meget forskellige familier i Kolding er blevet venner. Det er et venskab, hvor alle parter får noget ud af det.

De to familier er en flygtningefamilie og en dansk familie. Flygtningefamilien består af Asma Atallah Al-sufuk og hendes to børn: Nour på fem år og Kadem på otte år, der kom til Danmark i juli 2014. Den danske familie er Marie og Jesper Noer og deres børn Malia på fem år og Josva på syv år.

De voksne er også jævnaldrende. Jesper Noer er 34 år, og de to kvinder er 35 år.

Har fået opholdstilladelse

Asma Atallah Al-sufuk er født i Syrien, men de skiftende uroligheder i Mellemøsten har tvunget hende og hendes mand til at flytte frem og tilbage mellem Syrien og Egypten.

Hun og børnene kom til Danmark efter en cirka 20 dage lang rejse blandt andet 13 dage i båd over Middelhavet.

Hendes mand bor stadig i Egypten, men hun er netop gået i gang med at søge familiesammenføring og håber, at han snart kan slutte sig til dem.

Den første tid i Danmark boede hun og hendes børn på et asylcenter i Løgumkloster. Her kom hun i kontakt med Else Wiwe, der er tværkulturel konsulent i LM, og da familien fik opholdstilladelse og blev flyttet til Kolding i maj, kontaktede Else Wiwe familien Noer, om at være venskabsfamilie.

Inden da havde Jesper Noer været til et møde i Kolding kommune om kontaktfamilier, så tanken var ikke helt fremmed for dem. Familien Noer kommer i LM i Kolding, og Asma Atallah Al-sufuk og børnene har været med et par gange, selv om hun er muslim.

Hun er glad for det, hun har mødt der. Der er ikke regler for, hvordan hun skal opføre sig, men de viser Gud gennem det, de gør, forklarer hun.

Et must for integration

"Vi havde også en kontaktfamilie fra LM, da vi boede



Asma og hendes børn, Kadem og Nour, kom til Danmark fra Egypten for godt et år siden. Familien bor nu i Kolding og er blevet venner med Marie og Jesper Noer og deres børn Malia og Josva, der var i skole og børnehave, da billedet blev taget.

i Løgumkloster," siger Asma Atallah Al-sufuk og fortæller, at kristendommen ikke er helt fremmed for hende. Hendes far sendte nemlig hende og hendes søskende på en kristen skole som børn, fordi den var kendt for at være en god skole. Bygningen er imidlertid blevet ødelagt gennem bombardementer, og det er hun ked af.

Der er to grunde til, at hun er glad for at have en venskabsfamilie.

"Det er et must for integration, at jeg og børnene lærer fra en dansk familie, og så har vi heller ikke noget familie her," siger hun.

Hun ønsker at give sine børn så normalt et liv som muligt og at skabe en god fremtid for familien.

"Før jeg besluttede at forlade Egypten, havde jeg læst på internettet om både Danmark og Sverige. Valget faldt på Danmark, selv om det ville være lettere at få permanent opholdstilladelse i Sverige, fordi forholdene for børn og enlige kvinder er bedst i Danmark," siger hun.

Der var flere grunde til, at familien Noer havde talt om at få en venskabsfamilie. De havde tænkt, at både forældre og børn ville få meget ud af at kende mennesker fra andre kulturer. Som kristne mener de også,

at det er vigtigt at hjælpe mennesker.

"Der var lige det her med at komme fra at tale om det til at få noget gjort," siger Marie Noer.

Har fundet en rytme

"I begyndelsen var det svært for os, at vi ikke kunne invitere Asma og hendes børn hver dag. Asma gik jo bare derhjemme," siger Marie Noer, der arbejder som pædagog for hjerneskadede. Jesper Noer arbejder dels som kommunikations- og mediekonsulent hos Norea og dels som tømrer.

Men nu er Asma Atallah Al-sufuk begyndt på sprogskole, og de har fundet en rytme, hvor de mødes, når job og skole tillader det.

Familierne besøger hinanden, de snakker og spiser sammen, og børnene leger. De håber, det vil lykkes dem at komme af sted på flere ture sammen – også med børnene.

Asma Atallah Al-sufuk var også nervøs i begyndelsen. Det manglende sprog gjorde hende bange for at tale, og hvad skulle man spise?

"Men vi var begyndere sammen, og hurtigt sagde det bare klik mellem os," siger de to kvinder næsten i munden på hinanden og med en varme i stemme og blik, som understreger, at

venskabet nu er ægte.

Åbenhed hjælper

Når de to familier er sammen, taler de meget om kultur. De er enige om, at det er godt at være åbne og at give indblik i hinandens baggrund, for det hjælper til, at man bedre kan forstå hinanden.

De har også erfaret, at man ikke skal være bange for at stille spørgsmål.

"Fra dag ét var Asma meget personlig. Det gjorde også os åbne, og på den måde gik det hurtigt fra at være et arrangeret venskab til at være et rigtigt venskab," siger Marie Noer.

Når Marie og Jesper Noer inviterer på middag, har den syriske kvinde altid en ret mad med, og i begyndelsen undrede det dem.

"Vi tænkte, om hun var bange for vores mad. Men det er kulturforskell: sådan gør man der, hvor hun kommer fra. Så nu nyder vi det og spiser hinandens mad," siger de.

Alle får noget ud af det

De to familier er enige om, at de får meget ud af venskabet.

"Vi føler os heldige, og det er virkelig en velsignelse. Asma har givet os så meget," siger Marie og Jesper Noer.

"Vi ønsker, at vores børn

følger, at hun har lært noget om tillid fra Marie og Jesper Noer.

"Det er stort og fantastisk, hvordan de har vist tillid til og åbnet deres hjem for mig og børnene, som de ikke kendte," siger hun.

Bidrage til samfundet

Asma Atallah Al-sufuks første indtryk af Danmark var et fredeligt sted med venlige mennesker, hvor hun følte sig velkommen.

"Jeg har godt hørt, at der også er andre meninger, men på grund af sproget kan jeg ikke læse aviser og forstå tv, så jeg ved ikke så meget om, hvad der bliver sagt," siger hun.

"Men jeg vil gerne opfordre alle flygtninge til at vise, at de gerne vil bidrage til det nye samfund. Ikke kun med ord, men også med deres handlinger."

Det betyder meget for Asma Atallah Al-sufuk at kunne gøre noget for andre, og hun oplever, at venskabet med Marie og Jesper Noer giver hende mere overskud til det.

Hun håber at kunne komme til at arbejde for Røde Kors, som har hjulpet hende meget under flugten til Danmark. Især vil hun gerne hjælpe kvinder, der kommer uden uddannelse.

"Jeg vil sige til alle kvinder: Rejs jer og kom ud ad døren. Her i Danmark er der ikke en lukket kultur som i Mellemøsten, men mulighed for at opfylde sine drømme."

"Det er fantastisk at have frihed – brug den."

Brug for venskabsfamilier

"I LM's tværkulturelle arbejde er der hele tiden brug for flere frivillige over hele Danmark, der gerne vil være venskabsfamilier eller venskabspersoner," siger tværkulturel konsulent Else Wiwe og fortæller, at først i september flytter cirka 40 eritreanere ud i 11 forskellige kommuner.

Hun minder om, at det er en opgave, hvor man ikke er bundet af en fast form, og hvor de to parter selv bestemmer, hvor ofte, man skal mødes – og at det også altid er muligt at stoppe i opgaven igen, hvis man ønsker det.

Kontakt en af LM's tværkulturelle konsulenter: Else Wiwe, Enok Sørensen og Claus Kristensen. Deres e-mailadresser og telefonnumre kan du også finde på LM's hjemmeside dlm.dk/venskabskontakt

Her kan du også læse mere om at være venskabsfamilie og om LM's mange andre tilbud til nydanskere.

FOTO: KAJA LAUTERBACH

verden;



Ateister: Det er ikke staten Arkansas' opgave at fortælle borgerne, hvilke guder de må have, hvor mange guder de må have, eller om de overhovedet skal have guder

Monument over De ti Bud er uønsket

Flere amerikanere ønsker dog andre religiøse monumenter

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Beslutningen om at opføre et monument over De ti Bud i staten Arkansas skaber ønsker blandt amerikanerne om monumenter med symboler fra andre religioner.

Monumentet over budde- ne skal opstilles på offentlig jord, men betales af private givere.

Ingen guder og en hinduistisk abegud

Beslutningen har ført til, at forskellige religiøse grupper kræver andre monumenter.

I slutningen af august sagde staten nej til en hinduistisk gruppe, der ville bygge en statue af den hinduistiske abegud Hanuman. Også en ateistisk gruppe har krævet, at der bliver rejst et monument med teksten: "Der er ingen guder". Gruppen mener, at det



Et to meter højt monument af De ti Bud, som har stået i staten Oklahoma. Højesteret krævede den fjernet.

første bud *Du må ikke have andre guder end mig* med al tydelig viser, at et monument over De ti Bud ikke skal opstilles i USA.

"Det er ikke staten Arkansas' opgave at fortælle borgerne, hvilke guder de må

have, hvor mange guder de må have, eller om de overhovedet skal have guder!"

Polemik om statue med satanisk motiv

Staten Oklahoma opførte allerede i 2009 et monument

over de ti bud. Det blev dog fjernet efter, at organisationen The Satanic Temple ville opføre en anden statue ved siden af. Højesteret besluttede i juni at forbyde begge monumenter.

The Satanic Temple fik

dog lov til at rejse en 1,5 ton og næsten tre meter høj statue i staten Detroit. Den forestiller en mand med gedebukke hoved og vinger på en trone.

Baphomet, som manden kaldes, bliver beundret af

to børn.

Ifølge organisationens talsmand valgte de dette motiv af Satan, fordi det er en traditionel fremstilling.

Lignende sager i New Mexico og Texas

Det er ikke første gang, at et monument over De ti Bud er til debat i USA. I 2014 søgte to følgere af den nyhedske religion Wicca byen Bloomfield i staten New Mexico. Årsagen var et monument over buddene lige foran byens rådhus. De fik medhold i sagen, fordi dommeren mente, monumentet var en overtrædelse af USA's grundlov.

I 2005 faldt en sag i staten Texas om et privatdoneret monument over De ti Bud dog modsat ud. USA's højesteret vurderede, at monumentet ikke bare havde en religiøs værdi, men også historisk.

Film om forbøn får mange amerikanere i biografen

Anmelderne er fortrinsvis negative, men biografgængerne giver topkarakter

En ny amerikansk film om kamp i bøn, *War Room*, indbragte over 73,5 millioner kroner i sin debutweekend. Dermed ligger filmen på andenpladsen efter filmen *Straight Outta Compton*, som indbragte lidt under 88,5 millioner kroner.

War Room blev dog kun vist i 1.135 biografteater, mens den mest indbringende film i sidste weekend af august blev vist i over 3.000 biografteater, skriver *Christianpost.com*.

Kamp i hverdagen starter i bederummet

Filmen *War Room* handler om et amerikansk ægtepar, der har store problemer i deres parforhold. Da den ene af filmens hovedpersoner, Elizabeth Jordan, en dag møder en ældre kvinde, bliver hun inspireret til at indrette et bederum i sit hjem og kæmpe for sit ægteskab i bøn.

Filmen er brødrene Alex og Stephen Kendricks femte film. Alex Kendrick fortæller,



at titlen *War Room*, som på dansk betyder krigsrummet, henviser til, at vi skal søge Gud i bøn, før vi går i kamp med de daglige problemer.

Musikken til filmen er blandt andet lavet af Steven Curtis Chapman og Casting Crowns, der også er kendt bredt i danske,

kristne sammenhænge.

Rekordanmelder og negativ respons

Anmelder Michael Foust,

der har anmeldt det amerikanske kristne filmmarked i 10 år, fortæller til *Christianpost.com*, at filmens historie er fængende. Han

rosede filmskaberne for deres evne til at arbejde for at skabe en god historie i en tid, hvor mange biografgængerne nedvurderer kristne film.

Filmen er dog ikke blevet modtaget positivt af film-anmelderne i USA generelt. På filmhjemmesiden *Rotten Tomatoes* har filmen fået 4,7 point ud af 10. Hjemmesiden samler anmeldelser fra de amerikanske medier.

CinemaScore, der udfører spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med biografbesøg, gav dog filmen A+, som er topkarakter i det amerikanske karakter-system. Det er den anden film i træk af brødrene Kendrick, som får A+. Det er der ingen andre filmskaber, der har opnået tidligere, skriver *Christianpost.com*.

Filmen er ikke på programmet i de danske biografteater i skrivende stund.

nlm

kirke;



Rebekka Andersen; En del dumpede forbi, fordi de kunne høre musikken og skulle se, hvad det var for noget

Kirker bød nye studerende velkommen

27 kristne kirker og grupper i København har lavet fælles arrangementer for de nye studerende i byen

AF KAJA LAUTERBACH

"Fokus var på synlighed og invitation, og vi nåede langt ud og mødte mange mennesker, vi ellers ikke ville have en chance for at møde."

Det siger Kristian Kappel, der er KFS studentersekretær i Østdanmark om arrangementet "Velkommen til København", som løb af stablen fra den 31. august til 3. september.

Ideen var at komme ud, hvor de studerende er. At lave noget, som man kunne invitere medstuderende med til, og hvor man kunne opbygge relationer og så igen invitere dem med i kirke.

Fællesspisning og kristne koncerter

De første tre dage var der gratis cykelreparation på Frederiksberg, hænge ud-hygge i Nørrebroparken og folkekøkken på Blågårds Plads. Her handlede det mere om synlighed og invitation end om et tydeligt budskab om, hvad kirkerne står for.

Men mange nye studeren-

*Mange mennesker droppe-
de forbi ved velkomstfesten
torsdag aften, og der var
gode samtaler ved bålfade-
ne, siger Rebekka Andersen.*

de fik et anderledes møde med kirkerne, end de var vant til. Sigurd Larsen fra Københavnerkirken, der var med til at arrangere folkekøkkenet, anslår, at omkring 400 mennesker spiste med.

Den sidste dag var der en stor velkomstfest i Kødbyen. Kristian Kappel fortæller, at det var et tydeligt kristent arrangement med to koncerter med kristne musikere.

Mellem koncerterne var der tre indslag fra scenen: en velkomst fra borgmester Pia Allerslev, et vidnesbyrd fra en af de frivillige i Café Nightlight, der arbejder blandt handlede kvinder på Vesterbro, og en kort prædi-



FOTO: FACEBOOK.COM/VELKOMMENTILKBH

ken af præst Thomas Willer fra Regen, der er baptistikkens ungdomsafdeling.

God stemning og mange småsnakke

Rebekka Andersen, der studerer ernæring og sundhed, var med til at arrangere velkomstfesten. Hun glæder sig over en dejlig aften med en rigtig god stemning.

Hun anslår, at der var 350-400 gæster i kortere eller længere tid. En del dumpede forbi, fordi de kunne

høre musikken og skulle se, hvad det var for noget. Det gav ikke mulighed for lange, dybe snakke, men for korte vidnesbyrd.

Der var også gode samtaler ved bålfade, hvor man kunne riste skumfiduser.

I et område tæt ved koncertscenen havde alle de deltagende kirker stande, hvor de fortalte om sig selv.

"Her kunne de mange kristne, der er flyttet til København for at studere, få informationer og hjælp til at

finde en kirke at komme i," fortæller Rebekka Andersen, der selv kommer i Em-drup Kirke.

Målgruppe: Alle nye studerende i København

Kristian Kappel fortæller, at projektet "Velkommen til København" begyndte i november 2014. En gruppe – blandt andre Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) og Evangelisk Alliance – mødtes i Odense for at snakke om, hvad man kunne

gøre for at nå studerende med evangeliet.

De havde inviteret alle, de kunne komme i tanker om inden for den evangelikale del af kirkelivet i Danmark, både frikirker, folkekirker og missionsforeninger, men det var "lidt tilfældigt", hvem der kunne komme.

Imidlertid besluttede en lille gruppe fra fem forskellige kirker i København at mødes igen. Her kom en af dem i tanker om et projekt fra Oslo, hvor man havde budt kristne studerende velkommen til byen. Gruppen i København besluttede at udvidede målgruppen til at komme i kontakt med alle nye studerende på en eller anden måde.

"Derefter skrev vi til alle kirker i den evangelikale del af kirkelivet, og det er endt med, at 27 forskellige kirker og kristne grupper er involveret i projektet," siger Kristian Kappel.

I 14 dage efter projektet har de deltagende kirker mulighed for at invitere til events på et fælles program, der ligger på projektets hjemmeside og Facebook-væg.

Rekordstort beløb indsamlet ved sponsorløb på MF

Semesterstarten på Menighedsfakultetet (MF) i Aarhus den 31. august sluttede med et sponsorløb. Og det var rekordernes dag – både hvad angår antal deltagere og det indsamlede beløb.

56 studerende, ansatte og venner, gik, løb eller cyklede 460.000 kroner ind til MF's stipendiepulje. Det er 85.000 kroner mere end ved tidligere sponsorløb.

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen glæder sig over den opmuntring, det er, at så mange mennesker støtter MF økonomisk.

MF uddeler stipendier til de studerende på fakultetets bacheloruddannelse, der ikke er SU-berettiget. Stipendierne er på 25.000 kroner årligt, og med 50 bachelorstuderende betyder det en udgift for MF på over en million kroner årligt, oplyser landssekretær Nils Andersen.

Af de 56 deltagere i sponsorløbet var de ni hverken studerende eller ansatte på MF. En af dem er sognepræst i Grindsted Steen Frøjk Søvnald, der løb over 7.000 kroner ind til MF. Han siger:

"Som bestyrelsesmedlem blev jeg tændt for ideen og vil gerne støtte det gode formål."

24 nye studerende begyndte på første årgang på bacheloruddannelsen i teologi på MF ved semesterstart den 31. august. Uddannelsen varer fire et halvt år og sker i samarbejde med University of South Africa. Den giver adgang til at studere videre på en kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet. *kl*

Transkønnet par viet i folkekirken

29. august blev det første transkønnede par viet i en dansk folkekirke. Begge parter er født som mænd, men har i dag kvindenavne.

"Det er skønt med kirkens accept," siger parret til Danmarks Radio.

Vielsen viser, at Gud har en mening med de transkønnede, mener talskvinden for Landsforeningen for bæsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Vielsen puster nyt liv til debatten om, hvorvidt folkekirken præster kan sige nej til at vie personer, som har foretaget juridisk kønsskifte. Siden september 2014 har det nemlig været muligt at skifte cpr-nummer uden at få foretaget en kønsskifteoperation.

I februar vendte landets biskopper tommelfingeren nedad for præsters mulighed for at sige nej. I deres brev til Kirkeministeriet hed det, at "har man fået myndighedernes godkendelse til at skifte personnummer, da er den pågældende at betragte som tilhørende det tilsvarende køn." Præsten kan dog sige nej af andre grunde.

Henrik Højlund, der er folkekirkepræst i Løsning-Korning og formand for Evangelisk Luthersk Netværk, nægtede allerede i september sidste år, da loven blev indført, at vie personer af samme køn:

"Jeg stiller ikke op til sådan en vielse, lige meget hvad Kirkeministeriet siger. Præster skulle slet ikke have lov til at sige ja til at vie homoseksuelle og nogle, der har fået juridisk kønsskifte, for det strider mod Bibelen." *n/m*

Tillidsfulde fællesskaber på trods af drabsforsøg

"Vi skal fortsat være åbne fællesskaber og møde mennesker med tillid."

Sådan siger landsleder i Indre Missions Unge, Tonny Dall Sørensen, til *Indre Missions Tidende (IMT)* efter et knivoverfald på en 27-årig kvinde i Indre Missions missionshus Tabor i Aarhus-forstaden Åbyhøj.

Den 27-årige kvinde kendte den 33-årige overfaldsmand, der den 18. august mødte op i missionshuset og angreb kvinden uden at sige noget.

Der blev holdt bibelstudie i missionshuset den aften, hvor mændene sad udendørs, og kvinderne sad på 1. sal. Det var den 27-åriges mand, der fik skubbet overfaldsmanden væk fra offeret med en stol og ødelagt våbnet.

Ifølge *BT* bad de tilstedeværende overfaldsmanden om at blive, da han var afvæbnet. De ville ikke bruge vold mod ham, skriver avisen. Han valgte dog at stikke af, men blev siden anholdt på sin bopæl. Han er varetægtsfængslet indtil 16. september sigtet for drabsforsøg.

Gerningsmanden var ulykkeligt forelsket i den 27-årige. Han har flere gange opført sig upassende over for hende. Hun blev udskrevet fra sygehuset samme aften, som overfaldet skete, og forventes at slippe for fysiske men. Hun har dog samtaler med en psykolog.

Tonny Dall Sørensen udtaler til *IMT*, at episoden viser, at foreningen står sammen også i krisituationer. Han opfordrer til forbøn for dem, der var involveret i sagen. *n/m*

Nyt Liv advarer mod populær forfatter

Mikkel Vigilius: Timothy Keller fortier Guds dom over synden i mødet med ikke-troende

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

I en ny artikel i foreningen Nyt Livs blad advarer redaktør Mikkel Vigilius mod den amerikanske forfatter Timothy Kellers bøger.

Fleere af Kellers bøger er oversat til dansk og har stor udbredelse i LM. Det gælder blandt andet *Gud for skeptikere*, *Kongen* og *De fortabte sønners Gud*.

Fortonet, fortiet og fornægtes

Alt det anstødelige i Guds ord og i evangeliet fortønes, forties eller fornægtes. Tilbage bliver en kristendom, som samtiden kan acceptere, men som har mistet lysets klarhed og saltets kraft, skriver Mikkel Vigilius.

Redaktøren konkluderer, at hvis man lader sig præge af bøgerne, vil man gradvist vænne sig til en kristendom, der er i harmoni med menneskets egne tanker. I samme grad det sker, vil man udvikle en modvilje mod de forkyndere, der lægger næst til de anstødelige dele af Guds ord.

Kritikken går blandt andet på, at Mikkel Vigilius mener, Keller præsenterer evangeliet som et svar på den ikke-troendes problemer, mens apostlene mødte den ikke-troende med Guds dom over deres synd.

De mest konkrete tilside-sættelser af Bibelen, mener Mikkel Vigilius dog, er Kellers accept af evolutionslæren og hans opfattelse af Helvede, som et sted, hvor

mennesker selv ønsker at være.

I liberalteologiens spor

Mikkel Vigilius beskriver i artiklen, hvordan han oplever, at Timothy Keller følger i den historiske liberalteologi spor. Målet var at gå samtiden i møde og formulere en kristendom, der kan accepteres. Det "endte med en kristendom på samtidens præmisser".

På den baggrund advarer han mod "ræster, som fortæller os, at en ny tid kræver en ny form for forkyndelse. Det nytter ikke at prædike det gamle budskab om Guds dom, forsoningen og omvendelsen."

Mikkel Vigilius tydeliggør, at forsoningen og Guds

Timothy Keller er præst ved Redeemer Church i New York. Han har skrevet mange bøger, og flere er oversat til dansk.



FOTO: WIKIPEDIA

vrede og dom ikke bliver nægtet af den populære amerikanske forfatter. Det frikender ham dog ikke:

"Når vi skal vurdere en forkynner, skal vi ikke spørge, hvad han er villig til at bekende, hvis han bliver spurgt. Vi skal spørge, hvad han betoner. For det er det, han præger med. I sine bøger betoner Keller aldrig Guds vrede og dom."

Peter Rask: Kritik af Keller rammer ved siden af

Amerikansk forfatter er årsag til debat om forkyndelsen

Kritikken af Timothy Keller i Nyt Livs blad er for ensidig, fordi den kun hviler på de bøger, der er oversat til dansk. Samtidig er kritikken dog vigtig, fordi der er brug for at afdække de blinde vinkler i LM's teologi.

Det mener Peter Rask, der er præst i LM's frimenighed Kirken ved Søerne og formand for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS).

Hvordan skal vi møde den ikke-troende

En af Mikkel Vigilius hovedpointer er, at Timothy Keller har en skæv betoning af evangeliet, når han skal præsentere det for ikke-

troende. Derfor efterspørger frimenighedspræsten en temadag, hvor emnet er betoning i forkyndelsen. Det kan både bringe nye vinkler og give frimodighed til prædikanterne.

Mikkel Vigilius vil gerne drøfte, hvordan apostlene mødte ikke-troende med evangeliet, siger han til *Tro & Mission*. Han mener, at de altid og med det samme talte om forholdet til Gud og behovet for frelse fra Guds dom. Han anbefaler den amerikanske forfatter D.A. Carson.

"Han baserer sin forkyndelse til ikke-kristne på apostlenes eksempel og vejledning. Dermed anbefa-

ler han, at vi lader alt sigte på at afdække syndens og dommens problem på det lodrette plan og forkynde om Jesus som frelser i forhold til Gud. Så kommer ordet om korset i centrum."

Sider af Guds ord bliver glemt i forkyndelsen
Peter Rask oplever dog, at Mikkel Vigilius' kritik af Timothy Keller også er en kritik af forkyndelsen til troende.

"Skal forkyndelse altid kun handle om at nå målet? En sådan forkyndelse er jo for mig at se både bibelsk og nødvendig, men hvis det er alt, som forkyndes, er der så ikke sider af Guds ord, som vi ikke får med?" spørger han.

Mikkel Vigilius mener, at det er en misforståelse af hans anliggende.

"Vi skal være ligeså alsidige i vores forkyndelse til kristne, som Bibelen er det. Men når vi står i forkyndelsens situation over for ikke-kristne, må vi med det samme tale om men-

Mikkel Vigilius mener, at det afsporer debatten at tale om, at Nyt Liv skulle være i opposition til LM.



for tiden præger Nyt Liv."

Det handler ikke om Nyt Liv og LM
Mikkel Vigilius genkender ikke dette billede af Nyt Liv.

"Der er mange prædikanter i Nyt Liv, som arbejder engageret i LM, og mange af dem, der kommer på Nyt Livs sommerlejr, lægger deres kræfter i LM-forsamlinger til hverdag."

Derfor mener han, at det afsporer debatten at tale om, at Nyt Liv skulle være i opposition til LM.

"Der er ikke ét ord om LM i artiklen. Det er ikke organisationskritik, der er anliggendet. Det er langt vigtigere end det. Kellers bøger er også blevet solgt i Nyt Liv. Det er et fælles problem."

Selv undrer han sig over, at Ingen har rettet en kritik af Timothy Keller tidligere – eksempelvis af hans accept af evolutionslæren.

"I al den tid, jeg kan huske, har vi på højrefløjen stået fast i mod evolutionslæren. Det har vi været 100 procent enige om."

neshers virkelige problem i forhold til Guds dom. Ellers svigter vi dem. Det er det, jeg mener, Keller gør," siger han og trækker paralleller til debatten om Willow Creek, der fyldte meget i LM i 00'erne. Her mødte man den samme betoning af hjælp til livet nu og her, mener han.

Er talen om Guds dom tabu i LM?

Peter Rask ser Mikkel Vigilius' kritik af Keller som en bredere kritik af LM og prædikanterne i LM. På den baggrund stiller frimenighedspræsten spørgsmålstegn ved, om de, der prædiker om Guds dom i LM, virkelig er

ilde set.

"Hvor er det konkret, at man ser den udvikling henne i missionsbevægelserne og mere konkret i LM, som jo er min og Mikkel Vigilius' helt nære kontekst? For den måde, som artiklen afsluttes på, er for mig at læse trukket så skarpt op, at der i realiteten bliver tale om et 'enten er du med eller imod'."

Dermed bliver både artiklen og Nyt Liv så ekskluderende, at der ikke er plads til nogen uenighed, mener frimenighedspræsten.

"Denne artikel er endnu et eksempel på, at der ikke er meget, som påskønnes uden for den snævre ramme, som

Frimenighedspræst Peter Rask efterspørger en temadag, hvor de blinde vinkler i LM's teologi kan blive afdækket. Se mere side 4.





Heri Kjørbo; Som jobmissionær er det de små ting på arbejdspladsen, der bliver ens prædiken

Livet er jobmissionærens prædiken

Det er på arbejdspladsen, man møder mennesker og får mulighed for at dele historie og vidnesbyrd med dem

AF HERI KJÆRBO
LEDER AF TENT DANMARK
HERI@TENT-DANMARK.DK

Jobmission er et rimelig nyt begreb, men som model stammer den fra de bibelske skrifter. Vi ser, hvordan profeter og apostle deltog i Guds mission ved at være på arbejdsmarkedet i samfundet. Det var og er stadig på arbejdsmarkedet, vi møder mennesker. I mødet med mennesker har vi mulighed for at dele vores historie og vidnesbyrd med andre.

For eksempel læser vi om Josef i Det Gamle Testamente, som kom til Egypten og arbejdede som slave og siden som næstkommanderende i landet. Vi læser om, hvordan Potifar, som var hedning, så på Josef og igennem Josef så han Herren. Josefs liv og adfærd viste hen til Herren. Vi kender også apostelen Paulus, der var teltmager, og som arbejdede som håndværker.

I gennem deres job opnåede de to ting.

For det første kunne de tjene Gud og mennesker igennem deres arbejde. For dem var arbejdet en gudstjeneste. Igennem arbejde, adfærd og den måde, de levede på, så hedningerne deres tro på en Herre, og det gjorde, at hedningerne også kom til at ønske at tro på ham og følge ham. På denne måde nåede profeter og apostle længere ud i verden med evangeliet.

At leve og arbejde i kald og stand

Vi kender det også fra Luther, som talte om begrebet "i kald og stand". Kaldet betød det arbejde, et menneske udførte i samfundet, mens standen var familien og de nærmeste, hvor man var kaldet til at leve sit liv.

Sådan er vi kaldet til at arbejde i Danmark eller i udlandet, tjene Gud og mennesker der med de emner, uddannelser og erfaringer, vi har fået.

For det andet ligger en arbejder ingen til byrde, men tjener sin løn igennem sit

Der er mest brug for jobmissionærer i Mellemøsten, Nordafrika og i en del af Asien. Disse steder er ikke kun de mest unåede, men det er også de mest lukkede steder i verden, forklarer Heri Kjørbo.

arbejde og støtter dermed sig selv og sin familie økonomisk.

Forretningsmand eller studerende

I jobmission kan menigheden eller missionsorganisationen sende personer ud i mission, hvor de udsendte rejser til udlandet.

Det kan for eksempel være en forretningsperson, som bliver ansat i en virksomhed og igennem sit arbejde møder vedkommende mange mennesker, som han eller hun kan dele evangeliet med. Eller det kan være en studerende på et udenlandsk uni-

versitet. Med jobmission har vi mulighed for at sende mennesker ud til folkeslagene med evangeliet. I stedet for at virke i et kirkeligt arbejde, vil en jobmissionær virke ude på arbejdsmarkedet.

Aldrig en "enmands-forstilling"
En jobmissionær er som

"Guds riges mission er aldrig en 'enmands-forestilling'. Det er kirken som er den kaldede, og kirken sender de kaldede ud i mission"

regel udsendt af en menighed eller missionsorganisation. Selv om jobmissionæren selv har økonomisk ansvar og ofte står alene på arbejdsmarkedet i et fremmed land, er det nødvendigt at jobmissionæren står til ansvar over for dem, som sendte ham eller hende ud. Guds riges mission er aldrig en "enmands-forestilling". Det er kirken, som er den kaldede, og kirken sender de kaldede ud i mission. En jobmissionær søger job i det land, han eller hun ønsker at tjene i. Man kan søge selvstændigt eller få hjælp fra organisationer til at få et job. Ofte tager jobansøgninger tid, og derfor må man regne med, at sådan en proces kan tage nogen tid. Derefter er det godt at få udrustning gennem undervisning og kurser for at blive dygtiggjort til at arbejde som jobmissionær i udlandet.

Som jobmissionær er det ikke prædiken eller bibeltimerne, som er i fokus. Tværtimod er der din adfærd og gerninger, der sammen med ord, som fylder meget. Det er de små ting på arbejdspladsen, der bliver ens prædiken. Hedningerne ser på en Jesu discipel og betragter ham.

Mellemøsten, Afrika, Asien og Danmark

Jesus har befalet os at gå ud til alle folkeslag med evangeliet. Derfor er det højeste prioritet at komme til de folkeslag, som ikke er blevet nået endnu. De steder kender vi i dag som 10/40 vinduet.

Det vil sige, at der er mest brug for jobmissionærer i Mellemøsten, Nordafrika og i en del af Asien. Disse steder er ikke kun de mest unåede, men det er også de mest lukkede steder i verden.

For jobmissionærer er der imidlertid rigtig stor mulighed for både at komme ind i landet og virke i landet. Derfor vil vi meget gerne sætte mere fokus på de muligheder, der er i disse lande. Der er også mange mu-

ligheder i Danmark for at vi kan leve vor tro ud på arbejdspladserne.

For det første har vi et kald til at gå ud, og for det andet skal vi huske på de rettigheder, vi har som tros-, ytringsfrihed og religionsfrihed. Dette er også forpligtende for alle arbejdsgivere og den offentlige sektor. Det er nødvendigt, at vi bruger disse rettigheder, så vi ikke mister dem.

Mange i Danmark har aldrig hørt evangeliet
Kristendommen har i de sidste mange år stået svagt i Danmark. Derfor er der mange mennesker i dag, som ikke kender eller måske aldrig har hørt evan-

gellet i Danmark. Mange er søgende og søger efter sandheden.

Derfor kan vi godt snakke om jobmission i Danmark, selv om begrebet jobmissionærer bruges om de personer, som har fået et kald til at sendes ud og krydse geografiske og kulturgrænser.

I Danmark skal alle ud med evangeliet på deres arbejdsplads. Når vi gør det, vil vi også se forandringer komme til Danmark.

Men det kræver, at vi som kristne lever et liv med Jesus som Herre i vores hjertes. Det kræver, at vi som menigheder har fokus på bøn og udfordringerne, som kristne møder på arbejdsmarkedet i dag.



FOTO: DREAMSTIME.COM

Tent Danmark



Heri Kjørbo er leder af Tent Danmark, der er et jobmissions-resursecenter.

Her kan man gennem samtaler få et overblik over, hvordan man kan blive jobmissionær.

Tent tilbyder også udrustning og opfølgning, mens man er udsendt og ved hjemkomsten.

Se mere på www.tent-danmark.dk

TEMA



Henning Hansen; Navnlig ved livets afslutning er det vigtigt, at beboerne kan finde hjælp og trøst af det personale, som omgiver dem til daglig

Uden kristne medarbejdere er institutioner truet på grundlaget

LM's plejehjem efterspørger social- og sundhedsassistenter, der lever værdierne ud

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Beboere og personale på Plejehjemmet Klokkebjerg holder Sankt Hans i haven.

En kristen arbejdsplads er kun kristen så længe medarbejderne bærer det kristne værdisæt videre. Netop dette er de udfordret af på LM's plejehjem i Skjern, Klokkebjerg.

Her oplever bestyrelsesformand, Henning Hansen, at det er vanskeligt at finde nye medarbejdere, som kan bære værdigrundlaget med sig i hverdagen.

De grundlæggende værdier er under pres

"Det er så nemt at skrive nogle værdier ind i vedtægterne, men værdierne skal være levende i det daglige. Det kan kun ske, hvis personalet er i overensstemmelse

med institutionens værdier." Henning Hansen oplever, at der er færre kristne, der uddanner sig til social- og sundhedsassistent og bosætter sig i Vestjylland. Det kan mærkes på plejehjemmet.

Han sætter stor pris på de



FOTO: KLOKKEBJERG

medarbejdere, de har i dag. De er loyale over for værdierne og fagligt kompetente. Formanden efterspørger dog medarbejderne, som ikke blot er loyale, men også selv er i overensstemmelse med værdierne.

"Eldre kan jo også blive anfægtet og har behov for at blive bekræftet i deres tro. Navnlig ved livets afslutning er det vigtigt, at beboerne

kan finde hjælp og trøst af det personale, som omgiver dem til daglig."

Samfundet og de ældres behov er ændret

Klokkebjergs formand mener ikke, problemet kun skyldes, at plejehjemmet ligger langt fra de store uddannelsesbyer. Han gætter på, at noget af grunden også er, at det i dag er lavstatus

at uddanne sig til social- og sundhedsassistent.

Udfordringerne har også ændret sig i det daglige, fortæller han. I dag bliver mange ældre, end man gjorde før i tiden. Det betyder flere demente. Samtidig bliver folk hurtigere udskrevet fra hospitalerne, og det betyder et større behov for pleje.

"Vi står med nogle udfordringer, som vi ikke

kendte tidligere," fortæller bestyrelsesformanden, der understreger, at det er kombinationen af faglighed, omsorgsgen og det kristne menneskesyn, som han efterspørger.

En fremtid uden kristne plejehjem er tæt på

Henning Hansen mener at kunne se, at problemet også findes andre steder end Klokkebjerg.

"Hvis det er rigtigt, så varer det kun en kort tid, før vore kristne plejehjem og skoler kun er institutioner på lige fod med andre institutioner. Humanistiske institutioner med mennesker i centrum, men hvor Gud er glemt. En frygtelig tilstand."

Derfor opfordrer formanden til forbøn, så flere kristne unge vælger at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter og inden for de andre fag, som der er behov for på LM's institutioner.

"Jeg ser nogle røde advarselsskilt i horisonten. Stikker vi hovedet i busken, vil vi snart ikke længere have et personale, som kan leve de kristne værdier ud."

Flere unge kristne skal uddanne sig til social- og sundhedsassistenter, så der ikke kommer til at mangle kristent personale på plejehjemmene, mener Henning Hansen, der er formand for Plejehjemmet Klokkebjerg.



Når hjem og arbejdsplads smelter sammen

På LM's grund i Tanzania bor hverdag og arbejde dør om dør med hinanden

Det giver nogle ekstra udfordringer, men også ekstra fordele at arbejde samme sted, som man bor. Det mener Lisbeth Refslund-Nørgaard, der er regnskabsansvarlig for LM's arbejde i Tanzania. Sammen med sin mand, Robert, og deres tre børn bor hun på LM's grund i Dar es Salaam.

Hverdag i arbejde i fritid

"Man kan se, hvordan tingene går, og følge med i tingene, når man er på arbejde hele tiden. Det giver også et andet forhold til kollegerne, at man er der altid. Og så slipper vi også for trans-

port," fortæller hun.

På LM's grund er der vagter hele døgnet, og de nye ledere af Soma Biblia, Odd Geir og Lise Gry Norland, er netop flyttet ind på grunden, hvor der også bor tanzaniske medarbejdere.

Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard har et særskilt kontor på grunden, hvor de går ind af en separat indgang. Det giver dem bedre mulighed for at dele hverdagen op, og det er nødvendigt, siger hun.

"Vi deler tiden, så der er forskel på at være kontorret og derhjemme. Vi lader

computeren og telefonen ligge på kontoret, låser døren og går hjem."

Trygge omgivelser

Også for familiens børn er det vigtigt, at hverdagen er delt op, forklarer hun.

"Der skal være mulighed for, at børnene kan lukke døren og sidde alene på værelset, hvis de har lyst til det," siger hun og fortæller, at de prioriterer aftensmaden som en tid kun for familien.

Samtidig glæder hun sig over, at børnene har mulighed for at møde den tanzaniske kultur i trygge omgivel-

ser på LM's grund.

"Når de kommer hjem fra skole, cykler de rundt om Soma Biblia-butikken og snakker med vores kolleger."

Også i missionærfællesskabet er der mange kasketter, for kollegerne er både kolleger, venner, menighedsfællesskab og reservebedsteforældre. Derfor har missionærerne også en aftale om, at når de mødes til bibelstudie og båndprædiken tirsdag aften, så taler man ikke om arbejde.

Åben dør er del af livsstil

Men den opdelte hverdag

kan ikke fungere hver dag.

"I nat blev jeg ringet op klokken 1 af vagten, der undrede sig over, hvorfor døren til gæstehuset ikke var låst."

Samme dag kom der missionærer på besøg fra Arusha. De blev inviteret med til aftensmaden, for det er vigtigt for Lisbeth Refslund-Nørgaard, at deres dør står åben.

"Hvis der kommer nogen, bliver de inviteret indenfor. Det er en del af livsstilen."

Derfor prioriterer de også som familie at tage væk fra grunden, når de holder ferie. De har købt et telt og tager ofte syd for byen, hvor der er



en pool og en badestrand. Ægteparret kan også finde på at tage ud og spise frokost sammen på en hverdag.

n/m

TEMA



Birger Daniel Petersen; Rodehoveder og ordensmennesker kan nemt blive uenige, når en opgave skal løses. Så handler det om kulturen og ikke om den kristne identitet

Har du sagt undskyld til din kollega i dag?

Fromhed er at tjene med ydmyghed og tilgivelse i det arbejde, Gud har sat dig til

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

En kristen skal altid være parat til at sige undskyld, mener Birger Daniel Petersen.

At være ansat på en arbejdsplads, hvor der er en kristen grundholdning, er ikke altid lykken. Kulturforskelle, uenigheder og først og fremmest menneskets syndige natur kan slå skår i arbejdsglæden.

Det forklarer Birger Daniel Petersen, der i dag er pensionist, men tidligere var ansat i LM i omkring 40 år som både landssekretær, vicegeneralsekretær og meget andet.

Stræb efter Åndens enhed

"Der kan være en forventning blandt de ansatte til, at det skal være gnidningsfrit," påpeger den tidligere landssekretær, men tilføjer, at virkeligheden ikke ser sådan ud.

"Paulus ved godt, at sådan er det ikke altid, der hvor

kristne er sammen. Han formaner de kristne ved at sige, at de skal stræbe efter at bevare Åndens enhed med fredens bånd."

"Vi skal altså være stræbere," siger han med et smil på læben og skynder sig at tilføje, at vi naturligvis ikke kan bevare enheden, dér hvor der ingen enhed er.

Men selv med denne grundtanke kan der komme ting imellem mennesker.

"Rodehoveder og ordensmennesker kan nemt blive uenige, når en opgave skal løses. Så handler det om kulturen og ikke om den fælles kristne identitet."

Det kan eksempelvis være rod i køleskabet, der irriterer ordensmennesket og forårsager hårde ord, forklarer han.

Uenighederne kan især blive store, hvis man både arbejder sammen og kom-

mer i samme menighed.

"Det er heller ikke nemt at sidde i menigheden på rækken bag ham, som har fyret mig. Eller ham, der gav mig en advarsel forleden. Der ligger bomber i det her, som kan resultere i, at folk holder op med at komme i menigheden."

Altid parat til at sige undskyld

Kaldet til at stræbe efter enhed i Ånden med fredens bånd, er ikke bare isoleret til en kristen arbejdsplads, forklarer den tidligere landsse-

ekretær. Kaldet må lyde også til menigheden i al almindelighed.

Det betyder, at både på den kristne arbejdsplads og i menigheden, må vi altid være parat til at give en undskyldning.

"Der er en stor forventning om tilgivelse på en kristen arbejdsplads. Som arbejdsgiver må jeg holde dette frem. Begge parter må kunne sige undskyld. Det gælder også i ægteskabet og i alle livets rum. Man må gå ind i problemerne og få gjort op og rensset ud. Tilgi-

velsen og ydmygheden er en bærebjælke i livet."

Faktisk er det ægte livskvalitet at leve på denne måde, afslører Birger Daniel Petersen.

"Hvis man vil have et godt liv, så skal man være kristen. Hvis man vil have et problemfrit liv, så er det ikke i kristendommen, man finder det. Og så får vi endda et evigt liv på grund af Jesus."

Vær en kristen, dér hvor du er

Birger Daniel Petersen kan ikke mindes, at han har haft

svært ved at rekruttere nye medarbejdere, når han har manglet nogen. Den kristne arbejdsplads tiltrækker alle slags mennesker, fortæller han.

Det betyder dog ikke, at den kristne arbejdsplads er specielt attraktivt. Han kender ikke til, at nogen skulle sætte folk i et særligt lys, blot fordi de er ansat i LM for eksempel.

Den kristne arbejdsplads er da heller ikke et mere fromt sted at arbejde end så mange andre steder, siger han.

"Martin Luthers omgivelser var fromme. Der var munke og klostre omkring ham. Luther vendte situationen om ved at sige til hende, der opfostrede seks børn 'du tjener Gud ved at tage dig af dine børn'.

Og han sagde til landmanden 'du tjener Gud, når du sår'. Det er bibelsk. Som sygeplejerske passer du de syge og tjener dermed Gud. Det er en luthersk tanke, og det er en kongstanke. Derfor skal vi være kristne, dér hvor vi er sat," siger han og fortæller om en velhavende mand, der hjælper andre ved at dele ud af sin rigdom.

"Leves de bibelske formaninger ud, så bliver det til velsignelse for begge parter. For sådan er det at leve efter Guds vilje."



ISTOCKPHOTO



Birger Daniel Petersen mener ikke, at den kristne arbejdsplads er mere from end andre steder.

Gud velsigner dig gennem dig arbejde

Gud bruger arbejdet til at give mennesker indhold i livet og brød på bordet

"Mennesket skal og må arbejde og gøre noget," sagde reformatoren Martin Luther, men understregede, at det er Guds godhed og velsignelse, der gør, at man har mad og jordiske ejendele.

Gud velsigner gennem arbejde

"Alle gode gaver de kommer oven ned. Så tak da Gud," synger vi i et af de mest brugte bordvers i LM.

Men tanken kan melde sig, om det ikke var mere nærliggende at takke kok-

ken for maden eller den, der har betalt for råvarerne, end Gud.

Men man skal ikke tilskrive det arbejdet, når man får, hvad man har brug for, mente den tyske reformator.

"Det er noget andet end arbejde, som forsørger mennesket, nemlig Gud i sin velsignelse. Alligevel ser det ud, som om arbejdet forsørger mennesket, fordi Gud ikke giver det noget, uden at det arbejder. Akkurat som fuglen, som ikke sår eller høster, men alligevel ville

dø af sult, hvis den ikke fløj og ledte efter føde. Det, at den finder føde, er imidlertid ikke løn for arbejdet, men Guds godhed. For hvem har lagt føden, så den finder den? Uden tvivl Gud alene!"

Arbejdet er en velsignelse fra Gud

Samtidig med, at Gud bruger arbejdet til at give mad og jordiske besiddelser, bruger Gud også arbejdet til at give mennesker mentalt indhold i livet, mente reformatoren.

"Ved at gå ledig og uvirk-

som mister folk både liv og helse. For mennesket er født til arbejde, ligesom fuglen til at flyve."

Derfor skal man heller ikke understøtte den, som nægter at arbejde, fortæller han i en forelæsning over Esajas' Bog. Den, som nægter at arbejde, udnytter nemlig bare sine medmennesker. Den, som er i nød, skal man dog hjælpe, som om det var Gud selv, man hjalp. For det liv, som bare leves for en selv, er forbandet, mente han.



Martin Luther mente, at Gud bruger arbejdet til at velsigne.

n/m

anmeldelser;



hjertestarter⁺

– nåden i Guds hjerte

På LM's Landsmøde 2016 kan du blandt andre høre:



Peter Techow



Michael Mørch



Dan Hessellund

Vi ses den 22.-24. april!

Dyb, glad, alvorlig, humoristisk andagtsbog

BOGANMELDELSE
AF MERETE BANDAK
GYMNASIELÆRER
ME@NYKGYM.DK

Thomas Baldur
Jorden kalder Gud – en bønnebog

ProRex Forlag 2015

360 sider – 199,95 kroner



Denne andagtsbog er noget særligt, som der er puslet om. I en måned med stjernerregn over nattehimmelen behøver anmelderen ikke spare på stjerner og kaster rundhåndet flere håndfulde efter denne bog.

Formatet er næsten kvadratisk 15 x 15cm, hard back, silkesnor til bogmærke, nyttige noter, ikoner, der viser de fire kategorier, stykkerne er inddelt i, slutnoter, litteraturliste, register og nogle få relevante oplysninger om forfatteren, som siden 2012 har været præst ved Vadum Kirkecenter i

Nordjylland, der er tilknyttet Det danske Missionsforbund.

Det er en dyb, glad, alvorlig, humoristisk, sprogligt kreativ, erfaringsbåret, tros- og livsinspirerende bog, der består af bønner til et halvt år. Forfatteren skriver i forordet, at hans bønsliv trængte til en saltvandsindsprøjtning, og derfor udfordrede han sig selv til at poste en bøn på Facebook i et

online bønssællesskab hver dag i 2014. Halvdelen blev udvalgt til at udgøre denne bogs bønner.

Nogle bønner er meditationer over bibeltekster, som forfatteren formulerer i sit eget sprog og på den måde gør til sine egne og dermed nutidige. Han forsøger at finde ind i bibelteksterne, hvad der kan ligge i deres ord og formuleringer, og forsøger så at lade sig pro-

vokere, forurolige, opmuntre, inspirere af dem.

Andre bønner udspringer af en oplevelse fra hverdagen.

Andre igen er bønner, der udspringer af andre tekster, for eksempel trosbekendelsen og kirkefædrene.

Andre er inspireret af poetiske tekster, sange eller salmer.

Bønnerne udstråler en tillid til Gud og en fortrothed med Jesus Kristus som frelser, Herre og ven. Der er gennemgående et ønske om at vokse i erkendelse og at bære frugter i sit kristenliv og en nød for de mennesker, der ikke har set Lyset.

Bogen kan anvendes i det personlige andagtsliv, hvor fodnoterne kan bruges til nærmere efterforskning og fordybelse. Bogens ærlige udtryk uden Kana'ans sprog gør den også anvendelig i en bredere sammenhæng. Man behøver ikke krumme tæer over indforstået snak.

Både forfatter og forlag bør roses for så gennemarbejdet og nytænkende en udgivelse.

Ikke brugbar til at forstå Bibelen

BOGANMELDELSE
AF TORBEN KJÆR
LEKTOR PÅ DBI
TK@DBI.EDU

Redigeret af Bodil Ejrnæs,
Geert Hallbäck og professor
Hans Jørgen Lundager
Jensen
Studiebibelen

Bibelselskabet 2015

1872 sider – 799,95 kroner

Det Danske Bibelselskab har lanceret en studiebibel, som består af den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, indledninger til de enkelte skrifter i Bibelen, faktabokse med beskrivelser af teologiske temaer og historiske forhold og

kommentarer til bibelteksten.

Studiebibelen er skrevet af danske universitetsteologer og er gennemsyret af deres bibelkritiske tilgang.

Dette er meget tydeligt i indledningerne til de enkelte bøger i Bibelen. For eksempel skriver man, at 1 Mos indeholder et broget materiale, der langt fra altid har fundet en logisk sammenhængende form, og som formentlig er skrevet sent (500–250 f.Kr.). I indledningen til 1 Mos hører vi også, at Jahve i GT "primært er en stats-, krigs-, agerbrugs- og tempelgud". Så er tonen slået an.

Om Esajas står der, at bogen både skildrer Esajas' virke med stof fra 740-700 f.Kr. og rummer profetier fra eksilet i Babylon og ti-

den efter hjemkomsten fra 500-tallet f.Kr.

Store dele af profetierne i Daniels Bog er skrevet efter, at begivenhederne har fundet sted.

I NT skelner *Studiebibelen* mellem ægte, usikre og uægte breve af Paulus. Rom, 1 og 2 Kor, Gal, Fil, 1 Thess og Filemon er ægte. Kol og 2 Thess er usikre, og Ef og 1 Tim, 2 Tim og Tit er uægte. De uægte kaldes pseudonyme, og det defineres på den måde, at en anden skriver et brev i en kendt persons navn. De er i virkeligheden falsknerier. På samme måde er Jak, 1 og 2 Pet og Judas pseudonyme.

Det er typisk, at der ikke argumenteres for disse synspunkter, men at de fastslås med henvisning til forskningen.

I faktabokse og kommentarer er der mange nyttige oplysninger, men der er også besynderlige tolkninger og en tydelig skepsis i forhold til, at Bibelens historiske oplysninger er sande. 1 Mos 2,4b-2,24 er en forklaring på, hvorfor mennesker lever et liv domineret af arbejde, børnefødsler og død. Og der tilføjes så, at i kristen tolkning er den opfattet som en fortælling om et syndefald. Meningen er, at sådan skal denne tekst ikke forstås. Slangen i 1 Mos 3,1 "er her muligvis en slags drillepind, overtrædelsen af forbuddet betegnes ikke her som en 'synd', men ses snarere som en naiv fejl."

I en faktaboks om synd står der, at efter Kristus er et liv uden synd blevet muligt. Det er ikke sandt. Om

Guds lov hører vi, at den er et kompromis og ikke Guds direkte vilje. I tekster, der har med mand-kvinde-relationen at gøre, bruges der distancerende og nedvurdende sprogbrug.

Ifølge *Studiebibelen* findes der mange fejl og modsigelser i Bibelen.

Evangelierne er for eksempel uenige om, hvornår Jesus døde. De tre første mener, at Jesus døde dagen efter påskemåltidet, mens Johannes mener, at Jesus døde dagen før påskemåltidet.

Bruger man denne studiebibel, får man en mere diffus og usammenhængende bibel med mange fejl og med mange falsknerier.

Bibelselskabets studiebibel er derfor ikke et brugbart hjælpemiddel. Den hjælper ikke læseren til at



se enhed og sammenhæng i Bibelen, og den gør ikke læseren mere fortrolig med Bibelen.

Brug i stedet den norske *Bibelen Ressurs*. Den store norske studiebibel. Den er meget bedre.

» Peter Olofson; Kunne de studerende forlade gudstjenesten med det budskab, at det ikke passer, hvad der står i Guds ord?

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» Hvad gør man lige, når nogen siger, at Bibelen ikke passer?

AF PETER OLOFSON
ARUSHA, TANZANIA
INDTIL SOMMER LÆRER PÅ
BIBELSKOLEN I SUMBAWANGA

En evangeliststuderende prædikede ved morgen-gudstjeneste en hverdag på Det teologiske Seminarium i Sumbawanga i februar. Teksten var Lukas 8,26-39, der handler om den besatte i gerasenernes land, hvor Jesus befrier den besatte, dæmonerne farer i svinene, der styrter ud over skrænten, ned i søen og drukner.

Den evangeliststuderende proklamerede: Man kan ikke ødelægge en bondes dyr, så har han jo ikke noget at leve af. Det passer ikke/kan ikke passe, hvad der står. Og jeg har hørt det samme en del gange i Klasseværelset fra

tidligere studerende.

Den evangeliststuderende var helt sikkert ikke en forhærdet liberalteolog.

Hvad gør man så lige?

Det havde da været rart, hvis en tanzanisk lærer lige havde samlet op på prædikenen, da vi andre, der kommer udefra, altid står i fare for, at der måske er nogle nuancer, vi ikke lige har forstået. Swahili er ikke lige vores første eller andet sprog.

Men der var tavshed, da prædikenen var forbi. Om det skyldtes, at alle de andre lærere på Det teologiske Seminarium undtagen en enkelt, var mine gamle studerende fra præsteseminariet i Mbeya (hvor jeg underviste i 2004-2008), og derfor ventede på, at deres gamle lærer skulle sige noget, skal jeg ikke kunne sige. Men

kunne de studerende forlade gudstjenesten med det budskab, at det ikke passer, hvad der står i Guds ord?

Nej, denne gang skulle samles op med det samme, så der var ikke andet for end at rejse sig og tage ordet, og der skulle siges tre ting:

1) Jo, jeg synes også, at det umiddelbart er svært at forstå, at de onde ånder får lov til at ødelægge svineflokkene.

2) Det er vigtigt, at vi ikke gør os til herrer over Guds ord. Det kan jo være, at det, vi ikke forstår i dag, forstås vi i morgen. Derfor må vi lade det, som vi ikke forstår, stå, som det står, tage hatten af i ærbødighed for Ordet, og gå videre. Måske forstår vi det i morgen, måske først den dag, Jesus kommer igen.

3) Jeg kører bil. Lige pludselig ser jeg to børn foran bilen, og den eneste mulighed, jeg har for at undgå at køre dem ned, er at køre ind i den flok geder, der går ved siden af vejen: Hvad tror I, jeg vælger? At jeg så bagefter nok ville hjælpe ejeren af gedeflokken, så tabet af gedeflokken ikke betød yderligere fattigdom og sult, er højst sandsynlig. Det får vi så ikke noget at vide om i teksten.

Det afgørende er, at teksten viser os Jesu magt over dæmonerne og hans magt til at frelse. Også os. Det skulle vi have med den dag. At den studerende/de studerende også forstod, hvorfor der måtte siges, som der blev sagt efter prædikenen, kan vi kun glæde os over.

» Refleksion over en palme

AF JAN NIELSEN
NYKØBING F
LRN_JAN@MAIL.DK

Efter åbningsgudstjenesten i LM's nyeste frimenighed, Lolland-Falster Kirken fik en lille palme i missionshusets vindfang mig til at reflektere.

Den lille palme er lidt gul på nogle af bladene. Måske er solen for stærk, der hvor den står. Jorden er fugtig, så den mangler ikke vand og har heller ikke fået for meget.

Men det er egentlig ikke så meget palmen, det drejer

sig om, for nede ved roden skyder en lille bregne op.

Jeg tror, den hedder Engelsød. Meget passende, når voksestedet er et missionshus. I naturen vokser den ofte på tør, sandet, mager jordbund, hvor den breder sig over store arealer. Får den lov til at blive stående i potten med palmen, vil den om kort tid dække hele pottejorden.

Bregnen er i "voksealderen", mens palmen nok er lidt på retur. Er det en tradition, at der skal stå en palme i vindfanget, hvis en bregne har bedre vækstbetingelser på dette voksested?

» Jesus gik til fest

AF SIMON BARTHOLDY
FREDERIKSBERG
SIMONBARTHOLDY@HOTMAIL.COM

Frida Skade spørger i *Tro & Mission* nummer 13, hvad jeg mener med min udtalelse om, at Jesus var en festlig fyr, og at man ikke kan være sammen med Jesus uden at have det sjovt. Det vil jeg rigtig gerne uddybe!

Jeg vil imidlertid starte med en kort kommentar til din indvendig mod, at jeg kalder Jesus en fyr. Når jeg siger fyr, skal det slet og ret forstås som en ung mand – og det var Jesus.

Hvad mener jeg så med udtrykket "en festlig fyr"? Som jeg læser evangellierne og Joh Åb, kan Jesus godt lide glæde og sjov på forskellige måder. Han fortalte morsomme lignelser om planker ud af øjne og om kameler igennem nåleøjer.

at han fik det rygte, at han var en drunker – hvilket han selvfølgelig ikke var (Luk 7,34).

Ligesom Jesus tog initiativ til fest, da han gik på denne jord, indbyder han os også til fest på den nye jord (Matt 22,1; Joh Åb 19,6-9). Her skal vi "glæde os og juble og lovprise ham".

I hvilken anledning skal vi være glade? Til fest sammen med Jesus! Netop derfor giver det god mening, at vi glæder os og holder fest, når vi er sammen som kristne i dag – hvad enten det er til gudstjeneste, børnelovsang eller i andre sammenhænge. Og derfor kan jeg kalde Jesus for en festlig fyr.

Spørgsmålet er så, om vi ikke kan være sammen med Jesus uden at have sjovt. Svaret er både ja og nej. På den nye jord bliver det vanskeligt ikke at have det sjovt, når alle andre fester sammen med Jesus. Her på denne jord vil der selvfølgelig af og til være tider, hvor vi ikke har det sjovt, men stadig er sammen med Jesus – det kunne for eksempel være når tvivl, sygdom eller død rammer. Men hvis vi aldrig har det sjovt, når vi er sammen med Jesus, så tror jeg, vi mister noget meget værdifuldt.

leder;

Debat om sagen – ikke personen

NÅR TRO & MISSION tager sagen om Mikkel Vigilius' kritik af Timothy Keller og den efterfølgende debat om kritikken op, er det ikke for at diktere, hvad læserne skal synes og mene i den sag. LM har lige fra starten været en lægmandsbevægelse, hvor det er op til hver enkelt at læse Bibelens ord og tage stilling til, hvor vejen går under kyndig vejledning fra prædikanter, afdelings-, kreds- og landsstyrelse.

Når avisen tager sagen op, er det i stedet for at vise, hvad sagen handler om, og for at understrege nogle af de væsentlige spørgsmål, der dukker op i kølvandet på dem. En sådan sag risikerer nemlig at blive til et spørgsmål om, hvem man holder med. Timothy Keller eller Mikkel Vigilius.

DET KAN DEN på ingen måder tåle. Ingen prædikant eller forfatter er nemlig fejlfri. Ophøjer vi nogen teolog – det være sig en dansk prædikant og redaktør eller en amerikansk forfatter og præst – til det punkt, hvor vi accepterer alt, hvad de siger som sandt, har vi ikke alene givet ham en plads, som kun Guds ord skal have. Vi har også lagt voldsomme byrder på hans skuldre, som intet menneske kan løfte. I stedet må vi hver især granske skrifterne med de evner, Gud har givet os, for at se, hvordan sagerne forholder sig.

DERFOR MÅ RESULTATET af denne sag heller ikke være et slagsmål om, hvilken forkynder eller forfatter, vi hver især foretrækker. Til det er sagen og LM's mission i denne verden for vigtigt.

I stedet må sagen resultere i, at vi får drøftet nogle af de vigtige spørgsmål, som sagen rejser: Hvordan præsenterer vi evangeliet for den ikke-troende, og hvilken plads skal forsoningen og Guds straf over synden have i forkyndelsen for den, der allerede tror? Her er der noget at drøfte og lære af, som er vigtigt for vores egen og vores nabos evige ve og vel. Forhåbentlig kan den temadag, som LM's generalsekretær vil arrangere, kaste lys over noget af dette.

ET ANDET VIGTIGT spørgsmål er forholdet til evolutions teorien, og hvad Timothy Kellers og andres accept af den betyder for deres forståelse af Gud og synden. Spørgsmålet handler ikke kun om menneskets ophav, men også om, hvornår synden og døden kom ind i verden. Dette emne bliver behandlet i *Budskabet* i et af de kommende numre.

Må Gud hjælpe os til, at vi kan tage disse debatter med lige dele broderkærlighed, visdom til at skelne afgørende fra mindre vigtigt og nidkærhed for at forstå Guds ord ret og rigtigt.

Nicklas Laurup-Melner
ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

Kender du en blind eller svagsynet...?

Så henvis til KABB!

- ✓ Bibelen og kristen litteratur som CD-lydbog
- ✓ Gratis udlån til blinde og svagsynede
- ✓ Mere end 900 titler – og altid nye på vej
- ✓ Katalog på www.kabb.dk
- ✓ Kristeligt Lydblad hver måned
- ✓ Årligt sommerstævne



Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
Jernbanegade 19 A, 7000 Fredericia
Tlf: 7591 0255
Mail: post@kabb.dk

Jakobs Blomsterforum



Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk



DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO
SØGER BARSSELSVIKAR TIL MELLEMRINNET
OG PÆDAGOG I FAST STILLING



SE STILLINGSOPSLAG PÅ
SKOLENS HJEMMESIDE.

**DEN KRISTNE FRISKOLE
I HOLSTEBRO**

www.denkristnefriskole.dk

Tyrkiet – i Paulus' fodspor



En spændende og storslået rejse, hvor du følger i Paulus' fodspor fra øst til vest. Oplev også storbyen Istanbul og smukke naturoplevelser. Kontakt til lokale kristne og lokal kristen guide med på hele rejsen.

Dato: 2. - 12. oktober

Rejseledere: Karen og Jens Chr. Pedersen, Aalborg

Læs mere om rejserne på
vores hjemmeside eller
kontakt 7592 2022



Thomasskolen søger lærer



fra oktober 2015

Kan du undervise i matematik, idræt og fysik/kemi. Er du samtidig en autoritet, der med humor og nærvær kan skabe entusiasme og læring i dine fag og gode relationer til elever og kolleger - så er du præcis den, vi leder efter.

VI TILBYDER

- Fuldtidsstilling: Matematik i 2., 7. og 8. kl., idræt i 7.- 9. kl. og fysik/kemi i 7. og 8. kl.
- En skole med klar profil og kristent værdigrundlag
- Gode og dygtige kolleger med masser af energi og engagement

VI FORVENTER, AT DU:

- er i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt vil arbejde for denne
- er læreruddannet med relevante linjefag inden for en eller flere af fagområderne
- er engageret, ambitiøs og nysgerrig i dit arbejde med undervisning og læring
- ønsker at møde mennesker med anerkendelse, tillid og respekt
- er robust og fleksibel – og har humor og godt humør

Tiltrædelse: 1. oktober

LØN- og ANSÆTTELSESVILKÅR sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

ANSØGNINGSFRIST: 15. september

Ansøgning med relevante bilag sendes til Thomasskolen att. Skoleleder Peter Mikkelsen, Dyregårdsvej 9-11, 2740 Skovlunde eller på e-mail til pmi@thomasskolen.dk

Læs mere om skolens hverdag, profil og værdigrundlag på www.thomasskolen.dk

Læs den nye artikel: Nej til kvindelige præster og prædikanter. Gå ind på www.kristenkommentar.dk og læs artiklen helt gratis. Mvh Jan Jensen

Giv dem væk!



Traktater og invitationer gør ikke megen nytte, så længe de ligger gemt væk en kasse. De skal bruges!

Har du eller din menighed brug for noget materiale, der fortæller om kristendommen, kan det bestilles gratis på d1m@d1m.dk eller tlf. 4820 7660.

Læs mere om traktaterne på d1m.dk/missionsmateriale-danmark



**MODTAG
TVÆRKULTURELT
NYHEDSBREV**
HVER MÅNED

TILMELD DIG PÅ DLM.DK/NYT



TEAMLEDERE TIL TANZANIA OG CAMBODJA

Luthersk Mission søger teamledere til arbejdet i Tanzania og Cambodja. Som teamleder bor du i missionslandet. Du har personaleansvar for missionærer og volontører, er den primære kontakt til de lokale samarbejdspartnere og har ansvar for administration og økonomi. Lokale missionsprojekter kan også blive en del af stillingen.

Læs mere på d1m.dk/job eller kontakt vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm på 4820 7684 eller csh@d1m.dk



Vil du fortælle mig om Jesus?

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler søger konsulenter på Sjælland snarest muligt

Kontakt landsleder Brian Nissen for en uforpligtende snak på 8227 1207 / 2818 9525 eller brian@soendagsskoler.dk
job.soendagsskoler.dk



Kun 15 kr. stk.
ved forudbestilling
af minimum 100
magasiner senest den
26. september.

Normalpris: 49,95 kr.



Bestilles på lohse.dk/24-12



Jens-Ole Thunbo; Jeg beder Gud om, at han selv vil trykke mennesker, der har forladt det kristne fællesskab, ind til sig. For han har magt til at frelse

Når vi målet hjemme hos Gud?

Det piner Jens-Ole Thunbo at erfare, at nogle forlader det kristne fællesskab

AF OLE SOLGAARD

Når 73-årige Jens-Ole Thunbo beder til Jesus, ligger det ham meget på sinde, at han selv og hans familie, venner og bekendte ikke må glide væk fra Jesus, men må blive bevaret i troen på ham.

Det umulige overlades til Gud

Det piner ham at erfare, at nogle forlader det kristne fællesskab. Også nære familie-medlemmer er kommet på afstand af kristne værdier ved at møde en person med verdslige værdier, som man forelskede sig i og giftede sig med.

"Det er hårdt at konstatere. Og det er svært at gøre det rigtige i den situation. Jeg kommer til kort og tænker også på, hvordan mine ord og mit kropssprog bliver opfattet, når jeg forsøger at sige noget til dem. De opfatter let tingene på en for-dømmende måde," fortæller

Jens-Ole Thunbo og hans kone, Mary, fra Hobro, er trofaste medlemmer i LM-frimenigheden RandersKirken.

Jens-Ole Thunbo fra Hobro.

"Det kan være nedslående at tænke på, om de når målet hjemme hos Gud. Men jeg beder om, at han selv vil trykke dem ind til sig. For han har magt til at frelse," siger den tidligere møbel-polstrer.

Han har også oplevet at stå over for andre mørke og umulige ting, som det ikke stod i hans magt at gøre noget ved. For eksempel



FOTO: OLE SOLGAARD

var hans mor psykisk syg i mange år.

Men han fortvivler ikke. For han glæder sig over det privilegium, det er at være barn hos Gud. Han er bevidst om, at Gud ofte virker i det skjulte, og at han kan besvare bønner på andre

måder, end han selv havde regnet med. Hans mors situation blev for eksempel vendt til noget positivt, inden hun døde.

For Jens-Ole Thunbo opvejes livets smerter af frelsen i Jesus. Han vil derfor gerne være optaget af det,

som Jesus har gjort for ham, og stole på Bibelens ord. Og han skønner på den gave fra Gud, det er at kunne stå op hver dag.

Engageret i LM på sine gamle dage

Jens-Ole Thunbo har hele li-

vet haft en afklaret kristentro og været med i et kristent fællesskab. Men kun de seneste otte år har han haft tilknytning til Luthersk Mission (LM).

Sammen med sin kone, Mary, kiggede han den gang ind til et møde på LM's bibelcamping i Virksund, som tiltalte ham meget. Han snakkede med nogle af lederne og forkynderne og fik siden fat i en tryksag om LM's kerneværdier, som han følte sig meget hjemme i.

Det førte til, at de opsøgte det lokale LM-arbejde, der var tættest på deres bopæl, nemlig frimenigheden RandersKirken, hvor ægteparret siden har været trofaste medlemmer. Forkyndelsen og fællesskabet i menigheden har afgørende betydning for ægteparret, der hører til i den ældste del af forsamlingen.

Parret er også engageret på Virksund Bibelcamping. I år har de stået for bogsalget der i alle tre uger.

Gratis-døgn på LME 26.-27. september

Går du i 6.-8. klasse? Så er du velkommen til Gratis-døgn på Løgumkloster Efterskole! Lørdag d. 26. september kl. 11 til søndag kl. 11. Bliv evt. lidt længere og oplev Efterskolernes Dag d. 27. september.

På Gratis-døgn kan du:

- deltage i aktiviteterne: Band, kano, fodbold, kagebaking, airtrack, stop motion, kreativ værksted, kemi for sjov
- møde nye venner/evt. kommende efterskolekammerater
- opleve spændende aktiviteter med skolens elever og være med til lovsang

Der arrangeres buskørsel fra følgende byer: Østdanmark: København og Odense. Østjylland: Ålborg, Randers og Århus. Bus retur søndag kl. 11.

Tilmelding på 7474 3652 eller lme@lme.dk senest d. 21. september 2015. Vælg fire aktiviteter til lørdag eftermiddag. Se mere på www.lme.dk.

mindeord;

Christian Bandak døde den 20. august efter kort tids sygdom, 63 år gammel.

LM på Lolland-Falster har herved mistet en af sine kaldede prædikanter. I alle 31 år, Christian virkede som sognepræst i Nykøbing F, prædikede han også i LM-forsamlingerne.

Christian fik ikke blot opfordringer fra afdelingen, men fra hele landet til at komme for at prædike. Og han sagde ja til at forkynde ved de møder, han kunne.

Christian prædikede med engagement. Han var optaget af, at mennesker skulle møde det gode, han selv havde mødt i forkyndelsen.

Gennem flere år var Christian også afdelingens repræsentant i LMH's besty-

relse. En opgave, han løste med iver. Når han skulle prædike, fik forsamlingen også gerne en orientering om, hvordan det gik på høj-skolen i Hillerød.

Fra afdelingen fik vi ikke i tide sagt Christian tak for hans mangeårige tjeneste i LM, men overbringer takken til Merete og familien. Må "Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader og al trøsts Gud" være hos jer!

Og så takker vi Gud for, hvad han har velsignet os med gennem Christians tjeneste.

Æret være Christian Bandaks minde!

Dan K. Månsson
Nykøbing F

mit bibelvers;



AF THOMAS BECK
ESBJERG

"Jeg er livets brød" (Joh 6,35).

Det er et opmuntrende ord at læse. Brød, som giver evigt liv. Ja, det giver glæde og frimodighed i tjenesten at vide: Jesus er livets brød. Det er ikke noget, jeg skal ud og finde. Jeg har det lige foran mig.

Luther siger i en kommentar til bønner: Giv os i dag, vort daglige brød!

"Brødet, ordet og næring er ingen anden end Jesus Kristus, vor Herre selv, som han siger i Joh 6, 51: Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid."

De fleste har sikkert været til en fest, hvor der var ta' selv-bord. Man gik godt til retterne – nogle mere end andre!

Sådan har de færreste det nok i forhold til Guds ord. Derfor er det godt at bede; giv mig det daglige brød. Så vil han give os det, vi har brug for i dag – ikke i overmorgen eller om tre dage – men nu og hver dag. Nok til os selv – vort eget liv med Herren. Og dernæst i overflod, så vi kan dele ud til andre. Man erfarer sandheden; Jesus er livets brød.

nyhedsmail;

Modtag nyt fra LM direkte i din indbakke. Tilmeld dig på www.dlm.dk/nyt.



penta byg a/s
HOVED- OG TALENTPRISER

pentabyg.dk

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af missionær Anne-Lene Olofson, studerende Emil Solgaard og jurist Susanne Harstad

Den første duft af gylle

AF SUSANNE HARSTAD
KØBENHAVN



I kender den helt sikkert. Den kommer til os i forårssolen, når vinden

blæser sagte. Den vækker forskellige associationer hos os – hos mig vækker den positive associationer. Vi snakker selvfølgelig om den første duft af gylle. Aaahh – der er bare ikke noget som den første duft af gylle. “??” tænker nogle måske. Jo, denne (aparte) duft vidner om, at det er forår. Landmanden spreder gyllen på markerne, for at afgrøderne kan få masser af krudt til at gro. Regner det den dag, gyl-

len spredes, trækker regnen duften med ned i jorden, og det er bare en regnvejrsdag som mange andre regnvejrsdage. Så når jeg kan dufte gylle, er det selvsagt, fordi solen skinner, og duften spredes frit i luften og når mine næsebor – så er det forår.

Jeg har for nylig læst en bog, hvori forfatteren sammenligner det kristne fællesskab med en mødding; hvis møddingen ligger for

sig selv, ligger den bare og stinker. Men hvis den bliver spredt ud over jorden, trænger den ned og giver kraft til jorden, og der vokser livgivende afgrøder op af denne. Lidt provokerende sammenligning, men meget tankevækkende i forhold til vores kristne fællesskaber set udefra. For folk, som ikke har noget med kristendommen at gøre, kan vores fællesskaber i kirker og missionshuse virke underlige og

småfanatiske – noget, der stinker lidt. De inviterer næppe sig selv indenfor for at høre om frelsen – de ved højst sandsynligt heller ikke, hvad det er, de har brug for at høre.

Vi kan fortælle dem det. Vi kan sprede os fra vores mød-e/ing-sted og gøde vores land med det budskab, der giver nyt og evigt liv til mennesket. Pludselig vækker duften positive associationer. Afsted med os!

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST
DANMARK
ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 12. september 2015

lm LUTHERSK MISSION
tro & mission
inspiration | nærvær | holdning
15 | 11. september 2015
Årgang 115

LM's hovedopgave er at fremme evangeliet. I november skal en inspirationsdag give forsamlingerne redskaber til, hvordan LM'erne kan give evangeliet videre

FOTO: STARTUPSTOCKPHOTO



TEMA

Kristen på arbejde;
En kristen tjener Gud ved at passe sit arbejde og sin familie. Der er ikke noget arbejde, der er mere "rigtigt" end andet, men i nogle fag er der særlige muligheder for at præge med det kristne menneskesyn.

.....
Læs tema side 9-II



Tværkulturelt arbejde kan laves på mange måder, mener Claus Kristensen – for eksempel en fisketur

Flere af Timothy Kellers bøger er oversat til dansk. Nu er de årsag til debat om forkynnelsen

24:12 kan forudbestilles med rabat til uddeling. Frank Andersen fortæller, hvad de gjorde i Haderslev

..... 3

..... 8

..... 4