

Ser efter sidste nyt. Og igen om fem minutter. De tjekkes, inden hovedet når puden, når morgenmaden indtages, på vej i bussen, i middagspausen, mens der røres i gryden, når børnene er puttet, inden hovedet rører puden ... skal bare lige se sidste nyt.

Sidste Nyt, som i *Det seneste*, er der sket noget som er værd at forholde sig til, reagere på, blive vred over eller glad for? Måske noget der får konsekvenser for i morgen.

Sidste Nyt, som i, *nu kommer der ikke mere*. Tænk, hvls der ikke kom mere nyt,

hvad ville det betyde? At Gud endelig satte punktum for denne tidsalder? At verden, som vi kender den nu, får ende?

Sidste Nyt, som i *nyt*. Når Gud vælger at genskabe og gøre alt nyt, uden mulighed for krig, flygtninge, intifadaer, politiske forhandlinger og sammenbrud af samme, uden mislykkede skolereformer med endeløse diskussion om inklusion og nedskæringer, finanslovsforhandlinger med bekymrende konklusioner for i morgen.

Se, det ville være *Sidste nyt*, der var værd at tage notits af!

Malene Hvidberg

Tillid til Gud;

» Da enken lagde alt, hvad hun ejede i indsamlingsboksen, overlod hun sig trygt helt til Gud og forærede sit liv til ham. Det er en udfordring for os alle

Finn Andersen
side 8

Nøjsomhed;

» Det er helt absurd, at samfundet har bildt mennesker ind, at man ikke kan klare sig uden to voksne mennesker på fuldtidsindtægt

Erik Adrian
side 10

Bibeltid;

» Nu kan man udnytte en ledig stund på farten, i frokostpausen eller andetsteds til at få et Guds ord med på vejen. Men som det er med almindelig bibellæsning, kræver det gode vaner

Jakob Sølvsten Fuglsang
side 12

8. genbrugsbutik er åben

Kunderne strømmede til, og købelysten var stor.
Det gav en omsætning på 20.000 kroner på butikkens første dag

AF KAJA LAUTERBACH

Dagligvarer og spotvarer var byttet ud med genbrugsvarer, og kunderne blev meget mere end fem minutter i den tidligere Fakta-butik på Mosevej i Kolding lørdag den 17. oktober.

Den dag åbnede LM's otte genbrugsbutik nemlig i lokalerne. Kunderne strømmede til, gik længe og kiggede og stod længe i kø ved kassen for at betale. I alt var omsætningen på 20.000 kroner.

Butiksleder Henry Ebsen glæder sig over den store indsats, der er ydet for at få butikken op at stå – godt støttet af venner, bagland, kollegaer fra andre LM-genbrugsbutikker, LM og Norea.

Læs mere på dlm.dk/nyt.



FOTO: FINN LARSEN

Kristen tv-station anklaget for ulovlig virksomhed

SAT-7 mener, alle anklager er baseret på fejlagtige eller mangelfulde oplysninger



Optageudstyr hos Norea.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

10. oktober blev computere og optageudstyr fra den kristne tv-station SAT-7's afdeling i Egypten beslaglagt af politiet. SAT-7 bliver blandt andet støttet af Norea i Danmark, som hører under LM.

Bed, så vi kan fortsætte arbejdet

"Stå sammen med os i bøn, så vi kan fuldføre vores tjeneste – en tjeneste baseret på kærlighed, der har som mål at tjene vores elskede land."

Sådan lød opfordringen fra Farid Samir, der er leder af tv-stationens afdeling i Egypten. Han blev tilbageholdt af politiet i seks timer og står nu over for fire anklager, der alle omhandler ulovlig medievirksomhed i Egypten. Det skriver Sat-7 på deres hjemmeside.

Sat-7 sender kristent tv på arabisk, farsi og tyrkisk til Mellemøsten, Nordafrika, Europa og Centralasien.

Misforståelser bremser arbejdet

Den egyptiske afdeling af SAT-7 arbejder under den koptiske kirkes juridiske

tilladelse. Programmerne sendes fra Cypern.

Kurt Johansen, der er leder af den europæiske afdeling, fortæller til den norske avis *Dagen*, at anklagerne er baseret på misforståelser. Han håber, at misforståelserne bliver løst til retshøringen i slutningen af oktober.

I mellemtiden er afdelingens optageudstyr og computere fortsat konfiskeret. Det gør det umuligt at producere noget som helst, siger han. Da politiet kom var de netop i gang med at færdigproducere en udsendelse om ytringsfrihed,

der skulle sendes samme aften.

Ytringsfriheden truet i Egypten

Siden Egyptens militær overtog magten i det store land, har de slået ned på en række uafhængige medier og smidt flere journalister i fængsel. Det fik organisationen *Freedom House* til i 2013 at ændre deres karakteristika af mediesituationen i Egypten fra "delvist fri" til "ikke fri".

Kurt Johansen tænker dog ikke, at politiet kunne vide, at det netop var et program om ytringsfrihed, der blev arbejdet på, da de kom.



Johnny Lindgreen; Tænk, vores missionærer er i gang 24:7 et eller andet sted på jordkloden



Fire elever er klar til at tage imod gæsterne.

Flygtninge på efterskole

Onsdag før efterårsferien havde Ilnjen Fokus kristendom på Løgumkloster Efterskole inviteret beboerne på byens asylcenter til en dag på skolen.

60 mennesker i alle aldre tog imod invitationen og fik en dag fuld af leg, musik, kreativitet og god mad.

Læs mere på www.dlm.dk/nyt
kl



Handikapvenligt værested

En omfattende ombygning af LM's værested Café Kilden i Herning er i gang.

Lederen af værestedet, Christian Haahr Andersen, fortæller, at der er to formål med ombygningen. Dels at gøre stedet handikapvenligt og dels at udvide antallet af lokaler, så det er muligt at have to arrangementer samtidig.

Læs mere på www.dlm.dk/nyt
kl

Kan ikke modtage sms-gaver

Muligheden for at give gaver til LM via sms findes ikke mere. Ordningen, som har været der et par år, er blevet nedlagt – både fordi den var meget lidt brugt, og fordi den var administrativt for dyr.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er andre muligheder for at give gaver til LM end via kontanter og bankoverførsler. LM's økonomifdeling minder om tjenesterne MobilePay og Swipp, der begge har nummer 93 39 00 20.

kl

AF JOHNNY LINDGREEN
RESURSECHEF



Lige nu har vi brug for din økonomiske støtte. Både i de sidste tre måneder af 2015 og i årene frem. Det er ikke unormalt, at der kommer en stor god gave sidst på året. I år har vi brug for mere end de 6,5 millioner kroner, som vi fik i de sidste tre måneder sidste år. I september indkom knap en million kroner – tak for det! Vi behøver ikke pengene

for at dække et hul – men fordi vi vil fortsætte det langsigtede missionsarbejde, som vi er i gang med.

I 2015 har vi 33 missionærer og 14 volontører, og flere er på vej. De fortjener alle, at der er et sikkert økonomisk grundlag bag dem. Vi opbygger kirker i for eksempel Peru, vi udvider i vores nyeste arbejdsland og meget mere. Tænk, vores missionærer er i gang 24:7 et eller andet sted på jordkloden.

Og Gud er god; vi hører om omvendelser. Vi hører om unge kristne, der opbygges, for eksempel gennem de bibelskoler, vi støtter.

Der er store perspektiver i, at vi er med til at støtte og oplære næste generations

Vi kan ikke stoppe nu



LM har brug for at få knap halvdelen af gavebudgettet ind i årets sidste tre måneder.

lokale kristne i vores fem missionslande. Det er meningsfyldt og evigt holdbart arbejde. Men det kræver en god støtte i fremtiden – og

du kan støtte os lige nu. Bliv fast giver (send mail til gaver@dlm.dk), eller send et beløb via hjemmesiden eller MobilePay (93 39 00 20).

essens;

Livgivende spænding

AF JENS OLE CHRISTENSEN
GENERALSEKRETÆR
JOC@DLM.DK



Nogle steder i Bibelen står der udsagn lige ved siden af hinanden, som ligner selvmodsigelser.

Et af dem findes i 2 Tim 1: I vers 12 står der: "... Jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig ..."

I vers 14: "... den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os."

På den ene side beskrives det at blive bevaret i troen

som noget, Gud gør. Alene. På den anden side som noget, vi selv skal satse på. Logikken er måske fristet til at beskrive det som en samarbejdsaftale: Vi skal gøre vores, og så gør Gud resten.

Men det står faktisk som to 100 procent sætninger: Når vi gør vores, vil Gud gøre – ikke resten, men – det hele. I den livgivende spænding lever kristenliv og menighedsliv. Det skaber på en gang dyb alvor og hård kamp – og fri og glad leg og hvile.

Intet kan erstatte, at Gud suverænt holder fast i os gennem sit ord og ved sin Ånd. Men paradoksalt nok må den indsigt aldrig bruges til at løbe fra vores eget ansvar for, at troen bevares sundt hos os: Altså kæmpe mod synden, prioritere Guds

menighed og nådemidlerne ...

Monopoliseres tanken om, at det er Gud, der gør det hele, ligger dovenskab, kompromis med synd og åndelige søvn på lur. I menighedslivet kan det føre til ligegyldighed med, hvilken forkyndelse vi hører, og hvordan vores menighedspraksis er.

På den anden side: Monopoliseres tanken om, at vi selv skal tage vare på den skønne skat, kan det føre til smållig jagt på fejl i forkyndelse og praksis i vores fællesskaber og til stress i det enkelte kristne menneskes liv.

Formodentlig har de fleste af os en tendens til at tippe i én af disse to retninger. Alt efter vores trohistorier, og hvordan vi psykisk er skruet

sammen. Derfor har vi brug for hinanden for at blive i den livgivende spænding.

Så kan nogle af os have brug for at blive udfordret af en medkristen til tydeligere prioritering af menighedens fællesskab eller Guds ord. Eller til at bryde med dårlige vaner – læs synder – og søge fornyet tilgivelse. Eller bryde med usund forkyndelse.

Andre kan have brug for erfarne kristnes beretninger om Gud, der holder fast midt i tvivl og kulde. Eller om, hvordan skuffede forventninger til os selv på paradoksal måde blev brugt til at binde os tættere til Jesus.

Det sunde kristenliv lever nemlig ikke alene. Det lever sammen med andre, der kæmper samme kamp. Og kender samme hvile.

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Kode til netudgave
15m4 for 4. kvartal 2015

1513 for 3. kvartal 2015

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ditte Olsen, webredaktør
Ole Solgaard, journalist

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 27. oktober 2015.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside. Bibeltitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Pris
Danmark: 410 kr. pr. år.

Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Annoncer
Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390

Fritidsjournalister

Bornholm
P.t. ingen
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnillima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96

E lrn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk
Østjylland
Gitte Haahr-Andersen
T 86 17 73 03
E gitte.haahr@gmail.com



Carsten Skovgaard-Holm; Det, der står tilbage for mig er: Hvis du ikke tjener i Helligånden, tjener du i kødet. Og så sker der ikke noget

Det kristne fællesskab kan føre til tro

Gud kalder os til at være noget for menigheden og for andre

AF KAJA LAUTERBACH

"Jeg blev udfordret i forhold til vores traditionelle måde at tænke fællesskaber og mission på i LM-kredse og -frimenigheder."

LM's vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm taler om kirkeplanter-konferencen *Building Disciplemaking Communities* (at lægge til rette for fællesskaber, som danner disciple, *red.*) som han deltog på i Prag fra den 5.-8. oktober.

De fællesskaber, som de hørte om i Prag, er små grupper, hvor man mødes ofte og deler hverdagens liv med hinanden. Både socialt og økonomisk, åndeligt og menneskeligt. Det hele sker med henblik på at nå ud til andre mennesker med evangeliet, eller inkludere dem i fællesskabet.

En kirkeplanter fra Bukarest udtrykte det sådan: "Den største indflydelse på ikke-kristne er det kristne, tætte og missionale fællesskab."

Udfordring til kulturen
Carsten Skovgaard-Holm er ikke sikker på, at mennesker i den danske kultur og mentalitet helt er indstillet på så tætte fællesskaber.

"Vores kultur i LM og i Danmark i det hele taget er på mange måder præget af individualisme, men derfor kan vi godt lære af det."



Menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt (tv.) og vicegeneralsekretær i LM Carsten Skovgaard-Holm deltog i Acts 29-konferencen i Prag.

Han understreger, at hvis der skal ske noget, må det ske lokalt, og opfordrer til, at man seriøst overvejer, hvad man kan gøre for at gøre fællesskaberne mere aktivt inkluderende.

"Hvis vores fællesskaber udvikler sig mere i den retning, vil det måske styrke vores missionale profil i LM."

Vandrette plan

Vicegeneralsekretæren blev især udfordret i forhold til

det kristne liv på det vandreplan

"I forhold til, hvad vi er frelst til at leve ud i vores liv," forklarer han.

"Det er nødvendigt med evangeliets forkyndelse, men evangeliet må også 'demonstreres' i hverdagens liv. Det gælder i det kristne fællesskab, og det gælder ud af det kristne fællesskab."

SOMA og Acts 29 understreger vigtigheden af Guds ord, forklarer Carsten Skov-

gaard-Holm.

"Guds ord definerer og skaber discipelskab, og discipelskab skaber fællesskaber. Forstået som missionale fællesskaber, hvor Gud er nær og udruster. Gennem fællesskabet når vi ud til andre og inkluderer andre ved at leve discipelskabet ud," siger han.

"I LM taler vi ikke så meget om discipelskab og missionale fællesskaber. Det er også et spørgsmål om, hvil-

ke ord, vi anvender. Men jeg tror ikke, det kun er det, som det handler om. Det handler også om, hvor bevidst vi er om, at vi som kristne er disciple, og at vi er kaldet til at leve mission ud i vores liv."

Han synes altid, det er inspirerende at være med i en international sammenhæng, hvor mission er på dagsordenen, og hvor han møder kristne, som tænker anderledes om mission og det at være menighed.

"Vi skal ikke tro, at den eneste måde at gøre tingene på, er den, vi praktiserer. Vi har brug for, at der bliver skubbet lidt til vores tænkning, som let bliver vanetænkning," siger han.

Meget tæt på LM

I den sidste lektion på konferencen underviste Jeff Vanderstelt, som er tidligere leder i SOMA, om, hvordan Helligånden virker for at gøre mennesker til disciple. Carsten Skovgaard-Holm

oplevede det som meget tilbelsk og autentisk undervisning, der på samme tid var meget ransagende og meget opmuntrende.

"Det, der står tilbage for mig er: Hvis du ikke tjener i Helligånden, tjener du i kødet. Og så sker der ikke noget. Men er vi kristne, er vi i Helligånden, og Helligånden er i os. Og så gør han det."

Konference foregik i en reformert sammenhæng. Men Carsten Skovgaard-Holm vurderer, at det de mødte i Prag lå meget tæt på, hvad LM selv står for. De udtrykte det blot på en anden måde, der var meget inspirerende. Han sammenfatter budskabet som:

"Gå ud og inkluder. Vær noget for andre mennesker. Hjælp dem, hjælp hinanden, vær noget for hinanden. Vi er et helligt folk og et kongeligt præsteskab. Lev derfor i den virkelighed. Kort og godt: Lev discipelskabet ud i missionale fællesskaber."

Building Disciplemaking Communities

Konferencen den 5.-8. oktober i Prag var arrangeret af Acts 29 og SOMA. Acts 29 er et amerikansk og europæisk kirkeplanter-netværk, og SOMA er en amerikansk kirke og netværk, som satser meget på missionale fællesskaber.

Der var 250 deltagere fra 18 forskellige lande i Europa. Ti af dem var danskere - blandt dem menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt og vicegeneralsekretær i LM Carsten Skovgaard-Holm.

Menighedslejr i Crucero skabte fællesskab i Kristus

AF MATHILDE TARP KRÜGER

Trods kolde vinde, hagl og piskende regn samledes 60 forventningsfulde voksne og en flok børn på en skole 25 kilometer fra Crucero den sidste weekend i september. Crucero ligger i 4.000 meters højde i Andesbjergene i Peru. Årsagen var, at der var fælleslejr for de lutherske kirker i området.

Den lokale kirke, der stod for at planlægge lejren, havde lejet en lokal skole, og det gav god plads til både fællessamlinger, overnatning og

aktiviteter.

Den gode stemning på lejren blev bestemt ikke mindre af, at arrangørerne havde slagtet en alpakka. Det betød, at der var kød til alle måltider - både morgen, middag og aften. Kødet blev serveret sammen med flere slags kartofler, blandt andet chuño, som er tilberedt på en måde, så det kan holde sig i op til 30 år

Samme krop i Kristus

Pastor nacional José Maynita var hovedtaler på lejren og stod for hovedparten af undervisningen.

Han talte om tilgivelse mellem venner, i familien og i kirken. Det var nogle gode timer, hvor jeg tror, at alle vi, som hørte det, fik noget at tænke over.

En rød tråd i José Maynitas undervisning var, at vi som kristne har del i den samme krop i Kristus, selvom vi går i forskellige kirker. Derfor formanede han kirkerne til ikke at gå så meget op i, hvem der har flest medlemmer, eller hvem der får flest nye med.

Jeg tror, at vi alle tog fra lejren med en følelse af at være en del af den samme mission og krop i Kristus.





Jens Ole Christensen; Jeg føler et stort behov for at leve et forpligtet liv med en menighed i et lokalområde og ofre enkelte mennesker større opmærksomhed

Hold fast ved mission som LM's hjertesag

Den afgangende generalsekretær glæder sig over sine ti år i LM. Han mener, det går godt i LM, men er dog bekymret for debatkulturen

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Nu holder jeg foredrag igen," siger den afgangende generalsekretær og bremser op midt i en historie om en af LM's historiske skikkelser, det internationale missionsarbejde eller en af de udfordringer, som han har haft i sit tiårige virke i spidsen for LM.

Jens Ole Christensen er en historiefortæller, og hans historier handler ofte om LM. Den 1. december kommer der dog ny inspiration til beretningerne, når han begynder på sit nye job som sognepræst i København.

Grundtonen efter mange år i LM er taknemmelighed og optimisme, for selvom der har været vanskelige dage, er Jens Ole Christensen stolt af foreningen.

LM'er resten af mit liv

"Jeg har altid følt mig som LM'er, og jeg tror, jeg altid er blevet betragtet som LM'er, og jeg agter at være LM'er resten af mit liv," slår han fast.

Han har dog besluttet, at han i et års tid vil hellige sig sit nye job og lære sit sogn at kende, før han igen er klar til at prædike og på anden vis være en del af LM.

For mange vil det ikke være overraskende, at Jens Ole Christensen nu skal være sognepræst i folkekirken. Selvom det er første gang i hans liv, at præstekjolen bliver til arbejdsuniform, er han kendt i LM for at være en varm fortæller for folkekirken.

"Jeg er bevidst om, at jeg med mine holdninger til folkekirken tilhører en fløj i LM. På alle andre spørgsmål har jeg følt mig meget midt i bevægelsen," siger han og understreger, at han mener, der er adskillige folk i LM, der er lige så varme fortalere for folkekirken, som han selv er.

Et grænsesøgende job

Selv har han oplevet de ti år som generalsekretær i Danmarks største internationale missionsorganisation som ti år på grænsen. Grænsen mellem LM og omver-

Jens Ole Christensen forlader stillingen som generalsekretær på LM's sekretariat, men han agter at være LM'er resten af sit liv

denen, mellem de ansatte og LM-folket, og mellem de store visioner, og hvad der praktisk kan lade sig gøre i hverdagen.

"Nogle har syntes, jeg har set organisationen for meget udefra. Jeg føler ikke, jeg har gjort det for meget. Men det har været en del af min rolle at kunne se omverdens blik på LM," siger han og understreger, at det var et krav fra Landsstyrelsen, da han blev ansat, at han også skulle formulere LM's anliggender til den brede offentlighed.

Derfor har hans fokus blandt andet været på teologiske spørgsmål som eksempelvis LM's holdninger til vielse af homoseksuelle i folkekirken. Men det har også været på sager af personlig karakter, som er gået ud over nattesøvn.

"Børnehjemssagen i 2006 var dybt smertefuld og voldsom. Men det var også befriende for rigtig mange af dem, der havde været involveret. Og det var det rigtige at gøre," siger han og henviser til dengang, historien om, hvordan en række børn var blevet udsat for seksuelle overgreb mellem 1949 og 1976 på LM's børnehjem i Vestjylland, ramte de landsdækkende medier.

En god debat, men ...

Åbenheden i LM omkring overgrebene tog alt for man-



FOTO: NICKLAS LAUTRUP-MEINER

ge år, mener Jens Ole Christensen, men åbenheden for debat har ellers ikke trange kår i LM.

"Jeg kan mærke, at vores omgivelser har svært ved at forstå, at vi snakker så bramfrit sammen. Det havde de også længe inden, jeg kom til. Det gjaldt også musikdebatten i 1990'erne."

Selv mener han, at debatkulturen i LM er en stor kvalitet. Alligevel er den også et af de punkter, hvor han ikke føler, at han helt er lykkedes som generalsekretær.

"Jeg tænker, at det i de sidste år har accelereret til et niveau, hvor jeg spørger mig selv, om det er sundt. Det har nået et niveau, hvor alle bør tænke sig om," siger han.

"Kan debatten blive sådan, at der fremkaldes et

brud, som ingen i virkeligheden ønsker?"

Interesse for mennesket

Jens Ole Christensen understreger, at han har stor forståelse for forskellige betoning i LM. Han er sig meget bevidst om netop at kalde dem betoning og ikke teologiske forskelle.

"Jeg forstår af hjertet dem, der ønsker at bevare fokus på evangeliet, og jeg forstår også det anliggende, at vi skal lære alt sundt og godt, vi kan lære, af andre," siger han og minder om temadagen om Timothy Kellers bøger og teologi. Det arbejder den afgangende generalsekretær arbejder videre på, efter han er stoppet. Han håber, dagen kan medvirke til, at debatkulturen i LM i højere grad får karakter af dialog.

Personligt savner han dog mødet med det enkelte menneske i sjælesorgen. Antallet af sjælesørgiske samtaler i hans tid som generalsekretær har været noget færre, end han egentlig føler, er hans kald.

"Jeg føler et stort behov for at leve et forpligtet liv med en menighed i et lokalområde og ofre enkelte mennesker større opmærksomhed, end min nuværende stilling lægger op til."

Mission er hjertesagen

Det er da også mødet med mange forskellige enkeltpersoner, der står forrest i hans bevidsthed, når han tænker tilbage på sine år i LM.

Han har lært meget både af de lokale kristne i LM's missionslande og af LM's udsendinge. Og netop når det

gælder udsendinge, har 2015 været et godt år. I det første halvår var der en missionsnærindvielse om måneden, og selvom der fortsat manglede folk til teamlederstillingerne i Cambodja og Tanzania, er det ikke det generelle billede, at LM's internationale arbejde har svært ved at rekruttere, fortæller han.

"Jeg synes, det er fantastisk, at en så lille bevægelse i et så afkristnet land i Danmark får lov til at medvirke i så store mirakler på verdensplan i missionsarbejdet."

"Vi oplever en fornyet kærlighed til missionsarbejdet," siger han og peger på missionskonferencen Mission, der igen i år ser ud til at blive fyldt op af missionsinteresserede, unge mennesker.

Det kunstige skel er væk

Netop i disse år går arbejdet og LM's kald op i en højere enhed, føler han. Både fordi LM er rykket ind på den store hvide plet på verdenskortet – det, han kalder "kristenhedens rand" – 10/40-vinduet, hvor indbyggere har dårligst adgang til det kristne budskab.

Men også på grund af det tværkulturelle arbejde, hvor grupper, som LM ikke hidtil har kunnet nå med missionsnære, nu kommer til Danmark.

"National og International mission er rykket tættere på hinanden. Det kunstige skel er fjernet. International mission og national mission hænger sammen nu," siger han og fortæller, hvordan bibler på farsi og arabisk er blevet delt ud i store tal rundt omkring i LM's arbejde i Danmark de senere år.

"Det samme oplever vi i genbrugsarbejdet," fortsætter han og fortæller, hvordan nogle er kommet til tro gennem arbejdet samtidig med, at der bliver samlet penge ind til det internationale arbejde.

Derfor var det "virkelig godt", at strukturdrøftelserne blev lagt til side på generalforsamlingen i 2013, mener han. LM skal nemlig blive ved med at koncentrere sig om hovedsagen: at mennesker må komme til tro på Jesus.



Bent Olsen; Hvis Mekane Yesus Kirkens missionsglød kan bevares, vil den nå langt ud med evangeliet, også når LM's arbejdsdag i landet slutter

Etiopisk kirke vokser midt i udfordringer

LM's missionærer er en lille del af en stor vækkelse

AF BENT OLSEN
MISSIONSKONSULENT
BO@DLM.DK



LM's samarbejdspartner i Etiopien, Mekane Yesus Kirken (MYK), har indtil videre oplevet stor vækst i dens 56 års levetid. Kirken er udfordret af mangel på oplæring, store afstande og tidligere også af et kommunistisk statsstyre.

Udfordringerne til trods er kirken optaget af mission. Bøn, diakoni og frimodighed til at tale om troen i hverdagen kendetegner den unge kirke.

Kolossal vækst

MYK blev officielt dannet i 1959, da en række menigheder i landet blev samlet under en luthersk paraply. Missionsorganisationer fra Tyskland, USA, Norge og Sverige, som allerede var i landet, blev enige om at danne en fælles etiopisk kirke. Den talte dengang cirka 20.000 medlemmer.

Gud har velsignet med vækkelse, så kirken i 2014 ifølge statistikken talte 7,4 millioner medlemmer. MYK har i årevis været den hurtigst voksende lutherske

kirke i verden.

Vækkelsen er kommet til trods for, at kirken fra 1974-1991 oplevede forfølgelser og begrænset forsamlingsfrihed under et kommunistisk regime. Kirken har også alle årene haft stor mangel på præster og evangelister til at undervise. Mange menigheder er blevet vejledt af lægfolk med deres begrænsede teologiske indsigt. Alligevel har Gud gjort store ting.

Bøn, vidnesbyrd, diakoni

Flere faktorer har betydet meget for MYK's vækst. 1) Bønnen spiller en stor rolle hos etiopierne. De bringer "i alle forhold" deres ønsker frem for Gud i bøn (Fil 4,6). Mange lever et liv i bøn hele dagen helt ned i de små ting. 2) De kristne lever som frimodige vidner om frelsen og deres tro. De skammer sig ikke, men fortæller uopfordret og med glæde om, hvem og hvad de tror på. 3) Kirken lægger vægt på, at ord og gerning hører sammen. MYK's synlige støtte til de svage i samfundet har ofte talt stærkere end ord. 4) Modgangstider har givet åndelig styrke. Man har erfaret, at Gud hjalp og var nær.

Afstande og etnicitet

MYK's størrelse er i sig selv en udfordring. Der er langt på flere måder fra kirkeadministrationen i Addis



Skærmbillede fra en ny video om LM's bibelundervisningsarbejde i Etiopien.

Abeba med en veluddannet kirkepræsident i spidsen og ud til den kristne med få års skolegang i en græshytte 1.000 kilometer væk.

Internt er MYK gennem årene blevet delt i flere og flere synoder med hver sin ledelse. Opdelingen er oftest udtryk for, at man ønsker lederne tættere på, og at nærheden betyder noget for det praktiske kristenliv.

Samtidig afslører forandringsprocesserne også intern strid, stammemodsætninger og kamp om magt og indflydelse, som kan ødelægge noget af det åndelige liv.

I dag er der 25 synoder. Det siger sig selv, at det ikke

er let at holde samling på en kirke med godt 8.000 menigheder og 3.700 prædikenspladser spredt på et areal, der svarer til Norge, Sverige og Finlands tilsammen.

Luthersk under pres

Kirken kalder sig luthersk og ønsker at være det. Men det er en stadig kamp at nå at uddanne præster og evangelister nok til at kunne værne om den lutherske lære. Der er meget god forkyndelse, men man møder også en del lovished, fremgangsteologi og mere ekstrem karismatik.

Der er således et stadigt behov for oplæring og undervisning af de i dag godt 3.200

præster og 5.100 evangelister i kirken som værn mod falsk lære. Med den nemme adgang til internet i dag bliver nogle påvirket af ikke-luthersk lære, som man tager til sig uden at reflektere nærmere over det.

Det er dog bemærkelsesværdigt og positivt, at MYK internationalt har markeret sig ved at afbryde samarbejdet med to vestlige samarbejdskirker, der godtager homoseksuel praksis. Dermed har man også sagt nej til stor økonomisk støtte til kirken.

Mission er en hjertesag MYK har høje målsætninger for det fremtidige arbejde.

Dels vil man gerne nå ud i landets yderområder, hvor evangeliet er mindst kendt, og dels er den nordlige del af landet et satsningsområde, hvor ellers den ortodokse kirke er velfunderet. Mod øst står især Islam som en udfordring.

Som et nyt femårs mål vil kirken gennem sine medlemmer gerne nå ud til 30 millioner ikke-kristne med evangeliet – fire ikke-kristne til hver kristen over fem år!

Målet er, at hver tredje bliver kristen, og at der kan etableres 8.000 nye menigheder. Det vidner om en selvudbredende missionskirke.

I 2007 etablerede kirken sin egen interne "missionsforening" med fokus på at drive mission i Etiopien, men også at sende missionærer udenlands. Fokus er områder i Afrika og Mellemøsten. Bibel- og Missionskolen i Hawassa, hvor LM er engageret, spiller en rolle med at uddanne og udruste kommende missionærer. Nogle er sendt af sted allerede.

Gennem den etiopiske kirke har LM i snart 50 år været et redskab i Guds arbejde i Etiopien. Der er grund til at glæde sig over det fantastiske. LM har været en del af. Hvis MYK's missionsglød kan bevares, vil den nå langt ud med evangeliet, også når LM's arbejdsdag i landet slutter.

LM' er gået fra pionerindsats til rådgivning

LM har haft missionærer i Etiopien i 45 år i samarbejde med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM begyndte i 1948, hvor man af kejser Haile Selassie fik tildelt den sydlige del af Etiopien som arbejdsområde.

LM har haft 69 missionærer udsendt til Syd-Etiopien siden 1970. De har totalt brugt cirka 550 arbejdsår i Etiopien. Det lyder af meget, og det har gjort en forskel, men alligevel er LM "en lille fisk i et stort farvand". Missionsarbejdet har hovedsagelig været en integreret del

af kirkens arbejde.

LM's primære fokusområder for indsatsen i Etiopien har været centreret om tre ting: 1) de mindst nåede folk og områder med menighedsplantning og elementær kristendomsoplæring 2) undervisning i Guds ord på bibelskoler på forskellige niveauer 3) sundhedsarbejde og diakoni af forskellig art. Dette har spillet en stor rolle.

Fra pionerarbejde til rådgivning

De første 15-20 år var LM-missionærernes opgaver

præget af nybrud og opbygning af lokalt sundheds- og menighedsarbejde.

Missionærtallet toppede sidst i 1980'erne med godt tyve. 90'erne og 00'erne blev præget af undervisning og oplæring, hvor arbejdet kom i fastere rammer. Hvis man ser bort fra nybrudsområderne, fik missionærernes rolle mere og mere præget af rådgivning og supervision.

I takt med, at etiopierne har fået adgang til bedre uddannelse, har dygtige etiopiere kunnet overtage og lede vigtige positioner af kirkens arbejde selv. Dermed

er missionærtallet dalet. For LM betyder det, at det nu er besluttet, at vi frem til 2020 er i en udfasningsperiode, når det gælder missionærbemandingen.

Det betyder ikke, at der ikke er mere, der kan gøres. Det er der i høj grad. Der er stadig mange ikke-kristne blandt landets næsten 90 millioner indbyggere. Der er stadig folkegrupper, der næsten ikke har hørt evangeliet. Og den muslimske befolkning er en udfordring. Men der er en levedygtig kirke, der kan gå videre.

Bent Olsen



verden;



Billy Graham; Gud sender ikke sjæle, der ikke angrer, i mørkets afgrund; disse sjæle vælger selv deres skæbne

Verdenskendt evangelist udgiver bog om Himmell og Helvede

Billy Grahams syn på Helvede minder om det fra hans unge dage, siger historikere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den verdenskendte, amerikanske evangelist Billy Graham, der snart kan fejre sin 97. fødselsdag, har netop fået udgivet bogen, han kalder sit sidste værk.

Where I am: Heaven, Eternity and Our Life Beyond (Dér, hvor Jeg står: Himmell, Helvede og vores liv på den anden side) beskriver et syn på Helvede, som ligger tættere op ad evangelistens syn i hans unge dage end det synspunkt, han har åbnet op for efterfølgende.

Korstog over hele verden
Billy Graham blev kendt, da han efter anden verdenskrig afholdt store møder, hvor hans prædikener blev sendt i radio og på tv. Evangelisten har fungeret som rådgiver for en række af USA's præsidenter og har rejst verden rundt på såkaldte korstog, der fra 1947-2005 har bragt ham til alle verdens kontinenter.

Ifølge hans medarbejdere har 3,2 millioner mennesker i alt sagt ja til at "modtage Jesus Kristus som deres personlige frelser" på hans korstog.

Den amerikanske evangelist har siden 1992 lidt af Parkinsons sygdom.

Rykket sig teologisk

Siden Billy Grahams spæde start har hans teologiske synspunkter dog rykket sig, siger flere teologer og historikere. Han har blandt andet nægtet at kalde Bibelen ufejlbarlig, har sagt, at folk, der ikke kender Jesus kan blive frelst, og har nægtet at sige, at jøder og muslimer skulle komme i Helvede.

Ifølge hjemmesiden *religionnews.com* talte Billy Graham i klare billeder om Helvede i begyndelsen af 1950'erne, men så tidligt som i 1954 udtalte han i London, at han ikke var sikker på, at der ville være flammer i Helvede. I stedet talte han ofte om "Helvede som verdens nuværende



I sin seneste bog beskriver Billy Graham Helvede som "den værste slags død, der er beskrevet i Skriften".

talte mere om et virkeligt, bibelsk Helvede," siger Michael Hamilton, der har studeret Billy Grahams virke.

Helvede er en evig ildsø

Billy Grahams seneste bog fortæller om både Himmell og Helvede. Hans ord om Helvede beskrives som et markant skifte tilbage til hans ungdomsholdninger. I bogen fortæller Billy Graham, at Helvede er "den værste slags død, der er beskrevet i Skriften – evig død i en ildsø, som altid brænder", og at det ikke er hans ord, der tæller, men hvad "Guds ord siger".

"Enhver, som fornægter Kristus og hans forsonende værk, vil blive kastet i denne frygtelige fortvivlelsens afgrund. Værre bliver det kun af at huske, at det var af eget valg – at Gud kaldte dig til frelse, men at du afviste hans vidunderlige gave. Gud sender ikke sjæle, der ikke angrer, i mørkets afgrund; disse sjæle vælger selv deres skæbne."

tilstand og det kaotiske menneskeliv. Dette er de to helveder, som virkelig dominerer resten af hans virke, selvom han i de tidligere år

Troen på de nordiske guder vokser på Island

Antallet af medlemmer i den Islandske asatroforening er på 15 år vokset fra 500 til 3.000 personer. Asatro betegner troen på de gamle nordiske guder. Der er dog stor forskel på, om de asatro tror på gudernes bogstavelige eksistens eller i stedet bruger dem som betegnelser for naturkræfter, menneskelige evner og værdier.

Det nyeste medlemstal for den eneste godkendte, danske asatroforening, Forn Siðr, er fra 2011. Dengang var der omkring 600 medlemmer.

Den Islandske forening er i 2015 påbegyndt bygningen af et tempel i Islands hovedstad, Reykjavik. Det er det første tempel for de nordiske guder på Island i 1.000 år. Templet forventes klar til brug i 2017.

Den Islandske ypperstepræst, Hilmar Örn Hilmarsson, afviser over for den norske avis *Dagen*, at det Islandske asatrosamfund tilbeder de gamle nordiske guder. De påkalder dem blot og ofrer kød og øl til dem, og han er sikker på, at guderne lytter. Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte medlemmer praktiserer deres tro.

Ypperstepræsten giver ikke meget for de kristne, der er kritiske.

"Fundamentalister på internettet skriver om asatro og hedenskab som tegn på endetiden og opfyldelsen af bibelske profetier om, at folk falder fra Guds nåde og praktiserer det onde. Jeg mener, det er noget snak. I flere hundrede år har folk troet, de levede i endetiden, og der er ikke sket noget." *n/m*

Etiopisk kirke angrebet af deres naboer

En landsbykirke i Etiopien er blevet angrebet tre gange siden slutningen af august. Angrebsmændene formodes at være animister, der er vrede over kirkens missionsaktiviteter i området omkring 100 kilometer vest for landets hovedstad. Det skriver Åbne Døres nyhedsbureau *World Watch Monitor*.

De lokale kristne formoder, at i hvert fald det første angreb var planlagt. Angrebsmændene havde nemlig en liste med navne over folk fra kirken. En enkelt mand blev dræbt, mens flere børn og voksne blev banket med næver og kæppe, da angrebsmændene angreb kirken 30. august.

"Nogle af vores venner fra landsbyen fortalte os, at vi skulle passe på. Der var rygter i omløb om, at der

Landsbykirken, der blev angrebet, ligger midt i Etiopien, 100 kilometer vest for Addis Abeba. LM har været med til at bygge flere landsbykirker i Sydetiopien, her hos karak-folket.

blev lagt hemmelige planer om at angribe os. Men vi tog det ikke seriøst. Det er helt almindeligt, at folk kaster sten efter os, men vi troede ikke, at det kunne blive værre," udtaler en af kirkens ledere.

Efter nogle ugers pause genoptog kirken sine gudstjenester i slutningen af



september. Herefter blev flere kirkemedlemmer angrebet med macheter og kæppe.

Selvom den ortodokse kir-

ke er stærk i området, er der i de senere år sket en øgning i antallet af folk, der følger den traditionelle Wakefeta-religion. *n/m*

kirke;



Mike Pivalachi; Vi må forberede pladsen til de unge, ellers mister vi kirken. Men vi skal også holde på alle de ældre, når det nye kommer

Åbenhed og svaghed taler stærkere end ord

Som kristne skal vi ikke kopiere kulturen, men elske hinanden

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Først og fremmest må vi forstå, at vores egen personlige relation til Jesus taler mere end vores ord."

Det er en af nøglerne til at nå unge med evangeliet, mener Mike Pivalachi, der er leder og grundlægger af den engelske organisation *Soul Survivor*, der afholder kristne sommerfestivaler forskellige steder i verden.

Mike Pivalachi var hovedtaler til den svenske lovsangskonference *Lovsång 2015*, der blev afholdt 9.-11. oktober tæt på Jönköping cirka 300 kilometer nord for Malmø.

Svaghed og ægthed, ikke tilpasning

"Der er ingen, der løfter øjenbrynene over en tro, som er en tro kopi af den omgivende kultur," siger han i et interview med den svenske avis *Dagen*.

Han mener ikke, nøglen til at nå de unge er at være ligesom verden omkring kirken. I stedet skal kristne være både ægte og sårbare, for Gud virker i vores svag-



Engelske Mike Pivalachi rejser rundt i verden for at nå unge mennesker med evangeliet om Jesus. "At løfte næste generation er vores opgave i Guds forsamling," siger han.

folk med sin drøm om at nå unge med evangeliet. Det er et arbejde, som han selv siger, er muligt, fordi han er ugift og lever seksuelt afholdende.

"Dette er vores opgave i Guds forsamling – at løfte næste generation – men også at elske de ældre. Og det er præcis det budskab, vi sender de unge hjem med på *Lovsång 2015*. Tag hjem og elsk din forsamling. Gå hen til de ældre, og elsk dem. Vent ikke på, at de skal tage initiativet. Tag bare hjem, og gør det."

De ældre skal give plads til de unge

Han afslører også, at han egentlig ikke selv synes om musikgenren på lovsangskonferencen. Han synger dog alligevel med, fordi han elsker de unge, siger han.

"Vi må gøre plads til det nye. Vi må forberede pladsen til de unge, ellers mister vi kirken. Men vi skal også holde på alle de ældre, når det nye kommer. Vi kan uddеле ørepropper – bare de ældre er der og forstår, hvad det betyder for de unge. Det betyder alt!"

hed.
"Unge i dag ved godt, at verden ikke fungerer,

som den skal. De kender til krigen og terroren, de økonomiske problemer,

flygtningestrømmene og klimaproblemerne. Jesus er det eneste svar, evange-

liet, den radikale kærlighed," siger han.

De unge skal elske de ældre

Mike Pivalachi er kendt for sine mange rejser rundt omkring i verden for at smitte

FOTO: SOUL SURVIVOR/DOLEMAN

Luthersk netværk kæmper mod sekularisering

Sammen med en række lutherske kirker i udlandet, har *Evangelisk Luthersk Netværk (ELN)* besluttet at bakke op om et internationalt, luthersk arbejde, der skal modvirke sekularisering i og omkring kirkerne over hele verden.

I begyndelsen af august deltog ELN i et møde i Texas i USA på invitation fra det nye amerikanske kirkesamfund *North American Lutheran Church*. Deltagerne talte blandt andet LM's samarbejdspartner Mekane Yesus Kirken i Etiopien, en biskop fra Tanzania samt repræsentanter fra Norge, Sverige og Tyskland, fortæller landssekretær for ELN Brian Christesen på organisationens hjemmeside.



Samtlige deltagere på mødet i Texas. Brian Christesen er forrest nummer to fra venstre.

Avisen *Udfordringen* fortæller, at ELN har besluttet at bakke op om det videre samarbejde med at udforme et internationalt forum. De venter dog med at tage endelig stilling til, om de vil være en del af det, til der foreligger

et endeligt forslag til stiftelse, udtaler landsformanden.

I erklæringen hedder det, at udfordringerne fra sekulariseringen ikke skal få kristne til at fortrivle.

Historien viser os, at kirken og enhver kristen kan

vokse og trives i tider med forfølgelse og vanskeligheder. For vi "er stolte af vores trængsler", fordi vi ved at lidelse og udfordringer fører til udholdenhed, fasthed og håb, som ikke vil skuffe os (Rom 5,3-5)". *n/m*

FOTO: ELN

Bibelselskabet deler bibler ud på danske hospitaler

I de senere år har bibelselskabet oplevet en stigende efterspørgsel på bibler og bibelsk materiale blandt udsatte grupper i Danmark. Det skriver international chef Synne Garff på bibelselskabet.dk.

Hospitalspræster oplever, at både børn og voksne har brug for trøst, håb og lindring, når de er indlagt. Bibelen og salmebogen er gode redskaber, som de bruger aktivt, men det er ofte svært for præsterne at finde midlerne til det, og derfor retter de henvendelse til Det danske Bibelselskab om hjælp.

Bibelselskabet har gennemført en række undersøgelser for at afdække behovet, og det har ført til, at de iværksætter et projekt, der hedder *Bibler til danske hospitaler*.

Oversygeplejerske Rena Kopp på Herlev Hospital hilser Bibelselskabets initiativ varmt velkommen.

"Såvel Bibelen som Den danske Salmebog bør være et naturligt tilbud til patienter under deres kontakt med det danske sundhedsvæsen. Guds kærlighed og omsorg er nærværende og kan gennem de stærke og dybe ord støtte, trøste og lindre – også i de faser, hvor livet gør ondt," siger hun til bibelselskabet.dk.

Bibelselskabet oplever også efterspørgsel efter bibelske materialer fra de indsatte i danske fængsler og arresthuse. For eksempel uddelte de knap 3.000 bibler og bibeldele til dem i 2014. Den uddeling skete på lige fod med en uddeling af bibler til fængslede i Mellemamerika, Afrika og Østeuropa. *kl*



Finn Andersen: Vi kan vænne os så meget til rigdommen, at vi ikke opdager, at fokus glider væk fra Jesus, og så er vi i fare for at miste troen. Og det fører til fortabelse

Enken forærede Jesus sit liv

Når det kommer til stykket, har vi så tillid til, at Gud nok skal sørge for os?

AF KAJA LAUTERBACH

Menneskeligt set er det fornuftigt at have en økonomisk buffer, hvis der nu skulle komme en uforudset udgift.

Det mener Finn Andersen fra Rønne, men spørger samtidig, hvad der mon ligger bag, når kristne gemmer penge.

"De fleste kristne siger, at de har tillid til, at Jesus sørger for dem, men har de også altid det, når det kommer til stykket? Eller skyldes det, at vi ønsker en buffer, måske at vi ikke helt tør have tillid til, at Gud nok skal sørge for os?" spørger han og understreger, at han ikke er ud på at dømme nogen.

"Men det er et spørgsmål, som jeg tror, alle skal stille sig selv."

100 procent tillid til Gud
Årsagen til, at den 48-årige prædikant i Bornholms afdeling forholder sig til dette emne, er, at *Tro & Mission* har bedt ham komme med nogle tanker om, hvorfor den fattige enkes gave (Mark 12, 41-44) var så vigtig i Jesu øjne.

Hvordan med os, når vi giver gaver, for eksempel i indsamlingsbøssen – ønsker vi så, at andre mennesker lægger mærke til det?" spørger Finn Andersen.

Han peger på, at den meget korte beretning har flere klare budskaber til kristne i dag.

"Enken havde 100 procent tillid til, at Gud nok skulle sørge for hende. Da hun lagde alt, hvad hun ejede i indsamlingsbøssen, overlod hun sig trygt helt til Gud og forærede sit liv til ham. Det er en udfordring for os alle," siger Finn Andersen.

Han forklarer uddybende, at udfordringen ikke ligger i, at man som kristen ikke må eje noget. Rigdom og velstand er nemlig en gave fra Gud, men man skal passe på, at den kendsgerning ikke bliver en undskyldning for, at man kun behøver at give det, man synes, man kan undvære.



"Man kan ikke tænke: 'Gud har givet det til mig, så jeg kan bare nyde det hele selv,'" siger han.

I stedet skal man se sin velstand som en mulighed for en større givertjeneste.

Fokus glider væk

Finn Andersen oplever ikke, at Jesus gennem beretningen om den fattige enkes gave fremhæver fattigdommen som det rigtige frem for velstand.

"Det handler om, at rig-

dom ikke må fylde mere end det at søge Jesus," siger han.

Og her er der måske en alarmklokke for nogen, advarer han.

"Vi kan vænne os så meget til rigdommen, at vi ikke opdager, at fokus glider væk fra Jesus, og så er vi i fare for at miste troen. Og det fører til fortabelse."

Hvis man når til den erkendelse, kan det være på tide at give pengene væk. For hellere blive frelst som fattig end dø som rig og gå

fortabt, understreger Finn Andersen.

"Og så er det fantastisk, hvordan Jesus understreger, at fattige mennesker, som dengang var uden værdi på jorden, har lige så meget ret til evigt liv, som rige har. Gud vil nemlig ikke have penge, men det enkelte menneske."

At blive lagt mærke til

I beretningen om den fattige enkes gave ser Finn Andersen en tydelig parallel til lignelsen om farisæeren og



"Man skal se sin velstand som en mulighed for en større givertjeneste," siger Finn Andersen.

tolderen, som Jesus fortalte. Og det er blevet en advarsel for ham.

"Farisæerne gav penge til templet i Jerusalem under stor ståhej, så folk lagde mærke til de rige gaver. Farisæeren i lignelsen ønskede, at mennesker skulle se hans fromme liv. Hvordan med os, når vi giver gaver – ønsker vi også, at andre mennesker lægger mærke til det?" spørger han.

Han tilføjer, at ønsket om at blive lagt mærke til er et af motiverne bag enhver synders handlinger.

"Den kamp står vi i, så længe vi lever."

Enken ville Jesus

AF JONAS RØNNE
KAGERUP



"Jesus sagde: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af" (Mark 12, 43-44).

Enkens gave var så meget værd for Jesus, fordi den viste, at hun virkelig *vill*e ham.

At en gave viser, at giveren *vill* den, man giver den til, betyder mere end, at gaven er meget værd i penge.

Hvis jeg får en gave fra et lille barn, der har brug lang tid på at lave den – for eksempel i billedkunst – betyder det meget mere for mig, end en dyr ting, jeg får fra nogen, som har købt den fem minutter, før de skal til min fødselsdag.

Gavmildhed er godt for både giver og modtager

Vi skal give, for at der kan være ligevægt og for at skabe tak til Gud

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det ligger Paulus på sinde, at der skal være ligevægt mellem de kristne i Korinth og menigheden i Jerusalem, som var ramt af mangel på mad kun få år efter Jesu himmelfart.

I dag tjener mere end 800 millioner mennesker under otte kroner om dagen ifølge FN's beregninger. Over en milliard mennesker er blevet løftet ud af den ekstreme fattigdom siden 1990, men de fattige bliver stadig fattigere, og de rigere stadig

rigere ifølge den internationale organisation Oxfam.

Jævnbyrdigt forhold

Danmark er det 20. rigeste land i verden ifølge den internationale valutafond (IMF). Mange danskere har en samlet opsparing eller friværdi på over 24.000 kroner. Dermed hører de til blandt verdens ti rigeste procent, der sidder på 87 procent af verdens samlede rigdom, skriver *Credit Suisse* i deres rapport over den globale rigdom i 2014.

Paulus bruger hele to kapitler af 2. Korintherbrev

på at opmuntre til gavmildhed, så der kan komme et jævnbyrdigt forhold mellem giveren og modtageren. Samtidig skal begge parter se, at de er afhængige af hinanden.

"For øjeblikket må jeres overflod afhjælpe de andres mangel, for at deres overflod til gengæld kan afhjælpe jeres mangel. Så bliver der ligevægt" (2 Kor 8,14).

Fører til tak og bøn

Men det er ikke kun afhjælpningen af den materielle nød hos modtagerne, der optager Paulus.

Korinthernes gavmildhed kan nemlig føre til, at mange mennesker takker Gud (2 Kor 9,12) og beder for dem, der giver (2 Kor 9,14).

Jesus trækker også givernes gevinst ved at give frem:

"Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med," siger han (Matt 7,38b) og peger dermed på et af Bibelens paradokser: At den, der giver, ikke mangler:

"Den ene strør ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel" (Ordspr 11,24).

TEMA



Ruth og Isak Vatne Rasmussen; Vi vil ikke bruge mere, selvom vi får en højere indtægt. Det afgørende er jo ikke, om man har alt, hvad man kunne ønske sig

Et tilvalg er også et fravalg

Ruth og Isak Vatne Rasmussen har indrettet økonomien efter, at hun kan være hjemmegående

AF OLE SOLGAARD

Det var ikke svært for Ruth og Isak Vatne Rasmussen at vælge, om de ville have et pænere og større hus, eller om de ville have tid og ro til, at den ene kunne være hjemme hos børnene. De valgte det sidste frem for en højere levestandard.

De opfatter ikke sig selv som anderledes end andre kristne. Deres livsstil er ikke særlig nøjsom eller forbilledlig, tænker de. Men de har indrettet sig på en måde, der i hvert fald fungerer godt for dem selv.

Har vi virkelig brug for det, vi får lyst til?

Isak Vatne Rasmussen har job som konsulent i den kommunale forvaltning, mens læreruddannede Ruth er hjemmegående – med børnene Olline på ni år, Karl på otte år, Ellen på seks år og toårige Liv. På det seneste har hun dog haft en lille indtægt som privat dagplejer for et enkelt barn.

Da Olline nærmede sig skolealderen, ville parret gerne flytte i eget hus. Men de havde lyst til, at moderen



fortsat skulle være hjemme hos børnene på fuld tid. Derfor måtte de vælge et hus, der svarede til én indtægt. De valgte et 70'er gulstenshus i Voel uden for Silkeborg.

Indimellem kunne de godt drømme om et større hus eller et nyere køkken. De føler dog på ingen måde, at de

lever på smalkost eller lider afsavn. Men de er bevidste om, at de har fravalgt de muligheder, som en ekstra indtægt kunne give.

"Vi har jo alt det, vi har brug for. Og når vi får lyst til noget mere, øver vi os i at spørge: 'Har vi brug for det?' Vi prøver at nøjes med det, vi har. Det handler om at

prioritere det, der er vigtigt for os," forklarer Ruth Vatne Rasmussen.

Højere indtægt = højere forbrug?

De indrømmer, at de nemt kunne blive lokket til en højere levestandard, hvis deres indtægt på et tidspunkt stiger væsentligt. Men de

Ruth og Isak Vatne Rasmussen – med børnene Olline, Karl, Ellen og Liv – betragter deres liv som en taknemmelig tjeneste for Gud, hvor de må passe på det, de har fået betroet af ham.

"Det ligger til mig at bekymre mig. Men Gud giver os jo det, vi har brug for. Det er ikke pengene, men Gud, der holder os i live. Og derfor kan jeg også glad give af det, vi har, men det er ikke altid så let. Det er en øvelse at give mere væk af det, vi har," konstaterer Ruth.

Parret giver derfor penge til flere kristne organisationer, der har fokus på mission eller diakoni.

Trives godt med den måde, de lever på

Tilvalget af at være hjemmegående har også givet nye muligheder. Det har givet "overskud" til at engagere sig i frivilligt arbejde. Ruth er blandt andet involveret i børneklub og redaktionsudvalg, mens Isak er formand for LM-kredsen i Silkeborg.

De er taknemmelige for deres hverdag – både på kommunkontoret, i fritiden og hjemme på stuegulvet – og ser den som en tjeneste for Gud, hvor de må passe på det, de har fået betroet af ham. Og så forsøger de at tage en dag ad gangen. Lige nu trives de godt med deres måde at indrette familie- og arbejdslivet på i Voel.

Projekt var en røst ind i tiden

Det er et åndeligt problem, når kristne organisationer mangler penge

AF KAJA LAUTERBACH

"Med Giv dig rig-projektet var vi en røst ind i tiden. Men materialismen og det, den fører med sig, er ikke noget, man sådan bliver færdig med. Det emne skal tages op igen og igen."

Børge Haahr Andersen, der er rektor på Dansk Bibel-Institut (DBI), taler om det projekt, som seks kristne organisationer gik sammen om i 2010. Han var med i styregruppen for Giv dig rig-projektet.

De seks var Indre Mission (IM), LM, DBI, Menighedsfakultetet (MF), Kristeligt forbund for Studerende (KFS)

og Evangelisk Luthersk Mission. Deres mål var "at udfordre kristne i Danmark og danskere generelt til at tage ansvar for de mange ressourcer, vi har – med Jesus som den store inspiration".

Projektet kom til udtryk på mange måder: En fælles artikelserie i Tro & Mission og Indre Missions Tidende, en bog, en videoblog, en folder med ti teser, en hjemmeside, studieoplæg og udkast til prædikener.

Kristne er ikke undtaget fra påvirkning

Børge Haahr Andersen kan ikke umiddelbart pege på et afkast af projektet.

"Et afkast er ofte svært at



Giv dig rig-projektets logo.

måle, men jeg tror, det betyder noget, at vi fik sat emnet på dagsordenen hist og pist og alle vegne i de kristne

organisationer et stykke tid," siger han og erkender, at var lidt lettere at komme igennem i de små og strømlin-

de organisationer som DBI, MF og KFS end i LM og IM.

"Det handlede om givertjeneste og forvaltning, men vi var også oppe mod selve materialismen. Den har en enorm påvirkning på menneskers liv og holdninger, som kristne miljøer ikke er undtaget fra."

Når DBI-rektoren tænker på den kolossale materielle udvikling, der har været fra hans bedsteforældres generation til nu, kan han ikke lade være med at spørge sig selv, hvad det har gjort ved det åndelige liv og menneskers forhold til Gud.

"Når vi konstant hører om, at kristne organisationer mangler penge, tror jeg, at



Børge Haahr Andersen minder om, at materialisme som emne ikke er noget, man bliver færdig med.

der også er et åndeligt problem," siger han.

"Betyder materialismen, at vi på en eller anden måde mister vores sjæl?"

TEMA



Erik Adrian; Nøjsomheden handler om, at vi skal se noget, der er større end det, grådigheden kan få os til at se

Nøjsomhed giver fokus på Gud

Nøjsomhed handler om at give afkald for den svages skyld

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Nøjsomheden står i modsætning til grådighed. Nøjsomhedens mål er at bringe os tættere til Gud.

Sådan siger Erik Adrian, der er fængselspræst i Vestre Fængsel i København. I hverdagen møder han indsatte, der er tvunget ind i afkald og afsavn. Det skaber tid til selvbesindelse og reorientering for mange, fortæller han.

Modsætningen til grådighed

"Det er en tvungen faste at være herinde. Man er tvunget til at skrælle alt flødeskummen af," fortæller han og forklarer, at mange af de indsatte opdager, at afsavnet fra deres børn og de nære relationer er en høj pris at betale.

De fleste danskere er dog ikke tvunget ind i afsavnet, sådan som de indsatte i Danmarks største fængsel. Nøjsomhedens afsavn er i stedet noget, man skal tage

"Hvor var Jesus, da han gik her på jorden? Hos de svage og marginaliserede. Det er også dér, vi skal være," siger Erik Adrian.

på sig.

"Det handler slet ikke om, hvordan vi bliver frelst. Det handler om, hvordan Gud ønsker at velsigne os og vise os vores afmægtighed og afhængighed af ham," understreger fængselspræsten.

Nøjsomheden står nemlig i modsætning til grådigheden. Grådigheden giver os fokus på os selv, men nøjsomheden skal give os fokus på Gud, forklarer han.

Nøjsomhed og guds frygt

"Som kristne når vi aldrig længere end til at se vores



FOTO: NICKLAS LAUTRUP-MEINER

dybe afhængighed af Gud," siger Erik Adrian og citerer Martin Luthers sidste ord "Vi er tiggere".

Når Paulus taler om nøjsomhed i Første Thimotheusbrev 6, handler det

om modtagernes mangel på guds frygt, fortsætter han. Og ligesom nøjsomheden hænger sammen med guds frygt, hænger grådigheden sammen med menneskefrygt – lysten til

at stå sig godt med mennesker.

Afhængigheden af de ting, der er omkring os – og særligt penge – vil trække os væk fra Gud, mener han.

"Nøjsomhed handler ikke

om, at vi skal piske os selv. Den handler om, at vi skal se noget, der er større end det, grådigheden kan få os til at se," siger han.

Afkald for den svages skyld

Selv valgte Erik Adrian og hans kone Louise en lavere levestandard, da deres børn var små. Derfor gik de begge på deltid. Det var et afkald, siger han, for egentlig ville han gerne arbejde mere, men hans børn var vigtigere end hans egne ambitioner.

"Nøjsomhed handler om at give afkald for den svages skyld," uddyber han.

"Det er helt absurd, at det er lykkedes at bilde voksne mennesker ind, at en familie skal kunne fungere med to fuldtidsarbejdende forældre. Det slider på ægteskabet, og børnene har brug for deres mor og far. Så hellere lide afsavn og have en lav levestandard end en årrække."

"Hvor var Jesus, da han gik her på jorden? Hos de svage og marginaliserede. Det er også dér, vi skal være."

Nøjsomhed bærer nøglen til en bedre verden og et bedre liv

Vi skal ikke samle til bunke, men administrere Guds gaver rigtigt, siger sognepræst

Dine penge er ikke dine. De er Guds, og Gud har sat dig til at administrere dem i en periode i tillid til ham. Får vi den sandhed ind over vores liv, vil den forandre både verden og os selv, fortæller sognepræst i Apostelkirken, Niels Nymann Eriksen.

Nøjsomhed er ikke sparsommelighed

"At spare op er ikke specielt bibelsk. Det er fornuftigt, men har ikke dybe rødder i den kristne etik," siger den københavnske sognepræst. Sparsommelighed knytter sig nemlig til ejendomsretten, hvor penge er noget, der er vores, og som vi kan vælge at være ansvarlige

og spare op, hvis vi har lyst til det.

Men pengene er slet ikke vores. De er Guds. Det får også betydning for, hvordan vi bruger dem.

"Vi skal ud over tanken 'jeg har 1.000 kroner, som du kan få, fordi du gør et godt arbejde'. Det er en usund giverbevidsthed, at jeg giver af min rigdom. Jeg er på gennemrejse, og Herren har lagt pengene hen til mig, så jeg kan administrere dem efter Guds vilje. Den bevidsthed kan skabe en verden med mindre fattigdom, mindre ulighed og større samhørighed."

"I den tredje verden er det klart, at man skal spare op,

for at børnene kan komme i skole eller på sygehuset. Sådan er det ikke i Danmark. Det får man givet som borger. Så egentlig har jeg svært ved at se behovet for at spare op i Danmark i dag," siger han.

Ikke bekymret, men forpligtet

Det harmonerer ikke med Jesu vision for menneskelivet, hvis vi samler til bunke, siger han. Det betyder dog ikke, at vi ikke har en forpligtelse, hvis vi eksempelvis har familie.

"Hvis man har familie og dermed har ansvaret for nogle børn, så følger en forpligtelse til, at man tænker

på de andres fremtid. Den ansvarsbevidsthed må dog ikke være dikteret af bekymringerne."

Han trækker Salme 127 frem som eksempel.

"Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Det betyder, at det hele i sidste ende er afhængig af Herrens velsignelse, men det betyder også, at arbejdet har en betydning, for hvis Herren velsigner det, er det netop ikke forgæves."

Forsonet med vores egen afmagt

Nøjsomheden hænger tæt sammen med guds frygt.

"Der kommer en regnska-

bets dag, hvor vi skal erkende, at alt det, vi har haft, i grunden altid har været Herrens, og nu kalder han os til regnskab for det."

Så skal det afsløres, om vi har været gode forvaltere, siger han. Det kalder på en respekt for Gud og en tillid til ham. Samtidig skal nøjsomheden minde os om, hvor små vi er.

"Vi lever i et velfærdssamfund, hvor mange kristne er trygge middelklassemennesker. Vi erfarer ikke i særlig høj grad vores afmagt. Vi skal næsten ind og fornemme døden, før vi erfarer vores afmagt. Den kan føles fjern."

Det er ikke godt, mener han. For det kan sætte os fri,



Niels Nymann Eriksen har svært ved at se behovet for at spare op i Danmark i dag.

når vi i vores afmægtighed bliver bundet til Gud.

"Vi er sat fri fra det arbejde, der hedder hele tiden at være vores liv mægtige."

nim

TEMA



Carsten Skovgaard-Holm; Nogle gange har jeg indtryk af, at vi som rige kristne på det nærmeste er blevet tonedøve over for Bibelens advarsel om rigdommens fare

Vi har ét tabu tilbage – vores pengeforbrug

Kristendommen har ikke noget fattigdomsideal, men gavmildhed er nøgleordet

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
VICEGENERALSEKRETÆR I LM
CSH@DLM.DK



"Guds kald til, at vi skal hjælpe hinanden, er ikke teori, men meget konkret. Er nogen i menigheden i nød, må vi hjælpe – med penge, mad, tøj og andre ting," skriver Carsten Skovgaard-Holm.

Som danskere og kristne lever vi på toppen af verden. Økonomisk og materielt set. I en verden, hvor mange mennesker er tvunget til at leve på et minimum – eller mindre.

I begyndelsen af året var jeg i Etiopien på arbejdsrejse. Vi var fire danskere, der var ude at spise en aften ved byen Jinka. Ganske almindeligt. Ingen i Danmark ville gøre over det niveau. Vi spiste for cirka det samme, som en evangelist i Syd-Etiopien får i løn – om måneden.

Det udfordrer mig. Vi kan finde mange argumenter, der nuancerer udfordringen. Spørgsmålet er bare, om vi ikke let kommer til at nuancere os væk fra virkeligheden.

Især pengeforbruget er tabu

Hvordan forholder vi os som nogle af verdens rigeste kristne til vores rigdom og til andre menneskers mangel på samme?

Jeg er godt klar over, at der også er danskere, som lever i økonomisk og materiel smalhans. Det her handler om det generelle perspektiv.

Nogle gange har jeg indtryk af, at vi som rige kristne på det nærmeste er blevet tonedøve over for Bibelens advarsel om rigdommens fare. Der er to synder, som Ny Testamente advarer mest imod. Den ene er seksuel synd. Den anden er griskhed.

Mange kristne vil nok rimelig hurtigt kunne sige noget om, hvad seksuelle synder er. Sværere er det at definere griskhed, grådlig-

hed og materiel synd. For vi er jo ikke kaldet til at leve i fattigdom – og Abraham var også rig og havde får og geder så langt, øjet rakte.

De fleste tabuer er efterhånden nedbrudt – også blandt fromme kristne. Vi kan godt snakke om sex og andet i den boldgade. Men der er ét tabu tilbage: Vores forbrug. Især pengeforbruget. Det er næsten umuligt for os sådan privat blandt venner at snakke om, hvad der bibelsk set er et rimeligt pengeforbrug. Skulle det nu også have noget med Bibelen at gøre?

Der må være mere bibelsk at sige om det

Det farlige opstår, når vi gør det konkret. Jeg løber risikoen. Der er ikke længe til vinter. Jeg kan snildt bruge 25.000 kroner for to personer, hvis vi tager på en skiferie syd- eller nordpå. Men er det rimeligt af mig at gøre det? Når jeg ved, at der er børn på flugt i Syrien,

som er ved at dybfryse og har brug for økonomisk hjælp? Eller hjemløse i København, der er ved at blive forvandlet til iskrystaller på bænken. Jeg har ikke det endegyldige svar. Men jeg kan rejse spørgsmålet.

Nogle vil måske sige: "Det er op til din egen samvittighed." Eller: "Vi skal vel heller ikke selv leve i jordhuler? Du har selv surt tjent pengene, så det må du selv om."

Jamen, er der virkelig ikke



FOTO: VG.NO/MONA LANGSET

mere bibelsk at sige om det? Det tror jeg. Noget om næstekærlighed. Bibelens tale om gavmildhed. Sætningen "Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning..." Formuleringen fra Jakobsbrevet: "En ren og ægte gudsdyrkelse er ... at tage sig af faderløse og enker i nød."

Eller i det kristne fællesskab. "Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?" 1 Joh 3,17.

Dén er svær, ikke? Gud kalder os ikke bare i teorien til at hjælpe hinanden. Han kalder os til at gøre det i praksis.

Det må vel betyde, at hvis der er en i menigheden, der lider nød, så må vi hjælpe. Kan det betyde, at hvis en familie i menigheden kommer i økonomisk uføre, så må vi samle ind til dem? Njarh, de kunne vel bare have taget sig sammen og sparet lidt på pengene eller få sig et ordentligt job? Den holder vist ikke. Forpligtelsen er meget konkret. Er nogen i menigheden i nød, må vi hjælpe – med penge, mad, tøj, andre ting. Det kan godt ske, at det er en smule uden for det, vi ofte tænker. Men hvordan kan Guds kærlig-

hed ellers blive i os?

Vi er kaldet til at vise næstekærlighed. Ikke bare i teorien, men i praksis.

Større rigdom – større ansvar

Nogle har gjort hele kristendommen til næstekærlighed. Derfor er vi måske blevet for forskrækkede i forhold til at tale om den kristne næstekærlighed. Men den kristne tro giver sig udslag i næstekærlighed. 1 Joh 4,19: "Vi elsker, fordi han elskede os først." Hvad er kærligheden værd, hvis den aldrig giver sig udslag i noget konkret? Svaret er enkelt.

Det må vel også være en replik i forhold til den voldsomme flygtningesituation i Europa lige nu. Det praktiske svar er ikke helt så enkelt som det principielle. Vi kan ikke redde alle. Men vi kan hjælpe nogle. Som samfund er vi nogle af de rigeste i verden. Vi har penge. Vi er kaldet til at bruge vores økonomiske muskler til at hjælpe dem, der er i nød. Med større rigdom følger større ansvar.

Nøgleordet er gavmildhed

Kristendommen har ikke noget fattigdomsideal. Nej til livets gaver og goder er

ikke specielt fromt. Men kristendommen har et gavmildheds-ideal. Gud kalder os til at være gavmilde mod andre.

Jeg tror, at gavmildhed er nøgleordet. Jesus var gavmild og gav sig selv. Også når det kostede ham livet.

"I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom" 2 Kor 8,9. Ved troen på Jesus har vi del i hans rigdom med alt, hvad det indebærer.

Penge og materielle ting hverken kan eller vil frelse os i evigheden. Men det både kan og vil Jesus.

Vi har mulighed for at blive løst fra at være bundet til vores egen rigdom, nemlig ved at se rigdommen i Jesus. Vi skal ikke være gavmilde med vores materielle ting og penge for at købe os til mildhed hos Gud. Men fordi det gavner mennesker omkring os. Gennem gavmildhed over for andre mennesker, tjener vi Gud. Mere avanceret er det ikke at tjene Gud. Vil du tjene Gud, så tjen dit medmenneske. Det er solid luthersk tankegang.

Vi får det ikke med

Hvorfor advarer Bibelen så kraftigt mod griskhed? Fordi

den i den grad undergraver vores forhold til Gud, og fordi det er en af de synder, som Satan bruger mest for at slå vores forhold til Gud i stykker. Erfaringen viser, at der først og fremmest er tre ting, der ødelægger kristne leders åndelige liv: Sex, magt – og penge. Når disse tre ting tager en skæv styring i livet, går det galt.

Materielle ting og penge er noget af det, som aller mest forblinder os som kristne. Vi ved, at vi ikke skal satse på det som det vigtigste i livet. Alligevel bruger vi ufattelig megen energi på det. Dels på at skaffe det, dels på at forbruge det. Det handler ikke om, at vi som kristne ikke må tjene gode penge og arbejde for materielle goder. Men Jesus advarer os mod at samle os "skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler ... For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være." (Matt 6, 19 og 21).

Paulus slår fast: "Tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den" 1 Tim 6,7. Vi behøver ikke tænke særlig længe for at give Paulus ret. For vi ved det godt. Hvorfor så investere så meget af vores liv på det, som vi ikke havde med, og som vi ikke får med?

anmeldelser;



Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk

Jul på Virksund 2015

Ønsker du at fejre en kristen jul sammen med andre er her et godt tilbud fra 23 – 27. 12

Programmet kan ses under LM-arrangementer på www.virksund.dk.

Tilmeldelse: 50515031 eller mail@virksund.dk



Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning

Mobil: Connie 31794518

Mail: connienoer@familierapeuter.dk

Mobil: Mads 40311648

Mail: noer@familierapeuter.dk

Kig ind på: www.familierapeuter.dk

Samtaler individuel - par - familier

Coaching og supervision personligt - grupper

Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster

Mere end 20 års erfaring på området



Bibelen med vibrator

APP-ANMELDELSE
AF ANNIKA RØNNE SCHMIDT
GYMNASIEELEV
ANNIKAROENNESCHMIDT@GMAIL.COM

Bibellæser-Ringen
Appen *BibelTid* til bibellæsning - teenagedelen

Gratis fra AppStore og Google Play

For et par uger siden begyndte jeg at bruge den nye app *BibelTid* fra Bibellæser-Ringen. Jeg havde hørt en masse godt om den, så jeg så meget frem til at komme i gang. Jeg løb desværre ind i

nogle startproblemer, da appen startede op på svensk. Det fik jeg dog hurtigt løst ved at skrive ind til Bibellæser-Ringen, som svarede hurtigt tilbage med et meget behjælpeligt svar.

Jeg har afprøvet teen-sporet, og jeg opdagede en stor forskel på den svenske og danske version. Den svenske version har nogle læseplaner, der passer til en måned, mens den danske kun er op til syv dage. Det gør, at man skal huske selv at skifte ret ofte. Til gengæld kan man vælge præcis det emne, man har lyst til at læse om, uden at man når at blive træt af det.

Jeg har haft lidt tekniske

problemer med notifikationer og blank skærm. Jeg har sjældent fået påmindelser om, at jeg skulle læse, på trods af jeg bad om at få dem dagligt. Og når jeg så selv huskede at læse, fik jeg tit bare en hvid skærm frem, når jeg havde åbnet for læseplanen. Så måtte jeg vente et par timer, og så kunne jeg som regel komme ind.

Indholdsmæssigt synes jeg, appen klarer sig rigtig godt. Læseplanerne er skrevet af forskellige forfattere, men det hele hænger al ligevel godt sammen. Stykkerne er en smule korte, men de er tilpas til en kort andagt. Hvert stykke sluttet med et refleksionsspørgsmål, hvilket gør, at jeg ikke bare slukker mobilen, men faktisk tænker over, hvad jeg har læst.

Aldersmæssigt vil jeg anbefale teen-sporet til folkeskole-alderen, mens unge/voksne er mere relevant og alderssvarende for folk i gymnasie-alderen og opefter. Her er planerne lidt længere, så der er mere tid til at gå i dybden.

Alt i alt vil jeg klart anbefale appen. Hvis du ikke har din bibel på dig, er der også et link ved hvert stykke, der fører direkte ind til en online bibel på det rigtige vers og så videre. Den er nem at finde rundt i, og der er noget for enhver smag og erfaring.

Nyheder



C.O. ROSENIUS

Gud taler

Andagter til hele året

»Gud taler« er en sprogligt moderniseret og forkortet udgave af Rosenius' Husandagtsbog, som har været læst gennem flere generationer.

Rosenius havde en særlig gave til at tale og skrive til mennesker, der kæmpede med deres tro. Det er også aktuelt i dag.

372 sider
199,95 kr.



ANETTE BROBERG
KNUDSEN

Uden for byporten

Roman om røverne på korset.

Sjoberk forlader sin fars værksted i Jerusalem, sin sikre fremtid og sin unge hustru Jeriot. Han vil mere end bare overholde moselovens forskrifter og sidde i synagogen.

Det begynder som en drøm, men det ender i et mareridt af forspildte muligheder og knuste idealer ...

252 sider
199,95 kr.

Få et Guds ord i en ledig stund

APP-ANMELDELSE
AF JAKOB SØLVSTEN FUGLSANG
ØKONOM
JAKOB@FUGLSANGS.DK

Bibellæser-Ringen
Appen *BibelTid* til bibellæsning - ungedelen

Gratis fra AppStore og Google Play

Indrømmet. Jeg hører til den (sikkert store) gruppe af personer, der flere gange dagligt nærmest bevidstløst lader fingeren klikke sig igennem en fast række af apper, som hjernen med tiden har defineret som en del af min almene behovstilfredsstillelse. DR Nyheder, Facebook, LinkedIn, Mail,

LiveScore med videre. En tendens, jeg dybest set selv er rigtig træt af, fordi jeg kan mærke, at det nemt bliver apperne, der styrer mig og ikke omvendt.

For nyligt hentede jeg en ny app lanceret af Bibellæser-Ringen. Appen hedder *BibelTid* og er i al sin enkelthed en daglig bibellæseplan, man kan læse overalt, hvor man har sin mobil eller tablet med. Den indeholder en række emne- og tekstbaserede læseplaner skrevet af forfattere med vidt forskellig baggrund.

Som i almindelige læseplaner begynder den daglige læseplan med en bibeltekst, som man i *BibelTid* kan klikke sig direkte frem til på Bibelselskabets hjemme-

side. Selve kommentarerne er meget overskuelige, kan læses på cirka ét minut og afsluttes med et spørgsmål til refleksion. Til forskel fra de mere gængse læseplaner kan man bruge appen til at læse og dele tanker med andre brugere af *BibelTid* via en indbygget kommentarfunktion.

BibelTid rammer uden tvivl en platform med et stort potentiale. Nu kan man udnytte en ledig stund på farten, i frokostpausen eller andetsteds til at få et Guds ord med på vejen. Men som det er med almindelig bibellæsning, kræver det gode vaner. Det kræver, at man får appen ind på listen, som man husker i dagens løb.

Principielt vil jeg til enhver

tid foretrække en almindelig læseplan med Bibelen ved siden af, da apper generelt lægger op til hurtig og overfladisk læsning.

BibelTid har sin store fordel ved at være tilgængelig overalt, og hvis man formår at læse koncentreret, er der et rigtig godt indhold at hente, som potentielt kan blive til glæde og velsignelse for de mange, der har svært ved at få den "almindelige" bibellæsning til at køre.

Rent teknisk er *BibelTid* endnu ikke på højde med de allerbedste, men med lidt systematisk brugertestning burde der være gode forudsætninger for at justere appen, så den fremover kan blive et meget anvendt bibellæseredskab.

» **Samuel Roswall;** Jeg ønsker Guds velsignelse over vores ledelse, så de ledes til den rigtige person til ny generalsekretær

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» En ny "minister" i LM

AF SAMUEL ROSWALL
HILLERØD
SAMUEL@ROSWALL.COM

I sin leder i *Tro & Mission* nummer 17-2015 rejser redaktøren spørgsmålet om, hvilken slags "minister" der skal afløse den nuværende generalsekretær i LM. Han foreslår, at det skal være en stærk "indenrigsminister".

Det forslag kan være forståeligt, hvis det drejer sig

om, at han har til opgave at holde sammen på LM indadtil.

Men der kan nu også være behov for en stærk "udenrigsminister". En person, der på værdig vis kan repræsentere LM i forhold til nærtstående organisationer og i den forbindelse kan skelne mellem væsentligt og uvæsentligt – uden at vi lukker os omkring os selv i organisationsegoisme.

En person, der endvidere

har styrke og modenhed til at navigere i åndssituationen, og som bliver respekteret, fordi han insisterer på at ville forstå, hvad andre – også modstandere – faktisk mener, og som med det udgangspunkt kan give troværdige og forståelige svar på, hvad Luthersk Mission står for.

Under alle omstændigheder ønsker jeg gode tanker og Guds velsignelse over vores ledelse, så de ledes til den rigtige person.

Et menneske, der har sand Guds frygt i hjertet, er som solen, som skinner og varmer, selv om den ikke taler

Matthias Claudius

» Klip: Brug kirkeskat på mission blandt muslimer

AF SVEN OVE GADE
JYLLANDS-POSTEN

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer," sagde den genopstandne Kristus. Og en vældig missionsmark vil være lige midt iblandt os. Ja, den har sådan set allerede været der i mange år.

At dømmen efter de uende-

lig få muslimer, der hidtil er konverteret til kristendommen, er denne udfordring dog tilsyneladende ikke af denne verden for den danske folkekirke. Udfordringen har selvfølgelig også sine komplikationer, ikke mindst fordi konvertering for en muslim er forbundet med straf, ifølge Koranen endda dødsstraf.

I stedet for at spilde tid og resurser på dialog – man fristes til at tilføje næstekærlighed – bør kirkerne forsøge at omvende så mange muslimer som muligt til kristendommen.

I dag kaster folkekirken millioner af kroner i grams under etiketten efteruddannelse og kurser. Hvorfor ikke i stedet bruge disse millioner til at gøre danske præster skikkede til at drive mission blandt de mange muslimer?

...

Men frem for at følge missionsbefalingen foretrækker det store flertal af præster i områder med mange muslimer at føre en dialog med imamer.

At uvidenheden om kristendommen måske er en endnu større udfordring, er tilsyneladende forbigået

de næstekærlige biskoppers opmærksomhed. Hvor denne viden år tilbage var en selvfølge, beror den i dag på tilfældigheder. I folkeskolen er kvaliteten af undervisningen i kristendommen alt for springende. Kristendomskundskab er da også det mest nedprioriterede fag. Mange af lærerne savner basal viden, og forældrene er hyppigt produkter af 68-generationens iver efter at sætte religion på ventepenge til fordel for andre guder med heraf følgende fravalg af kristne værdier og traditioner i opdragelsen.

» Klip: Kærlighed til dig selv er målestok for, hvordan du skal elske andre

AF JOHN PIPER
UDDRAG FRA VIDEOBLOGGEN
ASKDRJOHN
PÅ SOUND.CLOUD.COM

I Lukasevangeliet 10,27 siger Jesus: Du skal elske din næste som dig selv.

Det er ikke et bud om, at du skal til at elske dig selv, for det går Jesus ud fra, at du allerede gør. At elske sig selv er en del af den menneskelige natur. Men buddet er en målestok for, hvordan du skal elske sin næste.

Jesus forklarer, hvad han mener, ved at fortælle lig-

nelsen om den barmhjertige samaritaner. Han behandlede den sårede jøde i vejsiden på samme måde, som han gerne selv ville behandles.

I Efeserbrevet 5,28-29 siger Paulus, at mændene skal "elske deres hustruer som deres eget legeme", for "ingen hader jo sin egen krop". I denne tekst betyder "elske" at nære og pleje og have omsorg for, ikke at tillægge høj værdi.

Alle elsker sig selv i den betydning, og det skal være målestok for, hvordan vi elsker andre.

Jeg gør tusindvis af ting

for at opfylde mine behov. Jeg elsker John Piper – selv når jeg synes, at jeg er et stort kvaj, og jeg har meget lavt selvværd.

At elske sig selv betyder ikke, at man skal have et højt selvværd. Selvværd er noget, man kan lære, men ingen har behov for at lære at elske sig selv.

Der er intet bud i Bibelen, der er mere dømmende, og som ydmyger mig mere, end buddet om, at jeg skal elske andre som mig selv.

Jesus mener langt mere, end at du skal begynde at kunne lide dig selv, så du kan lide andre. Han mener,

at du skal være optaget af andres glæde og velfærd på samme måde, som du er det af din egen. Du skal ville fylde andres maver, lige så meget som du vil fylde din egen. Du skal ville lindre andres lidelser, lige så meget som du selv tager smertestillende medicin og går til lægen. Du skal ønske sikkerhed og succes for andre, lige så meget som du gør det for dig selv. Det er en intens, kreativ og vedholdende jagt efter goder for andre.

Det er et radikalt bud, og det er det, Jesus mente med, at vi skal elske andre, som vi elsker os selv.

leder;

Personlig økonomi?

HVILKE KONSEKVENSER HAR den kristne tro for min privatøkonomi? Det kan vise sig at være et farligt spørgsmål, for hvis ikke vi blankt afviser, at troen overhovedet skulle have en betydning for, hvordan vi bruger penge, kan det betyde, at mange af os må skære ned på levestandarden. Færre udlandsture og shoppeture, en mindre elektronisk maskinpark derhjemme, færre penge på opsparingskontoen, eller hvordan vi nu bruger vores penge.

Eller rettere: Guds penge. For det er egentlig hans.

DET ER EFTERHÅNDEN hverdagskost, at man kan møde mennesker, der tigger penge i S-toget i Københavnsområdet. I begyndelsen af uge 42 kunne man tilmed læse, at 60.000 mennesker i Danmark er faldet ud af dagpengesystemet, siden dagpengeperioden blev kortet ned til to år.

Det til trods hører danskere med over 24.000 kroner på opsparingskontoen eller som friværdi til blandt verdens ti rigeste procent. Selvom rigdom altid skal ses i forhold til, hvad ting koster, er der vist ingen tvivl om, at de fleste af danskerne er velstillede globalt set.

RIGDOM ER IKKE en synd, men kærligheden til penge er, fortæller Jesus os. I LM forklares denne sandhed oftest med konsekvenserne for den enkelte ved at leve et liv i grådighed. Det er godt og sandt, men det er kun en del af Bibelens budskab om dette emne. Derfor kan det forhåbentlig også blive til et nyt kald for mange af os at få sat den bibelske pointe på sagen, som Niels Nymann Eriksen fremhæver: At manglende nøjsomhed har konsekvenser for verden omkring os.

Nøjsomhed eller mangel på samme har nemlig både konsekvenser for den enkelte såvel som for hans næste. For Bibelens kald til den enkelte vil også smitte af på den enkeltes omgivelser gennem ham. Målet med Guds gode formaninger til vores liv er nemlig ikke, at vi kun skal fortrivles over, hvorfor det aldrig bliver bedre med mig (det er det også, hvis vi kommer til Gud i vores fortrivelse).

BIBELENS KALD ER møntet på fællesskabet og ikke på den individualistiske danske kultur. Nøjsomhed handler ikke om en bestemt livsstil – hjemmegående, et lavtlønnet job, et lille hus eller et liv uden tv. Det handler om gudfrygtigt at forvalte de værdier, som Gud har lagt hen til os til gavn og glæde for mennesker omkring os. Det være sig flygtninge, hjemløse, vores kristne brødre og søstre i andre lande, såvel som vores familie og menighed.

Et sådant liv peger hen på ham, som ikke regnede det for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på sin rigdom for at gøre os rig.

Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

Esajasskolen søger søger lærere til to barselsvikariater



Brænder du for:

- 1) Dansk i indskolingen, billedkunst og pigeidræt suppleret med et enkelt NT-hold i 2.kl. eller
- 2) Pigeidræt, kristendom og matematik i udskolingen suppleret med en halv klasse i madkundskab er du måske en af skolens kommende lærere.

Ansøgningsfrist er mandag den 26. oktober.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centraladministration.

For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen kontaktes på mobil 60 61 06 60.

læs hele opslaget på www.esajasskolen.dk



VETERANKONSULENT

Veteranarbejdet i KFUMs Soldatermission er i rivende udvikling, og vi søger derfor en konsulent, der med base på landskontoret i Fredericia kan bidrage aktivt med støtte, rådgivning og udvikling af vores veterankoncept.

Vi ønsker en medarbejder som har erfaring med at arbejde blandt mennesker med psykiske lidelser, problemer med misbrug eller andre sociale udfordringer.

Vi forestiller os en projektstilling over 2 - 3 år, evt. med mulighed for forlængelse. Ansøgningsfrist: 12 /11.

Læs mere på: veteran.kfums-soldaterhjem.dk

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97 - 7000 Fredericia - 3312 4042 -
pmh@kfums-soldatermission.dk - kfums-soldatermission.dk



Frøstruphøve Efterskole søger en lærer til fast stilling med tiltrædelse 1. januar 2016 eller efter aftale

HAR DU LYST TIL AT UDFORDRE EFTERSKOLEELEVER?

Da en af vores lærere søger andre udfordringer, har vi brug for en lærer i en fast stilling. Du skal indgå i lærerteamet omkring FREM10 – vores projektorienterede 10. klasse, hvor særligt et eller flere af følgende fag ønskes dækket; dansk, engelsk, tysk, fysik og matematik. Du vil ligeledes indgå i vagter, arrangementer og efterskolelivet generelt. Ved spørgsmål kontakt gerne vores forstander Ole Nielsen på tlf. 26 74 91 67 eller on@frostruphave.dk.

Frøstruphøve Efterskole er en almen kristen efterskole med 130 elever fordelt i 9. og 10. årgang og specialklassen Grøn Gren. Vi tilbyder dig at blive en del af en flok engagerede medarbejdere, som trives i et godt samarbejde. Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside www.frostruphave.dk

Ansøgningen modtages senest 16. november til Ole Nielsen på mail eller brev til Frøstruphøve Efterskole, Frøstrupvej 140, 6830 Nørre Nebel.

Samtaler forventes afholdt i uge 47 eller 48

Ansættelse iht. Aftale mellem Finansministeriet og LC.

Jakobs
Blomsterforum

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Heragården



Vi har brug for en ny kompetent pædagog, der vil deltage og bidrage i det pædagogiske arbejde. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi sætter fagligheden højt, og hvor du får ansvar og indflydelse. Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn med ligeværdighed for alle.

Vores forventninger til ny pædagog er:

- du er uddannet socialpædagog el. lign.
- personlig kristen
- du kan reflektere over pædagogisk praksis
- være aktiv i sparring med kolleger
- gerne kendskab til KRAP
- har kendskab til Autisme og gerne erfaring
- god til at kommunikere både mundtlig og skriftlig
- har lyst til at gøre en forskel for Heragårdens beboere
- kan arbejde dag og en ugentlig aftenvag, hver 6. fredag og hver 6. weekend

Løn og ansættelsesvilkår på overenskomst lignende vilkår. Ansøgningsfrist fredag den 6. november. Tiltrædelse efter aftale - gerne 1. januar.

Se flere oplysninger: www.heragaarden.dk

Ring for at høre mere til forstander: Preben Nedergaard eller souschef: Birthe Høyer Lavdal

Heragården, Koustrup Allé 15, 7400 Herning Tlf.: 96273100

**MISSION15
GROW**

13. - 15. NOV. 2015
Luthersk Missions Højskole

TALERE
Henrik Nymann Eriksen
Manuel Vigilus
Ole Andersen

WWW.MISSION15.DK

nyhedsmail;

Modtag nyt fra LM direkte i din indbakke.
Tilmeld dig på www.dlm.dk/nyt.

Pedel til Bethania i Hillerød

Til LM's missionshus Bethania i Hillerød søges nyt pedelpar fra omkring 1. januar 2016.

Jobbet omfatter normale pedelopgaver, herunder rengøring, snerydning, vedligehold og pasning af huset m.v. - gennemsnitligt ca. 15 timer pr. uge.

Til stillingen medfølger 3-værelses tjenestelejlighed i stueplan samt årlig løn.

Missionshuset ligger i centrum af byen, 5 min. fra S-station og er direkte genbo til Slotshaven.

Vi finder det naturligt, at vores pedelpar indgår i menighedsfællesskabet. Forsamlingen tæller ca. 100 medlemmer, og der er et godt og alsidigt menighedsliv.

Yderligere oplysninger hos: Carsten Thorngreen, tlf.nr. 30757447 eller Torben Thorngreen, tlf.nr. 51568650, tt-horngreen@gmail.com.

Ansøgningsfrist: inden 10. november 2015

lm
LUTHERSK MISSION

Donér via mobilen

Nu er det blevet meget nemmere at donere penge til Luthersk Mission – også når du ikke har kontanter i pungten. Donér et valgfrit beløb via din Swipp eller MobilePay app på mobilen. Nummeret, du skal sende til, er

93 39 00 20

SWIPP **MobilePay**

Hurghada

Plej sjæl og legeme på en uges ferie i fantastiske omgivelser. Tid til fordybelser i Bibelen, til badning og til afslapning i sol og varme.

Dato: 3. - 10. marts
Rejseledere: Mette og Børge Haahr Andersen

Læs mere om rejsen på vores hjemmeside, eller kontakt 7592 2022

felix rejser.dk

penta byg a|s
HOVED- OG TALENTRÉPRISER

pentabyg.dk



Finn Larsen; Vi snakker om alt muligt undervejs. Man får et ret fortroligt forhold til dem, man kører sammen med, når man kører så mange kilometer

På cyklen er der tid til de dybe snakke

Finn Larsen og nogle andre LM'ere cykler i LM cykelklub. De har inviteret deres ikke-kristne venner med

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM Cykelklub på trænings-tur i det danske forår.

Det var Sveriges andenstørste sø, der startede det. 300 kilometers tramp i pedalerne i det svenske sommermærke var nok til, at Finn Larsen og en række andre mænd fra LM oprettede LM-cykelklubben.

Siden er det blevet til mange andre cykelture rundt om den svenske sø Vättern. Flere har inviteret deres ikke-troende venner med, og de lange cykelture er en oplagt mulighed til at tale om de dybe ting i livet.

Tid til at blive fortrolige

"Der var en, der ikke kunne finde sammenhængen mellem de mennesker, der er med," fortæller Finn Larsen, der til hverdag arbejder med IT og genbrugsarbejdet i LM. Vennen undrede sig over, at kredsen af de andre cyklister bestod af folk fra mange forskellige jobs.

"Vi kommer i Luthersk

Mission. Det er derfor, det hedder LM Cykelklub," fortalte Finn Larsen ham.

"Så moderate han sit sprog," siger han grinende og fortæller, at bandeordene dog er kommet tilbage, efter at han har lært de andre bedre at kende.

En ugentlig onsdagstur på 50-70 kilometer i forårsmånederne, når træningen til Vätternrundan for alvor begynder, en tur på 150 kilometer grundlovsdag og de 300 kilometer rundt om den aflange, svenske sø er nemlig en god opskrift på at lære hinanden godt at kende.

"Vi snakker om alt muligt undervejs. Man får et ret fortroligt forhold til dem,



PRIVATFOTO

man kører sammen med, når man kører så ofte sammen og kører så mange kilometer," forklarer Finn Larsen.

Samtalerne handler oftest om cykeludstyr, men også om mange personlige ting. Man får ro til at lytte, når man sidder sammen og træ-

der, fortæller genbrugskonsulenten.

"Man har tiden og behøver ikke at tage tiden ekstraordinært."

Det handler om at cykle Cykelklubben er ikke tænkt som en missionsaktivitet. Det handler om at cykle,

forklarer Finn Larsen. Men flertallet i gruppen kender hinanden fra LM.

Desværre har de ikke fået nogen med i missionshuset endnu. Men de cykelinteresserede, som ikke kommer i LM, får gennem klubben en lille smag på, hvad LM er, og bliver måske nysgerrige,

siger Finn Larsen, der denne sommer cyklede Vättern rundt for 14. gang.

Turen rundt om den svenske sø er blevet en tradition. De er 16-18 personer, der sætter cyklerne bag på bilerne og kører nogle timer op igennem Sverige til den store sø. Her stiger de på cyklen ved midnatstid og cykler i omkring 14 timer.

Turen er sjovest efter 150 kilometer, synes han, men undervejs ligger man ofte to mand ved siden af hinanden. Så er der god tid til at få snakket om cykeludstyr og de dybere ting i livet.

Han håber, samtalerne på cyklerne kan være med til, at mennesker møder evangeliet, selvom gruppens mål ikke er at være missionerende.

Hvis man har lyst til at starte en lignende cykelklub et andet sted i landet, må man gerne kontakte ham, siger Finn Larsen. Han vil meget gerne give gode råd og stille klubbens online portal til rådighed.



TEAMLEDERE TIL TANZANIA OG CAMBODJA

Luthersk Mission søger teamledere til arbejdet i Tanzania og Cambodja. Som teamleder bor du i missionslandet. Du har personaleansvar for missionærer og volontører, er den primære kontakt til de lokale samarbejdspartnere og har ansvar for administration og økonomi. Lokale missionsprojekter kan også blive en del af stillingen.

Læs mere på dlm.dk/Job eller kontakt vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm på 4820 7684 eller csh@dlm.dk



mindeord;

Den 27. august 2015 sov Jakob Vibe, 75 år, Rødekro, ind efter kort tids svær sygdom.

Jakob blev maskinarbejder. Han var to gange på LMH og mødte dér venner for livet og en undervisning, der prægede ham. Han havde sin faste plads i LM i Aabenraa og var trofast deltager i en bibelkreds. Her hyggede han sig, og når andre havde det svært, bad han for dem.

Jakob udfoldede stort håndslag og akkuratess i at restaurere veteranbiler og -traktorer. Han fulgte med i sine søskendes og naboers liv, var hjælpsom, altid klar til at slå græs og vande blomster, når andre tog på ferie.

På sin 75 års fødselsdag kunne han glæde sig over et godt helbred. Få måneder senere blev han pludselig

syg.

På intensivafdelingen sang man: 'Jeg er i Herrens hænder - mens livets lys nedbrænder, fra ham jeg hilsen får. Så bad Jakob om, at lyset måtte brænde ned, og samme dag "glemtes ve og vande på vej til himlen ind".'

Inga og Christian Mogensen
Rødekro

Tro & Mission bringer gerne mindeord. Et passende omfang vil være 1.000 anslag inklusive mellemrum – med mindre særlige forhold gør sig gældende. Er det længe, forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte det.

mit bibelvers;



AF ULLA JACOBSEN
HADERSLEV

"Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse" (Kol 1,12-14).

Gud har gjort mig duelig! Til hvad? Til at få del i det evige liv sammen med ham.

Når jeg læser ordet duelig, tænker jeg tilbage på min tid som spejder, hvor vi kunne få duelighedstegn. Da skulle man kunne lave bestemte ting, og som bevis på det fik man et mærke til at sy på sin uniform.

Jeg skulle gøre noget for at få – men her er det Gud, der har gjort mig duelig. Han har friet mig ud af Djævelens magt og flyttet mig over i hans rige, sådan som jeg er her og nu.

Jeg glæder mig hver gang jeg læser om, hvad Gud har gjort for mig. Så må jeg takke ham, og Paulus opfordrer endda til at takke med glæde. Paulus konkluderer: På grund af det, Jesus har gjort, har vi tilgivelse for vore synder.

Jeg er fri for selv at skulle gøre noget. Derfor vil jeg leve for ham.

www.dlm.dk

Her finder du inspiration, nyheder, fakta, vidnesbyrd, anmeldelser og meget mere!

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af missionær Anne-Lene Olofson, studerende Emil Solgaard og jurist Susanne Harstad

Bliver enhver salig i sin tro?

AF ANNE-LENE OLOFSON
ARUSHA, TANZANIA



Folk siger tit, at enhver bliver salig i sin tro. Men hvor har de mon det

fra?
Da Frederik den Store i 1740 satte sig på den preussiske trone, var det hans mål at skabe en nyttig, velfungerende stat. Han ville sikre undersåtternes fremgang og trivsel og betegnede sig selv som "statens første tjener". Sådanne forestillinger var grundlaget for den såkaldte rationalistiske, oplyste enevælde, som han praktiserede i sine 46 år som regent; han

afskaffede tortur, religiøs diskrimination og forbedrede undervisningssystemet.
Men når alt skulle være velfungerende, måtte den lange strid siden reformationen mellem protestanter og katolikker ophøre. Derfor måtte folket underkaste sig et dekret, der ligestillede alle religiøse retninger. For i Frederiks rige skulle der være trosfrihed, "thi her kan enhver blive salig i sin tro".


Trosfrihed er godt, men er det sandt, at enhver bliver salig i sin tro? *Nej!* For hvis det er tilfældet, så findes der ikke nogen sandhed, som gælder for os alle. Men denne tanke er så udbredt, at det nærmest er politisk ukorrekt at tænke anderledes.
"Hvad er sandhed?" spurgte Pilatus, da *Sandheden* i kød og blod stod foran ham.
"Enhver, som er af sandheden,

hører min røst," havde Jesus netop sagt til ham. Men Pilatus overhørte Jesu budskab og vaskede sine hænder ...
Som kristne er vi fælles om at være en modkultur, når vi bekendes, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Og det kan godt have sine omkostninger.
Men lad os især bede for vore forfulgte søstres og brødres kamp for Sandheden rundt om i verden.

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød



ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 24. oktober 2015



LUTHERSK MISSION

tro & mission

Inspiration | nærvær | holdning

18 | 23. oktober 2015

Argang 115

Jens Ole Christensen oplever, at national og international mission er rykket tættere på hinanden – og tilskynder LM til at blive ved med at koncentrere sig om hovedsagen: mission



TEMA

Nøjsomhed:
Ruth og Isak Vatne Rasmussen fra Voel ved Silkeborg har prioriteret tid og ro til børnene frem for en højere levestandard. De kender godt til ønsker og bekymringer, men oplever, at Gud giver dem det, de har brug for

.....
Læs tema side 8-11



Mekane Yesus Kirken i Etiopien vokser eksplosivt. Sydvest Sy-noden har lige holdt 25 års jubilæum



Billy Graham er vendt tilbage til det syn på Helvede, han havde i sine unge dage. Det fremgår af en ny bog



Kulde, hagl, regn og et stærkt fællesskab prægede weekendlejre for kirkerne i Andesbjergene i Peru

.....
5

.....
6

.....
3