

"Laaange køer", står der på skiltet i supermarkedet. De modarbejder dem med ekstra bemanning, for "tid er penge". Hvad er der galt med laaange køer? Det giver ellers en udsøgt mulighed for at få afprøvet og opøvet tålmodigheden og overbærenheden, hvilket er karaktertræk, der er laaangt mere værd end penge.

Laaange undskyldninger, som i bund og grund ikke kan bruges til noget. Hvorfor ikke bare se i øjnene, at prioriteringerne var skudt ved siden af eller var fejlvalgte, eller at udfaldet ikke blev det, man havde ønsket og håbet på.

Laaange forklaringer og udenomssnak,

måske fordi sandheden gør ondt eller er ilde hørt af modtageren, eller fordi man søger at retfærdiggøre en given pointe eller handling.

Laaang ventetid på, at Jesus kommer tilbage, og den kan for nogle give anledning til utålmodighed, for andre giver den anledning til en ekstra arbejdsindsats for, at så mange som muligt skal komme med til uddeling af de laange hvide klæder.

Laaaaang evighed med Jesus, uden køer, undskyldninger, udenomssnak og ventetid ...

Malene Hvidberg

Leve i evangeliet;

» Du tror på Jesus og lever i evangeliet – hvilke spor sætter det så i dit liv og i din menighed? Og hvilke spor sætter det i din by, at der er en kristen menighed der?

Carsten Skovgaard-Holm
side 3

Advent;

» Uden for byporten er en kristen roman, som jeg kan lide dem: Jesus er kun en bi-person, men ender som hovedperson mellem linjerne

Ditte Olsen
side 12

Åndeligt liv;

» Det er vigtigt, at der er åndeligt liv i en menighed. Ellers ender vi bare i en masse ydre aktiviteter. Og vækkelsesånden er vigtig, så man ikke bliver rigid og stivner i formalisme og tradition

Evald Juhl
side 15

Vent med at pakke julen op

Husk at holde advent – med bøn, eftertanke og forventning om Jesu genkomst

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Juleriet er over os og dermed risikoen for, at vi "undertrykker adventsbudskabet for blot at få julegaven med det samme".

Det mener Knud W. Skov, som advarer mod, at vi tager alle julens glæder på forskud.

"Advent er en forberedelsestid, som kommer forud for julen. Det er en periode til bøn og eftertanke i forhold til, at Herren kommer. Advent er at leve i forventning og bevidsthed om, at en dag er denne ventetid slut," skriver han i dette nummer af *Tro & Mission*.

"Adventstiden rister os lidt – for at vi må miste selvtilfredsheden og få fornyet Jesus-taknemmelighed og missionsnød."

Læs mere side 12.



FOTO: FREEIMAGES

LM opretter flygtninge-pulje

Landsstyrelsen giver mulighed for at søge om tilskud til lokale initiativer blandt flygtninge



Danskundervisning på asylcenter i Sommersted.

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM

LM's Landsstyrelse (LS) har besluttet at oprette en pulje, som kan blive brugt til nye initiativer i forhold til flygtningene i Danmark.

Det skete på LS' møde den 27.-28. november.

Mere præcist er det en omdannelse af den hidtidige pulje Missionsboost til en Flygtningepulje.

Fyldt op igen

Missionsboost blev oprettet i 2015 med henblik på, at lokale kredse og frime-nigheder kunne søge om

tilskud til nye og særlige missionsindsatser. Puljen var på 100.000 kroner, og der er nu brugt cirka 25.000 kroner.

LS besluttede at fylde puljen op igen med projektmidler. Fra årsskiftet kan man så søge om mindre beløb som tilskud til arbejde blandt flygtninge. Ledelsesteamet vil udarbejde nærmere retningslinjer.

Ikke særindsamling

LS har ellers overvejet at lave en særindsamling til flygtninge i Danmark eller et sted i Mellemøsten. Det skulle være til et arbejde,

som på en eller anden måde kunne knyttes til noget, som LM allerede var engageret i. Mulighederne er blevet undersøgt, men det har ikke affødt et projekt, som var skarpt nok.

Derfor valgte LS i stedet for at oprette denne Flygtningepulje. Hvordan man kan søge om tilskud fra denne pulje vil blive meldt ud senere. Også omkring de nærmere retningslinjer. Men allerede nu vil det være relevant, at lokale LM'ere spørger sig selv: Skal vi tage initiativer her lokalt i forhold til de nye flygtninge?

LS-nyt; Sammen med LivogJob yder Stubbekøbing Efterskole en vigtig diakonal indsats

økonomi;

Giv nu – og betal til januar

Luthersk Mission har brug for en god gave i december måned for at nå sine mål.

Det er ikke bare et mål om at afslutte 2015 uden underskud. Det vigtigste mål er, at flere hører om Jesus gennem arbejde blandt børn og unge, det tværkulturelle arbejde og diakonale, oplærende og evangeliserende aktiviteter i alle de lande, LM arbejder i.

Men det er ikke kun i december, LM har brug for gaver. Det er også til januar, februar, marts ...

Læs mere i indstikket, der følger med dette nummer af *Tro & Mission*. kl



Is-nyt;

Fra Landsstyrelsens (LS) møde den 27.-28. november. Ved konstitueret generalsekretær Carsten Skovgaard-Holm.

Evaluering af generalforsamling

Landsstyrelsen (LS) drøftede den videre proces omkring de vedtægtsændringer, som Landsgeneralforsamlingen (GF) vedtog første gang i oktober måned. I forhold til vedtægten om konfliktråd vil LS udarbejde en forretningsorden, som skal til høring i Lærerådet til foråret.

Det var vigtigt, at GF havde mulighed for at drøfte den internationale strategi. Strategiprocessen kører videre.

Undersøgelse af forkyndelsen

Mange af konklusionerne i undersøgelsesrapporten *God forkyndelse* er relevante i forhold til både prædikanter og tilhørere i LM. Et af de vigtige temaer er, om forkyndelsen lægger op til at tage ikke-kristne med til møde og gudstjeneste.

Det handler om både form og indhold. Det kan være en idé at arbejde mere med dialog i forkyndelsen. Helt afgørende er det, at undersøgelsen bliver drøftet på afdellings- og kreds-niveau.

Samtale med skoleforstandere

LS havde samtale med alle forstanderne for LM's skoler. Der er mission i arbejdet på efterskolerne. Stubbekøbing Efterskole er den eneste kristne efterskole af sin slags. Sammen med LivogJob yder den en vigtig diakonal indsats.

Der er 10 nydanske elever på Efterskolen Solgården. Skolerne er præget af gode kristne fællesskaber. Løgumkloster Efterskole vil gerne have flere elever, men trivlsen er høj. Sædding Efterskole er oppe igen og har beholdt en god lærerstab. LM's Højskole har mange elever i de her år. Lige nu er der tilmeldt 83 elever til foråret, og nogle er på venteliste.

Unge forkyndere

Der bliver fortsat arbejdet med at få projekt-ansat unge forkyndere og evangelister for at få styrket mission i Danmark.

Vejledning om nådemidler

LS forholdt sig til et udkast til vejledning om nådemidlerne. LS finder, at det er en god vejledning, men ønsker enkelte temaer uddybet. Blandt andet et afsnit om menighedstugt. Derefter bliver vejledningen forelagt LR til marts.

Pejlemærker for troen

På LS' bord lå et forslag om, hvordan vi rundt i landet kan få anvendt vejledningen *Pejlemærker for troen* noget mere. Det kan være i undervisning, bibelstudium og lignende. LS lægger op til at lade LR drøfter sagen videre.

Den internationale indsats

LS fik en grundig orientering om det Internationale arbejde og om diverse missionærforhold. Der er kontakt til nogle forskellige personer, som overvejer at blive missionærer.

Næste LS-møde bliver den 5.-6. februar i Hillerød.

essens;

Essentielt: I forsoningen bliver vi Jesu brødre

AF CHRISTIAN FELDBECH NISSEN
MEDLEM AF LANDSSTYRELSEN
FAMILIEN@FELDBECH.DK



Jeg forventes at skrive noget essentielt her. Ifølge ordbogen betyder essens: "væren", "substans", "væsen", "det væsentlige". Eller "pointen", som det hedder i den

seneste oversættelse af C.O. Rosenius' bog *Vejledning til fred*. Derfor har jeg denne gang besluttet at overlade resten af spaltepladsen til Rosenius, som om nogen har fanget essensen:

"Den morgen, da Jesus opstår, er det, som om Paradiset er vendt tilbage. Englene taler med mennesker, som om de var søskende. Jesus kalder syndere for sine brødre. Synden er sonet. De, der tror på Jesus, er frie og retfærdige, synden har ingen magt over dem.

Loven dømmer ikke længere dem, der ved troen er ét med Kristus.

Det mest fantastiske, der sker den morgen ved den tomme grav, er, at Jesus nu kalder sine disciple brødre. Maria står ved graven, helt opløst i gråd. Men Jesus viser sig for hende og siger: "Gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud" (Joh 20,17).

Han har aldrig tidligere kaldt dem brødre. Men nu

er forsoningen ført til ende, og mennesket er igen blevet Guds barn, og derfor begynder han pludselig at bruge ordet "brødre".

Ordene får endnu mere vægt, når vi ved, at det er det første, Jesus siger efter sin opstandelse. Hele målet med forsoningen på korset var jo at genoprette barneforholdet til Gud. Forsoningen betyder, at synden er slettet, og den evige retfærdighed er brudt frem, men det er jo alt sammen dele

af et endnu større billede: At vi igen har fået barnekår hos Gud.

Det er dét, der er pointen. Mennesket blev skabt til at være Guds barn og hans arving. I syndefaldet blev alt det ødelagt, men vi fik et løfte om, at "kvindens afkom" skulle genoprette det. Er man i tvivl om, hvorvidt det faktisk er sket, skal man bare høre Jesus sige "mine brødre". Det er det første, han siger, efter at han er opstået fra de døde, og det vil han, vi skal lægge mærke

til. Hvis man ikke kan høre det guddommelige sus over de ord, er man vist totalt døv over for, hvad Gud vil sige.

Barnets forhold til sin far var ødelagt, men nu er det genoprettet. Guds søn er blevet "den førstefødte blandt mange brødre" (Rom 8,29). Den tanke får det til at svimle for os, for det overgår al forstand. Gaven er stor, og vores evne til at gribe den er lille."

(Uddrag fra *Vejledning til fred*, side 52-53, C.O. Rosenius, 2015.)

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dml.dk
Birger Reuss Schmidt, konstitueret
ansv. red.
E brs@dml.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ole Solgaard, journalist

Deadline
Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest tirsdag
den 8. december 2015.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside.

Bibelcitater er fra den autoriserede
oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dml.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver
opsagt. Ved adresseændring bedes
oplyst både gammel og ny adresse.

Pris
Danmark: 410 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og

Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge
under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man
ikke er tilmeldt betalingservice.

Annoncer
Grundpris
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter
Småannoncer kun for private. 125
kroner for de første 25 ord (inkl.
overskrift). Derefter 6,50 kroner pr.
ord – max. 50 ord.

Gaver til missionsarbejdet sendes
til konto 2230 - 0726496390

Fritidsjournalister
Bornholm
Pt. ingen
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnillima@hotmail.com

Lolland-Falster
Jan Nielsen

T 54 85 44 96
E lrn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk



Dan K. Månsson; Diakoni er at komme tæt på en syg verden. Vi må gøre det lettere at have det vanskeligt i menigheden

Mission er ikke så kompliceret

Inspirationsdag gav 70 LM'ere nyt mod på lokal mission



Deltagerne i LM's Inspirationsdag var placeret ved små, runde borde. Undervejs blev der reflekteret livligt over de forskellige indlæg og udvekslet mange tanker og personlige erfaringer med at få evangeliet ud.

AF OLE SOLGAARD

"Gå ud i al udvalg ..., for det er jo dér, tingene sker!" sagde evangelist Erik Nielsen med ikke så lidt ironi og en smule sarkasme, da han inspirerede til at gå ud med evangeliet.

Det skete på LM's Inspirationsdag for kredse, frimenigheder og mødepladser lørdag den 21. november i Vejle Missionshus. 70 mennesker fra det meste af landet var samlet under overskriften *Frem med evangeliet*. Der var fokus på evangeliet og inspiration til at lade evangeliet sætte spor i hverdagen i ord og handling.

Befriende basis

"Det med mission er slet ikke så svært og kompliceret. Det handler bare om at leve i evangeliet og gå i de gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os," sagde Erik Nielsen med henvisning til Efeserbrevet 2,8-10. Inspirationsdagen begyndte netop også med en forkyndelse af evangeliet.

"Det er godt, at hjertet

styrkes af nåden – også hos den, der er ved at køre træet i livet eller tjenesten. Det er befriende, at Herren er Gud, for så er jeg fri for at være det," understregede afdelingsmissionær Ejler Nørager Andersen.

"Når jeg forstår, at Herren er Gud, kan det lade sig gøre at tjene Herren med glæde – selv i smerte, når livet gør ondt og midt i fald og nederlag."

Helligåndens drive

LM's konstituerede generalsekretær Carsten Skovgaard-Holm fortsatte med at udfolde evangeliets konsekvenser:

"Vi lever ikke længere for os selv, men for Kristus. Vi har fået en ny Kristus-identitet, et nyt drive, Helligåndens drive. Dermed er den højeste lykke at glemme sig selv og leve for Herren og for andre mennesker."

Og så udfordrede han forsamlingen ved at sige:

"Du tror på Jesus og lever i evangeliet – hvilke spor sætter det så i dit liv og i din menighed? Og hvilke spor sætter det i din by, at der er en kristen menighed der?"

Han pointerede, at det er vigtigt at være tæt på andre mennesker. Det nytter ikke at råbe evangeliet på afstand, men det må formidles i tætte relationer – i ord og handling.

Hvilke behov er der?

Den sidste pointe blev fulgt op af sjælesørger Dan K. Månsson i et seminar om den diakonale udfordring:

"Diakoni er at komme tæt på en syg verden. Og det kan godt indebære, at der må ske forandringer i vores menigheder. Vi må gøre det lettere at have det vanskeligt i menigheden."

Konkret pegede han på en stribe mennesker, som vi må blive bedre til at integrere: autistbørn, "panodil-plger", dem med store problemer i familielivet, papirløse par, demente og deres pårørende.

"Diakoni drives ikke ud fra strategi, men ud fra behov. Jesus spurgte en blind: 'Hvad vil du, jeg skal gøre for dig?' Tilsvarende må vi også spørge, hvad den enkelte har behov for, i stedet for altid at mene, at vi ved, hvad andre har brug for,"

sagde Dan K. Månsson.

Erfaringer og frimodighed

Deltagerne i LM's Inspirationsdag var placeret ved små, runde borde, hvor der livligt blev reflekteret over de forskellige indlæg. Og undervejs blev der udvekslet mange tanker og personlige erfaringer med at få evangeliet ud.

Man kunne vælge sig ind på et bredt spektrum af seminarer om tværkulturel inspiration, evangelisterfaringer, frimodighed til at vidne, møde- og gudstjenesteledelse, kvinders resurser og opgaver, kristendomskurser, folkelig mission i lokalområdet, børnearbejdet og fordeling af opgaver i menigheden.

På seminaret om frimodighed fremhævede LM's menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt, at "den treenige Gud bor i os. Det giver frimodighed. For Gud har ikke givet os en fej ånd. Han har givet sin ånd med kraft – netop til os, der kan føle os feje. Det er en gave."

Det var i øvrigt menighedskonsulenten, der var primus motor i afviklingen af denne inspirationsdag.

Det tog de med sig hjem



Hans Hvidberg
Aalborg Frimenighed

Det var godt at kunne kaste opgaverne fra sig, fokusere på selv at leve i evangeliet og tage nåden til sig. Jeg var også glad for at høre, at vi har fået en ny identitet, og at Guds ånd bor i os. Det giver styrke og frimodighed.

Jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg tog med, selvom jeg på forhånd ikke havde så meget lyst til det.



Rikke Brosbøl
Videbæk LM Kids

Jeg bed mærke i opfordringen til at gå langsomt – i de gerninger, Gud lægger til rette for os. Vi har ofte så travlt med at arrangere en hel masse, at vi overser de muligheder, der ligger foran os.

Programmet har været varieret og inspirerende – også for kvinder. Jeg har ikke noget imod, hvis der er mere kø ved dametolletet næste gang.



Morten Szilas
Nordstfyn LM

Jeg har fået konkrete idéer og lyst til at sætte en åben bibelstudiegruppe i gang og inspiration til at prioritere forbønnen i menighedsarbejdet. Og så var det godt at høre om Erik Niensens gode oplevelser med at dele evangeliet med andre.

Der har været god mulighed for at dele erfaringer med hinanden.



Marle Schmidt
Aarhus LM

Forkyndelsen af, at vi er skabt af Gud, som leder og vogter os, gav mig frimodighed til at tjene med glæde – og ikke af pligt. Jeg har også fået nye tanker og idéer til at lede et møde og til at lede andre i menigheden.

Godt at få genopfrisket nogle ting og få nye idéer til tjenesten i menigheden.

OS



Elisa Riis; Resultatet er imponerende for et område som Syd Omo, der for bare 15 år siden lå langt bag efter udviklingen i resten af Etiopien

Flertallet af kvinder føder på klinik

Det er nu muligt at foretage kejsersnit på tre lokale helsecentre i Syd Omo i Etiopien

AF KAJA LAUTERBACH

78 procent af kvinderne i Syd Omo føder i dag på enten et hospital eller et helsecenter. For fem år siden var det kun otte procent.

Det fremgår af rapporter fra de otte administrative områder i Syd Omo, som blev aflagt ved et møde for få uger siden om de seneste fem års resultater inden for sundhedsarbejdet. Missionær Elisa Riis deltog i mødet. "Vi kan måske ikke helt stole på statistikken, men selv et resultat på 50-60 procent er imponerende for et område som Syd Omo," siger hun og forklarer, at for bare 15 år siden lå dette hjørne af landet langt bag efter udviklingen i resten af landet.

Udviklet sig stort set efter planen

For seks år siden begyndte

De gravide kvinder, som venter på at føde på helsecenteret i Gallia, har nu også mulighed for at få foretaget kejsersnit.

RMM-projektet, der skulle reducere mødredødeligheden blandt gravide i det sydlige Etiopien. Siden 2012 har den del af projektet,



FOTO: ELISA RIIS

hvor jordemoder Elisa Riis arbejder, haft specielt fokus på Syd Omo-området.

"Vi har haft fokus på at begynde udvidet fødselshjælp på fire helsecentre. Bortset fra nogle forsinkelser i den forbindelse har projektet stort set udviklet sig efter planen," siger hun.

Udvidet fødselshjælp betyder, at man kan bistå ved både normale og unormale fødsler og også foretage et kejsersnit, hvis det skulle blive nødvendigt for at redde mor og barn.

Der er ikke placeret læger på helsecentrene, og det

gør, at det på mange måder er et stort ansvar og en stor opgave at gå i gang med at indføre den udvidede fødselshjælp i praksis her. Derfor er de, der står for RMM-projektet, godt tilfredse med, at det i dag er muligt at foretage kejsersnit på tre af de fire helsecentre, fortæller Elisa Riis.

Tålelig oplevelse af at sætte liv i verden

Helsecenteret i Gallia er det seneste sted, hvor de begyndte at foretage kejsersnit. Inden for de sidste to måneder har de foretaget

fem.

"Det er en stor glæde for os, at de er kommet i gang derinde. Området har dårlig infrastruktur – ikke mindst i regntiden – og samtidig hører befolkningsgruppen til arifolket som er kendt for at have de fleste fødselskomplikationer," siger Elisa Riis.

Hun fortæller, at teamet på helsecenteret har været til praktisk oplæring på hospitalet i Jinka og kan være til stor hjælp for kvinderne i deres område.

"Dermed kan de give kvinderne en tålelig oplevelse af

det at sætte nyt liv i verden."

Stadig behov for forbedrede tilbud

Selv om det går godt med at indføre den udvidede fødselshjælp på de fire helsecentre, er arbejdet her stadigvæk spinkelt og sårbart, forklarer Elisa Riis.

Den store udskiftning af personalet er en af de største udfordringer. De, som har været på praktisk oplæring og kommer tilbage til helsecenteret, er der kun en periode, hvorefter de rejser, og så er der behov for oplæring af nye. "Vi, der arbejder i projektet, mener, at der stadig er et behov for, at vi er med til at forbedre tilbuddet til kvinderne," siger hun.

"Derfor er vi glade for at have fået signaler fra dem, som økonomisk støtter projektet, om at de er villige til at fortsætte. Syd Omo er et område som Norsk Luthersk Misjonssamband sammen med den etiopiske Mekane Yesus Kirken ønsker at blive ved med at have fokus på."

Det nuværende projekt udløber med udgangen af 2016, og de er netop gået ind i en planlægningsfase for at planlægge og forberede en forlængelse af projektet fra 2017-19.

Elisa Riis opfordrer læserne til at være med til at bede om, at Gud vil åbne døre, så kvinderne i dette hjørne af Etiopien får den hjælp, han ønsker.

Etiopiens regering satser på fødselshjælp

Den politiske situation baner vej for kirkens sundhedsprojekt

De senere år har den etiopiske regering gjort meget for at sætte forholdene for mødre og mødredødeligheden på dagsordenen. Det fortæller missionær Elisa Riis, der arbejder med at begrænse mødredødeligheden gennem RMM-projektet i Syd Omo.

"På mange måder har RMM-projektet passeret som hånd i handske ind i den politiske situation, og uden det ville projektets resultater

ikke have været så mærkbare. Vi har kunnet hjælpe sundhedsmyndighederne med at forbedre forholdene for kvinderne i Syd Omo og andre steder i Etiopien."

Ambulancer og venteafdelinger

Elisa Riis forklarer, at gennem de sidste fem år har regeringens slogan været: "Ikke én mor skal miste livet som resultat af, at hun giver liv!" Noget af det, som

de har fokuseret på, er at få kvinderne til at komme til hospitaler og helsecentre for at føde.

Til at opnå dette har de sat gang i forskellige ting:

1. Indførelse af ambulanceservice. I dag kører der omkring 20 ambulancer rundt i Syd Omo primært for at hjælpe kvinderne til helsecenteret.

2. Det er blevet gjort gratis at føde både på helsecenteret og på sygehuset, hvilket

har udjævnet skellet mellem fattig og rig. Alle kvinder har "råd" til at søge professionel hjælp.

3. Personalet på helsecentrene har været på praktisk oplæringskursus på et hospital.

4. Der er blevet bygget venteafdelinger ved rigtig mange helsecentre i Syd Omo. Her kan de gravide kvinder bo, mens de venter på, at fødslen går i gang.

"Det er fantastisk at kom-

me rundt på helsecentrene og se det. Det har resulteret i en reduktion af, hvor mange kvinder der dør i forbindelse med graviditet og fødsel," siger Elisa Riis.

Hun kan dog ikke sætte præcise tal på, hvor stor denne reduktion er.

"Udfordringen nu er at fokusere på forebyggelsen af dødsfald blandt de nyfødte. Den er nemlig stadig meget høj," siger hun.

kl



Elisa Riis glæder sig over at komme rundt på helsecentrene og opleve de mange gravide kvinder, der får hjælp.



Rune Christiansen; Jeg skal deltage så meget som muligt. Jeg vil jo nødtigt sidde herhjemme og vide, at jeg går glip af noget

Stort at lovsynges på landsmødet

Vestjyde: Man får næsten lyst til et lille forsigtigt halleluja

AF KAJA LAUTERBACH

Rune Christiansen ser frem til LM's Landsmøde den 22.-24. april 2016. For ham er det en selvfølge at være med.

"Jeg er jo LM'er, og LM er mit åndelige hjem. For mig er LM vigtig som missionsforening, men i lige så høj grad som det sted, jeg kan komme og lytte til sand forkyndelse. Derfor må vi støtte op om arrangementet og møde op. Der er jo også folk, som har lagt meget forberedelse og arbejde i projektet," begrundet han.

Som han ser det, er det primære ved et LM-Landsmøde forkyndelsen ved møderne, orientering om det internationale missionsarbejde og om LM's ve og vel. Derudover er det selvfølgelig fantastisk at være sammen med så mange ligesindede.

Sådan et sted kan man også næsten altid rende ind i en man ikke har set i

mange år, det er jo lidt sjovt, synes han.

Ikke invaderet

Landsmødet i 2016 bliver holdt i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i Skjern.

"Det kan jo ikke være nemmere for os, der bor i byen. Vi kan køre hjem, hvis der er behov for at trække sig lidt tilbage" siger Rune Christiansen

Men han er ikke i tvivl om, at han skal deltage så meget som muligt

"Jeg vil nødtigt sidde hjemme og vide, at jeg går glip af noget," siger han

Selv om Landsmødet er i Skjern føler den lokale LM'er sig ikke invaderet over, at "hele LM" kommer til byen.

"Kulturhuset er jo ikke vores hus i den forstand. Vi er bare glade for, at have forhold og faciliteter til at rumme hele LM i en hel weekend," siger han og håber, at der kommer mange.

"Det er stort at være man-

ge, der lytter og lovsynger sammen. Man får næsten lyst til et lille forsigtigt 'halleluja,' siger han med et skævt smil.

Rune Christiansen var også med på sidste Landsmøde, et godt minde derfra var – ud over god forkyndelse – "Bob Dylan wannabe-koncerten."

Spændt på temaet

Temaet for LM's Landsmøde i 2016 er *Hjertestarter*.

"Det er jeg ikke så vild med, fordi et dansk band har et nummer med samme titel, og det nummer bryder jeg mig ikke om" siger Rune Christiansen.

"Men jeg ved godt, at det i denne forbindelse sikkert betyder noget andet, men jeg håber dog ikke, at LM er døende og derfor har brug for en hjertestarter."

"Jeg er dog meget spændt på, hvad der ligger bag, men tror dog, at det er noget til brug fremadrettet."



52-årige Rune Christiansen arbejder som våbenmekaniker. Han glæder sig til en "LM-familiefest", hvor mange er sammen om god forkyndelse og lovsang.

LANDSMØDE
2016



hjertestarter®

– nåden i Guds hjerte

Missionærlivet begynder nu!

Efter afsluttet sprogskole er Peru-missionær klar til at blive kørt ind i opgaverne

AF PETER-JAN TEUNISSEN

Samuel Kofoed-Nielsen har siden den 1. november taget hul på arbejdet som missionær i Arequipa, Peru. Her har han og hans hustru, Katharine, boet siden januar i år, og de har begge har gået på intensiv sprogskole siden da. I september blev de forældre til Ellsabeth, og Samuel er nu med spansk i bagagen og veloverstået barsel klar til at prøve kræfter med missionærarbejdet.

Som en del af en indkørfase på et år kan Samuel Kofoed-Nielsen prøve sig af i mange forskellige opgaver, hvorefter han siden skal vælge et mere afgrænset fokusområde.

"Jeg kommer til at engagere mig i lokalkirken sammen med pastoren, prædike og tage på husbesøg. Derudover får jeg mulighed for at undervise på teologistudium



FOTO: PETER-JAN TEUNISSEN

og bibelskole og tilmed besøge forskellige kirker i det sydlige Peru," fortæller han.

Udfordringer med sprog og kultur

Opgaven med at forberede og holde prædikener på spansk er især en udfordring, Samuel Kofoed-Nielsen er meget spændt på. Han indser, at det kan blive en omstændelig proces.

"Jeg tror, det sproglige og kulturelle bliver store ud-

fordringer. Det er vigtigt at kunne formulere sig for at kunne fange folk uden at blive misforstået," vurderer han.

Rent forkyndelsesmæssigt oplever han, at Perus primært katolske kultur har en stor påvirkning:

"Der er mange ting, der kan siges om den peruanske kultur. Men jeg tror, at den katolske kirke med dens tankegang om at fortjene nåden, ligger særligt dybt, og

Samuel Kofoed-Nielsen er nu klar til opgaverne i Peru.

dermed også præger de lutherske kirker," fastslår han. "Selvom de klart vil afvise den katolske tankegang, så tror jeg, at flere samtidig ubevidst er præget af den, så nåden i Kristus ikke bliver det ubetingede budskab, der sætter samvittigheden fri."

Leve som hverdagskristen i Peru

Det, som Samuel Kofoed-Nielsen i særlig grad brænder for, er at gøre Bibelen og kristentroen relevant i den helt almindelige hverdag. Han oplever, at mange kristne i Peru har brug for at mærke det frisættende evangelium konkret.

"Jeg vil forsøge at forkynde Kristus så gennemgribende, at vi i ham får en fri og god

samvittighed over for Gud. Det er en kæphest for mig, at denne frihed skal sætte os fri til at tjene og elske vores næste, så det gennemsyner i livet i familie, arbejde, kirken og så videre, og til, når Gud lægger det til rette, at vidne om Jesus i denne almindelige hverdag," siger han.

"Det åndelige bliver ofte til noget højtsvævende og upersonligt, når det egentligt er ganske jordnært og simpelt – dog svært! – at elske den, vi møder i løbet af vores dag!"

Møde mennesker, hvor de er

Fra tid til anden kommer Samuel Kofoed-Nielsen med på husbesøg hos kirkens medlemmer sammen med deres pastor, Luis Amezcuita, som han har god kontakt til. Han fortæller om et af de seneste besøg, der gjorde et stort indtryk på ham:

"Vi kom ind i et hus, hvor der boede en venlig ældre mand, der kommer i kirken. Hans datter, der er enlig mor, og som jeg ikke havde set før, var også til stede. Mens vi spiste noget brød og fik en tår kaffe, fortalte hun om sin depression. Pastor Luis gav hende nogle bibelvers, som hun tydeligvis blev meget rørt af. Hende så vi i kirken næste søndag."

På lignende måder håber Samuel Kofoed-Nielsen at komme til at gøre en forskel for folk i Peru, og han tænker, at kristne i Danmark måske kunne lade sig inspirere af peruanerne.

"Jeg ved ikke om ugentlige husbesøg ville kunne fungere i den danske kultur, men måske kunne det være en ide, at præsten/de ældste eller folk i menigheden besøgte hinanden mere uformelt over en kop kaffe for at styrke det åndelige og menneskelige fællesskab."

kirke;



Kristine Garde; Annette Berg undsiger reelt den kristne opstandelsestro, og hun bliver utroværdig som præst og forkynder

Nyt bestyrerpar for sømandshjemmet i Nuuk



Anne og Allan Majholm, Aarhus, er ansat som nyt bestyrerpar for sømandshjemmet i Nuuk.

Anne Majholm er sygeplejerske, og Allan Majholm er uddannet serviceøkonom

med speciale i hotel og restauration. Han har desuden bygget kirkelige fællesskaber som klyngeleder og senest en støtteforening for hjemløse og udsatte i Aarhus. Dette diakonale-DNA tager parret med nordpå.

Familien, der også tæller Viola på to år, rejser til Nuuk den 11. januar, hvor de afløser Vera og Jesper Kjeldmann.

Søren Eriksen er ansat af Sømandsmisjonen som evangelist i Nuuk i tilknytning til Sømandshjemmet. Han og hans hustru, Solveig, er tilknyttede LM-missionærer. *kl*

Søndagsskolerne får ny formand



7. november blev sognepræst Michael Thomsen fra Skævinge valgt som formand for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Michael Thomsen prioriterer børne- og ungdomsarbejde højt – ikke bare sådan, at han synes, det er godt at få fortalt

børnene om Jesus, men han jeg elsker at være sammen med børn og unge.

Han blev valgt ind i Landsudvalget for DFS for to et halvt år siden og sidder også i den lokale kredsbestyrelse i Østsjælland. *kl*

Danmission får ny generalsekretær



Jørgen Skov Sørensen tiltræder som ny generalsekretær i Danmission den 1. marts 2016.

"Mission er for mig at være til stede blandt mennesker og give det kristne evangelium videre. Men mission er også – som Jesus siger – at forkynde frihed

for den fattige og sætte den undertrykte fri. Derfor er det også mission, når Danmission arbejder med rettigheder og fattigdomsbekæmpelse ude i verden," siger den 51-årige teolog.

Jørgen Skov Sørensen afløser Mogens Kjær, der går på pension efter 14 år på posten. *kl*

Bedefolder for 2016 kan nu købes

Folderen for Evangelisk Alliances (EA) Bedeugen 2016 er offentliggjort og kan købes på EA's hjemmeside. Bedeugen er fra den 10.-17. januar 2016.

Temaet for Bedeugen 2016 er *De fortabte sønner vender tilbage*. Udgangspunktet er den kendte lignelse om to sønner, der på hver sin måde har brug for at kende faderens nåde.

Ud over et skriftsted til hver af de otte dage indeholder folderen andagter, forslag til bønner og information om årets indsamlingsformål, som er støtte til uledsagede flygtningebørn i Grækenland. Folderen kan anvendes af enkeltpersoner og studiegrupper og kan også benyttes efter bedeugen. *kl*

Folkekirkepræst suspenderet i to forsøg

Da sognepræst Annette Berg fortsatte sin flirt med troen på reinkarnation efter tjenstlig samtale med sin biskop, blev hun stoppet

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sognepræst Annette Berg fra Vig fastholder, at reinkarnation kan være en mulighed blandt andre.

Biskoppen over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, suspenderede den 20. november sognepræst Annette Berg fra Vig indtil nytår. Kirkeretsekspert Kristine Garde vurderer ifølge *Kristeligt Dagblad*, at biskoppen går efter en afgørelse ved den såkaldte præsteret.

"Sagen er, at Annette Berg reelt undsiger den kristne opstandelsestro, og at hun bliver utroværdig som præst og forkynder," siger hun.

Samtale nummer et
Sagen mod Anette Berg begyndte, da hun i TV-Øst den 29. oktober erklærede, at hun tror på reinkarnation. Det fik biskoppen til at indkalde hende til en tjenstlig samtale den 11. november, og her tydede alt på, at sagen var løst.

I en fælles pressemeddelelse fra mødet blev det

gjort klart, at sognepræsten ikke ønskede at markere sin tilslutning til læren om reinkarnation, men tværtimod er enig i, at denne lære er i modstrid med folkekirkens bekendelsesskrifter. Hun beklagede i pressemeddelelsen også, at hun havde udtalt sig uklart og misforståeligt.

Hendes formål med udtalelserne var ifølge pressemeddelelsen "at tilkende-give en åbenhed i forhold til de folkekirkemedlemmer og andre, som benytter ordet "reinkarnation" for at beskrive egne erfaringer eller tanker om et liv efter døden.



FOTO: PRÆSTENS LEKTIE, TV-ØST

Hun ønsker at være i dialog med spirituelt søgende mennesker og ønsker at møde dem med det kristne evangelium," som der står i pressemeddelelsen.

Samtale nummer to
Men denne enighed mellem præst og biskop holdt kun i få dage. Den 17. november udsendte hun en korrektion, hvor hun fastholder, at hun ikke ønsker "at lukke den dør, hun har været med til at åbne."

"Jeg tror på, at reinkarna-

tion kan være en mulighed blandt andre," skriver hun.

Det fik så biskoppen til at indkalde præsten til tjenstlig samtale nummer to den 20. november. I en pressemeddelelse udsendt efter dette møde slår han fast, at Annette Berg "har sået berettiget tvivl om, hvorvidt hun som præst i den danske folkekirke ved sin brug af begrebet reinkarnation forkynder reinkarnation."

Biskop Peter Fischer-Nielsen har ikke udtalt sig yderligere i sagen.

Større statstilskud til friskoler

Den nye finanslovsaftale betyder, at de frie grundskoler får hævet den såkaldte koblingsprocent fra 71 til 73. Det betyder 120 millioner kroner mere i statstilskud til skolerne i 2016.

Finanslovsforliget er ind-

gået af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance (LA), og det er ifølge *Kristeligt Dagblad* LA, der har fået hævet tilskuddet til de frie skoler.

I 2010 begyndte den daværende VK-regering at

skære i tilskuddet til de frie grundskoler, så det siden er faldet fra 75 til 71 procent af, hvad en gennemsnitlig folkeskoleelev koster kommunerne.

Indtil videre gælder forhøjelsen kun året 2016.

Peter Bendix Pedersen, der er formand for Dansk Friskoleforening håber dog, at man kan vende tilbage til en fast aftale, der indbærer et tilskud på 75 procent.

brs

Medieorganisation flytter til Indre Missions Hus

Medieorganisationen KLF, Kirke & Medier har flyttet sit hovedkontor til Fredericia. Fra den 1. december har de lejet nogle lokaler i Indre Missions Hus (IM), som ar blevet ledige, fordi der er blevet færre medarbejdere i IM.

Generalsekretær Mikael Arendt Laursen siger til Indre Missions Tidende, at organisationen både får bedre og billigere faciliteter, og at det også er en fordel for medarbejdernes trivsel at blive en del af et større kontor-fællesskab.

Vicegeneralsekretær i IM Peter Nord Hansen glæder sig både over, at der der kommer i liv i tomme lokaler i Indre Missions Hus, og over det tilskud til IM's økonomi, som lejeindtægten giver. *kl*

Stuart Townend kommer til Danmark

Den engelske musiker og sangskriver Stuart Townend giver koncert på Indre Missions (IM) årsmødefestival den 3.-5. juni 2016.

Stuart Townend – eller i hvert fald mange af hans sange – er kendt af mange danskere. 15 af dem er med i *Sange og Salmer*. Den mest kendte er måske *Den kærlighed, som Gud har vist*, der også har været med i de to seneste udgaver af *Fællessang*.

"Vi glæder os meget til at få besøg af Stuart Townend og hans band lørdag aften på årsmødefestivalen," siger Dyeke Nepper, der er musik- og koncertkonsulent i IM til *Indre Missions Tidende*. *kl*

kirke;



Børge Haahr Andersen; Den sidste måneds medieomtale har givet DBI mulighed for at komme på banen og fortælle, hvad institutionen står for

DBI fik mulighed for at give svar på tiltale

Dansk Bibel-Institut blev pludselig en del af et mediestormløb mod minister

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Først i november kastede *Ekstra Bladet* sig over undervisnings- og forskningsminister Esben Lunde Larsen. Baggrunden var, at han på sit officielle cv ikke havde nævnt, at han under sine teologiske studier havde modtaget undervisning på Misjonshøgskolen i Stavanger og på Dansk Bibel-Institut, som i perioden 2001-07 samarbejdede med den norske institution.

I Norge er "høgskole" et privat universitet i modsætning til "folkehøgskole", der svarer til en dansk højskole.

I skrivende stund har det udviklet sig til et politik angreb på ministerens troværdighed. Der er for eksempel stillet en række spørgsmål til Lunde Larsen, som han skal besvare i et såkaldt samråd i Folketinget.

Højkristen og sekterisk
Selv om mediernes fokus er på ministeren, undgik heller ikke Dansk Bibel-Institut (DBI) at få ørene i maskinen. Således kaldte tidskriftet *Forskerforum* DBI



DBI har lokaler på Lelfsgade på Amager. Her hygger studerende på tagterrassen.

for "højkristen, sekterisk og fundamentalistisk", og man beskrev DBI's bibelsyn som "at Bibelen er skrevet af Gud med ført hånd af evangelisten Johannes."

Trods flere af den slags nærmest komiske misforståelser ser rektor Børge Haahr Andersen dog også positive elementer i den sidste måneds medieomtale. Den har nemlig givet DBI mulighed for at komme på banen og fortælle, hvad institutionen står for i for eksempel *Information* og *Radio 24syv*.

Børge Haahr Andersen glæder sig også over, at den

gamle aftale med Misjonshøgskolen i dag er erstattet af et langt bedre samarbejde med det ligeledes norske Fjellhaug International University College (FIUC).

En bedre uddannelse
"Vi har gennem FIUC en akkrediteret uddannelse og en faglig kvalitetssikring, som er fuldt på højde med den, der foregår i Danmark. Vi stiller de samme faglige krav til vores lærere, som de danske universiteter gør, og vi har en bedre uddannelse i teologi og mission, end de danske teologiske fakulteter har," siger han til *Tro &*

Mission.
Selv om DBI's uddannelsesafdeling FIUC-DK reelt er en afdeling af FIUC, kalder Børge Haahr Andersen samarbejdet for ligeværdigt og "en kombination af det bedste fra Norge og det bedste fra Danmark".

Kirsten Busch Nielsen, der er dekan ved det teologiske fakultet i København, har da også udtalt til *Radio 24syv*, at selv om fakultetet ikke samarbejder med DBI, så klarer DBI's studenter sig godt, når de kommer på universitetet for at udbygge deres bacheloruddannelse til en kandidatgrad.

Fra fundamentalister til bibeltro

Ordet fundamentalisme fungerer ikke længere. Og det har det i øvrigt ikke gjort længe.

Det mener DBI-rektor Børge Haahr Andersen, og han er kun blevet bekræftet i dette gennem den medieomtale, som Dansk Bibel-Institut (DBI) har været igennem den sidste måned.

Allerede den længst afdøde norske professor Carl Frederik Wisløff havde reservationer mod ordet af historiske grunde. Ordet stammer nemlig fra en amerikansk kirkeretning og dækker ret beset mange andre synspunkter end lige netop synet på Bibelen.

Ordet bibeltro udtrykker meningen
Men det er især koblingen til muslimske fundamentalister, der er problematisk i dag.

"Problemet er ikke så meget, at "fundamentalist" er blevet et skældsord, men langt mere, at det indholdsmæssigt betyder noget andet i islam. Her opererer man med, at Koranen er skrevet med ført hånd af Allah, uden at der overhovedet er tale om en menneskelig proces," siger Børge Haahr Andersen.
Når man på DBI har



Udtrykket "fundamentalist" fungerer ikke af flere grunde, mener DBI-Rektor Børge Haahr Andersen. Derfor er DBI vendt tilbage til udtrykket "bibeltro".

brugt udtrykket, betyder det, at Bibelen på samme tid helt igennem er Guds ufejlbarlige ord og menneskeord. Gud har altså brugt det menneskelige redskab og netop ikke skrevet med ført hånd.

Rent kommunikationsmæssigt fungerer ordet heller slet ikke, fordi det forbindes med muslimsk ekstremisme og terror.

"Derfor er vi faldet tilbage til det gode, gamle ord bibeltroskab," forklarer Børge Haahr Andersen.

Det er også det ord, der bruges i instituttets senere udgivelse om bibelsyn, nemlig bogen *Bibelsens syn på sig selv* af DBI-lærer Peter Olsen.

brs

Efterspørgslen på bibler er eksploderet i Ukraine

Det ukrainske bibelselskab kan ikke følge med og beder om hjælp fra Bibelselskabet i Danmark

AF KAJA LAUTERBACH

Langt over en million ukrainere er internt fordrevne, og tusindvis af dem har søgt ly i landets kirker. Det skriver Synne Garff fra Bibelselskabet på selskabets hjemmeside.

Flygtningesituationen er et resultat af hårde kampe mellem pro-russiske separatister og den ukrainske hær om de østlige republikker Donetsk og Luhansk.

Krigen får imidlertid ukrainerne til at stille religiøse og eksistentielle spørgsmål

på en helt anden måde end tidligere, og efterspørgslen efter bibler er eksploderet, sådan at det ukrainske bibelselskab ikke kan følge med, men beder om hjælp fra blandt andet Bibelselskabet i Danmark.

Stort ønske om børnebiber

I mange af de kirker, hvor ukrainerne har søgt ly, samles voksne og børn i bibelstudiegrupper.

Generalsekretær Oleksandr Bablychuk i Det Ukrainske Bibelselskab siger til Synne Garff:



Ukrainere læser i Bibelen på en togstation.

"Ikke alle fik deres bibel med ved flugten, og ønsket

om børnebiber er stort. Derfor har vi henvendt os til

jer i Bibelselskabet i Danmark for at høre, om I kan

hjælpe os med flere bibler i denne ekstraordinære situation."

Heldigvis fik jeg min bibel med

Alesja og hendes mand og to børn på fire og ti år er en af de familier, der er flygtet fra Donetsk og har søgt tilflugt i en kirke.

Nu bor familien i et værelse på 16 kvadrater i kælderen under Grace Evangelical Church i Kiev.

"Vi fik kun ganske få ting med, da vi flygtede, men heldigvis fik jeg min bibel med," siger Alesja.

FOTO: FLICKR.COM/TOPEZO



Birger Reuss Schmidt: Jesus slår fast, at helbredelse af syge er et af de tegn, der følger hans disciple. Men altså netop tegn, som følger med, og som derfor ikke er hovedsagen

Dobbelt-tema i Budskabet og Tro & Mission:

Helbredelse og undere i dag

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

"Gud er almægtig og kærlig, og han helbreder alle vores sygdomme" (Sl 103,3). Han holder det, han har lovet!

Men hvordan forholder vi os til løfterne? Og hvordan skal vi forstå det, Bibelen siger? Hvad indebærer det bibelske "allerede-endnu ikke" perspektiv på løfterne? Og hvordan kan vi helt konkret gribe det med forbøn for syge an?"

Det er nogle af de spørgsmål, som tidsskriftet *Budskabet* tager op i årets sidste udgivelse, der udkommer samtidig med det-

te nummer af *Tro & Mission* og har temaet *Helbredelse og undere i dag*.

Det sjælesørgiske ansvar

"Bibelen giver mange eksempler på helbredelse ved Guds kraft. Vi kan længes efter at se det samme ske i vores land, i vores menighed, i vores eget liv," hedder det videre i introduktionen til temaet, der består af tre artikler og et digt.

I dette nummer af *Tro & Mission* følger vi udfordringen op på denne og de følgende tre sider. Vi har interviewet en person, der er blevet helbredt ved bøn, og

en, der ikke er. Og behandler også det sjælesørgiske ansvar i forbindelse med forbøn for syge.

Bestil gratis eksemplar af Budskabet

En del af *Tro & Missions* læsere er også abonnenter på *Budskabet* og får de to publikationer tilsendt samlet.

De læsere, som ikke abonnerer på *Budskabet*, men som gerne vil læse det nye nummer med temaet om *Helbredelse og undere i dag*, kan gratis bestille det på LM's sekretariat, så langt oplaget rækker.

Ring til 48 20 76 60 eller mail til d1m@d1m.dk.



Temaartikler i Budskabet nr. 6 2015:

Børge Haahr Andersen:
Helbredelse ved bøn – et pålideligt løfte

Erik Kloster:
Hvorfor sker det aldrig hos os?

Birger Reuss Schmidt:
Hvordan beder vi for de syge?

Mathias Secher Rom:
Hudløs (digt)

Opgave: At vidne om Jesus

Helbredelser hørte med til de første kristnes vidnesbyrd, men fokus var på forkyndelsen

I evangelierne er det slående, hvordan forkyndelsen af evangeliet og helbredelser går hånd i hånd i Jesu virksomhed. Evangelisten Matthæus sammenfatter det sådan her: "Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse" (Matt 9,35. Se også Matt 4,23).

Guds rige var kommet nær – med helbredelse for både synd og sygdom.

Og da Jesus sendte sine disciple ud, møder vi den samme kombination: "Så begav de sig af sted og gik fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt" (Luk 9,6).

Også i Apostlenes Gerninger læser vi om undere og helbredelser hos apostlene. "Der skete mange undere og tegn ved apostlene" som vi kan læse i ApG 2,43.

Forkyndelsen af evangeliet i centrum

Ud fra disse enkle observationer er det nærliggende at tænke, at helbredelser burde være helt i front, når det drejer sig om menighedens evangelisering – også i

dag. Og det kan da give stof til eftertanke og indimellem også anfægtelse, når det også praktiseres af nogle kristne i dag.

Sagen er dog ikke helt så enkel.

Det er for eksempel tankevækkende, at pinsedag så entydigt handler om, at mennesker kommer til tro ved evangeliets forkyndelse. På denne dag, hvor Gud udgød sin Ånd så markant og overvældende, er der kun et fokus: At evangeliet bliver forkyndt til syndernes forladelse og frelse (ApG 2,37ff).

Det burde dog ikke være så overraskende, eftersom det jo ligger i umiddelbar forlængelse af Jesu sendelse af apostlene i ApG 1,8, hvor han siger: "Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner ..." Jesus fokuserer entydigt på apostlenes vidnetjeneste, og det er også netop den, han knytter til den forestående åndsudgydelse.

Helbredelser hører også med

Da Paulus ved afslutningen af sin tredje missionsrejse mødes med de ældste



Forkyndelse af Guds ord er kirkens vigtigste opgave. Helbredelse og undere er tegn, der følger med.

fra Efesos på stranden ved Millet og holder sin gribende afskedstale til dem, siger han: "Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde" (ApG 20,24).

Det fremgår også af de følgende vers, at Paulus har sit fokus på forkyndelsen af Guds ord.

Det betyder som nævnt ovenfor ikke, at helbredelser og tegn forsvinder i Apostlenes Gerninger. Men helbredelserne spiller ikke den

samme rolle, som tilfældet er i evangelierne. Eller med andre ord: I den første menigheds tid er der fokus på forkyndelsen af evangeliet.

Det stemmer så også meget godt med missionsbefalingen, hvor Jesus gør det klart, hvad kirkens til enhver tid vigtigste opgave er, nemlig at gøre mennesker til Jesu disciple. Og de virkemidler, han nævner, er dåb og forkyndelse (Matt 28,18-20).

Man kunne måske have forventet, at helbredelse og undere også blev nævnt her, men det er ikke tilfældet.

Igen: Det betyder ikke, at helbredelserne er væk. Det bliver for eksempel klart i parallelberetningen i Mark 16,17f, hvor Jesus slår fast, at helbredelse af syge er et af de tegn, der følger hans disciple. Men altså netop tegn, som følger med, og som derfor ikke er hovedsagen.

Proklamere og demonstrere

Læser vi formaningerne i Ny Testaments breve, møder vi heller ingen specifikke opfordringer til at gøre helbredelsen til et særligt

evangelisationsmiddel. Vi formaneres til at "vandre i de gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os" (Ef 2,10), til at "gøre hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus, (Hebr 13,21).

Vi er kaldede til at proklamere evangeliets gode nyheder – og til at demonstrere dem gennem et helligt liv. Forkyndelsen af evangeliet står altså ikke alene, men ledsages af et liv i kærlighed til vores medmennesker. Og erfaringen er, at det ofte er demonstrationen, der åbner op for og giver anledninger for proklamationen.

Det handler dybest set om at bære Jesu kærlighed videre til vores næste. Vi er jo hans legeme på Jord. Om at møde vores medmennesker med dette spørgsmål: Hvordan kan jeg hjælpe dig? Og med bøn til Gud om, hvordan vi kan være en velsignelse for dem, han har sat os i blandt.

Det udmønter sig i konkret forbøn, diakoni og også bøn om helbredelse – ikke som et fast koncept, men hvor Gud lægger det til rette og minder os om det. *brs*

TEMA



Eva Bork Bertelsen; Jeg har stadig koncentrationsbesvær og tænkte, at det var bedst at stoppe som lærer. Det betyder imidlertid så lidt, for jeg har fået livet igen

Hjernesvulster begyndte at skrumppe

Eva Bork Bertelsen var klar til at dø, hvis Gud ikke ville helbrede hende. Men hun fik livet igen

AF KAJA LAUTERBACH

Eva Bork Bertelsen stoledes på, at Gud ville helbrede hende – og det skete.

"Denne sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed."

Disse ord, som Jesus siger i Johannesevangeliet 11,4 stod i en sms, som Eva Bork Bertelsen fik, mens hun lå på sygehuset i Holstebro for cirka to år siden. Gud havde mindet en af hendes veninder om at skrive det til hende.

Eva Bork Bertelsen havde netop fået at vide, at hun havde en meget aggressiv form for kræft i hjernen. Hun opfattede verset som en direkte hilsen fra Gud og råbte til ham om indgriben. Efter det fik hun lov at opleve en overjordisk dyb fred og kærlighed.

Ignorerede symptomer

Det hele var begyndt nogle måneder før. Eva Bork Bertelsen, der var lærer på friskolen Klippen i Voel, var begyndt at glemme småting, og der var af og til ting, hun ikke rigtig kunne. Hun ignorerede dog de forskellige småtegn og beholdt dem for sig selv, da hun tænkte, at det nok skyldtes et stort arbejdspress på jobbet.

Hun havde også ofte meget ondt i hovedet, men det slog hun hen som udslag af den alvorlige duftallergi, som hun led af.

Under en ferie til USA, hvor hendes datter bor, kom flere symptomer til: manglende appetit og overvældende træthed, og både orienteringsevne og realitetssans forsvandt. Både hendes mand og hendes datter var bekymrede, men hun opfattede ikke selv, at der var noget galt.

Tilbage i Danmark fik hendes mand hende til at gå til lægen, og skanninger viste, at der utvivlsomt var to ondartede svulster i hjernemassen. Den diagnose gav en meget kort forventet levetid: et halvt år uden behandling. Et til to år med behandling.

Salvning gav fred

Med henblik på at kunne tilbyde den bedst mulige livsforlængende behandling blev der foretaget både nogle biopsier af svulsterne og flere skanninger.

Eva Bork Bertelsen var hjemme, mens hun ventede på svar på dem, men allerede på sygehuset sagde hun til sin mand, at lige så snart hun kom hjem, skulle han få lederne i kirken til at komme og salve hende med olie.



FOTO: DOMINORUNA PHELMANN

Salvning og forbøn fyldte hende med fred.

"Jeg kunne slappe af og hvile i, at Gud havde styr på situationen. Jeg stoledes på, at Gud ville helbrede mig, men hvis han ikke gjorde det, var jeg klar til at dø."

En af menighedens ledere refererede til det sted i Lukasevangeliet, hvor Jesus siger til sine disciple, at de ikke skal glæde sig over alle miraklerne, men over

at deres navne er skrevet i livets bog. Selv om Eva Bork Bertelsen virkelig ønskede at leve videre, gav det hende en hvile i, at det er meget vigtigere at komme i Himlen end at blive helbredt her på jorden.

Mange mennesker – både i Danmark og i USA – bad for hende og sendte hende bibelvers i den svære ventetid, og det gav hende en tryghed i, at hendes "livsløb er i Guds

hænder" (Sl 31,16).

Midt i freden blev hun imidlertid også ramt af tvivl og voldsom frygt.

"Engang oplevede jeg, at fjenden kom tre gange inden for samme døgn. Jeg fik både min mand og en veninde til at bede for mig, før jeg kunne afvise ham i Jesu navn," siger hun.

Hold fast i troen

Eva Bork Bertelsen be-

gyndte også at tænke på, hvor hun gerne ville begraves, men efter mange dages ventetid ringede lægen med svar på biopsiprøven: Svulsterne var til hendes store forbavselse døde og begyndt at skrumppe.

Lægerne kunne ikke forklare, hvad der var sket, for "jeg har lært, at en tumor ikke kan skrumppe," sagde kirurgen.

Da Eva Bork Bertelsen og hendes mand svarede, at de troede på, at Gud havde helbredt hende, sagde hun:

"Jeg tror ikke på Gud, men hold fast i jeres tro."

En anden læge sagde, at "der er mere mellem himmel og jord, for her er der sket et mirakel."

På efterløn

61-årige Eva Bork Bertelsen er gået på efterløn efter 30 år som lærer. Hun og hendes mand bor nu i Herning.

"Svulsterne har ødelagt en del hjernevæv, og de har givet nogle udfordringer som hukommelses- og koncentrationsbesvær, og derfor tænkte jeg det var bedst for mig at stoppe som lærer," siger hun.

"Men jeg oplever, at det går den rigtige vej – selv om jeg ikke er helt på toppen endnu."

"Det betyder imidlertid så lidt, for jeg har fået livet igen," siger hun.

Salvning er et hvilepunkt for troen

Salvningen viser på en konkret og håndgribelig måde, at sygdom og helbredelse er Guds sag

Salvning er at lægge et menneske i Guds hænder. Olien gør i sig selv ingen gavn. Det er en ydre handling, der kan gøre troen på, at Gud kan helbrede, mere håndgribelig.

Det forklarer sjælesørger og forkynder Dan K. Månsson og siger, at han altid lægger vægt på at understrege det.

"Fokus i salvningen må være, at mennesket i den uønskede situation siger: 'Det er dig, Gud, der må tage hånd om det her';" siger han og henviser til, at Jakob i sit

brev i Bibelen opfordrer til, at en syg kan kalde menighedens ældste sammen og bede for situationen.

"Man beder nogen om at bære sig, ligesom de fire venner, der bar den lamme mand til Jesus (Luk 5,18)."

Give udtryk for ønske

I samtaler før en salvning gør Dan K. Månsson meget ud af at forberede mennesker på, at Gud kan helbrede, men at det sker, hvor og når han vil.

"I salvningen er der ikke

et løfte om umiddelbar helbredelse, men vi giver gennem salvningen frimodigt udtryk for, at dette er, hvad vi kan ønske os," siger Dan K. Månsson og understreger, at man selvfølgelig skal glæde sig, når og hvis Gud griber ind med helbredelse.

Det er imidlertid hans erfaring, at salvningen bliver et hvilepunkt for mennesker, fordi de konkret får sagt, at sygdom og helbredelse faktisk er Guds sag.

"Nu har vi gjort, hvad der er menneskeligt muligt. Så

må Gud gøre, hvad han vil."

Finde ud af at leve videre

Det er dog ikke kun forud brug for samtale og sjælesorg. Der kan også være brug for opfølgning, hvis Gud vælger at helbrede umiddelbart, anfører Dan K. Månsson.

"Jeg har et par gange haft samtaleforløb med mennesker, der var alvorligt syge, og som havde behov for hjælp til at forsone sig med tanken om at skulle dø," si-

ger han.

Gennem samtaler og salvning var de kommet langt i processen med at tage mental afsked med livet, og pludselig stod de over for en ny udfordring: nemlig at skulle til at finde sig til rette med at skulle leve videre.

"Jeg kalder det et 'Lazarus-syndrom'. Man skulle tro, at de var lykkelige, men de skal til at finde ud af, at de alligevel ikke døde nu – og at de skal dø en anden gang," siger han. *kl*



"Gud kan helbrede, men det sker, hvor og når han vil," understreger sjælesørger Dan K. Månsson.

TEMA



Mathias Secher Rom; Sygdommen giver ikke mening i sig selv, men vi kan se, hvad Gud kan bruge sygdommen til

Jeg hviler i, at Gud vil mig det godt

Mathias Secher Rom er ikke selv blevet rask, men han er overbevist om, at Gud helbreder også i dag

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Jeg kan helhjertet sige, at jeg kan takke Gud for sygdommen på de gode dage. Ikke over mine smerter, men over at Gud kan bruge dem som sit redskab."

Sådan siger Mathias Secher Rom. Han ser sin sygdom som en mulighed for at lade Gud være stærk. Samtidig kan han se, at Gud bruger hans svaghed som en indgang til, at mennesker åbner sig for ham og hans kone, så de kan være et vidnesbyrd om Gud.

Altid store smerter i nakken

"Det ligger altid i baghovedet, når folk spørger, hvordan det går. Vi trives – og så er jeg syg."

Den 32-årige frimenighedspræst i Bramming lider af en sjælden genmutation, som blandt andet giver ham voldsomme nakkesmerter.

"Generelt samarbejder vores muskler. Det, der sker for mig, er, at hjernen sender fejlsignaler, så musklerne i nakken modarbejder hinanden."

Resultatet er krampeagtige tilstande, daglige smerter i nakken og nedsat arbejdsevne. Han må have fuld nakkestøtte på flere gange om dagen. I gennemsnit er Mathias Secher Rom syg en dag om ugen, og sidst på dagen fungerer han ikke særlig godt, fortæller han.

Han har kræfter til at støvsuge halvdelen af parrets 120 kvadratmeter store hus.

"Den anden dag tog jeg luge stuen også, og så kom musklerne ud af kontrol."

Jeg tror på, at Gud helbreder

Gud har ikke helbredt frimenighedspræsten for hans genmutation. Mathias Secher Rom er dog helt overbevist om, at Gud helbreder mennesker i dag. Han har selv oplevet at blive helbredt for tics, da han gik på efterskole.

"Det var ikke hæmmende fysisk, men socialt. Jeg bad en aften om, at Gud måtte tage det væk, og siden har jeg ikke haft tics. Det blev simpelthen fjernet på ste-



Ved siden af sit arbejde som frimenighedspræst bruger Mathias Secher Rom meget tid ved klaveret, hvor han blandt andet skriver sange. Tre af dem er med i Fællessang 3, og endnu en kan købes på Nodebasen.dk under kategorien Fællessang+.

det."

"Det, vi fokuserer på, er, at sygdommen skal forsvinde. Det sker ofte ikke, men jeg ser ofte, at der sker noget."

For nylig var han eksempelvis med til at bede for en kvinde, der var livstruende syg. Kvinden kunne ikke være med til selve forbønshandlingen på grund af et voldsomt migræneanfald. Bagefter kunne kvinden fortælle, at migrænen var forsvundet i samme øjeblik, de havde bedt for hende.

"For mig blev det et vidnesbyrd om, at Gud er til stede i smerten. For Gud er det jo det samme at fjerne dødsensfarlig sygdom og at fjerne et migræneanfald. Gud helbredte ikke den dødelige sygdom, men han gik ind og fjernede migrænen på en måde, som ikke kan lade sig gøre. Han viste, at han har styr på situationen midt i den forfærdelige lidelse, som hun har."

Det blev også et vidnesbyrd for Mathias Secher Rom

om, at det bedste, der kan ske for en syg ikke er, at Gud helbreder, men at Gud træder ind i menneskets liv og får lov at bære med.

Sygdommen er et livsvilkår

Mathias Secher Rom er dog ikke blevet helbredt for sin genmutation. I stedet er hans sygdom blevet et livsvilkår.

"Indimellem kommer der nogle kampe, hvor jeg ikke hviler i det og ikke har fred i det. Så har jeg brug for nogen til at hjælpe mig med at bede," forklarer han og fortæller, at han er nødt til at gemme smerterne og frustrationerne væk.

"Jeg kunne terrorisere hele min familie, hvis jeg lod det fylde det hele."

Den unge præst er vokset op i et hjem, hvor han har lært, at Gud er god, men ikke altid forståelig.

"Han vil mig det godt, og han er herre og har styr på tingene. Når jeg lukker

ham ind i smerten, så kommer han også og viser mig, at han vil mig det godt. Det hviler jeg i. Jeg kan ikke se, hvad jeg ellers skulle hvile i."

Han henviser til historien fra Daniels bog om profeten Daniels tre venner. De troede på, at Gud havde magt til at redde dem fra ildovnen, men de vidste også, at Gud måske ikke ville gøre det (Dan 3,17-18).

"Den erkendelse vågner jeg ikke op med hver dag, men det er grundtonen."

En dag forsvinder sygdommen

Mathias Secher Rom har fundet stor trøst i Esajas 53,4-5, hvor der står, at Jesus både tog vores synd og vores sygdomme.

"Vi er gennemsyret af synden, og hvis han skulle fjerne synden fra os, ville han udslette os. For mig gælder det samme med min sygdom. Den er en del af mig. Skal han gøre mig rask, er han nødt til at fjerne hver

eneste celle, jeg består af. Frelsen består i, at han har båret vores sygdomme og synder, og det vil sige, at han bærer mig."

Frimenighedspræsten får en klump i halsen, mens han fortsætter:

"Der kommer en dag, hvor jeg ikke længere skal mærke min krop døgnet rundt. Der kommer en dag, hvor jeg får en ny krop, som bare er Mathias, sådan som han altid skulle have været. Kødets opstandelse er en meget levende virkelighed for mig."

Gud sætter mig fri allerede i dag

Men håbet om de dødes opstandelse er ikke kun et håb om, at alting skal blive bedre en dag. Det giver ham også en ny måde at møde dagene nu og her på.

"Fordi jeg kan se, hvad fremtiden bringer, kan jeg sige, at det ikke er specielt vigtigt, om jeg har ondt i dag. Jeg kan tage hver dag, som Gud giver mig den. Er det en

sygedag i sengen, så tager jeg den. Det sætter mig fri til at gribe de muligheder, jeg har fået givet."

I det perspektiv kan livet få lov til at stå som det, det er med alle dets mangler, uddyber han.

Faktisk er vi som kristne nødt til at forlige os med vores mangler. Vores magtesløshed er nemlig en forudsætning for, at Gud virker, siger han og henviser til bibelverset "når jeg er magtesløs er jeg stærk, for Guds kraft udfoldes i magtesløshed" (2 Kor 12,10b).

"Det er ikke sådan, at magtesløsheden er et problem, som Gud må hjælpe os ud af. Nej, magtesløsheden er forudsætningen for, at Gud virker gennem os."

Behov for hjælp er genvej til fortrolighed

Mathias Secher Roms sygdom betyder, at han og hans familie har brug for meget hjælp.

"Jeg tror aldrig, jeg vænner mig til at bede om hjælp. Især ikke når jeg beder om hjælp til noget, jeg ved, jeg er god til, men ikke har kræfter til. Når jeg spørger om hjælp rammer det altid ind i en relation. Nogle gange tænker jeg, at nu står det 10-0. Det er ydmygende, men det er bare nødvendigt."

Men behovet for hjælp har også givet frimenighedspræsten en genvej ind i menneskers liv.

"Jeg har nogle helt konkrete behov for hjælp. Det betyder, at mange mennesker åbner op over for mig. Dels har jeg spurgt dem om hjælp, længe inden de overvejede at spørge mig om hjælp, og dels synes jeg ikke, det er mærkeligt, at de har brug for hjælp."

Mathias Secher Rom er ikke i tvivl om, at genvejen skyldes hans egen svaghed og magtesløshed.

"Vi kan se tydelige frugter, hvor Gud bruger sygdommen konkret til at åbne veje for, at vi kan vidne om Gud, og at mennesker tør åbne sig for mig, fordi de kan se, jeg selv er svag. Sygdommen giver ikke mening i sig selv, men vi kan se, hvad Gud kan bruge sygdommen til."

PRIVATFOTO

TEMA



En, der er blevet salvet; Det, at Gud helbredte mig gennem denne handling, var egentlig kun en tilgift. Velsignelsen, jeg erfarede den aften, var langt det største

Salvning: en handling med et særligt løfte

Grunden til al helbredelse ligger i det, Jesus har fortjent til os

AF EJLER NØRAGER ANDERSEN
AFDELINGSMISSIONÆR
EN@DLM.DK

Salvning er ikke kun for
dødsyge mennesker, skriver
Ejler Nørager Andersen.



Er bøn for syge overhovedet noget, vi skal beskæftige os med som kristne i dag? Var det ikke noget, som kun hørte den første menighed til? Nej, Gud har givet os både lov og ret til at bede for de syge.

Hvad er bøn for syge?

Jeg mener, at vi i Bibelen finder tre "former" for forbøn for syge.

Den ene er, hvor et menneske er udrustet med nådegave til at helbrede. Den anden er, hvor vi beder for en person i vores "almindelige" bøn, og endelig er den tredje, hvor vi praktiserer det, som er omtalt i Jakobsbrevet 5,13-16

"Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede; er nogen glad, skal han synge lov-sange; er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er."

Til opmuntring og trøst

Der er noget, der er meget vigtig for mig personligt, og det er samtalen med den syge inden selve salvningen og forbønshandlingen.

For det er uendelig vigtigt, at der ikke lægges nye byrder på den syge, men at den syge i stedet bliver løst fra spørgsmål som: "Er jeg god nok?" "Tror jeg nu også nok?" "Hvis jeg ikke bliver rask, er det så, fordi Gud ikke elsker mig?" og så videre.

For i det øjeblik, jeg forkynder, at alle kan blive raske, og at alle vil blive raske, lægger jeg nogle store

byrder på den syge. For hvis den syge ikke bliver rask, er der altså noget i vejen med den syge – vedkommende tror ikke nok, vedkommende er ikke elsket af Gud – og da er forbønshandlingen ikke blevet til hjælp, opmuntring og trøst, men til en ny byrde, som den syge må bære.

Men en forbønshandling drejer sig ikke om det. Den drejer sig derimod om det, der står i Esajas 53,4 "Det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar."

Baggrunden for al helbredelse er, at Jesus har taget vores sygdomme, og at han har båret vores lidelser. Grunden ligger ikke hos den syge eller dennes tro, stor eller lille. Grunden ligger i det, Jesus har gjort for os. Grunden ligger heller ikke hos mig, der foretager handlingen, min bøn, min tro, men grunden ligger i det, Jesus har fortjent til os. Dette er noget af det vigtigste for mig at få sagt både i forkyndelsen om helbredelse og i samtaler med syge.

I den sjælesørgelige samtale kan der også indgå en bekendelse af konkret synd, hvorefter syndernes forladelse tilsiges den syge under håndspåbyggelse: "På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld tilsliger jeg dig alle dine synders nådige forladelse."

Denne samtale foregår som regel mellem den syge og den, der skal salve. Men der kan forekomme situationer, hvor den syge ikke er i stand til det, og der er det mellem de pårørende og den, der salver.

Efter denne samtale samles de, der skal være med til selve salvningen, og den, der



MODEL FOTO: FLICKR.COM/HOTLANTA VOYEUR

skal salve den syge, leder dette samvær.

Hvem kan salve en syg?

I Jakobsbrevet siges der, at den syge skal tilkalde menighedens ældste.

Dermed siges det også, at det ikke er noget, vi skal eksperimentere med for sjov. Det må være de, der har fået ansvar i menigheden, der foretager denne handling.

Det har også at gøre med den sjælesørgelige samtale, der er en del af handlingen.

Ikke kun for dødsyge

Mange har spurgt mig om, hvor syg man skal være? Er det kun, når et menneske er dødsdygt, vi kan foretage denne handling?

Det siger Jakobsbrevet ikke noget om, men jeg mener ikke, vi skal gøre det ved enhver forkølelse. Men der står heller ikke noget om, at et menneske skal være dødsdygt, inden handlingen kan foretages.

Jeg mener, vi kan gøre det,

når der er tale om en kronisk lidelse. Men selvfølgelig også, når et menneske har en sygdom, der ser ud til at føre til døden.

Jeg har oplevet både, at mennesker er blevet helbredt for deres sygdom, men også, at de har fået frimodighed til at leve med deres sygdom, fordi de efter handlingen vidste, at nu var det lagt i Guds hånd, og han lover i sit ord at tage sig af det.

Ikke for Guds skyld

Men er der da nogen forskel på at blive salvet og bedt for og så det at bede derhjemme om at måtte blive helbredt? Hvorfor kan jeg ikke "bare" bede om at blive rask – sådan helt almindeligt?

Det kan vi også, og det skal vi også. Men Gud har i Jakobsbrevet givet os et særligt løfte, der er knyttet til denne handling, og det må vi gøre brug af.

Vi skal og må ikke tro, at der er forskel på fra Guds side at opfylde den bøn, der bliver bedt i det stille i

handling, som Jakob skriver om.

Nogle gange tror jeg, at Gud vil, vi skal gå denne troens vej – ikke for hans skyld, men for vores egen skyld.

Som en, der netop stillede ovenstående spørgsmål, sagde:

"Det, at Gud helbredte mig gennem denne handling, var egentlig kun en tilgift. Velsignelsen, jeg erfarede den aften, var langt det største."

Et personligt vidnesbyrd.

Da jeg selv i efteråret 2014 fik konstateret nyrekræft i min højre nyre, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ønskede at blive salvet og bedt for.

Det var fantastisk at erfare den fred, det giver at blive lagt i Guds hånd.

Jeg blev ikke helbredt i den forstand, at jeg undgik operation. Med andre ord: Kræftknuden forsvandt ikke ved forbønshandlingen, men Gud brugte en dygtig læge, så jeg i dag, så langt som vi mennesker kan se, er fri for kræften.

Men den hvile og fred, som Gud rakte mig gennem forbønshandlingen og rigtig mange menneskers forbøn, kan jeg ikke beskrive.

Nogle gange kunne man godt ønske som Peter at bygge tre hytter og så blive på bjerget (Mark 9,5). Ikke at jeg ønsker at være syg eller at skulle igennem noget lignende igen. Men freden og visheden, som Gud skænkede mig, ville jeg i dag ikke være foruden.

"Han, som gav os løftet, er trofast" (Hebr 10,23b).

hjemmet, og så den bøn, der bliver bedt ved salvning og håndspåbyggelse.

For Gud er der ingen forskel, men jeg tror, at Gud nogle gange ønsker, at vi konkret skal gøre brug af de løfter, som han på en særlig måde har givet os i sit ord. Det gælder også når vi er syge, at vi da må gøre brug af det løfte og den konkrete

Sådan kan salvning foregå

1. Velkomst og kort introduktion
2. Salme, jeg bruger ofte *Dristig nu, mit bange hjerte*
3. Kort bøn
4. Skriftlæsning – så mange af de tilstedeværende, som ønsker at være med, kan læse et skriftsted
5. Salvning med olie. Den syge salves på panden eller på det sted, hvor sygdommen giver sig udslag med ordene: *Efter Guds ord og løfte salver jeg dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn*
6. Under håndspåbyggelse bedes der for den syge.
7. Fællesbøn – så mange af de tilstedeværende, som ønsker at være med, beder højt
8. Velsignelse under håndspåbyggelse
9. Sang
10. Eventuelt nadver

Ejler Nørager Andersen



Knud W. Skov; Vi må leve hver dag i lyset af den sidste dag – og være parate til at møde Jesus som dommer.

Glem slaget om jul – husk advent!

Adventstiden hjælper os til at vente på, at Gud griber ind efter sin plan og vilje

AF KNUD W. SKOV
KNUD@WSKOV.DK



Mange af os kæmper vores lille private kamp for at fastholde julens centrum og budskab, mens hele juleriet kører fra midt i november til nytår. Men midt i det overser vi let kampen for advent, som kirkeårets rytme ellers hjælper os til at fastholde.

Adventsmarkeringen hjælper os jo ikke på vej hverken af butikker, medier eller folkelig kultur, der altid sætter "jul" foran diverse tiltag i adventstiden.

Kræver udholdenhed

Når medier, julekoncerter, julefrokoster og juleafslutninger diverse steder alle springer over advent, som om den er usynlig – selv om begivenhederne netop foregår i adventstiden – har man taget alle julens glæder på forskud.

Samtidig undertrykker vi adventsbudskabet for blot at få julegaven med det samme. Det kræver udholdenhed og tålmodighed at

Skal vi holde en fest i adventstiden, så lad os gemme "jule"-betegnelsen – og virkelig fejre advent, foreslår Knud W. Skov.

holde fast i adventstiden.

Advent er en forberedelsestid, som kommer forud for julen. Det er en periode til bøn og eftertanke i forhold til, at Herren kommer. Advent er at leve i forventning og bevidsthed om, at en dag er denne ventetid slut.

Julen, der grundlæggende er en af kristentroens vigtigste fejring, er en festtid, og den begynder vel at mærke den 24. december og varer 12 dage.

Lad jul vente til jul

Derfor bør julens fester høre til i juletiden og ikke i advent – for i juletiden er der dage til at fejre julen. Skal vi holde en fest i adventstiden, så lad os gemme "jule"-betegnelsen – og virkelig fejre advent. Julefester er til for at fejre Jesu Kristi fødsel, at den evige Gud blev menneske for at frelse os.

Advent er løfternes opfyldelse. Forholdet mellem løfte og opfyldelse er en bærende bibelsk tanke. Den giver troens folk en anden



retning end den umiddelbare glæde. Der er noget større i vente – også end juleaften. Gud lovede – og det skete.

Hvis vi glemmer advent, er der stor chance for, at vi også glemmer at vente på, at Gud som universets Herre griber ind i sin time. Troen har brug for at blive mindet om det, der er så modsat kødets, verdens og kulturrens forventning om en her og nu-opfyldelse.

Advent hjælper os til at vente på, at Gud griber ind efter sin plan og vilje – og som opfyldelse af sine løfter. Det gælder, når livet er svært, når bøn er eneste udvej, når vi har "tænkt os

træt til døden", eller når vi synes, vi selv ved bedst.

Jesus-taknemmelighed

Både i Gammel og Ny Testamente varsler Gud, at han en dag vil stoppe tiden og holde dom – midt i vores religiøse "sikkerhed": Guds rige er kommet nær, og du er slet ikke så hellig, som du selv tror!

Det forkyndes stærkt i adventsteksterne. Springer vi dem over og tager for hurtigt hul på julebudskabet, går vi direkte til nåden og glemmer nødvendigheden af at benytte nådetiden. Adventstidens budskab om nådetid viser, at vi er dødelige, at vi

skal dømmes – og at vi ikke kan slå os til ro med synden. Der er en tid til at lytte til evangeliet – og så en dag vil det være for sent.

Det gælder mig selv – at jeg må være parat til at møde Jesus som dommer, der enten dømmes til evig straf eller evigt liv med ham. Det gælder også for alle andre – både min familie, som jeg måske skal være sammen med i juletiden, og naboer, kollegaer og flygtninge og andre. Også for dem er der en nådetid – og derefter dom. De går fortabt, hvis ikke de hører og tror evangeliet i nådetiden.

Adventstiden rister os lidt

– for at vi må miste selvtilfredsheden og få fornyet Jesus-taknemmelighed og missionsnød.

Lys eller skygge

Vi må leve hver dag i lyset af den sidste dag, det vil sige i forventning om løfternes opfyldelse og bevidstheden om, at vi tilhører en anden verden. Dermed får vi mod til at leve for Jesus i hverdagen og også udholde smerten ved at være "korsmærket", som nogle kristne ude i den store verden udsættes særligt for i disse år.

Hvis man derimod lever i skyggen af den sidste dag og – bevidst eller ubevidst – fornægter dommens komme, bliver den afgørende dagsorden at undgå smerten ved at være "korsmærket", og man kæmper primært for sin ære, status og overlevelse.

En kamp værd

Lad os ikke nøjes med at skøjte på overfladen med vores samtidskultur og følge forretningslivet, men lad os hjælpe hinanden til at udnytte den forkyndelse, som kirkeårets kalender og tekster giver os. Lad os kæmpe lidt for juletidens indhold – og især for adventsforkyndelsen.

anmeldelse;

Godt fortalt historie i bibelhistorisk kulisse

BOGANMELDELSE
AF DITTE OLSEN
CAND.MAG. I DANSK
DITTEKOLSEN@GMAIL.COM

Anette Broberg Knudsen
Uden for byporten

Lohse 2015

252 sider – 199,95 kroner
Som e-bog – 99,95 kroner
Som lydbog – 149,85 kroner

Uden for byporten er en kristen roman, som jeg kan lide dem: Jesus er kun en biperson, men ender som hoved-

person mellem linjerne. Lavmælt forkyndelse gennem en godt fortalt historie, der ikke bliver flået i stykker af lange teologiske forelæsnings eller diskussioner.

Romanens hovedpersoner er det unge Jødiske ægtepar Sjobek og Jerlot. Den egentlige handling foregår i løbet af påskedagene i år 33, men gennem hovedpersonernes flashback får man hele forhistorien om, hvorfor og hvordan de er kommet i den aktuelle situation.

Sjobek er den ordblinde lillebror til stenhuggerens skriftlærde søn, som er

familiens stjerne. Sjobek møder ved en synagogegudstjeneste en zelot, som til forskel fra så mange andre viser ham interesse og respekt. I flashback følger vi så Sjobeks vej fra anonym stenhuggersøn til radikaliseret kriger for Herren.

Men romanen tematiserer ikke kun radikaliserings af oversete unge. Den skildrer også, hvordan vi, der mener at kende Guds ord, kan blive forført af stærke ledere. Hvordan skriftkloge ledere, der får magtposter, kan tvivle på Guds ord, så ikke hele sandheden bliver forpligten-

de for andre end de "urene" og "forræderne" – uden at deres følgere umiddelbart indser det.

Flettet sammen med Sjobeks radikaliserings følger vi så konsekvenserne for hans hustru. Selvom hun ikke bliver rekrutteret som zelot og begår grusomme forbrydelser som sin mand, ender hendes følelser også i had og hævn.

Forfatteren har brugt en bid bibelhistorie som kulisse for sin roman og afslutter med en lille genial – og historisk sandsynlig – krølle! Kan varmt anbefales!



» **Carsten Skovgaard-Holm;** Jeg tror ikke, at det gavner at råbe så meget på afstand. Vi må ind i en relation med mennesker.

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

» Et helt – eller hullet – evangelium?

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
UDDRAG AF BIBELFOREDRAG
VED INSPIRATIONSDAG

Lys og salt i hverdagslivet – det handler om både ord og handling. Eller sagt på en anden måde: Det handler om både proklamation og demonstration. Der er en mundtlig side, vi fortæller om Jesus, vi siger evangeliet. Men så er der også en handlings-side, vi gør evangeliet, vi demonstrerer budskabet om Jesus.

Jesus selv havde jo også begge dele med. Han sagde en masse, han forkyndte en masse. Men han snakkede ikke kun. Han gjorde også en masse, faktisk utrolig meget. Han helbredte, gjorde godt, gav mad. Han proklamerede og demonstrerede, at Guds rige var kommet nær. Det var ikke bare snak. Han gjorde det.

Det må også være en udfordring for os. Bliver det bare snak? Eller gør vi det? En har formuleret forskellen

sådan: Der er forskel på "the hole gospel" – det hullede evangelium, og "the whole Gospel" – det hele evangelium (Ny Mission nummer 20, side 38). Giver evangeliet sig ikke udslag i noget konkret, bliver det et hullet evangelium. For at være et helt evangelium må det få konsekvenser i handlinger. Evangeliet må have krop. Vi må demonstrere det i vores eget liv og i vores menighedsliv.

Jakob er uhyggelig skarp: "For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt" (Jak. 2,26). Havde det ikke stået i Bibelen, havde jeg næsten slet ikke turdet sige det.

Relationer

Skal mennesker opleve, at evangeliet, den kristne tro har konsekvenser i vores liv, skal de tæt på. Jeg tror ikke, at det gavner så meget at råbe på afstand. Så blive det let bare fraser og påståelige ord. Vi må tæt på. Vi må ind i en relation. Som bibeltro-

ende kristne er vi på mange måder blevet et marginaliseret mindretal. Vi er allerede i udgangspunktet på afstand. På afstand er det vanskeligt at høre og endnu vanskeligere at se.

For to et halvt år siden havde vi i LM besøg af pastor Kong fra Cambodja – blandt andet i forbindelse med det sidste landsmøde. Siden har jeg også selv mødt ham i Cambodja. Kong begyndte en kirke i Siem Reap for seks til syv år siden. I starten var der kun ham og hans kone. Efter få år var der 80 hver søndag.

Pastor Kong kan fortælle, hvordan han også laver jordnære ting som rengøring og vedligeholdelse for ikke at løfte sig op over andre mennesker, for at kunne være på samme bølgelængde. Og hvordan han og hans kone hjælper deres naboer med praktiske ting. Gennem denne nabokontakt er flere kommet til tro. Hvad er hemmeligheden i hans liv? Jeg tror, at noget af det



Pastor Kong og missionær Axel Rye Clausen på vej til evangelisering i Fjendeskoven i Cambodja.

er, at han er tæt på mennesker. Han råber ikke bare til dem på afstand. Han er tæt på, så de kan se evangeliet i hans liv.

mit bibelvers;



AF ANETTE JENSEN
HADERSLEV

"Glæd Jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd Jer! Lad Jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus" (Fil 4,4-7).

Ovenstående vers har jeg kendt i mange år, men de er kommet til at betyde mere for mig i den senere tid. De er nærmest blevet "guideline" for mit liv.

Tænk sig, at Gud kender mig så godt. Han ved udmærket, hvor let jeg har til bekymring. Derfor opfordrer han mig til at fortælle ham om mine ønsker. I alle forhold, både stort og småt. Samtidig opfordrer han mig til at takke ham. Jeg tror, at det at øve mig i taknemmelighed hjælper mig til at være mindre bekymret og mere glad.

Når vi følger opfordringen til bøn og påkaldelse med tak, lover Gud, at hans fred – ikke min – vil bevare mit hjerte og mine tanker i Kristus Jesus. Det er dér, jeg ønsker at være med mit liv!



hjertestarter⁺

– nåden i Guds hjerte

På LM's Landsmøde 2016 kan du blandt andre høre:



Peter Techow



Michael Mørch



Dan Hessellund

Vi ses den 22.-24. april!

leder;

Giv juleglæden videre

JULEN ER HJERTERNES fest, siger man. Hvad det mere konkret betyder, kan man altid diskutere, men for de fleste er december måned noget særligt. Lyset, forventningen og den særlige stemning gør noget godt ved os. Vi bliver mere opmærksomme på hinanden og får også lyst til at gøre noget godt for andre. I juletiden bliver de menneskelige værdier poleret, og åbenheden bliver lidt større end normalt. Derfor rummer december måned også mange muligheder for at række julens budskab videre.

For os som kristne er juletiden derfor en oplagt mulighed for at give den glæde videre, som vi selv har fundet i troen på Jesus. Og også en udfordring til at prioritere julens *indhold* frem for at lade højtidens blive en stressfaktor, hvor vi stiller så store krav til festens *indpakning*, at glæden opløses af endeløse huskelister.

JULEMAGASINET 24:12 ER en oplagt mulighed for – og kærkommen hjælp til – at give glæden videre i julemåneden. 50 siders alsidige julerier, men med fokus på ham, der er julens centrum og indhold. Selvfølgelig de mest introverte af os vil kunne give det videre til naboer, kolleger, familieledemænd eller andre i vores netværk, som vi gerne vil give en julehilsen med indhold. Det kunne jo også være, at en artikel i 24:12 på et senere tidspunkt blev anledning til et spørgsmål og dermed starten på en samtale om andet end vind og vejr og weekendens foldboldkampe?

Uddelingen af 24:12 kan også kombineres med en invitation til adventshygge for eksempel for naboerne. I vores tid er naboskabet ofte meget "tyndt" – især om vinteren, når man ikke opholder sig meget udendørs. Derfor er det en oplagt mulighed at invitere til kaffe og måske et par adventssange i decemberskumringen.

Julefesterne i missionshus og kirke – som nu om dage ofte holdes før jul – er endnu en gylden anledning til at invitere især børnefamilier med til. Det sker også mange steder. Men i en tid, hvor vi i LM ikke samler så mange børn fra ikke-kirkelige hjem som tidligere, kan julefesterne let blive en lidt lukket fest for os selv.

Skulle vi ikke gøre en indsats for at gøre festen *åben* og være opmærksomme på at invitere børnefamilier med, selv om børnene ikke er med i børneklubben?

JULEN ER FESTEN, der viser, hvor meget Guds hjerte banker for sin skabning. Han sendte sin søn til jord for at genoprette syndefaldets konsekvenser. Ja, han ofrede sin søn for at gøre det muligt for os at undgå fortabelsen og få evigt liv. Det er den store juleglæde. Der er stadig næsten tre uger til jul – og dermed til at udnytte netop den anledning til at give glæden videre.

Birger Reuss Schmidt
konst. ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

Jakobs
**Blomster-
forum**



Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Hvad skal du give i julegave?



Til
FAR

252 sider,
199,95 kr.

ANETTE B. KNUDSEN
Uden for byporten
Bibelhistorisk roman om den unge jøde, der bliver kriger for Messias.



Til
MOR

158 sider,
199,95 kr.

ANDERSEN & KNUDSEN
Medmennesker på menuen
20 livshistorier og opskrifter fra hele verden.



Til
**BEDSTE-
FAR**

258 sider,
249,95 kr.

FIRE FORFATTERE
Noget på hjerte
61 prædikener til årets søn- og helligdage af fire erfarne præster.



Til
**LILLE-
BROR**

104 sider, 149,95 kr.

RUNAR BANG
Tre i et træ
»Bogen er med sit finurlige univers virkelig svær at slippe.« Tro & Mission

Få flere idéer på lohse.dk/julegaver

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk



Vi søger nye medarbejdere

Kernehuset er et bofællesskab, hvor der bor 12 voksne mennesker med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Formålet er at danne rammen om et kristent hjem. Vores opgave er at være med til at højne livskvaliteten for den enkelte, og tage vare på de udfordringer, som deres handicap medfører.

- En pædagog, diakonal eller anden faglig relevant uddannet medarbejder på 32 timer i et vikariat.
- Vågen nattevagt/omsorgsmedarbejder på 20 timer og tilkaldsvikar
- Tilkaldsvikarer

Ansøgningsfrist 15/12 2015.

Se et mere udførligt opslag på vores hjemmeside:
www.kernehuset-ans.dk.

Vi er medlem af Kristelig Handicapforening i Danmark.



Følg LM på Facebook
facebook.com/dlmdk



Læs det.
Giv det til din kollega.
Giv det til din ven.
Giv det til din familie.
Giv det til din nabo.



Pris: 49,95 kr. Bestilles på lohse.dk/24-12



VIL DU RÆKKE UD
TIL MENNESKER?

REACH!

Luthersk Mission søger volontører til det Internationale arbejde fra sommeren 2016 og et år frem.

To volontører til menighedsarbejde
Slem Reap, Cambodja

To volontører til børnehaver
Phnom Penh, Cambodja

Tre volontører til undervisning af missionær børn
Klabakarl, Tanzania og Arequipa, Peru

Lærervolontør
Arequipa, Peru

Læs mere om stillingerne på dlm.dk/job
Ansøgningsfrist: 31. januar 2016.



penta byg a/s
HOVED- OG TALENTRPRISER

pentabyg.dk

Kirketjener

En 26 timers stilling som kirketjener ved Solvang Kirke, Remisevej 10-12 København S er ledig til besættelse 01.03.2016.

Ansøgningsfrist 20. december.

Vi forventer at du er positivt indstillet overfor kirkens liv og de mange aktiviteter, der foregår i sognet, og at du kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt samt indgå positivt i samarbejdet med kirkens øvrige ansatte, præster og frivillige medarbejdere.

Det fulde stillingsopslag kan ses på kirkens hjemmeside www.solvangkirke.dk eller ved henvendelse på kirkens kontor.

Skal du være pedel på Stubbekøbing Efterskole?



Med virkning fra 1. marts eller snarest herefter søger vi en pedel til at varetage de praktiske opgaver på skolen. Vores nye pedel skal være håndværker eller have flair for håndværksmæssigt arbejde.

Vi tilbyder:

- Et godt og varieret arbejde med opgaver både ude og inde
- God arbejdsplads med mulighed for at sætte præg på dit eget arbejde.
- Mange spændende renoverings- og byggeprojekter
- Vi vil være behjælpelig med at finde en lejebolig i byen, hvis du har behov for det.

Vi forventer:

- At du med energi og gejst har lyst til det praktiske arbejde (Vedligehold, havearbejde, rengøring m.v.)
- At du er interesseret i de unge og, hvis det er muligt, tager dem med i en arbejdsproces.
- At du er en personlig kristen og vil indgå i arbejdsfællesskabet med de øvrige medarbejdere

Sidste frist for ansøgning er d.15. januar Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt hurtigst muligt herefter. Ansættelsen vil ske efter relevant overenskomst

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte forstander Ivan Jakobsen på tlf.nr: 2784 5425.

Ansøgningen sendes til: Stubbekøbing Efterskole, Gl. Landevej 27 B., 4850 Stubbekøbing eller på ij@stefalster.dk

STUBBEKØBING
EFTERSKOLE



Evald Juhl; Vi har stadig behov for vækkelse, så det er fællesskabet om frelsen i Jesus, der samler os. Derved undgår vi grøftegravning mellem forskellige fløje

Taknemmelige og udholdende pionerer

Else og Evald Juhl flyttede til Holstebro for at støtte LM-opstart. Efter mere end 40 år er de stadig aktive



FOTO: OLE SOLGAARD

Else og Evald Juhl har været med i Holstebro LM helt fra starten. For dem er udholdenhed og forpligtelse vigtig.

AF OLE SOLGAARD

Else og Evald Juhl ser tilbage på pionertiden i LM-arbejdet i Holstebro med glæde og taknemmelighed. De flyttede til byen i 1974 og er nogle af dem, der næsten har været engagerede i hele forløbet. Og det har krævet udholdenhed i tjenesten.

Glæde og forpligtelse

Evald Juhl var i en årrække leder i juniorklubben, og det var både en givende og krævende opgave. Han husker, at han en dag kørte hjem i sin gule Fiat og følte sig helt tom, udsiddt og modløs. Alligevel fandt han mod til at fortsætte uge efter uge i årevis.

Han nævner flere ele-

menter som forklaring på, hvordan han kunne holde ud. Han erkender, at han nok lukkede ned for sine følelser på en ikke sund måde og ikke indså sine begrænsninger. Men samtidig fandt han også styrke og glæde i det evangelium, som han selv levede af, og som børnene måtte høre.

Han oplevede, at det at skulle bringe Guds ord videre til børnene var givende for hans egen tro. Så selvom opgaven var krævende, mener han, at han fik mere igen. Det spillede også en rolle for ham, at Jesus i en lignelse kalder den tjener "salig", som er i gang med at "dele mad ud", når hans herre kommer tilbage.

Udholdenhed og forpligtelse over for den betroede

opgave er vigtig for Evald Juhl, der i dag er 69 år. Han understreger også behovet for, at voksne knytter relationer til børn og unge, hvis evangeliet skal slå rod i næste generation.

Behov for vækkelse i dag

Else og Evald Juhl var med i den store såkaldte Skjern-vækkelse omkring 1970. Og de har også set de gode frugter af en mindre vækkelse i Holstebro i 1980.

"Vi har stadig behov for

vækkelse, så det er fællesskabet om frelsen i Jesus og missionskaldet, der samler os. Derved undgår vi grøftegravning mellem forskellige fløje. Vi har behov for at holde fast i troen på den hellige, kærlige og frelsende Gud," understreger Evald Juhl.

"Det er vigtigt, at der er åndeligt liv i en menighed, og at vi har noget at samles om. Ellers ender vi bare i en masse ydre aktiviteter. Og vækkelsesånden er vigtigt, så man ikke bliver rigid og

Glimt af Holstebro LM

Forhistorien er, at Christa Knudsen samt Kirsten og Svend Aage Brosbøl som tilflyttere til Holstebro tog initiativ til en lille bibelkreds eller husmenighed i 1968.

Der kom stille og roligt flere unge familier til, blandt andet Else og Evald Juhl, der i studietiden i København havde været tilknyttet Nansensgade LM. Nu ville de gerne flytte et sted hen, hvor de kunne støtte op om et pionerarbejde.

I 1980 blev der afholdt 27 teltmøder i Holstebro med Børge Bækgaard og Erik Trans som talere – kun afbrudt af en lille pause, hvor teltet skulle repareres efter en voldsom sommerstorm. Gennem disse uger kom flere til tro, og mange blev fornyede i troen og sluttede sig til LM-arbejdet.

Kredsen har netop fejret 25 års jubilæum for det missionshus, der blev bygget i 1990 – og som siden er udvidet.

stivner i formalisme og tradition," tilføjer han.

Han konstaterer også, at der altid har været en dialog mellem den sociale linje og den dogmatiske linje i LM-arbejdet. Begge dimensioner er efter hans mening væsentlige. Det er vigtigt at høre og modtage det sande ord. Og det er vigtigt at komme ud over rampen med hjælp til andre.

Plads til forskellighed

Else og Evald Juhl oplever, at de to sider er tilgodeset i Holstebro LM. Efter deres vurdering har der ikke været væsentlige konflikter i fællesskabet. Der har været

uenighed, men ikke uvenskab.

Ægteparret påpeger, at kulturen i Holstebro LM er, at der er plads til forskellighed i en menighed. Og man må indimellem bøje sig for hinanden. Mangfoldigheden er vigtig, så man kan trives som det kristne menneske, man er.

For Else har det som tidligere bestyrelsesmedlem især været vigtigt at lytte til de unge og de unge familiers ønsker, så stivnede former ikke hindrer trivslen eller evangeliets forkyndelse. For tiden er hun aktiv i det tværkulturelle arbejde blandt flygtninge og indvandrere.

Kender du en blind eller svagsynet...?

Så henvis til KABB!

- ✓ Bibelen og kristen litteratur som CD-lydbog
- ✓ Gratis udlån til blinde og svagsynede
- ✓ Mere end 900 titler – og altid nye på vej
- ✓ Katalog på www.kabb.dk
- ✓ Kristeligt Lydblad hver måned
- ✓ Årligt sommerstævne



Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
Jernbanegade 19 A, 7000 Fredericia
Tlf: 7591 0255
Mail: post@kabb.dk

Vær med til at støtte FIT-fonden

Vores halvtidsansatte forkyndere, Dan Hessellund og Peter Olsen, har igen i år medvirket ved møderækker, lejre, bibeldage og weekender rundt i hele landet.

Vi glæder os over, at kredse og frimenigheder, små som store, i hele landet kan gøre brug af de to afdelingsansatte uden at skulle betale for det. Naturligvis er der udgifter forbundet med det, men vi håber og tror, at udgifterne kan dækkes gennem frivillige gaver.

Vi er taknemmelige for de gaver, der allerede er givet.

Samtidig spørger vi frimodigt om en god decembergave for at få økonomien til at balancere. Vi håber, at I vil støtte arbejdet, så vi kan have ansatte til at undervise og forkynde Guds ord ved møderækker og lejre også fremover.

Gaver til FIT-fonden: Reg. nr. 7780 - Konto nr. 1952662.

Thomas Beck, formand for Vestjyllands afdeling og
Martin Jepsen, formand for Sønderjylland-Fyns afdeling



Nyt katalog udkommer
d. 7. januar, følg med
på vores hjemmeside

**felix
rejser.dk**

www.dlm.dk

Her finder du inspiration, nyheder, fakta, vidnesbyrd, anmeldelser og meget mere!

bagvendt;

Bagvendt bliver skrevet på skift af missionær Anne-Lene Olofson, studerende Emil Solgaard og jurist Susanne Harstad

En oplevelse af de rigtig gode

AF ANNE-LENE OLOFSON
ARUSHA, TANZANIA



Under vores hjemmeophold sidste år kom vi ofte til nogle hyggelige og

opbyggelige stuemøder hos Ivan og Marianne Jakobsen, forstanderparret på Stubbekøbing Efterskole.

En aften i december forberedte Marianne os på, at vi efter talen og kaffen ville få en overraskelse.

En række af skolens elever kom nemlig som et flot Luciaoptog ind i den mørklagte stue.

Nogle elever gik på deres gode ben og gjorde sig stor umage med at holde takten. Og en af de

smukke luciaterner trillede med i optøget i sin kørestol.

Nogle kunne synge melodien til Luciasangen rent og hjalp på den måde de andre til at holde tonen bedst muligt. Og de fleste havde lært sangteksten helt udenad.

Når man tænker ordentligt efter, er det egentlig meget krævende at være med i et Luciaoptog. Man skal vænne sig til at være klædt anderledes på, end man plejer,

man skal både kunne gå i takt, synge rimeligt rent, huske sangens ord og samtidig sørge for at undgå at puste det stearinlys ud, man har i hænderne.

Men eleverne klarede det hele så flot, at jeg fik en klump i halsen, da jeg så ind i deres strålende øjne, mens de forlod stuen efter at have givet os en fantastisk oplevelse.

Egentlig har Lucia ikke noget med juletraditioner at gøre. Lucia


levede fra år 283 til 304. Hun var en kristen jomfru, der døde som blindet martyr, fordi hun ikke ville tilbede den romerske kejser. Men hendes navn betyder lys. Derfor fejres hendes dag som en lysfest den 13. december midt i den mørkeste tid på året.

Tak til alle de seje efterskoleelever, der gav os en super oplevelse af lys og glæde midt i en mørk tid, fordi Jesus er lyset.

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød



ID-nr. 42591
Maskinel Magasinpost
Udbringes senest
lørdag d. 5. december 2015



LUTHERSK MISSION

21

4. december 2015

Argang 115

tro & mission

Inspiration | nærvær | holdning

Den sidste måneds medieomtale har givet DBI har mulighed for at komme på banen og fortælle, hvad institutionen står for. Det glæder rektor Børge Haahr Andersen sig over



TEMA

Helbredelse:
Nogle kristne oplever en mirakuløs helbredelse ved bøn, andre gange helbreder Gud gennem lægerne – og andre igen bliver slet ikke helbredt.
"Gud kan helbrede, men det sker, hvor og når han vil," minder sjælesøger Dan K. Månsson om

.....
Læs tema side 8-11



Mange etiopiske kvinder føder på klinik. Det er nu muligt at foretage kejsersnit på tre helsecentre i Syd Omo

.....
4



Rune Christiansen fra Skjern glæder sig til LM's Landsmøde i april 2016. "Jeg vil ikke gå glip af noget," siger han

.....
5



På inspirationsdag om mission fik Morten Szilas fra Nordstfyn LM lyst til at starte en åben bibelstudiegruppe

.....
3