

## Rygte

Hvis der er noget, pressen og de sociale medier er dygtige til, så er det rygter. Hvad der rygtes et sted, kan hurtigt få ben at gå på og blive bragt i mange andre sammenhænge. Særligt hvis det er et dårligt rygte, for det kan skabe interesse. Dårligt rygte giver ørenlyd og opmærksomhed – og hvem vil ikke gerne have det? Der spidises ører, især hvis det er om en kendt.

At have et rygte er ikke nødvendigvis særligt rart. At sprede et rygte er måske heller ikke det bedste, man kan gøre. At løbe med rygter er nok noget, man skal holde sig fra.

Men alligevel kan der være noget godt

over rygter. Man kan både have godt rygte og dårligt rygte. Man kan være årsag til et rygte, som måske ikke er det værste at være årsag til.

Om Jesus blev det engang sagt, at "rygtet om ham spredtes mere og mere".

Det rygte løb, og det er blevet ved med at løbe lige siden. Det, der blev sagt, var ikke altid rosende eller sandt, men rygtet var ikke til at stoppe.

Dog er det også af og til sket, at rygtet er forsvundet, hvilket ikke er det bedste, for her er der et rygte, som det er værd at slå et slag for.

Jakob Valdemar Olsen

### Prædiken;

» Jeg ville ikke have kunne lave prædikenen, hvis Gud ikke havde været med i arbejdsprocessen. Det var virkelig trosbekræftende

Samuel Christensen  
side 9

### Juleglæde;

» Den ægte og sande juleglæde, der virkelig kan føde lovsangen i os, kommer først, når man har fået lov at gå vejen fra krybben i julen til korset i påsken

Flemming Hansen  
side 12

### Sjælesorg;

» Bogen *Kroppen og ånden* opererer mellem menneskelig lidelse og ansvar, mellem skyld og skam, mellem erfaring og åbenbaring, mellem krop, sjæl og ånd – hvilket slet ikke er så enkelt

Rolf W. Jørgensen  
side 13

# Juleglæde i Etiopiens varme

Forældreløse Josef er dette år startet i 0. klasse

AF KAJA LAUTERBACH

I flere uger har juleriet været i gang over hele verden. LM's missionærer er involveret i juleforberedelser på mange forskellige måder. Her fortæller Birgitte Elmkvist Madsen, der arbejder i Ginir i Etiopien:

"Josef er en forældreløs dreng, som i flere år har levet på gaden i Ginir. Han kommer nu på dagcentret, som er tilknyttet kirken, og er dette år startet i nulte klasse. En dag var han på besøg hos missionærerne og bagte honningkager og et fælles forsøg på at flette julestjerner."

På side 4 kan man også læse om Elisabeth Pedersen, der er missionærbarn i Hawassa i Etiopien. Her er der både julepynt og dansk julekalender på tv, selvom juletræet er lavet af plastik.



PRIVATFOTO

## Den katolske kirke afviser mission over for jøder

**Kristne og jøder skal i stedet bekæmpe racisme og verdens uretfærdigheder sammen**



Joshua Koffman: "Synagoga and Ecclesia in Our Time".

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Et nyt dokument fra den katolske kirke slår fast, at jøder ikke skal omvendes. Kristne skal dog stadig fortælle om deres tro.

Dokumentet er det seneste led i en lang række af ændringer i den katolske kirkes måde at omtale jøder på.

**Ingen mission, men humanitært arbejde**

"Sagt konkret betyder dette, at den katolske kirke hverken udfører eller støtter nogen former for insti-

tutionaliseret missionsarbejde rettet mod jøder," står der i dokumentet på Vatikanets hjemmeside.

Kristne bliver dog opfordret til at "bære vidnesbyrd om deres tro på Jesus Kristus", så længe det sker på en ydmyg måde, der tager hensyn til folkemordet på jøderne under anden verdenskrig og anerkender, at jøderne har fået Guds ord betroet.

**Ingen frelse uden for den katolske kirke**

Jøder og kristne skal sammen "bære vidnesbyrd om Guds omsorg" gennem "hu-

manitært arbejde for retfærdighed og fred i verden".

Det kristne vidnesbyrd defineres i dokumentet som at lide frem for at skabe lidelse og stole på, at Gud gennemfører sin universelle frelsesplan i sin time.

Dokumentet henviser dog også til dekretet "ad gentes" fra 1965, hvor det hedder, at der ingen frelse er for dem, der ikke er en del af den katolske kirke. Kirken har derfor "en hellig pligt til at prædike evangeliet."

Hvorvidt den katolske kirke fortsat mener, at dette også gælder jøder, fortæller det nye dokument ikke.



**Johnny Lindgreen;** Der er brug for mindst fem millioner kroner i gaveindtægter inden nytår, hvis LM skal komme godt ud af 2015

## Ferielukket på sekretariatet

LM's sekretariat vil være lukket for personlige henvendelser fra den 23. december og resten af 2015.

Der vil dog være mulighed for telefoniske henvendelser den 28., 29. og 30. december, ligesom mailen altid er åben.

kl

## Sidste bankdag i 2015

Vi minder om, at sidste bankdag i år er den 30. december.

Det er nødvendigt, at gaver til LM indbetales senest denne dag, såfremt man ønsker skattefradrag for sin gave.

kl

## Betaling af abonnementer

Opkrævning af abonnementer på LM's tidsskrifter og blade vil i 2016 ske per 1. februar i stedet for som hidtil per 1. januar.

Det sker dels for at sprede belastningen i resurseteamet, der står for opkrævninger og bogføring, men også for at undgå de bogføringsmæssige udfordringer, det giver, når nogle abonnenter betaler i god tid, altså i 2015.

kl

AF JOHNNY LINDGREEN  
RESURSECHEF



Der er brug for støtte lige nu, hvis LM skal komme rimeligt i gang med et nyt arbejds- og missions-år.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at støtte LM med en god gave lige nu! Det har vi brug for, hvis vi skal få tingene til at hænge sammen økonomisk.

I de første 11 måneder af 2015 har vi modtaget 10,7 millioner kroner i gaver.

Tak!

**Mindst fem millioner**  
Vi forventer, at LM's udgif-

## Brug for en god gave

terne i 2015 følger budgettet. Derimod forventer vi andre indtægter, som der ikke er budgetteret med, og skal dermed ikke nødvendigvis skal op på det fulde gavebudget på 16,5 millioner kroner.

Alligevel er det vigtigt, at vi får mindst fem millioner kroner i gaveindtægter inden nytår for at komme godt ud af 2015. Sidste år indkom der 4,2 millioner kroner i december måned.

### Giv en ekstra julegave

Der er mange ting at glæde sig over i både vores nationale og internationale arbejde. Og arbejdet med at dele og sprede evangellets befriende budskab skal ikke bremses af økonomiske udfordringer.

Vær med – og støt LM med en ekstra julegave. Husk i øvrigt, at sidste



LM fik knap 1,1 million kroner i gaver i november og har samlet fået 10,6 millioner kroner i gaver i 2015.

Det betyder, at der er brug for gaver på knap seks millioner kroner inden nytår, før det fulde gavebudget for i år bliver nået.

bankdag i år er den 30. december – det er vigtigt, så-

fremt du ønsker fradrag for din gave.

essens;

# Global udvikling udfordrer økonomien

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM  
KONSTITUERET GENERALSEK-  
KRETÆR, CSH@DLM.DK



Der er en ny missionær-plakat sammen med dette nummer af *Tro & Mission*. Den er udtryk for et omfattende og glædeligt internationalt missionsarbejde

i Luthersk Mission. Men vi må ikke tro, at LM's internationale arbejde er, som det altid har været. For det er præget af de samme tendenser som verdensmission i det hele taget. Det er vi alle en del af.

Globaliseringen koster: På grund af globaliseringen er der i de fleste missionslande en økonomisk udvikling. Det bliver dyrere for missionærerne at leve lokalt. De senere år har det medført cirka 10 procents udgiftsførelse. Altså: hvis vi i LM ikke øger budgettet

tilsvarende, skal vi hvert år pille hver 10. missionær af plakaten.

Kortere udsendelser: Den helt generelle tendens verden over er tydelig. Missionærer bliver oftere udsendt i kortere tid. I LM har vi stadig nogle langtids-missionærer. Men det klare indtryk er, at gennemsnitsfrekvensen er blevet kortere.

Større gennemstrømning: Vi annoncerer løbende efter nye missionærer og opfordrer til at bede om nye. Det opmuntrende er, at vi faktisk i store træk får de folk,

som vi har brug for. Jesus opfordrer os til at bede om høstarbejdere. Erfaringen er, at han holder løftet om bøn-hørelse. Han kalder nye.

Når udsendelsestiden ofte er kortere, medfører det imidlertid, at gennemstrømningen af missionærer er større. Skal vi holde niveauet, er der nærmest hele tiden brug for nye folk.

Øget rekruttering: Det øger behovet for rekruttering, og der skal bruges flere resurser herhjemme på rekruttering. På kontakter og samtale-processer.

Mere uddannelse: Flere nye folk medfører mere efteruddannelse og oplæring. Nye missionærer skal have missionærtræning, kulturkursus og sprogtræning. Derfor kan det enkelte aktive missionær-arbejdsår let blive dyrere.

Mindre erfaring: Jo færre år i missionslandet, jo mindre missionærerfaring. Det er en kendt hemmelighed, at en missionær først for alvor rykker efter tre-fire år i landet. Det handler blandt andet om kultur, sprog og mentalitet. Rejser mis-

næren hjem efter fem-seks år, bliver den samlede erfaring mindre.

Ingen af os kan hæve os ud over disse verdensomspændende tendenser. Vi kan bare konstatere, at der forholdsvis er behov for flere nye folk. Så er det glædeligt, at der er nye folk, der følger kaldet. Desuden må vi se i øjnene, at missionsarbejdet bliver dyrere. Så er det godt, at velstanden blandt givnerne herhjemme stiger.

Og så må vi hele tiden prøve at få det bedste ud af det under de ændrede vilkår.)

tro &amp; mission

**Udgiver**  
Luthersk Mission  
Industrivænget 40, 3400 Hillerød  
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk  
W www.dlm.dk  
Ekspedition: Man-fre 10-15  
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad  
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

**Redaktion**  
T 48 20 76 80  
E tm@dlm.dk  
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.  
E nlm@dlm.dk  
Kaja Lautrupbach, journalist/red.sekr.  
Ole Solgaard, journalist

**Deadline**  
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 5. januar 2016.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside. Bibelciterer er fra den autoriserede

oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

**Abonnement**  
Luthersk Mission  
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk  
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002  
Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

**Pris**  
Danmark: 410 kr. pr. år.  
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.  
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.

Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)  
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

**Annoncer**  
Grundpris  
Kr. 9,25 pr. spaltecentimeter  
Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390

**Fritidsjournalister**  
Bornholm  
P.t. ingen  
København  
Kim Jørgensen  
T 33 21 23 95  
E kimskj@mail.dk  
Christina Holmegaard Pedersen  
T 59 27 40 02,  
E cnillima@hotmail.com  
Lolland-Falster  
Jan Nielsen  
T 54 85 44 96  
E Irr\_jan@mail.dk  
Sønderjylland-Fyn  
Ulla Jacobsen

T 61 67 21 49  
E ullajacobsen@live.dk  
Vestjylland  
Gunnar Riis Jensen  
T 97 12 74 62,  
E gunnar@riis.mail.dk

» **Jens C. Schmidt;** Det skal ikke bare være en hyggetur, når man skal af sted på kursus. Der skal være kød på

## Mere mod på genbrug

På inspirationsdag fik 120 LUMI-medarbejdere redskaber til at styrke fællesskabet

AF KAJA LAUTERBACH

"At opleve så mange frivillige på én gang og så engageret snak. Det var fantastisk og også lidt overvældende."

Det siger resursechef Johnny Lindgreen efter inspirationsdagen for LUMI Genbrug i LM's missionshus i Nansensgade i København fredag den 4. december.

120 mennesker – tæt ved halvdelen af alle de frivillige medarbejdere i LUMI Genbrug – fra hele landet deltog.

Så høj en mødeprocent giver motivation til at arrangere den slags, mener resursechefen, der fortæller, at han bliver lidt ydmyg, når han møder så mange friske og engagerede mennesker i sine forældres generation.

Bagefter har han også kun hørt positive kommentarer.

### Livlig samtale

LUMI Genbrug har i flere år holdt en inspirationsdag mellem butikslederne i LUMI Genbrug, men i år havde man inviteret alle de frivillige i butikkerne med.

"Vi ville gerne styrke fællesskabet og samarbejdet mellem butikkerne og mellem personalet på tværs," begrundet genbrugskonsulent Finn Larsen.

Virksomhedskonsulent Sven Madsen fra Odense for hele formiddagen under emnet *Gå glad til genbrug*.



Der var livlig samtale og erfaringsudveksling i løbet af hele inspirationsdagen for LUMI Genbrug.

Det handlede om at komme hinanden ved og have det godt sammen og om at få redskaber til at få – og bevare – en god tone.

Sven Madsen holdt flere oplæg, der vekslede med livlig samtale i grupper.

Om eftermiddagen var der en række seminarer at vælge imellem, hvor hver deltager kunne vælge to. De spændte lige fra råd om og vejledning til prissætning, kundepleje, mission i genbrugsarbejdet og praktiske

forhold som brug af kasseapparater, MobilePay og brug af elektroniske medier i markedsføringen.

Alle seminarer bestod af et kvarters oplæg og en times snak og erfaringsudveksling.

**Kursus – ikke hyggetur**  
LUMI Genbrug i Vestjylland havde sendt en hel busfuld medarbejdere af sted på kursus: 28 fra butikken i Skjern og 19 fra butikken i Videbæk.

Jens C. Schmidt, der er butiksleder i Skjern fortæller, at de havde opfordret alle medarbejderne til at tage af sted.

"Vi havde indstillet os på at lukke butikken på grund af kursus, men det blev dog ikke nødvendigt, da nogle af forskellige grunde var forhindret i at tage af sted en hel dag," siger han.

Selv om medarbejderne i LUMI Genbrug har mange forskellige opgaver, var programmet så bredt, at der

var noget, der var relevant for alle, vurderer Jens C. Schmidt.

Han har også kun fået positive tilbagemeldinger. Dog var der nogle, der syntes, det var vanskeligt at vælge seminar. De syntes nemlig, at flere af dem var relevante at være med til.

"Derfor skal vi nu i gang med at følge op og dele erfaringerne," siger Jens C. Schmidt.

Selv glæder han sig over en udbytterig dag, hvor han

fik gode redskaber til, hvordan man kan gøre nogle ting endnu bedre.

"Det er nemlig vigtigt, at en butik aldrig går i stå, men at man hele tiden tænker nyt," har årene som leder af genbrugsbutikken lært ham.

"Der var også et socialt element i inspirationsdagen med fællesskab og mulighed for at hilse på dem fra de andre butikker – selv om der ikke var meget tid til det," siger Jens C. Schmidt.

Det er han nu ikke så ked af, for, som han siger: Det skal ikke bare være en hyggetur, når man skal af sted på kursus. Der skal være kød på.

### Besøg fra LivogJob

To af de aktører i Danmark, der nyder godt af genbrugsbutikkerne, deltog også i inspirationsdagen.

Det tværkulturelle arbejde er en af de arbejdsgræne, der nyder godt af overskuddet fra LUMI Genbrug, og tværkulturel konsulent Claus Kristensen fortalte om arbejdet.

En af aktiviteterne på STU-uddannelsen *LivogJob* i Stubbekøbing er at producere stearinlys. Alle genbrugsbutikkerne samler lysestumper ind, som så bliver genbrugt til nye lys af eleverne på *LivogJob*. Lærer Niels Rasmussen kom på besøg med et par nystøbte lys som gave til alle medarbejderne som tak for hjælpen.

## De har brug for dine penge

Theara er leder af kollegiet for piger i Siem Reap i Cambodja. Her bor cirka 20 unge kvinder, mens de får en uddannelse på byens universitet. Theara er kristen, og på kollegiet oplever pigerne også Jesus – både gennem andagter og et kristen fællesskab. De fleste af dem bliver kristne.

Hvis du gerne vil give flere unge piger mulighed for at bo på kollegium i Cambodja, kan du indbetale en gave på MobilePay 93390022 eller konto 2230-0726496390.



Halalqo fra Alexia i Etiopien skulle føde for sjette gang.

Der var imidlertid problemer med moderkagen, og hun blev akut overført fra helsecenteret i Kolbe til Jinka Hospital på grund af blødninger. Her fik hun blodtransfusion, og kvinden og hendes nyfødte tvillinger overlevede.

Hvis du gerne vil støtte, at flere fødende kvinder i Syd-Etiopien kan få hjælp, kan du indbetale en gave på MobilePay 93390022 eller konto 2230-0726496390.



» **Elisabeth Pedersen;** Sidste år fik jeg lov at sætte stjernen på juletræet. Der er masser af julepynt, noget jeg selv har lavet. Det er ikke særlig specielt, men det ser fint ud

# Dansk jul med plastikjuletræ og varme

Tiårige Elisabeth fejrer jul i Etiopien med pakkekalender, gaver og Absalons hemmelighed

AF KAJA LAUTERBACH

Hos Elisabeth Pedersen er det varmt i december. Det føles næsten som ørken, forklarer hun om den varme og støvede vej, som hun og hendes norske ven Moses går på, når de skal hjem fra skole.

Den tiårige pige er missionærbarn i Hawassa i Etiopien. Her er hun en del af mange kulturer, da hun går i norsk skole – dog med en dansk lærer – og har de kreative fag sammen med amerikanske og tyske missionærbørn.

Julen fylder heller ikke så meget i gadebilledet. Dels fordi man først fejrer jul i Etiopien den 7. januar, og dels fordi der ikke er særlig meget pynt i gaderne – der er kun nogle "grimme juletræer" i nogle få butikker, fortæller Elisabeth, der har boet i Etiopien siden 2006.

Men det betyder ikke, at traditioner og julehygge fylder mindre end i Danmark.

## Julekalender på dvd

Juleforberedelserne hos familien Pedersen begynder dagen før første søndag i advent, hvor de pynter op i huset.

"Den dag pynter vi juletræet, og det glæder jeg mig til," siger Elisabeth og forklarer, at deres juletræ er af plastik, og at de har haft det i mange år.

*Både Elisabeth og de norske elever havde travlt med at lave julegaver på skolens juleværksted.*

"Sidste år fik jeg lov at sætte stjernen på. Der er masser af julepynt, noget jeg selv har lavet. Det er ikke særlig specielt, men det ser fint ud."

Elisabeth har også en pakkekalender, som hendes mormor har sendt. Der er slik i pakkerne, og det spiser hun, mens familien ser julekalender sammen. Det er dvd-udgaver af danske tv-julekalendere. Der var en kæmpe slikkepind den 1. december, som hun nød til filmen, og mens de bagefter læste et kapitel i bogen *Julemysteriet*.

"I år skal vi se den samme, som man skal se i Danmark (Absalons hemmelighed, *red.*)," siger hun.

Når man ser julekalender på dvd, kan man blive fristet



FOTO: THERESE VANG

til at se flere afsnit på en gang.

"Men det gør vi kun, hvis vi har glemt det en dag," siger Elisabeth.

## Advent i skolen

På Den Norske Skole, hvor Elisabeth går, gør de også noget ud af, at julen nærmer

fik Marie, som er den yngste elev," siger Elisabeth.

"Vi havde også juleværksted hele dagen, hvor vi lavede julegaver. Om aftenen så vi en julekalender på norsk, sammen med de norske børn og forældre.

Børnene på skolen forbereder også et jule-skuespil, som de opfører for forældrene til juleafslutningen. Elisabeth er lidt spændt på, om de amerikanske og tyske missionærer også kommer, så aftenen kommer til at foregå på engelsk.

## Bedsteforældre på besøg

Hvert år kommer enten Elisabeths morforældre eller farforældre på besøg i Hawassa, og det glæder hun sig rigtig meget til. Volontør Therese Vang, der er Elisabeths lærer, skal også holde jul sammen med familien i år.

Selve juleaften plejer familien at være til skandinaviske gudstjeneste. Her opfører skolebørnene deres jule-skuespil igen, når det er muligt. Men det er det desværre ikke i år, fordi to af de norske børn skal fejre jul i Etiopiens hovedstad Addis Abeba.

Selve juleaften hos familien Pedersen begynder med, at de lægger alle gaverne under juletræet før julemidtdagen.

Elisabeth fortæller, at hun ikke så godt kan lide de der mærkelige kartofler med

sukker på.

"Normalt skal jeg også spise andre ting, men til jul får jeg lov at slippe lidt. Derfor håber jeg, at jeg også i år bare kan spise flæskesteg og and og den slags," siger hun.

## Selv bestemme sengetid

Når familien er færdig med at spise, går de rundt om juletræet.

"Og så synger vi, synger og synger. Nogle gange synger vi rigtig mange julesange. Det er sådan, at man får lov at bestemme en sang hver, som man skal synge," siger Elisabeth.

"Og så pakker vi gaver op. Jeg plejer altid at være den, der finder de forskellige gaver – og jeg plejer altid at få lov at åbne min gave først. Men kun nogle af dem, det er ikke sådan, at jeg åbner alle gaver. Og så siger min mor: 'Prøv at finde en til den eller den person!'"

Så vidt Elisabeth husker, får de risalamande efter gaverne.

Elisabeths juleaften plejer at slutte med, at hun ser på sine julegaver, leger lidt med dem, og prøver at bygge lidt på dem.

"Og så må jeg selv bestemme, hvornår jeg vil i seng. For den næste dag har vi fri," siger hun.

*Du kan læse om Elisabeths hverdag og hendes dykkerantilope på [dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt).*

glimt fra [dlm.dk](http://dlm.dk);



I marts i år begyndte 12 unge fra Bolivia og Peru på en ottemåneders bibelskole i Arequipa. På det hold, der begynder i marts 2016, er der også mulighed for elever fra Danmark.

Læs mere på [dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt).



I Nordvestkirken i København tilbød LMU'erne at passe børn lørdag den 21. november, sådan at forældrene kunne få noget tid sammen uden børn.

Læs mere på [dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt).



**Signe og Brian Bjørn Nielsen;** Med vores baggrund som volontører har vi set, at missionærer er ganske almindelige mennesker, som Gud bruger. Det giver os frimodighed

# Endelig Tanzania efter otte års forberedelse

Ung familie skal være missionærer på bibelskole i Kiabakari

AF KAJA LAUTERBACH

Efter otte års forberedelse rejser Signe og Brian Bjørn Nielsen og deres børn, Silas og Alma, til Tanzania den 6. januar 2016.

"Endelig," siger de.

Der venter dog lidt mere forberedelse, inden de flytter til Kiabakari Bibelskole i Nordtanzania til næste sommer. Først skal de nemlig på sprogskole i Iringa og lære swahili.

Fra januar 2017 bliver Brian Bjørn Niensens primære opgave at undervise på bibelskole i Kiabakari. Efteråret 2016 skal han bruge på at snakke en masse rundt i stiftet – træne swahili og lære folk at kende. Og så skal han høste erfaring ved at kigge missionær Erik Haahr Andersen, der er lærer på skolen nu, over skulderen. Det er en mulighed, han glæder sig over at få.

## Gud standsede dem ikke

De otte års forberedelsestid regner 32-årige Brian Bjørn Nielsen fra sit ophold på Luthersk Missions Højskole (LMH) i 2007. Det var nemlig, mens han gik på missionslinjen her, at han fik vished om det kald, som Gud havde ladet vokse frem i ham.

Derfor tog han efter LMH'en HF-eksamen og begyndte så at læse teologi. Han afsluttede studiet i september i år.

"Jeg tænkte, at Gud kunne nå at standse mig i løbet af de to år, det tog at tage min HF-eksamen, hvis det ikke var den vej, han ville, jeg skulle gå. Men jeg blev tværtimod bekræftet i kaldet," siger Brian Bjørn Nielsen, der også er udlært elektriker.

Gud havde allerede plantet spiren til et kald til en opgave i International mission i ham før det. I foråret 2006 var han lærervolontør i Sumbawanga. Dengang så han behovet for, at de kristne bliver oplært i troen.

LM slog stillingen som lærer på Kiabakari Bibelskole op for to år siden. Dengang var Signe og Brian Bjørn Nielsen imidlertid ikke helt klar til at søge den. Men da stillingen stadig var ledig to år efter, oplevede de det



Signe og Brian Bjørn Nielsen og deres børn, Alma og Silas, der fylder henholdsvis to og fire år i januar 2016, har haft 10 gode ugers forberedelse i England her i efteråret.

mer hjem, hvordan danskere brokker sig over alt muligt," siger Signe Bjørn Nielsen.

"Det er som en social ting i kulturen, at man hyggebrokker sammen."

De har det fint med at få ordet missionær hæftet på sig selv.

"Måske hænger det også sammen med vores baggrund som volontører. Vi har set, at missionærer er ganske almindelige mennesker. De er syndere som alle andre, som Gud bruger. Det giver os frimodighed," siger de.

## Forbøn giver tryghed

Den 6. december kom familien tilbage fra England til Danmark, hvor de bor i et lånt sommerhus, indtil de skal rejse til Tanzania. Deres

som, at "det er nok det, vi skal".

"Det blev vi så bekræftet i, da LM gerne vil sende os," siger de.

## Først: familiens trivsel

Signe Bjørn Niensens opgaver i Kiabakari er ikke fastlagt endnu – og det har hun det fint med.

"Indtil Alma fylder fire år, må jeg være 75 procent derhjemme. Ud over det skal jeg fungere som sygeplejerske på bibelskolen og måske undervise i basal sundhed," siger hun og fortæller, at hun var på kursus i international sundhed på Københavns Universitet i august.

Det er også muligt, at hun skal involvere sig i arbejde blandt kvinder og børn, men allerførst handler det om at få skabt en god hverdag, som familien kan trives i.

Fra sommeren 2016 sender LM volontører til Kiabakari, fordi missionærparret Inge-Marie og Simon Røgers ældste datter, Neema, skal de også lave aktiviteter for førskolebørn og dermed for familien Bjørn Niensens to børn.

Mens familien bor i Iringa har de dog den samme vo-

lontør – Louise Andersen – med, som var med familien, mens de var på et ti ugers kursus på All Nations Christian College i England i efteråret, og som børnene kender og er trygge ved.

Det betyder, at forældrene har kunnet fokusere 100 procent på undervisningen i England – og de ser frem til, at det kan fortsætte i Iringa.

## Sprogskole i Iringa

Når parret begynder på sprogskole omkring 1. februar, er Signe Bjørn Nielsen ikke helt blank, men har et fundament at bygge videre på.

Hun er nemlig vokset op som missionærbarn i Tanzania fra hun var to til fjorten år. Senere var hun også lærervolontør i Sumbawanga fra 2005-2006.

"At se landet med voksne øjne fik nogle brikker til at falde på plads," siger den 31-årige kvinde.

Efter et LMH-ophold uddannede hun sig til sygeplejerske og har siden 2011 arbejdet på psykiatrisk afdeling.

Mens familien Nielsen er på sprogskole, skal de bo på LM's grund i Iringa. Her boede de også i november

2014, hvor de var på ferie i Tanzania, og det kan Silas på knap fire år huske,

"Det gør, at han har en lille ide om, hvad det er at komme til Tanzania. Han ved ikke, hvad det vil sige at skulle bo der, men han ved, hvordan der ser ud," siger forældrene.

## Væk fra hyggebrok

Signe og Brian Bjørn Nielsen synes, det giver god mening, at de skal tilbage til Tanzania, hvor de kender lidt til kultur og sprog.

"Selv om vi er fuldt ud klar over, at der er stor forskel på at være missionærbarn og volontør og så 'rigtig' missionær, har vi en fornemmelse af, hvad vi går ind til," siger de.

"Vi er for eksempel helt med på, at tid er noget helt andet end i Danmark. Som dansker kan man irritere sig grænseløst over, at ingen kommer på det tidspunkt, der står på en invitation, men fordi vi er forberedt på det, håber vi, at vi ikke lader os gå alt for meget på af det."

Mest af alt glæder de sig til at komme til at dejligt, hjertevarmt og gæstfrit folk, der ikke brokker sig hele tiden.

"Det slår en, når man kom-

egne ting og sager blev sorteret og fordelt, før de rejste til England sidst i september. Noget har de haft med, andet blev pakket ned til Tanzania, noget skal blive i Danmark, og noget blev blevet væk.

Afrejsen er ved at være konkret nu efter af have været lidt sløret og taget i den lange forberedelsestid.

"Heldigvis er vi gode til at leve i nuet," siger de.

"Det betyder også, at vi ikke er så gode til at bekymre os, men vi er da spændte på, hvordan det kommer til at gå, men har oplevet og erfaret, at tingene falder lige så stille på plads."

Signe og Brian Bjørn Nielsen hviler i, at de ikke rejser til Tanzania på egen hånd, men at Gud er med og lægger tingene til rette og udruster.

"Det har vi fået lov at erfare i tiden i England. Hvis vi skulle gå på egen hånd, ville det være ret overvældende," siger de og tilføjer, at de oplever en tryghed i at være kommet til at stå på bedrifter både i deres nærkontakt-kredse og andre steder.

PRIVATFOTO



## UDSENDELSSESFEST

Søndag den 3. januar 2016 kl 10.30

i Aroskirken, Oktobervej 61a, 8210 Århus V

## SIGNE OG BRIAN BJØRN NIELSEN

udsendes – sammen med børnene Silas og Alma – til en tjeneste i Kiabakari, Tanzania.

Prædiken ved konstitueret generalsekretær Carsten Skovgaard-Holm og indvielse af Signe og Brian ved landsformand Henrik P. Jensen. Efter gudstjenesten er der en let frokost, hvorefter der er mulighed for at bringe hilsener.

Alle er velkomne!

kirke;

» **Amerikansk organisation;** Bibelen er en bog, der har "skadet millioner af mænd, kvinder og børn" med "en primitiv tro"

## Opfordring til hoteller: Sig nej til Gideonitternes gratis bibler

**Bibelen er skadelig og bør ikke ligge på hotelværelser, mener amerikansk organisation**

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

*Scandic-hotelkæden har lagt Bibelen tilbage på hotelværelserne.*

Det skal være slut med at finde Bibelen i skuffen i sit sengebord, når man besøger amerikanske hoteller. Det mener *Freedom From Religion Foundation (FFRF)* (foreningen for frihed fra religion, red.), der har sendt et brev til 15 forskellige hotelkæder i USA, der tilsammen dækker 33.000 hoteller i USA.

I brevet anmoder de hotelkæderne om at tilbyde bibelfri værelser, "ligesom der nu tilbydes ikke-ryger værelser".

**Sig nej til gideonitterne** FFRF er en amerikansk forening med 23.000 medlemmer. Ifølge deres hjemmeside er deres formål at opretholde adskillelsen af

kirke og stat og at uddanne befolkningen om emner, der handler om ikke-religiositet.

I brevet opfordrer foreningen hotelkæderne til at sige nej til Gideonitterne, der deler bibler ud på hoteller i USA. På verdensplan deler de over 88 millioner bibeldele ud om året. Uddelingen sker dog i skoler, fængsler



FOTO: KAJA LAUTERBACH

og på sygehuse, skriver Gideonitterne på deres hjemmeside. I Danmark deler foreningen omkring 25.000 ny testamenter ud om året.

### Flere ikke-religiøse

Ifølge den upolitiske organisation *Pew Research Center*, der sporer emner, holdninger og trends i USA, er næsten hver fjerde amerikaner ikke-religiøs. Denne gruppe har oplevet en stor stigning siden 2007, hvor lidt over hver sjette amerikaner placerede sig selv i denne gruppe.

Netop fordi gruppen er i vækst, mener FFRF, at det er på sin plads at fjerne Bibelen fra hotelværelserne. Det er en bog, der "har skadet millioner af mænd, kvinder og børn" med "en primitiv tro", skriver FFRF i brevet. En række andre hoteller

har allerede fjernet Bibelen fra hotelværelserne.

### Boykottede hotelkæde

Da Scandic-hotellerne i 2007 fjernede Bibelen fra deres hotelværelse, reagerede en svensk biskop med at aflyse de 100 overnatninger, som stiftet havde boeket hos hotelkæden. Andre stifter fulgte hurtigt hans eksempel.

Det fik hotelkæden til at skifte mening og igen lægge Bibelen tilbage på hotelværelserne. I mellemtiden havde Bibelen været tilgængelig for de besøgende, der spurgte efter den i receptionen.

Ifølge den svenske avis *Dagen*, fik det dog ikke biskoppen på andre tanker, da hotelkæden fortsat tilbød gæsterne, at man kunne se porno på værelserne.

**Giv  
Tro & Mission  
som gave**

Kun 190 kr.  
for et år

nyhedsmail;

Modtag nyt fra LM direkte i din indbakke.

Tilmeld dig på  
[www.dlm.dk/nyt](http://www.dlm.dk/nyt).

### Hele Danmark skal på kristendoms-kursus

Alpha Danmark planlægger en landsdækkende kampagne, hvor hele Danmark skal inviteres på Alpha-kursus. Målet er at engagere over 300 danske kirker, så tusinder af danskere kan komme på et Alpha-forløb.

Det skriver organisationen på deres hjemmeside.

Alpha Danmark vil lancere en reklamekampagne på sociale medier, tv, busreklamer og bannere, der retter sig både mod de større byer og de mindre sogne i Danmark.

Alpha er et kursus, der er målrettet dem, der gerne vil vide mere om kristendommen. Konceptet består af 14 lektioner og er udviklet i forbindelse med den anglikanske kirke Holy Trinity Brompton i London.

Konceptet fik international interesse først i 1990'erne.

Man kan som kirke eller fællesskab tilmelde sig konceptet på Alpha Danmarks hjemmeside og modtage reklame-materiale og hjælp til at invitere mennesker i lokalområdet med på et kursus.

n/m

### Ingen beskyttelse mod pornografi

En plakat, der skulle gøre reklame for de to danske komikere Casper Christensen og Frank Hvams film *Klovn Forever*, var helt i orden ifølge forbrugerombudsmanden. Det skriver Kristendemokraternes formand Stig Grenov på sin Facebook-profil. Han henvendte sig til forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, for at få afgjort, hvor grænsen ligger for anstændelige reklamer i det offentlige rum.

Plakaten afbilleder de to komikere, der ligger med ansigtet vendt mod den andens kønsdele. Det var dog ikke anstændeligt, citerer Stig Grenov, fordi filmen henvender sig til personer over 15 år. Det var heller ikke over grænsen, at traileren til filmen i biografen indeholdt blottede kønsdele, fordi der indgår "humoristiske virkemidler".

Kristendemokraternes formand mener, at forbrugerombudsmandens manglende handling betyder, at der ikke er nogen beskyttelse af forbrugerne, når det gælder pornografi i det offentlige rum.

Plakaten vakte stor debat, da den blev lanceret i sommeren 2015. Facebook ville ikke acceptere den, og det ville en kvinde fra Aalborg heller ikke, kunne TV2 fortælle. Hun fik derfor plakaten fjernet fra det busstur, hendes tre børn brugte dagligt

n/m



### Donér via mobilen

Nu er det blevet meget nemmere at donere penge til Luthersk Mission – også når du ikke har kontanter i pungen.

Donér et valgfrit beløb via din Swipp eller MobilePay app på mobilen. Nummeret, du skal sende til, er

93 39 00 20



Jakobs  
**Blomster-  
forum**



Farverivej 8, Skjern  
97 35 25 21  
[jakobsblomsterforum.dk](http://jakobsblomsterforum.dk)



**penta byg a/s**

HOVED- OG TALENTRPRISE

pentabyg.dk

kirke;


**Vebjørn Selbekk;** Asylansøgere og migranter tager nok ikke skade af korsene på de krisne lejrsteder

## Korset til debat i Norge

**Det norske udenrigsdepartement ændrer praksis efter læserstorm**

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Den norske avis *Dagen* kunne i slutningen af november fortælle, at lejrsteder, som vil modtage asylansøgere, skal fjerne alle kristne symboler for at blive godkendt af det norske udenrigsdepartement, UDI. Det skabte voldsom debat på de sociale medier, da flere kristne organisationer har stillet deres lejrsteder til rådighed for akutindkvartering af asylmodtagere. Samme aften som artiklen blev publiceret, var den blevet delt 11.000 gange på Facebook.

Få dage senere meddelte UDI i en pressemeddelelse, at de alligevel ikke ville kræve, at overnatningstilbud fjernede religiøse symboler. De fastholder dog kravet om, at der ikke må foregå aktiv forkyndelse af nogen slags på steder, der modtager eller indkvarterer asylmodtagere.

### En snigende sekularisering

UDI's frygt for kors er pinlig, skrev *Dagens* chefredaktør Vebjørn Selbekk. "Asylansøgere og migranter har ingen betænkeligheder med at passere den norske grænse selv om korset i vores flag er noget af det første, de ser. De tager nok heller ikke skade af korsene på de kristne lejrsteder," skrev han.

Han mener, UDI's regler er udtryk for en snigende sekularisering, hvor styrelsen



Der er også kors på LM's lejrsteder i Danmark – som her på Virksund Kursuscenter.

er krampagtigt optaget af at vise, hvor religionsneutral Norge er. Han tilføjer, at det Norske Misjonsselskap (NMS) har lagt sig på maven for UDI, så de kan indkassere lejeindtægter fra staten. I stedet skulle de have protesteret mod UDI's regler.

### Ikke noget behov for symboler

På et af NMS' lejrsteder, Tømmernesset, forklarer daglig leder, Raket Elverum til *Dagen*, at selvom lejrstedet er et kristent sted, behøver man ikke have kristne symboler for at udføre kristne handlinger. Derfor bør det veje tungest, at der er tale om mennesker i nød.

Før UDI ændrede deres

beslutning, forklarede kommunikationschefen i NMS, at bevægelsen ville følge UDI's regler.

"Det betyder mere for os at vise kristen næstekærlighed over for mennesker i nød end at holde fast på de kristne symboler på lejrstederne. Dette er også i tråd med, hvordan vi driver vores bistandsarbejde i udlandet," siger han til *Dagen*.

### Muslimere er skabt i Guds billede

Flere på de sociale medier var også bekymret for, at UDI's første regler var et udtryk for en snigende islamisering, fortæller Rune Edvardsen, der er daglig leder i den kristne bevægelse

Troens Bevis til *Dagen*.

Han vil ikke fjerne korset, fordi det er her, kærligheden kommer fra. Han føler dog, at denne kærlighed er knap så tydelig, som da han var barn. Dengang var der fokus på at hjælpe mennesker.

"Nu er der specielt i kristne kredse kommet en enorm frygt for, at islam skal vinde over den almægtige himmels og Jordens skaber, som vandt en sejr på Golgata," siger han og tilføjer:

"De mennesker, som Kristus gav sit liv for på samme måde som os, og som nu kommer tæt på os, vil vi helst ikke have. Alle er muslimer og ikke mennesker skabt i Guds billede. Noget er sket."

## Mistanke om underslæb i missionsforening

LM's søsterbevægelse Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) undersøger i øjeblikket en mistanke om underslæb for omkring en halv million norske kroner. Underslæbet skulle være sket ved indbetaling af skat i Kenya, skriver NLM i deres blad *Utsyn*.

Det er for tidligt at sige noget med sikkerhed, fortæller Hjalmar Bø, der er leder for NLM's arbejde i udlandet. Indtil videre er to kenyanske medarbejdere dog blevet suspenderet, mens et eksternt revisionsbureau undersøger sagen nærmere.

NLM har arbejdet sammen med den lutherske kirke i Kenya siden 1977. Hjalmar Bø fortæller til den norske avis *Dagen*, at organisationen har haft øget opmærksomheden på korruption og underslæb i de senere år. De har blandt andet kørt antikorrupsionskurser i deres missionslande og indskærpet rapporteringsrutinerne, så de kan opdage uregelmæssigheder så hurtigt som muligt. Det er også disse rutiner, der har bidraget til mistanken om underslæb i denne sag, anfører han.

nlm

## Kristne hjælpeorganisationer skal vise troen tydeligt

"Kristne organisationer efterlader alt for ofte deres tro uden for døren."

Sådan siger Matthew Frost, der de seneste ti år har stået i spidsen for den britiske, kristne udviklingsorganisation *Tearfund*, der arbejder i over 50 lande. Tidligere på året trådte han tilbage fra sin stilling i organisationen.

"Vi vil gerne passe ind. Både i den sekulære verden med regeringer og donorer. Men vi har tendens til at glemme, at vi har verdens stærkeste netværk i den globale kirke. Vores tro må have indflydelse på, hvordan vi arbejder," siger han til Dignis hjemmeside. Digni er en paraplyorganisation for udviklingsarbejdet i 20 norske kirker og missionsbevægelser.

I begyndelsen af december deltog Matthew Frost i Dignis skandinaviske ledermøde hvor også Dansk missionsråds udviklingsafdeling var med.

"Verden har brug for trosbaserede organisationer," sagde han blandt andet.

"Hvis vi ikke bringer vores tro – hvad har vi så at tilbyde? Hvorfor skulle folk ikke bare give penge til Red Barnet og andre organisationer?"

nlm

## Trossamfund skal have plads til kvinder i bestyrelsen

Kirkeministeriet vil fremover ikke godkende trossamfund, der kun vil have mænd i bestyrelsen

Trossamfund kan ikke blive godkendt, hvis kvinder ikke har mulighed for at sidde i ledelsen. Sådan lyder de nye retningslinjer fra det udvalg, der rådgiver Kirkeministeriet om godkendelser.

Beslutningen møder kritik både fra den katolske kirke, det jødiske trossamfund og fra konstitueret generalsekretær i Luthersk Mission, Carsten Skovgaard-Holm.

Det fortæller *Kristeligt Dagblad*.

### Indblanding i teologisk overbevisning

Et trossamfund skal have statens godkendelse for at kunne foretage vielser eller få fradrag for gaver.

Armin W. Geertz, der er formand for det udvalg, der rådgiver Kirkeministeriet fortæller, at man fremover

vil anbefale et nej, hvis et trossamfund direkte eller indirekte kun vil have mænd i bestyrelsen.

Formanden siger til *Kristeligt Dagblad*, at de ikke er ude på at tvinge nogen til at have kvindelige præster, men Carsten Skovgaard-Holm mener alligevel, at beslutningen er en indblanding i trossamfundenes teologiske overbevisning.

Sammensætningen af den åndelige ledelse sker nemlig af teologiske grunde.

### Nye love om trossamfund

Også professor i religionsret Lisbet Christoffersen fra Roskilde Universitet kritiserer ændringen. Hun mener, at der skal en juridisk afklaring til, før man laver ændringer i vejledningen.

I øjeblikket arbejder et andet udvalg med en anbefaling af en regulering af loven på de områder, der gælder andre trossamfund end folkekirken.

Arbejdet forventes at være færdig i 2016.

### Kan ikke se på andet end ansøgningen

Den nye vejledning får ikke umiddelbart nogen konse-

kvenser for de trossamfund, der allerede er godkendt. Armin W. Geerts erkender også, at de ikke kan tjekke, om trossamfundene skriver én ting i deres ansøgning, men gør noget andet.

Medlemmerne af det rådgivende udvalg repræsenterer ikke noget trossamfund, skriver Kirkeministeriet på sin hjemmeside.

nlm

## TEMA | LM FOR AKADEMIKERE



**Finn Rønne;** Det klassiske skel mellem lægmand og præst hører til i en struktur, hvor en præst varetager alle hyrde-opgaverne

# Uddannelse og kaldede prædikanter har ændret LM's identitet

## LM er ikke en lægmandsbevægelse længere, mener kirkehistoriker

AF NICKLAS LAUTRUP MEINER

Ordet lægmand betegner ifølge *Gyldendals ordbog* en person, der ikke er fagmand. Oprindeligt betegnede ordet en person, der ikke er ordineret til et kirkeligt embede.

LM har i mange år defineret sig selv som en lægmandsbevægelse. I dag er uddannelsesniveaut dog markant højere i LM og i LM's søsterbevægelser end i resten af befolkningen. Det viser både en undersøgelse, som *Tro & Mission* lavede blandt avisens læsere i 2014 samt *Projekt God Forkyndelses* undersøgelse.

Samtidig har LM bevæget sig i en retning, hvor det ikke giver mening at lave et skarpt skel baseret på ud-

dannelse eller ordination, vurderer Finn Rønne, der er dr. theol i kirke- og missionshistorie.

**Flere får uddannelse**  
Lægmandsbegrebet opstod i en tid, hvor man havde uddannede præster og menighedsfolk, der ikke havde nogen uddannelse. Det var et sammenfald mellem embede, ordination og uddannelse, fortæller Finn Rønne. Samtidig var det en tid, hvor ikke alle kunne få en uddannelse.

I dag har samfundet ændret sig. Skattepengene finansierer, at de fleste kan få en uddannelse, og i 1970 blev SU'en indført så også de svagest økonomisk stillede fik mulighed for at studere.

"Det er problematisk at

definere lægmanden ud fra uddannelse. For hvornår holder man så op med at være lægmand? Efter flere års uddannelse?" spørger Finn Rønne retorisk og fortæller, at man før i tiden ikke ville have professorer på den norske, teologiske institution Fjellhaug, fordi man definerede sig selv som en lægmandsbevægelse.

**Ikke-ordinerede præster**  
Samtidig er der delvist sket et brud med folkekirkestrukturen. Det brud skete allerede, da der i LM blev kaldet prædikanter, der ikke var uddannede teologer eller ordinerede præster.

Dermed kan den klassiske lægmand have samme funktion som præsten, fortæller Finn Rønne. Hans egen far var konstruktør,

men prædikede hver søndag uden at få betaling for det.

"Min far var lægmand, men lige så meget hyrde og lærer som den, der har fået en formel ordination, siger han og minder om, at LM's stifter, Christian Møller, var smed, men egentlig fungerede som biskop, fordi han havde tilsyn med mange LM-forsamlinger.

De uddannede teologer bliver også brugt i stor stil i de klassiske lægmandsbevægelser, hvor man ansætter flere folk, end man gjorde tidligere. Der er dog fortsat mange ikke-teologer blandt de ansatte, siger Finn Rønne.

**Nye familiestrukturer**  
Finn Rønne glæder sig over, at de kristne bevægelser har formået at omstille sig til de

nye samfundsstrukturer.

"Vi har et samfund, som er lagt an på to udearbejdende forældre," siger han. Det medfører både mindre tid i hverdagene, men også i weekenden, hvor familien prioriterer at bruge tid på hinanden. Samtidig har folk fået flere penge mellem hænderne. Det betyder, at de kristne foreninger kan ansætte folk til at gøre de ting, som der ikke er tid til at løfte på frivillig basis længere.

**En nådegavebevægelse**  
Det klassiske skel mellem lægmand og præst hører til i en struktur, hvor en præst varetager alle hyrde-opgaverne, fortsætter kirkehistorikeren.

I dag har LM, foruden at have ikke-teologer som

kaldede prædikanter, også oprettet frimenigheder uden for folkekirken med egne tjenester og opgaver.

Derfor gliver det i dag mere mening at tale om nådegavebevægelser end om lægmandsbevægelser, mener Finn Rønne.

"En nådegavebevægelse er et sted, hvor man er bevidst om at have ordnede forhold omkring forkyndelse og hyrde og lærer-funktionen, men også tilstræber, at de forskellige nådegaver kommer i brug."

I sådan en bevægelse handler det ikke om uddannelse og ordination, men om, hvilken tjeneste man er blevet udpeget til i menigheden. Dermed bliver der plads til, at tjenesterne i menigheden kan fordeles på flere skuldre.

Hvad er din højeste gennemførte uddannelse?



TILHØRERE  
FORKYNDERE  
DEN DANSKE BEFOLKNING 2013

Uddannelsesniveaut i de missionske bevægelser i Danmark ifølge *Projekt God Forkyndelse*. En undersøgelse i LM fra 2014 blandt *Tro & Missions* læsere viste et tilsvarende billede. Dog var der flere med lange og korte videregående uddannelser samt en erhvervsuddannelse, mens der var færre, der kun har gennemført en gymnasial uddannelse eller folkeskolen.

## Uddannelse er ikke det afgørende

Hvis det bare handler om titler, så er åndeligheden væk

Uddannelse er en god ting, men det handler først og fremmest om nådegaver, når en prædikant går på talerstolen, eller når en lejrleder holder bibeltimer for juniorer.

Derfor er det en misforståelse, hvis LM vil insistere på at være en lægmandsbevægelse. For i Guds rige handler det først og fremmest om nådegaver og ikke om uddannelsesniveau. Sådan siger Birger Daniel Petersen, der havde været ansat over 40 år i LM, da han gik på pension i 2012.

**Ikke-folkekirke, ikke-lønnet eller ikke-teolog?**  
Har man sagt LM, har man også sagt lægmandsbevægelse. I hvert fald omtales begreberne læg og lærd både i LM's årsskrift i anledning af foreningens 75-års og 100-års fødselsdag. Begge steder fylder lægmandsbevægelsen et helt afsnit og omtales som noget, der står i modsæt-

ning til folkekirken.

"I LM har der i årenes løb været forskellige definitioner af det at være lægmand," forklarer Birger Daniel Petersen. Da han var ung, mødte han i København den definition, at lægmænd var dem, der arbejdede frivilligt, mens lærde fik betaling for det.

"Derfor var mange imod at ansætte folk, fordi LM netop var en lægmandsbevægelse."

**Det er godt, at folk uddanner sig i teologi**

"Som lægmand ryger jeg i nogle huller, når det kommer til græsk og kirkehistorie. Så har jeg ikke en lige så stor bredde som teologerne har," siger Birger Daniel Petersen, der oprindeligt er uddannet boghandler.

Derfor mener han også, at uddannelse i teologi er en god ting. Især i de situationer, hvor man skal undervise i teologi på en læreanstalt i Danmark eller



udlandet.

Men Gud kan bruge begge ender af uddannelsesspektret, slår han fast og siger, at hvis det bare handler om titler, er åndeligheden væk. Derfor er der ikke nogen grund til at ikke-teologer skulle føle sig mindreværdige, når de står på en talerstol i LM, mener han.

**Ansvar skal ligge på den enkeltes skuldre**

Et ord, der ofte nævnes sammen med lægfolk, er

"Det er en misforståelse, hvis LM vil insistere på at være en lægmandsbevægelse. For i Guds rige handler det først og fremmest om nådegaver og ikke om uddannelsesniveau," siger Birger Daniel Petersen.

ordet myndighed.

Selv tror Birger Daniel Petersen, at myndigheden til dels fremelskes ved, at mennesker står fast på, at Bibelen er Guds ord, og ved at det åndelige ansvar fordeles bredt.

"Det er næsten ikke til at forstå, at folk, hvis uddannelse i teologi er fem måneder på Luthersk Missions Højskole, kan gennemskue forkyndelse og vurdere skidt fra godt, men dét har jeg mødt mange gange," fortæller han. Han ville dog af og til ønske, at de åndelige markeringer kom både oftere og hurtigere. *nim*



## TEMA



**Samuel Christensen;** Det er min opfattelse og erfaring, at udfaldet af det, man står over for, altid er værre i fantasien end i virkeligheden

# Ung prædikant mærker, at Gud udruster

**Samuel Christensen fokuserer på at lægge sin prædiken i Guds hænder frem for på sin menneskefrygt**

AF KAJA LAUTERBACH

"Hvis det gjaldt for Timotheus, måtte det vel også gælde for mig!"

Sådan tænkte Samuel Christensen, da han for halvandet år siden første gang var blevet opfordret til at prædike ved en gudstjeneste i Hillerød Frimenighed og sad og ledte i sin bibel efter noget, der kunne styrke hans selvtillid.

Det vers, han "faldt" over, var Paulus' ord i 1 Tim 4,12: "Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung." Og de ord gav ham opmuntring til at fortsætte.

## Tillid til Gud

20-årige Samuel Christensen, der blev student i sommer, har i mellemtiden prædikeret en gang mere og har også et par prædike-aftaler i kalenderen i januar 2016.

"Det er ikke noget, jeg selv har opsøgt. Jeg mødte mennesker, der havde tillid til, at jeg kunne, blev opfordret til det og tog det som en udfordring. Gud gav mig," siger han og fortæller, at den tog han imod i tillid til, at Gud ville udruste ham, så han kunne klare den.

Han erkender, at det – især første gang – var en lidt

*Samuel Christensen synes, det var en lidt speciel situation at stille sig på prædikestolen første gang – som en af de yngste i forsamlingen.*

speciel situation at stille sig op på prædikestolen.

"Jeg var en af de alleryngste i forsamlingen, og størstedelen af dem, der var der, havde været kristne dobbelt så længe, som jeg havde levet," forklarer han.

Han valgte at være ærlig over for tilhørerne og fortælle dem, at det var sådan, han havde det, men det var ikke en stor bekymring, som han brugte mange kræfter på at tænke over.

"Jeg havde jo lagt det over i Guds hænder. Og det prøvede jeg på at fokusere på frem for på menneskefrygt, som jeg ved, ikke nytter mig noget," siger han og understreger, at han ikke på noget tidspunkt har oplevet at stå over for en udfordring, som Gud ikke har hjulpet ham til at kunne klare.

"Det er min oplevelse og erfaring, at udfaldet af det, man står over for, altid er



FOTO: KAJA LAUTERBACH

værre i fantasien end i virkeligheden," siger Samuel Christensen.

Det gælder ikke kun i forhold til at prædike, men alle mulige udfordringer, som han har været nervøs for.

"Men jeg har altid følt stor tillid til Guds plan. Han ved bedre, end jeg gør, og jeg stoler på, at han nok skal

føre tingene igennem, som han vil det."

## Op i en højere enhed

I løbet af forberedelsesprocessen oplevede Samuel Christensen Guds hjælp og udrustning meget konkret.

Han fandt inspiration fra forskellige prædikener, som han havde hørt af mere er-

farne, teologisk indsigtfulde prædikanter, men samtidig følte han, at Gud hjalp ham med at samle trådene og bearbejde råmaterialet, så det hele så at sige gik op i en højere enhed.

"Der er ingen tvivl om, at jeg ikke ville have kunnet lave prædikenen, hvis Gud ikke havde været med i ar-

bejdsprocessen," siger han.

"Det var virkelig trosbekræftende. Jeg følte, at jeg fik lige så meget ud af det selv, som jeg håber, at tilhørerne fik."

Den unge prædikant glæder sig over positiv respons fra tilhørerne og over, at en erfaren prædikant har givet ham konstruktiv feedback.

Samtidig glæder han sig til at skulle på Ordet og Israels discipelskole til januar, hvor han håber at få mere teologisk forståelse.

"Det er dejligt at få positiv respons, men man skal også være opmærksom på, at det ikke må blive motivation for og lysten til at fortsætte," siger han.

## Tilhørerne skal med

Samuel Christensen ser nogle klare fordele ved, at der både er prædikanter med teologisk uddannelse og andre med en mere hverdagsagtig tilgang til tingene.

"I begge tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på at finde et niveau, hvor tilhørerne er med, og hvor form og formidling ikke bliver en hindring," siger han.

"Gud kan bruge begge typer. I Bibelen møder vi både en evangelist uden teologisk baggrund som Peter og en lærd teolog som Paulus."

## En prædiken er ikke et teologisk foredrag

På talerstolen skal det handle om de dybe spørgsmål i mennesket uanset prædikantens uddannelse

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Når Finn Rønne går på talerstolen, mødes han med folk på et dybere plan, hvor det ikke afhænger af akademisk viden eller uddannelse. Selvom han er doktor i teologi oplever han igen og igen, at de basale spørgsmål om tro og liv binder ham sammen med mennesker, uanset om de ved meget om teologi eller ej.

Selv er han ikke meget bevidst om sin uddannelse, når han står på talerstolen. Det skyldes måske, at han har prædikeret, siden han

var 20 år, og kommer fra en slægt, hvor både hans farfar og far var prædikanter ved siden af deres daglige job som henholdsvis landmand og konstruktør.

## Vi har alle noget at give

"Landmanden og håndværkeren kan bidrage med noget, jeg ikke kan bidrage med. Det tænkte jeg meget over, da jeg overvejede, om jeg skulle læse teologi," fortæller han.

Som barn oplevede han nemlig, at hans far kunne være tæt på de mennesker, han prædikede for, fordi de havde en hverdag, der min-

dede om hinanden.

"Man kan så bidrage med noget andet, når man har en længere teologisk uddannelse. Det er primært en større viden og et større overblik. Hvis man undgår fristelsen til at blære sig, så kan den viden og det overblik være en stor styrke," fortsætter han og erkender, at det også er en fristelse, han ikke selv er ukendt med.

"Prædikenen skal først og fremmest ramme de dybe spørgsmål i mennesket – tro, livets kriser, glæder og sorger," siger Finn Rønne, der til daglig arbejder på Dansk Bibel-Institut. I præ-

dikenen afhænger det nemlig ikke af titler og uddannelser.

## Særlig baggrundsviden

Hans uddannelse giver ham dog alligevel stof til talerstolen. Det gælder især, når han bliver spurgt om at sige noget om kirkehistorie, som netop er hans speciale. Men også når det handler om bibeltekster, kan han af og til byde ind med noget, som giver tilhørerne en dybere forståelse af teksten.

"Jeg prædikede om den barmhjertige samaritaner, hvor jeg fortalte om den kultur, Jesus fortalte lignelsen



Teologisk uddannelse giver større viden og større overblik, mener Finn Rønne.

I. Da jeg var færdig, var der en ældre kvinde, der takkede for prædikenen. Hun

havde aldrig hørt om baggrunden før," siger han og forklarer, at han kunne fortælle om den kulturelle baggrund, fordi han havde læst sig til den.

Han oplever, at mange i dag efterspørger en større bredde i forkyndelsen, så den kommer omkring nogle af de svære spørgsmål i Bibelen. Det er en bredde, som han oplever, at han kan levere på grund af sin uddannelse. Men også andre, der har læst rigtig meget uden at have en formel uddannelse, kan være klædt på til at imødekomme dette ønske, mener han.

## TEMA



**Ivan Jakobsen;** Hvis du gerne vil, at mennesker skal høre noget om Jesus, så fortæl noget om Jesus. Lad være med at gøre det indirekte

# Jeg savner mangfoldighed i forkyndelsen

Ivan Jakobsen opfordrer til at bruge bibelhistorier og historier fra hverdagen i prædikenerne

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Hvis du gerne vil, at mennesker skal høre noget om Jesus, så fortæl noget om Jesus. Lad være med at gøre det indirekte."

Så konkret er rådet fra Ivan Jakobsen. Til hverdag er han efterskoleforstander på LM's efterskole i Stubbe-købing. Her er eleverne ikke bogligt stærke, og størstedelen af dem kender ikke meget til historierne om Abraham, Samson og de andre personer i Bibelen. Derfor duer det ikke med andagter, der forudsætter et stort kendskab til Bibelens indhold.

## Bibelhistorie fjerner modstand

Da han og hans kone, Marianne, kom til efterskolen, oplevede de stor modstand mod andagterne. Først troede de, at det var en åndelig modstand mod Gud.

"I stedet var det modstand mod det ukendte, for når vi når hen til juletid, så har eleverne hørt så meget om Gud, at vi ikke oplever fjendtlighed længere," siger han og uddyber, at kendskabet til bibelhistorierne fjerner deres reservation mod de to daglige andagter



FOTO: FORTÆLLERE/DANMARK.WORDPRESS.COM

på skolen.

Han lægger også stor vægt på, at andagterne skal indeholde historier fra hverdagslivet. Især er det godt, hvis

de indeholder personlige historier.

Han har oplevet, hvordan de mange små dryp, hvor eleverne bliver lukket

*Historier formidler til andre sanser end tekstgennemgang, forklarer Ivan Jakobsen. Her er Jens Peter Madsen, der blev kåret til Månedens fortæller i Danmark i august 2014, i gang med at fortælle.*

Ind i Bibelens verden, og de personlige historier, har ført nogle elever til tro.

## Brug Bibelens historier på prædikestolen

Men det er ikke kun på efterskolen, at Ivan Jakobsen oplever et behov for at fortælle flere bibelhistorier og historier fra hverdagslivet. I fritiden er han prædikant i LM. Her oplever han, at mange savner, at prædikenerne er mindre abstrakte og analyserende og mere

konkrete.

"Jeg oplever størst respons dér, hvor det har været meget konkret. Somme tider kan jeg finde et eksempel, som jeg tænker, næsten er for simpelt. Men somme tider kommer der nogen bagefter og fortæller mig, at netop det eksempel satte teksten i perspektiv for dem," fortæller efterskoleforstanderen.

"Læs Bibelen og pil ikke altid bare tre linjer ud og hold en prædiken over dem," opfordrer han og minder om, at historierne fra Bibelen ikke bare er for børnene i børneklubben eller søndagsskolen.

## Troen er ikke kun teori og analyse

På efterskolen lægger han stor vægt på, at andagterne ikke er et pensum, som eleverne skal igennem, men en del af "skolens puls".

"Det er et liv, vi giver videre. Vi kan hurtigt gøre tingene meget teoretiske, så alting passer ind i et skema."

Selv husker han også bedst de prædikener, der indeholder historier. En af dem, der har bidt sig fast, var en prædiken, han hørte for over 30 år siden. Her fortalte Børge Bækgaard



Ivan Jakobsen lægger stor vægt på, at andagterne ikke er et pensum, men en del af efterskolens puls.

om Paulus' liv.

Historierne formidler nemlig noget til nogle andre sanser end dem, der aktiveres ved en gennemgang af eksempelvis et vers fra et af brevene i det Nye Testamente.

"Bibelhistorien giver mange af os en anden ramme at sætte tingene ind i. Der er nogle, der er trænet i mange ord, mens andre skal have et godt billede eller en illustration. Jeg savner mangfoldigheden."

# Barnets tro er skabt af Gud

## Jesus fremhæver børnene for at minde om menneskers afhængighed af ham

AF KAJA LAUTERBACH

"Umiddelbart er der ikke forskel på barnets og den voksnes tro. Den ene er ikke mere rigtig end den anden, for begge er skabt og lagt i os."

Det siger Susanne Sjælland Iversen, der er kidskonsulent i Luthersk Missions Børn og Unge.

Hun forklarer videre, at når Jesus på et tidspunkt fremhæver barnets tro, sker det på baggrund af, at disciplene spurgte, hvem der var den største.

"Det er et rigtigt voksen-

spørgsmål, som han ikke svarer på. I stedet bliver han et barn frem og siger, at de skal ydmyge sig og blive som børn," siger hun.

"Det kan man godt undre sig over, for vi tænker ofte om børn, at de er meget egoistiske. Men børn har også en erkendelse af, at der er en verden uden for dem selv, som de er afhængige af. At de har brug for dem, der er omkring dem."

Og det er denne umiddelbare erkendelse af at være meget afhængig af nogen uden for en selv, som Jesus fremhæver, når han siger,

at man skal blive som børn, understreger Susanne Sjælland Iversen.

"Ved at sige, at vi skal blive som børn, vil Jesus minde os om, at vi har brug for ham."

## Hellere "nyskabt tro"

Udtrykket barnetro leder ofte tanker hen på noget naivt og barnligt, har Susanne Sjælland Iversen erfaret.

Det lidt naive, nemlig troen på, at nogen gør noget for en, skal plejes, mener hun, men ellers vil hun hellere tale om en "nyskabt tro". Og det er noget, alle kan få uafhængigt af alder. Det er

netop den tro, Gud skaber, når et menneske møder Gud første gang eller på ny, sådan at det tænker: Wauw.

Den tro er ikke hægtet op på intellekt, men er en relation til Gud.

"Heldigvis, for ellers var vi mange, der var ilde stedt," siger Susanne Sjælland Iversen.

"Det er en tro, som Gud giver og lægger ind i mennesker. Derfor kan også små børn, udviklingshæmmede og demente have en fuldgyl-dig tro."

Hun synes, det er så befriende, at det ikke handler

om at blive bevidst nok til at modtage Guds nåde og sakramenter.

## Troen skal plejes

Men man skal passe på, at den lidt romantiske side af udtrykket barnetro ikke bliver en sovepude, hvor man bare lader stå til, advarer Susanne Sjælland Iversen.

"Troen skal plejes, så den udvikler sig og vokser i erkendelse. Og det skal den hele livet," siger hun.

"Ofte længes man efter den umiddelbare 'barnetro', når tvivl og syndserkendelse fylder i tros livet. Men da



En fuldgyl-dig tro er ikke afhængig af intellekt, understreger Susanne Sjælland Iversen.

gælder det om at rette blikket mod Jesus, så han kan skabe en 'ny tro' i hjertet."

## TEMA



**Børge Haahr Andersen;** Gud har været god mod os, der har vores rødder i det missionske miljø. Han har givet os rige valgmuligheder for uddannelse og velstand

## LM – de Lærdes Mødeforening?

LM'erne har generelt lange uddannelser, men der er brug for forkyndere fra alle samfundslag

AF BØRGE HAAHR ANDERSEN  
REKTOR PÅ DANSK BIBEL-INSTITUT  
BHA@DBI.EDU



En typisk missionsmand m/k tilhører den pæne del af den borgerlige middelklasse, er velklædt, har hus og bil og en længerevarende uddannelse. Dobbelt så mange missionsfolk som danskerne generelt har en mellemlang eller en akademisk uddannelse (*Projekt God Forkyndelse*, s.16). Endelig har LM flere end 25 teologer ansat i bevægelsen, og det er faktisk lidt flere end i den større og mere kirkelige bevægelse Indre Mission

I min ungdom kaldte LM sig selv for en *lægmandsbevægelse*. Dermed mente man først og fremmest, at man ikke var en kirkelig bevægelse, der var underlagt sognepræsten og det kirkelige system.

Det kunne også bruges om en ikke-lærd bevægelse, en ikke-teologisk eller ikke-akademisk bevægelse. LM blev i sin tid stiftet af en smed, og i de første mange årtier ledet af bønder og håndværkere, som var bibelkyndige og vise mennesker. Men det var ikke noget, de havde papir på.

**Uddannelsesniveaut steget ekstra hos kristne**  
I takt med at uddannelses- og velfærdsniveauet er steget i samfundet, er det også steget i missionshusmiljøerne. Ikke overraskende er det steget ekstra markant her.

Det har noget at gøre med, at værdierne i miljøet betoner ansvarlighed, flid, mådeholdenhed, trofasthed i kald og stand med videre. De unge i miljøet drikker ikke hjernen ud hver weekend, men føler sig forpligtet til at gøre deres bedste i familien og i arbejdslivet.

I løbet af nogle generationer gør dette denne gruppe mere velstående og bedre uddannet end dem, de lever

*Ikke overraskende er uddannelsesniveaut steget ekstra markant i missionshusmiljøerne. Det har noget at gøre med, at værdierne her betoner ansvarlighed, flid med videre, skriver Børge Haahr Andersen.*

iblandt, og det er altså også sket i LM.

På mange måder er det en positiv udvikling. Gud har været god mod os, der har vores rødder i det missionske miljø. Han har givet os rige valgmuligheder for uddannelse og velstand.

Når vi efterlever det, gør vi jo det, som Gud i sin tid skabte os til, da han gjorde os til forvaltere af den skabte verden.

Arbejde og akademisk uddannelse er hverdagens gudstjeneste og i overensstemmelse med hans plan med livet på Jorden. Det giver os mulighed for indflydelse og gode relationer til dem, der er med til at præge vores samfund, og dermed mulighed for at være lys og salt.

Denne udvikling er også en fare. I syndefaldets verden kan faren ved at blive rige og veluddannede være, at vi mister vores sjæl. Vi bliver bundet til det, der har med penge, magt og karriere at gøre. Vores uddannelse og arbejde kan komme til at fylde så meget, at vi får vores identitet i det, sådan at de jordiske mål får os til at glemme Guds evige mål med os.

### Hvad betyder det for forkyndelsen?

Hvad betyder det, at to tredjedele af forkynderne og knap halvdelen af en forsamling i et missionshus har en mellemlang eller akademisk uddannelse? Lad mig nævne nogle ting:

Det betyder *for det første*, at mens det før i tiden var



dem med de lange uddannelser, der kunne opleve sig som anderledes end flertallet, kan det i dag være de ikke-uddannede.

Det kan godt være en udfordring at gå op på en talerstol med syv eller ti års skolegang, når hovedparten af forsamlingen har længerevarende uddannelse. Eller det kan være svært at sidde på bænken eller deltage i snakken under kaffen, hvis man er fremmed over for det akademiske sprog eller miljø.

Vi må med næb og klør bekæmpe tendensen til, at vækkelsesmiljøerne blive en klub for de rige og veluddannede.

Evangeliet er én lang modsigelse af en inddeling af vores fællesskab på baggrund af uddannelse. Han, som vi tror på, var en fattig tømrer. Paulus tilhørte nok en uddannelsesmæssig elite, men var samtidig teltmager af fag. Den vækkelse, der fødte vores missionsforeninger, blev spredt af jævne mennesker, der ved flittigt bibelstudium var blevet oplært af Gud.

Min egen åndelige dannelse blev grundlagt af forkyndere, hvor mere end 90 procent var bønder eller håndværkere. Denne arv må vi ikke smide over bord, så-

dan at vækkelsesmiljøerne i næste generation bliver de veluddannedes klub.

### En forkynder må gerne være nysgerrig

*For det andet:* En forkynder skal være god til at læse Bibelen, men også god til at "læse" mennesker.

Vilhelm Beck, Indre Missions høvding i mange årtier, var akademiker, men havde den praksis i forkyndelse og samtaler "at begynde med grisen og ende med Jesus". Han havde en enestående evne til at møde mennesker, hvor de var, og lede dem til omvendelse og tro på Jesus.

En forkynder i dag – læg som lærd – skal gøre sig umage med at lære de mennesker at kende, som han skal udlægge Guds ord for. Måske skal han i dag begynde med forskeren/professoren/afhandlingen og ende med Jesus.

Nysgerrighed er en god egenskab for en forkynder, for det kan føre til indlevelse i og forståelse for andre menneskers liv og hverdag. Og det kan hjælpe en forkynder til at give Guds ord en konkret adresse ind i den enkeltes liv.

### Brug for forkyndere fra alle samfundslag

*For det tredje:* den akade-

misk uddannede forkynder har måske andre farer end den ikke-uddannede.

Det akademiske miljø lægger op til et intellektuelt sprog, en abstrakt tænkning og det at betone viden og fakta. Faren er, at prædicationen bliver et teologisk foredrag, som appellerer til hjernen og erkendelse. Den når ikke personligheden og hjertet og sætter gang i hænder og fødder.

*For det fjerde:* Gud elsker forskelligheden og ønsker, at alle samfundslag, alle aldersgrupper og alle typer, lige fra den ordblinde førtidspensionist til matematikprofessoren, skal være en del af det kristne fællesskab.

Det betyder, at vi skal elske og bede forkyndere frem fra alle samfunds- og uddannelseslag, og at vi som tilhørere skal fastholde så stor bredde som overhovedet muligt.

Det højere uddannelsesniveau i samfundet og i de kristne miljøer stiller større krav til sprog og formidling og pædagogik. Ikke fordi der går et særtog til himlen for akademikere, som det spydigt blev sagt om det kristne studenterarbejde i 1950'erne.

Men netop for at møde mennesker, hvor de er, frem-

mer det budskabet, hvis prædikanten kan tale et sprog, folk forstår og bruger, kan disponere sin prædiken ordentligt og røber fortrolighed med sine målgrupper.

### Guds ord kan afsløre de menneskelige vilkår

*For det femte:* Når vi når til de helt grundlæggende spørgsmål om fred med Gud, tilgivelse, livet efter døden, livets mening midt i lidelser og modgang med videre, så er der ingen forskel på bønder, arbejdere og fagteologiske forskere.

Der er kun ét navn under himlen, som kan redde os på dommens dag, og det navn blev båret af en tømrer fra Nazaret.

Når vi ligger på vores dødsleje, blegner vores titler og akademiske karriere. Så er der kun én ting, der betyder noget, og det er at kende Jesu navn. Det er derfor rigtigt, at vi skal kende det miljø, vores tilhørere er en del af. Men vigtigere end det er at kende Guds ord, der kan afsløre de grundmenneskelige vilkår, vi alle lever under, og som har et budskab om håb til hvert eneste menneske.

Evangeliet er for alle, læg eller lærd. Det skal vi omstille til praksis også i vores generation.

# juleprædiken;



**Flemming Hansen;** Uden undfangelsen ved Helligånden – bekræftet ved, at Maria var jomfru helt frem til Jesu fødsel – er der ingen kristendom

## Sådan er Jesus!

Drengen i krybben blev kaldt "Herren frelser" – og det var netop for at frelse, han blev født

AF FLEMMING HANSEN  
PRÆST I AROSKIRKEN  
FH@AROSKIRKEN.DK



Juleevangeliet fra Lukas fokuserer meget på, hvad der skete julenat. Der samme gør mange af de salmer, vi synger i julen.

I teksten i Matthæusevangeliet handler det mere om noget af det, der skete før fødslen. Meget nøgternt, og dog temmelig usædvanligt.

Josef og Maria er trolovede, som der stod i den gamle oversættelse, altså mere end forlovede, men mindre end gift. Og så sker det, at hun bliver gravid ved Helligånden.

Josef vil ikke udstille hende offentligt og beslutter derfor at skille sig fra hende i stilhed, men Herrens engel forklarer ham sagens rette sammenhæng og henviser her til Gammel Testamente. Josef er lydlig mod Herren og gifter sig derfor med Maria, men har ikke sex med hende, inden Jesus bliver født.

Det er derfor en beretning, som på det udvendige plan fokuserer meget på Josef, men hvor det også er helt centralt, at alt dette skete, for at det skulle opfyldes,



At fejre jul er ikke bare at glæde sig over barnet i krybben, men at glæde sig over den gave, han kom med: frelsen. Det er ægte juleglæde, der virkelig kan føde lovsangen i os.

som Herren har talt ved profeten (v.22).

Med Jesu fødsel gik det nemlig således til, som profeten havde talt; altså som Herren havde forudsagt meget tidligere!

Det, som Paulus formulerer således: men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født

under loven (Gal 4,4).

Det var Gud og ikke kejser Augustus, der fra evighed havde bestemt det, som skete i Romerriget og i Betlehem på dette tidspunkt.

### Sådan er Jesus

Hvad var så det specielle ved Jesus og hans fødsel? Tre ting skal nævnes her:

- *undfanget ved Helligånden (v.18, 20, 23)*

Maria var blevet med barn ved Helligånden. I Luk 1,35 står der, at englen svarede [Maria]: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn." Det var Marias søn og Guds søn. Maria, synderen, blev mor til den hellige, til Guds søn.

Vi bekender det sådan om Jesus: Undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Jesus er sand Gud og sandt menneske.

I denne tekst står dette meget tydeligt. Forklare det kan vi ikke, men tro det får vi lov til!

Fornægter vi dette, ja, så fornægter vi Gud, frelsen,

vores evige ve og vel på den nyskabte jord og så videre. Meget står på spil med den bekendelse.

Men sådan er Jesus, og uden undfangelsen ved Helligånden – bekræftet ved, at Maria var jomfru helt frem til hans fødsel (v.25) – er der ingen frelsende kristendom. Så enkelt er det i forhold til dem, der vil hævde noget andet.

- *han skal frelse sit folk fra deres synder (v.21)*

Sammen med beskeden om undfangelse får Josef et navn til Marias og Guds søn, nemlig Jesus, der er den nytestamentlige udgave af det gammeltestamentlige ord Josva, der betyder "Herren frelser".

Den sandhed er central helt fra starten. Derfor skulle han fødes: for at frelse os fra vores synder. Ingen julekrybbe uden påskekors.

Mange synger her i julen sangen: Hjerte løft din glædes vinger (SoS 157). I vers 2 lyder det: Gud, vor Fader, gav i nåde / julenat / os en skat, / herlig overmåde; / for at frelse os af nøden / steg herved / kærlighed / stær-

kere end døden.

Den reelle juleglæde består i, at dette kors, der frelser os fra døden, bliver levende for os. Sådan er Jesus.

- *en stor glæde, som skal være for hele folket (Luk 2,10)*

Når det bliver klart for os, at det er sådan, Jesus er, da kan juleglæden holde sit indtog. Det hører vi mere om ved englernes lovsang i Luk 2,9-14.

Englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser (Luk 2,10f).

Juleglæde er frelsesglæde. Sådan er Jesus. Han skaber og ønsker at skabe frelsesglæde.

Lad os synge vores julesalmer i år under denne overskrift, at den rette juleglæde er frelsesglæde, fordi Jesus, frelseren, blev født til jord.

### Profetien (Es 9,1-6a)

At det er sådan, det hænger sammen, har mange af os vidst hele vort liv. Vi kan tænke tilbage på manganen en

jul, hvor vi har fejret det.

Men Josef fik det at vide som noget helt nyt i drømmen fra Gud. Og Matthæus fortæller os i v.22f, at hermed opfyldes profetien fra Gammel Testamente. Det handler om, at Gud er med os, Immanuel!

Hvornår det er gået op for Josef, at det ikke bare er Es 7,14, der taler om dette, ved vi ikke.

Men i lyset af Ny Testamente ser vi, at rigtig meget i Gammel Testamente henviser til dette. Tænk for eksempel på profetien fra Es 9,5: For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.

Her hører vi om de titler, som Herren selv gennem sin profet Esajas giver Jesus.

Og så må vi bare understrege, at der står, at et barn er født os. Det skete for os. Priset være ham!

### Fra krybben til korset!

Derfor vil jeg til slut bare gentage: Den ægte og sande juleglæde, der virkelig kan føde lovsangen i os, kommer først, når man har fået lov at gå vejen fra krybben ved Betlehem i julen til korset ved Jerusalem i påsken.

Josef får det forkyndt i teksten. Jesus er frelseren. Vi får lov at høre det nu: Jesus er frelseren.

Midt i alt det, der gør meget for at erobre julen fuldstændig fra os, skal vi bare vide, at sådan er Jesus.

Frelseren er født! Ham, der bar vores synder op på korsets træ.

Lad os derfor sige med englernes julenat (jævnfør Luk 2,10-14): "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Amen.

# anmeldelser;

## Monu-mentalt festmåltid

BOGANMELDELSE  
AF ROLF W. JØRGENSEN  
UDVIKLINGSKONSULENT  
ROLFWJ@GMAIL.COM

Leif Andersen  
*Kroppen og ånden*  
Lohse 2015

496 sider – 349,95 kroner

Leif Andersen forbereder gerne undervisning og prædikener i sofaen med computeren på skødet og fjernbetjeningen, så han kan følge med i tre til fem programmer samtidig.

Det scenarie er nemt at se for sig, når man læser første bind af hans monumentale bog om sjælesorg. Monument – fordi alene 1'eren er næsten 500 sider og kommer til at sætte dagsordenen på den akademiske side af området i mindst et årti; mentalt – fordi den omhandler det, som på moderne dansk omtales som sådan - plus en hel del mere.

Oven i tv-ingrediensen er der tilsat mange krydderier fra kunst (maleri, foto, tegneserier med videre),



som jeg formoder er nøje udvalgt, så bogen nærmest også er en fortælling om seriøs og til tider sværktøbt selvforståelse. Måske fordi sjælesorg begynder hos sjælesørgeren selv?

Ud over at bogen er et akademisk-talesprogs-

agtigt festmåltid, er den et spejlbillede af nutidens menneske og vores guds- og selv-billeder set gennem kultur og samtale-erfaring.

Den er også et teologisk/ terapeutisk/psykologisk skarpt reflekteret værk, som står solidt i teori og bibelsk

lære, samtidig med at den tager et ret personligt livtag med nutid, forandring og ikke mindst sjælesorgens praksis. Mellem linjerne er der formodentlig også en række indlæg i en stribe teologiske debatter, som vi andre lever i (lykkelig?) uvidenhed om.

Men det forhindrer ikke, at Andersen tager ved lære af både kristelige og sekulære tilgange og bruger dem aktivt til livshjælp – og til tider som åbnemekanisme for at kunne yde troshjælp.

Bogen opererer mellem menneskelig lidelse og ansvar, mellem skyld og skam, mellem erfaring og åbenbaring, mellem krop, sjæl og ånd – hvilket slet ikke er så enkelt. Men qua bogens tre hoveddele bliver den et fyrtårn i den trekantede relation mellem Gud, næsten og sjælesørgeren selv.

Læses bedst med god tid og svedbånd på hjernen, før man øver sig at omsætte det hele med øre først og mund siden.

Ser frem til at læse den endnu ufødte "søsken" i form af 2'eren. Måtte den blive et lige så dejligt barn som 1'eren!

leder;

## Lad os lære af nordmændene

**KORSET ER TIL** debat i Norge, hvor kristne organisationer har fået at vide, at de skal pille religiøse udsmykninger ned, hvis de vil have tilskud af staten til at huse flygtninge og indvandrere akut.

Det norske udenrigsdepartement har siden trukket i land, men sagen har alligevel rejst spørgsmål om, hvorvidt Norge gennemgår en sekularisering i disse år, hvor alt, hvad der smager af kristendom, skal ud af det offentlige rum.

Den problematik kender vi fra dansk jord. Så sent som den 2. december kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund har ændret i retningslinjerne, så trossamfund, der ikke tillader kvinder i bestyrelsen, fremover ikke kan blive godkendt.

**DET SIDSTE PUNKTUM** er formentlig ikke sat i den sag, men sagen viser endnu engang, at den frie ret til at tro og tænke, som man vil, og handle derefter er under pres i disse år. Det er ikke længere god latin at have LM's syn på tjenestedeling. Igesom sagen om uddannelsesminister Esben Lunde Larsens eget uddannelsesforløb afslørede, at nogle journalister ikke mener, det er i orden at studere teologi på en uddannelsesinstitution, der tror på Bibelen som Guds ord.

**SAGEN FRA NORGE** viser dog, at det ikke er lige meget, om man nøjes med at ytre sin utilfredshed i kristne venners lag, eller om man reagerer og gør modstand offentligt.

Her er der noget at lære for dem af os, der kan have en tendens til at give op i mødet med sekulariseringen af vores land. For nok fortæller Bibelen os, at Guds kirke skal blive forfulgt i de sidste tider – og for hver dag kommer vi tættere på Jesu genkomst – men intetsteds formaner Bibelen os til at sætte os ned og vente i stilhed på hans komme, mens vi lader samfundet omkring os rykke længere væk fra kristentroen.

**LAD OS DERFOR** ikke holde os tilbage, når vi fra tid til anden møder ting, der forsøger at sætter vores tro og det bibelske livssyn i skammekrogen. Det norske eksempel viser os, at beslutninger kan ændres. Og selv når beslutningerne ikke bliver ændret, tror vi på, at Guds bud er gode bud for alle mennesker. Når vi er kaldet til at elske vores næste, må vi holde de bud frem i al offentlighed for vores naboer, kolleger, i læserbreve og på de sociale medier; hvor utidssvarende de end måtte synes for vores landsmænd.

Det er en kamp, som vil bringe os lidelser, men det er ikke desto mindre en del af vores kald her i denne verden

Nicklas Lautrup-Melner  
ansv. redaktør

## Underholdende, men ikke opbyggende

BOGANMELDELSE  
AF DITTE OLSEN  
CAND.MAG I DANSK  
DITTEKOLSEN@GMAIL.COM

Anne Lise Marstrand-Jørgensen  
*Dronningen af Saba & Kong Salomon*  
Gyldendal 2015

480 sider – 299,95 kroner

Jeg er vild med historiske romaner, og bibelhistoriske i særdeleshed. Romanformen kan sætte kød og blod på historiske personer og udfylder hullerne i historien med sandsynligheder.

Man skal naturligvis gøre sig klart, at en romanforfatter digteriske frihed betyder, at historien bliver subjektivt fremstillet, men generelt kan man lære lidt historie på den gode måde via historiske romaner.

Derfor er det for mig også altid interessant, når et forlag som Gyldendal udgiver en bibelhistorisk roman.

Nu findes der tilfældigvis kilder til historien om Dronningen af Saba, men romanen kunne have handlet om to andre riger, to andre kongelige personer. Det er en kærlighedshistorie med forfatterens tydelig nutidskvindesyn lagt ind over. Romanen handler om \*kærlighed,

magt, strid og alliancer og om, hvor langt man vil gå for at nå sine mål," som der står på bogens bagside.

De bibelhistoriske begivenheder er til at genkende, men så slutter genkendelsen også. Kong Salomon fremstilles ganske usympatisk og Herren, Israels Gud, som en selvoptaget, ærekær Gud.

Fokus er på Dronningen af Saba, hendes guder og hendes vej fra fattigt landsbybarn til kongedatter – og senere værge for sin søn, den kommende konge, som – meget lidt overraskende – også er søn af Salomon.

Det er godt skrevet, men efter min smag med for



langtrukne beskrivelser af landskaber og lidenskaber. Det er en okay roman, hvis man vil underholdes, men absolut ikke anbefalelsesværdig, hvis man vil opbygges.

tro &  
mission

inspiration | nærvær | holdning



Følg LM på Facebook  
facebook.com/dlmdk



## LM-Kirken i Skjern søger præst

### LM-kirkens præst

- får en ansættelsesgrad på 50 %
- ansættelse i tre år med mulighed for forlængelse
- har nådegaver til at være hyrde og lærer
- bor eller bosætter sig i Skjern

Forskellige nationaliteter er repræsenteret i menigheden.

Ansættelse d. 1. maj 2016 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist mandag den 1. februar 2016.

Se hele stillingsopslaget på [www.lm-kirken.dk](http://www.lm-kirken.dk)



## Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26, 3400 Hillerød  
Tlf. 48 26 56 00  
apoteker Troels Ingemann

[www.frederiksborg-apotek.dk](http://www.frederiksborg-apotek.dk)

Apoteket har døgnvagt



## KH ELMEDO

Et rigtigt hjem!

*Elmebo er et kristent bofællesskab, et hjem for 10 voksne med nedsat funktionsevne.*

Vi søger en pædagog/hjemmevejleder på fuld tid til at indgå i vores tværfaglige team af dygtige medarbejdere til hverdag og fest – og på ture.

Du har en kristen livsholdning og deler vort menneskesyn: Alle mennesker er værdifulde. Du har flair for pædagogik. Du har sikkert en pædagogisk uddannelse, men brænder efter at udvikle dig sammen med dygtige kolleger.

Er du vores nye kollega?



Ansøgningsfristen er 18. januar kl. 12 med ansættelsessamtaler senere på ugen.

Ansættelse pr. 1. marts 2016 eller efter aftale. Kontakt Jette og Preben Nielsen på mobil 20 21 18 60 eller [jp@elmebo.dk](mailto:jp@elmebo.dk).

Læs opslaget og mere om Elmebo på [www.elmebo.dk/stillingsopslag](http://www.elmebo.dk/stillingsopslag).

Bofællesskabet Elmebo, Elmevej 4A, 4293 Dianalund



Nyt katalog udkommer d. 7. januar, følg med på vores hjemmeside

**felix rejser.dk**

Felix Rejser ønsker alle en glædelig jul

## VOLONTØRER SØGES

"Jeg tror de kan mærke, at det kristne gør en forskel"  
Lea, volontør 2015



KFUMs Soldaterhjem søger knivskarpe og engagerede volontører til ansættelse 1. januar 2016.



KFUMs Soldaterhjem  
Vi er jo lige her

Læs mere på:  
[job.kfums-soldaterhjem.dk/](http://job.kfums-soldaterhjem.dk/)

HJERTEBO søger pædagogisk medarbejder

**Hjertebo**  
- omsorg og nærvær

Har du lyst til at arbejde med voksne med handicap i et kristent hjem – så har vi jobbet til dig. Vi søger en fast medarbejder og en vikar til tiltrædelse i februar 2016 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist 15. januar. Se mere på [www.hjertebo.dk](http://www.hjertebo.dk)



VIL DU RÆKKE UD TIL MENNESKER?

## REACH!

Luthersk Mission søger volontører til det internationale arbejde fra sommeren 2016 og et år frem.

**To volontører til menighedsarbejde**  
Slem Reap, Cambodja

**To volontører til børnehave**  
Phnom Penh, Cambodja

**Tre volontører til undervisning af missionær børn**  
Klabakari, Tanzania og Arequipa, Peru

**Lærervolontør**  
Arequipa, Peru

Læs mere om stillingerne på [dlm.dk/job](http://dlm.dk/job)  
Ansøgningsfrist: 31. januar 2016.



lm  
LUTHERSK MISSION

## Vil du være vores nye viceforstander?

Se opslag på [lme.dk](http://lme.dk)



Har du lyst til efterskolehverdagen? Kan du lide administration og ledelse? Så har Løgumkloster Efterskole en spændende stilling. Vi søger en engageret og udviklingsorienteret viceforstander med administrative kompetencer.



Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster · tlf. 7474 3652 · e-mail: [lme@lme.dk](mailto:lme@lme.dk) · [www.lme.dk](http://www.lme.dk)



**Helle Bech;** At være særligt sensitiv indebærer både fordele og ulemper. Når jeg ved det, kan jeg vælge nogle strategier til at passe på mig selv

# Vigtigt at blive accepteret, som man er

Der er ikke kun én måde, man kan udfylde sin plads i menigheden på

AF OLE SOLGAARD

Mennesker er forskellige, og det er vigtigt, vi prøver at forstå og rumme de forskellige typer – også i det kristne fællesskab. Det ligger Helle Bech meget på sinde. Og hendes egen livshistorie spiller en rolle i den pointe.

"Jeg har ikke altid kunnet forstå, hvorfor jeg var så følsom og let at vælte. I mange år har jeg haft en følelse af at være forkert. Udadtil har jeg nok virket stærk, men indadtil var jeg skrøbelig. Jeg har kæmpet for at kunne overkomme lige så meget som andre, for det var den eneste norm, jeg kendte. Men det er ikke sådan noget, man bare kan 'tage sig sammen' til," fortæller 55-årige Helle Bech, der bor i Skovbølling, nord for Haderslev.

## Personlighedstræk: særligt sensitiv

Hun har haft flere nedture i sit liv og været udbrændt. Men i forlængelse af en de-

*Helle Bech kan genkende sig selv i beskrivelsen "særligt sensitiv", og det gør, at hun lettere kan få det bedste ud af, at hun er, som hun er.*

pression i 2008 blev hun opmærksom på, at hun hører til de 15-20 procent af befolkningen, som ifølge nogle psykologer kan beskrives som "særligt sensitive". Der er hverken tale om en diagnose, en sygdom eller noget tillært. Det er derimod en betegnelse for et personlighedstræk.

Hun forklarer, at det for det første drejer sig om, at man som særligt sensitiv modtager mange flere impulser fra det, der foregår rundt om og inden i en. Man har ikke det samme filter som de fleste. Og for det



FOTO: OLE SOLGAARD

andet er man skruet sådan sammen, at man også bearbejder disse indtryk meget dybere. Og dermed kommer man på psykisk overarbejde.

"Jeg føler mig genkendt i den beskrivelse og har dermed fået en bedre forståelse af, hvorfor jeg er, som jeg er – og også en bedre forståelse af andre. At være særligt sensitiv indebærer både fordele og ulemper. Når jeg ved det, kan jeg vælge nogle strategier til at passe på mig selv og til at få det bedste ud af, at jeg er sådan," siger hun.

"Det er fantastisk at tænke på, at Gud også har skabt sådan en som mig.

Han vil, at jeg skal være sådan. Jeg behøver ikke føle mig forkert. Jeg er taknemmelig for, at Gud kan bruge sådan en som mig, og at jeg ikke nødvendigvis skal være i frontlinjen."

## Alle kan ikke yde det samme

Helle Bech vil på den baggrund gerne opmuntre til, at man i de kristne fællesskaber også er rummelig over for folk med sensitive personlighedstræk.

"Vi må anerkende, at nogle ikke kan yde så meget som andre, heller ikke helt praktiske ting. Der skal ikke kun være én norm for, hvordan

man udfylder en plads i menigheden arbejdsmæssigt. Men der skal være plads til, at den enkelte er med og bidrager med de resurser, man har."

Hun reflekterer lidt over beretningen i Lukasevangeliet 10,38-42 om Jesu besøg hos Martha og Maria: Der er måske en tilbøjelighed til, at forkyndelsen af og til idealiserer "Maria-typen", der er stille og lyttende, mens den praksis, der er omkring engagement i menigheden, let kan komme til at idealisere "Martha-typen", der er meget energisk og aktiv.

"I LM er vi ofte fokuseret på at 'trække læsset' og det at kunne gå foran. Andre er mindre synlige og kan ikke præstere så meget. Det kan få dem til at gå og putte sig og føle sig forkerte. Men så kan de noget andet. Udfordringen er at inkludere alle og hjælpe dem til at bruge de andre resurser, som de netop har."

## Alle skal føle sig velkomne

Hun mener i det hele taget, at der ligger en stor opgave og mulighed i at give folk en fornemmelse af at være velkomne i det kristne fællesskab. Her tænker hun især på mennesker, der ikke

kender ret meget til det på forhånd. Hun opfordrer til bevidst at undgå indforståede begreber og vendinger i kommunikationen, og at man på en imødekommende måde viser interesse for, hvem den enkelte person egentlig er.

Helle Bech er glad for at være med i LM i Haderslev Syd, Haderslev Frimenighed (og Sønderjyllands Frimenighed, som hun også har været tilknyttet). Her føler hun sig accepteret og anerkendt.

I lyset af sit personlighedstræk og depressionen har hun trukket sig fra nogle af de opgaver, der trækker mest energi ud af hende, for eksempel at være mødeleder og med i en bestyrelse. Men hun bidrager gerne med eksempelvis opsætning af programmer og indbydelser.

Hun er uddannet mediegrafiker, gift med Peter, og de har to voksne døtre. Hun har blandt andet tilbragt 11 år i Tanzania som missionær for LM og fem år som informationsmedarbejder på Syddansk Universitet i Kolding. Hun arbejder nu i et flexjob, hvor hun 10 timer ugentligt kører bus for en specialskole og har forskellige praktiske opgaver.

## mit bibelvers;



AF BERIT JENSEN  
HADERSLEV

*"Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser den hvis ånd er sønderbrudt" (Sl 34,19).*

Dette vers mødte jeg første gang for cirka 25 år siden, hvor jeg gik på Det Kristne Gymnasium. Hver dag læste jeg en Salme fra GT, og den dag hvor jeg kom til Salme 34, var jeg med klassen på weekendlejr. Vi havde haft hyggeaften med sang og vidnesbyrd, men jeg følte mig ikke som en del af fællesskabet, for jeg kunne ikke finde ud af det med Gud. Da jeg så skulle i seng, læste jeg disse dejlige ord, og følte med ét Guds nærhed på en helt speciel måde.

Da jeg senere i livet har mødt både sygdom og dødsfald i den nærmeste familie, kan jeg med taknemmelighed sige, at ordene stadig gælder. Han har været nær og båret gennem smerten.

Julen er en tid med fest og glæde, men desværre er der rigtig mange, der ikke føler sig som en del af fællesskabet. Er du en af dem, håber jeg, at du må finde trøst og opmuntring i, at Gud er dig nær, og at han ønsker at give dig sin frelse og fred.

Rigtig glædelig og velsignet jul.

## Kristent fællesskab & veteran køretøjer



Har du interesse for veterankøretøjer, og kunne du tænke dig at kombinere dette med et Kristent fællesskab, så klik ind på:

[www.KV316.dk](http://www.KV316.dk)



# bagvendt;

*Bagvendt bliver skrevet på skift af missionær Anne-Lene Olofson, studerende Emil Solgaard og jurist Susanne Harstad*

## Det er nemt – det er sandheden

AF SUSANNE HARSTAD  
KØBENHAVN



For nylig havde jeg til opgave at stå og byde velkommen ved en

konference. Hovedindgangen til konferencen bestod af automatiske glasdøre. Den vej gik de fleste ind. Andre kiggede lidt på afstand på automatdørene, men valgte alligevel at gå en anden vej og ind via en anden dør, som skulle åbnes manuelt.

Det fik mig til at tænke på en artikel, jeg for nylig læste om en dansk kvinde, der var konverteret til Islam. Som ung var hun søgende in-

den for det religiøse felt, og hun forstod ikke det essentielle om nåden i kristendommen; det virkede for nemt. Da hun gik til konfirmationsforberedelse, kunne præsten på hendes forespørgsel ikke forklare, hvorfor Jesus overhovedet skulle dø på korset. Herefter valgte den unge kvinde at konvertere til Islam.

Hun forklarede i artiklen, at der inden for Islam var krav, hun skulle leve op til. Det gav mening i hendes

liv, fordi hun selv kunne gøre sig fortjent til frelsen.

Mange mennesker forstår ikke, at døren ind til frelsen er åben. De kigger på den, men det virker for nemt, at de bare kan gå igennem den uden selv at skulle gøre noget. Så vælger de en anden vej med en anden dør, fordi det giver mere mening at skulle mase med at åbne døre selv.

Nu står julen for døren, og mu-

ligheden for at indgå i en dialog om frelsens åbne dør er mere nærværende end på noget andet tidspunkt på året. Mit juleønske for os alle er, at vi må få inspiration til at spejde efter – og måske endda fremprovokere – nogle gunstige lejligheder til at fortælle om Guds kærlighed og Jesusbarnet, som i denne tid åbnede døren, og sandheden i, at det er nemt at gå ind ad den.

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST  
DANMARK  
ID-nr. 42591  
Maskinel Magasinpost  
Udbringes senest  
lørdag d. 19. december 2015

lm LUTHERSK MISSION  
tro & mission  
inspiration | nærvær | holdning  
22 | 18. december 2015  
Årgang 115

Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et velsignet nytår. Tro & Mission er tilbage den 15. januar med interview og nyheder fra national og international mission

FOTO: FLICKR.COM/ALLABOUTYOGOD

TEMA

**LM for akademikere;**  
LM bliver traditionelt betragtet som en lægmandsbevægelse, men har tingene udviklet sig, så bogstaverne LM nu står for de "Lærdes Mødeforening"?  
Vi taler med prædikanter med forskellig baggrund og undersøger, hvad tro er

Læs tema side 8-11



120 medarbejdere fra LUMI Genbrug var til inspirationsdag. De fik redskaber til at styrke fællesskabet

3



6. januar 2016 rejser familien Bjørn Nielsen til Tanzania. Efter sprogskole flytter de til Kiabakari Bibelskole

5



Helle Bech er "særligt sensitiv". Men hun er taknemmelig for, at Gud har skabt hende, som hun er

15