

Sagtmodig og frygtindgydende

I en adventsprædiken var fremhævelsen af ordet "Se" i Matthæusevangeliet 21, 5, det, der blev stort for mig. Matthæus refererer profetens ord: "Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdysrs føl".

Det var skønt at blive opmuntret og inspireret til at se kongen – din og min konge – komme, og lægge mærke til, hvordan han kommer.

Han kommer "til dig", han kommer "sagtmodig", og han kommer "ridende på et æsel". Han kommer ikke som kongelig hærfører, så ville han være ankommet på en stridshest i fuld rustning og uniform.

Tværtimod kom han på et æsel, som symboliserer fred og ikke krig, han er sagtmodig, og han kommer til os.

Det er en kontrast til den Konge, som Johannes møder i Åbenbaringsbogen 1,12-16. Han er en frygtindgydende konge, der i al sin herlighed og hellighed, en dag skal dømme verden.

Det blev stort for mig, at disse to konger er en og samme person – din og min konge – og at han giver os en nåde-tid, hvor han kommer til os, for at vi kan komme til ham, inden det er for sent, og vi må dømmes.

Lina Thestrup Nielsen

Evangeliet spreder sig i netværket

Sam Somalena mødte Jesus. I dag er hele hendes familie og ti af hendes kolleger kristne

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Den kristne kirke i Cambodja er ikke kendetegnet af de store vækkelser. Men når troen på Jesus slår ned i et menneske, spreder evangeliet sig i personens netværk.

Det er Sam Somalena et levende eksempel på. I 2011 mødte hendes mand en af lederne fra Church of Slem Reap og blev kristen.

"Han vidnede for mig og sagde, at Jesus virkelig lever og er Gud. Pastor Kong fra kirken besøgte mig også og sagde det samme. Jeg græd meget og det endte med, at jeg tog mod Jesus som min frelser," fortæller hun.

Glæde og frihed

Det betød, at Somalena fik en glæde og en frihed i sit liv, som hun ikke havde kendt før. Hun begyndte også at læse i Bibelen og at

komme i kirken, hvor hun i dag er lovsangsleder.

"Da jeg var buddhist, følte jeg ingenting, og mine bønner blev ikke hørt. Nu har Gud åbnet mine øjne, så jeg ser, at han virkelig er Gud, og at han viser mig nåde. Jeg er fyldt af Jesus hele tiden, og jeg er 100 procent afhængig af Jesus."

Ti kolleger tog mod Jesus Somalena arbejder til daglig på et af Slem Reaps hoteller, hvor hun leder hotellets afdeling for spa og massage og er leder for 30 medarbejdere. Dem begyndte hun at fortælle om Jesus, og ti af dem er kristne i dag.

Somalenas vidnesbyrd har også fået store konsekvenser for hendes nærmeste familie. Alle hendes syv søskende, hendes stedfar og flere af hendes kusiner er kristne i dag.

Læs mere på side 3.



Sam Somalena (nummer to fra venstre) sammen med en af sine to sønner, to søstre, to kusiner og nogle af deres børn.

FOTO: BIRGER REUSS SCHMIDT

App viser, hvad der betyder mest for ens partner

Ægtefæller får mulighed for at sende kærlige tanker til hinanden, når de ikke er sammen



AF KAJA LAUTERBACH

Martin Backs tror, at mennesker nyder godt af den unikke relation, som en partner er. Det at leve med en kærlighed, som ikke er bundet op på præstationer, og at være et sted, hvor man kan slappe af uden at blive målt og vejet.

Derfor har han udviklet appen YouTwo, som ifølge sin Facebookside har det formål at "optimere forholdet, så alle involverede parter STORtrives".

YouTwo ønsker at give glæde i parforholdet og minde begge parter om vigtig-

heden af at vælge hinanden til og værdsætte de egenskaber, den enkelte part allerede besidder.

Det kan man gøre ved at sende og modtage hjertes for de ting, man værdsætter ved hinanden. Der kan sendes hjertes i følgende fire kategorier: Praktisk, Om-sorg, Romantisk og Intim.

Ikke erstatning for snak

Martin Backs understreger, at appen på ingen måde er tænkt som en erstatning for at snakke sammen og kærttegne hinanden fysisk.

"Men netop fordi det er en app til telefonen, giver den

muligheder for berøringspunkter og at sende kærlige tanker til hinanden, når man ikke er sammen," forklarer han.

Når man lægger mærke til, på hvilke områder man får flest hjertes fra sin partner, kan man også finde ud af, hvad der betyder mest for vedkommende, anfører Martin Backs og tilføjer:

"På den måde kan appen være med til, at man bliver klogere på hinanden, så man bedre kan tale sammen og ved, hvad der betyder mest for ens partner."

"Mange par har kun kort tid til kvalitetstid sammen,

og et øget kendskab til hinanden gør forhåbentlig, at den bliver bedre."

Brede befolkning

30-årige Martin Backs fra Hvide Sande i Vestjylland har selv været gift i syv år. Han er overbevist om, at ægteskabet er med én livspartner.

Han lægger ikke skjul på sin kristne tro, men mener også, at appen har noget at sige den brede befolkning.

Appen YouTwo kan downloades fra den 14. februar. I første omgang bliver den kun til iPhone og iPad, men Martin Backs arbejder på, at den også kommer til Android.

SARAH DUE ►► De nye sange bliver godt modtaget, og der er god opbakning til at lære nogle nye sange med et godt indhold

LS-NYT ►

Fra Landsstyrelsens (LS) møde den 5.-6. februar. Ved konstitueret generalsekretær Carsten Skovgaard-Holm.

Nye missionærer

LS ansatte Lene og Ole Malmgaard, Aarhus, som missionærer i Tanzania fra sommeren 2016. Lene (44) skal undervise på den internationale skole HOPAC. Ole (45) skal være teamleder. De skal bo i Dar es Salaam. De har tidligere været missionærer i landet fra 2006 til 2010. Parret har tre børn, den yngste tager med til Tanzania. Ole Malmgaard vil fortsat være medlem af LS indtil udrejse.

Jubilæumsfejring

LS drøftede, hvordan Luther-jubilæet i 2017 og LM's eget 150-års jubilæum i 2018 skal fejres. LS ønsker en stor endagsfejring af 150 års jubilæet et centralt sted i landet. Der bliver nedsat forskellige udvalg til at arbejde med begge jubilæer.

Forlagssamarbejde

LS godkendte en ny samarbejdsaftale omkring Forlagsgruppen Lohse. Samarbejdet fortsætter uændret.

Presset økonomi

Gaveindtægten i 2015 var 1,6 million kroner under budgettet. Det giver underskud og er med til at presse den økonomiske situation i LM. LS udtrykker taknemlighed over de gaver, der kommer til landskassen. Vi bør fortsætte med at fortælle de gode historier i missionsarbejdet, som der rent faktisk er.

Tværkulturel oplæring

Der er for øjeblikket mange nydanskere – også muslimer – der ønsker kristendomsoplæring og dåbsundervisning. LS konstaterer, at der er store muligheder. Lokalt kan det være svært at løfte denne opgave, men det er en udfordring, som vi ikke kan lade ligge.

LM Musik

LS godkendte en justering af strukturen i LM Musik og de idéer om arbejdet, som bestyrelsen har fremlagt.

Årsrapporter

På LS' bord lå en stor stak årsrapporter fra missionærer og visse ansatte i Danmark. LS vurderer, at det er godt og vigtigt med denne kommunikation fra medarbejderne. LS drøftede indholdet i rapporterne. Der er rigtig meget at glæde sig over i missionsarbejdet både nationalt og internationalt.

Fortsættes side 5.

DET GÅR PENGENE TIL ►

Inspiration fra LMU og musikkonsulent

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

I Luthersk Missions kreds i Nansensgade i København er det blandt andet Sarah Due, der koordinerer, hvem der skal være forsanger til møderne. Hun har også til opgave at sørge for at introducere nogle nye sange i kredsen ud over dem, mødelederen vælger.

"Typisk er det nogle sange, jeg selv er blevet glad for. Nogle, vi har sunget i LMU eller til en lovsangsaften et andet sted," fortæller Sarah Due, der har været en del



af LM-forsamlingen i snart seks år.

Inspiration fra flere sider

De sange, hun introducerer kommer oftest fra sangbogen *Fællessang*, som LMU

har været med til at udgive. Også LM's musikkonsulent Christian Engmark har været på besøg både i LMU og ved hovedmøderne i kredsen for at inspirere både Sarah Due og de andre i kredsen i København. Musikkonsulenten har et par gange holdt et møde, hvor sange, vidnesbyrd og bibeltekster supplerede hinanden.

"Det gav en stor sammenhæng mellem tingene," fortæller Sarah Due.

"Sangene var opdelt tematisk og kom omkring centrale emner som for eksempel Gud som almægtig, Jesu

blod, der rensker og nåde".

Nye melodier

De fleste af sangene er på dansk, men der er også nogle enkelte på engelsk, som bliver forklaret, inden de bliver sunget, så alle kan være med.

Hun oplever, at de nye sange bliver godt modtaget, og at der er god opbakning til at lære nogle nye sange med et godt indhold. Ofte prioriterer hun også nye melodier til gamle sange. På den måde bliver det gamle, dybe indhold formidlet videre i en ny form.

Han ville føre mennesker til Jesus

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
KONST. GENERALSEKRETÆR
CSH@DLM.DK

Hans Erik Nissen døde den 27. januar. Nu er han hos Gud.

Hans Erik Nissen havde en central rolle både på Luthersk Missions Højskole (LMH) og i Luthersk Mission.

Han var ikke et bestyrelsesmenneske. De ydre organisatoriske forhold optog ham ikke så meget. Hans betydning ligger i det teologiske og åndelige indhold. Hans livsgerning kan udtrykkes med to ord: forstander og forkynder.

Som forstander gennem 33 år på LMH fik han kolossal åndelig indflydelse på flere generationer af elever. Som forkynder gennem hele sit liv fik han stor åndelig betydning for mange i deres forhold til Gud.

Det var ikke alene, fordi

han var forstander og forkynder. Men det var, fordi han var det på sin måde. Han havde menneskelig og åndelig gennemslagskraft ud over det sædvanlige. Han brændte igennem.

Hvorfor? Fordi han som taler havde naturtalent. Et naturtalent, som Gud brugte, og som Hans Erik Nissen lod Gud bruge. Desuden gav Gud ham en ekstraordinær nådegave til at være forkynder og underviser. Både naturgaven og nådegaven blev til stor velsignelse for mange mennesker.

Styrken i hans forkyndelse var, at han hensynsløst holdt fast i det centrale. Det er ikke tilfældigt, at hans andagtsbog hedder: *Et er nødvendigt*. For Hans Erik Nissen var én ting nødvendigt: nåden og syndernes tilgivelse i Jesus Kristus. Jesus, og hans frelse forblev

det grundtema, han kredsede om. Som tilhørere blev vi ført til Jesus gennem hans forkyndelse.

Dette konstante fokus gav måske på samme tid en styrke og en svaghed. Der var en fantastisk menneskelig og åndelig dybde i hans forkyndelse, men der var også noget smalt. Det mærkelige er, at denne smalhede samtidig gav en særlig styrke.

Hans Erik Nissen var radikal. Det gjorde, at han også indimellem delte vandene – i hvert fald blandt nogle.

Der var også noget underligt tidløst og aktuelt over hans forkyndelse. Det var nok ikke altid dagsaktuelt i mediemæssig forstand. Men det var nærværende, vedkommende og åndeligt aktuelt, fordi det var øst ud af Bibelen og et intenst liv med Gud.

Han ville føre mennesker til Jesus og vise dem hen til

nåden.

Selv om Hans Erik Nissen ikke var bestyrelsesmenneske, sad han i Missionskolens ledelsesudvalg i en del år. Det viser en af hans andre hjertesager: Han var optaget af international mission. Det er ganske vist, at han har haft en finger med i spillet i forhold til en del missionskolleer missionærkald. Nogle blev missionærer, blandt andet fordi de havde snakket med ham.

Hans Erik Nissen har sat sit dybe præg på LM. Det er med stor tak, at vi tænker på hans livslange tjeneste for evangeliet. Hustruen Benedicte og resten af familien er nu i vores tanker og skal have en hilsen fra Fil. 2,7: "Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjertes og tanker i Kristus Jesus." Æret være Hans Erik Nissens minde.

tro & mission

Udgiver

Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60
E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15 (onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Redaktion

T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Ole Solgaard, journalist

Deadline

Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 16. februar 2016.
Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside.

Biblicitater er fra den autoriserede

oversættelse. © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement

Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt.
Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Pris

Danmark: 410 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og

Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Annoncer

Grundpris: Kr. 9,25 pr. spaltemilimeter
Småannoncer kun for private: 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Fritidsjournalister

Bornholm
Pt. ingen
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02,
E cnillma@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96
E lrrn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen

T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390

AXEL RYE CLAUSEN ► Omkring to tredjedele af de unge, der bor på LM's kollegier, bliver kristne. Og det betyder så i mange tilfælde, at familien og dele af netværket følger efter

Troen på Jesus er som en influenza-epidemi

Unge, der kommer til tro på Jesus, bliver mønsterbrydere med stor betydning

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Cambodja er nummer tre på listen over de lande, hvor den kristne tro vokser hurtigst i disse år. Og det er der en god grund til.

"Kristentroen breder sig som en influenza-epidemi. Når en person bliver kristen, går der ikke længe, før nogle i hans omgivelser også bliver det," fortæller LM's missionær Kent Kjær Andersen, der er lærer på Phnom Penh Bible School.

En kædereaktion

Axel Rye Clausen, der har været missionær for LM i Cambodja siden 2003, har et bud på, hvorfor det er tilfældet.

"Mange i landet oplever, at buddhismen og forfædredyrkelsen har spillet fallit. Men de er samtidig meget konservative og bange for at



Kenya Serey er en af de piger, der bor på pigekollegiet i Siem Reap. Her ses hun på sin læseplads.

bryde med det, de kender, ligesom de er underlagt et betydeligt gruppepres. Når en person derfor kommer til tro på Jesus, bliver han eller hun en mønsterbryder, som sætter dybe spor i sit net-

værk," forklarer han.

Når først én vover springet og siger nej til det gamle, er der flere, der tør følge efter, og så er der en kædereaktion i gang.

Kirken i Cambodja vokser

ikke ved store events eller vækkelser. Evangeliet går fra mund til øre, og mange tager imod det. Sam Soma-lena (se side 1) er et eksempel på det. Hendes mand mødte evangeliet, og så kom

hun selv til tro. I dag er alle hendes syv søskende kristne. Det samme er to kusiner og ti kolleger.

Ofte er det de unge, der tør bryde mønstret. Og det kan føre til, at den modstand, som deres forældre nærer over for kristendommen, vendes til aktiv tilslutning.

Kollegiemission med store perspektiver

Axel Rye Clausen er derfor ikke i tvivl om, at det er

strategisk klogt at satse på kollegierne i Siem Reap og Phnom Penh, hvor elever kommer ind fra landet og møder den kristne tro. Typisk er de på kollegierne i tre til fem år. Axel Rye Clausen vurderer, at omkring to tredjedele af de unge bliver kristne. I mange tilfælde betyder det, at familien og dele af netværket følger efter.

De unge, der kommer til tro, er optaget af, at Gud er en levende Gud i modsætning til den døde Buddha. De oplever for eksempel, at Gud hører bøn, og at han giver dem en tryghed, som de ikke før har kendt til. Men de er også fyldt af taknemmelighed over frelsen i Jesus.

Kent Kjær Andersen fortæller, at uanset hvad emnet er, så slutter de fleste elever på bibelskolen deres opgaver med at skrive:

"Og derfor vil nu prise og takke Gud for hans frelse."

Gud hørte hendes bøn

Ung cambodjansk kvinde bor nu på LM's pigekollegium i Siem Reap

Kenya Serey er 20 år og den nyeste pige "i klassen" på pigekollegiet i Siem Reap. Det er en stor drøm, der er gået i opfyldelse for hende, fordi hun nu har mulighed for at gå på universitetet. Men det betyder ikke, at det bliver let, for hun har ingen støtte hjemmefra.

For eksempel er der ingen, der hjælper hende med penge til undervisningen det første år, sådan som det ellers er normalt, at forældrene gør det. Herefter finder pigerne selv et arbejde og klarer at rejse skolepengene sideløbende med studierne.

Selv om Kenya Serey ikke er helt tryk ved at færdes på cykel om aftenen, må hun også nøjes med det, fordi hun ikke har råd til at købe en "moto" (lille scooter), som de fleste andre på kollegiet.

Modstand fra familien

Kenya Serey er vokset op hos sine bedsteforældre ikke så langt uden for Siem

Reap. Hun har fået en studentereksamen, fordi hun kom i kontakt med en kristen organisation, som gjorde det økonomisk muligt for hende. Men selv om hun har flotte karakterer, ligger vejen til en videre uddannelse langt fra åben for hende.

Hendes onkel og tante er modstandere af den lange skolegang, for den chance har hendes fætre og kusiner ikke fået.

Sim Theara, der er leder af pigekollegiet, fortæller, at det er meget normalt, at familien ikke ønsker at sende deres piger i skole ud over de seks år, som alle i teorien har ret til. Der er brug for deres arbejdskraft i familien, og man prioriterer generelt at sende sønnerne i skole. Forældrene er også bange for, at deres døtre ikke bliver gift, hvis de får en uddannelse, og de har brug for brudepengene. Endelig er der sikkerhedsrisikoen.

"Det er ikke trygt at sende

pigerne alene til byen," fortæller Sim Theara.

Parat til at arbejde hårdt

Men nu er Kenya Serey altså alligevel endt i Siem Reap med udsigt til at kunne begynde på universitetet. Og det takker hun Gud for.

"Jeg sagde: Gud, hvis du er til, så sørg for, at jeg kan fortsætte mine studier," fortæller hun.

Hendes bøn blev hørt, da hun mødte Theara, der ved hjælp af LM's missionærer også skaffede hende penge til det første års undervisning. Nu er hun er parat til – som de andre på kollegiet – at arbejde hårdt og klare sig for meget lidt.

Kenya Serey vil gerne læse engelsk og for eksempel hjælpe med at oversætte. På længere sigt har hun en drøm om at blive politibetjent.

"Jeg vil gerne have et arbejde, hvor jeg kan hjælpe mennesker," siger hun. *brs*

Forbøn betyder alt

Missionærpar: Det er fantastisk, at så mange beder for os

Christina Palmkvist og Kent Kjær Andersen blev i 2014 udsendt som LM-missionærer til Cambodja. Her har de siden læst khmer i Phnom Penh, og Kent Andersen, der er cand.theol., er begyndt at undervise på Phnom Penh Bible School.

Før de rejste ud, kendte de ikke meget til Luthersk Mission, men de er overvældede over den omsorg og forbøn, som de er blevet genstand for.

"Hvis der er noget, der ligger mig på sinde i forhold til missionsvennerne i LM, så er det at sige tak for forbøn, ikke mindst fra vores nærkontaktkredse," sagde Kent Kjær Andersen, da han viste en gruppe LM'ere på studietur til Cambodja rundt på bibelskolen midt i januar.

I hænger på køleskabsdøren

"Vi har mødt så mange LM'ere, som siger, at de beder for os – eller at vi hæn-



Kent Kjær Andersen ved Phnom Penh Bible School.

ger på køleskabsdøren, og det er nok det samme. Det er helt fantastisk," tilføjer han.

Phnom Penh Bible School har knap 80 elever, som får undervisning på bachelorniveau. Halvdelen af dem ventes at ende som præster eller menighedsarbejdere i en af kirkerne i Cambodja.

Familien Andersen har

valgt selv at komme i en lille khmermenighed, så når de går til gudstjeneste om søndagen, er det sammen med omkring 20 nationale kristne.

"Det er hårdt, at det hele foregår på khmer, men også dejligt at være med i fællesskabet," siger de. *brs*

Læs mere om studieturen på dlm.dk/nyt.

HELLE BONDE-PETERSEN ►► Jeg er holdt op med at søge en forklaring på alt. Vi forstår ikke Gud, men tabet af vores datter har ikke anfægtet vores tro på ham

Gud ser længere end os

Ægteparret Bonde-Petersen forstår ikke altid Gud, men stoler alligevel på ham

AF OLE SOLGAARD

Når man sætter sig ved spisebordet hos familien Bonde-Petersen, kan man ikke undgå at lægge mærke til det broderede vægophæng: "Far, jeg forstår dig ikke, men jeg stoler på dig!"

Familien, der er engageret i LM-Bylderup Bov, har erfaret, at det er trygt at leve med Gud, også selvom de ikke altid forstår, hvad han har gang i.

Måtte flytte

For 15 år siden boede Helle og Jens Bonde-Petersen i Låsby uden for Aarhus, og her følte de sig godt hjemme med naboer, venner, arbejde og menighed.

Men en dag var Jens på besøg hos sin sønderjyske bror, der overvejede at købe en gård, hvor han ikke selv skulle bruge stuehuset. Broren spurgte spontant Jens:

"Er det ikke noget for jer at bo i det hus?"

Jens tog det end ikke så alvorligt, at han gik ind i huset og kiggede på, hvordan det så ud. Umiddelbart var det i dårlig stand.

Hjemme i Låsby lod Jens en henkastet bemærkning falde om det sønderjyske hus. Og et par dage senere



Helle og Jens Bonde-Petersen har ofte oplevet, at Gud har ledt dem helt konkret.

og klinikchef på sygehuset i Aabenraa, og Helle har de seneste år været skoleleder i folkeskolen, men begynder inden længe som friskolelærer i Bylderup Bov.

Mistede datter

Det med ikke at forstå Gud, men alligevel stole på ham, blev sat på prøve, da der i 2008 skete det tragiske, at Helle og Jens Bonde-Petersen mistede deres 11-årige datter ved en trafikulykke. Det har været rigtig hårdt for familien, der også omfatter to ældre drenge.

"Vi forstår ikke, hvad det skulle til for, og vi mærker smerten igen, når vi nu taler om det," fortæller Helle og tager fat i sin mands hånd.

"Men jeg er holdt op med at søge en forklaring på alt. Vi forstår ikke Gud, men han ser længere end os. Det er tydeligt for mig, at Gud er

almægtig, og at jeg trygt må snakke med ham om alt. Det har ikke anfægtet vores tro på ham," siger hun.

De mange kristne sange, hvor evighedsdimensionen er stærk, har ægteparret lagt særligt mærke til de seneste år. Tårerne trænger sig på, både fordi det er svært at synge "... om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver ...", men også fordi den evighedsvirkelighed, der synges om, virkelig giver dem håb og trøst.

Arbejdet fylder

Arbejdsomt stoler parret også på, at Gud er med dem, og at de er blevet ledt af Gud. Dog kan de indimellem blive i tvivl om, hvorvidt de er på den plads, hvor de skal være.

Deres krævende lederstillinger indebærer, at der er andre ting, der ikke kan prioriteres så højt. Arbejdet fylder meget i deres hverdag, så batterierne er tomme, når de kommer hjem. De kunne godt ønske, at de havde mulighed for at engagere sig mere i for eksempel flygtningekontakt.

Men grundlæggende er de trygge i, at de er, hvor Gud vil have dem nu, og det forsøger de at bakke hinanden op i.

sagde Helle, at hun var helt sikker på, at de skulle flytte ind i det omtalte hus. Hun kendte intet til huset, men havde en sikker fornemmelse af, at det var det, Gud ville med dem.

Helle fik et chok, da hun senere så huset med egne øjne. Men selvom de ikke havde drømt om at flytte til Sønderjylland og ikke havde udsigt til nye job, lagde der sig en ro over parret, som

valgte at følge indskydelsen fra Gud og flytte til det hus, som de stadig bor i. Og det har de aldrig fortrudt.

Det store hus har familien fået sat skik på. Jens er i dag ledende overlæge



VIL DU RÆKKE UD TIL MENNESKER?

REACH!

Så er det nu, du skal søge, hvis du vil være volontør fra sommeren 2016.

Du kan blandt andet hjælpe til i en cambodjansk menighed eller undervise missionærbørn i Peru eller Tanzania.

Se mere på dlm.dk/Job.



VELKOMSTRECEPTION

for Søren Skovgaard Sørensen, tiltrædende generalsekretær i Luthersk Mission

FREDAG DEN 11. MARTS KL 15.00-17.30 på Sædding Efterskole, Astrupvej 3, 6900 Skjern

Alle er velkomne!



Israel – påskerejse Hurtig tilmelding!	20.3. 8 dg.
Israel – landbrugsrejse Hurtig tilmelding!	12.4. 9 dg.
Holland – klassisk og nyt	27.4. 6 dg.
Tyrkiet – i Paulus' fodspor	29.4. 10 dg.
Wolfsburg – biler og bøffer	6.5. 3 dg.
Israel – med Samaria Hurtig tilmelding!	10.5. 10 dg.
Rumænien – landet du aldrig glemmer	30.5. 11 dg.
Øland og Sydsverige	
– natur og danske spor	13.6. 6 dg.
Grønland – unikke oplevelser	22.6. 8 dg.
Armenien Hurtig tilmelding!	16.9. 9 dg.

Kontakt os på
7592 2022 eller
fxr@felixrejser.dk



LARS DAHLE ►► Forkyndere må kunne udfordre og svare for sig i forhold til de helt grundlæggende spørgsmål

Behov for mere apologetik i forkyndelsen

Konference gav 185 forkyndere – en fjerdedel fra LM – inspiration til deres tjeneste

AF OLE SOLGAARD

Der er et akut behov i tiden for kristen apologetik, for mange både kristne og ikke-kristne har svært ved at forbinde troen med den virkelige verden. Hvis det, vi tror på, ikke er holdbart i virkeligheden, vil troen før eller siden smuldre. Derfor trænger vi til i højere grad at inddrage apologetikken i forkyndelsen i dag.

Det var anliggendet i et af de tre foredrag, som norske Lars Dahle stod for på *Projekt God Forkyndelses* forkynderkonference på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming den 28.-30. januar. 11 organisationer – heriblandt LM – står bag projektet. Lars Dahle er vicedirektør ved NLA Mediehøgskole Gimlekollen i Kristiansand.

Forkyndere må udfordre og begrunde
Apologetik betyder trosforvar. Ordet (på græsk: apologetik) er anvendt i Første Petersbrev 3,15: "I skal ... altid være rede til *forsvar* over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmødighed og guds frygt og med en god samvittighed ..."

Lars Dahle mener, at forkyndere må kunne udfordre og svare for sig i forhold til de helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor er kristen tro sand? Hvorfor er det værd at tro på Bibelens Gud/Jesus? I den forbindelse er apologetik anvendelig flere steder på troens tidslinje:



Forkyndere kan også lytte, og der blev lyttet intenst til undervisningen på Forkynderkonferencen.

Den kan bruges præ-evangeliserende, idet den svarer på folks indvendinger og spørgsmål og sætter en ny dagsorden. Den kan også bruges i forbindelse med direkte evangeliefrembringelse i form af opklaring og anbefaling. Endelig er apologetikken også anvendelig i det, han kalder post-evangelisering, som bekræftelse og udrustning til nye i troen.

Apologetikken må være kendetegnet både af den åbne hånd, der inviterer til udforskning, og den knyttede næve, der fremlægger argumenter. Lars Dahle henviste til flere passager i Apostlenes Gerninger, hvor det praktiseres, eksempelvis Paulus' forsvarstale til

Kong Agrippa (kapitel 26, vers 24-29).

Fem hjælpespørgsmål til teksten

Han udfordrede forsamlingen af forkyndere til at genomtænke fem spørgsmål, som kan stilles til enhver prædiketekst:

- 1) *Hvilken plads har teksten i Bibelens store fortælling?* Det kan være nødvendigt at få teksten placeret i en frelseshistorisk sammenhæng, ikke mindst fordi bibelkundskaben i dag er lille hos mange.
- 2) *Hvilken forståelsesramme giver et helhedsorienteret kristent livssyn for teksten?* Det sammenhængende bilde af den kristne tro og dens syn på Gud, mennesket

og verden kan kaste lys over den konkrete tekst.

3) *Hvilke spørgsmål eller indvendinger er der til teksten ud fra tidens aktuelle livssyn?* Forkynderen må overveje, hvilke "briller" modtageren hører teksten med og være parat til både at imødekomme og udfordre, så bibeltekstens anliggender tydeliggøres og forkyndes.

4) *Hvad lærer teksten os om virkeligheden?* Det giver mulighed for at korrigere tidsåndens skæve virkelighedsopfattelse. Gud har med virkeligheden at gøre.

5) *Hvilken relevans har teksten for hverdagen?* Tilhørerne skal gerne have hjælp til ikke bare at forstå teksten, men også til at se, hvad dens budskab inde-

bærer i deres eget liv.

Udruste til andre arenaer

Lars Dahle opmuntrede også til, at man gennem brug af apologetik i forkyndelsen sigter på at udruste menigheden til at formidle Guds ord og være i mission på flere arenaer. De bibelske sandheder må formidles i personlige samtaler, og nogle må gå ind i en bevidst, målrettet og kreativ formidling af bibelske sandheder, for eksempel gennem medierne.

"Vi trænger til kristne med integritet på alle arenaer. Der er behov for kristne filmskabere, journalister og mange andre," sagde Lars Dahle i afslutningen af sit foredrag.

Om forkynderkonferencen

185 mennesker deltog i forkynderkonferencen, som var en del af *Projekt God Forkyndelse*, der har Kristent Pædagogisk Institut (KPI) i spidsen.

Sigurd Grindheim, der er professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, holdt tre timer om "Guds rige":

"Kraften i Jesu svagheit og offer på korset var større end Satans magt. Gud hersker nu gennem forvandlede hjerter."

Sognepræst Per Damgaard Pedersen holdt to mini-prædikener. Han sagde blandt andet:

"Umiddelbart efter forkyndelsen (mandag) er forkynderen særlig fristbar. Vi er blevet slidt af opgaven og trænger til at komme hjem til vores far, der er så glad for at se os."

Carsten Hjorth Pedersen fra KPI belyste den projektrapport, som blev lavet sidste år på baggrund af en landsdækkende undersøgelse om forkyndelsen i de 11 organisationer bag projektet.

Herudover kunne deltagerne vælge mellem en lang række emnespor – blandt andet om kropssprog og billeder i forkyndelsen.

OS

LS-NYT FORTSAT ►

Genbrugsarbejdet

Hvordan kan LM's genbrugsarbejde blive yderligere styrket fremover? Kan der komme butikker i gang nye steder? LS havde en drøftelse af, hvordan det kan ske på en god måde.

Missionshus bliver solgt

Efter indstilling godkendte LS salg af Pedersker missionshus på Bornholm.

Forberedelse af Lærerådsmøde

Der er Lærerådsmøde (LR) den 11.-12. marts på Sædding Efterskole. LS forberedte dagsordenen og de forskellige

sager. Blandt andet en vejledning om nådemidlerne og forretningsordenen for en ny vedtægt om konfliktråd. Umiddelbart forud for LR-mødet bliver der velkomstreception for LM's nye generalsekretær.

Landsmødet

På Landsmødet i storebededagsferien skal der være en "profil-eftermiddag", hvor landsformanden og generalsekretæren kommer med oplæg til drøftelse. Derefter skal der være nogle stationer, hvor landsmødedeltagerne kan drøfte forskellige emner med LS'ere og ledere i LM. LS planlagde emner og struktur for forløbet.

Næste LS-møde bliver den 1.-2. april i Hillerød.

Missionærer fratræder

Iben og Benny Lauridsen ønsker at fratræde deres stillinger som missionærer for LM i Iringa, Tanzania. Benny har igennem længere tid oplevet et for stort arbejdspress, hvilket har medført delvis sygemelding på grund af stress. På trods af indgående dialog har det desværre ikke været muligt at finde tilfredsstillende løsninger. Det er på denne baggrund, Iben og Benny Lauridsen har truffet deres beslutning.

Iben og Benny Lauridsen har sammen med børnene Clara og Benjamin været i Tanzania siden 2013. De kommer til Danmark i starten af april og får en afsluttet orlov. Vi har grund til at sige dem tak for deres indsats i arbejdet blandt nomader og i skoleundervisning. Familien har gjort en vigtig forskel i missionsarbejdet i Iringa.

Carsten Skovgaard-Holm

TEMA | LOV OG EVANGELIUM

MARTIN LUTHER ▶▶ Tro på Kristus. I ham tilsiges dig al nåde, retfærdighed, fred og frihed. Tror du det, så har du det

Hele Bibelen taler om Guds retfærdighed

Luther fandt nøglen til at forstå Bibelen efter mange års åndskamp

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Udtrykket "lov og evangelium" stammer fra den tyske reformator Martin Luther og sammenfatter hele Guds måde at frelse et menneske på: Mennesket kan ikke leve op til Guds krav, men ved Jesu død på korset giver Gud selv mennesket alt det, han kræver.

Åndskamp førte til klarhed

Det er Martin Luthers egen længsel efter at få fred med Gud, der ligger til grund for begrebet "lov og evangelium". Den tyske reformator var igennem flere år blevet tyngt af de ord fra Bibelen, der handler om alt det, Gud kræver af mennesker. Udtrykket "Guds retfærdighed" forstod han som den retfærdighed, som Gud kræver af et menneske, for at det kan blive frelst.

Men under sine studier af Romerbrevet gik det plud-

I filmen "Luther" fra 2003 er Martin Luther i samtale med sin ven og mentor Johann von Staupitz blandt andet om at opnå Guds retfærdighed.



FOTO: WWW.CINEPLEX.COM/MOVIE/LUTHER/PHOTOS

selg op for Luther at "Guds retfærdighed" i virkeligheden handler om den retfærdighed, som Gud giver mennesker på grund af Jesu død.

Han fik nu øjnene op for, at Bibelen fra ende til anden taler om det, som Gud kræver af mennesket – loven – og det, som Gud giver mennesket – evangeliet.

Loven – det, som Gud kræver

Loven er alle buddene i Bibelen, som viser mennesker, hvordan de skal leve, skriver Luther i sit skrift *Den kristne frihed*. Men fordi menne-

sket har fået bud, er det ikke ensbetydende med, at mennesker har kraft til at overholde dem, fortsætter han.

Målet med loven er da også at vise mennesket dets magtesløshed, siger reformatoren og lægger sig op af apostlen Paulus, der siger, at lovens formål er at lukke munden på alle mennesker

og vise os, at vi står skyldige til straf over for Gud (Rom 3,19).

Evangeliet – Guds løfte

Anderledes forholder det sig med evangeliet. Det er Guds løfte til alle, der tror på Jesus:

"Vil du opfylde alle bud,

blive dit onde begær og din synd kvit, således som buddene forlanger og kræver det? Hør så her: Tro på Kristus. I ham tilsiges dig al nåde, retfærdighed, fred og frihed. Tror du det, så har du det. Tror du det ikke, så har du det ikke," siger den tyske reformator.

Han pointerer samtidig, at

dermed er både buddene og opfyldelsen Guds. Mennesker kan ikke bryste sig af noget.

En sammenfatning af Guds frelse

Dermed er udtrykket lov og evangelium en sammenfatning af hele Guds måde at frelse et menneske på. Buddene skal overbevise mennesket om, at det er fordærvet.

"Men for at du kan komme ud af dig selv og bort fra dig selv, det vil sige bort fra din egen fordærvelse, så stiller han sin kære Søn, Jesus Kristus, foran dig. Ved sit levende, trøstefulde ord siger han til dig: Du skal med fast tillid overgive dig til ham og dristigt stole på ham. Så skal alle dine synder tilgives dig og al din fordærvelse være overvundet på grund af din tro. Du skal være retfærdig og sanddru, have fred, gudfrygtighed, opfyldelse af alle bud og frihed i enhver henseende."

Hvad vi er i Gud, må altid fylde i forkyndelsen

Lov og evangelium skal give mennesker et stærkt fundament uden for dem selv

"Lov og evangelium er en del af det sjælesørgeriske i at forkynde. Vi har brug for et fast fundament at stå på. Det fundament er, hvad Kristus har gjort uden for os, og ikke, hvad jeg skal gøre som kristen," siger rektor på Dansk Bibel-institut (DBI) Børge Haahr Andersen.

Han advarer imod, at fundamentet bliver en udtalt forudsætning, som vi ikke prædiker om.

"Ellers bliver det sådan, at tilhørerne går hjem og tænker 'mit kristenliv lykkes ikke' eller 'jeg er ikke god nok', og så flyttes tyngdepunktet fra det, Gud har gjort, til det, jeg selv skal gøre".

Lov og evangelium må ikke blive et skema

Den tidligere sognepræst bruger Paulus' breve som et eksempel på vægten i forkyndelsen.



Fordelingen af lov og evangelium må ikke blive et forudsigt regnestykke, siger Børge Haahr Andersen.

"Paulus udfolder, hvad vi er i os selv og i Jesus, og så formaner han. Men selv i de formanende afsnit er det hele tiden udtalt, at dem, han formaner, er Guds børn. Han udtaler hele tiden fundamentet."

DBI's rektor mener, at lov og evangelium skal fylde i enhver prædiken

"Men det må ikke blive et forudsigt regnestykke,

hvor prædikanten begynder med 20 minutters dom og fortsætter med 20 minutters evangelium," siger han.

Risikoen er, at tilhørerne tager for let på både loven og på evangeliet, og at forkynderne ikke forkynder alle de bibelske temaer.

Lov og evangelium er en kampplads

Sondringen mellem, hvad Gud kræver, og hvad Gud giver, er ikke enestående for den lutherske kirke, men er især fremherskende dér, forklarer Børge Haahr Andersen.

Til alle tider har det været en kamp at fastholde netop forskellen mellem lov og evangelium. En af de personer, der stod i denne kamp var den svenske vækkelsesprædikant Carl Olof Rosenius, der blev født i 1816.

"Rosenius' bidrag til Skandinavien var kampen for,

at evangeliet er gratis. Han kom fra en tradition, hvor der blev forkyndt, at der skulle knyttes betingelser til frelsen. Folk gik hjem og tænkte 'er jeg nu en kristen? Er min troserfaring og omvendelse ægte nok?'"

Den anden afvej er, at loven bliver helt afskaffet, så evangeliet bliver forkyndt, uden at Guds krav til mennesket nævnes.

Essensen eller bredden

I LM's historie har der også været uenigheder omkring, hvor meget lov og evangelium skulle fylde. Rektoren nævner udskillelsen af Evangelisk Luthersk Mission (ELM) fra LM i 1890'erne.

"En del af diskussionen mellem LM og ELM gik netop på, hvor bredt man skal forkynde. Skal formåningerne have en selvstæn-

dig og betonet plads, eller skal man snævert forkynde lovens afsløring og evangeliets tilsagn. Her mener jeg, det er vigtigt at forkynde alt det, som er Guds vilje (ApG 20,27).

Det er stadig en reel risiko i LM's tradition, at det kun bliver kernen i Bibelen, der forkyndes. Men det ville være en misforståelse af Luthers tanker om lov og evangelium, hvis vi tror, det bare handler om at skelne mellem Guds krav og Guds gave.

Luther holdt sig nemlig ikke tilbage fra at forkynde om nadver, kirke, ægteskab og mange andre emner og tage sondringen mellem lov og evangelium med ind i disse emner også.

LM-bestyrelser har en stor opgave

Her ligger der en udfordring for både bestyrelser og præ-

dikanter i LM, mener han.

"I LM-traditionen er der mange lejlighedsprædikanter. De kommer 10-20 forskellige steder. Man forkynder måske ikke fem gange i træk samme sted, så når man kommer, vil man gerne give noget centralt. Det kan betyde, at man kommer til at forkynde for snævert."

Rektoren mener, at det i denne tradition, er meget vigtigt, at bestyrelserne har øje for, hvad der skal forkyndes over, så Bibelens formaningsord også kommer frem.

"Forkyndere og bestyrelser skal kunne sige som Paulus: Jeg har ikke undladt at forkynde jer alt det, som er Guds vilje. Når de så har evalueret, så må de sige, at alt står og falder med Helligånden, der fordeler Guds ord hos den enkelte, så det høres og modtages som lov og evangelium." nlm

TEMA

LARS B. LARSEN ►► Hvis man reducerer loven, kommer vi let til at bilde os selv og børnene ind, at Gud kan nøjes med lidt, eller vi gør børnene til moralister

Forkyndelse er ikke opdragelse

Man skal hellere lade være med at forkynde lov for børn, hvis man kun gør det halvt

AF KAJA LAUTERBACH

Der er to vigtige forhold, man skal tage hensyn til, når man forkynder for børn: teologi og pædagogik.

Det mener Lars B. Larsen, der er landsleder for Luthersk Missions Børn og Unge, og understreger:

"Teologien skal være 100 procent sand – det er der ingen tvivl om. Samtidig skal man tage pædagogiske hensyn til børnenes udviklingsstrin."

Han fastslår, at der er stor forskel på, om man taler til et lille barn eller en teenager.

To måder at forkynde på Lars B. Larsen forklarer, at der er to måder at forkynde på. Han uddyber:

"Man kan enten, som Paulus gør i Romerbrevet, begynde med at vise, hvor syndigt mennesket er, og bagefter forkynde evangeliet. Eller man kan starte med evangeliet og 'overdænge' tilhøreren med Guds nåde og kærlighed."



Ved forkyndelse for børn er det vigtigt at tage hensyn til både teologi og pædagogik, understreger Lars B. Larsen. Her er det et børnemøde ved LM's Landsmøde i 2013.

Han slår fast, at både når man forkynder lov og evangelium, skal det være alt eller intet.

"Hvis man forkynder ud fra skabelonen fra Romerbrevet, kræver det, at tilhøreren kan reflektere og tænke: Nå, men så er jeg jo bundløst fortabt ... og kan høre evangeliet ud fra det.

Et seksårigt barn er ikke på det trin i sin udvikling, hvor det formår det, og hvis man går ud fra det, svigter man sit ansvar som voksen," siger Lars B. Larsen, der er uddannet cand.pæd.

Han mener, at man – af hensyn til deres udvikling og refleksionsniveau – skal tænke sig grundigt om, før

man forkynder loven for børn, og foreslår, at man over for børn fokuserer på Jesus og hans kærlighed, som i Romerbrevet kapitel fem til seks, og så går baglæns til kapitel et og to, når børnene bliver ældre og begynder at kunne reflektere over tingene.

"Når børn når teenageal-

deren, begynder de gerne at reflektere over, hvad der mon vil ske, hvis de ikke har et personligt forhold til Gud, eller hvis de møder ham på egen hånd."

Forkynd evangeliet frit

Lars B. Larsen er med på, at man ikke kan skille evangeliet fra loven, men han mener, at man hellere skal lade være med at forkynde lov for børn, hvis man kun gør det halvt.

"Hvis man reducerer loven til for eksempel god opførsel, kommer vi nemlig let til at bilde os selv og børnene ind, at Gud kan nøjes med lidt, eller vi gør børnene til moralister, fordi vi giver et forkert billede af, hvad loven handler om."

Lars B. Larsen forklarer, at børn er meget gerningsfikserede. Han peger på, at den halve lovforkyndelse passer ind i et seksårigt barns udvikling. Det er optaget af at lære de sociale spilleregler: Hvad må jeg, og hvad må jeg ikke?

"Sådan et barn skal ikke



Hensynet til børns udvikling og refleksionsniveau har betydning for den rækkefølge, man skal sige noget i, mener Lars B. Larsen.

have at vide gennem forkyndelsen, at det skal opføre sig pænt. Det giver nemlig et forkert billede af, hvordan man bliver frelst."

I stedet vil Lars B. Larsen forkynde Guds kærlighed og frit evangelium for de små børn. Han er overbevist om, at man kan elske mennesker – både børn og voksne – ind i Guds rige.

"Man skal forkynde evangeliet så frit, at det kan misbruges," siger han.

Mit ansvar er at forkynde – Gud overbeviser

I lov og evangelium møder vi forskellige sider af Gud: hans hellighed og hans kærlighed

"Enhver forkyndelse skal indeholde både lov og evangelium. Det er helt afgørende, at de to ikke skilles ad."

Det understreger Karl K. Riis fra Hillerød og forklarer årsagen til, at det er så vigtigt.

"Vi møder Gud begge steder. Den samme Gud, Gud selv i hans væsensfylde."

"I loven møder vi Guds hellighed, derfor bliver det et møde med Guds anklage og dom. I evangeliet møder vi Gud i hans kærlighed – i hans tilgivelse og nåde."

Nogle mennesker mener, at man skal nedtone forkyndelsen af loven og "nøjes" med at tale om Jesu' kærlighed. Til det siger Karl K. Riis:

"Når vi prædiker, skal vi række evangeliet om Jesus og hans blod til mennesker – uden mindste krav. Men hvis vi mener, at vi slet ikke

skal forkynde lov, tror mennesker, at de roligt kan fortsætte at leve i synden uden at omvende sig."

På den måde tager vi uforvarende både brod og kraft af både lov og evangelium, anfører Karl K. Riis.

"For eksempel ved at sige: 'Vi er alle store syndere for Gud – men det gør ikke noget, for Gud har givet os sin Søn.' eller 'Jesus har gjort sit, da han døde – det eneste, du skal, er at tro det.'"

"Nej, vi er fortabte uden nåde, og evangeliet kræver

►► Vi møder Gud i både loven og evangeliet

Karl K. Riis

ikke tro – det skænker trol!"

Det, der skete på Golgata Ordparret "lov og evangelium" behøver ikke blive nævnt, for at de to forhold er til stede i prædikenen, anfører Karl K. Riis, der selv har 55 års erfaring som prædikant.

"Der findes ikke nogen stærkere tale om Guds hellighed og hans vrede og dom over synden, end det, der sker på Golgata. Samtidig hører vi her den allerstærkeste tale om Guds kærlighed og nåde. Her rækkes tilgivelse ved Jesu blod – *det skete for dig!*" forklarer han.

"Det, der skete på Golgata, kan høres og forkyndes som en anklage og dom, og da er det lovens tale. Det kan også høres som evangeliet, nemlig en prædiken om, hvad Jesus har gjort for os, da



I 2011 kunne Karl K. Riis fejre 50 års jubilæum som prædikant i LM. Det blev markeret af Nordsjællands Afdeling.

han døde i dit og mit sted."

Ikke teknik og værktøj

Selv om det er afgørende for Karl K. Riis, at en prædiken indeholder både lov og evangelium, advarer han mod at tænke, at de to nødvendigvis skal fylde lige meget og skal komme i en bestemt rækkefølge.

Så bliver det hele nemlig

teknik, mener han, og lov og evangelium bliver så at sige nogle redskaber, man bruger ligesom værktøj.

Det skete også for ham som ung prædikant. Og det førte til noget anstrengt over tjenesten, erkender han.

Men på et tidspunkt blev han bevidst om, hvad der var hans ansvar, og hvad der var Guds, og det førte til en

ændring.

"Mit ansvar var at forkynde Guds ord rent og klart uden at lægge noget til eller trække noget fra. Da har Helligånden noget at arbejde med. Han overbeviser om synd og dom – og han trøster og fører Jesus ind i menneskers hjerte, så de tror på ham. Da har de evigt liv," forklarer han.

Nu begynder han sin forberedelse med at bede Gud om at lukke teksten op for ham, sådan at Gud selv giver ham det budskab og de ord, han skal bringe videre.

For Karl K. Riis er det også vigtigt at understrege, at hvis prædikanten selv har mødt Gud i hans hellighed, har tilhørerne ikke kun med en prædikant at gøre, men med Den Hellige Ånd, Gud selv. De skal møde Gud i forkyndelsen. *kl*

KIRKE ▶

HENRIK HADBERG ▶▶ Jeg synes, det er en drøm, vi skal drøfte. Og så kan det godt være, den ikke er realistisk, men jeg spørger mig selv, om ikke fordelene er større end problemerne

Drømmer om missionsk trossamfund i Norge og hele Norden

Samarbejde kan styrke både ind- og udadtil, mener dansk frimenighedspræst

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Et fælles trossamfund bestående af de tre store organisationer på den norske kirkes højrefløj. Det kan måske blive konsekvensen på sigt, siden det seneste valg til den norske folkekirkens øverste organ, Kirkemødet, viste et flertal for vielse af homoseksuelle.

Tidligere styreleder i Normisjon og rektor ved bibelskolen i Grimstad, Kurt Hjemdal, fortæller til avisen *Dagen*, at han arbejder på at få oprettet et trossamfund i Normisjon.

"Men drømmen er, at Indremisjonsforbundet (ImF), Norsk Luthersk Misjons-samband (NLM) og Normisjon kan gå sammen og blive et alternativt trossamfund," siger han.

ImF og NLM blev oprettet som selvstændige trossamfund i henholdsvis 2009 og 2015.

Fælles missionshuse gennem mange år
Henrik Hadberg, der i en år-

Allerede i dag er der samarbejde mellem de nordiske missionsbevægelser – her er generalsekretærer og andre ledere samlet til Nordisk Kontaktmøde i 2014.

række var ansat i Luthersk Mission i Danmark, har igennem de sidste tre et halvt år været ansat som forsamlingsleder i NLM's forsamling i Kristiansand.

Han synes, tanken om et fælles trossamfund i Norge er en interessant tanke.

"Det er allerede en konkret virkelighed i Norge. De norske missionshuse er ejet i fællesskab af missionsorganisationerne. I flere små bygder har man holdt møder på den måde, at NLM's prædikant kom den ene uge, Normisjons prædikant den næste og så videre. Man har også haft tre bestyrelser og



tre møderækkeuger," siger han og forklarer, at samarbejdet nogle steder også har indbefattet pinsekirken og andre frikirkefolk.

Stærkere i et stort fællesskab

Et fælles trossamfund bestående af de tre norske organisationer svarer efter danske forhold til, at LM gik

sammen med Evangelisk Luthersk Mission og Indre Mission og dannede ét stort trossamfund, forklarer Henrik Hadberg.

"Jeg synes, det er en drøm, vi skal drøfte. Og så kan det godt være, den ikke er realistisk, men jeg spørger mig selv, om ikke fordelene er større end problemerne."

"Vi kunne få en styrke i

antal, der gør det lettere at producere undervisningsmateriale og lave kurser indadtil. Og i det offentlige billede fremstår vi ikke bare som en lille flok," siger han som eksempel på nogle af de fordele, han ser i Norge.

Vi skal ikke presse hinanden
Henrik Hadbergs drømme

slutter ikke ved den norske grænse. Han ser gerne et fælles luthersk trossamfund i hele Norden. Den drøm er inspireret af LM's missionsarbejde, forklarer han. Her arbejder LM's missionsnærer sammen med mange forskellige nationaliteter på tværs af sprog og teologiske betoning.

Henrik Hadberg er dog ikke blind for, at et fælles trossamfund alene i Norge er en stor udfordring.

"Vi skal ikke sælge ud af arvesølvet. Jeg synes, der skal være plads til både lav- og højkirkelige, men den ene side skal ikke presses til at gøre som den anden. Om bukserne kan holde til det, ved jeg ikke," siger han og peger på kvinders tjeneste i menigheden, spørgsmålet om hyrde- og lærertjeneste og den karismatiske strømning som nogle af de debatpunkter, der kunne skabe uenigheder.

"Men jeg spørger mig selv, om ikke fordelene er større end udfordringerne," siger han igen.

25 års tjeneste for Israel



FOTO: OLE MUNICH

Fredag den 5. februar holdt Ordet og Israel reception i anledning af deres generalsekretær, Ole Andersens, 25 års jubilæum. Ole Andersen er kendt på store dele af dansk kirkelivs højrefløj for bibelundervisning om Israels rolle i Bibelen og i dag. Billedet er fra 2013, hvor han var taler på LM's landsmøde i Skjern. nlm



Mark Driscoll starter ny kirke

Mark Driscoll, der i 2014 fik en dramatisk afslutning som præst i Mars Hill Church i Seattle i USA, vil i løbet af 2016 starte en ny kirke i Phoenix omkring 1.800 kilometer fra sit gamle hjem. Det fortæller han på sin blog.

Op til det tidspunkt, hvor han blev smidt ud af Mars Hill Church, var han en markant figur blandt de evangeliske kristne i USA.

Også på den missionske fløj i Danmark har flere lyttet til hans prædikener over nettet.

I efteråret 2014 trak han sig som præst fra kirken, da han fra flere sider blev beskyldt for at have en meget grov ledelses- og kommunikationsstil. nlm



Jesu opstandelse i ny film

En ny amerikansk film *Risen* handler om den romerske officer Clavius, der får til opgave at finde ud af, hvorfor Jesu grav er tom. Clavius skal derfor snakke med opstandelsesvidnerne og udforske Jesu tomme grav. Undervejs bringer hans mission også ham selv ud i en række selv-ransagende spørgsmål.

Clavius spilles af Joseph Fiennes, der også spillede hovedrollen i filmene *Luther* fra 2003 og *Shakespeare in Love* fra 1998.

Bag filmen står filmselskabet *Affirm Films*, der i de senere år har lavet flere film, der handler om tro.

Filmen får premiere i USA den 19. februar. nlm

SIMON MADSEN ►► Jeg måtte læse bogen *Vær glad* sammen med Bibelen. Dette gjorde kun læsningen rigere

Tager et vigtigt og oversat emne op

BOGANMELDELSE
AF SIMON MADSEN
LÆRER
SIMONMADSEN1@OUTLOOK.DK

Christopher Ash:
Vær glad – med god samvittighed
Lohse 2015

272 sider – 249,95 kroner

Måske kan man som udgangspunkt være i besiddelse af en vis skepsis, når man i bogens omslag læser, at forfatteren Christopher Ash har sit ophav i den anglikanske kirke. Jeg håber, at dette ikke vil være en stopklods for dig, som læser dette og overvejer, om bogen er noget, der er værd at bruge tid på at læse.

Vær glad – med god samvittighed tager et vigtigt og ofte oversat emne op. "I mange kristne kredse har vi med god ret lagt vægt på den objektive sandhed, men helt glemt at spørge til den subjektive oplevelse," skriver forfatteren blandt andet.

Bogens omdrejningspunkt er samvittighedens mange sider. Den er krydret med mange små hverdagscases. Disse bruges ofte som indledning til det følgende afsnit og gør bogen letlæst og vedkommende, fordi man som læser ganske nemt kan identificere sig med disse.

Jeg måtte efter kort tids læsning finde min bibel frem, for ud over Luther, som citeres ganske ofte, er der en række henvisninger til især Hebræerbrevet og Paulus' breve til Romerne og Korintherne, som lige måtte tjekkes. Dette gjorde kun læsningen rigere.

Christopher Ashs ærinde er at pege på Jesus Kristus, som den, der én gang for alle betalte for al synd (den objektive sandhed), og at føre mennesker, som bekendt sig til dette faktum til en vished om, at de er frelst (den subjektive erfaring). Her er det, at samvittigheden kommer i spil.

Samvittigheden er Guds stemme i os (eller Guds alarm, som han blandt andet udtrykker det), men den

er ødelagt af synden og dermed upålidelig som rettesnor for god livsførelse. Med urette kan vi til tider opleve at have en god samvittighed, men vi kan også opleve uden grund at have dårlig samvittighed.

Derfor bør vi altid holde vores tanker, ord og handlinger op mod Guds ord; som Christopher Ash skri-

ver: "Samvittigheden er en subjektiv oplevelse, der bør grundes på objektiv sandhed."

Hvem er målgruppen? Du, som af den ene eller anden grund kæmper med dårlig samvittighed, men ønsker at kunne se din frelser i øjnene.

Bogen kan varmt anbefales.



LEDER ►

Samarbejde, så få bliver til flere

FRA TID TIL anden er der nogle, der spørger, hvorfor LM og Indre Mission (IM) ikke slår sig sammen. Tanken kunne måske også rejse sig hos en eller anden i kølvandet af lignende overvejelser blandt de missionske bevægelser i Norge, som man kan læse om på side 8 i denne avis.

DE ORGANISATORISKE FORSKELLE mellem IM og LM i Danmark er da efterhånden også små. Forholdet til folkekirken har traditionelt været tættere i IM end i LM. I dag er der dog mange LM'ere, der er tilknyttet deres lokale folkekirke, og mange IM'ere, der har valgt ikke at komme i folkekirken, men i stedet at knytte an ved en frimenighed. Mindst halvdelen af IM's hovedbestyrelse skal dog fortsat være præster i folkekirken.

I FORKYNDELSEN ER der traditionelt forskel på, hvor stor vægt der lægges på dåben i forkyndelsen, men hvad der nok er vigtigere, er den teologiske forskel i synet på, hvordan hyrde- og lærertjenesten skal udmønte sig. Sat på spidsen: IM ser tjenesten som tilknyttet til et embede: den ordnede præst. LM ser tjenesten som en funktion, der udøves fra talerstolen og praktiseres i forskellige styrelser. Forskellen er afgørende i spørgsmålet om, hvilke funktioner kvinder kan have i de to bevægelser.

Sidst, men nok langt fra mindst: Fordi denne forskel betyder, at der er få overlap mellem landsorganisationserne, er der en forskel i det praktiske arbejde. Hvor LM bruger over halvdelen af sit budget på international mission, er IM fokuseret på mission i Danmark.

MEN FORSKELLENE FORHINDRER heldigvis ikke, at de to bevægelser kan have et stærkt samarbejde. Det er trods alt det meste og det vigtigste, vi er enige om: At mennesker må komme til tro på Jesus og blive bevaret i troen på ham.

Derfor er det også godt, hvis de to foreninger sammen med andre foreninger, der ligner os, kan samarbejde om det, der giver mening. En fælles front mod sekulariseringen i Danmark, fælles Inspirationsdage for frivillige, fælles undersøgelser af forkyndelsen og mange andre ting, som vi allerede i dag arbejder sammen om. Det kan vi gøre i respekt for vores forskelligheder og ligheder.

SAMTIDIG SKAL VI ikke presse samarbejdet igennem dér, hvor det ikke kan lade sig gøre på grund af teologiske uenigheder, lokale problematikker, eller hvor det slet og ret ingen mening giver. Målet er nemlig ikke samarbejde for samarbejdet skyld. Målet er, at evangeliet må få fremgang – blandt os selv, blandt danskerne og til hele verdens ende.

Nicklas Lautrup-Melner
ansv. redaktør

tro &
mission
inspiration | nærvær | holdning

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

KLIP ►►

Mænd skal op på børnenes prædikestol

AF MATHIAS SECHER ROM
FRIMENIGHEDSPRÆST
FRA EVANGELISK LUTHERSK
NETVÆRKS BLOG

Børnenes prædikestol er lige så vigtig som de voksnes. Børnene skal også have Guds krav og gave forkyndt, for at de kan have livsfællesskab med deres himmelske far. De skal oplæres i tro og bibelhistorie. Dette er både mænds og kvinders ansvar.

Jeg mener faktisk, at vi mænd, som rettelig vil forbeholde os menighedens prædikestol, har et skærpet ansvar for også at træde op/ ned på børnenes prædikestol. Hvis vi ikke er villige til børnearbejdet, afsender vi i praksis et kønsdiskriminerende, bibelmodstridende budskab: Den prestigefyldte,



Gudspåberåbte prædikestol forbeholder vi os selv – kvinderne kan tage rallet.

Vi har forskellig udrustning og tjenester i kirkens arbejde. Ikke alle skal være børnekirkeledere. Men vi skal have flere mænd med nådegave til at vejlede og forkynde for børnene. Børnene er kirkens nutid! Vi skal tage ansvaret for kirkens forkyndelse på os – også den larmende del af ansvaret, som vi deler med kvinderne.

KLIP ►►

At tjene, som Paulus gjorde, kan medføre træthed

AF AJITH FERNANDO,
SRI LANKANSK PRÆST
WWW.CHRISTIANITYTODAY.COM

Jeg får den stærke fornemmelse, at mange i Vesten tror, kamp mod træthed på grund af overarbejde er et tegn på ulydighed mod Gud. Min overbevisning er, at det er forkert, hvis man bliver syg af overarbejde på grund af usikkerhed eller ærgerrighed. Men vi kan komme ud for at skulle udholde træthed, når vi, som Paulus, tjener mennesker.

Ny Testamente siger tydeligt, at de, der arbejder for Kristus, vil lide på grund af deres arbejde. Træthed, stress og anstrengelse kan være det kors, Gud kalder os til.

Paulus talte ofte om de fy-

siske lidelser, hans tjeneste bragte ham, såsom følelsesmæssig smerte, vrede, søvnløse nætter og sult, trængthed og hårdt slid.

I udtalelser, der står i skarp kontrast til vore dages "helbredsbevidste" samfund, sagde han "for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag" (2 Kor 4,16) og "Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer" (2 Kor 4,11-12).

Jeg frygter, at mange kristne går til disse tekster med udelukkende akademisk interesse, men ikke seriøst spørger, hvordan versene skal bringes til virkelighed i deres egne liv.



Østbækhus

Stillingsopslag: Ny leder søges!

Er du til skæve vinkler på livet?
Er du dynamisk?
Er du engageret i kirke og menighedsliv?
Er du faglig klædt godt på?

Læs mere på www.ostbaekhuset.dk



Alme Skole

EN SKOLE MED INDHOLD

Alme Skole – en kristen friskole – søger BØRNEHAVEKLASSELEDER

pr. 1. august 2016.

Se stillingsopslag på www.almeskole.dk.

Ansøgningsfrist 3/3 kl. 12.00.

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem FM og LC.

Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted.
Tlf. 48318596. Mail: peter.skov.thomsen1@almeskole.dk



Frøstruphaveskole søger lærer

Brænder du for efterskolelivet? Så søger vi en lærer til en fast stilling fra skoleåret 2016/17.

Forskellige fagkombinationer kan være i spil, men vi ønsker særligt en lærer til at undervise i faget tysk. Du vil ligeledes indgå i vagter, arrangementer og efterskolelivet generelt.

Ved spørgsmål kontakt gerne vores forstander Ole Nielsen på tlf.: 26 74 91 67 eller on@frostruphave.dk

Frøstruphaveskole er en almen kristen efterskole med 130 elever fordelt i 9. og 10. årgang og specialklassen Grøn Gren. Vi tilbyder dig at blive del af en flok engagerede medarbejdere, som trives i et godt samarbejde. Skolen er tilknyttet Indre Mission og KFUM & K. Du kan læse mere på skolens hjemmeside www.frostruphave.dk

Ansøgningen sendes pr. mail senest d. 25. februar til Ole Nielsen. Der forventes samtaler i uge 9.

Ansættelse iht. aftale mellem Finansministeriet og LC.



penta byg a/s

HOVED- OG TALENTPRISER

pentabyg.dk



Randers Kristne Friskole søger ny leder

Vil du være med til at gøre Randers Kristne Friskole til den bedste kristne friskole i Danmark og stedets børnehaven og vuggestue til byens bedste børneinstitutioner, så læs videre.

Randers Kristne Friskole (RKF) tæller 200 elever og 28 ansatte, heraf 15 lærere. Skolen deler matrikel og arbejder tæt sammen med børnehaven og vuggestuen, som har henholdsvis 30 og 12 børn, og som beskæftiger 13 medarbejdere. Fra 1. august 2016 mangler vi en skoleleder, der vil gå forrest i det daglige arbejde med at gøre RKF til et godt sted at være og et godt sted at lære, og som vil indgå i det eksisterende ledelses-trekløver med lederen for daginstitutionerne samt viceskolelederen.

RKF er en skole, der arbejder fuldt og helt ud fra det kristne livsgrundlag. Det forventer vi også, at du gør. Derudover forventer vi, at du:

- Er tydelig i din ledelsesstil og en stærk kommunikator
- Har visioner, samt mod og vedholdenhed til at føre dem ud i livet
- Kan motivere og gå foran med geist og humor
- Kan se guldet i medarbejderstaben og ved, hvordan det fremelskes
- Kan indgå som en naturlig del af dine medarbejders pauserum
- Brænder for det gode skoleliv – fagligt såvel som socialt
- Vil arbejde på at gøre RKF synlig i kirkerne i Randers som det helt oplagte skolevalg
- Vil tænke børnehaven og vuggestuen ind som en del af den daglige drift og følge engageret med her

Med hensyn til baggrund og erfaring er vi åbne for den rette person. Men vi forventer, at du har et indgående kendskab til skoleverdenen samt erfaring med ledelse og gode resultater her.

Vi tilbyder dig:

- En velfungerende skole og et børnemiljø i positiv udvikling med god økonomi
- En medarbejderstab med høj faglighed, masser af menneskelig varme og det kristne livs- og menneskesyn som daglig puls.
- Et sted med gode fysiske rammer og helt unikke udendørs muligheder i form af store grønne arealer
- Stort potentiale i lokalrådets mange levende kirker og menigheder.
- En arbejdende bestyrelse, der brænder for RKF

Kan du se dig selv i ovenstående, så skynd dig at sende en ansøgning.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2016. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest søndag 7. februar. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgning med bilag sendes til bestyrelsesformand, Bo Bergen Aagren på mail: aagren@outlook.com

For yderligere oplysninger kontakt Bo Bergen Aagren på telefon: 2544 4231.

Randers Kristne Friskole 

Lækkert sommerhus i Andkær Vig ved Vejle Fjord til leje. Naturskønt med udsigt til fjorden. Kontakt til Mona Terp, tlf. 40621672 eller <http://u461255.mono.net/>



Jakobs Blomsterforum

Farverivej 8, Skjern, 97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Sommerhus i mose og skovområde på Midtbornholm udlejes. 2.800 kr. i skoleferien, ellers 2.000 kr./uge, med 6 sovepladser. Mogens Kofoed Pihl. 57 83 22 50 / 20 74 78 86, mogens.k.pihl@gmail.com. www.oelene.com.



LivogJob

Stubbekøbing

- LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
- Praktisk og teoretisk undervisning med praktikker
- Kristent værdigrundlag og etik
- Tilgængelighed for alle



Marianne og Jørgen Sulkjær
forstanderpar
Tlf. 5444 1705 www.livogjob.dk

Til dig der brænder for god forkyndelse

FLEMMING STIDSEN (RED.)

Ord fra Guds hjerte

En nødvendig udfordring til forkynder og menighed

Tilhører eller forkynder: Denne bog er skrevet til dig, der brænder for god forkyndelse.

13 mennesker fra det kirkelige landskab giver åndelige impulser, teologiske tanker, praktisk inspiration, provokerende udfordringer og skæve vinkler, som både forkyndere og tilhørere har brug for at møde.

200 sider
199,95 kr.

”Det er vores håb, at antologien vil blive læst og diskuteret, så det får konsekvenser for både forkyndere, tilhørere og møde-/gudstjenesteledere. Fra bogens forord

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk  lohse.dk

NU er det igen tid for ønske om møderækker, lejre, bibelweekender i foråret 2017 ved landsforkyndere

Deadline er d. 1. marts 2016
Kontakt Birger Daniel Pedersen
bdp023@gmail.com, tlf.: 5136 5070

Se mere på: www.lm-vestjylland.dk/forkynderfond



>700 sange

Har du brug for inspiration til dit påskerepertoire?

Tjek Nodebasens store udvalg af sange til brug i kirkekoret, "spirekoret" og gospelkoret - eller find en ny påskesang til menigheden.

nodebasen.dk
KOR · KIRKE · MENIGHED

HANS ERK NISSEN ► En kristen ser hele sin kristendom som noget, han må bede Gud om tilgivelse for. Selv det bedste er mærket af synden

Loven – glædens fjende?

Loven tager den sidste rest af glæde fra en. Men – og det er det vidunderlige ved loven – loven rydder vejen for evangeliet

AF HANS ERK NISSEN
TIDLIGERE FORSTANDER PÅ LMH

Der er mange, som virkelig har meget at glæde sig over; men de føler, at deres liv er fattigt på glæde. De synes, at alt er småtrist, og hører de loven forkyndt, reagerer de voldsomt. Det er, som om nogen vil tage den smule glæde, de har tilbage. De magter ikke at høre noget om sig selv, som viser dem deres egen elendighed. De synes, at de mindst af alt har behov for at høre et budskab, som gør det sværere, end det allerede er.

Det bevirker i visse tilfælde, at de holder sig hjemme, hvis de har en mistanke om, at de kunne komme til at høre lovens forkyndelse til dom. Uden at de har gjort sig det klart, er de faldet i antinomisternes grøft. Antinomisterne er vranglærere, som mener, at en kristen ikke behøver at høre loven.

Loven og lovisk kristendom

Hvis en kristen ikke vil lade loven gøre sin nedbrydende og dødelige gerning, vil vedkommende leve videre med sin loviske kristendom. Den er kristenglædens hovedfjende. Man bliver aldrig færdig med sig selv. Man kredser til stadighed om, hvordan en kristen skal være, og hvad man egentlig

Hans Erik Nissen var formand for Luthersk Mission Højskole fra 1970-2003. Onsdag den 27. januar døde han, 77 år gammel. Her er han for få år siden i samtale med den nuværende formand, Henrik Nymann Eriksen.



FOTO: LMH

burde gøre. I mange tilfælde er man hård over for sig selv. Man er bestemt ikke tilfreds med sin egen måde at være på. Igen og igen prøver man på at forbedre sig, men man må erkende, at det ikke rigtigt vil lykkes. Efterhånden resignerer man. Man tror ikke på nogen ændring, men håber, at Gud vil tage en til nåde.

Det er alene Gud, der kender hjerterne. Han ved, om en sådan kristen skal til himmel eller helvede. Hvad vi kan sige er, at ovennævnte kristendom er forkrøbet. Den minder til forveksling om den kristendom, som Paulus skriver så stærkt imod i Galaterbrevet. Sympotomet er også det samme: Glæden er forsvundet.

Loviskhed avler glædesløshed.

Loven tager livet af en kristen

En kristen skal høre loven forkyndt sådan, at han be-

standigt fælder dødsdom over alt sit eget. En kristen skal se, at selv det bedste hos ham er gennemtrængt af selvished og selvforherligelse. Det er ikke, hvad jeg gør, der er mit problem, men hvad jeg er. Det er alle de fine, skjulte synder, som jeg ikke kan få lagt bag mig. De myldrer frem i mit sind igen og igen. Det er sådanne synder, som Guds hellige øjne ser. I menneskers øjne er de ikke så alvorlige. De er jo så almindelige. Men sådan er det ikke for Gud.

Loven tager livet af en kristen. Han ser hele sin kristendom som noget, han må bede Gud om tilgivelse for. Intet hos mig kan bestå for ham. Selv det bedste er mærket af synden. På

lovens grund er der ingen fremtid. Den eneste mulighed er en tilstoppet mund. Sådan er det også, når man har været kristen i 30 år.

Det er sandt: Loven tager den sidste rest af glæde fra en. Der er intet hos en selv, som man kan glædes over, når man anklages af loven.

Men – og det er det vidunderlige ved loven – loven rydder vejen for evangeliet.

Ingen vej til himlen uden om loven

Ingen kan blive frelst uden lovens gerning. Derfor er det frygteligt ikke at ville vide af loven. Følgen er, at man heller ikke vil vide af Jesus. Hjertet kan ikke få liv ved det fuldbragte værk, så længe man har en delvis tillid

til noget hos sig selv. Det er alene evangeliet, der frelser, men en synder får aldrig i sandhed brug for evangeliet, hvis han ikke er blevet sønderknust på Sinaj.

Uden loven bliver tilgivelsen af nåden forstands-mæssig og teoretisk. Og med den form for nådetilgivelse er det snart forbi. For de fleste holder den kun ganske få år. Der skal meget lidt til, at man ikke mere kommer for at høre Guds ord. Det er forståeligt. Man har jo dybest set ikke brug for det. Man har ikke tro på, at ordet om korset kan revolutionere noget som helst. Det har det jo ikke gjort i ens eget liv. Man mener, at man kender evangeliet. Sandheden er, at man aldrig er blevet født på ny og derfor aldrig har smagt Guds nåde i hjertet.

Evangeliet er glædesbudskabet

Der er intet på Jord, der kan sammenlignes med evangeliet. Tænk, jeg står uden nogen egenretfærdighed. Jeg ser, at alt mig eget – selv det bedste hos mig, er gennemsyret af synd og selvished. Jeg er ganske enkelt død. Og netop i denne fortabte stilling viser Gud mig gennem Ordet, at min synd ikke ligger på mig. Gud har lagt den på Jesus. Kan hjertet andet end juble? Jeg, som intet har andet end synd, jeg har

slet ingen synder; for Jesus har taget dem. Mine synder er Jesu synder. Og ikke nok med det. Jeg har ingen retfærdighed, og så har jeg alligevel en retfærdighed, for Jesus har givet mig sin. Er det underligt, at jeg elsker Jesus? Forkyndelsen af det fuldbagte værk får glæden til at strømme igennem mig. Jeg kan ganske enkelt ikke blive træt af at få Jesus malet for mine øjne.

Det er to regnskaber, som jeg bestandigt må have for øje. Det ene er regnskabet, som ikke går op, fordi der på alle poster er for lidt. Det er sandheden om mig.

Det andet regnskab er Jesu regnskab. Det er vidunderligt. I det står der ikke alene om min synd, at den er betalt. Der bliver overskud. Resultatet er en bryllupsdragt, og mit navn står på den. Og dragten er Jesus selv.

Ned gennem hele Guds folks historie har det været ordet om korset, der har skænket syndere den uudsigelige og forherligede glæde. Sådan er det også i dag. Verden kan være, hvordan den være vil. Jeg selv ligeså. Så længe Jesus er min retfærdighed, jubler mit hjerte over Herrens frelse. Så længe vil jeg råbe det ud: Navnet Jesus er nok, ja, mere end nok. Det navn får glæden til at strømme over i mit liv.

Leder i Båndet nr. 1/1986

ESSENS ►

Samvittighedens både-og

AF HENNING KAMP
MEDLEM AF LANDSSTYRELSEN
HENNING.KAMP@GET2NET.DK



I LM har vi et stort fokus på Sandheden. Det er godt, for det er ham, der er frelseren.

Nogle vil sige om os, at vi også vil tage patent på sandheden. Det er mindre

godt, for noget, man vil have patent på, er man ikke villig til at dele med andre! Siden syndefaldet i Edens have har der altid været fare på færde, når begrænsede mennesker har udråbt noget til at være mere sandt end andet.

Oftentimes sker der det, når sandheden sættes til diskussion, at det kommer til at dreje sig om et enten-eller. De diskussioner er vi mennesker gode til, og i LM er vi mesterlige til dem. Men sandheden er den, at fordi den treenige Gud valgte at

gribe frelsende ind i verdenshistoriens forløb, har det sidenhen været sådan, at sandheden aldrig vil kunne rummes af et enten-eller. Nej, her skal der et både-og til.

Jesus er ikke enten menneske eller Gud. Jesus er ikke enten åndelig eller fysisk opstået. Jesus er ikke enten åndeligt eller legemligt i himlen hos Gud i dag. Tværtimod, Jesus er både Guds Søn og menneske. Jesus er opstået – både åndeligt og fysisk, og han er i Himlene både legem-

ligt og åndeligt.

Dette både-og er altafgørende. Uden det er der ingen frelse overhovedet for noget som helst menneske.

Over en længere periode har vi i LM ladet en enten-eller-diskussion køre om, hvorvidt den essentielle sandhed er, at Kristus er der for os, eller at Kristus er i os.

Kristus for os handler i høj grad om forsoningen det, som skete uden vores medvirken langfredag og påskemorgen, og om retfærdiggørelsen af tro; det at

Gud dømmer mig retfærdig, fordi Jesus optræder som min stedfortræder – på Golgata, påskemorgen og nu i Himlen.

Kristus i os handler i høj grad om, at Kristus bor i os, at det er muligt at aflægge synd, og at et nyt liv er skabt i os, som vil det gode og gør det gode i kærlighed til Gud, næsten og sig selv. Forløsning fra synd og helliggørelse er hovedoverskrifter i dette. Åndsfulde og nådegaver i funktion hører også med her.

Nogle beskylder os for alene at fokusere på Kristus for os og søger derfor hjælp hos for eksempel Dansk Oase eller Torben Søndergård, hvor hovedfokus snarere er Kristus i os end Kristus for os. Personligt tror jeg, at vi i flere generationer har svigtet vore unge ved ikke at forkynde og vægtlægge sandheden om Kristus i os.

Må Gud se i nåde til os i LM, så vi i enighed giver plads og rum for sandheden om, at Kristus er både for os og i os.

LÆS PÅ DLM.DK ►



Radio om meningen med livet

Formålet bag Internetradioen LUMI Ungdoms Radio er at gøre Jesus kendt gennem musik, andagter og vidnesbyrd. Sloganet er "Radio med mening".

dlm.dk/nyt



Stadig stilleweekend efter ti år

Hvert år i ti år har 40 mennesker tilbragt en weekend i januar på LM's kursuscenter i Virksund ved Skive. Det er et pusterum fra hverdagen for at få tid og ro til at fordybe sig i Guds ord.

dlm.dk/nyt



Fodbold for Jesus


04/02/2016 | ROAR STEFFENSEN, MISSIONÆR I PERU

Miguel var i sine velmagtsdage en meget talentfuld fodboldspiller. Han har spillet på det næstbedste niveau i Peru i det, der hedder Copa Peru, hvor man spiller om pladser i den bedste række. Som han siger med et ydmygt smil, så havde han vel mulighed for at nå landsholdet, da han var ung. Men han forspildte sin chance, for han lod han sig friste til både at ryge og drikke alt for meget.

I dag er Miguel kristen og har været det i mange år. ...

dlm.dk/blog/fodbold-jesus

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød


POST
 DANMARK
PP
 ID-nr: 42591
 Maskinel Magasinpost
 Udbringelsesest
 Lørdag d. 13. februar 2016


tro & mission
 Inspiration | nærvær | holdning
 03 | 12. FEBRUAR 2016
 ARGANG 116

► Det er vigtigt igen og igen at formidle det centrale budskab om Jesus til dem, der har svært ved at holde fast ved det

Leif Bach Korfoed

5

FOTO: PUGGAARD



TEMA

Lov og evangelium; Luther definerer loven som det, Gud kræver af mennesket, og evangeliet, som det, som Gud giver mennesket. Tro & Mission sætter fokus på, hvad det betyder, og hvordan det skal udmønte sig i forkyndelsen

6-7



Kenya Serrey har fået mulighed for at bo på LM's kollegium i Siem Reap og dermed for at læse på universitetet

3



Helle og Jens Bonde-Petersen forstår ikke altid Gud, men de stoler på, at han er almægtig

4



Hans Erik Nissen døde den 27. januar. Han var forstander på LMH i 33 år og aktiv forkynder til det sidste

2 + II