

Gud ser alt

Det nytter ikke noget at prøve at skjule dit hjertes dybeste tanker for Gud. Det var noget af det, jeg blev mindet om ved gudstjsten forrige søndag.

Det gør ikke godt for noget at gemme den synd, du skammer dig allermost over. Engang prøvede jeg at gå og gemme de synder, jeg gjorde. Men Gud så dem. Og jeg kunne ikke skjule dem for ham, selvom jeg prøvede. Men det dumme ved situationen er jo, at vi opfører os som små børn, der har slået noget i stykker eller revet en søster eller ven i håret. Hvorfor løbe sin vej, undskylde dig eller prøve at slippe udenom? Du kan jo ikke flygte fra Gud.

Tror du, du kan undgå ham, som har talt alle menneskers hovedhår og dannet både dine nyrer og knogler. Skulle Herren over alle ting ikke se dig? Skulle han ikke kunne finde dig? I stedet for at skælde dig ud og smide dig ud i mørket vil Gud, når du kommer til ham i Jesu Kristi navn, tilgive din skyld og glemme din synd.

*På grund af Jesu blod,
Har vi nu frimodighed.
Til at gå lige ind,
I det allerhelligste sted.
Ind for din trone, Far.
Ind i den højestes nærhed.*

Hans Agerbo Houmaa Jørgensen

Gud giver fred på bopladserne

Når nomader og missionærer arbejder sammen, viser det, at evangeliet er for alle

AF KAJA LAUTERBACH

"Vi ser Guds værk. Fjender kan nu sidde ved samme bord og dele Guds ord. De kan spise sammen og sove i samme hus. Det er muligt, fordi Gud bringer fred."

Det siger Paulo Kurupashi fra Iringa i Tanzania. Han er koordinator i MUWA, der er den lutherske kirkes evangelisationsarbejde blandt nomadestammer. Her er LM også engageret.

Han deltog i LM's Landsmøde den 22.-24. april, og sammen med Agnes Rahbek, der er konsulent i nomadearbejdet, opfordrede han til at holde ud i arbejdet blandt nomader.

Fjender bliver venner

MUWA's arbejde foregår blandt mange nomadestammer i Tanzania: masai, barabaig, datoga, sukuma, gogo

og iraqw, fortæller Paulo Kurupashi, der selv er masai.

Traditionelt er de forskellige stammer fjender – Især masaler og barabaiger. Hvis en stamme har boplads i et område, og en anden stamme kommer til, flytter den første. Og der er også fjendskab mellem de forskellige masalstammer. For eksempel opfatter stammerne fra henholdsvis nord og syd ikke hinanden som rigtige masaler.

"Men når de lærer og oplever Guds kærlighed, bliver der fred på bopladserne. De ser, at for Gud er der ikke nogen forskel i værdi," siger Paulo Kurupashi.

"Samarbejdet med missionærer fra LM er en stor velsignelse. Når forskellige stammer og hvide mennesker arbejder sammen, viser det, at evangeliet ikke kun er for nogle bestemte."

Læs mere på side 5.



FOTO: DANIEL KRISTIANSEN

Himmelske Dage blev et tilløbsstykke

Omkring 30.000 mennesker deltog i årets Danske Kirkedage i København i Kristi himmelfartsferien



FOTO: KØBENHAVNS STIFT

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Vejrguderne viste sig fra deres bedste side med bagende sol, tørvejr og sommerlige temperaturer, da dette års Danske Kirkedage løb af stablen 5.-8. maj i København.

Danske Kirkedage bliver afholdt hvert tredje år og skifter by hver gang. I år havde værterne fra Københavns Stift planlagt, at en stor del af arrangementerne skulle foregå i det fri på den indre bys større pladser under navnet *Himmelske Dage*. Derfor var det en stor glæ-

de for arrangørerne, at vejret artede sig så godt og trak et så stort antal mennesker ud i byen til de mange forskelligartede arrangementer.

Omkring 30.000 mennesker anslås at have deltaget i over 400 arrangementer fordelt på de fire dage, som *Himmelske Dage* varede.

Over al forventning

"Vores intention har været at skabe åbne og inddragende arrangementer for alle mennesker med interesse for religion og kirke og religionernes rolle i det danske samfund. Vi er stolte over, at det er lykkedes ud

over al forventning," siger Bitten Schjødt Kjær, der er formand for Styrelsen for Danske Kirkedage, der har stået bag *Himmelske Dage*.

Samtaler om liv og tro

Blandt de mange organisationer, der var repræsenteret på kirkefestivalen, var også Danmission, der havde et stort telt meget centralt placeret på Nytorv, hvor en del af de større arrangementer foregik.

Her blev solgt kaffe, genbrugstøj og lavet forskellige indslag, som var med til at trække mange besøgende til. Danmission Genbrug

havde doneret nogle samtale-sofaer, der var stillet op forskellige steder i byen.

"Det gav os god mulighed for samtaler om liv og tro – også med mennesker, som ikke kendte så meget til os i forvejen," fortæller generalsekretær i Danmission Jørgen Skov Sørensen der var at finde på pladsen sammen med de mange frivillige hjælpere.

Næste gang, der skal afholdes Danske Kirkedage, bliver i 2019. Denne gang er det Viborg Stift, der står for arrangementet, som afvikles i Herning under navnet: *Himmelske Dage på Heden*.

ELSE WIWE ▶▶ Det var stort at overvære, da han sagde "I believe" og blev døbt. Jeg var dybt berørt af det

DET GÅR PENGENE TIL ▶

Døbt efter lang, tværkulturel indsats

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Søndag den 1. maj blev den tidligere muslim, Isaac Katongole, fra Uganda døbt i frimenigheden Bornholmerkirken.

Men havde det ikke været for LM's tværkulturelle konsulent i Sønderjylland, Else Wiwe, var det måske aldrig sket.

"Vi har ikke selv været opsøgende som menighed," forklarer Peter Techow.

"En dag står Else og Isaac på mit kontor og Else for-

tæller, at han har brug for et kristent fællesskab."

Isaac Katongole kom til Sønderjylland fra Uganda. Efter at have mødt Else Wiwe kom han med til en cafe, begyndte at læse i Bibelen og begyndte at gå til dåbsoplæring. Undervisningen måtte dog afbrydes, da han pludselig blev rykket til et asylcenter på Bornholm.

Havde aldrig hørt om den fortabte søn

Men på grund af et besøg fra Else Wiwe blev bornholmerpræsten opmærksom



på Isaac Katongole. Den ugandiske flygtning modtog dåbsoplæring og

blev en del af menigheden. "Jeg tror, det sociale har medvirket til, at han var

Peter Techow, præst i Bornholmerkirken og Isaac Katongole ved hans dåb i kirken den 1. maj.

modtagelig over for Bibelen og som sin ven.

Også det at få lov at un-

dervise ham i troslæren har været berigende, fortæller frimenighedspræsten.

"Tænk at få lov at være den første, der fortæller ham lignelsen om den fortabte søn!"

Dåben var et stort øjeblik

Else Wiwe var med, da Isaac Katongole blev døbt.

"Det var stort at overvære, da han sagde 'I believe' (red: Jeg tror) og blev døbt. Jeg var dybt berørt af det."

Læs hele hans historie på dlm.dk/nyt.



Med udgangen af april måned har LM modtaget 3,561 millioner kroner i gaver. Det er ganske lidt under budgettet, men på linje med indtægten på samme tid i 2015. En del af gaveindtægten i april stammer fra en Landsmødeindsamling på 232.800 kroner. På Landsmødet blev der også lavet 15 gaveaftaler.

Fejl i Tro & Mission

I seneste nummer af *Tro & Mission* kunne man i en bisætning læse, at LM's missionærer Annelise og Axel Rye Clausen stopper i løbet af 2017.

Dette er ikke korrekt. Ægteparret, som har været udsendt til Cambodja siden 2004, har ingen planer om at stoppe deres ansættelse for nuværende.

Tro & Mission beklager fejlen.

n/m

ESSENS ▶

Fælles ejerskab er livsnødvendigt

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
VICEGENERALSEKRETÆR
CSH@DLM.DK



Hvem ejer LM's internationale missionsarbejde? Landsstyrelsen? Sekretariatet? Missionskonsulenterne? Missionærerne?

En del af disse personer har beslutningskompetence og er med i missionsarbejdets daglige drift. Men det egentlige ejerskab må ligge hos dem, der bakker op, bærer med og beder.

Jeg oplever, at der er mange rundt omkring i landet, som er optaget af international mission. Man vil gerne

have besøg af missionærer og have information om, hvad der sker. Mange siger: "Vi beder for missionærerne." Selv hører jeg forbøn for missionsarbejdet, når jeg kommer rundt til møder og gudstjenester. Der er også nogle, der interesseret spørger til det ene eller det andet. Andre har kritiske kommentarer. Hvorfor gør I det på den måde? Vi synes nu, at I hellere skulle ...

Alt sammen tager jeg som udtryk for et højt niveau af ejerskab. Synspunkterne kan være forskellige. Men uden et engageret bagland dør international mission. For global mission er ikke noget, som bare er der. Det kræver højt engagerede forbedere og "følgere". LM's internationale arbejde har brug for mange tin. Mget forbøn. Moralsk opbakning.

Mandskab. Midler.

Vi, der har fingrene nede i det til dagligt, har brug for, at I er "derude" i landet og bakker op. LM's internationale missionsarbejde er ikke "nogens". Det er et fælles projekt.

I øjeblikket arbejder vi på en strategi for det internationale arbejde, som skal gælde fem-årsperioden 2017-2021. Det er vigtigt, at der bliver et bredt og bærende ejerskab til denne strategi. Derfor er det en del af strategi-processen, at vi inddrager forskellige grupper af LM'ere og andre interessenter. Det sker blandt andet i fokusgrupper, hvor eksempelvis tidligere missionærer er med. Herover sommeren bliver der også en åben høring. Målet er, at Landsgeneralforsamlingen vedtager den nye strategi i oktober.

Men er det ikke uændeligt at lave strategi for et missionsarbejde, som Gud er herre over?

For mig er strategi det samme som langsigtet planlægning. Og planlægning er nødvendig ud fra muligheder, ressourcer og ansatte. Det er hverken fromt eller hensigtsmæssigt at lade tilfældighederne råde. Det lugter mere af dovenskab eller dårlig ledelse. Vi er forpligtede til at tænke os om.

Strategi er heller ikke planlægning af detaljer, men det giver arbejdet en retning. Men ad vejen må vi så lade os distrahere af virkeligheden og være parate til at justere, hvis Gud viser andre veje.

Men det er afgørende, at Gud er med i strategiarbejdet. Derfor er bøn om, at Guds vilje må ske, højvigtig.

tro & mission

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dml.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dml.dk
Kaja Lauterbach, Journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, Journalist
Ole Solgaard, Journalist

Deadline
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 24. maj 2016.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside.

Bibellcitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dml@dml.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt.
Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Pris
Danmark: 410 kr. pr. år.
Ungdom under 30 år: 190 kr. pr. år.

Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Annoncer
Grundpris: Kr. 9,25 pr. spalte/linje/line.
Småannoncer kun for private: 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Fritidsjournalister
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02
E cnillima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96
E Irn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk

Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62,
E gunnar@riis.mail.dk

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60
E dml@dml.dk
W www.dml.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15 (onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

INGRID YEH ►► Det er vigtigt for mig, at forberede de kristne kinesere på, at det kan være, at Gud vil, at de skal hjem, fordi han har en opgave til dem i Kina

Ingrid Yeh vil hjælpe kinesere i Danmark

Kinesere har ikke store chancer for asyl i Danmark – ligegyldigt hvorfor de er kommet, siger tidligere Taiwan-missionær og tilføjjer, at de ikke kan få hjælp fra den kinesiske ambassade

AF KAJA LAUTERBACH

Mange kinesere i Danmark ved, hvem Ingrid Yeh er. Rygtet om hende spredes fra mund til mund, at her er en, der forstår både deres sprog og deres kultur, og mange kinesere kontakter hende, hvis de har brug for vejledning og hjælp.

73-årige Ingrid Yeh fra Hillerød er tidligere missionær på Taiwan. Hun blev udsendt i 1968 af Norsk Luthersk Misjonssamband for at undervise på et luthersk præsteseminarium.

"Sproget er en udfordring – især for de kristne kinesere. Mange danskere har læst kinesisk, men ikke ret mange kristne," siger hun.

"Mange er også glade for at kunne få råd og vejledning fra en, der kender situationen i Kina. 90-95 procent får afslag på asyl, og Røde Kors giver dem en lang liste med advokater, de kan henvende sig til, hvis de ønsker at anke. Men advokaterne i Flygtningrådet er der som regel kun kort tid og når ikke at samle erfaringer om de enkelte lande."

Ingrid Yeh vejleder kineserne pr. telefon, og når det er muligt, tager hun også med dem i Flygtningenævnet. Hun må ikke komme med ind til møderne, men oplever, at kineserne er glade for, at hun sidder ude på gangen imens.

Mange lever et usselt liv under jorden

Ingrid Yeh anslår, at der lever omkring 200 kinesere illegalt i København.

"De fleste kommer her illegalt, fordi ingen kinesere kan rejse ud af landet, hvis de ikke har en invitation fra udlandet. Derfor er de nødt til at betale menneskesmuglere 70-100.000 kroner for at hjælpe dem til at rejse, og de ved ikke, hvor de havner," forklarer hun.

Mange kinesere vil væk fra Kina på grund af fattigdom, oftest fordi myndighederne har konfiskeret deres jord – og det får de ikke asyl på i Danmark, forklarer Ingrid Yeh.



Daværende LM-prædikant Erik Trans underviser ved et stuemøde for kinesere i Nykøbing Falster i 2000.

"Derfor fortsætter de med at leve under jorden, og de lever et usselt liv, men de er gode til at tage sig af hinanden. De er rigtig svære at spore, og politiet har så travlt med grænsebevogtning, at de ikke har tid til at gøre særlig meget," siger hun.

Den kinesiske ambassade hverken kan eller vil hjælpe dem, der er kommet illegalt ind i landet.

Levende kristne er jaget vildt i Kina

En anden gruppe er flygtet fra Kina, fordi de er kristne. Ifølge Ingrid Yeh har de også dårlige chancer for at få asyl her, fordi der ifølge grundloven i Kina er religionsfrihed i landet.

"Men det gælder kun, hvis man hører til den statsanerkendte treselvkirke. Ellers er man jaget vildt," siger hun.

"Der er store restriktioner på, hvad man må forkynde om i de registrerede kirker. For eksempel må man hverken tale om dommedag eller Jesu genkomst. Derfor har mange levende kristne af samvittighedsgrunde valgt at gå ud af den selv om de risikerer at blive fængslet."

Ingrid Yeh tilføjer dog, at der nogle steder i det kæmpestore land er mere forfølgelse end andre steder

Ud over de kinesere, der er i Danmark illegalt, sidder

der også nogle få i de danske asylcentre. Ingrid Yeh har kontakt til to i Jelling og to kristne i Frederikshavn. De kan lidt engelsk og er knyttet til kirken der.

Så vidt hun ved, er der for tiden ikke nogen kinesere i asylcentre på Sjælland.

Det hele begyndte i Nykøbing Falster

Ingrid Yehs engagement blandt kinesere i Danmark begyndte for cirka 15 år siden.

Hun var kort tid forinden flyttet til Nykøbing Falster efter at have boet i Hillerød en længere årrække. Her havde hun været lærer på Johannesskolen, men som følge af en alvorlig ulykke kunne hun ikke undervise mere og havde fået bevilliget førtidspension.

I 1999 og 2000 kom store grupper af kinesere til Lolland-Falster fra Nordøstkina, og der blev oprettet asylcentre på øerne. De måtte flygte, fordi de tilhørte den nyreligiøse bevægelse Falun Gong, som den kommunistiske regering slog hårdt ned på, fordi de blev for mange, forklarer hun.

Mange af kineserne havde aldrig hørt om kristendommen, som de kalder for "udlændingenes overtro", men de var glade for de Middag på Tværs-arrangementer, som Sundkirken, Linde-

skovkirken og andre bibeltro præster inviterede til.

Røde Kors var også glade for, at nogle arrangerede noget for kineserne og stod for transporten fra asylcentre.

Det arbejde blev Ingrid Yeh hurtigt en del af.

De inviterede også til bibelstudier og stuemøder, og et par gange fik de besøg af et evangelistteam fra det lutherske præsteseminarium på Taiwan, hvor hun havde undervist. Da det ikke var muligt at drive mission i det kommunistiske Fastlandskina, ville de gerne rejse herop for at fortælle kineserne om Jesus.

Måske vil Gud, at de skal hjem til Kina igen

For fem år siden flyttede Ingrid Yeh tilbage til Hillerød og blev efter kort tid kontaktet fra Grønnevang Kirke om, at der sad nogle kinesere frihedsberøvet i fængslet i Ellebæk i forbindelse med asylcentret Sandholmlejren. De havde brug for at tale med en på deres eget sprog.

De havde alle mødt kristendommen hjemme i Kina, og tre af dem er senere blevet døbt.

Sandsynligheden for, at kineserne får asyl i Danmark, er meget lille, og man kan stort set ikke gøre noget for at hjælpe dem, der er her illegalt, siger Ingrid Yeh.

"Men man kan være der for dem og give dem en god tid, så længe de er her. De er så bange, så gode oplevelser betyder rigtig meget. Hvis det er sprogligt muligt, kan man også invitere dem til bedegruppe eller bibelstudium," siger hun.

Ingrid Yeh ser det også som en vigtig ting at forberede de kristne kinesere på, at det kan være, at Gud vil, de skal hjem, fordi han har en opgave til dem i Kina. Det var tilfældet med Dong Jing, der er en af de Falun Gong-tilhængere, der var blevet kristen. Hun blev udvist i 2013 og bor nu i Beijing, og store dele af hendes familie er blevet kristen.

Dong Jings sag blev anket til FN's menneskerettighedsdomstol i Genève, hvor den stadig ikke er afsluttet. Ingrid Yeh ringer sammen med hende stort set hver uge og opmuntrer hende til at holde ud.

"Det er heller ikke lykken for nær alle at få asyl i Danmark. Livet er så anderledes her, og vi ser igen og igen, at materialismen får dem til at falde fra troen. Hvis de bliver

"Gud er historiens Gud, og han har travlt, for enden er nær," siger Ingrid Yeh.

smidt hjem, bliver de nødt til at klamre sig til Jesus," siger Ingrid Yeh.

Den kristne vækkelse har også en bagside

Da Ingrid Yeh gik på den norske missionskole Fjellhaug i 1960-61, var Kina totalt lukket for alt fra Vesten. Men da det blev åbnet i 1970'erne, opdagede man, at kristendommen havde overlevet årene med hård kommunisme, og i dag er antallet af kristne mange-doblet.

Ingrid Yeh forklarer imidlertid, at vækkelsen også har en bagside, der gør hende bange.

"Vækkelsen er sket så hurtigt, at der ikke har været tid til oplæring af de kristne. Det betyder, at herligheds-teologien har fået fodfæste, og mange kristne er ikke modne nok til at kunne skelne mellem de forskellige kristne retninger."

Samtidig mangler der åndelige vejledere, fordi den kommunistiske leder Mao Zedong udryddede en hel generation af præster.

I Maos handlinger ser hun imidlertid også et glimt af, hvordan Gud er historiens Gud og baner vejen for, at kristendommen kan komme længere ud blandt det kinesiske folk.

"Mao forenkledede det kinesiske skriftsprog, så alle kan lære at læse, og han indførte, at alle kan tale mandarin-kinesisk," forklarer hun.

"Jeg tror også, at Gud er med i de folkevandringer, vi oplever lige nu. Han har sendt de mange mennesker til os, for at de skal høre Guds ord og så rejse hjem igen og forkynde for deres egne – og Gud har travlt, for enden er nær."



TORBEN THORNGREEN ►► I Bethania gør vi noget ud af at lære nye sange. I aften har jeg fået inspiration til nogle, som vi ikke har nået endnu

Sange og Salmer med banjo og ukulele

Gud kan lide mange typer musik, men teksten skal i centrum, lød aftenens budskab

AF KAJA LAUTERBACH

"Jeg er blevet helt varm om hjertet. Den her aften har vist, at det har været alt arbejdet værd at sidde 12 år og bikse med, hvilke sange der skulle med i sangbogen."

Det var Samuel Roswalls umiddelbare reaktion på en sangaften i LM's missionshus Bethania den 4. maj.

Samuel Roswall var en af LM's repræsentanter i det udvalg, der stod for at lave sangbogen *Sange og Salmer*, som udkom i 2013, og han var især glad for at sidde i "nye sange-udvalget".

Salmer og Sange er fælles for LM, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende.

SOS = Save Our Souls
Sangafteinen var arrangeret af LM Musik og IM Musik i fællesskab. Den var første aften i en miniturne i Øst-Danmark, der fortsatte i København og Rønne den 5. og 6. maj.

Det var ikke en traditionel lovsangsaften – mere en arbejdsaften, hvor det hand-



Musikerne og sangerne fik hele forsamlingen med i en fyldig og levende fællessang.

lede om at synge sammen og at lære nye sange, forklarede musiker og sognepræst Anders Grinderslev fra Odense.

Sammen med 10 sangere og musikere og et væld af forskellige instrumenter: guitar, kontrabas, ukulele, banjo, violin, klokkespil,

trompet, saxofon og trommer skabte han en stemning, hvor der blev sunget igennem på både nye og gamle sange.

Alle sangene kom fra sangbogen *Sange og Salmer*, der udkom i 2013. Der var både sange af de velkendte

salmeligtere Brorson, Kingo og Grundtvig og af nulevende tekstforfattere. Musikstilen spændte fra bossa nova og calypso til svensk og skotsk folkemusik. Der var både gamle melodier i nye arrangementer og musik af nulevende komponister.

"Sangbogen har et godt navn: Sange og Salmer. Især forkortelsen SOS, der også kan betyde Save Our Souls (Frels vores sjæle, red)," sagde Anders Grinderslev.

"Jeg tror, at de gamle danske salmeligtere ville glæde sig over, at nogle af deres

sange har fået nye melodier. Også selv om det måske er fjernt fra musikstilen på deres tid. Det har nemlig gjort, at i hvert fald jeg endelig får taget nogle af deres tekster frem – og teksterne skal i centrum."

Ny inspiration

Henrik Tuxen fra Indre Mission i Græsted var en af aftenens omkring 75 deltagere.

"Da jeg hørte om det her arrangement, tænkte jeg, at jeg bare måtte af sted. Og det har været vældig godt at lære de nye sange."

Karl K. Riis forklarede, at musikken ikke var helt for hans ører, men at han var meget glad for den fyldige sang, det blev årsag til.

I missionshuset Bethania gør de noget ud af at få lært de nye sange i SOS, forklarede formanden Torben Thorngreen, der ofte spiller klaver til sangene.

Blandt andet har de indført noget, de kalder "månedens sang".

"I aften er jeg stødt på nogle sange, som vi ikke har nået endnu. Det har givet ny inspiration," sagde han.

FOTO: KAJA LAUTERBACH



MENIGHEDSARBEJDE OG UNDERVISNING I PERU

LM søger missionærer, der kan være med til at opbygge den lutherske kirke i Peru og støtte kirken i at nå længere ud med evangeliet.

Mulige opgaver:

Undervisning af teologistuderende og bibelskoleelever, rådgivning af præster, nybrudsarbejde og forkyndelse samt opbygning af børne- og ungdomsarbejdet i landet.

Du kan få mere at vide om Jobbene på dlm.dk/Job/missionaer.

Eller du kan kontakte missionskonsulent Kristine Ballantyne på tlf 48 20 76 73 / kb@dlm.dk. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.



Vigtigt at gøre LM synlig lokalt

LM's kredse har god erfaring med kontakt til lokale medier

AF KARIN BORUP RAVNBORG

"Det er vigtigt, at vi bliver synlige og kommer ud og viser, hvad LM er, så andre kan blive interesseret i at være med."

Udtalelsen kommer fra Ulla Jacobsen. Hun og hendes mand Svend Åge er engageret både i LM Haderslev og i Haderslev Frimenighed. Begge steder er man meget bevidste om at have en god kontakt til de lokale aviser.

"Vi er to her i forsamlingen, der sørger for at få sendt en pressemeddelelse af sted, hver gang der sker noget her. Det kommer næsten altid med, også med billede og det hele," fortæller

Ulla Jacobsen.

Forinden har hun og hendes mand besøgt redaktionen på de lokale aviser i byen. Og det har givet en god relation, fortæller hun.

De har endog inviteret avisen JyskeVestkysten med til en gudstjeneste i frimenigheden.

"Der kom både en journalist og en fotograf og var med til gudstjenesten, og bagefter var der en flot artikel i avisen med billeder."

Fik lidt hjælp til omtale

Også i LM-frimenigheden RandersKirken har man god erfaring med at nå ud i offentligheden med sine arrangementer, fortæller frimenighedspræst Peter Leif

Mostrup Hansen.

Her har de af og til forsøgt sig med at sende pressemeddelelser til de lokale aviser, blandt andet i forbindelse med et Bibelmaraton, som blev afholdt i kirken for et par år siden.

"Vi fik lidt hjælp fra LM Kommunikation til at formulere den og gøre den lidt spændende, blandt andet med en fængende overskrift: 'Præst tror på maraton uden træning.' Den blev fanget af de lokale medier lige med det samme," fortæller Randers-præsten.

God presse nytter

Der er ingen tvivl om, at god omtale i lokale medier er med til at gøre LM's arbejde

kendt for mennesker i lokalområdet, der ikke i forvejen kender noget til LM.

I LM i Haderslev har man for eksempel oplevet, at en kvinde kom med til møde, fordi hun havde læst om det i den lokale avis.

"Jeg er så tit gået forbi huset og har tænkt på, hvad der mon foregår derinde. Så så jeg opslaget i avisen og besluttede mig for at tage hen og se, hvad det var."

Det er helt klart en opmuntring, fortæller Ulla Jacobsen fra Haderslev.

"Det kræver, at der er nogen i forsamlingen, der har til opgave at få sendt noget til aviserne," påpeger hun.

Læs mere under nyt på www.dlm.dk

PAULO KURUPASHI ►► Vi har brug for hjælp fra kristne barabaiger fra Nordtanzania til at forkynde evangeliet for barabaigerne

Nomader i Tanzania skal have færre køer

På bibelskolen for nomader underviser de både i bibelske fag og i levevilkår og menneskerettigheder

AF KAJA LAUTERBACH

Traditionelle bibelfag er en meget stor del af undervisningen på bibelskolen for nomader i Ilambilole i Tanzania.

Det fortæller Paulo Kurupashi, der er koordinator for undervisningen på skolen. Han nævner, at de underviser i bibelske bøger som Esajas, Salmerne, Lukas-evangeliet og Korintherbrevene, det kristne liv, prædikenlære, dogmatik, kirkehistorie, evangelisering.

Ud over det bliver der også undervist i almene fag som swahili og matematik. Det er nemlig en udfordring, at mange nomader har meget ringe skolegang og kun taler stammesprog.

40-årige Paulo Kurupashi, der selv er masai, deltog i LM's landsmøde 22.-24. april, hvor han fortalte fra arbejdet blandt nomader, som LM er en del af.

Underviser også i andet end bibelfag

I de senere år har bibelskolen i Ilambilole også undervist i andre ting som menneskerettigheder og levevilkår.

"Det er nødvendigt, at masalerne lærer, at det er vigtigt at eje sin jord og at have færre køer," forklarer Paulo Kurupashi.

Han fortæller, at nomaderne i Tanzania har meget store kvægflokke, som de flytter fra sted til sted med uden at respektere grænser. Det giver dem ofte problemer med regering, land-



Evangelist i samtale med barabaig-kvinder under et besøg på deres boplads.

mænd og naboer. Uden at være klar over det overskred en nomade grænsen til en nationalpark med sine kvægflokke, hvorefter 200 af hans køer blev skudt.

Nomadelivet giver også problemer i forhold til skoleundervisning og sundhedshjælp. Paulo Kurupashi siger, at der imidlertid er nogle nomader, der virkelig har forstået, at uddannelse er vigtig. Deres familier bor nu fast det samme sted, mens de unge mænd går omkring med køerne.

Har brug for kristne barabaigers hjælp

Blandt masalerne er det nu accepteret at være kristen. Tidligere var det meget

svært, men missionærer og præster har haft samtaler med masalederne, fortæller Paulo Kurupashi.

Men det er stadig meget svært for barabaigerne, der får store problemer med både familien og landbyens ledere, når de nægter at betale bidrag til heksedoktoren. Derfor har Ilambilole bibelskole inviteret en kristen barabaig fra Nordtanzania til at tale på et seminar.

"Vi har brug for deres hjælp til at forkynde evangeliet for barabaiger," siger han.

Arbejder på at kirken skal få mere ejerskab

Det er den lutherske kirke i Tanzania (ELCT), der står

for evangelisationsarbejdet blandt nomader. Men der er meget lidt syn for det, fortæller Paulo Kurupashi.

LM's arbejde blandt nomader foregår som en del af ELCT's arbejde, men faktisk er det kun Iringa Stift, hvor Ilambilole Bibelskole ligger, der har sagt ja tak til det.

Men som koordinator for MUWA har Paulo Kurupashis møder med kirkeledere i både Iringa Stift og i de andre stifter, hvor nomaderne flytter rundt til, og han arbejder på, at stifterne skal få ejerskab til hans ideer om forbedring af arbejdet.

Studere Bibelen for at lære Gud bedre at kende

Paulo Kurupashi var også i

Evangelisationsarbejdet MUWA



Paulo Kurupashi bor i Iringa i Tanzania. Her er han koordinator for MUWA, der er den evangelisk-lutherske kirkes missionsarbejdet blandt forskellige nomadestammer i Sydvesttanzania.

Evangelisationsteam tager på ture til stammerne på deres boplader og forkynner evangeliet for dem. Som koordinator planlægger Paulo Kurupashi evangelisationsturene, og han tager også selv med på nogle af dem. Han har også møder med lærerne på bibelskolen og underviser også selv.

Ilambilole Bibelskole er en anden gren af MUWA's arbejde. Her har kristne mænd fra alle nomadestammer har mulighed for at modtage bibelundervisning.

Ud over bibelfag undervises der i almene skolefag og vigtige emner som sundhed, kvægbrug og menneskerettigheder.

Du kan støtte LM's arbejde blandt nomadestammer via netbank +01< +5427754, en bankoverførsel på konto 2230-0726496390 eller via MobilePay og SWIPP nummer 93 39 00 20. I alle tilfælde skal gaven mærkes "masai".

FOTO: AGNES RAHBEK

Danmark i november 2009, hvor han var inviteret af Luthersk Missions Højskole i Hillerød for at hente inspiration og dele erfaringer med hensyn til undervisningsplan og undervisningsmetoder.

Dengang fortalte han *Tro & Mission*, at han var meget inspireret af den eksamensfri bibelskole. Han sagde dengang:

"Det er ikke sikkert, at de elever, der får de bedste karakterer, er de bedste på andre områder end de boglige – som for eksempel kristent liv, vidnesbyrd og prædiken."

Her seks et halvt år senere er han imidlertid ikke kommet ret langt med at indføre ændringer på bibelskolen i

Ilambilole. Han har dog ikke tabt modet og visionerne og fortsætter med at opmuntre eleverne til, at de skal studere for at lære Guds ord at kende.

"Det tager imidlertid lang tid at ændre tingene. Mange elever lever med den faste opfattelse, at 'nu har jeg bestået eksamen, så skal jeg have job i kirken', og mange stifter viger tilbage for at sende elever på bibelskolen, hvis de ikke står og mangler evangelister," siger han.

"Men man skal ikke studere Bibelen med henblik på at bestå en eksamen, men for at lære. Ikke bare for at kunne få et eksamensbevis og en ansættelse i kirken."

Prædiker over Pejlemærker for troen

Kredsbestyrelsen i Løgumkloster vil gerne gøre LM's grundlag til allemandseje

LM-kredsen i Løgumkloster betegner sig selv som en "kerne-LM-kreds", der i høj grad kan identificere sig med LM's linje.

"Men vi har brug for hele tiden at besinde os på vores grundlag, og i kredsstyrelsen vil vi også gerne bakke op om LM's ledelse og gøre

deres udmeldinger til allemandseje," siger formand Ingvard Christensen.

Det har ført til, at LM i Løgumkloster over halvandet år har sat fokus på det lille hæfte *Pejlemærker for troen*, som LM's Læreråd udsendte i 2013. Hæftet, der indeholder 217 teser, er ment som

en uddybning af LM's kerneværdier og en vejledning om, hvad LM ønsker at stå for.

En gave for menigheden

Pejlemærker for troen er delt op i seks kapitler: Gud, At møde Gud, Mennesket, Frelse og tro, Menigheden, Jesu genkomst og det

evige liv, og rent praktisk har kredsbestyrelsen i Løgumkloster sat et kapitel på som emne til seks møder.

"Så har det været frit for prædikanten, hvordan han ville gribe det an. Nogle er gået i dybden med enkelte underpunkter, andre har bredt sig mere undervis-

ningsmæssigt," siger Ingvard Christensen.

"Vi er ofte på jagt efter emner, så det har været en gave for os. Nogle prædikanter vil også gerne udfordres."

Hæftet med pejlemærkerne kan downloades fra LM's hjemmeside dlim.dk.

KI



TEMA | KRISTEN IDENTITET

Kristen identitet til debat

Hvilket selvbillede skal være det dominerende hos de troende?

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Efter en henvendelse i 2015 fra Aalborg Frimenighed ved frimenighedspræst Bent Houmaa Jørgensen og formand for Tilsynsrådet Rolf Weber Jørgensen besluttede LM's Læreråd at nedsætte en samtalegruppe om en kristens identitet.

Ud over de nævnte deltog blandt andre Birger Reuss Schmidt, der er menigheds-konsulent i LM. Han og Bent Houmaa Jørgensen har efterfølgende konkluderet,

at de er enige om stort set hele emnet. De er dog ikke enige, om en kristen stadig bør kaldes en synder eller i stedet et menneske, der begår synd.

Ordet synder i NT

Ud over bibeltekster og skrifter af Luther om emnet har samtalegruppen fået hjælp af lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut Torben Kjær.

Han har undersøgt brugen af ordet synder i Det nye Testamente og konkluderet, at det hovedsageligt bruges til at betegne ikke-troende.



LM's Læreråd nedsatte en samtalegruppe om en kristens identitet og det selvbillede, en kristen skal have.

FOTO: FLICKR.COM/TASCO TOMIC



AF BIRGER REUSS SCHMIDT
BRS@DLM.DK

Er vi syndere eller begår vi synd?

Den gamle natur lever i os, og derfor begår vi synd. Fordi vi synder, er vi per definition også syndere. Men vi skal passe på, at vi ikke udvikler en elendighedsteologi, hvor vi ikke har andet at sige, end at vi er syndere.

Det er ikke nederlags-tonen, vi finder i NT. Ordet synder som betegnelse for en kristens identitet er stort set fraværende i NT. Et Guds barn kaldes en ny skabning, et nyt menneske, et tempel for Helligånden, genfødt, retfærdig, død fra synden, men levende for Gud. I indledningshilserne til sine breve kalder Paulus modtagerne for Guds elskede, Guds menighed, de hellige, de troende, ægte børn i troen, medarbejder.

Det er faktisk ret overvældende, og denne grundlæggende

identitet må være helt central i forkyndelsen for kristne mennesker.

At betragte sig selv som synder

Det gamle menneske bor stadig i mig med al sin selvoptagethed og uvilje mod Gud. Jeg bliver aldrig færdig med det gamle menneske her på denne jord, og derfor er der også meget synd i mit liv – ikke mindst i mit tankeliv. Syndfriheden bliver først en realitet på den nye jord.

At betragte sig selv som retfærdig

På grund af Jesus er jeg fuldstændig fejlfri og hellig over for Gud. Han er min retfærdighed. Den retfærdighed får konsekvenser i mit liv. Luther taler om den dobbelte retfærdighed. Der er den fremmede retfærdighed, som Jesus giver os i sin nåde en gang for alle, og vor egen retfærdighed, som er en frugt af retfærdigheden fra Jesus og blandt andet viser sig i kærlighed til næsten og kamp mod synden.

At se på sig selv i forholdet til ikke-troende

Den store forskel på en kristen og en ikke-kristen er Jesus! I troen på ham har vi fået både en evig frelse og Helligånden, som bor i os og giver et nyt hjerte, sind og liv. De to ting hænger uløseligt sammen. Vi har fået alt for intet. Det får

konsekvenser i vores liv, og det har vores medmennesker brug for.

At se på sig selv over for Gud på dommedag

Jesus gør hele forskellen på dommedag. Min frelsesvisshed bygger fuldstændig på, at han tog straffen for mit syndige liv, og at han desuden tilregner mig sit fuldkomne liv. Alt mit er hans, og alt hans er mit!

Hvorfor kan selvbilledet påvirke en kristens liv?

Hvis en kristen er ensidigt optaget af retfærdiggørelsen, risikerer man at ende i hængekøjen uden blik for, at Gud også kalder os til at gøre de gode gerninger, som han selv lægger til rette for os. Hvis en kristen er ensidigt optaget af helliggørelsen, risikerer man at ende i aktivisme og måske tro, at man skal fortjene sig til at blive Guds barn. Vi skal se på os selv om Guds frie børn, der er kaldet til at lade Gud virke igennem os.

Hvorfor er denne debat overhovedet væsentlig?

Fordi ensidighed er farlig. Vi må holde fast i nåden alene og samtidig NT's opfordring til at leve "som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed."



AF BENT HOUMAA JØRGENSEN
BHJ@AALBORGFRI-MENIGHED.DK

Er vi syndere eller begår vi synd?

Hvis jeg ser på mig selv som en synder, har jeg ikke for alvor taget konsekvenserne af Jesu frelse til mig. For konsekvenserne for mig, der tror på ham, er, at jeg er en ny skabning, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Jeg er gået over fra døden til livet, åndelig talt. Det er ikke længere synden, der er Herre i mit liv, men Jesus. Inderst inde i mig bor ikke længere synden, men Jesus.

Det betyder ikke, at jeg ikke har synd og begår synd. For jeg har et gammelt menneske, og Djævelen angriber mig med fristelser. Derfor har Jesus lært os dagligt at bede "forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere." Men jeg skal altid begynde Fadervor med at sige "Far", for jeg skal ikke se mig selv

som "synder", men som "Guds barn".

At betragte sig selv som synder

Ifølge NT skal en kristen ikke betragte sig selv som synder, men i stedet som Guds elskede, hellige, retfærdige børn. Derfor opfordres de kristne kraftigt til at bryde med synden og følge Jesus, for synden har ikke længere nogen ret over dem. Dermed understreges det også, at synden stadig er en virkelighed i deres liv. Når mange kristne siger, at de betragter sig selv som syndere, tror jeg, det er fordi, de har et gammelt menneske og oplever, at synden stadig er en virkelighed i deres tanke, ord og handling.

At betragte sig selv som retfærdig

I Guds øjne er jeg helt og fuldt syndfri, fejlfri og hellig. Og det er jeg ikke på grund af noget jeg har gjort eller er i mig selv, men alene på grund af Jesu død og opstandelse for mig. Jesu retfærdighed er min retfærdighed for Gud. Men samtidig er Jesu retfærdighed også blevet min Herre. Jeg er forenet med Jesus ved troen og dermed også med hans retfærdighed.

At se på sig selv i forholdet til ikke-troende

Som kristen har jeg fået syndernes forladelse, barnekår og evigt liv. Gud har

forandret mit hjerte, så det elsker ham. Nu er jeg forpligtet til at møde den ikke-troende med Guds kærlighed. For uden Jesus går de fortabt.

At se på sig selv over for Gud på dommedag

Jesus har én gang for alle taget straffen for alle mine synder på korset. Derfor er jeg lige så herlig, ren og retfærdig over for Gud som Jesus, for hans retfærdighed er min. Jeg er iklædt Jesus.

Hvorfor kan selvbilledet påvirke en kristens liv?

Hvis jeg ser på mig selv som et menneske, der er underlagt syndens kræfter, mister jeg min kraft og frimodighed som kristen. Så kommer elendighedstenen til at præge mit liv, og jeg lever ikke et frigjort kristenliv. Men med evangeliets ord har jeg lov til at se på mig selv som død fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Gud ønsker ikke, at jeg skal sukke over synden, men glæde mig over sejren i Jesus.

Hvorfor er denne debat overhovedet væsentlig?

Fordi Djævelen altid ihærdigt arbejder på at få os bort fra Guds ords sandhed om, hvad det vil sige at være en kristen. Vi er altid på vej ned i enten den ene eller den anden grøft. Den ene grøft er syndfriheds-lære og den anden grøft er kristendom uden genfødsel og Helligånden.

TEMA

KIRSTEN GRAVERSEN ►► Noget af det skønneste for mig er at finde ind til de gudgivne gaver i et andet menneske og være med til at udvikle dem

Vi er jo alle benådede syndere

"Jeg ønsker at forløse potentialer i andre mennesker og vise dem evangeliet om, at vi alle har samme værdi for Gud," siger jobkonsulent og diakon Kirsten Graversen

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Et menneske, skabt i Guds billede til ved hans nåde at leve et liv i frihed.

Det er sådan, Kirsten Graversen fra Glumsø ser på sig selv som kristen – og dermed også på sine medmennesker.

Til daglig arbejder hun som jobkonsulent i Krifa i Næstved. Hun er ikke i tvivl om, at hun med sit kristne menneskesyn og den måde, hun behandler andre på, er med til at gøre en forskel i deres liv.

Jobkonsulent og diakon

For tre år siden blev hun uddannet diakon fra Filadelfia – en uddannelse, som hun tog på lidt over tre år samtidig med, at hun passede sit arbejde i A-kassen.

"Da jeg læste, tænkte jeg meget på, hvad jeg skulle bruge min diakoniuddannelse til, og om jeg skulle have et andet job – måske noget kirkeligt. Det var der så mange af de andre på studiet, der havde," fortæller hun.

"Men så gik det op for mig, at jeg jo snakker med så mange mennesker i mit job. Her kan jeg ikke prædike el-



Det kristne menneskesyn spiller en afgørende rolle, siger den 62-årige diakon og jobkonsulent.

ler nævne Guds navn, men jeg kan være med til at gøre det godt for andre."

Menneske i systemet

At være kristen på en verdenslig arbejdsplads kan af og til give nogle svære situationer, oplever Kirsten Graversen.

Som jobkonsulent har hun ofte samtaler med ledige, der på en eller anden måde er kommet i klemme i dagpengesystemet. Det kan være hårdt – som kristen og

som menneske – at skulle være den, der skal stille de krav, som lovgivningen kræver.

"Mit kristne menneskesyn træder til ved den måde, jeg synes, man skal behandle andre mennesker på. Jeg må indimellem lukke af for folk og sige, at de ikke kan få dagpenge."

"Men man kan overbringe et budskab på mange måder. Det handler om respekt og om, hvordan du tænker

om det menneske, der sidder over for dig," understreger hun.

Den 62-årige jobkonsulent har da også oplevet flere gange, at folk under en rådighedssamtale har sidet med tårer i øjnene eller givet hende et knus som tak for den måde, hun har mødt dem på.

"Vi er alle skabt af Gud, og vi er alle lige meget værdi. Du er ikke mindre værdifuld, fordi du er syg eller på andre

måder ikke kan stå til rådighed for et arbejde. Nogle har bare haft bedre vilkår her i livet end andre. Det handler om at se det enkelte menneske i systemet."

Frihed fra synd og skam

Kirsten Graversen og hendes mand, Filip, kommer i Missionsforbundets kirke, Birkebjergkirken i Næstved, hvor hun sidder i menighedsrådet. Derudover er hun med i en samtale- og forbønstjeneste for andre i menigheden.

Det, der driver hende i mødet med andre, er, at vi alle er tilgivne syndere.

"Eller benådede syndere. Det udtryk kan jeg rigtig godt lide," siger hun og smager lidt på ordene.

Diakoni er, mener hun, at vi som mennesker hjælper hinanden til frihed fra synd og skyld, til at få gjort op med Gud og mennesker og til at kunne lægge skammen bag sig.

"Synd kan tilgives, men skam skal elskes væk. Jesus var så stærkt et eksempel på det. Han lod ikke de svage blive i skammen, men vendte deres situation til overskud og glæde."

"Noget af det skønneste for mig er at finde ind til de

gudgivne gaver i et andet menneske og være med til at udvikle dem. At kunne pege på muligheder og se, at det hele ikke er så håbløst. Det tænder mig og gør mig glad," siger hun.

Spændende hvad Gud vil

Hvad Gud ellers har tænkt sig at bruge hendes evner og diakoniuddannelse til, ved Kirsten Graversen ikke.

"Jeg tror, Gud har lagt noget i mit hjerte, og at min uddannelse og mine erfaringer er en forberedelsestid for det, der kommer. 'Hvad er det, du har gemt til mig, Gud?' Det kan godt være lidt spændende," siger hun.

Vigtigst for den sydsjællandske diakon og jobkonsulent er at være åben for Guds kald til at være der, hvor han kan bruge hende bedst.

"I Bibelen står der: 'Hvad end I gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.' Det er et ord, der har ramt mig for mange år siden, og som er blevet ved med at følge mig," siger hun.

"Jeg tjener Gud ved den måde, jeg er på – uanset hvor jeg er. Det har givet mening i mit liv – og det håber jeg også, det kan gøre for andre."

Guds barn jeg er

46-årig kvindelig herboende iraner glæder sig over sin nylige dåb i Grønnevang Kirke i Hillerød

"Det er så fantastisk, at jeg nu hver dag må kalde Gud min far," siger 46-årige iransk-fødte Melina, der i dag bor i Hillerød.

Lige siden hun for et års tid siden fik Bibelen på sit eget sprog, farsi, foræret af en dansk præst, har hun haft ønske om at blive kristen og en dag blive døbt.

Søndag den 8 maj blev hun så døbt i den lokale Grønnevang Kirke sammen med to andre farsi-talende, der som hende har fulgt et seks måneders dåbskursus i kirken.

Det var en helt særlig dag,

fortæller hun.

"Jeg havde sådan en fred og glæde indeni. Det var en velsignet og herlig følelse – næsten som at være i Himlen".

Naboer fortalte om Jesus

Melina er ikke hendes rigtige navn, men af frygt for det iranske regime bruger den herboende iransk-fødte kvinde sit kaldenavn, ligesom hun ikke ønsker sit foto offentliggjort.

For 18 år siden kom hun til Danmark, hvor hun blev familiesammenført med sin

mand. Selv om hun er opvokset i et muslimsk land, har hun aldrig praktiseret nogen tro eller haft et nært forhold til nogen gud.

Det var først, da hendes mand døde for nogle år si-

►► **Muslimere eller kristne – Gud elsker alle mennesker uanset hvad**

Melina

den, at hun kom til tro på de kristnes Gud.

"Det var en meget svær periode i mit liv. Men mine naboer og venner fortalte mig om Jesus, og jeg begyndte at læse meget i Bibelen," fortæller hun.

Fra uro til fred i hjertet

"Bibelen har ændret meget i mit liv. Før havde jeg meget uro og frygt i hjertet, men Jesus har trøstet og vejledt mig. Nu føler jeg, at jeg har et rent hjerte og rene tanker," fortæller Melina.

Efter hun begyndte at

komme i den lokale folkekirke, hvor der er et kristent fællesskab for farsi-talende, er hun vokset i kristentroen. Her tog hun også beslutningen om at blive døbt.

"Det at være et Guds barn betyder, at jeg er en del af Guds familie sammen med alle mine kristne brødre og søstre. Det gør mig bare så glad og taknemmelig," siger hun.

Derfor er det også helt naturligt for 'Melina' at dele ud af sin glæde og taknemmelighed ved at hjælpe andre.

Det kan være som tolk til

gudstjenesten og hjælp med at inddrage andre farsi-talende i fællesskabet. Sammen med kirkens præster tager hun ud til de lokale asylcentre og hjælper, hvis der er nogen, der har brug for en tolk i møde med advokater, læger eller lignende.

"Det er lige meget, om de er muslimer eller kristne, eller hvad de er. Gud elsker alle mennesker uanset hvad," understreger Melina.

"Han har lært mig, hvad kærlighed er – at man skal elske andre mennesker, som man elsker sig selv." *kbr*

SØREN SKOVGAARD SØRENSEN ►► Jeg fandt mit faste ankerpunkt, da jeg lærte at skelne mellem Kristus i mig og Kristus for mig

Samtidig retfærdig og synder

Luther skelner mellem synden, før og efter et menneske er kommet til tro

AF SØREN S. SØRENSEN
GENERALSEKRETÆR
SSS@DLM.DK



Jesus fortæller, at han bor og er til stede i enhver, der tror på ham. "Bliv i mig, og jeg bliver i jer ... Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre" (Joh 15,5).

Bibelen tænker ikke luftigt om, hvordan Kristus bor i mennesket. Tværtimod taler Jesus om kristenlivet som et meget tæt fællesskab. En kristen er ét med Kristus, ligesom et ægtepar er ét. Kristenlivet er det mest intime ægteskab, man kan tænke sig. Brud og brudgom er så uadskillelige, at man ikke kan se dem hver for sig, og alligevel er de to selvstændige personer (Joh, 17,22-23; Ef 5,31-32).

Kristus virker gradvist
Kristus har sin virksomhed i mig, som skaber forskellige frugter. Men det er vigtigt at skelne mellem, hvad Kristus gør i mig, og det, han har gjort for mig.

Jeg husker selv, hvordan jeg kæmpede med frelsesvished. Jeg fandt mit faste ankerpunkt, da jeg lærte at skelne mellem Kristus i mig og Kristus for mig. Frelses-

visheden kan ikke bygges på det, Kristus gør i mig, men udelukkende, hvad Kristus har gjort for mig.

Pointen er altså, at Kristus bor i os og virker gode gerninger. Men det er ikke det, vi skal bygge visheden på. For det, Kristus virker i os, sker kun gradvist og delt som en løbende proces, hvor synden skal renses ud.

Enten nåde eller vrede
I den Lutherske retfærdiggørelseslære sammenføres dette ved en sætning: at jeg er samtidig retfærdig og synder. Og dette sker på to planer; et totalaspekt og et delaspekt.

Totalaspektet siger, at mennesket helt og aldeles er en synder, men at det ved Guds indgriben helt og aldeles bliver retfærdiggjort på grund af Guds nåde. Delaspektet hævder, at mennesket ved Guds indgriben begynder at blive retfærdigt; det er stadig en synder, men den stadige forkyndelse af Guds ord vil dog gøre det i stadig højere grad til en retfærdig.

Således er det ikke dækkende at tale om synd og nåde, som to ting, der måler lige meget i det kristne liv. Et menneske er enten under Guds nåde eller Guds vrede. Det bestemmer hele menneskets liv i spørgsmålet om frelse. Om du har lidt eller meget retfærdighed/synd, er i den henseende ligegyldigt. Det vigtige er totalaspektet – om du lever

under Guds nåde eller Guds vrede.

Synden er fordømt

Luther er meget tydelig omkring målestoksforholdet til Gud. Som mennesker har vi på grund af syndefaldet et brudt forhold. Vi har ingen ret til at sige, at Gud er uretfærdig, fordi alle ikke bliver frelst. Luthers udgangspunkt er, at det er forbavsende, at vi ikke alle går fortabt.

Når Gud så alligevel vælger at kalde på mennesket til at stå under hans nåde, så er det, fordi han elsker os uforskyldt og vil give os en gave, nemlig troen på Jesus, som er vores totalt dækkende "fremmede retfærdighed" (Rom 5,1ff).

Troen (gaven) er en personlig relation. Med troen træder Kristus nemlig ind i dig og skaber noget nyt hver morgen. Derfor siger vi, at Guds nåde er ny hver en morgen.

Det er dog ikke sådan, at jeg nu er blevet en omprogrammeret robot til gode gerninger. Jeg er blevet gjort retfærdig og lever nu under Guds nåde, men jeg er ikke syndfri. Gud fordømte synden i kødet, der står ikke at han fjernede synden (Rom 8,3).

Spænding og paradoks

Luther skelner derfor mellem synden før dåben/troen som herskende synd, og efter dåben/troen som behersket synd.

Denne dobbelthed forklarer Luther ved at bruge et



Luthers retfærdiggørelseslære sker på to planer. Første lag – totalaspektet – siger, at enten er man under Guds nåde eller vrede. Andet lag – delaspektet – hævder, at Kristus i mennesket gradvist udviser synden og gør det retfærdigt.

bibelsk billede om indtoget i det forjættede land, at vi i vort kristenliv har en daglig udrenselse af synden, fordi Kristus har taget bolig i os. Kanaanæerne blev stort set udryddet, men ikke alle – de sidste udgjorde dog ingen trussel, selvom de stadig var fjender.

Sådan udtaler Luther sig om denne paradoksale proces. Og for Luther skulle disse to situationer ikke sammenblandes, men alligevel sammenholdes. Ligesom togs Skinner, der ikke kan lægges sammen, men virker sammen, som adskilt. Vi er altså først og fremmest at betragte som retfærdige, fordi Guds retfærdighed er tilregnet os, men samtidig

at betragte som syndere, fordi synden ikke er fjernet, men kun fordømt. Dette må forblive en spænding og et paradoks.

Ikke længere en trussel

Det afgørende er, at vi står under Guds nåde og ikke hans vrede. Ligesom Jesus på korset var samtidig synder og retfærdig, men blev ramt af Guds vrede. Forskellen var den, at Jesus i sig selv var ren og retfærdig, men fik en fremmed synd på sig.

Luther siger, at synden i den kristne ret forstået ikke er nogen trussel på grund af Guds evige og totalbestemmende nåde. Synden er ikke længere herskende, men behersket ved rela-

tionen med Kristus. Luther fortsætter endnu længere i sit skrift *Mod Latomus* (s.163), at vi ved Helligånden omformes til Kristus. Jeg må indrømme, at så langt tør jeg næsten ikke selv at følge Luther, men jeg må erkende, at sagen om at få del i guddommelig natur er belyst i 2 Pet 1,4. Sådan forkynder Luther det nye liv med Kristus, som en reel hellig vækst.

Ikke syndfri i dette liv

Jeg er selv blevet lidt overrasket, at NT hovedsagligt bruger termen "synder" om den ikke-troende. Der er nogle få undtagelser: tolde- ren i templet, Peter og Paulus (Luk 18,13; 5,8 og 1 Tim 1,15) bruger alle termen om sig selv. I alle tre eksempler er det syndserkendelsen, der springer frem i mødet med Jesus, som den Hellige uden synd. Takken går til Gud, at han har sat os under sin nåde og ikke under sin vrede, som vi havde fortjent.

Med denne totale dom påbegyndes der en helliggørelsen, en gradvis syndsudfejn- ning i den troende. Den sker inde i mig ved Kristi nærvær – dog uden at mennesket bliver syndfri i dette liv.

Menneskets vilje er splittet og vil indtil opstandelsen stå i denne kamp (Rom 8,13; Gal 5,17). Lydigheden til at kæmpe mod synden sker ved Åndens Helligelse – ikke ved egen magt (1 Peter 1,2). Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig (Gal 2,20).

LM's arv under lup i nyt Budskabet

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Carl Olof Rosenius' sange og skrifter har haft en enorm betydning for LM. I 2016 er det 200 år siden, han blev født. Fordybelsesmagasinet *Budskabet* markerer dette i det nyeste nummer, der udkommer 20. maj.

Med temaet *Arven fra Rosenius* er formålet at se nærmere på, hvad man i 2016 kan lære af hans anliggende, samt hvad man skal

være mere kritisk over for.

Fokus på Bibelen og på tilhørerne

Rosenius' styrke var hans evne til at skille det, Kristus har gjort, fra de følger, som troen må have for mennesket, skriver Finn Aa. Rønne, der er lektor på Dansk Bibel-Institut.

Den balance er ikke altid lykkedes for hans efterfølgere, der i stedet har fået en skævhed i forkyndelsen, mener lektoren. Hemmelig-

heden bag denne balance var Rosenius' stærke forankring i Bibelen i sin helhed og hans store opmærksomhed for, hvad tilhørerne havde behov for at høre.

Kristuscentret er også relevant i dag

For Præst i Tarm Frimenighed, Andreas Kammergaard Ipsen, kom mødet med Rosenius' skrifter for femten år siden til at betyde, at evangeliet gik op for ham. Tilhørerne i dag har dog

brug for at høre evangeliet betonet på en lidt anden måde end Rosenius' samtidige, mener frimenighedspræsten. Samfundet i dag er ikke nær så optaget af skyld som af skam. Alligevel er arven fra Rosenius stadig relevant, for Rosenius' Kristuscentret kan også give mennesker fred i en selvcentreret verden i dag.

Kopiér ikke Rosenius' tungsind

Rosenius' ensidige fokus på

evigheden er både en styrke, men også en ulempe, fordi det kaster en skygge ind over menneskelivet, skriver tidligere sognepræst Jens Jensen.

"Der kan hos Rosenius være en tendens til, at sorgen over synden får overvægten over glæden over den uforskyldte nåde. Det er dette tungsind, der nogle steder dukker op hos ham."

Denne tendens må ikke blive en norm for en kristens sindstilstand, advarer han.



Budskabet fokus på arven fra Rosenius: Hvad man kan lære af ham, og hvad man skal være kritisk over for.

DORTHE HJORTH SCHMIDT ►► Jeg har dyb respekt for de mange forfattere, der har blottet deres liv helt derind, hvor andre ikke "bør" kigge med, og derned, hvor smerten er så dyb

Personlige ord på bristede familiedrømme

BOGANMELDELSE
AF DORTHE HJORTH SCHMIDT
BETWEEN-KONSULENT
DORTHE@LMBU.DK

Steen Møller Laursen, red.:
Hul i hjertet - en bog om barnløshed
LogosMedia 2016

144 sider - 149,95 kroner

Når drømme om "en familie på tre" brister og efterlader et "hul i hjertet" – hvad så? Hvordan vil du reagere?

Hvordan vil dine kære reagere?

Denne bog er skrevet af kvinder og mænd, hvor penen er dyppet i blodet fra hullet i hjertet. Ved at læse den får du et hudløst, ærligt indblik i de dybe sår og de mange tårer, der ligger bag hullet i hjertet. Et hul, der ikke "bare" kan erstattes med noget andet. Et hul, der giver en smerte så dyb og en "alene"- og afmagtsfølelse så stor, som forfatterne giver læserne lov til at se med ind i.

Sjældent har jeg læst en

bog, der har berørt mig så dybt. Alle bør læse den, da det er en stor smerte for mange i familien, i menighedslivet, i vennekredsen.

Hul i hjertet vil hjælpe til forståelse for dig, som står udenfor og ser smerten hos dine kære venner eller familie. Den vil kunne trøste dig/ jer, der står midt i smerten, og give frimodighed til at dele jeres egen smerte, så ikke følelsen af at stå helt alene vinder. Den vil kunne give dig, som har børn, frimodighed til bare at være der sammen med dem med "hul i hjertet".

Bogen er på cirka 140 sider og delt i to. Første del er skrevet af en præst og en læge med professionel tilgang til emnet. Derefter er der 100 sider med mange personlige historier om situationen og følelserne omkring det at være ufrivillig barnløs, fertilitetsbehandling, adoption, kvindelighed, mandighed, "mormor" uden barnebarn og meget mere.

Bogens mål er, at være en håndsrækning både til dem, der selv kæmper med

bristede familiedrømme og til deres netværk og at vise, hvordan man som ufrivilligt barnløs kan holde fast i håbet og skabe nye fremtidsdrømme, selv om drømmen om børn måske ikke indfries, sådan som man havde tænkt.

Jeg har dyb respekt for de mange forfattere, der har blottet deres liv helt derind, hvor ikke andre "bør" kigge med, og derned, hvor smerten er så dyb. Tak, fordi I har stillet jer til rådighed, for at andre kunne få gavn af jeres smertefulde erfaring.



LEDER ►

Forkynder vi til Guds børn?

BAG TEMAET I dette nummer af *Tro & Mission* ligger en debat, som er blevet sat i gang for to år siden i LM's Læreråd. Derfor er det også naturligt, at læserne informeres om den, selvom den måske på nogle kan virke uforståelig og irrelevant.

Hovedsagen i emnet er dog, hvordan vi skal se på os selv, efter vi er kommet til tro. Derfor er spørgsmålet i høj grad relevant for forkyndelsen og frimodigheden i LM.

TRO & MISSIONS ROLLE er ikke at tage stilling til debatten. Det må LM's ledelse gøre. Men det, der i hvert fald er værd at bide mærke i, er, at Det Nye Testamente (NT) hovedsageligt – hvis ikke udelukkende – bruger betegnelsen "synder" om uomvendte. Til de troende bruges derimod positive betegnelser såsom hellige, elskede, Guds børn, Kristi triumftog og Kristi vellugt.

Er det sådan, vi tænker om det i de missionske forsamlinger? Eller er det snarere elendigheden over synden i vores liv, der kendetegner vores selvbillede. Når NT karakteriserer de troende, som Guds børn, må vi også gøre det. Det skal ikke forklejne, at vi stadig synder dagligt og aldrig bliver bedre, men det er ikke det, vi først og fremmest skal tænke eller sige om os selv som troende.

DER ER EN verden til forskel på at forkynde til troende, som om de er syndere, og forkynde til dem, som om de er elskede børn, der skal aflægge synden. Lige så stor forskel som på, om det er naboens børn, der har baldret dit stuevindue, eller dine egne børn. Dine egne børn bliver skældt ud med kærlighed og får ikke regningen tilsendt. Anderledes er det med naboens børn.

Da Shulamit i Højsangen kommer til sin elskedes vinhus, ser hun, at der på skiltet over døren står "kærlighed" (Højs 4,2). Så længe hun er i den elskedes vinhus, er hun i kærlighedens hjem. Sådan er det også med Guds menighed. Uden for huset, som er troen, er mennesket under Guds dom og fordømmes for sin synd til evig straf, men i vinhuset fordømmes synden i kærlighed.

DET MÅ DERFOR have en klar og tydelig plads, når vi forkynder om Helvede, personlig andagt og givertjeneste, kaldet til efterfølgelse, opgør med synden og mange andre emner, der kan blive forstået eller forkyndt, som om vi skal eller kan gøre os fortjent til noget hos Gud. Det handler ikke først og fremmest om at være synder eller at begå synd, men om at tale til troende, som NT gør.

Nicklas Laurup-Melner
ansv. redaktør

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

SYNSPUNKT ►►

Helliggørelse er Guds værk alene

AF POUL MARKUS BOLDT
DIANALUND
POULBOLDT@GMAIL.COM

Temaet i *Tro & Mission* nummer 8 er *Nåden i Guds hjerte*. Det får mig til at tænke på en oplevelse jeg havde med en kristen bror.

I en samtale fortalte han mig, at han daglig arbejdede med sin egen helliggørelse for at opnå endnu mere hellighed i sit liv.

På mit spørgsmål om, hvorledes han gjorde det, svarede han: "Ved at udvise kærlighed og gøre godt mod andre!"

Jeg måtte da sige til ham, at:

Ved disse fromhedsøvelser og egne bestræbelser på mere helliggørelse fjerner du dig fra Jesus og hans fuldbrugte værk, fordi du flytter fokus fra Jesus og over på dig selv.

Du er mere optaget af din egen fromhed end af den uforskyldte nåde i Kristus (Luk 18,10-14).

"Vil man ved helliggørelse befri sig fra sine synder, lever man i mørke og uden Gud!" (Frits Larsen).

"Jamen Jesus befaler os jo at gøre gode gerninger!" siger du.

Ja, men her er tale om kærlighedsgerninger, som Jesus befaler sine venner, de hellige, at gøre. Han befa-

ler, at vi skal drive diakoni og mission (Matt 28,18-20 og Luk 10,30-37).

Vi kender alle til mennesker, som gør et stort arbejde i Guds rige. Ja, mennesker, som slider sig selv op i arbejde for Herren. Og de gør det alene, fordi Guds kærlighed tvinger dem (1 Kor 9,27 og 2 Kor 5,14).

"Retfærdiggørelsen i Kristus og helliggørelse hører organisk sammen!" (Frits Larsen).

"Retfærdiggørelse er, at vi fremstilles for Gud som retfærdige i Kristus – som så retfærdige, som om vi aldrig havde syndet!" (Pontoppidan).

Helliggørelse er altså at

leve i det, som skete på korset, og som den, der ikke selv har noget at komme med til vores helliggørelse. Du har kun to tomme hænder og et hjerte, som "har lyst til Herrens lov!" (Sl 1,2 1931-oversættelsen).

David kunne sige det, fordi han var retfærdiggjort ved tro alene.

Helliggørelse er Guds værk alene i retfærdiggjorte mennesker.

Ved troen på Jesus er du blevet hyllet i retfærdighedens kappe og iklædt frelsens klæder (Es 61,10).

Og alt dette nåde over nåde. Tak i Jesu navn. Guds fred være med os alle.

tro &
mission
inspiration | nærvær | holdning



- LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
- Praktisk og teoretisk undervisning med praktikker
- Kristent værdigrundlag og etik



- Tilgængelighed for alle

Marianne og Jørgen Sulkjær
forstanderpar
Tlf. 5444 1705 www.livogjob.dk

Arken i Esbjerg søger en volontør.

Arken er:

Et kristent værested midt i Esbjerg by.
Kristen lokalradio
Kristen boghandel

Om Arken:

Der er to fuldtidsansatte
40 frivillige
Ca. 70 brugere mellem 23 år og 80 år
Ejet af Luthersk Mission, Vestjylland siden 1988.

Vi søger

en frisk mand eller kvinde i en volontørstilling med tiltrædelse snarest med ansættelse i 1 år.
Arbejdstiden er 37 timer i ugen.
Vi forventer, at du er personlig kristen, har øje for psykisk sårbare og misbrugere og har lyst til at prøve lidt med lokalradio.

Løn: Volontørtakst. Ca. kr. 8.500,- pr. måned

Henvendelse og yderligere oplysninger rettes til Arkens daglige leder Bent Larsen.
Tlf. 7513 8300 eller på mail:
arken@arkenesbjerg.dk

Kender du en blind eller svagsynet...?

Så henvis til KABB!

- ✓ Bibelen og kristen litteratur som CD-lydbog
- ✓ Gratis udlån til blinde og svagsynede
- ✓ Mere end 900 titler – og altid nye på vej
- ✓ Katalog på www.kabb.dk
- ✓ Kristeligt Lydblad hver måned
- ✓ Årligt sommerstævne



Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
Jernbanegade 19 A, 7000 Fredericia
Tlf: 7591 0255
Mail: post@kabb.dk

Lovsangskoncert med
Stuart Townend
med band på Mørkholt Strand Camping

Bestil allerede nu en billet på...

Lørdag • 4. juni 2016 • kl. 21.00

Mød sangskriveren bag moderne klassikere som bl. a. »Alene Kristus / In Christ Alone« og »Den kærlighed som Gud har vist / How Deep is the Father's Love«

- Pris: 150 kr.
- Koncerten afholdes i forbindelse med Indre Missions Årsmødefestival
- Deltag i Årsmødefestivalen hele lørdag for kun 200 kr. inkl. koncert

festival.indremission.dk

Leilighed til leje i sommerperioden – en eller flere uger – ved Lygna lakseelv på Sørlandet.
Høj standard. Rimelig pris.
Telefon +47-91370337 (ca.kl.18).

Jakobs Blomsterforum

Farverivej 8, Skjern, 97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

penta byg als

HOVED- OG
TOTALENTREPRISER
PENTABYG.DK

DIGITALT DESIGN

NY LINIE



- Kan du lide at tegne og lave illustrationer?
- Er du vild med at lave film?
- Elsker du at tage billeder?
- Kan du lide at fortælle historier?

SÅ HAR VI PÅ
LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE
ET SPÆNDENDE
TILBUD TIL DIG

TJEK DIGITALT DESIGN OG DE
ANDRE FEDE LINIER UD PÅ
WWW.LME.DK



Løgumkloster Efterskole



LEARN IT LIKE A PRO
WE USE THE ADOBE SUITES

Juridisk assistent – med forståelse for livet som selvstændig

Vi søger en juridisk assistent med tiltrædelse 1. august 2016. Du bliver ansat i Hovedorganisationen for KA og KA Pleje, og skal på det ansættelsesretlige område arbejde for at gøre livet lettere for begge organisationers medlemmer.

Opgaverne

Stillingen indeholder flere administrative elementer, herunder sagsbehandling af ansøgninger til vores feriegarantiordning og barselsfond, samt lettere faglig rådgivning af medlemsvirksomhederne.

Vi forventer at du

- har en administrativ eller juridisk baggrund (evt. ba.jur.)
- har flair for tal og er effektiv
- har kendskab til det at være selvstændig og arbejdsgiver
- har gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation
- er positiv og tillidsvækkende
- er serviceminded og fleksibel
- har gode samarbejdsevner

Stillingen som juridisk assistent er på 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid. Du skal samarbejde med dygtige kollegaer, der er dedikeret til at yde den bedste rådgivning til 900 medlemsvirksomheder.

Arbejds miljøet er uformelt, humoristisk og præget af et positivt kristent livs- og menneskesyn. Vi mener, at alle mennesker har lige stor værdi – og har krav på at blive mødt med tillid, respekt og oprigtig interesse.

Har du spørgsmål til stillingen som juridisk assistent, er du velkommen til at kontakte juridisk chef Bjørn Carlsen på tlf. 82 132 141. Send din ansøgning med relevant dokumentation på mail til: bjorn@ka.dk mærket "ansøgning juridisk assistent." Ansøgningsfrist 30. maj 2016.



KA HOVEDORGANISATION
- PLADS TIL SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV, Tlf.: 82 132 132, www.ka.dk

Besøg stederne fra Bibelen

Bibelske rejser

Grækenland – i Paulus' fodspor	20.8. – 29.8.
Israel – rundrejse med Samaria	18.9. – 27.9.
Italien – Rom og Assisi	19.9. – 27.9.
Tyrkiet – evangeliets andet hjemland	1.10. – 11.10.
Kreta – i Paulus' og Titus' spor	4.10. – 11.10.
Israel – for hele familien	16.10. – 23.10.
Israel – klassisk Rundrejse	16.10. – 23.10.
Jordan – det ukendte bibelske land	16.10. – 23.10.
Israel – med Bibelen i Bibelens land	28.10. – 6.11.
Israel – spændende rundrejse	10.11. – 20.11.

Kontakt os på
7592 2022 eller
fxr@felixrejser.dk

felix rejser.dk

NYHEDSMAIL

Modtag nyt fra LM direkte i din indbakke.
Tilmeld dig på www.dlm.dk/nyt.

Kristne dræbes og fordrives i Congo

Islamistisk gruppe mistænkes at stå bag angreb på kristne i begyndelsen af maj

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Op mod 50 er dræbt, og hundredevis af hjem er forladt efter en række angreb i det østlige Congo. Angrebsmændene formodes at være islamistiske militante, der i årevis har stået bag angreb på den primært kristne lokalbefolkning.

Angreb med macheter og økser

Sent på aftenen den 3. maj trængte angrebsmænd ind i en række hjem i en landsby i Beni-regionen i provinsen Nord-Kivu på grænsen mellem Uganda og Congo. Den lokale administrator i området fortæller til nyhedsbureauet AFP, at angrebsmændene brugte macheter og økser.

Den 6. maj slog angrebsmænd til i en provins lidt længere mod nord og dræbte en lokal lovsangsleder og diakonisse fra den lokale kirke. De var desuden en del af missionsorganisationen *Eglise du Rocher* (red: Kirken på klippen). Kirken har



Islamistisk soldater under borgerkrigen i Congo for få år siden.

efterfølgende stoppet deres missionsarbejde blandt Mbuti-pygmæerne i det nordøstlige Congo.

Abne Døre antager, at op imod 50 mennesker er blevet dræbt i de to angreb.

Islamistisk gruppe mistænkes

Angrebet den 6. maj fandt

sted blot få hundrede meter fra både en congolesisk militærbase og en af FN's militærbase. Det har derfor vakt vrede, at congolesisk militær ikke har grebet ind.

Lokalbefolkningen anklager gruppen *Muslim Defense International*, der tidligere gik under navnet Alliance of Democratic Forces. Gruppen

var i sin tid knyttet til den ugandiske diktator Idi Amin, men har længe været aktive i det østlige Congo, der grænser op til Uganda.

Gruppen er kendt for at have tvangskonverteret kristne til islam. Ifølge FN er den islamistiske gruppe ansvarlige for hundredevis af drab på civile siden 2014.

Videoundervisning til flygtninge og indvandrere

Flygtninge og indvandrere, der gerne vil gå til dåbsoplæring og har det persiske sprog farsi som modersmål, kan måske snart få videoundervisning på deres eget sprog. Fyens Stiftsråd har nemlig netop bevilget halvdelen af den samlede projektsum på 100.000 kroner til at lave kristendomsundervisning på farsi.

Pligt at hjælpe dem, der søger kristendommen
Bag materialet og ansøgningen står Massoud Fourouzandeh, der selv er iraner og konverteret fra islam til kristendom. Han er forfatter

til en række bøger på dansk om islam og kristendom og valgmenighedspræst i missionsbevægelsen *Church of Love*.

Han fortæller til Fyens Stifts hjemmeside, at det er en pligt for kirken at hjælpe dem, som ønsker at blive kristne, til et kendskab til kristendommen og til dåben.

For at videoerne kan blive til virkelighed, kræver det yderligere 50.000 kroner. Derfor er valgmenighedspræsten i gang med at finde flere, der vil støtte materialet.

Allerede nu ligger der en række undervisningsvideoer om blandt andet dåben, og

hvorfør kristendommen er unik, på Church of Love's Facebook-side *Effatha TV*.

Et stort indvandrersprog i Danmark

Farsi tales af op mod 110 millioner på verdensplan og er et officielt sprog i Iran, Afghanistan og Tadjikistan.

Den nyeste statistik fra Danmark Statistik viser, at der i 2012 var omkring 24.000 indvandrere fra Iran og Afghanistan og 3.000 efterkommere i Danmark. Tallet er vokset siden. I 2015 søgte omkring 5.000 personer fra Iran og Afghanistan asyl i Danmark.



Massoud Fourouzandeh har allerede lavet undervisningsvideoer på farsi til Church of Love's Facebook-side.

Også LM's tværkulturelle konsulenter oplever stor interesse for kristendommen fra personer med iransk og afghansk baggrund. *n/m*

Ny landsleder i Kristelig Handicapforening



Kristelig Handicapforening har ansat Tove Søgaard som ny landsleder af foreningen pr. 1. juni 2016. Hun er 56 år og oprindeligt uddannet sygeplejerske. I 2008 afsluttede hun en diplomuddannelse i ledelse og forventer at afslutte en masteruddannelse i offentlig ledelse

i 2016. De seneste 12 år har hun været ansat i Holstebro Kommune først som plejehjemsleder, senere som ældrechef og senest som centerleder for Pleje og Omsorg.

"Tove Søgaard er en veluddannet leder med dybe rødder i praksis. Jeg er overbevist om, at hun vil være i stand til at skabe samarbejde på mange planer, og hun bliver en virkelig dygtig og vellidt leder for foreningen," siger Thomas Bjerg Mikkelsen, der er formand for Kristelig Handicapforening. *kl*



Hæder til Jeppesens Bibelskole

Siden 2. november 2015 har Journalist Michael Jeppesen og filosof Rasmus Ugilt på alle hverdagsaftener læst et stykke af Bibelen i radioprogrammet Jeppesens Bibelskole. Programmet har mange lyttere – efter 30 dage havde 82.000 podcastet det – og mange deltager i en efterfølgende debat på Facebook.

KLF, Kirke & Medier hædrer i årets andet kvartal Michael Jeppesen med Buketten, der uddeles fire gange årligt til et medie eller medlepersoner, som på særlig måde formidler kristne værdier og/eller god etik.

Generalsekretæren for *KLF, Kirke & Medier*, Mikael Arendt Laursen, glæder sig over, at Bibelen kan høres ord for ord i radioen.

"Jeg synes, det er et rigtig godt projekt, Michael Jeppesens og Rasmus Ugilt har gang i. Jeg glæder mig over, at Bibelen bliver sat til debat, og jeg synes, den bliver behandlet med respekt. Vi har sågar et medlem, hvis datter overvejer at melde sig ind i folkekirken igen, efter hun har hørt Jeppesens Bibelskole. Den slags kan vi kun glæde os over," lyder det fra Mikael Arendt Laursen. *kl*

Derfor er der kaffe i missionshuset

LM og de andre vækkelsesbevægelser ville måske ikke være, hvad de er i dag, hvis det ikke var for kaffe og kage. Forfatteren til en ny bog om danskernes madvaner i 1800-tallet, Ole Hyldtoft, forklarer til Kristeligt Dagblad, at kaffe og kage var et trækplaster for missionshusene.

Samtidig med at gratis kaffe og kage trak folk til, var der også et samfundsformål med, at missionshusene serverede netop det, siger historikeren:

"Et eller andet skulle der jo ske, når man bød folk sammen. Det var en tid, hvor man drak rigtig meget snaps, det var utroligt almindeligt og gav store problemer i de små bysamfund. Samfundsformålet var noget af det, vækkelsesbevægelserne markerede sig på, og de brugte kaffe og kage som en erstatning." *n/m*

LÆS PÅ DLM.DK ►



Kirken og Brugsen samarbejder

Bornholmerkirken har lavet et spisested i det tidligere forsamlingshus i Vestermarie, hvor de også har deres gudstjenester. Brugsen, der er nabo til kirken, sælger spisebilletter.

dlm.dk/nyt



Fællesskab for unge i Silkeborg

Jesus er i centrum i et nyt kristent fællesskab for unge i Silkeborg på tværs af kirker og organisationer. De ønsker at samle ressourcerne.

dlm.dk/nyt




Kvindelig volontør søges

03/05/2016 | BENT OLSEN, MISSIONSKONSULENT

LM vil gerne finde en kvindelig volontør. LM vil sende to, men har hidtil kun den ene. 20-25 mindreårige børn i projektet, Daughters of Cambodia har brug for omsorg og pasning i en slags børnehave. Børnene aktiveres, mens deres mødre får hjælp til at kvitte et liv i prostitution. Så volontøropgaven er både direkte og indirekte hjælp til at give nye værdier og en ny start på livet. Og børnene får en god hverdag. ...

dlm.dk/blog/

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød


POST
 DANMARK
PP
 ID-nr: 42591
 Maskinel Magasinpost
 Udbringelsesest
 Lørdag d. 21. maj 2016


tro & mission
 Inspiration | nærvær | holdning
 09 | 20. MAJ 2016
 ARGANG 116

FOTO: FREEIMAGES

TEMA

Kristen identitet;
 En kristens identitet er først og fremmest at være Guds barn. Men hvordan forholder det sig med synden? Er vi stadig syndere, efter at vi er kommet til tro, eller er vi retfærdige, der falder i synd?
 Læs temaet med debat og vidnesbyrd

6-8

► På grund af syndefaldet har vi et brudt forhold. Luthers udgangspunkt er, at det er forbavsende, at vi ikke alle går fortabt

Søren Skovgaard Sørensen

8



De forskellige nomadestammer i Tanzania er fjender. Men når de oplever Guds kærlighed, bliver der fred

1 + 5



Isaac Katongole var muslim, da han kom til Danmark fra Uganda. Han er nu blevet døbt i Bornholmerkirken

2



Kineserne har dårlige muligheder for at få asyl i Danmark. Ingrid Yeh gør meget for at hjælpe dem

3