

Det vigtige er, hvordan Gud tænker

For 75 år siden holdt C. S. Lewis sin berømte prædiken *The Weight of Glory* ("Vægten af herlighed" ud fra 2 Kor 4,17). Jeg læste den for nylig, og den talte virkelig til mig. Derfor bringer jeg et mindre uddrag her:

Jeg læste i et tidsskrift forleden, at det er afgørende, hvordan vi tænker om Gud. Ved Gud; vel er det ejl Hvordan Gud tænker om os, er ikke kun vigtigere, men uendeligt mere vigtigt. Ja, hvordan vi tænker om ham er uden betydning, undtagen i det omfang det er relateret til, hvordan han tænker om os.

Det er skrevet, at vi skal "stå foran" ham, skal fremstå, skal inspiceres. Løftet om her-

lighed er det løfte, det næsten utrolige og kun mulige ved Kristi gerning, at nogle af os, at alle dem af os, der ønsker det, faktisk skal overleve denne granskning, skal finde godkendelse, skal behage Gud.

At behage Gud ... at være en reel del af den guddommelige lykke ... at blive elsket af Gud, ikke blot vist medlidende, men være til behag, som en kunstner finder behag i sit arbejde eller en far i en søn – det synes umuligt, som en vægt eller byrde af herlighed, som vores tanker næppe kan bære. Men sådan er det.

Ruben Lorentsen

Teamleder på vej til Tanzania

Aroskirken var propfyldt, da familien blev sendt af sted

AF KAJA LAUTERBACH

Ved gudstjenesten i frime-nigheden Aroskirken den 26. Juni var der udsendelses-fest med forbøn for Lene og Ole Malmgaard. Om Knap en måned, den 27. august, rejser de til Dar es Salaam i Tanzania.

Her skal Ole Malmgaard være teamleder for LM's volontører og missionærer i landet. Det havde han frisk i tankerne ved udsendelses-festen, da han fredag den 24. Juni var vendt tilbage fra tre ugers introduktion til opgaverne i Tanzania.

Flere end 160 mennesker deltog i gudstjenesten, og Ellsabeth Stryger fra Aroskirken fortæller, at det betød, at nogle måtte sidde i entréen og andre oppe på første sal.

"Det var en festlig dag. Mange blev også til den efterfølgende samling, hvor

dre var hilsner og gaver fra venner, familie og kommende kollegaer. Dagen blev afsluttet med kaffebord med Oles berømte kager." (Ole Malmgaard er uddannet bager, red.)

Teamleder og lærer

Fra sommeren 2017 skal Ole Malmgaard være direktør i litteraturarbejdet Soma Biblia (SB).

Hverken administrative opgaver eller SB er ukendt for Ole Malmgaard, der også var missionær i Tanzania fra 2006-2010 med netop de opgaver.

Lene og Ole Malmgaards yngste datter, Kristine, rejser med til Dar es Salaam. Hun skal gå på den kristne skole HOPAC, hvor Lene Malmgaard skal undervise.

Parrets to ældste børn, Asbjørn og Cecilie, bliver i Danmark, hvor de er i gang med uddannelser.



FOTO: ELLSABETH STRYGER

Kristen forening anklages efter fordækte interview

Rådgivning til homoseksuelle kritiseres for at være forklædt missionsvirksomhed



FOTO: FLICKR.COM/JACQUES VAN NIEKERK

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

20. Juni kunne *Radio24syv* fortælle, at foreningen Agape "tilbyder kristne behandling og terapi for at komme af med deres homoseksuelle adfærd" – finansieret af offentlig støtte.

Ifølge Agapes egen hjemmeside tilbyder foreningen dog hverken behandling eller terapi for homoseksualitet. Foreningens tilbud retter sig kun til personer, der på egen hånd henvender sig, fordi de er frustreret over deres seksuelle følelser. Hovedparten af den of-

fentlige støtte, Agape modtager, går imidlertid ikke til den pågældende rådgivning.

Tilbud til kristne

Under dække af at være homoseksuelle kristne, der ønskede hjælp til at leve seksuelt afholdende, har en række journalister ringet til flere af Agapes ansatte og frivillige og optaget samtalerne.

Læge og sexologiprofessor ved Aalborg Universitet Christian Graugaard har lyttet til optagelserne og kalder Agapes rådgivning "kristen missionsvirksomhed forklædt som uvildig rådgivning af unge", "homo-

fobisk propaganda" og "dybt bekymrende" ifølge *Radio24syvs* artikel.

Artiklen fremhæver et løsrevet eksempel, hvor en unavnigven rådgiver sammenligner pædofili med homoseksualitet, og et andet, hvor rådgiveren fortæller, at Gud vil os det bedste, når han siger, at man ikke skal udleve homoseksualitet.

Falske forudsætninger

At interviewe folk under falske forudsætninger er ikke en del af almindelig god presseskik ifølge pressenævnet. I deres vejledende regler hedder det, at noget

sådant kun kan ske i tilfælde, hvor den "samfundsmæssige interesse klart overstiger den enkeltes krav på beskyttelse".

I artiklen fremhæves det desuden, at Agape i de seneste to år har modtaget knap 760.000 kroner i støtte fra tipsmidlerne. Ifølge foreningens regnskaber gik dog kun 39.063 kroner i 2013 og 1.909 kroner i 2014 til foreningens tilbud til homoseksuelle – altså sammenlagt under 5,5 procent. Det resterende gik til retræter og samtaler med kristne med psykiske problemer og deres pårørende.

Missionær har 25-års jubilæum



I dag, den 1. juli, har Annelise Clausen, Cambodja, sammenlagt været ansat 25 år i LM. Først som missionær i Tanzania 1984-1996, hvor hun og hendes mand, Axel Rye Clausen, havde opgaver først i Ifakara og siden i Iringa. Efter syv år i Danmark flyttede parret i 2003 til Cambodja som LM's første missionærer dér. De første cirka syv år boede de i hovedstaden Phnom Penh og siden 2010 i Siem Reap.

Annelise Clausen har ad hoc-opgaver og bruger meget tid på at støtte op om kollegearbejdet og de danske volontører i Cambodja.

Jubilæet bliver fejret sammen med kollegaer og venner i Siem Reap. *kl*

Sommerens musiklejr på LMH er blevet afløst

Lejrledere, ansatte og LM's musikbestyrelse har følt sig nødsaget til at træffe den svære beslutning at aflyse sommerens musiklejr. En måned før lejrstart er der kun 18 tilmeldte. Lejren har de tidligere år haft mellem 60 og 70 deltagere.

"Vi må sande, at sammenfaldet med Ung Uge på Virksomhed og de flestes familieferier i uge 30 har haft stor betydning for de manglende tilmeldinger til lejren. Vi kunne sikkert holde en god lejr for de få tilmeldte med fokus på tæt fællesskab, men med tanke på økonomien og for at undgå at skuffe deltagerne har vi altså taget denne beslutning."

Der vil blive arbejdet på at finde et velegnet lejrsted til næste år, så lejren eventuelt kan lægges i en anden uge. *Christian Engmark, musikkonsulent*

Vejledning om nådemidler

LM's Læreråd har udsendt Vejledningen *Nådemidlerne – liv og kraft fra Gud*. Nådemidlerne er Bibelens ord, dåben og nadveren. Ordet nådemiddel bruges ikke i Bibelen, men det er et helt centralt begreb i luthersk teologi.

"Det kan godt være, at ordet "nådemiddel" lyder støvet. Men ikke desto mindre er nådemidlerne lige så vigtige for det åndelige liv, som vandet er for naturen. Der, hvor nådemidlerne nedprioriteres, forsvinder troen og troens liv. Der, hvor nådemidlerne er rigeligt til stede, er der grund for åndeligt liv og vækst," står der bag på hæftet. *kl*

Vejledningen bliver ikke trykt, men kan downloades fra LM's hjemmeside: dlm.dk/om-os/download/vejledninger.

DET GÅR PENGENE TIL ▶

Hvert eneste barn skal føle sig værdsat

AF VIBEKE HANSEN
BØRNEKLUBLEDER I BALLUM

De børn, der kommer i Lørdagsklubben i Ballum, er alle børn, vi har fået kontakt med gennem det årlige Bobletræf, der afholdes tre eftermiddage lige uden for missionshuset. Træffet er synligt og let tilgængeligt og fyldt med traditioner.

Det kan godt være, der ikke kommer nye det første halve år, men pludselig er de der.

Aldrig for stor til Bobletræf

Saras far er vokset op i et kristent hjem, men det er



LM Kids' maskot, Brumle, på besøg i Ballum.

hendes mor ikke. De har altid været positive over for kristendommen og ønsket, at børnene skulle komme i børneklub. Men familien er

ikke ellers tilknyttet nogen menighed.

Sara har været meget trofast først i Lørdagsklubben og senere i Juniorklubben, og nu går hun på Løgumkloster Efterskole.

Ved dette års Bobletræf valgte hun at plage sig fri fra efterskolen tre eftermiddage for at deltage i Bobletræf i Ballum – som hun plejer.

Det har hun altid elsket, og hun har set, at her bliver man ikke for stor til at være med, for der har altid været flere af de unge med.

Vi opfordrer de unge til at komme, og vi sætter ord på, at vi værdsætter det, når de er der. Det spreder en hygge

til de yngre børn, at de er der.

Fordele ved at være få børn

Antallet af børn i børneklubben kan variere meget. Men vi aflyser ikke, selv om der kun kommer ét barn. Jesus elsker nemlig det enkelte barn, og derfor skal hvert barn føle sig set og værdsat.

I stedet fremhæver vi alle fordelene ved at være få: mere tid til snak, og at barnet kan bestemme lidt mere.

For mange børn er nærværende voksne en mangelvare. Derfor: Vis, at du som voksen nyder at være sammen med dem.

Rigtig godt indblik i de kristnes livsvilkår i Egypten

BOGANMELDELSE
AF HEIDI BECH
STUDERENDE
HEIDI_TANZANIA@MSN.COM

Broder Nathan og David Culross: Kærlighed driver frygten ud Lohse 2016

200 sider - 199,95 kroner

Er du nysgerrig på, hvordan det er at være kristen i Egypten? Kunne du tænke dig at få lov at være en flue på væggen til et egyptisk bryllup? Og bliver du opmuntret af at høre andres vidnesbyrd om, hvordan Gud har handlet med dem og ledt dem i deres liv? Kan du svare ja til nogle af ovenstående

spørgsmål kunne *Kærligheden driver frygten ud* meget vel være en bog for dig.

Jeg vil fra starten indrømme, at jeg selv blev meget begejstret for bogen. Den var mindre dramatisk, end jeg havde forventet, men til gengæld er den gennemsnit af et stærkt vidnesbyrd om Gud og velsignelsen ved et liv levet med ham er også der, hvor det er svært og koster noget.

Kærlighed driver frygten ud er en meget personlig beretning om egypteren Brother Nathans liv. Bogen tager udgangspunkt i en tragisk begivenhed fra Nathans barndom, hvor hans far bliver brutalt myrdet. Denne begivenhed fører til, at Nathan fyldes af had og hævntrøst, og der begynder



en kamp i ham mellem, som han selv siger, Gode Nathan og Onde Nathan. Bogen følger Nathan og hans familie, fra han er barn og til i dag, hvor han er præst i en evangelisk kirke i Kairo, og som læsere får vi lov at være med helt tæt på. Det er en rejse fra barn til voksen, rundt i verden og ikke mindst en

åndelig rejse.

Bogen giver også et rigtig godt indblik i egyptisk kultur; fra Nathans barndom på landet til hans liv som voksen i storbyen Kairo. På en malende og indlevende måde beskrives alt fra hverdag til fest, familieførstelse, samfund og indgåelse af ægteskab. Enkelte gange er der brugt egyptiske udtryk, men de er altid godt forklaret. Man får også et indblik i den egyptiske kirke og de forhold, vores brødre og søstre der lever under.

Jeg synes, bogen er skrevet i et let forståeligt sprog, og den er inddelt i overkommelige små kapitler. For mig var den relativt hurtigt læst, men efterlod et indtryk, som varer ved. Jeg vil varmt anbefale bogen til andre.

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60
E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

Kode til netudgave
16v2 for 2. kvartal 2016
16a1 for 1. kvartal 2016

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist

Deadline
Annoncer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest

tirsdag den 2. august 2016.

Artikler i Tro & Mission bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside.

Bibellcitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Abonnement
Luthersk Mission
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002
Abonnementet løber, til det bliver opsagt.
Ved adresseændring bedes

oplyst både gammel og ny adresse.

Pris
Danmark: 410 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Annoncer
Grundpris: Kr. 9,25 pr. spalte-
limeter
Småannoncer kun for private:

125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

Fritidsjournalister
København
Kim Jørgensen
T 33 21 23 95
E kimskj@mail.dk
Christina Holmegaard Pedersen
T 59 27 40 02
E cnillima@hotmail.com
Lolland-Falster
Jan Nielsen
T 54 85 44 96

E lrn_jan@mail.dk
Sønderjylland-Fyn
Ulla Jacobsen
T 61 67 21 49
E ullajacobsen@live.dk
Vestjylland
Gunnar Riis Jensen
T 97 12 74 62
E gunnar@riis.mail.dk

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390

GREGERS KOFOD RASMUSSEN ►► Det føles som et åbenlyst nederlag at være skilt. Alle kan se, det er gået galt. Det har bestemt ikke været en let situation at stå i

Fraskilt: Vi skal jo gerne alle hjem til Gud

Det er vigtigt at vejlede fraskilte i menigheden på en omsorgsfuld måde

AF OLE SOLGAARD

"Der er en åndelig kamp om ægteskabet. Hvis Djævelen kan slå et ægteskab i stykker, har han vundet meget. Derfor er det vigtigt med en forebyggende indsats. Jeg tror, forlovelsessamtaler er en god mulighed. Og jeg mener, det er vigtigt at være nærværende og have en omsorgsfuld dialog med de par, hvor ægteskabet knirker, inden det eventuelt går galt."

Det siger Gregers Kofod Rasmussen, der selv blev skilt for 16 år siden efter et par års ægteskab. Normalt går han ikke og skilter med eller beklager sig over sin civilstand, men han har alligevel indvilliget i at dele nogle tanker med *Tro & Mission* om det at være fraskilt.

Nådens skjold er omkring mig

"Det føles som et åbenlyst nederlag at være skilt. Alle kan se, det er gået galt. Jeg evnede åbenbart ikke at holde sammen på ægteskabet. Det har bestemt ikke været en let situation at stå i. Energien blev suget ud af mig. Det åndelige liv står



Gregers Kofod Rasmussen fra Aarhus er meget opmærksom på at få nogle positive oplevelser ind i årets rytme.

har fået forskellige reaktioner fra folk på skilsmissem, men generelt har han mødt stor medfølelse og empati hos sine medkristne. Han opfordrer til, at man i menigheden har en åben, ærlig og barmhjertig dialog med den fraskilte. Situationen kræver tid og opmærksomhed.

"Vi skal jo meget gerne alle sammen hjem til Gud i evigheden. Det er det endemål, vi må arbejde ud fra i menigheden. Derfor er det også vigtigt med en sjælesørgersk vinkel, når man snakker med den fraskilte om, at vedkommende for eksempel ikke kan fortsætte som børneklubleder," understreger han.

Han mener selv, at det på grund af signaleffekten og hensynet til alle parter er godt, at den fraskilte holder

også på spil, når noget så grundlæggende går i stykker," fortæller han.

"Alligevel må jeg sige, at Gud er suveræn. Han var der også, da jeg var længst nede. Og selv det, der er gået i stykker, kan Gud bruge konstruktiv fremadrettet. Jeg har erfaret, at Guds kraft har udfoldet sig midt i min magtesløshed."

"Han er der hele tiden med sin nåde som et skjold

omkring mig. Nådens skjold dækker alt i mit liv, men Gud tillod alligevel, at der skete noget smertefuldt," uddyber han med henvisning til Salme 3,4 og Salme 5,13.

"Det har været en hjælp for mig at tænke i evighedsbaner. Ellers fokuserer jeg nemt på det, jeg har mistet. Men jeg ved, at i evigheden bliver alt harmoni og alle længsler opfyldes."

Den 51-årige anlægsgart-

ner er bevidst om at bryde op fra hverdagen af og til for at møde andre mennesker og få nogle positive oplevelser ind i årets rytme. Han har for eksempel været på en rejse til Tanzania, og han sætter også stor pris på at være sammen med sine nevøer.

Vigtigt med opgaver i menigheden

Gregers Kofod Rasmussen

en pause fra nogle opgaver, men mener samtidig, at det er vigtigt, at fraskilte på længere sigt også har opgaver i menigheden. Det har været med til at fastholde ham selv i troen. I øjeblikket er han menighedstjener i Aroskirken, LM's frimenighed i Aarhus.

Overbevist om, at han ikke vil giftes igen

Han ønsker ikke at pege fingre ad andre og snakker helst ikke om, hvordan man skal forholde sig til gengiftning, men han er selv overbevist om, at han ikke vil giftes igen.

"Når jeg har lovet at være sammen med min kone resten af livet, så kan jeg ikke gifte mig igen, så længe hun lever. Jeg kan ikke se, at Bibelen åbner mulighed for at blive gift igen. Derfor må jeg lære at acceptere, at mit liv er, som det er," siger han.

"Jeg prøver at indrette mig efter Guds ord på dette område. Men det er jo egentlig en udfordring for os alle – også i alle mulige andre spørgsmål, for eksempel vedrørende penge og forbrug. Vi må altid spørge efter, hvad der er Guds vilje."

Kristne trues i danske asylcentre

Tidligere muslim føler sig utryk under ramadanen

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Forskelsbehandling og chikane fra muslimer. Det er hverdagen på et dansk asylcenter for en række ikke-muslimer. En af dem er Sam Allimalayri, der blev døbt i en LM-frimenighed i maj.

"Muslimerne truer de kristne i asylcenteret – ikke bare mig. De truer alle, som ikke er muslimer".

Trusler mod familien

De afghanske kristne har det værst, forklarer Sam Allimalayri, der selv er fra Iran: "De får at vide, at deres familiemedlemmer i Afghanistan vil blive ramt."

Truslerne er en del af et

større billede, hvor muslimer får særlige privilegier, og hvor asylcenterets regler ikke bliver håndhævet. Der foregår også en mistænkeliggørelse af de konverteredes motiver. De får eksempelvis at vide af deres tidligere trosfæller, at de har ladet sig døbe for at få opholdstilladelse i Danmark.

Muslimer særbehandles

Muslimernes fastemåned, ramadanen, begyndte 6. juni. I denne måned må muslimer kun spise om natten. I asylcenteret, hvor Sam Allimalayri bor, har muslimerne fået stillet en mikrobølgeovn og en fryser til rådighed netop i denne måned.

"Jeg ved ikke, hvorfor vi andre ikke får det," siger kon-



Sam Allimalayri blev døbt i en LM-frimenighed i maj i år.

vertitten og tilføjer, at asylcenterets kontor har fortalt, at det var et særligt tilbud under ramadanen.

Under ramadanen lytter

muslimerne i asylcenteret til koranoplæsninger.

Fordi der er skruet meget højt op for oplæsningerne, er det vanskeligt for Sam Al-

limalayri og andre i asylcenteret at sove. Mange nætter stopper oplæsningerne først klokken 3:00, fortæller han. Men han kan ikke bede muslimerne skruer ned.

"De føler meget stærkt for Koranen, så det er for farligt at tale direkte med muslimerne om det. Jeg har ikke lyst til at komme op at slås," forklarer konvertitten.

"De ansatte kommer og siger, at de skal stoppe, men det fortsætter bare."

Han er holdt op med at klage til kontoret, fordi han ikke ønsker at få et dårligt ry.

Et generelt billede

Sam Allimalayris historie er ikke et enkeltstående tilfæl-

de, forklarer Enok Sørensen, der er LM's tværkulturelle konsulent i Vestjylland.

Han har kontaktet asylcenterets kontor og orienteret dem om problemerne.

Også Else Wiwe, der er LM's tværkulturelle konsulent i Sønderjylland, nikker genkendende til problematikken. I forbindelse med at 21 farsitalende blev døbt i Haderslev for nylig, spurgte hun dem alle, om de havde oplevet chikane i asylcenteret. 70 procent svarede ja.

Sam Allimalayri er klar over, at det kan give problemer at stå frem, men han er klar til at tage kampen op:

"Vi er nødt til at respektere loven i Danmark."

Luthersk Missions Børn & Unge (LMBU) søger ny ungdomskonsulent til Sønderjylland/Fyn

Er du den nye konsulent, som vi har brug for til LMU i Syddanmark?

Formålet med stillingen er at støtte, inspirere og opmuntre det lokale arbejde, der foregår inden for LMBU's rammer.

Målgruppen er unge i Sønderjylland/Fyn.

Vi søger:

1 ungdomskonsulent til LMU

Fuldtidsstilling på 37 timer.

Ansættelse pr. 1. september 2016 eller snarest derefter.

Arbejdsområde: Sønderjylland/Fyn.

Yderligere information om stillingen kan fås på lmbu.dk eller ved henvendelse til landsleder Lars Larsen på lars@lmbu.dk.

Ansøgning sendes til lars@lmbu.dk senest fredag 29. juli kl. 12.

Jobsamtaler foregår i Odense onsdag 3. august og onsdag 10. august.



BØGER til dig



BØRGE HAAHR ANDERSEN

Duften af Edens have

Børge Haahr Andersen har med »Duften af Edens have« begået endnu en samling velskrevne, finurlige og tankevækkende erindringsessays.

»Det er dejligt at blive mindet om, at det med Gud og hans Ånd ikke er ufatteligt og fjernt, men er lige så nær som ordet.«

Tro & Mission

186 sider
149,95 kr.



OLE ANDERSEN

Slutspillet om Israel

Bibelske profetier og verdenshistorien

Israel og Mellemøsten er i mediernes fokus. Israel er også i fokus i et stort antal fremtidsprofetier i Bibelen. Men er der nogen sammenhæng mellem det moderne Israel og de bibelske profetier? Det spørgsmål behandler Ole Andersen i

sin nye bog »Slutspillet om Israel« og peger på, at Israels håb også er verdens håb.

Bogen er udgivet i samarbejde med Ordet & Israel.

256 sider
199,95 kr.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk



penta byg a/s
HOVED- OG TALENTRISER

pentabyg.dk

CARSTEN SKOVGAARD-HOLM ►► Verdensmission ligger i NLM's gener på en helt anden måde end hos os. Der er rigtig meget, vi kan lære af dem

Vil nå verden med Kristus

Kirkeledere fra hele verden samlet i Oslo til missionskonference og 125-års jubilæum



AF KARIN BORUP RAVNBORG

»I 125 år har Norsk Luthersk Misjonssamband fulgt Guds kald om at gå til de uåbete. I en ny tid må vi gå nye veje, men målet er det samme: Vi vil vinde verden for Kristus.«

Sådan lød det i forrige weekend, hvor LM's norske søsterorganisation, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) kunne fejre 125-års jubilæum.

Det blev et jubilæum, der ikke fortabte sig i historiske anekdoter, men som var meget fremsynet, fortæller LM's vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm. Sammen med LM's generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen og LMBU's formand Magnus Haahr Nielsen deltog han i en fire-dages missionskonference forud for selve jubilæumsfejringen 18. juni.

Kaldet er tydeligt

Her var repræsentanter fra alle NLM's samarbejdspartnere verden over samlet på Fjellhaug Skoler i Oslo.

Temaet for konferencen var *Fremtiden i det globale missionsarbejde*. Her var kirke- og missionsledere fra over 20 forskellige nationer fælles om at drøfte aktuelle udfordringer i missionsarbejdet.

Og kaldet til mission var



Oslo Konserthus dannede en storslået ramme om NLM's 125-års jubilæum lørdag den 18. juni.

tydeligt på konferencen, fortæller Carsten Skovgaard-Holm.

»Ud af verdens omkring 17.000 folkegrupper har 6.700 stadig ikke hørt evangeliet om Kristus. Kun en brøkdel af resurserne i verdens kirker bliver brugt på at nå de mindst nåede.«

»Vi er ikke færdige med mission i verden. Men som missionsorganisation må vi til stadighed spørge os selv, om vi er på omgangshøjde med den måde, verden udvikler sig på,« understreger vicegeneralsekretæren, der også er leder af LM's internationale missionsarbejde.

Ud over oplæg og samtaler gav missionskonferencen i Oslo også deltagerne mulighed for at mødes på kryds og tværs og møde nye kontakter.

Blandt deltagerne var også repræsentanter fra nogle af de lande, som NLM arbejder i, hvor der er meget svære forhold for at forkynde evangeliet. De gav et indblik i, hvordan det er at leve som kristen under pres, fortæller Carsten Skovgaard-Holm.

»Det var virkelig inspirerende at være på konferencen. Her fik vi en fornemmelse af, at vi alle er sammen om mission.«

Mission i generne

Der er ingen tvivl om, at vores norske missionsstore søster har haft – og stadig har – en enorm betydning for LM's internationale missionsarbejde, mener vicegeneralsekretæren.

NLM har i dag missionærer i 15 lande. Der er et tæt

samarbejde med norske missionærer i flere af de lande, hvor LM arbejder.

»Noget af det, der kendetegner NLM, er, at de for 125 år siden begyndte som en organisation med international mission, hvor vi i LM startede herhjemme og først senere fik missionsarbejde i udlandet.«

»Derfor ligger verdensmission i deres gener på en helt anden måde end hos os. Der er rigtig meget, vi kan lære af dem,« siger Carsten Skovgaard-Holm.

Et brag af en fest

Lørdag den 18. juni var de danske gæster fra LM sammen med de øvrige konferencedeltagere inviteret til et brag af en jubilæumsfest, som blev holdt i Oslo Konserthus.

Op mod 1.200 mennesker deltog i jubilæumsfejringen, der også blev transmitteret direkte via Internettet, så hele Norge og resten af verden kunne være med.

»Det var en storslået fest med taler og dygtige sangere og musikere, en fantastisk stemning og nogle virkelig flotte rammer,« fortæller Carsten Skovgaard-Holm.

»Det ville svare til, at vi i LM holdt jubilæumsfest i Operaen i København. De kan virkelig noget i NLM,« siger en begejstret og inspireret vicegeneralsekretær.



De tre danske deltagere fra LM uden for Fjellhaug International University College i Oslo, hvor den store internationale konference blev holdt. Fra venstre LMBU's formand, Magnus Haahr Nielsen, LM's generalsekretær, Søren Skovgaard Sørensen, og LM's vicegeneralsekretær, Carsten Skovgaard-Holm.

SØREN PEDERSEN ►► Det er Gud, der er klog på alt det, der har med vores liv at gøre. Nu og for evigt. Det skal jeg som forkynder hente i Bibelen og give til hvert enkelt menneske

Søren Pedersen: Stadig behov for forkyndelse

Fornyelse er, at prædikanten får et nyt møde med Jesus og ikke er ligeglad med, om det når frem til tilhørerne, siger prædikant i 40 år

AF KAJA LAUTERBACH

Stor uvidenhed om, hvad kristendom er – også i de kristne miljøer.

Det er det første, Søren Pedersen nævner som noget, der er virkelig anderledes i dag i forhold til dengang han blev ansat som forkynder i LM den 15. juni 1976. I de 40 år Søren Pedersen har været ansat i LM, har han haft hele Danmark som sit arbejdsområde og har rejst rundt og talt ved møderækker, teltmøder, bibelweekender på lejre.

"Min far fik betydelig mere kristendomsundervisning i skolen end mange af dem, der går på kristne friskoler i dag," uddyber han.

"Ud over undervisningen i skolen var den kristne tænkning almindelig i det meste af samfundslivet og i det meste af pressen. Det var med til at forme manges tanker om rigtigt/forkert og sandhed/løgn."

Søren Pedersen oplever, at mennesker i dag er optaget af sig selv og deres ret til og mulighed for at forme deres eget liv. Det smitter af, så troens indhold også formes af, hvad de selv mener og gør og ikke mindst føler og oplever.

"Det betyder alt sammen, at der er et enormt behov for at forkynde og lære om, hvad sand kristendom er."

Det er Gud, der er klog på menneskers liv

Selv om ændringen i menneskers tilgang til troens indhold er stor, har det ikke haft den store indflydelse

Søren Pedersens 40-års jubilæum som ansat prædikant i LM blev fejret ved en reception i LM's missionshus i Odense den 7. juni.

på Søren Pedersens forkyndelse. Det vigtigste i forkyndelsen, dengang som nu, er nemlig ordet om Jesus som ham, der bærer og fylder alt i vores tilværelse, anfører han.

"For 40 år siden var menneskers behov også at møde Guds ord, som det står i Bibelen. Vi glemmer så let, at mennesket til alle tider er lige døv, blind og død over for Gud og det liv, han har skabt og frelst os til," siger han.

"Det er Gud, der er klog på alt det, der har med vores liv at gøre. Nu og for evigt. Det skal jeg som forkynder hente i Bibelen og give til hvert enkelt menneske."

Søren Pedersen tilføjer, at man selvfølgelig er nødt til at tage nutidens mennesker og det, der optager dem, alvorligt. Men man skal ikke have så stort fokus på det, at man glemmer Bibelens beskrivelser i for eksempel Romerbrevet kapitel 1-8 som det væsentlige, der giver indsigt i menneskers sind og situation.

"I enhver tid er der imidlertid krusninger på overfladen – nogle gange kuling – som vi skal forholde os til. Hvad det er, er ofte ikke så svært at forstå, for det meste står



FOTO: REIDAR PUGGAARDS POUlsen

i avisen og kan ses på tv," siger den erfarne rejseprædikant.

Bibelske begreber skal forklares og forkyndes

Når Søren Pedersen stadig efter 40 år kan stå på prædikestolen, er det, fordi forkyndelsen netop handler om det evigtgyldige ord fra Gud. Men han understreger, at selv om budskabet altid er relevant, er det vigtigt, at det også lever i ham selv, hvis han skal nå ud til tilhørerne. Det er nemlig, når han selv tilegner sig Bibelens stof, han bliver sat i gang.

"Så længe jeg med erfaring undren kan sige: 'Det er godt at kende Jesus!' gør det ikke noget, at jeg har sagt det 40 gange før."

Søren Pedersen understreger, at fornyelse ikke bare er ændrede former el-

ler talemåder.

"Fornyelse er ikke noget, jeg skal præstere. Det sker i ordet fra Gud uden for mit eget liv. Når jeg får et nyt møde med Jesus og får lyst til og behov for, at andre skal se det samme. Når noget bliver vigtigt for mig selv på ny, og jeg ikke er ligeglad med, om det når frem til tilhørerne," forklarer han.

Noget, der altid er vigtigt for Søren Pedersen er, at de bibelske begreber som for eksempel tro, nåde og frelse ikke kun bliver nævnt, men også forkyndt og forklaret. Og de to ting er vigtige med deres lidt forskellige fokus, siger han og definerer:

"At forklare er at tale til intellektet – det giver viden, og i denne forbindelse er det altså vigtig viden. Når der forkyndes, stilles tilhøreren ind for Gud og må forholde

sig til ham: Vil jeg tro det, Gud siger? Vil jeg følge Jesus? Her afgøres det, om det bliver liv med Jesus eller uden Jesus."

Har altid to mennesker for sit indre øje

Søren Pedersen fortæller, at han ofte har to mennesker i sine prædiketanker: hende, der har hørt ordet mange gange før, og ham, der aldrig før har hørt, at Bibelens historier har betydning i hans liv.

"Det tvinger mig selv til at sætte mig ind i deres forståelsesverden, og det er vigtigt, hvis min prædiken skal lykkes," siger han.

Inspiration til eksempler i sine prædikener finder Søren Pedersen alle mulige steder, for eksempel i naturen, den gode roman og i mødet med andre mennesker.

"Jeg går ikke og laver prædikener hele tiden, men hvad som helst kan give inspiration. Det er noget, der kommer, og ikke noget, man tilrettelægger," siger han.

"Naturen har mange prædikener i sig. Men at få øje på dem hænger sammen med, at det grundlæggende er det bibelske stof, der holder en i gang," siger han.

Glædeligt, at næste generation tager ansvar

Søren Pedersen rejser stadig rundt i hele Danmark som rejseforkynder. De sidste 19 år har han været ansat i LM på halv tid, og det fortsætter han med et års tid endnu, inden han går på pension. Men han forventer ikke at stoppe med forkyndelse af den grund, da "det jo ikke er forbudt at arbejde frivilligt i LM".

Der er meget, der glæder ham, når han kommer rundt i landet – ikke mindst at opleve, at der rigtig mange steder i LM sker et generationsskifte, hvor yngre mennesker kommer på banen.

"Det er rigtigt, at mange, der er vokset op i LM, knytter an ved andre sammenhænge, men vi kan heldigvis også konstatere, at næste generation træder ind og tager ansvar på sig mange steder i LM," siger han.

"Det er glædeligt, for selv om der også er andre kristne sammenhænge i Danmark, der siger det samme som os, tror jeg, at der i LM er en bibelsk forkyndelse med en luthersk, rosenlansk duft, som vi har et særligt ansvar for at bære videre. Og det er bare så vigtigt, at det sker."

Kom med input til LM's internationale missionsstrategi

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Et udkast til en ny strategi for LM's internationale missionsarbejde 2017-2021 er netop sendt i høring. Håbet er, at mange i LM's bagland vil give deres input til strategien.

Udkastet tager højde for

den nuværende økonomiske situation i LM. Det betyder, at strategien ikke lægger op til, at LM skal brede sine aktiviteter ud til flere lande eller til mange flere aktiviteter i de lande, hvor LM allerede er.

Bidrag fra mange sider

"Vi ved, at der er mange i

LM's bagland, der dels er interesserede, og dels har holdninger til, hvordan missionsstrategien skal være. Det gælder for eksempel en del tidligere missionsarbejdere," fortæller LM's vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm, der er leder af det internationale arbejde.

I forarbejdet til strategien er LM's samarbejdspartnere i missionslandene, missionsarbejdere, danske samarbejdspartnere og en række andre også blevet inddraget.

Plads til store ændringer

"Vi vil gerne være fleksible

og dynamiske", siger Carsten Skovgaard-Holm om strategien. Derfor er der heller ikke lagt op til, at man ikke kan justere på strategien, hvis der pludselig sker store ændringer i mandskab eller økonomi.

"Strategien udpeger en retning, ikke detaljer," fast-

slår han.

Der arbejdes dog fortsat på en udfasning fra Etiopien og en overdragelse af litteraturarbejdet Soma Biblia til nationale hænder.

Udkastet til strategien kan findes på LM's hjemmeside dlm.dk/om-os/download

ANDREAS IPSEN ►► Selv om Gud er ophøjet, er det en del af hans natur at søge det, der er knust og nedbrudt

Korset et nøglen til at forstå Gud

Andreas Ipsen: På korset er nøglen til at forstå Gud. Der ser vi, at Gud på en gang er hellig og kærlig

AF KAJA LAUTERBACH

Hvem er Gud? Hvordan skal man beskrive ham? Hvis man ser på de gudsbilleder, der er almindelige, møder man ofte Gud beskrevet som en skrap overherre (Islam) eller som en kærlig bedstefar eller en butler (almenneligøsitet).

Det er to usunde billeder af Gud, siger Andreas Ipsen, der er præst i Tarm Frimenighed, men tilføjer, at det også er to billeder, som mennesker helt naturligt hælder til.

"Jeg tror også, at det er meget almindeligt for mennesker – også for kristne – til en vis grad at leve i zigzag mellem de to gudsbilleder, hvor den ene side nogle gange fylder mere end den anden," siger han.

"Det er imidlertid ikke sundt," siger Andreas Ipsen og peger på, at Gud ikke er



"Korset er det eneste sted, mennesker kan finde et sandt billede af Gud," siger frimenighedspræst Andreas Ipsen.



Andreas Ipsen tror, at det er meget almindeligt for mennesker – også for kristne – til en vis grad at leve i zigzag mellem to gudsbilleder, hvor den ene side nogle gange fylder mere end den anden. "Det er imidlertid ikke sundt," påpeger han.

enten hellig eller kærlig, men både hellig og kærlig på én gang.

Hellig og ophøjet – og bor hos den, der knust
Profeten Esajas beskriver i Det Gamle Testamente Gud som den, "der er højt ophøjet, og hvis navn er hellig" (Es 57,15).

"Set fra skabningens synsvinkel kan det ikke være anderledes, end at Gud er ophøjet. Gud er skaberen af alting og dermed væsensforskellig fra sin skabning. Vi mennesker er skabt i Guds billede, men har ikke Guds væsen," forklarer Andreas Ipsen.

"At Gud er hellig betyder netop, at han er adskilt. Ordet hellig betyder egentlig:

sat til side, særlig, væk fra det andet."

Esajas skriver imidlertid i samme vers, at Gud bor hos den, der er knust, og frimenighedspræsten peger på, at selv om Gud er ophøjet, er det en del af hans natur at søge det, der er knust og nedbrudt.

"Gud skabte os til nært fællesskab med ham. Den nærhed blev imidlertid brudt ved syndefaldet, hvor der kom en afstand mellem Gud og mennesker," forklarer han og tilføjer, at hvis den afstand skal overvindes, skal der en bro til. Mennesker kan ikke selv klare at overskride den kløft.

"Hele frelseshistorien er fortællingen om, at Gud

handler for at overvinde den afstand."

Pinsedag rykkede Gud ind i hjerterne

Andreas Ipsen beskriver, hvordan Gud hele tiden er rykket tættere og tættere på. Først kom han ned på Sinaj Bjerg. Han kom tæt på folk, men de kunne ikke komme helt hen til ham, for så ville de dø. Senere kom han endnu tættere på, nemlig da templet blev bygget, men der var stadig afstand.

"Kulminationen i Guds bevægelse mod sin skabning, der har fjernet sig fra ham, der har rykkede Gud ind i apostlenes hjerter, uden at de gik til grunde."

"Det kunne han gøre, fordi Jesus i mellemtiden var

kommet og havde overvundet det, der adskiller. I Jesus er der kommet en bro over kløften til Gud," siger han.

Korset viser Guds dobbelthed

"Det gjorde Jesus på korset. Korset er nøglen til at forstå Gud. Der møder vi Guds dobbelthed – ham, der på en gang er hellig og kærlig. Det er en spænding, som ikke eksisterer andre steder," forklarer Andreas Ipsen.

"Guds hellighed kræver straf over synden, hans kærlighed længes efter fællesskab med mennesker. På korset udløser han straffen over sig selv i kærlighed til os, sådan at alt går op i en højere enhed."

Han anfører, at korset der-

for er det eneste sted, mennesker kan finde et sandt billede af Gud. Det er der, Gud ydmyger sig selv 100 procent, samtidig med at han er ophøjet og hellig.

"Det kan ingen imidlertid tænke sig til selv. Det skal åbenbares for os af Gud selv igen og igen," siger Andreas Ipsen og minder om vigtigheden af at leve med Gud i hverdagen og i bibellæsning, så man bliver opbygget i troen og korset bliver stærkere og stærkere.

"Det er vejen til at hvile i et sandt gudsbillede."

Gud ydmyger for at ophøje

Bibelen taler også om, at Gud både ydmyger og ophøjede mennesker (1 Sam 2,7).

Det forklarer Andreas Ipsen med, at det indebærer en ydmygelse for et menneske at erkende, at Gud måtte ydmyge sig selv for at frelse ham eller hende.

"Men hans mål er at ophøje. Ydmygelsen er et nødvendigt onde, for at Gud kan frelse mennesker, fordi vi ophøjer os selv efter syndefaldet og sætter os på Guds trone," siger han.

"Gud ydmyger ikke mennesker for at mobbe dem og få dem ned med nakken. Han gør det, fordi han ved, at det er den eneste vej til frelse," siger Andreas Ipsen og sammenligner ydmygelse som vejen til frelse med medicin.

"Det kan godt være, at det ikke smager godt, men det kan lede til helbredelse."

Det første ord om Gud



Skaber

Det første ord, der falder Jonas Ingemann Mejlgård fra Aarhus ind, når han tænker på Gud, er skaber.

"Gud er skaber af alt i denne verden. Det er derfor, vi er her. Det er godt at vide, hvor man kommer fra, for det giver identitet, og det er rart."



Almægtig

Det første ord, der falder Lone Mouridsen fra Nexø ind, når hun tænker på Gud, er almægtig.

"Det er fordi, han heldigvis er så ophøjet over os andre. For det er det gode ved det, at han ikke er menneske. For så havde han haft fejl og mangler ligesom mig."



Tryghed

Det første ord, der falder Inger Riis Jensen fra Frederiksberg ind, når hun tænker på Gud, er tryghed.

"Det er, fordi jeg har oplevet så mange gange, at jeg altid kan stole på hans ord – og at han altid er der i både medgang og modgang."

TEMA

AIDA ANDERSEN ►► Prøv at brede forkyndelsen ud og bruge nogle af de mange forskellige billeder på Gud, som findes i Bibelen

Er Herren min byrde?

Vores billede af Gud er påvirket af vores kultur, den forkyndelse, vi har hørt, og de relationer, vi har haft, mener psykolog Aida Andersen

AF KARIN BORUP RAVNBORG

En af de mest kendte bibelske salmer, Davids salme 23, begynder sådan: "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød ..." Salmen rummer et trygt gudsbillede, hvor Gud er vores hyrde, der kun vil os det bedste, og som sørger for os i alle ting.

Men er det sådan, vi oplever Gud i dag? Eller er Gud gået hen og er blevet vores byrde i stedet for vores hyrde? Det spørgsmål stiller provst i Struer provsti, Carsten Hoffmann, i et kirkeblad til sine sognebørn i Ølby, Asp og Fousing.

"Hvis man for eksempel har haft en hidsig, krævende eller fraværende far, kan det være nærliggende at tillægge Gud de samme egenskaber eller at læse Bibelen i det lys. For mange mennesker er Gud blevet som en streng og krævende far, som det er umuligt at gøre tilfreds," skriver han i kirkebladet.

Vigtig relation til far

Hvordan kan det være, at vores opvækst kan have så stor betydning for vores gudsbillede? Det har psykolog Aida Andersen, terapeut og underviser i foreningen Agape, et godt bud på. Hun rådgiver ofte kristne mennesker, der har fået "ondt i livet", og oplever, at nogle kan have svært ved at tage Bibelens ord om en kærlig og nærværende Gud til sig, fordi det slet ikke harmonerer med det billede, de har af Gud.

"Når man vokser op i en familie, så tænker man: 'Det her er verden. Sådan er



Mange mennesker opfatter Gud som en tung byrde frem for en far, der vil dem det bedste.

mødre. Sådan er fædre. Sådan fungerer en familie: Det er almindeligt for os mennesker, at vi danner os billeder og tolkninger og i første omgang tror på, at det er sandheden om den verden, vi møder. Det præger helt naturligt også vores gudsbillede," fortæller hun.

Her har relationerne til vores forældre stor betydning – særligt forholdet til vores far, fordi Gud oftest omtales som vores himmelske far.

"Hvis jeg har haft en fraværende far gennem hele min opvækst, kan det være svært at høre om Gud som en nærværende Gud. For jeg har ikke noget billede af det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de snakker om. Det kan godt være, jeg kan have et billede af Gud som en, der momentvist kan poppe op og gøre noget godt, hvis det er sådan, jeg opfatter 'en far'. Men det kan være svært at have et billede af Gud som en, der er trofast og er der for mig hele tiden, hvis ikke jeg kender til det eller har erfaring med det."

Kulturen spiller ind

Det er ikke kun vores opvækst, der præger vores opfattelse af Gud og den måde, vi hører Bibelens ord til os på. Også kulturen i vores samfund spiller en væsentlig rolle, mener hun.

"For 60 år siden, hvis man sagde: 'Gud ser dig', så ville man nok i højere grad end

nu se Gud som den alvidende, kritiske, lidt dømmende, tilbagetrukne, autoritære far. Fordi det var det billede, der blev tegnet indimellem: 'Pas på, hvad du gør, for Gud ser dig!'

I dag vil man have en større tilbøjelighed til at høre "Gud ser dig" anderledes, mener Aida Andersen.

"Alle vil gerne være på scenen. Det at blive set er i dag noget fantastisk – noget, man stræber efter. Så derfor tror jeg, at flere i dag vil høre ordene 'Gud ser dig – den enkelte' som en kærligheds-erklæring."

I dag kan der dog godt være en fare for, at vi kommer til at udvikle et billede af Gud som en, der stiller krav til vores præstationer, mener Aida Andersen.

"Det er det, vi ser i vores samfund, og det, vi lærer vores børn i skolerne: at nu skal de gøre det godt, og de skal helst ikke holde et sabbatsår. De skal hurtigt videre. Når vi har en kultur – både inden for kristne kredse, og i vores almene kultur – som er med til at stille fokus på krav og præstationer, kan jeg godt være bange for, at det kan have en afsmittende effekt på vores gudsbillede. At Gud også bliver en, der stiller krav," siger hun.

Bred forkyndelsen ud

Derfor er det vigtigt, at vi er bevidst om, at vores guds-

billede er en tolkning, der ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden, understreger Aida Andersen.

"Det kan være gavnligt at spørge sig selv: 'Hvordan kan man ellers opfatte Gud? Er der andre billeder, der er mere hjælpsomme?' Det kan være det første og lidt udfordrende skridt for nogle."

Som forkynder skal man være opmærksom på, at de, der sidder og lytter, kan have forskellige tolkninger og billeder af Gud, påpeger hun.

"Den, der har en depression, vil have tendens til at høre det, der bliver sagt, mere dømmende: at jeg er en stor synder. Og for den, der har stress, kan en sætning som 'Kæmp troens kamp' pludselig lyde som et kæmpe krav. Måske skal man engang imellem sige højt, at der er noget, som vil være direkte usundt for nogen at høre, mens det er vigtigt for andre."

Prøv så vidt muligt at brede forkyndelsen ud, er Aida Andersens råd til kristne forkyndere.

"Det at male Kristus op kan bringe et andet og nyt gudsbillede frem. Eller man kan bruge nogle af de mange forskellige billeder på Gud, der findes i Bibelen: Kvinden, der ikke glemmer sit diende barn, eller hønen, der samler kyllingerne under sine vinger. Det kan være frigørende og sjælesørgerisk for nogle."

Hvem er Gud?

- Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød (Sl 23,1)
- Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, en trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen (5 Mos 32,4)
- Herren venter på at vise jer nåde; han vil rejse sig for at forbarme sig over jer, for Herren er rettens Gud (Es 30,18)
- Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer (Åb 4,8)
- For Herren fører sag mod folkene, han bringer alle mennesker for retten; de gudløse overgiver han til sværdet (Jer 25,31)
- Herren jeres Gud er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab (Joel 2,13)
- Gud frelste os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig (Tit 2,5)
- Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid (Hebr 13,8)
- Nu siger Herren: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min (Es 43,1b)
- For Herren er vor dommer, Herren er vor hersker, Herren er vor konge, han vil frelse os (Es 33,22)
- Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette. (Es 45,7)
- Som en ørn, der vækker sit kuld op, og flyver frem og tilbage over sine unger, bredte Herren sine vinger ud, tog det op og bar det på sine vinger (5 Mos 32,11)
- Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter (Hebr 1,8)



Kulturen spiller en væsentlig rolle for opfattelsen af Gud, mener Aida Andersen.

KIRKE ▶

FOLK OG TRO-TELLET ▶ Ved flere debatter spillede tilhørerne ind med vidt forskellige synspunkter

Kønsidentitet, forkyndelse og værdier til debat på Folkemøde

Tre missionske organisationer var igen i år gået sammen om teltet Folk og Tro

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

16.-19. juni var der Folkemøde på Bornholm, hvor omkring 40.000 gæster var til stede på den bedst besøgte dag.

LM, Indre Mission (IM) og Evangelisk Luthersk Mission (ELM) var i år igen gået sammen i teltet *Folk og Tro* med en række debatter på flere af de områder, hvor et kristent livssyn kan bidrage til den offentlige debat.

Er Bibelen eller Jesus Guds ord?

Debatterne i teltet *Folk og Tro* spændte bredt med emner såsom kønsneutralitet, kristne værdier i samfundet, kirke og tro i medierne og forkyndelse i dagens samfund. Også Fangekoret deltog med et musikarrangement undervejs.

Meningerne var spredte til mange af debatterne, som i flere tilfælde også var sammensat, så der deltog folk med vidt forskellige syns-



Arrangementerne i Folk og Tro-teltet var godt besøgt. Her er det en koncert med Fangekoret, hvor siderne måtte tages af teltet, så gæsterne også kunne sidde udenfor.

punkter i panelet

Ved en debat om forkyndelse i dagens samfund deltog både biskop Peter Fischer-Møller, IMs formand Hans-Ole Bækgaard

og Laura Lundager Jensen, der er præst i den grundtvigianske Osted valgmenighed.

Debatterne var ikke enige om synet på Bibelen.

Hvor biskoppen mente, at Jesus var Guds ord, og at Bibelen blot var de første kristnes fortolkning af Jesus, så IM's formand Bibelen og bekendelserne som

forpligtende for kirken i dag.

Medfødt køn og undertrykkende tro

Der var også flere debatter om seksualitet og kønsneu-

tralitet. Også her var debatterne uenige om, hvorvidt kønnet var socialt konstrueret eller en medfødt virkelighed. Det samme var flere af dem, der lyttede til debatterne.

Også i debatten om, hvilke værdier der skal kendetegne fremtidens samfund, spillede tilhørerne ind med vidt forskellige synspunkter. Nogle mente ikke, at kristne kunne sige, at alle mennesker havde lige meget værdi, hvis de ikke ville tillade homoseksuelle at blive viet i deres kirke. Andre brokkede sig, da ateistisk selskabsformand Anders Stjernholm sagde, at al religion er et udtryk for den ældre generations forsøg på at kontrollere den yngre generation.

Mange forskellige arrangører var repræsenteret på årets Folkemøde. Ud over LM, IM og ELM var en række frikirker, Åbne Døre, den katolske kirke og en række kirkelige organisationer igen i år gået sammen i teltet *Mellem Himmel og Jord*.

Bibelvers på hjertesproget

Den 25. juni udkom en lille bog med 65 bibelvers på sproget farsi. Bogen er udgivet af Dansk Balkan Mission (DBM), der siden 1997 har udsendt mere end 100.000 eksemplarer af bogen på rumænsk, ungarsk, ukrainsk og dansk.

Mange mennesker har brugt den lille bog *Lad ikke dit hjerte være bekymret* til opmuntring og opbyggelse, til at få en samtale i gang om troen på Jesus eller blot til at gøre et andet menneske glad.

Gratis til uddeling

Sproget farsi er modersmål for cirka 60 millioner mennesker i Iran, Afghanistan og som dialekt i Tadsjikistan og flere lande deromkring. Flere nydanskere kommer fra det område, og den lille bog, der er mindre end en pixibog, kan være et redskab til at præsentere dem for Guds ord.

Bøgerne kan bestilles gratis til uddeling hos Dansk Balkan Mission – dog skal man betale porto for at få dem tilsendt. Trykning og øvrig produktion betales gennem indsamlede gaver, og DBM er taknemmelige for gaver til fremtidige oplag af hjertebogen. *kl*

Læs mere på balkanmission.dk.



Menneskerettighedsdomstol: Homoægteskab er ikke en menneskeret

Europa er delt i to i spørgsmålet om forståelse af ægteskabet

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

9. juni var en mærkedag for den traditionelle bibelske forståelse af ægteskab. Her afgjorde den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg nemlig, at homoseksuelt ægteskab ikke er en menneskeret. Dommen var enstemmig og afgjorde, at homoseksuelt ægteskab hverken kan betragtes som en del af retten til respekt for privatliv og familie eller af retten til at gifte sig og stifte familie.

Fransk par blev ikke diskrimineret

Det er en sag fra 2004, der

ligger til grund for afgørelsen. Et fransk, homoseksuel par blev gift til trods for, at det på daværende tidspunkt ikke var lovligt i landet. Alle franske domstole erklærede ægteskabet ulovligt, så parret appellerede til den europæiske menneskerettighedsdomstol, fordi de mente, at de var blevet diskrimineret på grund af deres seksuelle orientering.

Men domstolen gav dem ikke medhold, da den ikke mente, at retten til at gifte sig og stifte familie kunne tolkes sådan, at de europæiske stater, der slutter op om menneskerettighedsdomstolen, er nødsaget til at vie homoseksuelle.

Staterne kan dog stadig vælge at indføre denne lov under hensyn til artikel 14, der handler om diskrimination.

Mænd og kvinder eller mand og kvinde

Ordlyden i artikel 12 om retten til ægteskab har i de senere år delt Europa. Artiklen slår fast, at "mænd og kvinder i den giftefærdige alder har retten til at gifte sig og stifte familie".

Spanien har i 2012 tolket dette som, at retten til at gifte sig både gælder for mænd og kvinder, mens eksempelvis Slovakiet har defineret ægteskab som "en unik union mellem en mand

og en kvinde".

Menneskerettighedsdomstolen har selv tolket artiklens ordlyd sådan, at retten kun gælder heteroseksuelle ægteskaber ud fra artiklens ordlyd og den sammenhæng, som den blev forfattet i.

En gruppe borgere i EU har formet bevægelsen Mum, Dad & Kids (Mor, far og børn, red), der gennem en underskriftindsamling på internettet forsøger at lægge pres på EU, for at de skal anerkende, at ægteskab er mellem en mand og en kvinde.

13 europæiske lande – alle i Vesteuropa – accepterer homoseksuelle ægteskaber.

CARSTEN P. LORENTSEN ►► De mange nye studerende på DBI kan ikke få SU. Det må vi give dem

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

SYNSPUNKT ►

Vær med til at bede om studerende på Dansk Bibel-Institut

AF CARSTEN P. LORENTSEN
FREDENSBORG
CJLORENTSEN@CITYL.DK

LM's Missionsskole i Hillerød eksisterede i en del år. Derefter blev Missions-skolen sammensmeltet med Dansk Bibel-Instituts undervisning og uddannelse. En tidligere LM-missionær blev tilknyttet uddannelsen, hvor LM også fik observatørstatus i DBI's styrelse.

Fra DBI er adskillige teologiske kandidater kommet

til missionærstillinger eller ledelsesposter i LM. Vi er en del af DBI's bagland, og vi er samtidig afhængig af den bibeltro undervisning, som gives på stedet. I de kommende år går en del bibeltro præster på pension. Også i folkekirken trænger der til nye resurser.

Et nyt hold studerende begynder deres bacheloruddannelse på DBI i august. Undervisningsstedet ønsker 30 nye studerende. Vi må bede dem frem. Og vi må være med til at bede om,



Dette års bachelorer og kandidater fra DBI.

at DBI må få økonomi til at modtage de mange nye stu-

derende. De kan ikke få SU. Det må vi give dem.

Det er forbavsende, at vi ikke alle går fortabt

AF ASGER BREDTOFT
HELSINGE
2BREDTOFT@GMAIL.COM

I Romerbrevet kapitel 7, vers 14-25 kommer Paulus med en kristens livsvilkår her på jorden. Det her er ikke før, men efter Paulus blev en kristen; det er noget bestandigt i en kristens liv her på jorden, det er en daglig kamp og møje. De her vers er skrevet ud af en kamp i Paulus' liv.

I Salme 51 vers 5: Jeg kender mine overtrædelser, min synd har jeg altid for øje.

David siger altid, ikke

nogle dage, men hele livet, så gælder det også os.

Paulus og David måtte leve af Guds nåde hver dag, derfor nåde de langt i heliggørelse, men nåden blev forøget hver dag. Der, hvor der er nåde, bliver syndserkendelsen også større – de to følges ad.

En kristen her på jorden er en pilgrim, som er tyngt af arven fra Adam. Han vandrer ofte sin vej med tungt hjerte, ofte med tårer, oftere med suk end lovsang. For synden, som bestandigt hænger ved os, er en udtømmelig kilde til sorg og anfægtelse (*Rosenius' samlede skrifter fra*

1952, bind IX side 119).

Hans Chr. Sthen: Gud, efter dig jeg længes, når jeg af synden trænges (*Sange og Salmer* 444).

I den salme underbygger han, at en kristen også er en synder. Vi har den tilbøjelighed, at vi kun vil takke Gud, når vi ikke ser, føler eller tænker på vor synd. Føler vi derimod synden i os, da er det forbi med vor glæde og lovprisning.

Det er ikke rigtigt, for det antyder, at vi vil have vor trøst i os selv. De er få, som har det klart for sig, hvad det vil sige, at Kristus til enhver tid er vor retfærdighed

(*Rosenius' samlede skrifter fra 1952, bind VIII side 185*).

Og hvorfor er det få? Fordi synden anklager, Satan anklager – det gælder hele livet. En kristen er retfærdig, men også en synder.

For godt 50 år siden var der røster fremme i LM om, at forkyndelsen af loven skulle nedtones, det har sat sine spor i LM. Ordet synd er blevet et sjældent ord i dag. Det gælder i samfundet, men også i LM.

Men evangeliet kan ikke fastholdes uden loven. Udgangspunkt er, at det er forbavsende, at vi ikke alle går fortabt.

Afhængig af verdens mammon eller af Gud?

AF LEIF SIG JENSEN
SKJERN
MISSE.LEIF@EMAIL.DK

For mange år siden var der en konge i Israel ved navn Saul, som ved profeten fik besked fra Gud om, at han skulle drage ud mod amalekitterne og dræbe alle mænd, kvinder og børn, okser og får, kameler og æsler. Og Saul gjorde, som Herren bød, bortset fra at han skånnede de bedste får og okser, fedekvæg og lam.

På vejen hjem mødte han profeten, der spurgte, hvorfra den brægen kom, som

han kunne høre. Og kongen fandt på en from undskyldning og sagde, at det var nogle dyr, som folkene skånnede for at ofre dem til Gud.

Profetens svar lyder:

"Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end vædderes fedt. Men genstridighed er som spådomssynd, trods som afgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge."

I dag er der mange menigheder med ledere, til hvem Gud har talt ved Jesus

Kristus. Hans budskab er dobbelt, og det første lyder: Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til hans disciple. Det andet lyder: I kan ikke tjene både Gud og mammon, og I må ikke være bekymrede for jeres liv, hvad I skal spise og drikke, eller hvormed I skal klæde jer, for jeres himmelske Far ved, at I trænger til alt dette. Sådan lyder det, for Gud længes efter at møde og imødekomme alle sine børns behov.

Og lederne gjorde, som Gud havde påbudt. Blot besluttede de at gøre sig delvist afhængig af denne verdens mammon i stedet

for at være helt afhængig af Gud Herren. Og de fandt på en from undskyldning for deres ulydighed ved at påstå, at så bliver der flere midler til at gøre alle folkeslag til hans disciple.

Profetens svar til menighedens ledere i dag er det samme som til Saul. Og om de utro lyder det: Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmede sig.

Men forsat længes Gud med nidkærhed efter den lydighedens ånd, han har ladet få bollig i os.

LEDER ►

Argumenterne er derude

NORDKOREA, IRAK OG Eritrea har det til fælles, at de ligger i toppen af organisationen *Abne Døres* liste over lande, hvor kristne forfølges mest. Der er troen på Jesus ikke noget, man kan tillade sig at tage let på. For troen kan koste livet.

SET I DET lys er det nærmest absurd at sige, at der foregår forfølgelse af kristne i Danmark. Ikke desto mindre møder vi i disse år et øget pres fra vores omverden, som vel kan betegnes som psykologisk forfølgelse. Vil man åbent hævde, at homoseksuelt samliv er forkert, eller at abort er mord, er der en overvejende risiko for at blive dømt ude af det gode selskab. Der er visse stillinger i erhvervslivet, som det er usandsynligt, at man får, og flere politikere og meningsdannere har ytret ønske om at fratage det offentlige tilskud til friskoler og foreninger med disse synspunkter.

Men endnu er presset ikke kommet så vidt, at der sker andet end latterliggørelse af de bibeltro kristne. Og det er bestemt ikke noget nyt. Paulus blev også hånet for sin tro på de dødes opstandelse, da han prædikede i Athen (ApG 17,32), og Jesus blev udsat for lumske spørgsmål, der udelukkende havde til hensigt at få ham på glat (Matt 22,15).

DERFOR SKAL VI ikke blive modløse, men fastholde det, Bibelen siger. Først og fremmest lov og evangelium, men også den bibelske etik. Ikke for vores egen skyld – vielsesmyndighed, skattefradrag og tilskud er trods alt en sjælden luksus for vores brødre og søstre verden over – men for vores landsmænds skyld. For danskerne har brug for at lytte til det, Gud har åbenbaret i Bibelen. Både evangeliet som den eneste vej til frelse og de bibelske rettesnore for, hvad der er et godt liv.

Her mangler vi argumenterne indadtil. For det er let at komme i tvivl, om den bibelske vejledning for menneskelivet nu er helt rigtig, eller om vi måske har misforstået den, når vi møder de mange modargumenter.

MEN LAD OS ikke kun fastholde det indadtil med de bibelske argumenter, men også udadtil med de argumenter, som kan accepteres i en tid, hvor Bibelen bare anses for at være en gammel bog.

Måske var det tid til, at vi opprioriterede undervisningen i den bibelske etik og hjælp hinanden til at se, at der i mange tilfælde også er gode, verdslige argumenter for en sådan etik?

For de er derude.

Nicklas Laurup-Meiner
ansv. redaktør

Jakobs Blomsterforum



Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Heragården - et § 107 botilbud

- for unge med særlige behov.
- personlig udvikling og botræning
- 13 beboere mellem 18 og 35 år
- kom og bliv klar til at bo selv
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår
- socialt fællesskab

Tlf.: 96 27 31 00

Find os på www.heragaarden.dk

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier med ligeværdighed og næstekærlighed



KFS søger kontormedarbejder

Har du flair for kommunikation, layout, økonomi eller administration?
Har du lyst til at indgå i et sekretariatsteam, der arbejder for at formidle ressourcer til studerende, så de kan kende Jesus og gøre Jesus kendt?

Ansættelsesstart: 1/9 2016 eller snarest derefter
Ansøgningsfrist: 7/8 2016
Arbejdssted: KFS-centret i Ødsted mellem Vejle og Egtved

Læs mere på www.kfs.dk



VOLONTØRER TIL ENGLAND OG TANZANIA

Vi søger to volontører til at passe og undervise missionærbørnene Storm (3 år), Alberte (7 år) og Viktoria (11 år) mens deres forældre tager et missionær-forberedende kursus i England og senere rejser til Tanzania.

Vil du være med til at give børnene en tryk og god hverdag i et ellers omskifteligt år – så er det dig, vi søger.

Læs hele stillingsbeskrivelsen på www.dlm.dk/job

Udrejse: 20. september til primo juni 2017

Ansøgning: hurtigst muligt



Uforglemmelige oplevelser



| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Italien – Gardasøen og Oberammergau | 7.8. - 15.8. |
| Norge – fjeld og fjord | 14.8. - 21.8. |
| Grækenland – i Paulus' fodspor | 20.8. - 29.8. |
| Norge for fuld musik – åben korrejse | 27.8. - 2.9. |
| Aserbajdsjan og Georgien – i Kaukasus | 15.9. - 24.9. |

Læs mere om rejserne på vores hjemmeside eller kontakt 7592 2022



Plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern søger sekretær/bogholder.

Vores nuværende sekretær går på efterløn. Derfor søger vi en ny sekretær/bogholder til den 1. oktober 2016.

Vi søger en medarbejder, der kan lide at møde mennesker, kan stå for bogføring og regnskab, løn, boligadministration og sekretæropgaver.

Klokkebjerg har status som friplejehjem og er oprettet og drives af Luthersk Mission.

Ansøgningsfristen er den 20. august 2016.

Læs mere om Klokkebjerg på www.Klokkebjerg.dk, og se opslaget under overskriften "mød os" og "ledige stillinger".

Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Ove Nielsen på tlf. 97351688.



Pædagog til botilbud

blaakorshobro.dk

Blå Kors Hjemmet i Hobro søger en robust og fagligt stærk pædagog, som brændende ønsker at gøre en forskel for mennesker med sociale udfordringer, misbrug og/eller psykiske problemer.

Du skal være uddannet pædagog og gerne have erfaring med socialfagligt arbejde og kendskab til psykiatri- og misbrugsområdet.

Jobbet er på 37 timer om ugen med skiftende vagter inklusiv aften/nat og weekend. Ansættelsen er pr. 1. oktober 2016.

Ansøgningsfristen er 14. august 2016.

Læs stillingsopslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job



NYHEDSMAIL

Modtag nyt fra LM direkte i din indbakke. Tilmeld dig på www.dlm.dk/nyt.

ÅRSMØDE I SUNDHEDSPERSONALETS MISSIONSFÆLLESSKAB

D. 13. og 14. aug. 2016 på Nyborg Strand

TEMA: Gud griber ind!

Program indeholder bl.a.

- Missionsforedrag v. Jens Peter Rejtkjær, BDM
- Festtale v. Jens Arne Skjøtt tidl. missionær og sognepræst, Århus.



Læs mere på www.ydremission.dk/smf

RECEPTION



Thomas Wind har været lærer på LMH i 25 år. Vær med til at fejre ham:

Fredag den 12. august kl. 14-17

Receptionen foregår i LMH's spisesal

BØGER til dig



THOMAS TEGLGAARD

John - et år med Johannesevangeliet

Thomas Teglggaard har skrevet andagtsbogen »John«, som fører læseren igennem Johannesevangeliet – og dermed tæt på verdenshistoriens vendepunkt: Jesus Kristus.

Forfatteren forener sine skæve indfald med en dyb respekt for det bibelske budskab og en insisteren på at trænge ind i, hvad det betyder for os i dag.



BRODER NATHAN M.F.L.

Kærlighed driver frygten ud

En egypters vej fra had til tilgivelse

Broder Nathan var seks år gammel, da hans far på brutal vis blev myrdet af ukendte gerningsmænd.

Bogen er beretningen om hans vej fra had til tilgivelse. Hans historie er et varmt vidnesbyrd om en almindelig mand, der lever af troen på

Jesus og tager hver dag af Guds hånd. Broder Nathan er i dag selv evangelisk præst i Egypten.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk  lohse.dk

JAKOB BREUM HOULER ►► Ser vi ind i nåden, fyldes vi af den største kraft, der findes til at leve det nye liv med hjertet og med alle vores lemmer

Vend dig mod det gode, når du fristes

Vi skal ikke diskutere med os selv, om vi skal give efter for fristelsen eller ej

AF JAKOB BREUM HOULER
SOGNEPRÆST
JAKOB@HOULER.DK



"Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdigheden, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed" (Rom 6,23).

I denne andagt skal vi prøve at blive stille for den formaning, som Paulus giver os. Men også en kristen har lysten i sig til at synde, så lad os begynde med vers 12: "Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster."

Vi skal først lægge mærke til, at syndens lyst ikke forsvinder, selv om vi er blevet omvendt, eller var der ingen grund til at skrive vers 12. "Lad ikke synden herske!" Det er en vigtig formaning.

Synden er i selvlivet

Hvordan viser synden sig? Den viser sig i selvlivet. Selvet ønsker at blive tilfredsstillet. Men lad ikke synden herske, så du adlyder dets

"Når vi fristes, er det godt at vende sind og tanker imod noget, der er godt i Guds øjne," skriver Jakob Breum Houler.

lyster. Gør ikke som Eva i Paradis. Hun gav efter for lysten, rakte armen og hånden ud, tog frugten og spiste. Hun stillede sine lemmer til rådighed.

Det er tydeligt i vores tid, at vi lokkes og drages mod egoisme, velstand, nydelser og til at realisere os selv. Der bliver så let alt for stor opmærksomhed på vort eget liv. Vi åbner sind og sanser for verdens mange tilbud.

Dermed får synden anledning til at herske over os. Men hjælpen findes ved, at vi arbejder på at vende os bort fra selvlivet. Synden, som du og jeg har lyst til, skal vi se os selv som døde fra. Og det, vi er døde fra, skal ikke herske over os. Jesus har jo givet os et nyt liv! Det liv skal vi leve for ham.

Derfor skal vi ikke stille vore lemmer til rådighed for synden, som redskaber for



uretfærdighed.

Brorson dligter:
*I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde
hvi går I dog her, som dens porte var lukket?
Op, opad fra jorden, den tidsel og nælde,
opl lærer dog kødet at holde i tugt,
mod korset at tage
og alting forsage,
hvad sjælen svingagtigt fra Jesus forvilder
og Himlens den evige salighed spilder!*

DDS 272

Det er en kraftig opfordring til at vende os til de

overvældende kræfter – de samme himmelske kræfter, som oprejste Kristus, som står til vor rådighed imod synden (Ef 1,20-23).

Mød Fristeren med "Nej!"

Der var en, der fortalte, at hendes computer var sat til at vise et nyt bibelord hver dag, hun lukkede op. Det er netop i Guds ord, kraften mod synden er at finde. Da Jesus blev fristet i ørkenen, brugte han det ord, der står skrevet.

Når vi fristes, skal vi sende fristelsen retur til Fristeren med et "Nej!" men samtl-

dig kan vi også gøre noget andet:

Når vi fristes til at stille vore lemmer til rådighed for synden, skal vi ikke diskutere med os selv, om der er mulighed for at give efter for lysten. Vi skal vende sind og tanker imod noget, der er godt i Guds øjne. Det kan for eksempel være godt at bruge lemmerne i en tjeneste. Det kan vi gøre ved at læse i Guds ord eller ved at bede eller ved at synge eller ved at lytte til en kristen sang. Derved ledes vi ind i en gudstjeneste, hvor fristelsen mister sin kraft over os.

Ligeledes er det godt med tjenesten i menigheden for eksempel bønnens tjeneste, besøgstjeneste, børnearbejde, sangkor, lejrarbejde, tjenesten i genbrugsbutikker, at holde andagter og prædike. I sådanne tjenester stiller vi vore lemmer til rådighed for retfærdighed. Vi bruger vore lemmer som redskaber for Gud.

Derved bliver selvlivet sat til side, men det nye liv i mig folder sig ud.

Her gælder nåden

Her vil jeg gerne føje vers 14 til: "Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden."

Hvad sker der under loven? Der vokser synden. Så faldne er vi, at når Gud siger, at der er noget, vi ikke må, så får vi lyst til at gøre det. Og når Gud siger, der er noget, vi skal, så vil vi ikke. Vi vil ikke det, Gud vil. Så elendig ser det ud med vores medfødte natur!

Men når vi tror på Jesus, er vi blevet nye mennesker. Og så gælder der en anden lov. Her gælder nåden! I ordet nåde findes alt det, som Jesus er for os. Hele hans gerning. Hele hans kærlighed. Og ser vi ind i nåden, da fyldes vi af den største kraft, der findes til at leve det nye liv med hjertet og med alle vores lemmer.

ESSENS ►

Millioner dør uden at kende Jesus

AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM
VICEGENERALSEKRETÆR
CSH@DLM.DK



Der er 16.000-17.000 folkegrupper i verden. Omkring 6.700 folkegrupper er stadig ikke nået med evangeliet. Verden er på mange måder ændret, og der er behov for at tænke nyt i missionsar-

bejdet. Men kaldet til verdensmission er uændret.

For 14 dage siden var jeg i Oslo til en international konference arrangeret af LM's søsterorganisation Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). I LM har vi i adskillige årtier trukket på resurser fra NLM, og vi har tæt samarbejde i Etiopien, Tanzania og Peru.

NLM har 125-års jubilæum i år. Det var vi med til at fejre lørdag den 18. juni i Oslo Konserthus sammen med omkring 1.200 mennesker fra hele Norge – og fra

Peru, Etiopien, Kina, Mongoliet, Japan og mange andre lande. Det var storslået. På mange måder ligner LM og NLM hinanden. NLM er blot væsentlig større, både nationalt og internationalt.

Og så er der en markant forskel. LM opstod som en dansk, national vækkelsesbevægelse. NLM opstod som en norsk missionsbevægelse med hovedfokus på international mission. NLM blev født i 1891 af en gruppe yngre kvinder i Bergen, som fik vision for international mission.

Konkret fik de nød for de 12 millioner kinesere, der hvert år døde uden at kende Jesus. Det blev et kæmpe kald, og allerede et halvt år efter rejste de første missionærer til Kina.

Med dette udgangspunkt ligger international mission fortsat særdeles stærkt i NLM's gener. I LM gik der over 40 år fra LM's stiftelse i 1868 til det første målrettede fokus på international mission i 1911. I forhold til NLM var rækkefølgen omvendt. Min oplevelse er, at NLM på en helt særlig måde

er rettet ind mod international mission generelt i deres arbejde. Rettet ind mod at nå de mindst nåede.

Meget er sket i verdensmission de sidste 100 år. Der er opstået store, livskraftige kirker mange steder i verden. For eksempel Mekane Yesus Kirken i Etiopien med nu næsten otte millioner medlemmer. Og små kirker andre steder, for eksempel den lutherske kirke i Peru med omkring 2.000 medlemmer.

Men der er stadig to milliarder mennesker, der ikke

har hørt evangeliet. Mange, mange millioner har aldrig mødt et eneste kristent menneske.

Derfor vil vi i LM fortsat lade os smitte og inspirere af NLM's vision "Verden for Kristus". Missionsopgaven er ikke fuldført. Hvis vi, der har hørt om Jesus, ikke skal bringe budskabet videre ud i verden, hvem skal så?

Vi må ikke svigte kaldet, men stå sammen om international mission – også hen over 2018, hvor LM selv skal fejre jubilæum – 150 års jubilæum.

LÆS PÅ DLM.DK ►



Ny teamleder til Tanzania

LM har ansat Gry og Per Jørgensen fra Aabenraa til administrative opgaver i Dar es Salaam. Familien rejser til England til september og til Tanzania i januar.

dlm.dk/nyt



Markér Reformationen lokalt

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. LM's Landsstyrelse opfordrer til, at man lokalt laver arrangementer med fokus på Luther.

dlm.dk/nyt





Seniorer på sommerlejr

14.-15. juni var 40 vestjyder på lejr på Hemmet Strand. Bibeltimerne satte fokus på centrale temaer i den svenske prædikant C.O. Rosenius' forfatterskab.

dlm.dk/nyt

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød


POST
 DANMARK
PP
 ID-nr: 42591
 Maskinel Magasinpost
 Udbringelse senest
 lørdag d. 2. juli 2016


tro & mission
 Inspiration | nærvær | holdning
 12 | 1. JULI 2016
 ÅRGANG 116

► Tro & Mission holder nu sommerferie, og redaktionen ønsker alle læsere en god sommer. Vi er tilbage den 12. august med friske nyheder, artikler og interview

FOTO: ISTOCKPHOTO



TEMA

Gudsbilledet;

Herren er min hyrde, står der i salme 23 i Bibelen. Måske opfatter du ham mere som en hyrde?

I dette nummer sætter vi fokus på, hvad der er med til at forme menneskers bilde af Gud – og på, hvad Bibelen siger om, hvem han er

6-7



Tal omsorgsfuldt med fraskilte om opgaver i menigheden, siger Greger K. Rasmussen, der selv er skilt

3



NLM har netop fejret 125-års jubilæum. Verdensmission ligger stadig i organisationens gener

4



Nydøbte Sam Allimayari bor på et asylcenter i Jylland og oplever stor forskelsbehandling mellem beboerne

3