

## Et let år

Prædiketeksten til sidste søndag i kirkeåret var fra Matthæusevangeliet 11,28-30 hvor Jesus kalder på alle, der slider sig trætte og er tyngede af byrder. Han vil give hvile, og så vil han give et åg.

Et åg var nogenlunde det samme som en hammel. En hammel er en slags trækstang til at spænde to okser eller heste bag, så de kunne trække en vogn eller et redskab på marken. Teksten kalder det en let byrde at trække på samme hammel som Jesus.

Under ordet frit efter prædikenen blev vi mindet om, at Jesus ikke tager byrderne fra os; han skifter dem ud. Han tager vores tun-

ge byrder og giver os en let byrde.

Oftentimes slider jeg mig trætt i mine håbløse forsøg på at lykkes. Lykkes på alle mulige måder: i hjemmet, på arbejdspladsen, i menigheden, over for Gud.

Jeg får lov at slippe alle mine forbedringsforsøg og hvile hos Jesus. Åget, han giver til gengæld, er en vandring sammen med ham – ved hans side. Den vogn, han spænder efter os, kan være fyldt med mange ting. Jeg får lov til at holde fast i, at han trækker den sammen med mig; både når den er tung, og når den er let.

Leif Myhre

# Mission så det gynger

400 unge kom ud på dybt vand til Mission16 på Luthersk Missions Højskole i Hillerød

AF KARIN BORUP RAVNBORG

"Ohøj," lød kaldet til de 400 deltagere, der var med på årets missionskonference den 18.-20. november i Hillerød.

"Jesus kalder os til at være menneskefiskere for at redde dem, der er på dybt vand. Vil du være med?"

Med overskrifter som "Vi er alle i samme båd", "Mand over bord" og "Land i sigte" blev det maritime tema for møderne til Mission16 slået an.

### Fuld kahyt

Arrangørerne kunne melde om "fuld kahyt" i højskolens mødesal. Her bød besætningen, klædt i matroshuer, de mange deltagere velkommen til en weekend med udfordringer og kald til at følge Guds plan for deres liv.

Undervejs fik Sola Gratia-

bandet hele salen til at synge af fælles lovsang.

Missionskonsulent Bent Olsen inviterede alle interesserede en tur forbi "missionskahytten" for at få en snak om ledige volontærstillinger.

"I foråret begynder vi at monstre ny besætning, så skynd Jer at melde jer," lød hans opfordring.

### En tur i vandet

Under konferencen konkurrerede de unge om at skaffe flest penge til mission. Her kunne man for et vist beløb lade sig skyde ned i et koldt vandbassin af den såkaldte "Maymann-kaster".

Da missionskonferencen søndag eftermiddag kastede anker og sendte de mange trætte deltagere i land, var der samlet i alt 44.621,20 kroner ind til LMU's missionsprojekt i Peru.

Læs også side 5.



FOTO: AMALIE PUGGAARD POULSEN

## Vielse af homoseksuelle til debat igen

Præster må ikke sige nej til at vie samkønnede par, mener gruppe i den svenske kirke



FOTO: ISTOCKPHOTO

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Skal det være et krav, at man vil vie personer af samme køn for at kunne blive præst i den svenske kirke?

Det var et af de mange spørgsmål, som den svenske kirkes højeste myndighed, kirkemødet, skulle tage stilling til fra den 21. til den 23. november.

### Et arbejdskrav for præsten

I dag kan en præst vælge at nægte at vie to af samme køn i den svenske kirke. Det ønskede partiet Fria Libera-

ler at ændre på

"Tænk dig, at en lærer ikke vil undervise homoseksuelle, eller at en buschauffør ikke vil transportere dem. Det ville vi aldrig tillade. Enhver faggruppe har et kald, og med det følger visse ting," forklarede forslagsstilleren, Anna Ekström til avisen *Dagen*.

Forslaget blev drøftet indgående, inden det endte med en afvisning.

### Forslag er ekskluderende

Også udvalget, der på forhånd havde gennemgået forslagene, anbefalede et

nej med henvisning til, at man, da man åbnede op for vielse af to af samme køn, understregede, at der skulle være plads til forskellige holdninger.

"Hvis en kirke, som vil være inkluderende, skulle ekskludere dem, som i velsesspørgsmålet har et andet standpunkt end flertallet, kan man med god ret stille spørgsmålstegn ved, om man virkelig står fast på det, som blev sagt ved beslutningen for nogle få år siden. Der findes en åbenlys risiko for at få en polarisering, som fastlåser i stedet for at åbne for konstruktive

samtaler"

En af forslagsstillerne stillede dog et nyt forslag, om at den svenske kirke skal undersøge, hvad der skal gøres for at sikre, at ingen udsættes for diskrimination i forbindelse med velselser i den svenske kirke. Dette forslag gik igennem med en snæver margin.

Det betyder, at sagen skal drøftes på næste års kirkemøde

### Tydelige vers i både Ny og Gammel Testamente

Den svenske kirke stiller som krav, at man skal være døbt, konfirmeret og

medlem af kirken for at kunne blive præst. Man skal desuden være villig til at arbejde sammen med præster af begge køn.

I Danmark stilles der blot krav om, at man skal være medlem af folkekirken og have en kandidatgrad i teologi fra en anerkendt institution i Danmark eller Grønland. Også her er spørgsmålet om vielse af to personer af samme køn dog genstand for stor debat.

LM og lignende foreninger har gentagne gange anbefalet et nej på baggrund af tydelige vers i Ny Testamente og skabelsesberetningen.



**JOHNNY LINDGREEN** ►► Vi ønsker fortsat at få evangeliet ud gennem LM's vidtforgrænsede arbejde også i årene frem

Fra Landsstyrelsens (LS) møde den 25.-26. november. Ved generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen

## Økonomien

Tak for de mange gaver, vi har modtaget. Alligevel mangler LM's landskasse seks millioner kroner for at undgå et underskud i år! Generalforsamlingen har netop godkendt et underskudsbudget for 2017, så vil det gøre virkelig ondt, hvis vi ikke kommer i balance i 2016. Der er hårdt brug for, at vi beder for LM's økonomi.

## Evaluering af generalforsamling

GF foregik med en konstruktiv og positiv samarbejdsvilje. Ønsket om at stå sammen blev nævnt gentagne gange.

Den internationale missionsstrategi blev godkendt, og LM's balance mellem diakoni og evangelisation blev drøftet. Når LM i løbet af nogle år udfaser fra vores diakonale fokusområder i Etiopien, er det et faktum, at LM's diakonale arbejde ikke er så stort, som det tidligere har været. GF vil fortsat satse på diakonal mission.

Nogle deltagere ønskede en tydeligere strategi for LM's nationale arbejde. Dette har LS blandt andet bakket op om ved at støtte arbejdet blandt tyrkere i Danmark med et mindre beløb fra flygtningepuljen. Dette arbejde vil vi gerne stå bag i forlængelse af vores øvrige tværkulturelle arbejde. Desuden får LMBU støtte som LM's nationale arbejde. Andre ønsker, at dette strategiarbejde foregår lokalt. Der gøres mange gode lokale tiltag, som LS glæder sig over.

Resursefordelingen mellem LM lokalt og på landsplan er en udfordring. Der var en positiv debat på GF, hvor deltagerne generelt ville tage udfordringen med hjem og tale om det lokalt. Siden 2014 har de lokale LM-mødesteder samlet flere midler lokalt end det, der gives til landskassen. Det går desværre ud over vores fælles missionsindsats. Den store udgiftspulje på landsplan er vores internationale missionsindsats. Det er med andre ord LM's gamle DNA – ydre mission – der lider under denne ændring i resursefordelingen. Samtidig med, at det bliver dyrere at sende missionærer ud, er det ekstra vanskeligt at få tingene til at hænge sammen, når midlerne yderligere omfordeles. Vi må rykke os tættere sammen, for at vi stadig kan bakke vores missionærer op. Vi har kaldet dem, derfor må vi også bakke dem op økonomisk.

## Tre besøg

- **Mathilde og Thomas Krüger**, som har afsluttet deres missionærtjeneste i Peru.
- **Kommunikationsleder Nicklas Lautrup-Melner**. Vi drøftede blandt andet "armslængdeprincippet" til Tro & Mission. T&M er ikke dikteret efter LM's ledelse, men en avis, som er LM'ernes stemme.
- **Noreas leder og bestyrelse**. Norea er LM's medlemmission. Vi skal være opmærksomme på at synliggøre synergieffekten i mellem os. Gennem Norea Medlemmission har LM en stor global missionsindsats.

Desuden drøftede LS punkter som LM's foretræde for retsudvalget i folketinget, valg til LM's mange udvalgsposter og Missionærnyt.

## En ekstra gave værd eller hvad?

AF JOHNNY LINDGREEN  
RESURSECHEF



Husker du bibelskoleindlægget i forrige nummer af *Tro & Mission*? Foreløbig har vi fået fire nye faste giveraftaler. Tak for det – vi har brug for, at flere støtter LM's arbejde i international mission.

Vi har samlet set rundet gavelndtægter for 10 millioner kroner. Tusind tak for det!

Det betyder, at vi har brug

for en god og solid gave i de sidste uger af året på seks millioner kroner, for at holde gavebudgettet.

Vi har brug for din ekstra gave lige nu – ikke for at holde et simpelt budget – nej, det handler om noget langt større. Vi ønsker fortsat at få evangeliet ud gennem LM's vidtforgrænsede arbejde også i årene frem. Så bibelskolelever udrustes, så vores tværkulturelle arbejde kan fortsætte, så børne- og ungdomsarbejdet fortsat kan være stort og vigtigt arbejde i vores forsamlinger. Alt sammen for at vinde flere for troen på Jesus.

Det er da en god ekstra gave værd eller hvad?



Til og med 25. november har LM's landskasse fået godt ti millioner kroner i gavelndtægter.

## Støt LM

- MobilePay/Swipp 93 39 00 22
- LM's hjemmeside: dlm.dk/stoet

## Brug Bibelen

AF KAJA LAUTERBACH

Årets sidste nummer af magasinet *Budskabet* er lige udkommet. Temaet er *Brug Bibelen*, og med det ønsker man at hjælpe almindelige bibellæsere og -formidlere til at få udbytte af bibelteksterne, der ellers kan være vanskelige både at forstå og anvende.

### Umiddelbar og metodisk læsning

Kandidatstipendiat Peter Sæes skriver om at læse Bibelen umiddelbart og metodisk, og lektor og rejsepræst Lelf Andersen fokuserer på forståelsen af Det Gamle Testamente.

Han tager fat på spørgsmålsom: Hvad kan man med rette udlede af en tekst? Hvad indebærer det, at der er tale om en fremad-



skridende åbenbaring?

**Integreret del af hverdagen i hjemmet**  
Børneseekretær i Bibellæser-Ringen Cecilie Thams Nord

Hansen opfordrer i sin artikel til at benytte nogle af de uanede muligheder for, at Guds ord bliver en integreret del af hverdagen i hjemmet – for alle.

"Som forældre er vi rollemodeller. Og det er vi på den gode måde, uanset hvordan vores familie ser ud. Gud bruger os som familie på trods af fejl og mangler. Ingen er perfekte. Og målet er ikke perfekte familier eller at give indtryk af, at vi er perfekte kristne hjem. Målet er, at vi bliver bevaret i troen," skriver hun.

### Artikel som juleoptakt

Ud over artikler om Jeremias, madpakker, helvede og jem og fix indeholder nummeret også en juleoptaktsartikel af højskoleforstander Robert Bladt med overskriften *Jesus er Guds emoji*. Den kan læses gratis på LM's hjemmeside: dlm.dk/lm-danmark/bladportal/budskabet.

Her kan man også tegne abonnement på *Budskabet*.

## tro & mission

**Udgiver**  
Luthersk Mission  
Industrivænget 40, 3400 Hillerød  
T 48 20 76 60  
E dlm@dlm.dk  
W www.dlm.dk  
Ekspedition: Man-fre 10-15 (onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad  
Oplag 3.600. ISSN 1601-975X

**Kode til netudgave**  
16S4 for 4. kvartal 2016  
16I3 for 3. kvartal 2016

**Redaktion**  
T 48 20 76 80  
E tm@dlm.dk  
Nicklas Lautrup-Melner, ansv. red.  
E nlm@dlm.dk  
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.  
Karin Borup Ravnborg, journalist  
Ole Solgaard, journalist

**Deadline**  
Annoncer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest

tirsdag den 6. december 2016.

Artikler i *Tro & Mission* bliver eventuelt også lagt på LM's hjemmeside.

**Bibellcitater** er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

**Abonnement**  
Luthersk Mission  
T 48 20 76 60, E dlm@dlm.dk  
PBSnr.: 01793985, Deb.grp.: 00002  
Abonnementet løber, til det bliver opsagt.  
Ved adresseændring bedes

oplyst både gammel og ny adresse.

**Pris**  
Danmark: 410 kr. pr. år.  
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.  
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.  
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)  
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

**Annoncer**  
Grundpris: Kr. 9,25 pr. spalte/linje  
Småannoncer kun for private:

125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).  
Derefter 6,50 kroner pr. ord – max. 50 ord.

**Fritidsjournalister**  
København  
Kim Jørgensen  
T 33 21 23 95  
E kimskj@mail.dk  
Christina Holmegaard Pedersen  
T 59 27 40 02  
E cnillima@hotmail.com  
Lolland-Falster  
Jan Nielsen  
T 54 85 44 96

E lrn\_jan@mail.dk  
Sønderjylland-Fyn  
Ulla Jacobsen  
T 61 67 21 49  
E ullajacobsen@live.dk  
Vestjylland  
Gunnar Riis Jensen  
T 97 12 74 62  
E gunnar@riis.mail.dk

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390 eller via MobilePay/Swipp 93 39 00 20.



**SAYANARA TOALA** ►► Jeg har lært rigtig meget. Gud bruger denne tid på bibelskolen til at arbejde i særlige områder af mit liv, som forhindrede mig i at have et intimt forhold til ham

## Bibelskole skal styrke den peruanske kirke

Mange forskellige unge fra tre lande er elever på den lutherske bibelskole i ni måneder

AF KAJA LAUTERBACH

I Arequipa i Peru har den lutherske kirke en bibelskole med ni elever. De kommer fra både Peru, Bolivia og Ecuador, og de kommer fra meget forskellig baggrund.

Bibelskolen har lokaler på samme grund som præsteseminaret SETELA. Opholdet på bibelskolen varer i ni måneder fra marts med fri hele juli måned.

Bibelskolen blev oprettet af LM-missionærerne Mirjam og Rolf Leinum i 2015.

Som led i undervisningen tager eleverne på ture til andre byer i Peru. Både for at evangelisere, men også for at hjælpe små kirker.



### Støt LM's arbejde på bibelskoler

- MobilePay/Swipp 93 39 00 22
- LM's hjemmeside: [dlm.dk/stoet](http://dlm.dk/stoet)



De unge på bibelskolen i Arequipa bor sammen og fungerer på mange måder som en familie i de ni måneder, opholdet varer.

FOTO: LEINUM

## Gud udfordrede mig til at tage på bibelskole

Sayanara Toala fra Ecuador er nitten år gammel. Hun kommer fra en familie hvor faderen var alkoholiker og stofmisbruger.

Hun og hendes søskende begyndte at komme i en evangelisk luthersk kirke i Ecuador, da hun var fem år gammel, selvom hendes forældre ikke var interesserede i at kende Gud.

Da Sayanara var elleve år gammel, blev hendes far indlagt på et rehabiliteringscenter for at komme ud af misbruget.

"Da min far var indlagt på rehabiliteringscentret, accepterede han Jesus som sin frelser," fortæller hun.

Selvom Sayanaras far tog imod Jesus som sin frelser, ville hendes mor fortsat ikke have noget med Gud at gøre. Men efter noget tid tog hun heldigvis imod invitationen til at komme med i kirke og accepterede også Jesus som sin frelser.

**Gud ændrede planer**  
Sayanara fortæller, at hun egentlig ikke havde tænkt sig

at tage på bibelskole, fordi hun havde andre planer.

"Men Gud gav mine planer en anden retning, og han gav mig den udfordring at tage på bibelskole her i Peru i år," siger hun og henviser til, hvad Gud siger i Jeremias 29,11: *Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.*

Hun siger, at det har været en god oplevelse at være en del af bibelskolen:

"Jeg har lært rigtig meget.

Gud bruger denne tid på bibelskolen til at arbejde i særlige områder af mit liv, som forhindrede mig i at have et intimt forhold til ham."

### Opbakning fra kirken

Sayanaras kirke i Ecuador har været med til at sende hende på bibelskolen.

"Jeg har min kirkes opbakning. Og alt hvad jeg har lært her på bibelskolen, kan jeg komme til at bruge i praksis og lære fra mig, når jeg vender tilbage til Ecuador, så

vi som kirke kan fortsætte med at vokse åndeligt."

Sayanara fortæller, at hun har oplevet et kald fra Gud om at bruge den uddannelse, hun tænker at tage, til at være et vidne om ham.

"Jeg ved ikke endnu, om han vil have mig til at blive i Ecuador eller rejse til et andet land, men jeg beder om, at Gud må bruge mig efter sin vilje, så mange flere kan høre om ham. Jeg kalder mit liv for en vandring med Jesus!"

Mathilde M.T. Krüger



## Jeg har lært at leve tæt med Gud

Nery Sullo fra Arequipa i Peru er 30 år og kommer i en af de lutherske kirker dér. Hun kommer fra en familie med alkohol og vold:

"Mit hjem havde forvandlet sig til en kamplads, hvor min far tævede min mor," siger hun.

Da hun var otte år gammel, kom der en kristen fra den lutherske kirke til deres hjem og fortalte dem om Jesus.

"Min mor og alle vi børn

tog vores tilflugt til Herren fra vores voldelige far," fortæller hun.

### Lagde afstand til Gud

Som tiden gik, og hun blev teenager, kom der flere og flere problemer i hendes liv. Det var svært at få råd til at studere, og hendes venner festede og drak.

"På grund af alle disse ting og på grund af, at Gud ikke ændrede min far, selvom vi hele tiden bad ham om det,

fyldtes mit liv med vrede mod Gud," siger hun og fortsætter:

"Jeg lagde afstand til Gud og tillod, at mine venner fik indflydelse over mit liv. Men Gud forlod mig aldrig – han søgte mig hele tiden, jeg ville bare ikke lytte til ham."

Nery var fløvet over at komme til Gud, fortæller hun. Hun følte sig ikke værdig til hans kærlighed. Men for tre år siden vendte hun tilbage til Guds arme.

"Jeg kunne ikke længere bære den byrde selv, og jeg faldt ydmyget ned for ham, som tilbød mig sin ubetingede kærlighed," siger hun.

### Tid alene med Gud

For Nery har det været en velsignelse at gå på bibelskolen. Hun har lært Jesus bedre at kende, og hun har lært at leve tæt med Gud.

Noget helt konkret, hun har lært er, at det er vigtigt at have tid alene med Gud,

og at i livet med Jesus er der lidelse, men også håb, og det vil hun gerne dele med andre

"I min kirke har vi startet en evangeliserings- og besøgsguppe, hvor vi tager ud og besøger folk i deres hjem og starter små cellegrupper, så vi kan bringe håbets budskab til deres hjem. Det håber jeg meget, jeg kan fortsætte med at tjene!"

Mathilde M.T. Krüger





## Souschef Blå Kors Varmestue Herning

blaakors.dk

Blå Kors Varmestue i Herning søger en udviklingsorienteret souschef, som ønsker at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker.

Du skal have en socialfaglig eller diakonal uddannelse og erfaring i at arbejde med socialt udsatte mennesker. Du får en varieret hverdag og mulighed for at sætte dit præg på varimestuens udvikling. Jobbet er på 37 timer.

Anstillingsfristen er 8. december 2016 kl. 12.00.

Se hele stillingsopslaget på [blaakors.dk/job](http://blaakors.dk/job)

BLÅ KORS + VARMESTUE

## Gå med Luther hver dag i 2017



Til far  
424 sider  
249,95 kr.

MARTIN LUTHER

### Et år med Luther

»Det er lige dele trøstende, opklarende, skarpt og – temmelig ofte – morsomt.«

Sådan skriver Jens Ole Christensen, efter at han i en måned har læst i »Et år med Luther«. Bogen rummer 366 tekster af den mand, der i 1517 gav startskuddet til reformationen.

Bogen har i forskellige udgaver været tilgængelig på dansk siden 1740 under titlen »Dr. Martin Luthers bibelske Skattekiste«, men foreligger her i en helt ny udgave med kildehenvisninger, forklaringer og oversættelse ved fhv. sognepræst Ove Paulsen.

## Stemmer sindet til lovprisning



Til mor  
424 sider  
249,95 kr.

ARNT UHRE

### I Kristus

Billedkunstner Arnt Uhre har tegnet 57 kultegninger over bibelske motiver, og forskellige skribenter har skrevet en meditation til hvert billede.

»Hvert opslag med billede og tekst stemmer sindet til andagt, tak og lovprisning af Kristus.«

Indre Missions Tidende



Til  
storebror  
299,95 kr.

THOMAS TEGLGAARD

### JOHN

#### Et år med Johannes-evangeliet

»Thomas Teglgaard benytter sig af en frejdig og til tider provokerende skrivestil, som giver en frisk vinkel på de mange emner, der tages fat på.«

Tro & Mission

»Formår at tale ind i vores hverdag i 2016.«

Indre Missions Tidende

INGER BENDIX ►► Jeg tænker på, at jeg nok snart skal dø. Men døden er værst for den efterladte. Den døde har jo nået målet

# Møde med Jesus gav ny livskurs

Ægteparret Bendix ser tilbage på over 50 års engagement i LM

AF OLE SOLGAARD

Det var et møde med Jehovas Vidner, der vakte Inger og Bent J. Bendix' interesse for at studere Bibelen.

Hun, der i dag er 79 år, er opvokset i Sønderjylland i et "kirkeligt" hjem, som hun siger, og havde et uforløst forhold til Gud. Han, der i dag er 85 år, har rødder i Himmerland i et hjem med religiøst præg, men uden engagement i kirke eller missionshus. De mødte hinanden på Fyn og blev gift, men det med Gud og kristendom var ikke et emne, de forholdt sig til eller snakkede med hinanden om.

### Forløsende

I 1961 flyttede Inger og Bent J. Bendix til Bornholm, og det samme gjorde Ingers søster og svoger. Som nye på øen var de på udkig efter noget at bruge aftenerne på. De overvejede at finde et forum, hvor man kunne diskutere politik, men i mellemtiden stødte de på nogle folk fra Jehovas vidner.

Det gav dem anledning til at begynde at drøfte Bibelen med hinanden. De blev klar over, at Jehovas Vidner tog fejl, og at Jesus måtte være frelser og Gud.

"Vi ved, at der i den periode var LM'ere i Pedersker, hvor vi boede, der bad for os. Og købmanden satte os i forbindelse med den lokale ungdomsformand i LM, Vagner Mouridsen. Gennem samtaler med ham og andre fik vi alle fire efterhånden øjnene op for, hvor forløsende det kristne evangelium er," fortæller Inger Bendix.

"Der faldt en sten fra hjertet, da jeg så, at Jesus har båret alle mine synder. Jeg havde før troet, at jeg skulle fortjene mig til frelsen. Evangeliet gav mig en fred og hvile, som var helt ny for mig," husker hun.

For Bent J. Bendix tog processen lidt længere tid. Han blev ret hurtigt klar over, at Gud eksisterer, og at Jesus er frelser. Men det tog noget tid at gribe evan-



Inger og Bent J. Bendix har været engageret i både børne-, kvinde- og radioarbejde.

gelliet og finde hvile i det.

### Engageret

Ægteparret fik dermed en helt ny livsanskuelse, der kom til at udstikke kursen for deres liv.

Siden 1964 har Inger og Bent J. Bendix været en del af LM, som de ret hurtigt engagerede sig i. De var begge drevet af et ønske om at række ud med evangeliet, så flere kunne få del i det.

Hun var i 25 år med som leder i børnearbejdet, og i mange år var hun producer på LUMI Radio Bornholm, ved siden af sit arbejde som sygeplejerske. Bogsalg og en Projekt Hannah-bede-gruppe har hun også haft glæde af at stå for.

Han blev allerede i 1970 kaldet som prædikant i LM, og den tjeneste fortsatte han i frem til 2014. Som telegrafist ved forsvaret havde han primært aften- og natarbejde. Dermed opsparede han nogle ekstra fridage, som eksempelvis gav ham mulighed for at forkynde ved teltmøder rundt i landet.

Sideløbende hermed var han formand for LM-kredsen i Pedersker i mange år og medlem af afdelingsstyrelsen for LM Bornholm, heraf 12 år som formand. Desuden var han involveret i radiomission via Norea Ra-

mere professionelle.

### Kæmpende

Bent J. Bendix er taknemmelig for, at han har fået et håb for evigheden og fred med Gud.

Det er dog ikke udtryk for, at han altid oplever livet som fred og idyl.

"Jeg ser nok af natur lidt mørkt på livet. Og der har også været anfægtelser undervejs i mit liv som kristen. Jeg kan ofte blive i tvivl, om jeg selv har det evige liv. Jeg tror, at Djævelen har en indgang hos mig gennem mine depressive og pessimistiske træk," siger han.

"Så min tro opleves mange gange mere som kamp end som hvile. Men jeg har fået hjælp i flere gode bøger om frelsesvished, for eksempel *Guds barn jeg er* af Karl K. Riis. De har hjulpet mig til at finde grundlaget for fred i Jesus og ikke i mig selv."

### Afhængig

Bendix-ægteparret har efter en årrække i Rønne nu fundet sig en ældrevenlig lejlighed i Aakirkeby.

Inger Bendix har de sidste 10 år lidt af Parkinsons sygdom. Det giver hende en del fysiske begrænsninger. Stemmen er svag, og kræfterne få. Og det smitter af på hendes humør. Hun synes ikke, hun kan være til gavn for andre længere. Indtil videre passer parret sig selv og hinanden. Men på grund af sygdommen kommer de ikke så meget uden for hjemmet.

"Jeg tænker også på, at jeg nok snart skal dø. Og det har vi snakket en del om. Men døden er værst for den efterladte. Den døde har jo nået målet," siger hun.

Sygdommen har forstærket en afhængighed over, om hun er god nok som menneske og kristen, men midt i det hele finder hun hvile i, at det, Jesus har gjort, er fuldt tilstrækkeligt til evigt fællesskab med Gud.

"Jeg er gennem sygdommen blevet mere afhængig af Jesus, og jeg længes mere efter, at han skal komme igen," fortæller Inger Bendix.



**SIGNE OEHLENSCHLÄGER** ►► Tænk, at skulle tage helt ned til Peru for at finde ud af, hvor meget der er brug for mission her i Danmark. Det er da for vildt

# Kaldet til at bjærge mennesker i havsnød

**”Mission er ikke enten global eller lokal – Gud ønsker at se en multietnisk skare,” lød det på Mission16**

AF KARIN BORUP RAVNBORG

”Mand over bord”. Det var titlen på lørdagens aftenmøde på årets missionskonference på Luthersk Missions Højskole (LMH), der havde søfart som det gennemgående tema.

Det blev illustreret på meget dramatisk vis i begyndelsen af mødet, som foregik i mødesalen på LMH. Pludselig blev alt lyset slukket, så de 400 deltagere sad i buldermørke. Strobelys signalerede blinkende lyn, der flængede himlen, og en sønderrivende lyd af torden fyldte salen.

Op langs midtergangen i mødesalen blev der trukket en stor redningsgummibåd ind, hvori der sad to piger og spejdede ud over ”vandet”.

”Er du frelst? Er du frelst?” råbte de ud over forsamlingen, og med det lille dramaoptrin fik spørgsmålet lov til at hænge tykt i luften.

## Gud vil, at alle skal frelses

Den dramatiske indledning dannede bro til aftenens tale, som blev holdt af fri-menighedspræst Peter Techow fra Rønne. Hans anliggende var meget klart: Gud vil, at alle mennesker



Et dramastykke med to piger i en redningsgummibåd var optakt til prædikenen lørdag aften.

skal frelses og komme til tro på ham.

”Han vil bruge os til at redde mennesker ud af den fortabte verden – ligesom han har reddet os. Jesus vil gøre os, dig og mig, til menneskefiskere. Ikke som en hobby, men som et liv i mission,” pointerede han.

Peter Techow advarede

også mod at falde i en af to grøfter: enten at fokusere ensidigt på lokal mission eller ensidigt på global mission.

”Mission er ikke enten/eller. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tænkte mere i ’glo-kal’ mission. Vi skal drive mission blandt dem, vi lever iblandt. Men lad os

også være medinvolveret i global mission, så vi bliver medbedende, medgivende og eventuelt medgående, hvis vi bliver kaldet til mission blandt andre folkeslag,” understregede han.

I løbet af konferencen var der forskellige indslag, der skulle være med til at trække missionsarbejdet i

## Om missionskonferencen

’Mission’ er Luthersk Missions Ungdoms (LMU) og Luthersk Missions Højskoles (LMH) årlige missionskonference.

Konferencen blev holdt 18.-20. november på LMH og sigter primært mod at opmuntre og udfordre deltagerne til at leve et liv i mission.

Læs mere på hjemmesiden [mission16.dk](http://mission16.dk).



udlandet tættere på.

Blandt andet blev der vist en video med LM-missionær Ole Malmgaard fra Dar es Salaam, der fortalte om en vellykket evangelisationstur, hvor mange blev omvendt og kom til tro på Jesus.

## Rejse til Peru åbnede mine øjne

For mange af deltagerne blev det stærke kald, der lød på Mission16, en øjenåbner.

Selv om mission herhjemme i hverdagen måske fylder mest i deres bevidsthed, har de unge også hjerte for global mission. Det viste den store interesse og engagement i at samle penge ind til mission. Næsten 45.000 kroner blev givet på konferencen til LMU's missionsprojekt blandt unge i Peru.

Det var da også mødet

med Peru, der åbnede hendes øjne for mission, fortæller en af deltagerne på Mission16, Signe Oehlen-schläger fra Hillerød.

Hun var i august med på LMU's rejse til Peru, hvor hun mødte nogle af den peruanske kirkes unge.

”Vi kom en lille flok fra vesten med overskud og sagde, at vi gerne ville bede for dem. Da de hørte os fortælle om, at der ikke var ret mange kristne i Danmark, spurgte de, om de ikke måtte bede for os i stedet.”

”Tænk, at skulle tage helt ned til Peru for at finde ud af, hvor meget der er brug for mission her i Danmark. Det er da vildt,” udbryder den 19-årige LMU'er.

Læs flere reaktioner fra deltagerne herunder – og se også på [dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt)

# Deltagere: Hverdagsmission og diakoni optager os

Mange unge vil gerne engagere sig lokalt og være noget for dem, de er iblandt, mener deltagere



Sarah Hansen, 22 år  
Aarhus

”Jeg synes, det er rigtig rart at komme på Mission16 og få noget koncentreret forkyndelse om mission. Jeg bliver virkelig opmuntret til at snakke med mine klassekammerater om min tro.”

”Det passer ikke, at vi unge ikke interesserer os for mission. Vi har nok bare mere fokus på dem, vi møder i hverdagen, tror jeg.”

”Det er jo ikke kun i udlandet, der er brug for mission. Det er også lige så meget herhjemme.”

”Nu læser jeg på Diakonhøjskolen, så hvis jeg skulle rejse ud til mission i udlandet, så skulle det helt klart være til noget socialt eller diakonalt arbejde – eller måske noget med undervisning af børn.”



Victor Petersen, 20 år  
Svendborg

”Mission16 – det er ganske enkelt fantastisk. Gode venner, seriøsitet og fest og ballade. En bedre kombi findes ikke!”

”For mig kan mission lige så godt være at trække en kammerat med til KFS-møde som at rejse ud til udlandet.”

”Jeg tror bestemt, at unge interesserer sig for

mission. Det kan godt være, vi ikke tænker så meget over, at der skal sendes missionærer ud. Vi har nok bare fokus på det på en anden måde.”

”Hvis jeg skulle rejse ud, så skulle det være til noget praktisk arbejde – et eller andet med noget, der skulle ordnes eller repareres.”



Filippa Einarsson, 22 år  
Lund

”Jeg har kun været en enkelt dag her på Mission16, men jeg synes, det har været rigtig god undervisning. Jeg kan godt lide temaet – det hænger rigtig godt sammen.”

”Jeg tror, der er mange unge, der synes, mission er vigtig. Jeg tænker selv meget over hverdagsmission og at få snakket om

kristendom med mine venner på studiet.”

”Og så prøver jeg at huske at få bedt for missionærerne og følge lidt med i, hvad der sker i deres liv på blogs og lignende.”

”Hvis jeg skulle rejse ud, så skulle det være til et arbejde med børn – for eksempel Daughters i Cambodja – eller også ungdomsarbejde.”



## TEMA | VÆKKELSE

**BIRGER REUSS SCHMIDT** ► Historien vidner om, at ikke al vækkelsesforkyndelse er sund, men det ændrer ikke ved, at der også i dag er behov for sund vækkelsesforkyndelse

# Stadig behov for vækkelsesforkyndelse

**Vækkelsesforkyndelse er at udfordre til personlig stillingtagen, men der er forskellige målgrupper**

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Vækkelse handler om at vågne op. Om at vende tilbage til det troens liv, som var engang. Om at komme ud af den selvfølgelighed og ligegyldighed, som råder, hvor livet er stivnet i former og traditioner. Om at gøre op med synden og bryde med den verdslighed, som har sneget sig ind.

Lignelsen om de ti brudepiger illustrerer dette meget klart ligesom adskillige af menighedsbrevene i Johannes Åbenbaring kapitel 2-3.

Men ellers finder vi den mest i Det Gamle Testamente, hvor Herrens profeter igen og igen må prædike vækkelse til det frafaldne folk. Se for eksempel de tre eksempler i Ezras Bog 9 og Nehemias' Bog 8-9 og 13. Der er betegnende nok kun 15-20 år mellem hver af disse tre begivenheder.

Jeg tror, vi har mere behov for vækkelsesforkyndelse i dag, end vi bryder os om at tænke på.

Spørgeskemaundersøgel-

*"Jeg tror, vi har mere behov for vækkelsesforkyndelse i dag, end vi bryder os om at tænke på," skriver menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt.*

sen i *Projekt God Forkyndelse* viser ganske vist, at 59 procent af LM'erne mener, at der i forkyndelsen lyder et klart kald til omvendelse.

Men kan man tale om et klart kald, når altså 41 procent ikke hører det? Og hvad med den store gruppe, som ikke har deltaget i undersøgelsen?

**Sund og usund vækkelsesforkyndelse**  
Men historien vidner også om, at ikke al vækkelsesforkyndelse er sund. En stærk udfordring til personlig stillingtagen kan gå over gevind og blive uevangelisk. Det



FOTO: PIXABAY

har også været en fristelse for vækkelsesforkyndelsen at gøre brug af psykologiske virkemidler på en usund måde.

Det ændrer ikke ved, at der også i dag er behov for en sund vækkelsesforkyndelse.

Vækkelse kan ingen af os beslutte eller skabe. Vækkelsen kommer, når Gud griber ind ved sin Ånd.

Vores udfordring er derfor mere end noget andet – både som forkyndere og tilhørere – at besinde os på den formanings, som er et stadigt omkvæd i menighedsbrevene: "Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne!"

**Vækkelsesforkyndelse er mange ting**  
Vækkelsesforkyndelse er

at udfordre og appellere til personlig stillingtagen. Det kan være klargørende at skelne mellem forskellige målgrupper.

**Ransagende forkyndelse**  
Her er tale om den klassiske vækkelsesforkyndelse, som til stadighed må lyde blandt Guds folk. Vi står altid i fare for at glide bort fra evangeliet og/eller ende i verdsliggørelse. Der vil altid sidde personer på kirke- eller missionshusbænken, som ikke lever deres liv i troen på Jesus.

Vi hverken kan eller skal gå ud fra, at alle i det kristne fællesskab er Guds børn. Denne gruppe, som ofte ikke er synlig, må indimellem udfordres og anfægtes.

**Afklarende forkyndelse**  
Her tænkes på forkyndelse til unge fra kristne hjem. De skal ikke omvendes i egentlig forstand, så sandt de lever i deres dåbs nåde. Men de har behov for en bevidst afklaring og personlig stillingtagen, og vi skylder at give dem en anledning til at

bekende deres tro. Det kan ske gennem en appel til at træffe en personlig beslutning for deres tro.

Måske skulle vi, som man gør i andre sammenhænge, udarbejde en overgivelsesbøn, som man udfordrer mennesker til bede med på. Det forekommer mere evangelisk end "gamle dages" håndsoprækning eller overdrevne pres for at søge personlig sjælesorg hos prædikanten efterfølgende.

**Evangeliserende forkyndelse**  
Her er målgruppen mennesker, som ikke har en baggrund i kirkelige eller missionske miljøer. Der er tale om mennesker, som måske for første gang i deres liv hører evangeliet forkyndt.

Som i al anden forkyndelse er der også her brug for at skabe kontakt og at vise indleven og forståelse. Men det er også på et tidspunkt nødvendigt at udfordre konkret og personligt. Paulus' prædiken på Areopagos i Apostenes Gerninger kapitel 17 er et godt eksempel på det.

## Forkynd evangeliet – og sig så amen

Evigheden må ikke forsvinde fra forkyndelsen, advarer erfaren prædikant

AF KAJA LAUTERBACH

Jørgen Haahr fra Ølgod var teenager i 1930'erne, og når han tænker tilbage på, om forkyndelsen dengang var anderledes end i dag, er der især en ting, han standser ved: Evighedsperspektivet var mere fremtrædende, hvor man i dag forkynder mere om kristenlivet.

"Der lød en konstant opfordring til omvendelse og advarsel mod at gå fortabt, og det var måske nok lidt ensidigt," siger han tøvende.

Personligt kørte han fuldstændig fast. Han hørte det som et krav, men manglede hjælp til, hvordan han skulle omvende sig.

"Det hjælper ikke så meget at sige: Du skal, hvis

man ikke kan," siger han og fortæller, at det gav forløsning, da han læste Rosenius og fandt ud af, at han netop siger, at man ikke kan bygge sin frelsesvished på omvendelse og tro.

"Jeg fandt et hvilepunkt uden for mig selv, og det er nødvendigt for at have frelsesvished," siger han.

**Evighedsperspektivet**  
Jørgen Haahr blev selv kaldet til prædikant i LM i 1958, og netop forholdet mellem lov – Guds krav – og evangelium – at Jesus har opfyldt det hele – har præget hans forkyndelse.

Han bruger to jernbaneskiner som et billede på lov og evangelium. Man kan ikke køre på kun den ene af dem, og det går for alvor

galt, hvis man begynder at blande dem sammen.

"Det er underligt, som Rosenius er tidløs. Man kan godt bruge andre ord, men selve sagen er egentlig den samme, nemlig 'Du skal tro – over for at du får lov til at tro på det, der er gjort for dig,'" siger han.

94-årige Jørgen Haahr betragter forkyndelsen som en balancegang med to nødvendige sider, hvor ingen af dem må få overvægt.

"Som jeg selv oplevede det som ung, er der behov for at tale ind i livet som kristen, men jeg er bange for, at det kan blive lidt skæbnesvangert, hvis evighedspektivet forsvinder. Så får mennesker nemlig så travlt med andre ting – også med formerne," vurderer han.

Han er med på, at en forkyndelse af dom og muligheden for fortabelse for nogle kan virke alt for sort, men tilføjer, at man så må pege på, at der også er noget godt i vente.

"Glæden må have en grund. Vi kan ikke synge halleluja uden at vide hvorfor. Vi må vide, hvad vi er frelst fra."

**Forkynd for dig selv**  
Jørgen Haahr understreger, at prædikanten ikke må være mere optaget af tilhørerne end af prædikenen.

"Hvis man skal bringe Guds ord til andre, er man nødt til at forkynde for dem på en sådan måde, at man selv kan få hjælp af det," siger han.

"Sig det om frelsen i Jesus igen og igen. Det er ikke no-

*Prædikanten må ikke lade sig styre af tiden, men af Guds ord, understreger Jørgen Haahr.*

get selvfølgeligt, at det budskab lever i dag."

Og så formaner han prædikanten til at sige "amen", når han har forkyndt evangeliet. Prædikenen må hellere være lidt kort, end at man følger noget til eller begynder at gentage sig selv.

**Plads til forskellighed**  
En anden forskel fra Jørgen Haahrs ungdom til nu er, at sang og musik og forskellige indslag fylder mere ved møderne.

"Hensigten med det er god, men det skal gerne ikke



kun være det, vi får med hjem. Vi må ikke lade os styre af tiden, men af Guds ord," formaner han

Der skal imidlertid være plads til, at mennesker er forskellige, og det, den ene finder negativt, sætter den anden måske pris på. Ikke mindst er det vigtigt at møde ungdommen positivt, mener han.



## TEMA

FREDERIK BERGGREN SMIDT ►► Der manglende en afgørende dimension. Bibelen og bønner fyldte ikke meget

# Præsten blev indhentet af Gud

Frederik Berggren Smidt begyndte som præst uden et åndeligt ståsted. Hans møde med menigheden i Tersløse blev til et møde med Gud

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Da Frederik Berggren Smidt som 33-årig i 2006 tiltrådte præsteembedet i Tersløse sogn på Vestsjælland, var det med en betydelig selv-sikkerhed i bagagen. Han havde som nyuddannet fået det første embede, han søgte, og med en fortid som professionel historiefortæller var det ikke svært for ham at holde engagerede, poetiske og nærværende prædikener. Han medbragte en stor viden fra teologistudiet, og desuden var han god til at sætte aktiviteter i gang.

"Men der manglende en afgørende dimension. Bibelen og bønner fyldte ikke meget. Jobbet som præst handlede om at skabe gode fællesskaber," fortæller han i dag.

Det var mødet med menigheden, der inden for det næste år ændrede hans forhold til Gud. Særlig tre episoder kom til at gøre indtryk på ham.

## Uddrivelse af ånder

En dag ringer telefonen i præstegården, og enke- manden efter den første kvinde, Frederik Berggren Smidt begravede i sognet, er i røret. Han fortæller, at han er hjemsøgt. Hans afdøde kone står ved hans seng hver aften, og han kan ikke sove. Han har været ved lægen og fået beroligende medicin, men det hjælper ikke.

"Han var ikke specielt kirkelig, men han ringede til præsten, fordi ingen andre kunne hjælpe ham. Jeg anede ingenting om den slags, men jeg har altid haft den holdning, at når nogen kalder på præsten, så kommer jeg," siger Frederik Berggren Smidt.

Den unge præst havde intet lært om åndeudrivelse på teologistudiet, men han fandt noget materiale om det. Og så tog han ud til enkemanden og gik huset igennem.

"I hvert rum bad jeg de onde ånder om at forlade stedet, bad Gud velsigne det og stænkede vlevand. Da vi



"Bibelen, som gennem teologistudiet blev klippet i stumper og stykker, er nu sat sammen igen," siger Frederik Berggren Smidt, der her står ved døren til Tersløse kirke. I september 2013 skiftede han embede til Fredens-Nazaret Sogn på Østerbro i København.

var gennem alle rummene, bad vi fadervor ved køkkenbordet," fortæller han.

14 dage senere måtte han af sted igen. Og denne gang gav han enkemanden et print af fadervor, som blev hængt op ved hans seng.

"Jeg bad ham læse fadervor, næste gang han blev hjemsøgt, og hjemsøgelsen stoppede. I dag kan han minde sin afdøde hustru med glæde."

## Syge blev raske

Noget tid senere blev han kaldt ud til en meget syg kvinde, der gerne ville salves.



Jeg havde i fem år optrådt som fortæller i en forestilling om de danske vikinger. Nu ville jeg fortælle om Jesus, men jeg kendte ham ikke

Frederik Berggren Smidt

"Veninden, der ringede, var så venlig at henvise til kapitel fem i Jakobs brev, så jeg kunne forberede mig. Desuden fandt jeg en flaske med olie, som min forgænger havde ladet ligge."

Frederik Berggren Smidt vidste intet om salving, men tog ud og gennemførte den, mens han sammen med en lille gruppe bad for kvinden under håndspålgelse. Hun kom sig efterhånden og lever i dag.

Den tredje episode var nadver til en dødssyg kvinde på Slagelse sygehus. Det var ikke muligt at komme i kontakt med den syge, så præsten måtte lægge et lille stykke oblat og en dråbe vin ind på kvindens tunge.

Men da han efterfølgende bad fadervor, slog hun øjnene op, og hun kom sig af sin sygdom.

## Gud trådte nær

Frederik Berggren Smidt er vokset op i et almindeligt kulturkristent hjem i Roskilde. Familien gik i kirke fire gange om året og hyldede kristne værdier som næstekærlighed. Men tro var ikke noget, man talte om.

Det var det heller ikke for Frederik Berggren Smidt, som levede et ganske almindeligt ungdomsliv. Men da den musikinteresserede unge mand i 1995 var på en rytmisk højskole i Odsherred, skete der en aften noget underligt. Han havde en uro i kroppen og gik en lang tur. Undervejs blev han på en markvej truet af to hunde, hvilket normalt ville gøre ham rædselsslagen.

"Men jeg oplevede, at der var én, der trådte mig nær, og sagde: 'Gå roligt videre, jeg skal nok passe på dig.'"

Det ændrede Frederiks liv. Han oplevede det som et kald fra Gud, og det samme gjorde hans senere hustru, Lise, som han mødte på højskolen og i dag har tre børn sammen med.

## Teolog uden Jesus

"Jeg havde i fem år optrådt som fortæller i en forestilling om de danske vikinger. Nu ville jeg fortælle om Jesus, men jeg kendte ham ikke."

Så han søgte ind på teologistudiet i København og fik et chok, da han så fagenes navne. Dogmatik, eksege-

se og hebraisk var ord, der absolut ikke sagde ham noget. Men han gik i gang – og holdt sig i øvrigt langt væk fra de "sorte" studenter fra Dansk Bibel-Institut.

"Der var en andagtsgruppe, der holdt til i et lokale på anden sal på Universitetet. En dag var jeg på vej derop, men modet svigtede mig, så jeg vendte om på trappen! Jeg fik en stor viden på studiet, men der var ingen ilt til troen."

## Bibelen blev samlet

Frederik Berggren Smidt siger, at menigheden i Tersløse har lært ham to ting.

"For det første, at bøn er en del af det daglige liv med Gud. For ti år siden talte jeg med mig selv, hvis jeg var alene eller ville være tænk-som. I dag beder jeg til Gud i alle livssituationer. Jeg går således direkte til Jesus og beder ham om hjælp og mod til at løse de opgaver, jeg står i."

"Jeg har fundet en meget stor fred i, at jeg er en elsket synder. Det er min helt grundlæggende forståelse af evangeliet, og derfor er min tilbagevendende bøn

også, at Gud vil forbarme sig over mig.

For det andet har han lært, at Guds ord er levende ord lige ind i menneskers livssituation.

"Den bibel, som blev klippet i stykker under teologistudiet, er blevet samlet igen for mig. Da jeg blev præst, var jeg en postmoderne pietist. Jeg ville gerne bringe evangeliet videre, men jeg var liberal i alle moralske spørgsmål. Evangeliet skulle pakkes ind i noget rart, så ingen blev stødt."

Sådan tænker han ikke mere. For få måneder siden blev han kaldt til tjenstlig samtale hos Roskildes biskop Peter Fischer-Møller, fordi han havde skrevet, at den nye kønsneutrale ægteskabslov er i strid med Bibelen og folkekirkens bekendelsesskrifter.

## Fra sidelinje til frontlinje

"For første gang i mit liv så jeg ikke bare til fra sidelinjen, men var med i frontlinjen."

Det var en voldsom oplevelse, men det får ham ikke til at forlade folkekirken.

"Jeg har overvejet min fremtid, men har besluttet mig til at blive i folkekirken for at vente og se, hvad Gud vil med mig. Lige nu har jeg det sådan, at folkekirken er en god missionsmark, hvor jeg kan nå mennesker med budskabet fra Gud," siger han.

Når Frederik Berggren Smidt ser tilbage på sine første syv år som sognepræst, synes han, at han har lært meget. Da han begyndte, handlede det om at sætte så mange aktiviteter i gang som muligt.

"Jeg havde travlt med at løbe foran Gud," siger han i dag.

Men Gud indhentede ham, og i dag er det Gud, der sætter dagsordenen.

"I dag beder jeg til, at Gud må gå foran. Jeg ønsker at vente på ham og lade ham berede den vej, jeg skal gå," siger han.

Artiklen blev bragt første gang i Tro & Mission nummer 17 i september 2012.



## KIRKE ►

## Kommende præsident Trump vil ændre ægteskabslov

Den nyvalgte præsident i USA Donald Trump har ikke planer om at ændre ægteskabslovgivningen og gøre velse af to personer af samme køn ulovligt.

Det fortæller han til tv-programmet 60 minutes.

"Det er irrelevant, fordi det allerede er blevet afgjort. Det er lov. Det blev afgjort i højesteret, og det har jeg det fint med."

Hjemmesiden *ChristianTimes.com* fortæller, at forretningsmanden i oktober 2015 gav udtryk for det modsatte. Her ytrede han interesse i at ændre højesteretsafgørelsen, der legaliserede homoseksuelle ægteskaber.

nlm

## Kristne kinesere fratvinges organer

Det kinesiske styre benytter sig af tvungen organdonation. Det er primært personer, der praktiserer Falun Gong-troen, der er blevet fratvunget deres organer. Men også kristne fra de ulovlige husmenigheder er blevet ramt ligesom andre, der har været fængslet af det kinesiske styre.

Det er konklusionen på en rapport lavet af den internationale menneskerettighedsadvokat David Matas og den canadiske advokat og minister David Kilgour.

Der er blevet foretaget mellem 60.000 og 100.000 ufri-villige organtransplantationer årligt i Kina siden år 2000 anslår rapporten.

nlm

## Missionær blandt nyreligiøse modtager pris

Ole Skjerbæk Madsen blev den 25. november udnævnt som årets teolog af Menighedsfakultetet (MF) i Aarhus. Han gør et utrætteligt arbejde for at nå nyreligiøst orienterede mennesker i Danmark, hedder det i begrundelsen. Hans indsats sammenlignes med Paulus' forsøg på at række evangeliet ind i datidens græske religiøsitet.

Med udnævnelsen følger en check på 5.000 kroner.

Den københavnske teolog, der er født i 1947, har mødt både ros og kritik for sit arbejde. Han har dog forsvaret sig med, at hans brug af nyreligiøse elementer er en måde at skabe et fælles sprog, ligesom man må lære det lokale sprog, når man driver mission i et fremmed land.

Ole Skjerbæk Madsen har været ansat i Areopagos siden 2000. Tidligere var han folkekirkopræst.

nlm

ELSE WIWE ►► Jeg havde ikke forestillet mig, at en pris kunne gøre så stor forskel så mange forskellige steder

## Anerkendelse til samarbejde om integration

I Haderslev har sognekirker, kirkelige organisationer og frikirker etableret en fælles platform til arbejdet med flygtninge



Tværkulturel konsulent Else Wiwe (i midten) modtog Tværkulturelt Centers aktivitetspris Stjernestunder sammen med koordinator i FIN Helene Nørgaard og nuværende og tidligere flygtninge fra Haderslev.

AF KAJA LAUTERBACH

I Haderslev har sognekirker, kirkelige organisationer og frikirker et samarbejdsforum, der fungerer som en fælles platform over for kommunen, sprogskolen, asylcentre og andre, når det gælder arbejdet med flygtninge.

Det er Fælleskirkeligt Integrations Netværk (FIN), som blev oprettet i 2010 med henblik på etablering af en fælles kontaktfamilieordning for byens flygtninge.

Siden er arbejdet blevet udvidet, så FIN koordinerer en lang række populære

tiltag som for eksempel en multicafé for asylansøgere, dåbsundervisning og kvindeklubben "Kvinder møder kvinder".

## Fælles stemme

Som en anerkendelse af det arbejde har FIN modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris *Stjernestunder 2016*.

Erfaringerne viser nemlig, at når kirker og missionsforeninger koordinerer de kirkelige tilbud og har en fælles stemme, bliver samarbejdet med kommunen og andre lettere – og dermed bliver det lettere at få kontakt til dem, kirkerne gerne

vil hjælpe, skriver Tværkulturelt Center som begrundelse i en pressemeddelelse.

## Taknemmelig

Else Wiwe er tværkulturel konsulent i LM og en af de tre koordinatore i FIN.

Hun glæder sig over anerkendelsen og er virkelig taknemmelig for den store opmærksomhed, som prisen har skabt. For eksempel har der været omtaler i både lokale og landsdækkende aviser.

"Jeg havde ikke forestillet mig, at en pris kunne gøre så stor forskel så mange forskellige steder," siger hun.

Prisen består af tre kurve

slik og en stak postkort, der omtaler, hvad FIN er. Else Wiwe glæder sig over at kunne gøre arbejdet mere kendt ved at sprede kortene og ved at kunne dele slik ud i forskellige sammenhænge.

**Inspiration til andre byer**  
Det kirkelige samarbejde i Haderslev er blevet til inspiration flere steder i landet.

I Holstebro og Aalborg har de allerede dannet *Kirkenes Integrations Samarbejde*, og flere andre byer er på vej med deres ud på, hvordan kirker og missionsforeninger kan lave en fælles indsats for integration af flygtninge.

## Kristne budskaber som vægpynt

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Gør dit hjem til et vidnesbyrd for dig og dine gæster", reklamerer hjemmesiden *pitna.dk*. Den er bare ét eksempel på, hvordan skriftsteder på væggen er ved at blive moderne igen.

Broderede eller malede skriftsteder hænger i mange kristne hjem landet over.

Det seneste halvandet år er der dog skudt hjemmesider op, som leverer skriftsteder på tryk i en mere moderne udgave.

## Luthers 95 teser på væggen

Det gælder for eksempel *kristneplakater.dk*, *ordpa-avaeggen.dk* og *pitna.dk*, som den senest tilkomne i oktober. Også hjemme-



siden *masihl.dk* sælger skriftsteder trykt på MDF-plader.

Det er dog ikke kun bibelvers, man kan få som væg-

dekoration. Kristneplakater.dk har eksempelvis lavet en plakat med Martin Luthers 95 teser i anledning af 500-året for reformationen

i 2017, og det er også muligt at købe salmevers på tryk.

## Opmuntring og vidnesbyrd

Oliver Øgendahl, der til daglig læser på HHX og kommer i LMU i Nordvestkirken i København, er en af bagmændene til hjemmesiden *pitna.dk*.

Han ville gerne have et bibelvers op på væggen, men

fandt ikke noget, der faldt i hans smag, da han søgte på internettet. Det gav ham ideen til at starte virksomheden op sammen med sin kammerat, der er designer.

"Vi har ikke noget ønske om at tjene penge på det, men vi vil rigtig gerne, at vores plakater må være med til at skabe opmuntring og vidnesbyrd rundt omkring i kristne hjem," forklarer han.



**LARS FREDERIKSEN** ▶▶ Ud over de mange Jesus-sange, er der også sange, der empatisk lægger røst til den smerte, der desværre alt for ofte følger i kølvandet på den dejlige juletid

## Jul for søgende, sårede og sarte sjæle

CD-ANMELDELSE  
AF LARS FREDERIKSEN  
BEDEMAND  
LARS.E.FREDERIKSEN@GMAIL.  
COM

Hans Jørn Østerby:  
*Da julen var jul*  
Langvad Musik 2016

Fysisk cd: 120,- kroner  
Download: 80,- kroner

Så har Hans Jørn Østerby fejret sit 35-års jubilæum som omrejsende trubadur ved at udgive en ny og vedkommende cd. Denne gang blev det en juleplade med titlen *Da julen var jul*.

Gennem de sidste 27 år har Hans Jørn Østerby udgivet 13 cd'er, og stillen, indholdet og stemmen for nægter sig ikke. Her er ingen julestads, klokker og englebasuner, men fine, skrøbelige, akustiske viser med Hans Jørns habile guitar-spil i front, dejligt akkom-

pagneret af et vise-jazzet trommesæt, kontrabas, saxofon med mere. Nogle er sikkert ikke så vilde med Hans Jørns uskolede og melankolske måde at synge på, men på denne udgivelse rammer han faktisk plet på de fleste sange.

Hans Jørn Østerby har noget på hjerte. Han vil gøre juleevangeliet tilgængeligt og nærværende for de mange søgende, sårede og sarte sjæle, der går omkring. December er en særlig svær måned for mange. Derfor lægger han ud med den selvbiografiske titelsang *Da julen var jul*, om dengang en lille Hans Jørn cyklede omkring i det vestjyske og glædede sig til den dejlige juletid.

Ja, det var dengang, da julen endnu var jul!

Men nu i den voksne, fortravede, kommercielle jul, hvor vi prøver at fortrænge bevidstheden om dem, der græder, har juleglæden fået en anden kulør.



Derfor er det godt set, at der ud over de mange Jesus-sange også skal være plads til sange som *Skal vi give op sammen, Jeg vil tænde lys for dig, Jeg har set dine øjne* og *Jul er vores største glæde*. Sange, der empatisk lægger røst til den smerte, der desværre alt for ofte følger i kølvandet på den dejlige juletid!

Men det hele knyttes klart

og tydeligt sammen af en håndfuld fine, forkyndende sange om julens egentlige indhold og kerne – det lille barn i krybben, som er Guds svar til de søgende, sårede og sarte, juletrætte sjæle ...

"Når det er mørkt, så mørkt som det er, da er det, juleunderet sker, at Gud, som skabte alt på denne jord, er et lille barn hos sin mor!"

## Pæn og glitrende baggrundsmusik

CD-ANMELDELSE  
AF DITTE NYGAARD  
EFTERSKOLELÆRER  
DITTENYGAARDJENSEN@  
GMAIL.COM

Marie Lind:  
*Christmas Time*  
Marielind.dk 2016

120,- kroner

Vi har herhjemme taget forsmag på julen – eller rettere sagt på julemusikken. I postkassen lå en dag en ny cd til samlingen. Den er lavet af Marie Lind, som vi kender fra tidligere udgivelser som *Kongers Konge (2010)* og *Overalt på jord (2011)*.

På begge de foregående album fortolker Marie sangene af Keith & Kristyn Getty og Stuart Townend. Nu er Marie Lind ude med sit tredje album, og denne gang

er det julealbummet *Christmas Time*.

Marie Lind der er uddannet sanger og performer, bringer med sin smukke og stilsikre stemme god kvalitet til de udvalgte julesange. Albummet er produceret af de talentfulde herrer Jacob Worm og Jesper Smalbro, der også spiller med på albummets ti sange. Med sig har de Eddi Jarl, Mathias Jæger og guitaristen Michael Vestbo. Sammen skaber de en fantastisk ramme, og musikteknisk er der ikke en finger at sætte på produktionen, der fortolker, skaber og er gennemført til mindste detalje.

Sammenlignet med de to foregående album må jeg dog undre mig over indholdet på denne cd. Med så stor en talentmasse forstår jeg ikke, hvorfor vi skal hives igennem så mange sange, der er sunget og fortolket i ét væk. Flere numre kommer

til at fremstå "sukkersøde" og fortærskede. Er man vild med julemusik i sin polerede form, er dette et godt album at investere i.

Det formår ikke at gå i hjertet på mig, men bliver pæn, glitrende baggrundsmusik, som aldrig bliver mere end det. Jeg mangler numre med en stærk lyrisk dimension og musik, der pirrer min nysgerrighed og maner til eftertænkning. Albummet i sin helhed kommer til at fremstå lidt for

pænt, og jeg mangler kant og karakter.

Når det er sagt, er der tre numre, der dog kommer til at efterlade spor i min bevidsthed. I numrene *Born Under a Star*, *One Child* og *Mary Did You Know* bliver Marie nærværende i sin fortolkning af sangene. De fremstår ikke helt så polerede som flere af de andre numre. Her kan jeg mærke en ægthed og et nærvær – og det gør, at cd'en får lov til at blive siddende i afsplilleren.

LEDER ▶

## Villige hænder

**P.M. LEGÈNE ER** formentlig ikke et navn, der vækker den store genklang hos ret mange i LM i 2016. Men Legéne var ikke en hr. hvem-som-helst. For lidt over 100 år siden rejste han til Surinam som missionær i et samarbejde mellem LM og Brødremissionen.

Her byggede han børnehjemmet Sukh Dhaam, som 18. oktober fyldte 100 år. LM havde danske medarbejdere på børnehjemmet helt indtil 1996.

**MEN NAVNET SUKH DHAAM** var ikke det, det blev kaldt i LM i hjemmets mange første år. Det var slet og ret "Legénes børnehjem". At hjemmet overhovedet kom op at stå skyldtes nemlig i høj grad hans ihærdige arbejde for det.

Legéne skrev talrige breve, der blev trykt i *Missionsvennen* i årene omkring 1916. Her beskrev han den store nød i landet og bad uden omsvøb læserne om penge. Helt konkret skrev han, hvad det ville koste at bygge børnehjemmet, og hvad det ville koste pr barn pr år at drive hjemmet.

Finansieringen kom op at stå med rekordfart. Under ét år tog det, før børnehjemmet var en realitet. Det er bemærkelsesværdigt, når man tager i betragtning, at 1916 var et krigsår, og at Legéne-parret ikke havde et stort netværk i LM. Han havde indremissionsk baggrund, og hans kone Annie var fra Holland.

**I DAG KAN** vi lære noget af, hvordan P. M. Legénes tro på Gud gennemsyrede hele hans liv. Troen gav ham en nød for mennesker – både deres åndelige og fysiske velbefindende. Troen gav ham øjne, så han gennemskuede, at denne verden er i forfald – dengang eksemplificeret ved en verdenskrig. Og troen gav ham villighed til at lide afsavn.

Og troen boblede også over, så det stadig skrider ud af de gotiske bogstaver i *Missionsvennen*. Det fik folk til lommerne og sikkert også til lønkammeret for at bede for arbejdet.

**DET ER SPENDENDE** at læse om ting, der lykkes. Sådan er det desværre ikke altid, selvom vi brænder for ting. Men Legénes måde at se på verden på, får et spørgsmål til at dukke op, som er aktuelt til enhver tid:

Er tilliden til Gud og villigheden til at gå på hans kald til mission større end min tillid til min opsparing og min magelighed?

**P.M. LEGÈNE KUNNE HAVE** skrevet nok så ivrigt og kunne have brændt nok så meget for at række evangeliet og diakonal omsorg til hindustani-børnene i Surinam, men hvis ikke missionsvennerne også havde haft villighed til at prioritere tid i bøn for arbejdet og penge til byggematerialer, var børnehjemmet formentlig ikke kommet så hurtigt til verden.

Vi, der lever i 2016, må også tage den villighed på os: For vores næstes skyld og for vores egen.

Nicklas Laurup-Melner  
ansv. redaktør

tro &  
mission

inspiration | nærvær | holdning



## Kender du en blind eller svagsynet...?

### Så henvis til KABB!

- ✓ Bibelen og kristen litteratur som CD-lydbog
- ✓ Gratis udlån til blinde og svagsynede
- ✓ Mere end 900 titler – og altid nye på vej
- ✓ Katalog på [www.kabb.dk](http://www.kabb.dk)
- ✓ Kristeligt Lydblad hver måned
- ✓ Årligt sommerstævne



**Kristeligt Arbejde Blandt Blinde**  
Jernbanegade 19 A, 7000 Fredericia  
Tlf: 7591 0255  
Mail: [post@kabb.dk](mailto:post@kabb.dk)

## WE WANT YOU 4 KFUMs SOLDATERHJEM

### Volontører søges

Vi søger knivskarpe og engagerede unge pr. 1. januar 2017.

Har du lyst til at være én af de mange, der gennem generationer har fået en once in a lifetime-oplevelse på et KFUMs Soldaterhjem?

Måske er det også noget for dig?

[job.kfums-soldaterhjem.dk](http://job.kfums-soldaterhjem.dk)



**KFUMs Soldaterhjem**  
Vi er jo lige her  
PROTEKTOR H. K. H. KRUMHOLDS MARI



## BIBELUNDERVISER I CAMBODJA

Vil du være med til at udbrede kendskabet til Jesus og Bibelen blandt cambodjanere?

Der er brug for en missionær, som kan oplære nye kristne i troen samt undervise de lokale præster og evangelister i bibelfag.

Du skal have en teologisk uddannelse eller erfaring med bibelundervisning, forkyndelse eller evangelisation.

### Få mere at vide

Se hele stillingsopslaget på [dlm.dk/job](http://dlm.dk/job).  
Har du spørgsmål, kan du kontakte missionskonsulent Bent Olsen, [bo@dlm.dk](mailto:bo@dlm.dk) / 41 57 82 37



Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

## SYNSPUNKT ▶

### Hvad er det for et kirkesyn, der skiller?

AF ANDREAS KAMMERSGAARD  
IPSEN  
PRÆST I TARM FRIMENIGHED

Tak til Carsten Primdal Lorentsen for kommentar i *Tro & Mission* nummer 20.

Først lidt begrebsafklaring: Ordet "præst" er afledt af det græske "presbyteros", som i NT oversættes med "ældste". Ældsteembedet har i NT en central rolle i menigheden (Tit 1,5ff). Denne skal ikke forveksles med den ceremonielle præsterolle, som kendes fra GT, og som er ophørt med Kristus (Hebr 10,1-14) for nu at blive varetaget af det al-

mene præstedømme (2 Pet 2,9). En ældstes funktion er ikke at agere mellemmand mellem Gud og menigheden, men undervisning, pastoral omsorg samt forvaltning af sakramenterne.

LM's frimenigheder ledes derfor af ældsteråd (eller tilsynsråd), hvis medlemmer har pastoral funktion i menigheden og arbejder frivilligt. Vælger en frimenighed at ansætte en præst, er denne ikke mere "rigtig" præst end resten af ældsterådet.

Hvis en frimenighed vælger dette, er det i de fleste tilfælde, fordi man ønsker et aktivitetsniveau, der ligger

ud over, hvad man kan magte med frivillige kræfter.

Frimenigheder benytter altså begreberne "præst" og "ældste", fordi det er centrale bibelske begreber. Samtidig er det tydeligt, at den kirkelige ordning i LM's frimenigheder ikke er den samme som i folkekirken. Jeg kan ikke se, hvordan frimenighedernes embedssyn adskiller sig fra LM's klassiske syn. Om vi kalder os "præster" eller "prædikanter", er for mig at se en temmelig ligegyldig semantisk uenighed.

Jeg vil gerne opfordre CPL til at uddybe, hvad han mener med begrebet "lavkir-

kelig". I LM's frimenigheder hylder vi det almene præstedømme og det myndige lægfolk. Vi har typisk en nede på jorden-gudstjenesteform, vi anser ordets forkyndelse for at være gudstjenestens omdrejningspunkt, og vi gør brug af LM's kaldede prædikanter. Hvad mere skal der til for at kunne kaldes lavkirkelig? Bliver man virkelig højkirkelig (hvad det så end betyder) alene ved at ansætte en præst?

Med andre ord: Jeg savner en definition på det "kirkesyn", som angiveligt skulle adskille os, for jeg mener faktisk, vi er i samme båd.

Jakobs  
**Blomsterforum**

Farverivej 8, Skjern  
97 35 25 21  
[jakobsblomsterforum.dk](http://jakobsblomsterforum.dk)

**LivogJob**  
Stubbekøbing

- LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
- Praktisk og teoretisk undervisning med praktikker
- Kristent værdigrundlag og etik
- Tilgængelighed for alle

Marianne og Jørgen Sulkjær  
forstanderpar  
Tlf. 5444 1705 [www.livogjob.dk](http://www.livogjob.dk)

**Donér via mobilen**

Nu er det blevet meget nemmere at donere penge til Luthersk Mission – også når du ikke har kontanter i pungen. Donér et valgfrit beløb via din Swipp eller MobilePay app på mobilen. Nummeret, du skal sende til, er

**93 39 00 20**

**Kalder alle 0-30 årige.**  
**Bliv medlem af LMBU!**

[www.lmbu.dk/medlem](http://www.lmbu.dk/medlem)

LMBU

Følg LM på  
Facebook  
[facebook.com/dlmdk](https://facebook.com/dlmdk)

penta byg a/s

HOVED- OG  
TOTALENTREPRISER  
PENTABYG.DK

24:12  
ER UDE NU

Læs det selv.  
Giv det til din kollega.  
Giv det til din ven.  
Giv det til din familie.  
Giv det til din nabo.

Normalpris: 49,95 kr.

25% rabat ved køb  
af min. 20 stk.

Bestilles på [lohse.dk/24-12.html](http://lohse.dk/24-12.html)





**EGON KATTNER** ►► Guds ord skænker alt, hvad der behøves til liv og guds frygt, helt indtil "dagen bryder frem", det vil sige til Jesu genkomst

# Bibelen er et lys på et mørkt sted

Som kristne bygger vi ikke på fantasi, men på troværdige vidnesbyrd

AF EGON KATTNER  
PRÆST I ELM  
KATTNER@MAIL.DK



*"Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør i ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter" (2 Pet 1,19).*

Den, vi har tillid til, er vi trykke ved. Sådan oplever vi det på livets mange forskellige områder. Vi handler ikke gerne med mennesker, vi ikke rigtig stoler på. En håndværker, som vi ikke er sikre på, magter den opgave, vi ønsker ham til, lukker vi nødtigt ind i vort hjem. Er vi i tvivl om sandhedsværdien i en information, vi modtager, tøver vi med at handle på den. Men så snart tilliden er til stede, bliver vi trykke. Vi føler, at vi har fast grund under fødderne.

Apostelen Peter skriver til sine læsere, at hans tid på jorden nu er kort (2 Pet 1,14), men han fortsætter med at understrege, at han vil gøre sit yderste for, at læserne efter hans bortgang stadig kan genkalde sig, hvad han

har sagt (v. 15). Hvorfor det er vigtigt, forklarer han i det følgende sådan:

"For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte Jer vor Herres Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt" (v. 16).

Peter fortsætter med at fortælle, hvad han og to medapostle hørte ved denne forunderlige begivenhed, der, som han siger, fandt sted på "det hellige bjerg". Guds røst lød over Jesus: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag" (v. 17f.; jf. Matt 17,1ff).

Vi bygger ikke på udspekulerede fabler, der stammer fra menneskelig fantasi og tankespind, men på det, vi selv har oplevet og erfaret sammen med Jesus, betoner Peter. Vort vidnesbyrd om, hvem Jesus er, kan i regne for troværdigt. I kan have en sådan tillid til det, at I trygt kan indrette hele jeres liv efter det.

## Det faste ord

Peter gør det klart, at hans budskab ikke rummer andet end, hvad profeterne tidligere har talt.

På bjergene fandt et enestående møde sted mellem på den ene side Moses og Elias som repræsentanter for den gamle pagt og på den anden side Jesus som opfyldelsen af den gamle pagt i den nye pagt. Det pro-



Ved Jesu genkomst bryder Morgenstjernen, Kristus selv, frem, og mørkets tid er forbi.

fetiske ord er blevet stadfæstet i Kristus. Profeternes udsagn om ham er gået i opfyldelse.

På den baggrund står deres tale så meget mere fast. Der er en lige linje mellem profeti og opfyldelse. Skrifterne – Det Gamle Testamente – skal i være opmærksomme på – give agt på – som på en lampe, der skinner på et mørkt sted.

Det er Peters budskab til læserne. Mørke og utryghed hører sammen. Der, hvor Ordets lys kommer til, fortrænger det mørket. Og glæden, freden og trygheden indfinder sig som en ny og herlig virkelighed.

## Det bærende ord

Peter skriver mod de skep-

tikere, der sætter spørgsmålstegn ved Guds ord. Den, der møder Ordet med en reserveret og afvisende holdning, er fattig. Han kommer aldrig ud af mørkets verden. Han oplever ikke Ordets trøst og opmuntring, og han får heller ikke hjælp i livet af dets vejledning. Den grundlæggende tillid til Ordet mangler han, og derfor får han ikke del i den tryghed, fred og frihed, som budskabet i Ordet vil skænke ham. Du derimod, der tror på Guds ord, som det står, er et rigt menneske. Reservationsløst giver du dig hen til det og erfarer, hvordan dit liv i alle dets aspekter bæres af det.

Det hænger sammen med, at Jesus "bærer alt med sit

mægtige ord" (Hebr 1,3). Der findes ikke ét eneste område i livet, hvor hans ord ikke kan løfte dig ud af alt, hvad der tynger dig ned.

Evangeliets ord frelser dig fra din synd (Rom 1,16). Ordet hjælper dig i livets mange udfordringer (SI 119,133) og lyser på din vej (SI 119,105).

## Det håbringende ord

Kort før sin død er det magtpåliggende for Peter som en slags testamente til sine læsere at understrege Ordets troværdighed og dets blivende kraft (jf. 1 Pet 1,23-25).

Dette ord skænker alt, hvad der behøves til liv og guds frygt (2 Pet 1,3), helt indtil "dagen bryder frem"

(v.19).

Her tales om den dag, hvor denne verdens tidsholdning når sin afslutning med Jesu genkomst (2 Pet 3,10.12).

Indtil denne dag skinner Ordet på et mørkt sted. Alt er endnu ikke blevet lys. Det fremgår tydeligt af, at det er muligt for en kristen igen at lade sig besnære og overvinde af verdens urenhed (2 Pet 2,20).

Så meget desto vigtigere er det for dig som et Guds barn at have din opmærksomhed rettet mod Ordet, så det bevarer en velsignet magt over dit hjerte.

Men en dag skal "lampens tid" være forbi. Dagen med det fulde lys bryder frem. "Morgenstjernen stiger op i jeres hjerter," lover ordet her. Udtrykket "Morgenstjernen" står billedligt for Kristus selv. Direkte oversat fra grundteksten betyder ordet morgenstjernen "lysbringeren" eller "lysbæren".

I denne syndens og dødens verden slipper vi aldrig for mørkets snigende angreb på vort liv. Men en dag skal alt mørke være et endegyldigt overstået kapitel. På fuldendelsens dag vil alt være lys – kun lys. Så er vi i Guds evige verden. Der "skal der ikke mere være nat, og der har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem" (Åb 22,5).

FOTO: FLICKR/DOMMARK STISROBL

## ESSENS ►

# Holdopstilling

AF KARL HAAHR  
MEDLEM AF LANDSSTYRELSEN  
HAAHRPRIVAT@GMAIL.COM



Vi kender det fra mange situationer, at det er vigtigt hvordan sammensætningen af en gruppe mennesker, der skal løse en given opgave

er. Sådan er det i skolen, i sport, i erhvervslivet og mange andre steder.

Sådan er det også i Guds riges arbejde.

Jeg er for alvor blevet opmærksom på dette både i Bibelen, i kirkehistorien og i vores tid, efter vi for nogle år siden var i Wittenberg. (Hvilket varmt kan anbefales, eventuelt på cykel, som nogle har planlagt til sommer)

Martin Luther var uden tvivl hovedpersonen i det, der foregik for 500 år siden,

da reformationen begyndte.

Men man skal ikke grave meget, før det står klart, at det var et helt enestående hold, Gud havde sat i Wittenberg: Melancthon som den mere moderate, der kunne formulere den nye teologi. Kurfyrsten, der havde økonomi og magt i samfundet. Gutenberg, der havde opfundet bogtrykkerkunsten og dermed muligheden for hurtigt og billig spredning af budskabet. Bugenhagen, der kunne

organisere alt det nye. Og sidst Granach, der var billedkunstner.

Der er rigtig mange, måske knap så løjnelidende forløb op igennem tiden.

Jeg oplevede det i efterårsferien ved missionsnærkonferencen for vores udsendte i Cambodja og efterfølgende var rundt for at se arbejdet. Vi så en god sammenhæng mellem evangelisering, diakonalt arbejde i mange afskygninger, bibelskole på forskellige

niveauer og menighedsudrustning. Altsammen udført af passionerede mennesker, der brænder for at række evangeliet til nåede.

Vi kan (og skal) planlægge strategisk og målrettet i alt missionsarbejde. Men i bund og grund er det Guds værk. Derfor indeholder strategier, som den, der netop er vedtaget på LM's generalforsamling, altid det overordnede, at Gud måske vil det anderledes, end vi havde tænkt.

Og hvad så, når det ikke fungerer, og der er problemer? Er det så, fordi vi ikke overlod det til Gud?

Ja, det kan det være, men ikke nødvendigvis. Bibelen og kirkehistorien er også fuld af eksempler på, at Gud bruger det, som umiddelbart ser mislykket ud. Vi skal bede og lytte til Gud – og så gøre os umage. Men det er befriende og spændende at se, hvad Gud gør!

"Men det er Gud, som giver vækst" (1 Kor 3,7b).



LÆS PÅ DLM.DK ►



**Bliv venskabskontakt**

Kirken og kristne forsamlinger er en vigtig medspiller i at byde flygtninge velkomne. LM, der allerede har en del erfaring er nu gået ind i et samarbejde med tre andre organisationer.

[dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt)



**Mange lærte Jesus at kende**

Soma Biblia har været med i et evangelisationsfremstød langs kysten syd for Dar es Salaam. 117 mennesker tog Imod Jesus som deres frelser, og 28 blev døbt.

[dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt)



**Vilde dyrs territorium**

22/11/2016 | JOHANNA LUND LARSEN, VOLONTØR I TANZANIA

For et par uger siden tog vi, familien Roager og Jeg, af sted mod Arusha, en by som ligger et par dages kørsel fra Kiabakari. Inge-Marie skulle arbejde der i et par uger, så vi andre tog med, og derfor skulle Neema også have undervisning de to uger.

På vej til Arusha kørte vi igennem de to nationalparker Serengeti og Ngorongoro og overnattede i Serengeti i et par "huse", hvor væggene var af stof - altså et telt ...

[dlm.dk/blog/](http://dlm.dk/blog/)

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

**POST**  
 DANMARK  
**PP**  
 ID-nr: 42591  
 Maskinel Magasinpost  
 Udbringelsestid  
 Lørdag d. 3. december 2016

21 | 2. DECEMBER 2016  
 ARGANG 116  
**tro & mission**  
 inspiration | nærvær | holdning

► Temaet for Budskabet 6 er Brug Bibelen. Når vi vil anvende dens budskab, er det gavnligt at have både de personlige og de historiske briller på  
 Olie Solgaard

FOTO: FREEIMAGES



**TEMA**

**Vækkelser:**  
 Carl Moe var præst fra 1877-1922 og er særligt kendt for sine vækkelsestaler. Der er stadig behov for et kald til personlig stillingtagen i dag, og der er en risiko for, at evigheden forsvinder ud af forkyndelsen, advarer en erfaren prædikant

6-7



LM's tværkulturelle arbejde i Haderslev har fået en pris som en del af Fælleskirkeligt Integrations Netværk

8



Inger og Bent J. Bendix fra Nexø mødte Bibelen gennem Jehovas Vidner. Nu er de kommet i LM i over 50 år

4



Sayanara Toala fra Ecuador er vokset op i en familie med misbrug. Nu er hun elev på bibelskolen i Arequipa

3