

Ord af Luther

"... og hans nåde imod mig har ikke været forgæves; jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig" (1 Kor 15,10).

Hvad jeg har gjort, har jeg gjort i tjeneste for de kære kristne og til ære for en, der sidder i det høje, og som hver time gør mig så meget godt, at jeg, om jeg arbejdede og udlagde tusind gange så meget og så flittigt, alligevel ikke havde fortjent at leve eller have et rask øjeblik i blot én time.

Det er alt sammen hans nåde og barmhjertighed, hvad jeg er og har, ja, det er hans dyre blods og sure sveds fortjeneste. Derfor



skal det også alt sammen tjene ham til ære, med glæde og af hjertet.

Spotter fjenderne mig, ja, så priser de fromme kristne og deres Herre Kristus mig, og jeg er blevet alt for rigeligt belønnet, hvis blot en eneste kristen ser mig som en tro arbejder.

Andagten til 17. februar fra bogen "Et år med Luther"

Boliger til hjemløse i Nuuk

Sømandsmissionær Søren Eriksen får containere indrettet, så 26 hjemløse kan bo i dem

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Hvad stiller man op med de mange hjemløse i Nuuks gader her i den kolde vinter?

Den tanke har længe fyldt i Søren Eriksens hoved. Han arbejder for Sømandsmissionen på Grønland, hvor han og hans kone Solvelg er tillknyttet Luthersk Mission som missionærer.

Han fik den idé at opsøge ejeren af nogle brugte containere, der står på havnen i Nuuk, for at undersøge, om de kunne huse hjemløse. De 30 containere blev brugt til boligkompleks for håndværkere, mens havneområdet i den grønlandske hovedstad blev udbygget.

Varme til vinteren

Det viste sig, at containerne var isolerede og indrettede til at bo i. Fire af containerne indeholder toilet- og bade-

faciliteter og fællesrum.

Da Søren Eriksen nævnte formålet for ejeren, fik han lov til at købe containerne til en meget god pris på to millioner kroner. Kommunen syntes også, det var en god idé, og har i første omgang tilbudt at betale prisen og de omkostninger, der er forbundet med at få containerne flyttet.

Det betyder, at op til 26 grønlandske hjemløse nu kan gå resten af vinteren i møde med udsigt til varme og eget tag over hovedet.

"Nu er det vedtaget, hvor containerne kan stå. Næste step er at indkredse, hvem af de mange hjemløse, der skal være målgruppen," fortæller sømandsmissionæren.

"Højest sandsynligt bliver det de unge, som vi sætter på, for antallet af unge hjemløse stiger desværre."

Læs mere på dlm.dk/nyt



PRIVATFOTO

Nødhjælpsorganisation i debat om abortstøtte

Hvad er Folkekirkens Nødhjælps holdning til de ufødte børns liv, spørger Indre Missions formand



Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, ønsker klarhed over, hvilket menneskesyn Folkekirkens Nødhjælp står for.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Folkekirkens Nødhjælp promoverer sig på at kæmpe for kvinders rettigheder og redde liv.

Men på moderne dansk er kvinders rettigheder ensbetydende med ret til fri abort, og derfor bidrager organisationen til at tage ufødte børns liv, skriver Indre Missions (IM) formand Hans-Ole Bækgaard i et debatindlæg i *Kristeligt Dagblad*.

Reproduktiv sundhed

Den amerikanske præsident Trumps dekret om ikke

at yde økonomisk støtte til organisationer, der rådgiver om abort og prævention, møder kritik fra flere fronter. Blandt andet Folkekirkens Nødhjælp, der mener, at dekretet tvinger kvinder til at få abort under uforsvarlige vilkår.

Folkekirkens Nødhjælp modtager ifølge egne oplysninger 50 millioner kroner fra den amerikanske stat, der dermed er organisationens fjerdestørste donor.

Derfor reagerer de for fortsat at kunne give "information til kvinder om reproduktiv sundhed", skriver Birgitte Qvist-Sørensen, der er ge-

neralsekretær i organisationen, i et andet indlæg.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen betyder begrebet reproduktiv sundhed, at ethvert menneske skal have adgang til sikker fertilitetsregulering. Det vil sige prævention og abort.

Meld klart ud

Over for *Tro & Mission* pointerer Hans-Ole Bækgaard, at hans anliggende er at få klarhed over, hvilket menneskesyn Folkekirkens Nødhjælp står for. Han mener, at deres retorik om kvinders rettigheder op til årets sogneindsamling den 12. marts

tillsidesætter det ufødte barns rettigheder.

Birgitte Qvist-Sørensen har ikke besvaret dette spørgsmål, men har over for *Kristeligt Dagblad* flere gange pointeret, at organisationen ikke samler penge ind til at promovere eller foretage abort. IM's formand underer sig over, at den store nødhjælpsorganisation ikke vil indrømme, at deres retorik kan forstås som en tilsidesættelse af de ufødte børn.

Også Retten til Liv har kritiseret Folkekirkens Nødhjælps kampagne, som de mener bør fokusere på at redde både mor og barn.

OMAR RIOS ORTIZ ►► For første gang i mit liv kunne jeg se, at det ikke nyttede noget at tilbede helgener, men at jeg måtte følge Gud alene

Doktor Ortiz læser nu teologi

Ung peruansk læge kom til tro på Jesus i den lutherske kirke i Puno

AF KATHARINE
KOFOED-NIELSEN

Det lå ikke lige i kortene, at han skulle blive en brændende kristen og teologistuderende.

Den unge Omar Rios Ortiz fra Puno var en travl læge, der brugte det meste af sin tid på at arbejde. Som de fleste andre ugifte unge i Peru, boede Omar hjemme hos sine forældre. De var katolikker, men Omar var ikke særlig interesseret i Gud eller Bibelen, og han tog kun meget sjældent med til messe.

Kæresten var luthersk kristen

Men så, for tre år siden, fik Omar en kæreste, Paulina, som er kristen og kommer fra en kristen familie. Hun tog ham med til den lutherske kirke i Puno, hvor hun selv kom. Det var her, Omar blev en personlig kristen.

En dag, da han sad og lyttede til præstens prædiken, fik han en stærk trang til at

følge Jesus.

"Jeg følte det, som om det var mig, personligt, præsten talte til, og for første gang i mit liv kunne jeg se, at det ikke nyttede noget at tilbede helgener, men at jeg måtte følge Gud alene," siger han.

Hans forældre var meget fortørnede over, at han nu var blevet protestant.

"Det havde åbenbart ikke været noget problem for dem, dengang jeg bare var en sløv katolik. Men at jeg nu var gået over til den lutherske kirke, det var bare for meget for dem. Det var det samme som ikke at adlyde Gud," siger Omar.

"Du er en katolik. Du er døbt som katolik. Du har fået den hellige nadver i den katolske kirke," sagde de og fortalte ham, hvad de selv havde lært, nemlig at protestanter ikke adlyder Guds love eller overholder de ti bud.

Det var meget svært for Omar, men han følte, at han var nødt til at sætte Gud først, og derfor flyttede han



Gudstjeneste i den lutherske kirke i Puno.

hjemmefra. Han lejede først en lejlighed noget tid, og fik siden lov til at bo i den lutherske kirke nogle måneder.

Dropper sin lægegerning

Sidste år tog den unge peruener en drastisk beslutning. Han sagde sit job som læge op for at studere teologi på den lutherske kirkes præsteseminar, SETELA, i Arequipa. Det var en stor omvæltning for ham efter otte år som læge.

"Jeg havde et brændende ønske om at lære Jesus

bedre at kende og at kunne hjælpe andre, som ikke kender ham," fortæller Omar.

Nu nyder han tiden som studerende på SETELA. Han elsker at studere og lære nyt og møde studerende fra andre kulturer – Bolivia, Ecuador, Brasilien og fra andre egne af Peru. Han føler allerede, at han har fået større og dybere viden om Bibelen, og hans yndlingsfag på skolen er troslære og kirkehistorie.

I dag er Omar 34 år. Hans forhold til sin mor er blevet bedre, men det er svært med resten af familien. For

dem er den katolske tro og det at tilbede helgenbilleder stadig vigtigt, og de viser ingen tegn på interesse for den lutherske tro.

Hvad fremtiden vil bringe, er endnu uvist. Han er forlovet med sin kæreste Paulina, og de har planer om at gifte sig om to år, når han er færdig med teologistudiet.

"Om jeg skal arbejde i kirken på en eller anden måde, eller jeg skal fortsætte med at arbejde som læge – det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at uanset hvad vil jeg tjene Gud med hele mit liv."



Omar Rios Ortiz læser teologi, men ved ikke, om han skal arbejde i kirken eller som læge.

LM's arbejde i Peru



Katharine Kofoed-Nielsen er missionær i Arequipa i Peru sammen med sin mand Samuel. Hun arbejder med menighedsopgaver og løser en del ad hoc-opgaver.

Støt LM's arbejde i Peru:

- MobilePay 93 39 00 20
- LM's hjemmeside: d1m.dk/stoet

ESSENS ►

At være sig selv fjernest

AF RENÉ SØLVSTEN NISSEN
MEDLEM AF LANDSSTYRELSEN
SOELVSTEN@GMAIL.COM



At være sig selv nærmest er ikke særligt positivt, for da lever man ene og alene efter sin egen dagsorden, men

hvad med at være sig selv fjernest?

Som kristne lever vi i en form for dobbelthed, som det indimellem kan være svært at forholde sig til. En dobbelthed, hvor vi på en og samme tid erfarer synden i vores liv, men hvor vi også for Jesu skyld kan glæde os over, at vi i Guds øjne er retfærdige.

Jeg tror, at de fleste af os kan genkende sig selv i det, som Paulus skriver i Romer-

brevet kapitel 7; at det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg.

For mig er det utroligt frustrerende, især når det handler om de relationer, som jeg indgår i hver eneste dag. For selvom jeg oprigtigt ønsker at være mig selv fjernest og sætte mine medmennesker højere end mig selv, så ender det som oftest med, at jeg er mig selv nærmest.

Det er faktisk synd! Jesus

fordrer mig jo til at elske min næste som sig selv.

I Matthæusevangeliet kapitel 19 er der en beretning om et møde med en ung rig mand, der gerne ville følge Jesus. Jesus fordrer, at den unge rig mand skal elske sin næste som sig selv.

Den unge mand antyder, at det gør han allerede, men da Jesus udfordrer manden til at dele sin rigdom med de fattige, bliver de fine intentioner ikke andet end en

teoretisk læresætning.

Jesus udfordrer os til et liv i efterfølgelse af ham. Pointen er ikke, at vi skal være dørmatte og leve et liv i selvudslettelse. Det er vigtigt, at vi som en forudsætning for at elske andre kan elske os selv. Fordringen er altså ikke selvudslettelse, men at jeg skal elske min næste som mig selv. Det har jeg virkelig svært ved at leve op til. Heldigvis samler han os også op, når vi falder igennem.

Det er jeg utrolig glad for, for jeg synes, at jeg så ofte falder igennem. Hvis jeg tror på Jesus, er jeg tilgivet, for Gud er en barmhjertig Gud, og i Guds øjne elsker jeg min næste som mig selv. Det kan jeg blive rigtig glad over.

Spørgsmålet er så, om man ikke kan sige, at når jeg er mig selv nærmest, er jeg også på en og samme tid mig selv fjernest? For i Jesus er jeg lige præcis, som jeg bør være.

tro &
mission

Udgiver

Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60
E d1m@d1m.dk
W www.d1m.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600.
ISSN 1601-975X

Kode til netudgave

1711 for 1. kvartal 2017
1654 for 4. kvartal 2016

Biblicitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Redaktion

T 48 20 76 80
E tm@d1m.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E n1m@d1m.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Ideeer og artikelforslag modtages gerne.
Avisens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for LM's ledelses holdninger.

Abonnement

Danmark: 410 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.
Abonnementet løber, til det bliver opsagt.
Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer

Annoncer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 21. februar 2017.
Grundpris: Kr. 10,00 pr. spalte/linje.
Smaaannoncer kun for private: 130 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord.
Max. 50 ord i alt.

Støt LM

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390 eller via MobilePay 93 39 00 20.
Se også d1m.dk/stoet.

BRIAN KRAK ►► Måske kan det være nødvendigt at lukke ned for noget vigtigt for at prioritere andre opgaver. Måske åbner Gud nye døre, vi ikke havde forestillet os

Vi kan ikke bruge flere ressourcer, end Gud har givet os

Elisabeth og Brian Krak har måttet skære ned på deres faste opgaver i menigheden

AF OLE SOLGAARD

Elisabeth og Brian Krak fra Nexø har gennem en årrække lagt rigtig mange timer og kræfter i LM's arbejde. De brændte for sagen. Men nu har de måttet trække sig tilbage fra det meste, fordi de var ved at brænde ud.

De er begge 38 år, blev gift i 1999 og er forældre til fire drenge på 7, 10, 12 og 14 år. Parret har i alle årene været engageret i lejrarbejde, børne- og ungdomsarbejde både lokalt og på lands- og afdellingsplan og har siddet til et utal af udvalgmøder. Gennem ti år stod de i spidsen for LM's børnelejr på Bornholm.

Vigtigt arbejde

I begyndelsen var de drevet af en lyst til at sprede evangeliet og skabe gode rammer for børn og unges kristne opvækst, men efter nogle år blev det nok i højere grad pligten, der drev dem. Undervejs har det været svært for dem at sige nej til opgaver, for missionsbefalingen stod printet skarpt for deres øjne.

"Vi brændte – og det gør vi stadig – for at fortælle om Jesus. Det var jo et vigtigt og



Elisabeth og Brian Krak og deres fire drenge tilbringer stadig mange gode timer på LM-lejren på Bornholm.

meningsfuldt arbejde. Der kom for eksempel 30 børn fra kirkefremmede hjem på lejr. Og vi ønskede ikke at være skyld i, at de går fortabt, fordi ingen fortalte dem om Jesus. Nogen skulle påtage sig opgaven," fortæller de.

Justere aktivitetsniveauet

Noget af det svære ved at sige nej til en opgave har været, at det indebærer flere opgaver for de øvrige i menigheden, som måske også har rigeligt at se til. Alligevel har Elisabeth og

Brian måttet justere aktivitetsniveauet.

"Vi følte os nok uundværlige, da vi stod i alle opgaverne, og vi glemte også at tage højde for, at vores familiesituation havde ændret sig, i og med at vi har fået fire børn og et hus. Men vi må være realistiske og kende vores begrænsninger. Derfor har vi nu for en periode skåret drastisk ned for vores engagement i faste opgaver," forklarer Elisabeth.

For hendes vedkommende skete nedskæringen ret brat i forbindelse med en syge-

melding med stress for et par år siden. Hun arbejder i dag som pædagogisk støtte og SFO-medarbejder. Brian, der er driftsleder på en stor svinebedrift, har trappet lidt langsommere ned fra opgaverne i LM.

Tilpasning af ressourcer

Parret er klar over, at alle ikke bare kan trække sig ud af alle opgaver, for så falder meget af det arbejde i LM fra hinanden, der er baseret på frivillig indsats.

Samtidig mener de, at en forening som LM til enhver

tid må overveje aktivitetsniveauet i forhold til de ressourcer, der reelt er til rådighed.

"Måske kan det være nødvendigt at justere i nogle opgaver og i måden at gøre tingene på – også selvom det eventuelt betyder, at noget vigtigt må lukke, for at man kan prioritere andre vigtige opgaver. Måske åbner Gud nye døre, vi ikke havde forestillet os," siger Brian.

Hvordan tjener man Gud?

Når parret ser tilbage, vurderer de, at den mest aktive periode i deres liv faktisk var åndeligt tør. De mener, at man kan risikere at miste troen midt i alle de gode og kristelige aktiviteter, hvis man ikke søger stillheden hos Jesus og får åndelig opfyldning.

"Det er nødvendigt at leve tæt på Jesus. Mit egentlige kald som kristen er ikke at

gøre dit og dat, men at være hos Jesus. Han ønsker at være min hyrde, der leder mig til 'de grønne enge og det stille vand,' hvor jeg kan hente ny kraft" siger Elisabeth med henvisning til Salme 23.

Hun har også fået et bredere perspektiv på, hvordan man tjener Gud.

"Der er noget, der går forud for opgaver i menigheden. Vi er først og fremmest sat til at leve vores almindelige liv, dyrke jorden, opdrage vores børn og i det hele taget tjene Gud i de små og nære ting i hverdagen," forklarer hun.

Ud over at passe familien og arbejdet har Brian i øjeblikket en opgave som en slags seniorrydgiver i Nexø LMU, og de har begge nogle opgaver ved gudstjenester i LM-frimenigheden Kirken på Klippen.

"Kunsten er at forvalte de ressourcer, vi hver især har fået. Gud beder os ikke om noget, han ikke giver os kræfter til. Gud har en mission i gang, som han gerne vil involvere os i, men vi er ikke uundværlige; vi er bare hans redskaber. Og så må vi udfylde vores opgave i Guds mission," siger Elisabeth og Brian Krak.

LS-NYT ►

Fra Landsstyremødet (LS) den 3.-4. februar ved generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen

Økonomien

Tak for de mange gaver, vi har modtaget i 2016. I december alene modtog vi cirka 5,2 millioner kroner. Det er en rekordstor afslutning på året. Det forventes nu, at vi kommer godt ud af 2016. Måske endda med mindre overførsel fra projektpuljen end forventet. (Projektpuljen er tidligere arv, som bruges til tidsbegrænsede projekter). LS sender en stor tak tilbage til givnerne, som har hjulpet os med at nå i mål. LM's venner har hermed bekræftet en stærk opbakning til LM på landsplan.

Årsrapporter

Det betyder rigtig meget for os i ledelsen at kunne opfange de ansattes signaler. For her bliver det afsløret, hvad vi bør fokusere på, og hvad vi kunne have gjort bedre. Mange udtrykker en taknemmelighed over at være ansat i LM, og det er

opmuntrende læsning at finde ud af, hvor mange mennesker LM er i kontakt med både nationalt og internationalt.

Kommunikation ved "shitstorm" mod LM

Kommunikationslederen og generalsekretæren kører et tæt parløb i forbindelse med den eksterne kommunikation i tilfælde af "shitstorm" mod LM. LS godkendte deres indstilling til, hvordan sekretariatet kan hjælpe de lokale menigheder i tilfælde af grov omtale i medierne.

Undersøgelserapport fra AdamogEva.dk

Der er god grund til at få forkyndt det gode i Guds orden omkring seksualitet. Det skylder vi LMU'erne, som rapporten blandt andet omhandler, men det skylder vi også den generation, som har oplært disse unge, og som også kæmper med problematikken.

Giveranalyse

LS drøftede kommunikationsmåder til, hvordan man kom-

mer ud til flere af vores givere. Det viser sig, at flere af vores givere ikke holder *Tro & Mission*, og derfor er differentiering i kommunikationsmetoder vigtig. Kommunikationsteamet og resurseteamet samarbejder i forvejen på dette felt.

Besøg

LS havde besøg af Maja og Erik Haahr Andersen. At lytte til deres vidnesbyrd efter 20 års tjeneste i Tanzania – fordelt over mere end 30 år – gør et stort indtryk. Stor tak for Maja og Eriks flotte indsats i missionens tjeneste.

LM's 150-års jubilæum

Den 3. marts 2018 fejrer LM sit jubilæum med en stor familiefest midt i landet. LS anbefaler, at LM-familien samler sig og styrker sammenhængskraften. Desuden er der et jubilæumsmagasin under udvikling.

Desuden drøftede LS punkter som forberedelse af Lærerdets dagsorden, personaleforhold, valg til LM's mange udvalgsposter og missionærnyt.

Johannesskolen

søger lærer(e)

Se stillingsannonce på www.johsskolen.dk**LivogJob**
Stubbekøbing

- LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
- Praktisk og teoretisk undervisning med praktikker
- Kristent værdigrundlag og etik
- Tilgængelighed for alle

Marianne og Jørgen Sulkjær
forstanderpar
Tlf. 5444 1705 www.livogjob.dk**Kom med til årsmøde i
Kristelig Handicapforening
11. marts i Vejle****"Når smerten truer troen på Gud"**Hør Peter V. Legarths foredrag på
Kristelig Handicapforenings årsmøde
lørdag d. 11. marts kl. 13.Du er også velkommen til at deltage
i hele årsmødet. Læs mere på k-h.dk.**Kristelig Handicapforening**

8741 0138 • WWW.K-H.DK • INFO@K-H.DK

VÆRDIFULD - ELSKET

6.-8. OKTOBER 2017
LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE**LANDSLEDERKURSUS**Sæt kryds i kalenderen!
Til oktober holder LM og LMBU fælles lederkursus for
folk med ansvar på alle niveauer i LM's fællesskaber.Hør om Helligåndens kraft til arbejdet og få ny
inspiration til opgaverne i hverdagen.
Vi ses!**CHRISTIAN FELDBECH NISSEN** ►► Noget af det, jeg
beundrer og har dyb respekt for i Tanzania, er deres
evne til at opbygge relationer og bruge dem i Guds rige

Kristi legeme er globalt

Bestyrelsesformand i litteraturarbejdet Soma Biblia spørger, om ikke
danskere og tanzaniere skal fortsætte arbejdet sammen

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Er det kun danskere, der
skal lære tanzaniere noget,
eller kan det også gå den
modsatte vej? Kunne for-
skellige nationaliteter i be-
styrelsen være en styrke for
arbejdet?De spørgsmål stiller Chri-
stian Feldbech Nissen. Han
er bestyrelsesformand for
LM's litteraturlmission i
Tanzania, Soma Biblia, og
trådte i efteråret ud af LM's
Landsstyrelse.**Et globalt legeme**I hans daglige arbejde med
rådgivning inden for IT-
ledelse er det almindeligt
at holde møder med folk fra
hele verden over internettet.
For hvis der sidder en dygtig
kollega i Kina, hvorfor så
ikke bruge hende, spørger
han retorisk."I de globale organisa-
tioner, jeg arbejder i, er det
svært at afgøre, hvor orga-
nisationens centrum er. Det
er gået op for mig, at det
ligevel er bibelsk. Det er
tanken om, at vi er lemmer
på samme legeme," siger
han med henvisning til Pau-
lus' ord om, at hver person i
menigheden har forskellige
evner til gavn for hele me-
nigheden (1 Kor 12).**Hvorfor trække sig?**Soma Biblia drives i samar-
bejde med Norsk Luthersk
Misjonssamband (NLM). LM
og NLM har sat som mål for
2020, at Soma Biblia dels
skal være selv bærende,
og at skandinaverne kan
trække sig ud. Det har de
siden arbejdet, siger han og
tilføjer:"Men undervejs er jeg
blevet mere ydmyg over
for, om det i sig selv er et
mål at trække alle skandi-
naver helt ud. Hvorfor ikke
fortsætte sammen? Ikke
som LM og NLM, men som
ligeværdige ansatte og be-
styrelsesmedlemmer fra
Tanzania, Kenya, Danmark,
Norge og gerne også andre
lande."Hans tanke er, at Soma
Biblia skal overtage løn-
kostningerne til de uden-
landske ansatte, men at
ledelse og ansatte kan

I 2015 åbnede LM's litteraturlmission i Tanzania Soma Biblia en ny butik i Iringa.

komme fra mange forskel-
lige kulturer.**Mestre i relationer**Men det er ikke først og
fremmest for at spare på
LM's økonomiske midler, at
den 49-årige københavner,
der til daglig er en del af
LM's frimenighed i Hvidovre,
forestiller sig et multietnisk
Soma Biblia i fremtiden. I
stedet er det, fordi skan-
dinaver og tanzaniere har
hver deres forer som er en
styrke for arbejdet."Eksempelvis er noget af
det, jeg beundrer og har dyb
respekt for i Tanzania, deres
evne til at opbygge rela-
tioner og bruge dem i Guds
rige. Den evne finder jeg ikke
i samme grad i min egen
kultur eller kirke. Jeg bærer
derimod min kultur med
mig og har måske evne til
at strukturere og organisere.
Den evne er til gengæld
langt mindre fremtrædende
i tanzanisk kultur."**Sammen er vi bedst**Han indrømmer, at han til
at begynde med havde den
tanke, at skandinaverne
skulle lære tanzaniere at
klare sig selv. Den tanke-
gang måtte han modvilligt
slippe, da han mødte dem.Tidligere i historien var
det en almindelig strategi
at sende missionærer til en
anden del af verden, etab-
lere en kirke, yde hjælp tilselvhjælp og trække sig til-
bage igen, forklarer han.Man er naturligvis nødt til
at etablere en ny legems-
del, dér hvor der ikke er no-
gen kristne at være legeme
sammen med, forklarer
Christian Feldbech Nis-
sen, men tilføjer at det er
anderledes, dér hvor der er
en kirke."Jeg kan ikke lade være
med at tænke, om hjælp til
selvhjælp ikke svarer til at
sige 'jeg er hånd, og nu skal
jeg lære dig at være fod'"Derfor overvejer han, om vi
ikke stadig skal blive bedre
til at tænke, at vi er ét lege-
me. Måske skulle danskerne
endda bede tanzaniere om
hjælp til at drive mission i
Danmark, siger han, men
minder også om, at der er
udfordringer ved at samar-
bejde på tværs af kulturer.**Gud lærer os det igen**At Gud bringer mennesker
sammen på tværs af natio-nalliteter, er LM's litteraturl-
mission i Tanzania et bevis
på. I dag består bestyrelsen
både af to tanzaniere, to
danskere, en nordmand, der
bor i Kenya, og en sydafri-
kaner.Det tværkulturelle input
viser sig også i samarbejde
med udenlandske misso-
nærer, der arbejder blandt
muslimer i Tanzania, såvel
som i samarbejdet med det
lokale bibelselskab og den
lutherske kirke."For nylig har vi også
mødt Lutheran Heritage
Foundation. De er gode til
at trykke og producere ma-
teriale, og vi er gode til at
distribuerer," fortæller han
om et nyligt møde med en
amerikansk organisation,
der oversætter Luthers
skrifter til forskellige sprog."Vi oplever, at Gud lærer
os det igen og igen: At vi
skal bruge hinanden og huske
på, at vi er hans store glo-
bale legeme."**Få mere at vide om Soma Biblia**Soma Biblia udsender et
nyhedsbrev fire gange årligt.
Tilmeld dig på www.dlm.dk/
nyt eller skriv til tm@dlm.dk.**Støt LM's arbejde i Soma Biblia**

- MobilePay 93 39 00 20
- LM's hjemmeside: dlm.dk/stoet

KRISTOFFER LARSEN ►► Jeg kunne godt tænke mig, at LM-kredsene tager mere ansvar for LMU og går i dialog med de unge

Relationer mellem unge og voksne i LM ønskes

Ny ungdomskonsulent vil være tilgængelig for alle LMU'ere i Syddanmark

AF OLE SOLGAARD

Mere samarbejde og fællesskab mellem LM og LMU! Det er en mærkesag for Kristoffer Larsen, der siden sommeren 2016 har været ungdomskonsulent i Sønderjylland og på Fyn.

Vil styrke forbindelsen mellem LMU og LM

"Mange LMU'ere ved nærmest ikke, hvad LM er – medmindre de tilfældigvis har forældre, der kommer i LM. Der findes lokale LM-formænd, der ikke engang ved, hvem den lokale LMU-formand er," påstår han.

Det illustrerer, hvor lidt forbindelse der mange steder er mellem voksen- og ungdomsarbejdet i Luthersk Mission, mener den nye ungdomskonsulent. Han har et stort ønske om, at den situation bliver anderledes. Det sker primært ved at opbygge relationer på tværs af alder.

"LMU'erne efterspørger helt klart mere nærkontakt med voksen-LMU'ere. Jeg kunne godt tænke mig, at LM-kredsene tager mere ansvar for LMU og går i dialog med de unge. Man kan ikke bare forvente, at de unge bliver en del af LM som voksne, hvis der ikke er no-

gen relationer."

Hvis man får opbygget nogle bedre personlige relationer, vil det gøre springet fra LMU til LM lettere, mener han og peger på, at de gode relationer for eksempel kan opbygges i forbindelse med fællesspisning.

Ungdomskonsulenten konstaterer, at der de fleste steder kun er et eller to årlige fællesmøder mellem LM og LMU, enkelte steder slet ingen. Den kultur ønsker han ændret, og han appellerer ikke mindst til de voksne om at involvere sig i de unges liv og styrke samarbejdet med LMU.

Gud udrustede til opgaverne

Den 24-årige sønderjyde bor sammen med sin kone, Elisabeth, lidt vest for Skærbæk. Han er faglært landmand og har arbejdet nogle år med malkekvæg, inden han efter et ophold på Luthersk Missions Højskole (LMH) blev ansat som ungdomskonsulent.

Han medbringer også LMU-erfaringer til stillingen, idet han har været formand for Ribe LMU i tre et halvt år og været engageret i at afvikle Ung Uge på Haderslev Næs Bibelcamping. Desuden begyndte han også for halvandet år siden med

Som LMU-konsulent vil Kristoffer Larsen også lave aktiviteter for unge, der er meget praktisk orienterede - som for eksempel Værkstedshygge.

nogle forkynderopgaver.

Da han i sin tid påtog sig disse opgaver, mærkede han, at Gud udrustede ham til de funktioner, som han ellers havde svært ved at se sig selv i.

Vil ind på livet af de unge

Som konsulent vil Kristoffer Larsen være synlig blandt LMU'erne i de ti kredse i Syddanmark – også mere end de to gange om året, hvor han regner med at komme forbi som forkynder. Han vil komme rundt og være til stede, så han får en chance for at komme ind på livet af de unge.

I hans stillingsbeskrivelse fylder det også en del at have åndeligt ansvar for Ung Uge på Haderslev Næs Bibelcamping. Her står han



Morris Mascot fra 1978. Undervejs får han måske nogle tanker og idéer, som han så skriver ned.

På LMH havde han i øvrigt stor glæde af valgfaget Motorlære, hvor læreren både underviste om motorer og delte tanker om sit eget liv som kristen, hvilket gav anledning til gode åndelige samtaler og fælles bøn.

Den erfaring har inspireret Kristoffer Larsen til – sammen med en LMU-formand – at starte LMU Værkstedshygge op. Det er foreløbigt et månedligt tilbud, der særligt er rettet til de unge, der har brug for lidt olie på fingrene.

Ønsker at styrke LMU'ernes frimodighed

Det er i det hele taget vigtigt for den nye ungdomskonsulent at være tilgængelig for LMU'erne. Han håber at kunne styrke deres frimodighed til at leve som kristne i hverdagen, så de ser det befriende i at tro på Jesus og tør stå ved deres tro over for andre.

"Der er en skrøbelighed over vores liv som kristne, som vi må vedkende os og finde styrken i. Vi kan ikke pege på vores eget pæne liv, men på Jesus. Vi er ikke hævet over andre, men vi har et håb for fremtiden, der rækker ind i evigheden."

for at finde talere og seminarholdere. En bibellejr på lejrstedet Solbakken hører også under hans ansvarsområde.

Praktisk orienteret person

Han beskriver sig selv som

en meget praktisk orienteret person, der har svært ved at sidde foran en computer eller bag en bog i mere end 45 minutter ad gangen.

Derfor sker det også af og til, at han tager computeren med ud i værkstedet, hvor han går og restaurerer sin

Ny leder af Mekane Yesus Kirken

LM's samarbejdspartner i Etiopien, Mekane Yesus Kirken, har med 274 ud af 446 stemmer valgt en ny præsident, Yonas Yigezu på deres generalforsamling i slutningen af januar. Det fortæller kirken på deres hjemmeside.

Yonas Yigezu er i øjeblikket leder for afdelingen for mission og teologi i hovedstaden Addis Abeba. Han er desuden i gang med en ph.d. ved Concordia Theological Seminary i USA, som er en del af den amerikanske lutherske Missouri-synode.

Verdens største

"Gud kalder mig til en udfordring, men også til enorme



Yonas Yigezu blev valgt til præsident for Mekane Yesus Kirken med over 60 procent af stemmerne.

velsignelser forude," udtaler den 55-årige teolog og beskriver sig selv som en bønnekriger.

Han er valgt for en fire-årig periode som leder af verdens største lutherske kirke. Ved udgangen af 2016 havde kirken 8,3 millioner medlemmer og mere end 8.500 menigheder fordelt over hele landet.

Den afgangende præsident Wakseyoum Idosa har været leder af kirken siden 2009 og går af efter at have siddet i de to perioder á fire år, som vedtægterne tillader.

LM har i øjeblikket tre udsendinge i landet og trækker sig efter planen helt ud i 2020. Norsk Luthersk Misjonssamband har dog en række folk i landet og har ikke offentliggjort planer om udfasning. *n/m*

Ambitiøse kristne i Cambodja

Inden 2021 skal det kristne studentearbejde i Cambodja have kontakt til 300 studerende. Det er en seksdobling i forhold til antallet af studerende, der i dag er en del af SONOKO, som studenterbevægelsen hedder.

Brian Christensen har sammen med sin kone Andrea Nygaard og deres to børn, været udsendt af LM til arbejdet siden 2015. Han fortæller, at de lokale medarbejdere er opsat på målet og beder om Guds hjælp til at få kontakt til de studerende.

De studerende bruger forskellige anledninger til at få kontakt til deres



Bibelstudiegruppe på et universitet i Phnom Penh.

medstuderende. De holdt blandt andet julehygge, hvor omkring 40 nye kom og deltog.

Julen er ikke højtiden, der almindeligvis fejres i det primært buddhistiske Cambodja, men mange kender alligevel til højtiden.

Ved arrangementet kun-

ne deltagerne høre om julens betydning og udfyldte et kort med kontaktoplysninger.

"Det var der rigtig mange, der gjorde, og folkene i SONOKO har nu travlt med at følge op," fortæller han.

Læs mere på dlm.dk/nyt

n/m

TEMA | FILM

MICHAEL A. MØRCH ►► Som en, der gerne vil nå mennesker med evangeliet, har jeg en forpligtelse til at sætte mig ind i, hvad der rører sig i mennesker

Et billede af vores tid

Michael A. Mørch ser film, fordi han gerne vil kende den verden, han lever i

AF KAJA LAUTERBACH

Michael Agerbo Mørch fra København ser mange film. Han gør det, fordi han synes, det er en god underholdningsform, men også fordi han mener, at film er tidens primære udtryksform, og han vil gerne kende den tid, han lever i.

"Før jeg blev far, så jeg nok i snit en film hver anden dag, men nu tager vores tre små piger tiden, så forbruget er sat ned til cirka en film om ugen," siger den 28-årige teologistuderende.

Som en, der gerne vil nå mennesker med evangeliet, mener han, at han har en forpligtelse til at sætte sig ind i, hvad der rører sig mennesker. Og han er kommet frem til, at filmmediet er den kunstform, hvor tidsånden rører sig hurtigst, og hvor man hurtigst får en fornemmelse af de skift, der sker i kulturen.

Tidsøkonomi

Michael A. Mørch siger om sig selv, at han ikke er genrefascist. Det betyder, at der efter hans mening i udgangspunktet ikke findes gode og dårlige genrer.

Michael A. Mørch mener, at man langt på vej må acceptere sex, sprogbrug, livssyn og holdninger i film. Men han slukker, hvis det ugudelige tager overhånd

Alligevel har han sine præferencer: drama, thriller, biografi, dokumentar, kunsthøj og animation. Og serier!

"Jeg er totalt seriøst," siger han.

Derimod fravælger han splatter- og horrorfilm – ganske enkelt, fordi han ikke tør se det.

"Jeg fravælger også helst tøsefilm/romantiske film, fordi de ofte viser et plat og utroværdigt billede af kærlighed og meningen med livet.

"Der er imidlertid mange flere film, end jeg kan nå at se, og jeg gider ikke spille min tid med dårlige film. Derfor prøver jeg at være ret bevidst om, hvad jeg gerne vil se, og jeg læser mange anmeldelser og taler med folk, jeg ved, jeg deler smag med," siger han og understreger, at det nok mere er en tidsøkonomisk end en



åndelig prioritering.

"Der er sjældent nogen, der undrer sig over, at man ikke har set en film. Markedet er nemlig så kæmpe stort, at ingen kan nå at se alt. Ingen forventer det, så man behøver ikke forklare, hvorfor man ikke har set en film."

Prægning af tankegang

Michael A. Mørch vælger dog også film fra, hvis noget i omtalen signalerer, at filmen er i konflikt med det, han gerne vil påvirkes af.

"For eksempel kunne jeg ikke forsvare at se hverken Nymphomaniac eller Klovn the Movie, når jeg vidste, at porno var det primære fokus i de film," siger han.

Der er stort set ingen film, der taler for det livslange, monogame ægteskab, og det er heller ikke normen i samfundet længere, anfører Michael A. Mørch.

Han mener, der er en forbindelse, for filmene giver en prægning til folks tankegang.

"Mange mener, at opløs-

ningen tog fart, da billedpornoen blev frigivet. Jeg mener, at det først skete da de ting kom ind i mainstreamfilm, som hele familien ser. Nu er der ingen, der undrer sig mere," siger han.

Forholde sig kritisk

De fleste film er produceret af ikke-kristne, og derfor må man acceptere sex, sprogbrug, livssyn og holdninger, man ikke er enige i, mener Michael A. Mørch. Men han slukker, hvis det ugudelige tager overhånd.



Michael A. Mørch minder om, at billeder er et stærkt medie, og at det derfor er vigtigt at reflektere over det, man ser.

"Men billeder og fortællinger er stærke medier, og levende billeder har en stor effekt, og derfor er det vigtigt at være reflekteret over det, man ser," siger han.

"Man møder sjældent et direkte opgør med kristendommen, men det ligger der som et ideologisk bagtæppe."

Han forlanger af sig selv, at han altid forholder mig kritisk til det, han ser, og for at holde sig skarp fravælger han løbende en film, som han bare rigtig gerne vil se.

"Det gør jeg både for at minde mig selv om, at jeg ikke dør, fordi jeg misser én film, og for at holde min etik skarp."

Bruger film til at skabe debat

Kristen folkeskolelærer afstår ikke fra at vise eleverne film, hun ikke er enig i

Som lærer viser Lisbet Kruse ikke en hel masse film i skolen. Det er mest videoklip, som hun bruger som en del af sin undervisning i fysik i udskolingen og i natur/teknik i femte klasse.

Netop i fysikundervisningen tager de fleste bøger udgangspunkt i evolutionsteorien, og det kan godt være en udfordring, mener hun.

"Den skal jeg undervise i – og gør det selvfølgelig – men det er vigtigt for mig, at eleverne også møder andre holdninger," siger den 46-årige folkeskolelærer i Lind ved Herning.

"At vælge filmklip med et andet udgangspunkt er min

mulighed i forhold til undervisningen i naturvidenskab."

At det så kan være svært at finde film til fysikundervisningen, der hænger sammen med hendes kristne holdning, er en anden sag. Men hun gør blandt andet en del brug af små videoklip, som en lærer på Det kristne Gymnasium i Ringkøbing har lavet, og som hun synes, forklarer tingene på en god måde.

Anledning til snak

Lisbet Kruse afstår ikke 100 procent fra at vise filmklip, der går ud fra evolutionsteorien, hvis det er relevant for undervisningen.

"Der findes nogle meget informative og rigtig gode faktafilms, som jeg har brugt, men så kan jeg godt finde på at kommentere på dem," siger hun.

Det kan være en anledning til at snakke om evolutionsteorien ligesom de dyrefilm, hun nogle gange har brugt i natur/teknik-undervisningen.

På et tidspunkt underviste hun i faget "Kun for piger", og her bortensurerede hun heller ikke sex-scener i film, hvis de gav mening for handlingen. I stedet brugte hun dem til en snak med børnene om grænser. Faktisk oplevede hun, at nogle unge i

niende klasse selv sagde fra, hvis de syntes, at de nævnte scener var "spild af tid".

Lisbet Kruse er i det hele taget meget bevidst om også at give børnene den bibelske side af tingene, og hun oplever ikke, at hun ikke må sætte ord på sin holdning.

"Børnene sætter også ord på deres holdning, og så kan vi tale om det," siger hun.

Holder fast i grænser

Lisbet Kruse taler ikke kun med sine elever om indholdet af de film, de ser sammen. Hun har også snakket med eleverne i sin femte klasse om, hvorfor mange film er forsynet med alders-

grænser fra producentens side.

"Børn i dag ser både meget vold og meget sex i film og bliver påvirket af begge dele. Jeg holder fast i, at nogle har sat de aldersgrænser for at passe på dem," siger hun og slår fast, at hun ikke vil vise noget, der overskrider de grænser.

"I øvrigt ser børn ikke kun vold og sex i film, men også i tv-avisen og realityprogrammer. Men det må være forældrenes ansvar."

Lisbet Kruse kan selv godt lide at se en krimi, men ikke hvis der er for mange volds-scener og blod i.

"Jeg undgår også at se sex,



Som folkeskolelærer bruger Lisbet Kruse også film som afsæt til at give eleverne den bibelske side af tingene.

for det skaber forkerte tanker. Heldigvis synes jeg, der er lidt mindre sex i film end for få år siden," siger hun. *Kl*

TEMA

RENÉ BRORSON ▶▶ Der er mange gode film, som man kan tage op og bruge til at lære noget om Gud, mennesker og livet – samtidig med at man ser en underholdende film

Mennesker vil underholdes

Film er ikke kun noget, vi som kristne skal være på vagt over for, mener forkynder

AF KAJA LAUTERBACH

Bibelen siger slet ikke noget om film – af gode grunde – og meget lidt om underholdning.

Det siger René Brorson, der er forstander på Grejsdalens Efterskole ved Vejle.

Han har ledt lidt i Bibelen, og det eneste han har kunnet finde om underholdning, er, at David blev ansat af Kong Saul ved hoffet for at skulle underholde ham. Der til kommer, at Jesus ofte var inviteret til fester, og her var der højst sandsynlig sang og musik, selv om der ikke står noget om det.

"Men mennesker vil gerne underholdes. Det er noget, som vi, der tager ud og forkynder, også er underlagt."

René Brorson glæder sig over, at de kristne film er steget kraftigt i kvalitet, og også over, at der i det hele taget er mange gode film, som man kan tage op og bruge til at lære noget om Gud, mennesker og livet – samtidig med at man ser en underholdende film.

"Heldigvis er film også en gave – ikke kun noget, vi som kristne skal være på vagt over for," siger han.

Ikke virkelighedsflugt
René Brorson siger, at



René Brorson mener, at serier på Netflix er lige så stor en udfordring, som film er det.

mennesker har forskellige grunde til at se film. Nogle gør det for at blive oplyst, men for de fleste er det underholdning, hvor det er nemt at drømme sig ind i en anden verden. Selv ser han især film, hvis han har brug for at koble af.

"Jeg gør det ikke som en virkelighedsflugt, men som et sted, hvor jeg kan lade tankerne flyve," siger han og anfører, at det er godt at læse anmeldelser eller på anden måde sætte sig ind i, hvad man udsætter sig selv for, når man sætter sig og

ser en film.

Selv om Bibelen ikke siger noget direkte om film, mener han godt, at man kan bruge den som vejledning.

"Bibelen taler klart om, at Gud gerne vil passe på os og bevare os, og i den bliver vi kaldet til at leve som Jesu disciple og til at blive mere og mere som Jesus. Mange film og serier er imidlertid ikke eksponenter for det samme liv, og derfor er det vigtigt at være inde i, hvad Bibelen siger, sådan at Helligånden kan vejlede en," uddyber René Brorson.

Han tilføjer, at det ikke er nemt at navigere i det liv, man udsættes for i livet, hvis man ikke er inde i Bibelen. Ikke som et middel til at blive frelst, men som en vejledning til at komme til at ligne Jesus mere og mere.

Efterskoleforstanderen nævner, at et godt redskab, når man skal vælge – eller fravælge – en film, kan være at læse en anmeldelse på hjemmesiden filmogtro.dk.

Forskellige grænser
Kristnes grænser for, hvilke film de vil og kan se, er

forskellige. Nogle sætter skarpe grænser, og andre er mere liberale, og her må man ikke pådutte hinanden sin egen holdning, anfører René Brorson og minder om Paulus' ord i Romerbrevet 14 om at tage hensyn til stærke og svage samvittigheder.

"Det er lidt 'ærgeligt', for det kræver rigtig meget af hinanden at respektere og give frirum," siger han.

Selv sætter han grænsen ved film, der forherliger vold, eller undergraver de bibelske vejledninger for seksuallivet.

"Det kan nemlig være med til på længere sigt at undergrave Bibelens autoritet i livet," siger han og vurderer, at risikoen især er stor, hvis den person i filmen, der gør de ting, er en, man identificerer sig med og ser op til.

Udfordring fra serier

René Brorson anfører, at der ikke kun er brug for vejledning i forhold til film. Mange streamer serier fra Netflix, og han mener, det er mindst lige så udfordrende i den moderne verden som film.

"Ved film udsætter man sig selv for påvirkning i halvdelen af tiden, mens man i serier er under indflydelse i mange timer og mange afsnit," begrundet han og forklarer, at



"Serier er en større udfordring end film, fordi de påvirker over lang tid," siger René Brorson.

det kan føre til, at man begynder at spejle sig i seriens personer og at projicere deres liv over på sit eget liv.

"Ud over den øgede påvirkning medfører serier også et større tidsforbrug end film. Filmen er et færdigt produkt, hvor serien lægger op til, at man også skal se næste afsnit."

Netop muligheden for hele tiden – via internettet – at være i kontakt til hele den vide verden bag lukket dør stiller høje krav om selvdisciplin og selvindsigt, understreger René Brorson.

"Man skal kende sin egne styrker og svagheder og vide, hvor man er sårbar og let bliver fristet. Satan ved nemlig nøjagtigt, hvor han skal sætte ind."

Film påvirker positivt og negativt

Films stemninger og handlinger har indflydelse på menneskers måde at møde verden på, viser forskningsforsøg

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Film og tv påvirker seeren og derigennem samfundet. Film kan påvirke den måde, man tolker livet på en lang række områder, der ikke umiddelbart har noget at gøre med filmens indhold. Det viser et bredt felt af forskning igennem de seneste 50 år omkring, hvordan film og tv påvirker mennesker.

Humøret spredt sig
Uanset om det er en tåre-

perser, en sjov komedie eller en skræmmende gyser har de fleste, der har set en film formentlig oplevet, at deres humør blev påvirket. Men et britisk forskningsforsøg fra 1997 viser, at humøret ikke bare bliver påvirket på de konkrete områder, som filmen portrætterer. Ens humør har nemlig indvirkning på ens generelle opførsel og måde at se verden på.

Hvis filmen skaber følelsesmæssige oplevelser, vil de påvirke, hvilke minder fra ens liv man genkalder sig, og i hvilken grad, man bekym-

rer sig over sit liv.

Derfor konkluderer Graham C.L. Dawey, der har en ph.d. i psykologi, at negative udsendelser ikke bare gør seeren mere trist og bekymret, men også fremmer egne personlige bekymringer. Positive udsendelser kan derimod gøre seeren i godt humør og få verden til at tage sig mere lys ud.

Påvirkning senere i livet

Film har dog også en længere påvirkning. I et studie fra 1977 til 1992 af seks- til tiårige børn så amerikanske

forskere en sammenhæng mellem vold på tv og en voldelig adfærd som voksen for både mænd og kvinder. Børnene havde tre gange så stor sandsynlighed for at være voldelige over for deres partner eller andre senere i livet. Sammenhængen kunne ses på tværs af de sociale forskelle i opvækst, intelligens og forskellige tilgange til opdragelse hos deres forældre.

Anden forskning peger desuden på, at børn har mindre tendens til at blive påvirket af at se andre børn

have det svært og bliver mere bekymrede for verden omkring dem af at se vold på skærmen.

Det er dog ikke sådan, at eksempelvis voldelige film, computerspil og lignende er den eneste faktor, der spiller ind, når et menneske er voldeligt. En tryk opvækst, gode venner og relationer og et sundt sind ser med til at trække i den anden retning.

Viden og underholdning

Ud over at påvirke seernes sindstilstand og deres måde

at reagere på er film også et vindue til verden, der giver oplysning om samfundsforhold, historiske begivenheder og meget andet.

Der til kommer, at en sjov film kan være et velkomment afbræk fra dagligdagen. Der er studier, der peger på, at latter påvirker immunforsvaret positivt og sænker stressniveauet. Et britisk studie fra 2011 viser også, at smertetersklen er højere efter en god omgang latter. Studiet blev udført ved at vise folk film, der fik dem til at le.

TEMA

CARSTEN HJORTH PEDERSEN ►► Ofte bliver det en afvejning af filmens positive og negative elementer, der afgør, hvor mange stjerner den får i min personlige "anmeldelse"

Derfor er der mange film, jeg ikke ser

Det er et problem, at mange ikke vurderer film ud fra det kristne menneskesyn

AF CARSTEN HJORTH
PEDERSEN
DAGLIG LEDER I KPI
CPH@KPI.DK



Jeg ser en del film. Og der er mange, jeg ikke ser. Begge dele vil jeg forklare og begrundede her. Men jeg vil understrege, at min måde at administrere filmforbrug på ikke er den eneste rigtige. Mine valg er ret subjektive, men jeg tager dem som et kristent menneske. Så måske nogen kan finde deres måde at gøre det på ved at spejle sig i min.

Min holdning og erfaring er, at film kan give berigende og provokerende oplevelser, større forståelse for andre mennesker, afkobling, god humor, glæde og alvor. Og når de er bedst: opbyggelse i troen. Men film kan også påvirke negativt. Mit ideal er at have øje for både det ene og det andet.

Lad mig gribe det an ved at fortælle om udvælgelsesfasen, selve filmen og refleksionen bag efter.

Hvordan udvælger jeg de film, jeg vil se

Jeg udvælger primært film, som, jeg har en formodning om giver indsigt i det komplekse, gådefulde menneskeliv, som vi lever, hvad enten vi er kristne eller ej. Og det gælder vel at mærke både de lyse og mørke sider af den menneskelige tilværelse.

Mange af de film, jeg har set, har givet mig et skarpt syn for godhed og ondskab, sandhed og løgn, det smukke og det grimme, men tilsvarende gjort det vanskeligere for mig at placere konkrete nulevende medmennesker i disse kategorier.

Jeg ser også en del film, der er frie fortolkninger af historiske hændelser. De giver øget forståelse – i tillæg til stærke personskildringer – af historien og den psykologi, der ligger bag ved, at hændelse og begivenheder blev, som de blev.



Den amerikanske film *Captain Fantastic* er en af de film, som Carsten Hjorth Pedersen har været glad for at se. Den handler om en families kamp for at blive integreret i samfundet igen efter at have levet ti år i isolation.

FOTO: IMDB.COM

Men der er – efter min mening – også mange dårlige film. Enten fordi de er flade i persontegningen, clichéagtige og platte, eller fordi de forherliger eller – oftere – forholder sig indifferente til det onde, løgnagtige og grimme, eller fordi de bare går over kraniet på mig.

I et forsøg på at undgå at se film, som jeg ikke finder seværdige, læser jeg en del film anmeldelser af folk, som jeg har erfaring for har nogenlunde samme smag eller vurdering som mig. Men jeg har også erfaret, at nogle film, som anmelderne roser, ikke er noget for mig.

Mange foromtaler er tilstrækkelige til at afgøre, om jeg vil se en film eller ej. Jeg har også glæde af at dele vurderinger med folk, jeg har tillid til. Hjemmesiden filmogtro.dk kan også være en stor hjælp. I øvrigt sorterer jeg alle gysere, langt de fleste thrillere og mange komedier fra.

Hvordan ser jeg den film, jeg har valgt

Når jeg så har valgt at se en film, begiver jeg mig ind i et univers, hvor jeg må overgive

mig til dens historie. Hvis mit vurderingsapparat uendevæjs er for dominerende, ødelægger det oplevelsen eller den potentielle fascination.

Det betyder ikke, at jeg ikke kan finde på at slukke for en film, som jeg er begejstret på. Det hænder af og til, hvis filmen ikke griber mig, eller hvis den rummer voldelige eller seksuelle scener, som er over mine grænser, eller hvis jeg synes, der er en "ånd" i den, som byder mig imod. Hvad det der med "ånden" er, er svært at forklare, men til gengæld ret enkelt at registrere i sit eget sind. Og netop mine egne grænser prøver jeg at være tro imod.

Det hænder også, at jeg ser en film til ende, som jeg dagen efter klassificerer som dårlig.

Tidligere sognepræst Erik Bang har sagt, at en film rammer og fascinerer, hvis den skaber en eller flere af følgende tre følelser i mig: 1) Bare det var mig! 2) Godt, det ikke er mig! eller 3) Det er mig! Det er jeg enig i.

"Mig" er i den forbindelse "hele mig" – også min etik og mit livssyn. Det bliver der-

for en kompleks blanding af mine følelser, tanker og samvittighed, der afgør om – og i givet fald hvorledes – en film rammer mig, beriger mig eller udfordrer mig.

Hvordan tænker jeg over filmen bagefter

Når jeg har set en god film, er der næsten altid et efter-spil på den, hvor jeg enten "bare" har en følelse af, at den ramte mig, nogle gange uden at jeg kan sætte ord på det. Men da jeg på godt og ondt har svært ved at slukke for mine tanker, bliver der ofte også en efterfølgende refleksion, hvor jeg tænker over og tager stilling til filmens budskab og handling.

En film kan selvfølgelig også være seværdig, fordi den rummer smukke scener, flotte optagelser og blændende skuespilpræstationer, eller fordi den er god – måske humoristisk og afslappende – underholdning. Men for mig er det alligevel ikke det væsentligste.

Meget ofte er der både positive og negative elementer i en film. Den kan for eksempel rumme en præcis behandling af en problem-

stilling, men den lander måske på et budskab, jeg ikke kan identificere mig med. Eller dens opfattelse af Gud og det guddommelige er forkert, men den giver mig indsigt i, hvad der kan være grunden til, at nogle mennesker har det sådan med Gud.

Ofte bliver det derfor en afvejning af filmens positive og negative elementer, der afgør, hvor mange stjerner den får i min personlige "anmeldelse". Hvis det positive fylder mest, bliver det mellem fire og seks stjerner. Hvis det negative fylder mest, bliver det fra nul til tre stjerner.

Del vurderinger med dine børn!

Jeg tror for øvrigt, det er vigtigt, at vi prøver at give vores børn et kompas til navigere efter, når det angår film. Jeg har selv været nidkær uden forstand på dette felt. Det mener mine tre voksne børn i dag – og jeg må nok give dem ret. Jeg gik simpelthen så meget op i at give dem et kompas at styre efter, at det fratog dem noget af glæden og oplevelsen ved at se en film.

Men når den indrømmelse er givet, er det også min vurdering, at mange forældre er faldet i den modsatte grøft. De sætter ingen grænser og deler næsten ingen af deres vurderinger med deres børn. De holder for eksempel ikke de mange film op imod det kristne menneskesyn. De udøver heller ikke den censur i forhold til film, som især små børn har brug for. Det, synes jeg, er et problem.

Ovenstående er ikke skrevet, fordi jeg mener, at andre bør se lige så mange film som jeg, eller fordi de bør have samme vurdering af konkrete film (se herunder). Men blot for at give et konkret, personligt indspil, som andre kan forholde sig til, da jeg jo erfarer, at andre kristne mennesker end jeg ser film!

Ti gode film, som jeg har set

- Jerusalem
- Before sunrise
- Ondskab
- Manon og kilden
- Efter brylluppet
- Koret
- Guder og mænd
- Katyn
- Kvinden i guld
- Captain Fantastic

KIRKE ▶

MARIA ▶▶ Det er på tide, at verden får at vide, at vi omvendte muslimer eksisterer – og ikke mindst, at andre muslimer får at vide, hvem Gud er

Hun vil ikke lade sig styre af frygt

Selv om hun og andre bliver forfulgt, er somaliske Maria er ikke i tvivl om at Gud har kontrollen

AF KAJA LAUTERBACH

Maria er vokset op som muslim, gik på koranskole og lærte det grundlæggende om Islam. Hun bad mindst fem gange om dagen, men fortæller, at hun aldrig fandt fred – det skete først, da hun lærte Jesus at kende.

Hun er født i Somalia. Da hun var to år, blev hendes far dræbt, fordi han var kristen, og familien flygtede. Efter nogle år i Yemen og Etiopien kom de til Norge, da hun var 15 år, og hun er nu norsk statsborger.

"Jeg fik først fred, da jeg lærte Jesus at kende, og det skræmmer mig mere end døden, hvis andre dør uden at lære Jesus at kende," siger Maria.

De vantro er jo gode

Marias mand, Josef, kommer fra en fundamentalistisk muslimsk familie. Som helt ung troede han på Allah af hele sit hjerte og var overbevist om Islam, men på et tidspunkt fik han som soldat problemer med, at han skulle dræbe mennesker i Islams navn. Derfor flygtede han og havnede i Norge.

Her mødte han de såkaldt vantro, der tog godt imod

Maria fortalte om sit liv som kristen somalier på den LM's tværkulturelle konference den 28. januar. Her er hun sammen med hovedtaleren, Oddvar Hatlehol, som hun arbejder sammen med i Norge.



FOTO: KAJA LAUTERBACH

ham, og han opdagede, at dem, han skulle dræbe, jo var gode mennesker. På et tidspunkt mødte han en præst, der tilbød at bede for ham. Det sagde han ja tak til bare for at være høflig, men det fik ham til at føle en stor fred. Præsten gav ham også en bibel på somali, og han læste sig til tro på Jesus. Især Jesu ord om, at elske sine fjender og bede for dem, der forfølger en, gjorde stort indtryk på ham.

"Det må være den sande Gud," nåede han frem til.

Identitet i storfamilien

Maria fortæller, at muslimer

har deres identitet i storfamilien – ikke som enkeltpersoner - og derfor mister de deres identitet, når de bliver kristne.

For første gang nogensinde er de alene, og det er så skræmmende, at mange hellere vil dø. Af frygt for at miste deres storfamilie lever de som hemmelige kristne.

Hendes nærmeste familie har meget svært ved, at hun har valgt at stå offentligt frem og fortælle om sin tro

opfordrer hende til at leve hemmeligt af hensyn til storfamilien. Det vil hun imidlertid ikke og er derfor flyttet flere hundrede kilometer væk fra dem.

Har valgt at stå frem

Der er 20 millioner somaliere i verden. Kun få promille af dem er kristne – heriblandt Maria og Josef.

Selv om det er farligt, og de møder både chikane og forfølgelse, har de valgt at

stå frem både i artikler og i en film på YouTube for at fortælle om deres tro.

"Det er på tide, at verden får at vide, at vi omvendte muslimer eksisterer – og ikke mindst, at andre muslimer får at vide, hvem Gud er. Jeg glemmer aldrig første gang, jeg fik en bibel på somali: Jeg græd af glæde: Tænk sig, at Gud er så almægtig, at han forstår mit sprog og ikke kun arabisk," siger Maria.

"Forfølgelse er en realitet, men vi er ikke i tvivl om, at Gud har kontrollen. Det, der skræmmer mig mere end døden, er, hvis min søster dør uden at kende Jesus som sin frelser."

Mødes på Paltalk

Det er meget svært for somaliere, der kommer til tro på Jesus, at få et kristent fællesskab. Både fordi de fleste lever som hemmelige kristne, men også fordi de ofte er adskilt af store geografiske afstande.

Imidlertid giver de sociale medier dem nye muligheder.

På det gratis internetmedie Paltalk kan man oprette sit eget private chat rooms. Her mødes de kristne somaliere og holder bibelstudier sammen, og det er på den måde muligt at få et fællesskab, selv om nogle bor i Saudi Arabien, andre bor i afrikanske lande, og andre igen i Norge eller England.

Somaliernes mødes på Paltalk under dækningsnavn og uden video. På den måde kan de tale sammen uden at se hinanden, og det giver sikkerhed for, at de ikke bliver genkendt – og dermed større frimodighed til at turde være med.

Nyt kristent gymnasium i 2018

Østdansk gymnasium appellerer til en bred gruppe elever

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Et nyt kristent gymnasium i Storkøbenhavn åbner efter planen i 2018. Målet er at tilbyde et højt fagligt niveau på et kristent værdigrundlag.

Bestyrelsen har en bred kirkelig baggrund og tæller ud over formanden, Erik Bidstrup, der er borgmester i Dragør og tidligere præst i Pinsekirken, også personer, der kommer i Luthersk Mission og lignende kristne forsamlinger.

Det er også meningen, at det nye gymnasium skal ap-



Hovedstadens mange kristne friskoler vil være en naturlig fødekæde til et kristent gymnasium," mener Erik Bidstrup.

pellere til en kirkeligt set bredere gruppe af elever end det evangelisk-lutherske

Kristne Gymnasium i Ringkøbing gør. Derfor bygger det nye gymnasium kun på den

apostolske trosbekendelse med Bibelen som eneste absolute autoritet.

"Hovedstaden har en hel del kristne friskoler, som vil være en naturlig fødekæde til et kristent gymnasium," fortæller formanden til avisen *Udfordringen*.

Iværksætter og politik

Det er dog ikke kun målet, at levere undervisning på et kristent grundlag. Hovedstadens Kristne Gymnasium, som det hedder, vil også have et særligt fokus på iværksætteri og politik, forklarer formanden til *Kristeligt Dagblad*.

Præst fra Holstebro er ny formand i Dansk Oase



Dansk Oases lederskab har fået ny formand. Den nye formand er Peter Sode Jensen, der er præst i Holstebro Oasekirke og leder af efteruddannelsen for ledere Arrow. Oase er partner med Arrow.

Peter Sode Jensen har været præst i 16 år. Ni år som sognepræst i Klemensker på Bornholm, før han blev præst i Holstebro Oasekirke

Formandsskiftet kommer efter et år, hvor Oasebevægelsen internt har debatteret, hvilken indflydelse den engelske forfatter Mike Breens tilgang til at skabe disciple og den anglikanske orden, hans tanker har inspireret, nemlig The Order of Mission (TOM), skal have i bevægelsen.

I august nedsatte lederskabet et udvalg, der bestod af personer i ledelsen, der ikke var inhabile på grund af deres medlemskab af TOM. Her var Peter Sode Jensen medlem. Tidligere formand i bevægelsen Ruben Dalsgaard var ikke med i udvalget, da han er ordensmedlem. Han fortsætter nu som næstformand.

Ruben Dalsgaard har været formand siden 2015, hvor han blev valgt ind i Oases lederskab. *n/m*

Lækkert sommerhus i Andkær Vig ved Vejle Fjord til leje. Naturskønt med udsigt til fjorden. Kontakt Mona Terp, tlf. 40621672 eller <http://u461255.mono.net/>

Lærer søges

Ølgod Kristne Friskole søger lærer pr. 10. august 2017.

Vi tilbyder:

Ølgod Kristne Friskole er en skole beliggende lidt uden for Ølgod med udsigt til marker. Vi tilbyder et helt skoleforløb fra 0.-9. kl. Du kan forberede dig, hvor du vil. Vi har ikke heldagsskole. Vi prioriterer kvalitet, arbejds- glæde og stor indflydelse på egen hverdag meget højt.

Vi er en nyere skole, som er i gang med 5. skoleår, og vi har 90 elever. Vi har det godt på tværs af alder, og alle kender hinanden. Personalegruppen består af 14 dygtige og engagerede medarbejdere, som har masser af humor.

Vi søger:

En lærer med de rette fag, som brænder for høj faglighed, bidrager med energi til undervisningen og har blik for det enkelte menneske. Du skal kunne identificere dig med skolens værdigrundlag og aktivt arbejde for dette.

Din faglige profil: Dansk på mellemtrin eller i udskoling
Flere af følgende fag: tysk, fysik, historie, geografi, biologi, musik.

Du er en glad underviser og faglig dygtig.

- Du er struktureret, målrettet og fleksibel
- Du er bestemt i din klasseledelse, som giver et godt læringsmiljø
- Du har et tålmodigt, åbent og imødekommende sind
- Du viser initiativ, engagement og beslutsomhed

Ansættelsen sker jf. overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Send din ansøgning elektronisk senest den 1. marts 2017 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.

Skoleleder Jette Lindal Klemmensen
Ølgod Kristne Friskole
Lindbjergvej 35, 6870 Ølgod

Ølgod Kristne Friskole 



NOMADEEVANGELIST OG UNDERVISER I TANZANIA

LM søger en missionær, som via evangelisations- ture og undervisning på bibelskolen i Ilambilole ved Iringa vil arbejde på at nå længere ud med evangeliet blandt nomader.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Læs mere på dlm.dk/Job/missionaer

Vil du vide mere?

Kontakt missionskonsulent Christian Lund Pedersen på tlf 48 20 76 73 / clp@dlm.dk



penta byg a/s
HOVED- OG TALENTRPRISE

pentabyg.dk

LM's Børnehus

VUGGESTUEPÆDAGOG SØGES

Har du lyst til nyt job?

LM's Børnehus i Græsted søger uddannet pædagog på 32 timer til vores vuggestue, Splren, til 1. maj.

Ansøgningsfrist: 6. marts 2017.
Vi afholder samtaler i uge 11.

Nysgerrig: Gå ind på www.lmbh.dk og læs nærmere.

Ansøgning, CV samt relevante bilag sendes til info@lmbh.dk eller med posten til:

LM's BØRNEHUS
SKOVSMINDEPARKEN 3 • 3230 GRÆSTED

Event- og sekretariats-koordinator

Kristelig Handicapforening søger en dygtig, ihærdig og selvstændig medarbejder til at koordinere vores mange aktiviteter, blandt andet frøfestival, kurser, årsmøde, lodsedler og PR.

Ansøgningsfrist: 2. marts 2017.

Se stillingsopslaget på k-h.dk/job.

Kristelig Handicapforening

KATRINEBJERGVEJ 75 • 8200 AARHUS N
8741 0138 • K-H.DK • INFO@K-H.DK



Skjern Kristne Friskole

Børnehaveklasseleder og indskolingslærer

Skjern Kristne Friskole søger pr. 1 august 2017 to nye medarbejdere på 80 procent eller derover. Vi søger en børnehaveklasseleder til én af vores 0. klasser og en indskolingslærer, der bl.a. kan undervise i dansk og nogle af fagene musik, natur/teknik og kristendom.

Løn- og ansættelsesforhold iht. overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Læs meget mere på www.skrif.dk



Uforglemmelige oplevelser

Færøerne – nordatlantens skatkammer 25.6.- 3.7.
Norge – temarejse: Hans Nielsen Hauge 26.6.- 3.7.
Barcelona - UNO 30.6.- 7.7.
Polen – fra syd til nord 30.6.- 8.7.
Nordkap – med hurtigruten til Lofoten 6.7.-19.7.

Læs mere om rejserne på:
www.felixrejser.dk



Jakobs
Blomster-
forum

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Alme Skole – en kristen friskole
Søger **afdelingsleder til SFO** pr. 1. april

Se stillingsopslag på www.almeskole.dk



Ansøgningsfrist 20/2 • Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted
Tlf. 48 31 85 96 • Mail: peter.skov.thomsen1@almeskole.dk



Ledige stillinger

Lærere

En fuldtids- eller deltidslærer til udskoling søges 1.8. 2017. Stillingen er fast. Almindelige skolefag er i spil og især engelsk og matematik.

Ansøgere med interesse for IT, evt. som pædagogisk IT-vejleder, imødeses med interesse, men det er ikke en betingelse. IT kan også kombineres med andre stillinger på skolen.

En deltidslærer på ca. 60-80 % søges til et barselsvikariat med bl.a. musik pr. 1.5. 2017 eller senere.

Evt. mulighed for senere fastansættelse.

Ansættelserne sker efter overenskomst med FM og LC.

Pædagoger og pædagogmedhjælpere

Vuggestuen vokser til 25 børn i løbet af foråret. Derfor søges et par dygtige pædagoger med tiltrædelse pr 1.3.2017 eller senere.

2-3 deltidspædagogmedhjælpere søges med tiltrædelse omkring 1.3. 2017 eller senere.

Ca. 15-25 timer pr. uge.

Mullige arbejdsopgaver i vuggestue, børnehave, førskolegruppe og SFO. Evt. mulighed for vikartimer i skolen. Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og frie grundskoler.

Ansøgerne må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt arbejde for denne.

Rengøringsleder

Hver dag arbejder 5-7 rengøringsmedarbejdere på at holde skolen ren og pæn. Til at koordinere, planlægge og gå foran med rengøringen søges en ansvarsbevidst og fleksibel rengøringsleder.

Stillingen er ca. 25 timer om ugen.

Arbejdstiden vil typisk ligge fra ca. middag til ud på eftermiddagen. I perioder med f.eks. hovedrengøring vil arbejdstiden variere.

Alt efter hvilken person der søger, kan stillingen kombineres med andre funktioner på skolen eller i børnehaven og vuggestuen.

Løn efter overenskomst mellem FKF og KRIFA.

Oplysninger og ansøgning til Thorkild

Bjerregaard
senest 23.2.2017. (Tlf. 24 45 61 97).
Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,
TB@mkf.dk.



MkF er en tosporet afdelingsopdelt skole. Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl., ca. 80 ansatte, 25 børn i vuggestuen, 70 børn i børnehaven, 150 i SFO. I 2017 afsluttes en gennemgribende ombygning og tilbygning til skolen.

ANNA MULDBJERG CHRISTENSEN ►► De mange konkrete råd har givet perspektiv på den rolle og det ansvar, man har som kristen på et gymnasium

Et must-read for kristne gymnasieelever

BOGANMELDELSE
AF ANNA MULDBJERG
CHRISTENSEN
GYMNASIEELEVER

Rasmus Jonstrup Hansen:
Gymnasietro
Credo 2016

192 sider – 149,95 kroner

At starte som kristen på et gymnasium er for mange – hvis ikke de fleste – både spændende og skræmmende. Pludseligt står man over for en overvældende mængde spørgsmål om livet med troen på Gud – både fra ens klassekammerater og én selv.

Gymnasietro er netop skrevet til dig, som er i denne situation. Den behandler nogle helt centrale områder i forhold til livet som ung og kristen og tager fat i nøjagtigt de usikkerheder, tvivl og tanker, som jeg i hvert fald gjorde mig, inden jeg startede som gymnasieelev.

Det fremgår tydeligt, at bogen er skrevet af én, som selv gik i gymnasiet for ikke så mange år siden. I bogen



deles nemlig både forfatterens personlige sejre og nederlag, råd til, hvad man kan gøre, og råd til, hvad man ikke skal gøre.

Rasmus J. Hansen formår at komme fuldstændig i øjenhøjde med læseren og

tager én i hånden fra start til slut. Bogen er skrevet i et ungdommeligt hverdagsprog, og det hjælper til, at siderne vendes endnu hurtigere.

Hvad jeg især er glad for ved denne bog, er de mange

meget konkrete råd, der gives. Det gælder både i forhold til ens personlige trosliv, tvivl, KFS-gruppen, adfærd til fester, samtaler med ikketroende venner og meget mere. Det har for mig været til opbyggelse og givet perspektiv på den rolle og det ansvar, man har som kristen på et gymnasium.

Til hvert kapitel i bogen ligger der på hjemmesiden gymnasietro.dk også en video, hvor Rasmus J. Hansen taler om det emne, kapitlet omhandler. Bogen kan sagtens læses uafhængigt af videoerne, men de er med til at gøre bogen endnu mere levende, og både bogen og videoerne lægger op til videre samtale om emnerne.

Til sidst skal det nævnes, at bogen bestemt ikke kun er relevant for dem, der skal til at starte på gymnasiet. Jeg er selv halvvejs med min gymnasietid, men bogen giver redskaber, som man kan bruge, uanset hvor langt i processen man befinder sig. Så ønsker du svar på spørgsmål og endnu mere blod på tanden i dit kristenliv, er bogen et must-read.

LEDER ►

Ind gennem ruden

“MÅSKE VIL HAN Ind gennem ruden,” sang min far for mig og mine søskende i vores barndom, når vi skulle sove. “Han” var i sangens univers Fristeren – altså Djævelen, og “ruden” var øjnene. Det sidste forstod jeg først som voksen, og på den baggrund kan man måske med rette spørge, om billedsproget i sangen tjente sit formål.

Andre har hørt børnesangen “Pas nu på, lille øje, hvad du ser”. Begge sange opfordrer os til at være på vagt over for denne verdens visuelle fristelser.

MEN TENDERER DET ikke til afvisning af Guds gode gaver og sår en unødvendig frygt i mennesker at tale sådan om det, øjet kan se?

Til trods for de bedste intentioner er det sikkert rigtigt, at vejledning og opdragelse på dette og mange andre områder er blevet gjort på en mangelfuld og endda ødelæggende måde af visse kristne forældre. Der er dog sikkert lige så mange tilfælde, hvor gode missionsfolk ikke har været kritiske nok over for, hvilke ting de og deres børn slap ud af tv’et.

I DETTE NUMMER af *Tro & Mission* tager vi film op som tema. Det gør vi dels, fordi fristeren rent faktisk forsøger at komme ind gennem ruden – det fortæller Jesus os (Mat 18,9), men også fordi faren for fald ikke betyder, at vi blankt skal afvise alt.

En film kan “prædike” mange ting – ligesom bøger, nyheder, computerspil og meget andet også kan. Eksempelvis er der film, der prædiker et nedladende syn på det livslange ægteskab, har stereotype kønsbilleder eller fremhæver nydelse som livets ypperste mål. Af og til er det selve hovedbudskabet, men oftest kommer det ud mellem sidebenene som noget underforstået.

Man kan faktisk dårligt tænke for en film, uden at der er et eller andet ved den, der ikke står mål med det kristne menneskesyn, så hvad gør vi?

SOM I SÅ mange andre tilfælde er det helt umuligt at sætte generelle regler op for meget andet end det helt indlysende. Men hvis Guds barn skal overleve i denne verden, er det vigtigt, at hun eller han er bevidst om de åbenlyse og underforståede fristelser og ikke lader Guds gaver stå i vejen for Gud selv.

I sidste ende må enhver afgøre med sig selv og Gud, hvor grænserne går. For Gud har givet os underholdning som en gave, der som alt andet må bruges med omtanke.

Nicklas Lautrup-Melner
ansv. redaktør

Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

SYNSPUNKT ►

Gå til substansen både for islam og for kristendom

AF CLAUS L. MUNK
HUNDESTED

Tak til Budskabets redaktion for, at man (i 1/2017) har sat fokus på temaet: Islam og kristendom!

Som debatten gennem snart mange år har vist, kan det være svært at finde et betryggende ståsted i dette vigtige spørgsmål. Og det er ikke så underligt, for sagen er yderst kompleks, så man går let fejl i byen.

Hvis man vil vide, hvad kristendom står for, duer det ikke at spørge i øst og vest. Da får man vidt forskellige svar og sidder tilbage med

et mudret billede (Jævnfør debatten sidste år om Jesu opstandelse). På samme måde med Islam.

I stedet gælder det om at gå til substansen – for kristendommens vedkommende Skriften og bekendelsesskrifterne og for islams vedkommende Koranen og Hadith (de mange historier om Muhammeds gøren og laden).

Som også islamkenderen David Wood fremholder, er Islam for mange muslimer rigtigt nok at betragte som en fredselskende religion. Og så længe islam følges af et mindretal, er budskabet da også: Lad os leve i fred

med hinanden. Men går vi til det, som Muhammed lærte (substansen), især Koranens suraer fra Medina-tiden og Hadith, er der tale om det modsatte. Og når islam vinder i styrke, ændres budskabet til: Enhver, der står Profeten imod, har fortjent at dø. Se answering-islam.org/Authors/Wood/two_faces.htm

En velgørende klar artikel foreligger af professor Aksel Valen-Sendstad. Den kan læses på min blog: clauslm.blogspot.dk.

Samme sted har jeg samlet en række vigtige links. Især vil jeg fremhæve det til den egyptisk-koptiske

præst Zakarias Boutros. Hans kendskab til Islam er formidabel, og selv om der fra muslimsk side er udlovet en dusør på hans hoved på 60 millioner canadiske dollars, fortsætter han i sin høje alder ufortrødent sin tjeneste via satellit-tv til den arabiske verden. Han kombinerer afsløring af substansen i Islam med en brændende kærlighed til muslimen. Muslimen har ikke bare et mangelfuldt billede af Jesus og Guds kærlighed, men kender slet ikke hverken den sande Jesus eller Guds sande kærlighed. Det må også blive vores nød for dem.

tro &
mission
inspiration | nærvær | holdning

LÆS PÅ DLM.DK ►



Ny hverdag for prostituerede

Nogle piger i Cambodja bliver solgt af deres familie på grund af fattigdom og ender i sex-industrien. Daughters tilbyder de unge kvinder hjælp til at komme ud af prostitutionen.

dlm.dk/nyt



Ny leder vil arbejde for enhed

Benjamin Amadeo Mamani Huanca er blevet valgt som ny Pastor Nacional i den lutherske kirke i Peru. Han vil arbejde for mere enhed på organisations- og menighedsniveau.

dlm.dk/nyt



With love from Oslo

08/02/2017 | JOHNNY LINDGREEN, RESURSECHEF

Selvom mit arbejde normalt er meget varieret, så var dagen i går noget anderledes. På den gode måde. Jeg lærte Bodil Danske at kende i Oslo. Det vil sige – det var for sent at møde Bodil selv, da hun var blevet taget hjem til Jesus tilbage i december. Men jeg lærte hende at kende gennem de kristne brødre og søstre, der havde delt livet med hende i det sydlige Oslo indtil hendes sidste dag på denne jord. Bodil havde boet i Norge i mere end 40 år....

dlm.dk/blog/love-oslo

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST
 DANMARK
 ID-nr: 42591
 Maskinel Magasinpost
Udbringtes senest
fredag d. 17. februar 2017

tro & mission
 inspiration | nærvær | holdning
03 | 17. FEBRUAR 2017
 ARGANG 117

► Jeg er især glad for de mange konkrete råd i bogen Gymnasietro – både i forhold til ens eget trosliv, tvivl og samtaler med ikke troende

Anna Muldijerg Christensen

11

FOTO: ISTOCKPHOTO



Film:
 Bibelen siger ikke noget direkte om film, men derfor kan man alligevel godt bruge den som vejledning, og det er i alle tilfælde godt at være bevidst om, at film – og anden underholdning – påvirker både positivt og negativt, anfører René Brorson

6-8



Elisabeth og Brian Krak fra Nexø har lagt mange kræfter i LM's arbejde. Nu er de blevet nødt til at skrue ned

3



Lægen Omar Rios Ortiz fra Puno fik en kæreste, der er luthersk kristen. Han kom selv til tro og læser nu teologi

2



Kristoffer Larsen er ungdomskonsulent i Syddanmark. Han laver også LMU-aktiviteter af praktisk karakter

5