

Ord af Luther

"... og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget" (Luk 2,7).

Jeg har ofte sagt det, og jeg siger det igen: "Den, der vil erkende Gud og spekulere på ham uden fare, han må se i krybben og for alvor erkende Jomfru Marias søn, født i Betlehem, som han ligger i moderens skød og får bryst."

Derefter vil han lære at begribe, hvem Gud er.

Så går disse ting da snart fra at være skrækkelige til meget kære og trøsterige. Vogt dig derfor for de højtflyvende tanker



og for at klatre op i Himlen med dem uden denne stige, nemlig det at Kristus er blevet menneske, som ordet så enkelt beskriver ham.

Bliv ved det, og lad ikke fornuften få dig væk derfra.

Så griber du Gud rigtigt.

Andagten til 24. december fra bogen "Et år med Luther"

Ny forstander på Sædding

Mads Kofoed-Hessellund har mange års erfaring med at arbejde med teenagere og unge. Først i LMU og senere som lærer på Løgumkloster Efterskole

AF KAJA LAUTERBACH

Bestyrelsen for Sædding Efterskole (SE) har ansat den 36-årige Mads Kofoed-Hessellund som ny forstander på skolen fra 1. januar.

Han kommer fra en stilling som lærer på Løgumkloster Efterskole, og før det var han ungdomssekretær i Luthersk Missions Unge i tre år. Det giver ham en bred erfaring med at arbejde og tale med teenagere og unge.

"Mads Kofoed-Hessellund har en profil, der passer ind i det, vi har behov for nu, og vi tror, han kan tilføre skolen et nyt pust," siger bestyrelsesformand Frank Madsen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Mads Kofoed-Hessellund er gift med Pernille. Hun er

også lærer på Løgumkloster Efterskole, og bestyrelsen for SE arbejder med tanken, at hun får en funktion på skolen, men opgaven er endnu ikke defineret.

Vemod og glæde

Lige nu og her er familiens liv ret hektisk med en mærkelig blanding af vemod og glæde og fortæller Mads Kofoed-Hessellund.

"Det er på den ene side vemodigt at skulle pakke sammen og afslutte en dejlig tid i Løgumkloster, og samtidig er det meget spændende, hvad der venter forude, og det glæder vi os meget til," siger han.

"Og så fylder hussalg, flytning, skoleskift for vores tre børn og så videre ret meget. Midt i det hele er Salme 139 blevet et skønt sted til opmuntring."



PRIVATFOTO

Kommunens Frivilligpris gik til LM's integration

Ringkøbing-Skjern Kommune gav hæder og positiv omtale til tværkulturelt arbejde



Fredag den 8. december var der ekstra mange julegoder til LM's integrations-tilbud Middag på Tværs i Skjern.

Det skyldtes, at Middag på tværs og Sport på tværs den 6. december modtog Ringkøbing-Skjern Kommunes Frivilligpris for 2017.

Prisen bestod – ud over nogle indrammede diplomer – af en stor kasse chokolade og konfekt, som blev spist ved fredagens Middag på Tværs.

Glæde over anerkendelse
Formand for social- og sundhedsudvalget, Karsten

Sørensen, overrakte prisen. Karin og Lef Thyssen fra Skjern, der er frivillige medarbejdere i det tværkulturelle arbejde i byen, tog imod den sammen med Enok Sørensen, der er tværkulturel konsulent i LM.

"Det er en stor anerkendelse at få efter 16 års arbejde. Det giver en ekstra motivation til at arbejde videre, ligesom vi forhåbentlig kan få endnu flere til at være med," siger Karin Thyssen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Udvalgt blandt 100
Hvert år uddeler Frivilligrå-

det i Ringkøbing-Skjern Kommune en Frivilligpris til en af de over 100 frivillige foreningen i kommunen. Det sker i samarbejde med den kommunale frivilligkoordinator og social- og sundhedsudvalget.

Det gør de, fordi de gerne vil hædre det frivillige arbejde i kommunen.

Enok Sørensen forklarer, at alle i kommunen kan indstille en forening eller en gruppe, som, de synes, gør noget godt, til at modtage prisen.

I år var 22 kandidater blevet indstillet, og blandt dem havde Frivilligrådet udvalgt

det tværkulturelle arbejde.

Øget opmærksomhed

Enok Sørensen glæder sig over den positive omtale af LM's arbejde, som prisen og kåringen medfører.

"Det er altid dejligt, at folk ser det, vi laver og sætter pris på det," siger han.

Da de mennesker, der uddeler Frivilligprisen, også er dem, der tager stilling til ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde – den såkaldte § 18-støtte – tror og håber den tværkulturelle konsulent også, at den positive omtale kan øge opmærksomheden der. *K/*

JOHNNY LINDGREEN ► Gud virker meget åbenlyst i Cambodja lige nu. Mennesker kommer til tro på Jesus. Så skal pengene bare samles ind

Gud arbejder. Nu skal pengene bare samles ind

2017 har været et godt gaveår, men december afgør det hele

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Det er ikke unormalt i LM, at der mangler 5,1 millioner kroner ved indgangen til december. De seneste otte år har der ikke været en december måned med en gaveindtægt på under fire millioner, forklarer Johnny Lindgreen, der er LM's resursechef.

Alligevel sidder han dog med en vis spænding, hver gang han åbner computeren for at tjekke LM's kassebeholdning.

"Vi er fornuftigt med i år. 5,1 millioner er et stort, men ikke et urealistisk tal. Sidste år fik vi omkring seks mil-

lioner kroner. Jeg kan godt frygte, at det er et udtryk for, at folk sidste år skruede lidt op for gaverne."

2016 var netop et rekordår for gaver til LM's hovedkassese. December måned indbragte over seks millioner. Det var mere end nogensinde før.

Styrer fradrag gaverne?

"Jeg har lagt mærke til, at der er påfaldende mange, der giver op til maksimumgrænsen for fradrag," fortæller han. Grænsen er på 15.600 kroner.

Han gætter på, at der er nogle, der lader sig styre af skattereglerne. Han glæder sig over, at man kan få fra-



LM har behov for gaver på over fem millioner kroner i december, hvis budgettet skal nås, fortæller Johnny Lindgreen.

drag, men han håber, folk finder den vedvarende motivation for at give ar andre

årsager end skattereglerne. "Man skal give, fordi ens hjerte tilsiger en det, og

fordi det er et godt bibelsk princip, som Gud knytter mange velsignelser til."

Pengene skal bare ind

Netop i år har Johnny Lindgreen fået et fornyet syn for LM's arbejde. I november var han i Cambodja på hans første tur til et af LM's missionslande nogensinde. Det gjorde noget ved hans hjerte, fortæller han.

"Gud virker meget åbenlyst i landet lige nu. Mennesker kommer til tro på Jesus. Så pengene skal bare samles ind," siger han med stor entusiasme.

Udgifter stiger

I november sendte LM et

brev ud til alle, der har givet en gave det sidste halvandet år. Resursechefen håber, at folk vil tage godt imod brevet og give en god gave, så LM's arbejde kan fortsætte.

Gaverne bruges i høj grad i det internationale arbejde, der i disse år bliver omkring 10 procent dyrere hvert år på grund af stigende velferdsniveau i de lande, hvor LM arbejder.

At LM's internationale arbejde kan fortsætte i en tid, hvor gaveindtægterne ikke stiger med tilsvarende fart som udgifterne, skyldes primært, at der er stillinger i missionslandene, der ikke er blevet besat.



Gammel pagt i ny belysning

Nogle kender til, at det kan være svært at læse Det gamle Testamente. Hvad skal nutidens kristne bruge de omstændelige ceremonier og forskrifter til? Det er noget af det, der gives svar på i det nyeste nummer af Budskabet, hvor temaet denne gang er *Gammel pagt i ny belysning*.

Fritidsprædikant Alex

D. Karlsen sætter luppen på en konkret ceremoni i Tredje Mosebog og peger på, hvad den kan fortælle os om Gud og om vores forhold til ham. Torben Kjær, der er lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut, giver i sin artikel eksempler på, hvordan Ny Testamente bruger anliggendet i den gamle pagt.

kl

ESSENS ►

Ud af ensomheden

AF SØREN S. SØRENSEN
GENERALSEKRETÆR
SSS@DLM.DK



De fleste af os vil på et eller andet tidspunkt i vores liv opleve ensomhed. Det er den uønskede følelse, der opstår, når dine relationer ikke modsvare dine sociale behov. Dermed er det sagt, at der er forskel på at være alene og at føle sig ensom. Dine sociale behov kan sagtens indeholde meget alene-tid, uden at du føler dig ensom. Jeg har talt med mange singler, der ikke føler sig ensomme, mens ægtefæller nemt kan

føle sig ensomme midt i deres tosamhed.

Man kan have både børn og børnebørn og alligevel føle december som den mest ensomme måned. Også mange unge slås med ensomhed. Jeg har talt med konfirmander på 15-16 år, som har følelsen af kun at være er "tålt" del af selskabet, og som derfor ikke tør involvere sig i det.

Hjerneforskning viser, at hjernen går i forsvar mod den trussel, som ensomheden er. Det betyder, at du mister troen på, at andre vil dig det godt. Samtidig mister du modet til at opsøge andre – eller endda modet til at sige ja, når du bliver inviteret. Det bliver en ond cirkel, som du ofte skal have hjælp til at bryde ud af. Men det kan heldigvis lade sig gøre, og det

er ikke kun individets, men også fællesskabets ansvar.

I LM ønsker vi, at der er plads til alle – også dem, vi ikke selv plejer at være sammen med. LM vil gerne invitere bredt, og måske skal vi ikke altid tage et tidligere nej-tak for tungt. Der er en hel del mennesker både i og uden for missionshuset, som har brug for en bekræftelse af, at vi ønsker dem som en del af fællesskabet. Og at man ikke behøver være medlem i LM for at være med til vores samlinger. LM er ikke en klub, men en åben, of-fentlig missionsforening.

Julens centrale budskab er, at Jesus blev født, fordi Gud vil have fællesskab med os. Et fællesskab, der ikke er, som det oprindeligt var i Edens have. Et fællesskab, som Jesus har gjort muligt

ved sin fødsel, død og opstandelse. I skabelsesberetningen står der gentagne gange, at alt var såre godt. Men én ting før syndefaldet blev ikke omtalt som noget godt. Og det var, at Adam var alene. Derfor skabte Gud Eva. Mennesket er fra begyndelsen skabt til fællesskab, fordi det er skabt i Guds billede. Gud er treenig, et trefoldigt fællesskab.

Man er ikke forkert, fordi man oplever ensomhed. Ensomhed er ikke godt for nogen, men den er heller ikke en synd, for den var til før syndefaldet. Men ligesom Adam fik hjælp af Gud, som så hans behov for selskab, så kan du, som føler dig ensom, også få hjælp. Nogle behøver professionel hjælp, men de fleste af os har bare brug for en ven at tale med.

tro & mission

Udgiver
Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60
E dlm@dml.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk Skive Folkeblad
Oplag 3.600.
ISSN 1601-975X
Tro & Mission (online)
ISSN 2446-4147

Kode til netudgave
174m for 4. kvartal 2017
173i for 3. kvartal 2017

Bibelcitater er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Redaktion
T 48 20 76 80
E tm@dml.dk
Nicklas Laurup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dml.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Idee og artikelforslag modtages gerne.
Avisens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for LM's ledelses holdninger.

Abonnement
Danmark: 410 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 190 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 510 kr. pr. år.
Netabonnement: 190 kr. pr. år (unge under 30 år: 100 kr. pr. år)
Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.
Abonnementet løber, til det bliver opsagt.
Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 2. januar 2018.
Grundpris: Kr. 10,00 pr. spalte/linjemet
Smaaannoncer kun for private: 130 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord.
Max. 50 ord i alt.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390 eller via MobilePay 66288.
Se også dlm.dk/stoet.

ELSE WIWE ►► Jeg tror, vi er nødt til at være menighed på en lidt anden måde i LM

Dåb af nydanskere er kun begyndelsen

Nye kristne har brug for sociale aktiviteter for at komme ind i fællesskabet

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Når en indvandrer konverterer og bliver døbt, er der stadig brug for tæt kontakt og stor hjælp fra menigheden, selv efter vedkommende har fået opholdstilladelse. Risikoen er nemlig, at den nyfundne tro glider ud.

Det erkender Thomas Høyer, der som indremissionær i København har kontakt med mange med anden etnisk baggrund.

Brug for forkyndere med konvertitbaggrund

Thomas Høyer kan ikke udelukke, at nogle lyver sig kristne for at få ophold i Danmark, men hans gæt er, at der også er en gruppe, der glider ud, fordi de bliver flyttet til en anden del af landet, hvor der ikke er nogen, der tager hånd om dem. Det er både psykisk udfordrende at være ny i en fremmed kultur og tidsmæssigt udfordrende at skulle leve op til krav om sprogundervisning, praktik og andre ting, mener han.

"Vi har mange års erfaring med diakoni. Vi har nu også nogle få års erfaring med oplæring. Nu skal vi så have erfaring med at integrere nydøbte i menighederne," siger han og foreslår, at der bliver gjort mere for at uddanne de nydøbte til ledere, så menighederne også kan



I maj 2016 blev iranske Sam (t.h.) døbt i LM-kirken i Herning.

få forkyndere med konvertitbaggrund.

Hvad gør vi med de døbte?

Den københavnske indremissionær mener, at der må mere til end blot forbøn for de nydøbte. De skal hjælpes til at finde arbejde og nyt netværk. De unge, farsitælende mænd vil også gerne finde en kristen kone, tilføjer han og siger, at nogle af mændene finder en dansk hustru uden kristen tilknytning eller en er fra et farsitælende land, hvilket får dem på afstand af troen.

"Vi har stadig nytillkommene, men det brændende spørgsmål er: Hvad gør vi med de døbte?" spørger

han og siger, at i en tid, hvor mange efterspørger dåbsoplæring, er det let at blive grebet af stemningen og glemme dem, der allerede er blevet døbt.

"Der er ikke behov for flere ressourcer til dåbsoplæring. Det kan ganske få klare. Men at integrere dem kræver, at alle fra forsamlingen er med."

Menighed på en anden måde

Else Wiwe, der er tværkulturel konsulent i LM, kender til nogle, der mister kontakten til kristne, efter de har fået opholdstilladelse. Men det er ikke et stort antal. Ud af de mange, som hun i årenes løb har fået kontakt med,

kommer de fleste stadig i kirke. De fleste af dem kommer dog desværre ikke i LM og IM, men i forskellige frikirker og folkekirker.

"De menigheder, der har noget tolkning, trækker. Det prioriterer man i nogle frikirker. Og så tror jeg også fællesskabet trækker," siger hun og tilføjer, at der er stor brug for, at hele det kristne fællesskab er med til at integrere de nydøbte i menigheden.

"Jeg tror, vi er nødt til at være menighed på en lidt anden måde i LM," siger hun og mener, at folk i LM's menigheder skal invitere de nye hjem og selv komme på besøg. De nye i troen må også have nogle opgaver – også

Else Wiwes forslag til at integrere nydanskere i LM's menigheder

- Find venskabskontakt eller medvandrere til de nye
- Lav spisefællesskaber
- Opret værksteder (cykel, bading eller andet)
- Dan bibelgrupper, der gennemgår Markusevangeliet langsomt, så alle kan være med.
- Giv de nye opgaver i menigheden, så de kan føle sig hjemme

selvom sprogudfordringer betyder, at det i første omgang primært er praktiske opgaver.

Et program i hånden er ikke nok

Fordi indvandrere og flygtninge er en sårbar gruppe, er integration i menigheden ikke bare en opgave, der kan løses ved at give dem et program i hånden, så de selv kan se, hvornår der er møde næste gang, mener hun.

"Når de får opholdstilladelse, kommer der en glæde og en entusiasme, og så kommer man ind på et værelse for sig selv og bliver meget ensom. Samtidig stilles der mange krav til sprogskole og praktik. Alt er nyt, og de er på overarbejde. Så er det ikke så sært, at man en aften, hvor der er møde, tænker 'Jeg bliver hjemme'."

Dåbsvidner og frivillige giver god kontakt

Else Wiwe har oplevet det

godt at inkludere frivillige i dåbsoplæringen. Det giver en særlig kontakt mellem dem, der plejer at komme i menigheden, og de nye. Også dåbsvidner, hvor hver af de døbte får tilknyttet en person eller et ægtepar som forbereder en god ide, mener hun.

Mange har også etableret en god kontakt efterfølgende, har hun oplevet.

Else Wiwe nævner også de grupper på sociale medier, som de eksempelvis bruger i Haderslev. Her kan alle, der har været med til dåbsundervisning, være med. I gruppen bliver der lagt et centralt bibelvers op dagligt, og selvom de døbte indvandrere er blevet spredt for alle vinde, kan hun se, at de skriver beskeder, hvor de opmuntrer hinanden og spørger om forbøn.

"Men det kan ikke gøre det alene. De er nødt til at finde ind i menigheder," siger hun

SYNSPUNKT ►

Opholdstilladelse! – og hvad så?

AF JENS ROSENBERG RIBE

I Hviding har vi et stort asylcenter – AsylSyd Center Hviding – med 350 asylansøgere. Her har vi i tre "semestre" haft undervisning i kristendom, og i skrivende stund er 30 personer blevet døbt.

Nogle af dem, vi har haft kontakt med, er blevet afvist, og andre er blevet

sendt til andre centre. Men der er også nogle, som har fået opholdstilladelse, og disse nydanskere har brug for vores hjælp.

Allerførst skal de indlemmes i en menighed i deres nærområde. Jeg bruger med vilje det gamle ord: indlemmes. Altså at de må blive et lem på deres nye menighed. For der er meget nyt for disse personer, der bliver sendt ud i en kommune. Typisk

kender de ikke nogen, hvor de kommer hen, og da oftest ikke nogle, der kan hjælpe dem med alle de ting, der hører til i vores samfund. De er overladt til selv at tage action.

Her skal vi ikke bare have dem med til de officielle sammenkomster i menigheden, men også til en kop kaffe, måske lidt mad, eller hvad det nu kan være. Så vi får fællesskab med dem

– fællesskab – med fede bogstaver. Bede med dem og for dem. Læse i Bibelen med dem (de har mange spørgsmål). Men også hjælpe dem med alle de små og store praktiske ting, som de har i deres nye hverdag. Alt lige fra NemID og flytteanmeldelser, forståelse af en indflytningsrapport, så de får registreret fejl og mangler, betalingservice og så videre. Kort sagt alle de ting,

vi som gammeldanskere kender så godt, og som vi kan læse os til.

Er det mission? Ja i højeste grad! William Booth (stifter af Frelsens Hær) sagde, at man ikke kunne prædike evangeliet til mennesker, der har en tom mave! Den sultne tænker på mad, nydanskere på den blanket, han ikke forstår, og hvorfor den skal indsendes inden den ... (eller hvad

det nu er). Hjælp vores nye kristne søstre og brødre med alle deres forskellige udfordringer, så de har nogle bekymringer mindre at tænke på. Det giver plads til at man kan høre evangeliet og til opbyggelse af det nye troens liv.

Det tager tid og nogle gange også penge, ja, men sådan er mission! Og du får helt sikkert nogle gode venner!

KIRSTEN HANSEN ►► Jeg trivedes i det spændende miljø på Dansk Bibel-Institut. Det var fantastisk at være sammen med de studerende, og vi havde mange gode samtaler

Uforglemmelige oplevelser

Færøerne – Nordatlantens skatkammer 5.7. - 13.7.
Lina Sandell og Hellige Birgitta 12.7. - 16.7.
Normandiet – oplevelser på alle fronter 16.7. - 24.7.
Norge – det bedste fra Telemarken 17.7. - 21.7.

Nyt katalog udkommer sammen med Tro & Mission d. 12. januar.

Følg med på www.felixrejser.dk eller ring på 7592 2022

felix rejser

Erfaren talknuser tager sig af LM's gaver

"Tal i sig selv kan være kedelige. Det er det, pengene går til, der er spændende," siger LM's nye økonomimedarbejder Kirsten Hansen



Kirsten Hansen kigger ikke kun på tallene på bundlinjen, men glæder sig over de gode formål, pengene går til

Julegaver til stjernestunder



GARY CHAPMAN

5 minutter hver dag Andagtsbog for par

Med en refleksion til hver dag i året giver Gary Chapman, forfatteren til »Kærlighedens 5 sprog«, vitaminer til både parforhold og gudsforhold.

En gave til ægteskabet. Det tager kun fem minutter, men effekten kan være livsvarig!

384 sider
299,95 kr.



Roman

LYNN AUSTIN I det skjulte

Eliza er enke på gården med tre små børn og håbløst forgældet. Da en fremmed mand en dag kommer og spørger efter arbejde og mad, er hun sikker på, at han blot er endnu et af Depressionens desperate ofre.

»Den er svær at lægge fra sig, når man først er kommet i gang.«

Udfordringen

384 sider
299,95 kr.



CARSTEN HJORTH PEDERSEN

Skift fokus Opdragelse med Gud og næsten i centrum

»Er du på nogen måde i kontakt med børn eller unge, skal du læse denne bog – ikke kun for børnenes skyld, men lige så meget for din egen.«

Tro & Mission

176 sider
149,95 kr.



KURT DALSGAARD Var det mig, du mente?

»Under læsningen gribes vi af hans ukuelighed, hans vækkesglød og hans bibeltroskab. Jeg har selv Kurt Dalsgaard på listen over dem, som har fået mig til at hente nyt mod hos Gud.«

Børge Haahr Andersen, Rektor for Dansk Bibel-Institut

288 sider
249,95 kr.

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Hvis du i løbet af de seneste måneder har ringet til LM's sekretariat for at få noget at vide om indbetaling af gaver, har du sikkert fået økonomimedarbejder Kirsten Hansen i røret.

Hun er nyeste medarbejder i LM's resurseteam, og siden 4. september har hun siddet klar til at svare på alle spørgsmål om gaver og gavebreve.

Kirsten Hansen afløser Torben Baggesgaard, der stoppede i efteråret 2016.

Styrene DBI's økonomi i 11 år

Det er en garvet talknuser, LM har fået inden for dørene til at hjælpe med at styre hovedkassens økonomi. I 11 år har hun været ansat som økonomifuldægtig på Dansk Bibel-Institut (DBI) i København, hvor hun har stået for alle ind- og udbetalinger, for administration af gaver og for, at medarbejderne fik løn.

"Jeg var meget glad for min stilling derinde og trivedes i det spændende miljø. Det var fantastisk at være i et fællesskab med de studerende, og vi havde mange

gode samtaler," siger hun.

Det skete også, at hun sørgede lidt ekstra godt for de studerende med bagværk, hun havde med hjemmefra. Både DBI's økonomi og de studerende var hendes hjertesag.

Alligevel slog hun til, da LM søgte efter en økonomimedarbejder, som kunne stå for administrationen af gaver og pleje af kontakten til LM's mange givere.

"Jeg har i længere tid haft en drøm om at få et job tættere på min bopæl. LM blev en oplagt mulighed. Jeg glæder mig nu over at være blevet en del af et team, hvor vi sammen kan spille ind med de styrker, vi hver især har."

Viden om køb og salg af biler

Kirsten Hansen bor i en lejlighed i Græsted. Hun er født og opvokset i Nordsjælland, hvor hun også er tæt på sin familie og omgangskreds. I fritiden løber hun gerne, har deltaget i tre maratonløb og er på vej mod det fjerde.

Og så er hun aktiv i Indre Mission og Græsted Kirke og synger med i koret Focus, som øver i LM's missionshus i Græsted.

"Det er dejligt livsbekræftende at synge. Man bliver så

glad, når man synger. Det er lidt ligesom at danse," siger Kirsten Hansen, der også danser folkedans i Allerød.

Oprindeligt havde hun ikke tænkt sig at arbejde i en kristen organisation, fortæller Kirsten Hansen, der er kontoruddannet og har en merkonom i regnskab. I mange år arbejdede hun med administration og regnskab hos forskellige bilforhandlere i Helsingør og var rigtig glad for det.

Hun har stadig god kontakt med flere af sine gamle kolleger fra dengang og får også af og til gavn af sin viden om køb og salg af biler.

Men efterhånden måtte hun erkende, at tal i sig selv godt kan blive kedelige.

"Bilbranchen blev forudsigelig. Man vidste altid, når man nåede til den første, hvad der ventede af opgaver resten af måneden. Og næste måned begyndte det hele så forfra igen."

Har lært, at hvert menneske tæller

Kirsten Hansen savnede udfordring, og det fik hun på DBI. I stedet for kun at kigge på tallene på bundlinjen fik hun lov til at arbejde med mennesker, se de gode formål, pengene går til, og

mærke, at hver person tæller og gør en forskel i et regnskab.

Det er den glæde og opmuntring til givertjeneste, hun tager med sig ind i sit arbejde i LM, og som præger hendes arbejdsopgaver på sekretariatet i Hillerød.

Det skal være nemt at give til LM

Lige nu har hun og kollegerne travlt med at besvare telefonopkald fra LM's givere rundt i landet, som har brug for at vide, hvordan det ser ud med deres gavebrev, inden året er omme.

Det betyder også, at hun ikke, som mange andre, kan holde fri mellem jul og nytår, men må sidde klar ved telefonen.

"Jeg glæder mig til, at processen omkring den nye struktur med gavebreve falder på plads," siger Kirsten Hansen. Med det henviser hun til den nye ordning, hvor gaver til kredse og afdelinger efter SKAT's anvisning fremover skal gives til landskassen, som bagefter fordeler pengene efter givernes ønske.

"Det skal nok lykkes, så det stadig er nemt og enkelt for folk at give til LM's arbejde," siger hun.

EGON NIELSEN ►► Det er nok en fare nogle steder, at hvis man er for få, så har man ikke frimodighed til at sende bud efter en prædikant langt væk

Vi bliver ved, uanset hvor få vi er

Selv om LM i Mørkøv en overgang bestod af meget få mennesker, trives menigheden i dag og har et spirende arbejde blandt flygtninge

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Det behøver ikke være tungt, fordi vi ikke er så mange. Der kan der være en stor velsignelse ved. Hvis det hele tiden bliver en klagesang, så bliver det selvforstærkende for en selv."

Ordene er Egon Nielsens. Han er formand for LM-menigheden i Mørkøv på Vestsjælland. Missionshuset hører egentlig ind under Københavns afdeling, men med omkring en times kørsel til den nærmeste LM-kreds i Taastруп i Storkøbenhavn er mødepladsen i Mørkøv det eneste LM-sted med forkyndende møder i milles omkreds. LM i Holbæk 20 kilometer væk holder stadig en fredagscafe, men ikke med forkyndere.

En overgang kom der kun fem-seks personer til møderne i Mørkøv, men i dag har kredsen et spirende arbejde blandt flygtninge og møde hver anden uge med prædikanter fra Københavns og Nordsjællands afdeling.

Fra nær og fjern

Det er 1. søndag i advent, og missionshuset i Mørkøv holder adventsfest. Der sidder



Snakken gik lystigt ved kaffebordene til adventsfesten i Mørkøv LM.

folk i alle aldre rundt omkring bordene, hvor der er dækket op til kaffe og æbleskiver efter mødet. Også fem-seks personer fra det nærliggende flygtningecenter i Kalundborg er kommet denne eftermiddag.

Folk synger godt med på adventssangene akkompagneret af klaver og violin, og efter mødet går snakken lystigt ved bordene. De omkring 30 personer, der har

deres gang i missionshuset i Mørkøv, kommer fra et bredt opland og fra bred kirkelig baggrund.

Vestsjælland er ikke kendt for at være et stærkt LM-område. Missionshuset i Mørkøv er godt nok fra slutningen af 1800-tallet, men de første mange år var det Missionsforbundet, metodisterne og Frelsens Hær, der var størst tilknytning til. Først fra 1916 blev missionshuset tilknyttet LM.

I dag står Apostolsk Kirke stærkt i området. De har en stor menighed i Holbæk med stor opbakning, forklarer Egon Nielsen. Der er også lidt Indre Mission i området og en menighed med tilknytning til Dansk Oase i Fårevælle 20 kilometer nord for Mørkøv.

Blev ved med at invitere I dag er missionshuset ikke

en kreds. Vestsjællands afdeling blev nedlagt i 2009, fordi kredsen i Mørkøv og Holbæk ikke havde ressourcer til køre den videre. Siden blev afdelingen lagt ind under København, og de to kredse blev til mødepladser.

"Hvis vi lukker, er der langt til en bibeltro prædikestol. Derfor er vi blevet ved med at invitere prædikanter og holde møder, også selvom

vi kun har været fem eller seks."

Det føltes nogle gange mærkeligt at invitere en prædikant til så lille en forsamling, indrømmer han, men slår fast, at det er vigtigt ikke at se sådan på det.

"Det er nok en fare nogle steder, at hvis man er for få, så har man ikke frimodighed til at sende bud efter en prædikant langt væk."

Glade for forkyndelsen

Egon Nielsen glæder sig over, at de omkring 30 personer, der kommer til møderne, giver udtryk for, at de er glade for forkyndelsen. Det er også godt, at der er stor villighed til at tage fat på de forskellige opgaver, siger han og forklarer, at han en overgang både stod med bogsalg, mødeledelse og flere andre opgaver, som i dag er fordelt på flere folk.

Siden 2016 er der kommet folk til missionshuset fra en uventet kant: omkring ti personer fra flygtningecenteret i Kalundborg. De nyder det sociale fællesskab, men forstår ikke altid forkyndelsen, forklarer formanden, der næsten hver uge er på asylcenteret og underviser i Bibelen.

FOTO: NICKLAS LAUTRUP-MEINER



37 missionærer i 2018

Igen i år udgiver LM en bedefolder og en plakat med LM's udsendte missionærer. Både folder og plakat følger med dette nummer af *Tro & Mission* og kan bestilles ved henvendelse til LM's sekretariat.

Siden 2017-plakaten er antallet af missionærer vokset fra 31 til 36. Dertil kommer Flemming Hansen, der tidligere har været pendlermissionær betalt af frimenigheden Aroskirken. Han er nu lønnet af landskassen. Denne aftale kom dog først på plads efter plakatens tilblivelse. Der er derfor reelt 37 personer, der har lavet aftale om ansættelse i LM's internationale arbejde. To af dem udsendes dog først i 2019.

37 missionærer er ikke rekord i nyere tid, men dog et højt tal. På plakaten i 2015 var der 38 missionærer, men ellers har tallet ikke været over 36 i lang tid. *nim*

Lejlighedssang, messingkvintet, vidnesbyrd, postkort, lovsang, buffet, fortællinger fra gamle dage og prædiken. Det bliver et tætpakket program, når LM den 3. marts inviterer til 150 års jubilæum.

Arrangementet, der varer fra 10.30 til 18.00, skal samle LM'ere fra hele landet. Derfor er det placeret i Midelfart, der ligger centralt i landet, med kort afstand til togstation og motorvej.

Gudsfrygt og LM

Jubilæet er opdelt i tre afdelinger, hvor den midterste bliver den mest fyldige. Den første afdeling er en gudstjeneste med nadver og en

prædiken af LM's tidligere generalsekretær Jens Ole Christensen.

"Jeg har det med at skifte mening undervejs i forberedelsen," siger han som svar på, hvad han skal prædike om og fortsætter.

"Men Jeg vover det ene øje. Jeg vil ud fra 2 Kor 5,11-12 tale om sammenhængen mellem gudsfrygt og mission. Jeg synes, den tekst har noget at sige både om LM's fortid og vores fremtid. Ikke mindst i relation til det internationale."

Buffet, sjov og seriøsitet

Anden afdeling foregår, mens der serveres forret og buffet. Her er vægten lagt

på en festlig stemning med sjove såvel som seriøse indslag, der både ser tilbage og frem i tiden.

Et af indslagene giver eksempelvis et indblik i, hvordan LM så ud fra et barns vinkel for 70 år siden, mens et andet giver et indblik i børns syn på LM i dag.

Blandt de mere seriøse indslag er der beretninger om og interview med mennesker, som har mødt evangeliet gennem LM's arbejde i Danmark og udlandet.

Jubilæet slutter af med en tredje afdeling med lovsang under ledelse af musikkon-sulent Christian Engmark og en kort prædiken af generalsekretær Søren Skovgaard

Vær med til at fejre LM

150
ALLE
TIDERS
MISSION!
LUTHERSK MISSION 1868-2018

Sørensen.

Man kan læse mere om arrangementet og tilmelde sig på dlm.dk/150.

Jubilæumsmagasin

I forbindelse med jubilæet udgiver LM et jubilæumsmagasin med artikler om LM's arbejde i nyere tid i Danmark og internationalt. Magasinet sendes ud i stedet for et nummer af *Tro & Mission*. *nim*

TEMA | FORBRUG

JOHANNA LUND LARSEN ►► Jeg må bede Gud om at lade Jesus skinne igennem mig og om, at han vil hjælpe mig til at bruge mine penge til hans ære

Fattigdom fremmer afhængighed af Gud

Tidligere volontør i Tanzania er blevet bevidst om, at forbrugssamfundet kan friste til at glemme Jesus

AF KAJA LAUTERBACH

Fattigdom i Kiabakari i Nordtanzania, hvor mennesker lever af det, de kan dyrke, kontra overflod og forbrugssamfund i Hillerød.

Sådan beskriver Johanna Lund Larsen, der var volontør i Kiabakari i skoleåret 2016-2017, den kæmpestore forskel, hun umiddelbart får øje på, når hun betragter de to steder, hun har boet

Men der var også noget andet, der sprang hende i øjnene, og det håber hun, at hun kan tage med sig: taknemmelighed og afhængighed af Jesus.

"Bordbøn var meget vigtig for min hushjælp i Tanzania. Når man bor i et overflodssamfund, kan det godt blive en remse, fordi man kommer til at opfatte det hele som en selvfølge, men dernede var det udtryk for afhængigheden af Jesus," uddyber hun.

Lige så glad, opmuntret og beriget Johanna Lund Larsen bliver over at se fattige kristne tanzanieres store afhængighed af Jesus, lige så hårdt synes hun, det er

Mens Johanna Lund Larsen var volontør i Kiabakari, hjalp hun til i en lokal børneklub. Her har hun et af de mindste børn på ryggen.



"Jeg ved godt, at nøjsomhed og fattigdom ikke altid hænger sammen, men det er en stor opgave at være rig og blive bevaret i Jesus og hans ære," siger hun.

"At være taknemmelig over, at man har fået alt af Gud, og derfor skal være nøjsom og tjene sin næste med det, Gud har betroet en. Alt er hans, og han har givet os det til låns."

Hun ønsker og håber, at det må kunne ses på hendes liv, at hun bruger de mange muligheder i Danmark til at ære Jesus.

Hvordan vil jeg fremstå?

Johanna Lund Larsen oplevede nogle gange, at mennesker i Kiabakari automatisk tænkte, at et menneske med hvid hud var rig. Det kunne hun godt have svært ved

"Når mennesker på forhånd stempler mig som rig, er jeg virkelig nødt til til at stikke fingrene i jorden og tænke på, hvordan jeg gerne vil fremstå," siger hun.

"Jeg må bede Gud om at lade Jesus skinne igennem mig og om, at han vil hjælpe mig til at bruge mine penge

til hans ære."

En anden oplevelse, der ikke var så rar, var, når hushjælpen gennem sine spørgsmål til forholdene i Danmark lod skinne igennem, at hun troede, det er Paradis på Jorden.

Øge afstand

Volontøren er også bevidst om den store fristelse til at glemme Jesus og taknemmeligheden, som det ville være for en tanzanier, der pludselig blev sat i et forbrugssamfund som det danske.

Hun tror også, at forbrugssamfundet er med til at øge afstanden mellem de fattige i Kiabakari og de rige i Danmark.

"Jo mere man binder sig til ting, jo større afstand bliver der mellem rig og fattig. Men jo mere man binder sig til Jesus, jo tættere kommer man på hinanden. Så er der nemlig noget andet, der går dybere," forklarer hun.

Derfor håber hun også, at der er mindre forskel på en kristen rig fra Danmark og en kristen fattig i Kiabakari, end der er på ikke-kristne de samme steder.

Forbrugsgoder er en gave fra Gud

Bibelen opmuntrer til gavmildhed, men fortæller også om folk, der bruger penge på sig selv

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Enhver skal arbejde, hvis han kan, og give til de fattige, så der kan være ligevægt. Det er bibelske pointer. Men Bibelen giver ikke noget svar på, hvor meget man må bruge på underholdning eller luksus. Den fortæller derimod, at forbrugsgoder er velsignelser fra Gud, som vi skal gøre brug af.

Fordel goderne jævnt

Korintherne var rige. Faktisk så rige, at Paulus skriver, at de havde overflod. På Paulus' tid var byen Korinth et stort og vigtigt knudepunkt for handlen i Romerriget.

Flere af de kristne i byen havde del i den rigdom, som denne handel indbragte. På denne måde er der ikke stor forskel på datidens Korinth og nutidens Danmark.

Men trods den store rigdom havde korintherne alligevel behov for en formaning til at hjælpe deres trosfæller i Jerusalem, så de økonomiske goder kunne blive mere jævnt fordelt, og så de kristne i Israel ikke skulle lide nød.

Brugte penge på sig selv

Men Bibelen taler ikke kun om at give penge væk, når den nævner forbrugsgoder. Abraham var en rig kvægejer, der med al sandsynlighed

måtte bruge sine ressourcer på sit kvæg. Josef var Egyptens mægtigste mand næstefter Farao og havde hushovmester og et flint bæger. Og Lydia i Apostlenes Gerninger var en rig købmand med et hus, der var stort nok til en hel menighed.

Alle disse personer brugte den rigdom, Gud havde givet dem, på at gøre godt, men deres rigdom var også til glæde for dem selv.

Det gælder også Israels rigeste konge, Salomo, der havde et smukt udformet hus med cedertræ og kostbare sten.

Rigdom er en gave

Flere steder i Bibelen for-

tælles der også om overdådige måltider og fester, der vidner om, at den rigdom, som Gud har velsignet med, både er til at dele ud og til at nyde for den, der har fået gaven.

Den fortabte søn bliver for eksempel budt velkommen hjem med god mad, smykker og flot tøj. Jesus og hans mor er til bryllupsfest i Kana, hvor Jesus ved et mirakel sørger for, at der er masser af vin. Og da Abraham ser tre mænd i det fjerne, inviterer ham dem på et festmåltid med både mælk og kalvesteg, før han har forstået, at det er Gud, der er kommet på besøg. Mælk og kød var formentlig

ikke allemandseje på Abrahams tid.

Velsignelsen ved forbrugsgoderne er et af de gentagne omdrejningspunkter, når Det gamle Testamente fortæller om Israel. Det kaldes for et land, der flyder med mælk og honning, en have med overflod af frugt og et herligt land.

Det er også luksusgoder, Gud opremser, når han fortæller israelitterne, at han har givet dem olivenlunde og vinmarker, som de ikke selv havde plantet.

Kristus som eksempel

Gud har således givet mennesker forbrugsgoder, både

for at de skal bruge dem til at gøre godt, men også for at nyde livet.

Det nye Testamente formåner kraftigt til, at man bruger sine ressourcer på at gøre godt, og advarer mod grådighed, men giver ikke klare anvisninger for, hvordan ens penge skal fordeles mellem forbrug på en selv og gavmildhed.

I stedet holdes Jesus frem som et eksempel. De kristne skal have det sind over for hinanden, som Kristus havde, fortæller Paulus i brevet til Filippenerne (Fil 2,5) og skildrer, hvordan Jesus gav afkald på sin rigdom for at frelse menneskeheden.

TEMA

LONE MOURIDSEN ►► Vi kan tænke, at alt skal være parat og perfekt op til jul. Hvis vi da bare kunne lære at sige "pyt" til noget af det – det vil give en mere rolig jul

Det er ikke så vigtigt, hvad der er i gaven

Familien Mouridsen har fået et mere afslappet forhold til, hvad der er en rigtig jul

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Kan det lade sig gøre at fejre en jul, der ikke drukner i julegaver og stress, og hvor der også er plads til julens centrale budskab? Vi har spurgt familien Mouridsen fra Nexø på Bornholm, hvordan det ser ud hjemme hos dem.

"Vi har i mange år haft meget travlt med vores arbejde op til jul, og mange projekter skulle være færdige inden nytår. Derfor har mange af vores juleforberedelser været mere til den effektive side end til den romantiske side," fortæller Jens Mouridsen.

Sammen med sin kone, Lone, driver han sit eget solcellefirma. Desuden er de engageret i LM på Bornholm, hvor de har travlt med planlægning af afdelingens årsmøde i november. Parret har tre døtre, hvoraf de to ældste er flyttet hjemmefra.

Tid til julens budskab

Efter familien for et par år siden fik lagt deres virksomhedsstruktur om, har de kunnet holde lukket i julen.



Familien Mouridsen vil gerne dele deres familie-julehygge med andre.

Det har givet mere luft midt i juleforberedelserne og tid til at stoppe op for det væsentlige, som julen egentlig handler om, mener de.

"Vi er nok ikke dem, der har kørt gaverne op i et kæmpe beløb – i hvert fald ikke i forhold til det, man hører i medierne om, hvad danskerne bruger på julen. Når man holder niveauet relativt lavt, så bliver der

heller ikke forventninger om de helt vilde ting," siger Jens Mouridsen.

"Da jeg var mindre, var det mere vigtigt, hvad der var i gaven. Det er det ikke så meget længere. Nu tænker jeg mere på, at der er nogen, der har tænkt på mig og har glædet mig med en gave," siger familiens 17-årige datter Natalie.

Sammen med sin mor har

hun på internettet fundet ideen til en pakkekalender med bibelvers til hver dag. En juleforberedelse, der ikke behøver at koste noget og samtidig peger hen på Biblens jul.

Lær at sige 'pyt'

"I takt med at børnene er blevet ældre, har vi nok også fået et mere afslappet forhold til, hvad der er nødven-

digt for at have en god jul," siger Lone Mouridsen.

"Ja, Lone har haft perioder i sit liv, hvor det var meget vigtigt at bage julekager – og mange af dem," smiler Jens Mouridsen drillende.

"Vi kan tænke, at alt skal være parat og perfekt op til jul. Hvis vi da bare kunne lære at sige 'pyt' til noget af det – det vil give en mere rolig jul," siger hun.

I mange år er silde Salat, småkager og and blevet leveret af bedsteforældrene, så det er til stor glæde for alle. Alligevel har familien fokus på, at det sagtens kan gøres enkelt.

"Ud over de dejlige småkager, vi får, så behøver der jo ikke være så mange slags kage ved siden af, og vi behøver heller ikke gøre så meget klar til frokosten."

Faktisk er familien enige om, at en af de bedste juleaftener var det år, hvor de sneede inde hos mormor og morfar i Østermarie, fordi alle veje på Bornholm var lukket.

"Det var så hyggeligt. Vi var sammen alle sammen og gjorde alting sammen. Der var ikke så meget plan-

lagt. Vi kunne jo alligevel ikke komme nogen steder hen," siger Natalie.

Række ud til andre

Juleaften i år skal holdes hjemme sammen med alle tre døtre, svigersøn og farfar og farfar. De glæder sig til den store juleaftensgudstjeneste i frimenigheden Kirken på Klippen, som holdes i Østermarie fælles for LM'ere fra hele øen.

Alligevel kunne familien godt tænke sig, at der også kunne være plads til at dele af deres overskud og familiehygge med andre end de nærmeste.

"Julen er jo en tid, hvor mange føler sig ensomme. Vi kunne godt ønske, at vi kunne få puttet nogle traditioner ind i vores jul, hvor vi kan dele vores overskud og familiehygge med andre," siger Jens Mouridsen.

Sidste år havde familien besøg af nogle syriske flygtningefamilier, som bor i Nexø, en eftermiddag i julen til småkager og kaffe.

"Det var utroligt hyggeligt. Det håber jeg, vi kan få os taget sammen til igen i år," siger Lone Mouridsen.

Det, jeg har, er slet ikke mit

Det er ikke mit ansvar, at mit liv kommer til at blomstre, siger frimenighedspræst Mathias Secher Rom

AF KAJA LAUTERBACH

"At være forvalter er at have ansvar for noget, som en anden ejer. Alt, hvad vi har, tilhører Herren, og vi mennesker får lov til at bidrage."

Sådan definerer Mathias Secher Rom, der er præst i Bramming Frimenighed det ansvar, mennesker har for Guds skabning.

"I 1 Mosebog finder vi opgaven kogt ned til én sætning: Gud giver alt sit skaberværk til menneskene, og de skal underlægge sig det og herske over det," fortsætter han og understreger, at det er vigtigt at slå fast, at skaberværket ikke er vores, men Guds, som vi har fået

ansvar for.

"Det går som et ekko gennem hele Bibelen, at alt tilhører Herren. Mange steder i Gammel Testamente, Jesus siger til sin far i sin ypperstepræstelige bøn, at "alt mit er dit", i Romerbrevet står, at "Ingen af os tilhører os selv," og i Åbenbaringsbogen bliver den nye jord omtalt som Guds by."

Både resurser og begrænsninger

"Når alt tilhører Herren, betyder det, at mit liv, mine kræfter, personlige resurser, økonomi, ejendele, muligheder og begrænsninger i bund og grund slet ikke er mine," slår Mathias Secher Rom fast.

"Det vil sige, at jeg er forvalter, når jeg køber ind, opdrager mine børn, efteruddanner mig, forbruger medier, gør tjeneste i menigheden og giver og modtager omsorg."

Frimenighedspræsten understreger, at alt i livet er en gave. Når man vågner om morgenen, betyder det, at man har fået en ny dag, som man skal leve i nåde og efterfølgelse.

"Det kommer til at præge mit forvalterskab, hvis jeg minder mig selv om, at jeg har fået alt – både mine resurser og mine begrænsninger. Paulus taler netop om at være stærk i magtesløshed," siger han.

"Det giver nemlig glæde

og frihed til at sige: Hvordan gør vi så? Det handler om at forvalte ud fra det, man har fået givet."

På grund af sygdom har Mathias Secher Rom kun en arbejdsuge på 12 timer, og han kan godt blive frustreret over alt det, han ikke når. Men han oplever venner med en 37 timers arbejdsuge, der siger stort set det samme.

"Måske skyldes det, at vi bruger resurserne på os selv og samtidig er forundrede over, at vi ikke også kan bruge dem på andre," fundere han.

Man skal hverken være undertro eller overtro

"Vi kristne bliver nemt fanget af det ateistiske syn om

årsag og virkning, der er oppe i tiden: Jeg er frisk, fordi jeg har sovet nok," siger Mathias Secher Rom.

"Men det skal vi ikke abonnere på, for så bliver det pludselig mit ansvar, at mit liv kommer til at blomstre."

I stedet vil han gerne have det gamle udtryk "tro i tjenesten" genoplivet.

Man skal være tro med det, man har fået – hverken mere eller mindre. Og det er en daglig udfordring, mener han, for han ser to former for misbrug: at man er enten undertro eller overtro.

"Nogle er undertro, fordi de undervurderer det mål af resurser, de har fået, og misbruger måske alle deres resurser på sig selv," uddy-



Mathias Secher Rom vil gerne genoplive det gamle udtryk "tro i tjenesten".

ber han.

"Andre ser alle mulige behov og tænker, at det er dem selv, der skal opfylde dem alle, selv om det er ud over deres resurser. Det er at være overtro, og der er stor risiko for, at de bliver ramt af stress."

TEMA

NICOLAI TECHOW ►► At komme til at tro på Jesus handler om, at dit hjerte bliver klar over, at du må have Jesus – koste, hvad det vil

Det, vi investerer i, kommer vi til at elske

Man kan ikke holde forholdet til penge og til Gud adskilt

AF NICOLAI TECHOW
LEKTOR PÅ DANSK BIBEL-
INSTITUT
NT@DBI.EDU



Bibelen har mange forskellige ting at sige om penge. Penge er ikke i sig selv onde. Bibelen siger, at "kærlighed til penge er roden til alt ondt" (1 Tim 6,10). Det er altså vores forhold til penge, der kan være problematisk.

Bibelens syn på penge er heller ikke, at rigdom er ondt, og at fattigdom er godt. Nogle af Bibelens troshelte var temmelig rige. Tænk på Job, Abraham, Josef af Arimatæa med flere. Andre var temmelig fattige. For eksempel Maria og Josef og den fattige enke.

Kun én kan mætte behov

Men det er en misforståelse, hvis vi tror, at vores penge og vores forhold til Gud er to "rum", der ikke har noget med hinanden at gøre.

Vi har alle vores "rum", som vi kan bilde os ind, at vi kan holde Gud ude fra. Det kan være det "intellektuelle rum", "jobrummet", det "politiske rum", det "seksuelle rum", det "emotionelle rum", "festrummyet", "sprogummet" – og så det "finansielle rum". Virkeligheden er, at vi ikke kan holde Jesus ude fra nogen af dem – og da slet ikke det finansielle.

Jesus taler i evangelierne mere om penge, end han taler om sex! Når Paulus oplyster, hvem der ikke skal "arve Guds rige", nævner han både dem, der har sex uden for ægteskabet, afgudsdyrkere, røvere, spottere, drukkenbolte – og "griske mennesker".

Jesus kom netop for at frelse sådan nogle afgudsdyrkere, røvere, spottere, drukkenbolte og havesyge, griske mennesker som os. Hans frelse vil ind i alle rummene i vores liv.

Det er også en misforståelse, hvis vi har mere tillid til penge end til Jesus.

Det er en tragisk tro, hvis vi tror, penge er en sikkerhed og tryghed, der kan redde os



Hvis vi ikke placerer en mærkbar del af vores penge i investeringer hos Gud – idet, han siger har evighedsværdi – vil vores hjerte blindes til ting, der højst har midlertidig værdi, og ikke til Jesus, siger Nicolai Techow.

fra vores værste rædsel, eller at penge skulle tilfredsstille vores dybeste længsel og mætte vores behov.

Det er tragisk, fordi det er løgn. Der er kun én, der kan frelse os fra den værste rædsel, én som kan mætte vores dybeste behov og stille os evigt tilfreds – og det er Jesus.

At komme til tro på Jesus handler om, at dit hjerte bliver klar over, at du må have Jesus – koste, hvad det vil – at dit hjerte griber om Jesus og klynger sig til ham.

Rigdom umuliggør frelse

Jesus fortæller os, at det er sværere for en rig at komme ind i Guds rige end for en kamel at komme igennem et nåleøje. En kamel var det største naturligt hjemmehørende dyr i Palæstina, og et nåleøje var – rundt regnet – den mindste åbning. Tænk: en blåhval gennem en svedporre. Det er ikke bare vanskeligt. Det er umuligt. Jesus siger, at det er umuligt for en rig at blive frelst! Det er meningen, at vi skal blive chokerede. Jesus siger ikke bare, at rigdom ikke kan skaffe os ind i Guds rige. Han siger, at rigdom umuliggør frelse!

Hvorfor er det umuligt? Og

hvorfor særligt umuligt for de rige? Fordi penge binder og blinder.

Der er et nærmest uløseligt bånd mellem vores hjerte og vores penge. Ikke alene er det sådan, at det, vi elsker, har vi langt lettere ved at bruge penge på end andet. Der er også en mindst lige så vigtig forbindelse den anden vej: Det, som vi investerer i eller bruger penge på, kommer vi til at elske. Som Jesus sagde: "Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være." Og han brugte det netop som begrundelse i en formaning til at placere sin skat – sin investering, en mærkbar del af sit pengeforbrug – hos Gud: "Saml jer ikke skatte på Jorden, hvor

møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."

Penge træl binder vores hjertes. Vores hjertes følger vores skat. Og hvis vi ikke placerer en mærkbar del af vores penge i investeringer hos Gud – i det, han siger har evighedsværdi – vil vores hjerte bindes til ting, der højst har midlertidig værdi, og ikke til Jesus.

Det er én af de væsentlige grunde til, at det er særligt umuligt for en rig at blive frelst, hvis ikke Gud bryder ind og gør det umulige.

Over for Gud er vi fattige

Men rigdom har også tendens til at tilsløre virkeligheden for os og tage vores selvbillede. Det er blandt andet derfor, Jesus taler om "rigdommens bedrag". Ved at tilsløre virkeligheden og gøre vores selvbillede taget bedrager penge os, så vi ikke kan se vores fattigdom. Vores økonomiske rigdom skjuler vores åndelige fattigdom for os.

Som prædikanten Tim Keller har sagt, har penge og

rigdom en tendens til at få os til at føle os lidt bedre – mere intellektuelle, dygtigere, mere moralske, eller mere åndelige. Det kræver en hel del at være rig og ydmyg.

På den måde kan økonomisk rigdom tilsløre for os, at vi over for Gud er ludfattige, står i syndegæld til halss og er fuldstændig uden købekraft.

Og derfor siger Jesus, at det er lige så umuligt for en, der ikke ser sin åndelige fattigdom, at blive frelst, som det er for en kamel at komme igennem et nåleøje. Det er umuligt, hvis ikke Gud griber ind og får tagen til at lette, så vi ser klart, hvor åndeligt fattige vi er, og hvor fuldstændig afhængige vi er af, at han i ufortjent barmhjertighed eftergiver os vores uendelige gæld og giver os alt for intet.

Jesus tog vores fattigdom

Sand rigdom er langt bedre, dybere og mere holdbar end økonomisk rigdom. Det er en rigdom, som er uløseligt knyttet til Jesus, og som vil blive synlig den dag, Jesus kommer igen.

Den dybe rigdom får vi, når vi ser, hvor uendelig fattige vi er, og hvor bundløs en syndegæld vi står i, og

hvor langt bedre end penge, Jesus er. Så vil vores hjerte slippe vores tillid til alt andet, inklusive vores penge, og gribe om Jesus.

Det, der gør Jesus langt bedre end penge, er ikke bare, at han giver noget, som er langt mere dybt, holdbart og værdifuldt. Det er i stedet, at det rigeste væsen i universet, Jesus Kristus, har påtaget sig vores fattigdom og syndegæld over for Gud, for at vi kan få hans rigdom.

Som Paulus formulerede det – i øvrigt i en opfordring til at samle penge ind til de fattige: "I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom" (2 Kor 8,9). Tænk, Jesus, som ikke skyldte os noget som helst, og som var virkelig rig, blev et fattigt menneske for vores skyld. Og ikke nok med det. Al vores syndegæld over for Gud tog han på sig på korset. Han tog vores fattigdom på sig, for at vi ved hans fattigdom kunne få betalt vores gæld og få del i hans rigdom. Sådan gjorde Gud det umulige.

Vi, som tror på Jesus, er købt dyrt af ham. Vi ejer ikke os selv. Vi – og vores penge – er hans. Men netop fordi han anså os for at være uendelig værdifulde og blev fattig for at købe os, er vi rige. Derfor gælder det, at uanset hvad vi har givet eller vil komme til at give for Jesu skyld, uanset hvad vi har måttet slippe eller give afkald på eller ofret for ham, uanset hvad vi måtte have mistet eller kommer til at miste for hans skyld – så er der uendelig rigdom forude af den dybeste, mest ægte og evigt holdbare kvalitet. Vi kommer ikke til at gå glip af noget. For Jesus blev fattig for vores skyld, skønt han var rig, for at vi ved hans fattigdom skulle blive rige. Jesus er langt, langt, langt bedre end penge.

Kronikken er en af redaktionen forkortet udgave af en prædiken over Matt 19,16-30 holdt i Københavnkirken.

Prædikenen kan høres i sin helhed på <http://bit.ly/2ALWzrs>.

KIRKE ▶

TORBEN KJÆR ▶▶ Jeg har aldrig brudt mig om vendingen "led os ikke i fristelse", da jeg associerer det med forlede, og det kunne Gud ikke finde på

Ligestilling blev ikke del af lov om trossamfund

Med den nye lov kan frimenigheder i LM lettere opnå anerkendelse

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Folketinget har vedtaget en lov om trossamfund uden for folkekirken. Med den nye lov skulle det blive lettere for LM's frimenigheder at blive godkendt, mener *Kristeligt Dagblad*.

Den nye lov stiller nemlig ikke krav om ligestilling i ledelsen eller medlemsdemokrati, sådan som det var forventet. Til gengæld skal indmeldelser af mindreårige godkendes af deres forældre, og godkendelser af trossamfund kan trækkes tilbage.

Loven træder i kraft ved nytår.

Krav om ligestilling i ledelsen afvist

Den nye lov om trossamfund uden for folkekirken er en indfrielse af et løfte fra Grundloven i 1849. Her står der, at "de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere med lov".

Denne lov er nu blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget med 90 stemmer for fra begge blokke.

I Danmarks Grundlov fra 1849 står, at "de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere med lov". Det er nu sket.

Det var ventet, at loven ville gøre det til et krav, at man skulle tillade både mænd og kvinder i en menigheds øverste ledelse for at opnå godkendelse og dermed ret til fradrag og vielse. Dette ville have betydet, at den katolske kirke ikke kunne godkendes som trossamfund i Danmark.

Dette kunne kirkeministeriet dog ikke tilslutte sig, da de vurderede at de i så fald skulle tilbagekalde godkendelsen af "visse traditionelle, veletablerede trossamfund i Danmark".

Åbning for LM-frimenigheder

Dermed kan de frimenigheder i LM, der måtte ønske det, formentlig opnå godkendelse efter den nye



FOTO: WIKIMEDIA

lov. Denne godkendelse vil dog i praksis kun betyde, at frimenigheden får vielsesbemyndigelse, da frimenigheder såvel som kredse og mødepladser har fradragsret via LM's afdelinger og landskasse.

Tidligere har Sønderjyllands Frimenighed og Aroskirken søgt om godkendelse. De er dog blevet afvist, fordi det udvalg, der vejle-

der om godkendelse, i de senere år har anbefalet et nej til menigheder, der kun ønsker mænd i den øverste ledelse. Til *Kristeligt Dagblad* fortæller både præst i Aroskirken Flemming Hansen og Ejler Nørager, der er præst i Sønderjyllands Frimenighed, at de to frimenigheder vil søge om godkendelse, når den nye lov er trådt i kraft.

KFS i Grønland

Fra 2019 vil Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) ansætte en medarbejder til et kristent studenterarbejde i Grønland. Det besluttede bevægelsens bestyrelse på et bestyrelsesmøde 1. december.

Personen skal sætte et arbejde i gang, der på sigt skal drives af lokale, frivillige kræfter.

Beslutningen glæder den tidligere formand for KFS, Peter Rask. Det var særligt i hans tid som formand, kærligheden til Grønland, blev vakt, skriver KFS på deres hjemmeside.

"Det er simpelthen så dejligt. Jeg blev meget rørt, da jeg hørte det," fortæller han til *Tro & Mission*. Han håber, KFS' planer vil lede til omvendelser i Grønland.

Fra 2018 håber foreningen at kunne samarbejde med studerende og nyuddannede, der tager til Grønland i arbejdsmæssig sammenhæng. Det skal give en større indsigt i den grønlandske befolkning. *n/m*

Pave foreslår nyt Fadervor

Skal Fadervor laves om? Det mener katolikernes pave Frans ifølge flere medier. Linjen "led os ikke ind i fristelse" skulle hellere oversættes "lad os ikke falde i fristelse".

Torben Kjær, der er lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut, mener, paven har fanget den rette mening med sit forslag.

"Jeg tror faktisk, at det er en rigtig måde at forstå det på. Verset er en bøn om, at Gud ikke vil føre os ind i situationer, hvor vi fristes, så vi falder," siger han og sammenligner med 1 Kor 10,13, hvor Paulus fortæller, at Gud ikke vil tillade, at vi fristes over evne.

Skal man oversætte den græske tekst mere præcist, mener Torben Kjær dog, at man bør oversætte det til: "Bring os ikke ind i fristelse" eller "før os ikke ind i fristelse".

"Jeg har aldrig brudt mig om ordet 'led', da jeg associerer det med forlede, og det kunne Gud ikke finde på, for der står i Jak 1,13, at Gud ikke frister nogen." *n/m*

Opbyggelig litteratur på farsi bliver efterspurgt

Dansk Balkan Mission (DBM) har netop udgivet den lille bog "Syndernes forladelse" på farsi. Bogen er et enkelt kapitel fra C.O. Rosenius' samlede værker, og den vil blive distribueret i både Sverige, Tyskland, Finland, Polen og Frankrig, hvor der er menigheder, som har farsitalende i forsamlingerne.

Bogen udgives i samarbejde med den svenske organisation Luthersk LitteraturMission og det amerikanske Lutheran Heritage Foundation.

Knud W. Skov, der er projektkoordinator i DBM, fortæller, at adskillige farsi-talende jævnlige dukker op i danske kirker, og mange har modtaget dåbsundervisning og er blevet døbt. De efterspørger opbyggelig litteratur på deres eget sprog.

"Der er flere bøger undervejs. Både fra DBM og fra andre sider," siger han og nævner blandt andet, at undervisningsmateriale fra LMH's farsi-linje bliver sendt til Tyskland, og at Bibelæser-Ringen snart udgiver Morten Hørnings bog *Møder med Jesus* på farsi.

I dansk kristen sammenhæng er der også efterspørgsel af litteratur om kristen oplæring i emner som ægteskab, kønsidentitet, børneopdragelse og forholdet til staten. Men det behov har de nye kristne, der kommer fra farsi-talende sammenhæng, ikke, oplever Knud W. Skov.

"Den katekismusgennemgang, som de har fået som led i deres dåbsoplæring, er også undervisning i disse emner," siger han.

"Jeg tror, det er ret overset i LM-sammenhæng, hvor meget Luther i sin katekismus taler om disse emner. Det er slet ikke noget, vi tænker over." *K/I*

Julepakker til fattige i Rumænien

Dansk Balkan Mission sender mad og bibelvers til romaer

AF KAJA LAUTERBACH

"Vi ønsker at hjælpe dem til at opleve julens indhold."

Det skriver Dansk Balkan Mission (DBM) som begrundelse for, at de sender 2.000 julepakker til familier i nogle af Rumæniens allerfattigste bjergegne.

Indbyggerne her er primært romaer, der lever som daglejere i skovdrift, som frugt- og svampesamlere og som hyrder. De har meget ringe adgang til lægehjælp og får sjældent mere end fire-seks års skolegang.



FOTO: DANSK BALKAN MISSION

Julepakkerne indeholder både mad, godter og små bøger.

"Gennem julepakkerne ønsker vi at række både en konkret fysisk hjælp og en

hjælp, der peger på Jesus som kristentroens hjælper, når livet ikke lykkes," skriver

DBM i en pressemeddelelse.

To små bøger i pakkerne

Ud over mad og godter indeholder julepakkerne også to små bøger på rumænsk, som DBM har netop udgivet.

Det ene lille hæfte er en rumænsk udgave af den lille korsbog, der også findes på dansk og farsi. Den indeholder bibelvers, som forklarer Guds skabermagt, at Jesus blev menneske, døde og opstod – og bibelord om Helligåndens gerning. Det andet hæfte indeholder tre andagter for børn om mennesker, som får hjælp af Jesus.

Stærk pædagogisk profil og gode lederegenskaber søges til SFO, børnehaven og vuggestue

Nu har du mulighed for at søge en spændende lederstilling som afdelingsleder af Midtjyllands kristne Friskoles pædagogafdeling.

Du vil i det daglige få ansvaret for vores vuggestue med 25 børn, børnehaven med 70 børn, SFO med 155 børn, fritidstilbud for 4. klasse med ca. 20 børn og hvert forår førskolegruppe med ca. 44 børn.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med pædagogafdelingens vicede, som bl.a.pt. har ansvar for vagtplaner og vikardækning. Derudover kommer du til at indgå i skolens ledelsesteam, som består af yderligere to afdelingsledere og en skoleleder. Sidstnævnte bliver din nærmeste leder.

Skolens administration står for økonomistyring, lønudbetalinger, ajourføring af ventelister m.m.

Du skal kunne se samarbejdsmuligheder i pædagogafdelingens tilknytning til skolen, bl.a. i overgangen til førskolegruppe og skole.

Dine ledelsesopgaver vil bl.a. være

- Nærmeste leder for personalet i pædagogafdelingen, som har ca. 30 ansatte.
- I samarbejde med personalet at planlægge og udvikle pædagogafdelingen
- Ansvar for afdelingens pædagogiske profil, læreplaner m.m.
- Kontakt til CBF, planlægning af støttefunktioner, forældrekontakt, forældreinformationer m.m.
- Ansvar for personale i tæt samarbejde med skolelederen, som formelt har det øverste personaleansvar i forhold til bestyrelsen.

Pædagogafdelingen befinder sig i en nyrenoveret fløj. I øjeblikket bliver legepladsen helt nyindrettet.

Vi lægger vægt på følgende egenskaber:

Tillidsskabende – inspirator – vild med børn – åben og udadvendt – personaleledelse – struktureret – god til forældrekontakt – erfaring med dag-institutionsområdet – kommunikative og pædagogiske kompetencer – selvledende - bekendt med lovkrav m.m.

Desuden forventer vi at du har en lederuddannelse eller er villig til at udanne dig.

Ansættelse efter overenskomst mellem Frie Grundskoler og BUPL.

Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt arbejde for denne.



Oplysninger og ansøgning til skoleleder Thorkild Bjerregaard senest 19.1.2018. (Tlf. 24 45 61 97)

Dog hvis den rigtige ansøger dukker op tidligere, kan ansættelsessamtale og ansættelse finde sted før 19.1.

Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.

Der går 510 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afdelingsopdelt skole – ca. 80 ansatte - gode lokaleforhold – mange nye lokaler på skolen



Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk

Åbent alle dage i året kl. 8-21

ER DU VORES NYE kommunikations- og sekretariatsmedarbejder

Vi søger en dygtig, ihærdig og selvstændig medarbejder til forsat at sikre en klar, målrettet og nutidig kommunikation af foreningens formål og aktiviteter, således at Kristelig Handicapforenings formål og værdier bliver kendt.

Ansøgningsfrist 5. januar 2018

Se stillingsopslaget på k-h.dk/job



Jakobs Blomsterforum

Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Pædagoger og pædagogmedhjælpere søges til børnehaven og vuggestuen på Midtjyllands kristne friskole

Elsker du børn og giver intet dig større mening, end nærvær og engagement i børnehøjde, så har du nu mulighed for at blive en del af Midtjyllands kristne børnehaven og vuggestue

Fra 1.2. eller 1.3. søger vi 2-3 pædagoger, hvor en af stillinger er fast og de øvrige er tidsbegrænsede i op til ca. 1 år, evt. med mulighed for fastansættelse. Stillingerne er tilknyttet enten vuggestue eller børnehaven.

Fra 1.2. eller 1.3. søges desuden 4-5 pædagogmedhjælpere til børnehaven og førskolegruppen.

Vores vuggestue består af 25 børn, børnehaven af 70 børn og førskolegruppen ca. 44 børn.

Pædagogafdelingen befinder sig i en nyrenoveret fløj. I øjeblikket bliver legepladsen helt nyindrettet.

Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt arbejde for denne.

Ansættelse efter overenskomst mellem Frie Grundskoler og BUPL.



Oplysninger og ansøgning til skoleleder Thorkild Bjerregaard senest 19.1.2018. (Tlf. 24 45 61 97)

Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.



VIL DU VÆRE MISSIONÆR I CAMBODJA?

LM søger missionærer, der kan matche de behov, som bliver aktuelle de kommende år i Cambodja.

Aktuelt er det en:

Underviser til Phnom Penh Bible School

Læs om stillingen på dlm.dk/job/missionær. Andre faglige kompetencer har dog også interesse. Kontakt Luthersk Mission for en uforpligtende samtale om dine evner og vores behov fremadrettet.

Er du interesseret eller har spørgsmål, så kontakt missionskonsulent Bent Olsen på tlf: 41 57 82 37 eller på bo@dlm.dk.



KFS søger medarbejdere

SEKRETÆRER TIL NORD OG ØST

Længes du efter at se studerende kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende? Vil du være med til at udruste kristne studerende til at engagere sig i studieverden, kirke og samfund til Jesu ære?

Fra 1. august 2018 søger KFS en sekretær til nord samt en gymnasie- og en studenterssekretær til øst.

LÆRER TIL LTC

Brænder du for at arbejde med unge mennesker, så de vokser i troen på Jesus og er med til at gøre Jesus kendt i det danske studieliv? Ønsker du at være med til at skabe en sammenhængende bibelskolehverdag med plads til forskellighed?

Fra 1. august 2018 søger KFS en lærer til LTC.

ANSØGNINGSFRIST 26. JANUAR 2018 (alle stillinger)

LÆS MERE på kfs.dk/job

FRIMENIGHEDSPRÆST

Banker dit hjerte for at kalde mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Jesus, og er du god til at lede, motivere og udruste frivillige?

Så er stillingen som deltidspræst i Nordvestkirken i København måske lige noget for dig.

Du vil virke som præst med forkyndelse, sjælesorg og kirkelige handlinger. Desuden kommer du til at arbejde sammen med menighedens ledelse om implementering af strategi og visioner for kirken.

Stillingensgraden er på 60 %. Ansøgningsfristen er 15. januar 2018 og tiltrædelse 1. april 2018 eller snarest muligt.

Se mere på dlm.dk/job og nordvestkirken.dk



nordvestkirken

I 2018 FEJRE LUTERSK MISSION 150 ÅRS JUBILÆUM

Giv et abonnement på Tro & Mission i julegave – så giver du også et flot jubilæumsmagasin

21 numre af Tro & Mission i 2018 + 1 jubilæumsmagasin (udkommer i februar): kun 190 kr.

KLIK IND PÅ TROOGMISSION.DK



RUTH VATNE RASMUSSEN ►► Det er ikke en nem opgave at genfortælle bibelhistorier til børn. Men genfortællingerne i bogen er tro mod, sådan som de står fortalt i Bibelen

Bog for de mindste kan give gode snakke

BOGANMELDELSE
AF RUTH VATNE RASMUSSEN
LEGESTUELEDER

Marion Thomas og Daniele Fabbrì:
Klassiske Bibelhistorier
Eksistensen 2017

62 sider – 85,- kroner

Første indtryk af bogen er meget godt: fine illustrationer i flotte farver og i det hele taget en indbydende indpakning, som giver mig lyst til at åbne og læse bogen. De 28 udvalgte bibelhistorier er hver især ikke særlig lange, og bogen er derfor overskuelig. Længden på historierne passer derfor meget godt til oplæsning for børn. Og illustrationerne gør dem nemt spiselige for de små.

Det andet indtryk, efter at have læst alle 28 historier, er også godt; Bogen har de vigtigste tekster fra Bibelen

med. De er meget godt genfortalt, om end der i hvert fald i den danske oversættelse er enkelte ord og udtryk, som nok er lidt svære at forstå. Bibelhistorierne holder sig dog til selve hændelserne. Det gør alle teksterne meget konkrete og derfor også nemme at forstå for små børn. Men det betyder også, at der for eksempel ikke står noget om, hvorfor Jesus døde på korset.

Det kan dog give anledning til en snak, og børn er ofte gode til at spørge.

Det er ikke en nem opgave at genfortælle bibelhistorier til børn. Særligt ikke når det skal gøres så kort. Men genfortællingerne i bogen er tro mod, sådan som de står fortalt i Bibelen. Selv om ikke alt er med. Historierne skal derfor læses som enkeltstående billedbogsfortællinger. Det er nemlig ikke en børnebibel. Sammenhængen mellem de forskellige historier er for eksempel ikke med, kun enkelte gange. Og 28 fortællinger



er jo ikke mange ud af hele Bibelen, så derfor mangler der meget.

Der er ikke så meget mere at sige. Det er bare 28

genfortællinger fra Bibelen akkompagneret af fine tegninger og ikke mere. Men det kan også være godt nok. Kort og godt.

BOGOMTALER ►



Martin Luther:
Store Galaterbrevskommentar I
Credo 2017

428 sider – 249,95 kroner

I anledning af reformationsjubillæet i 2017 har forlaget Credo valgt at genudgive dette Lutherskrift for danske læsere i en ny udgave.

Teksten er i alt væsentligt identisk med førsteudgaven fra 1981 i Credos Lutherserie *Martin Luther, skrifter i udvalg*. Dog er den ajourført i forhold til den autoriserede bibeloversættelse fra 1992.

Andet bind udkommer i 2018.



Julemalebøger:

Det skete i de dage
Lohse 2017

32 sider – 99,95 kroner

Malebog for store børn og voksne. I samme serie er tidligere udkommet *Lovpris Herrens navn*.

Den første juleaften
Lohse 2017

24 sider – 19,95 kroner
Rabat ved køb af mere end 10 stk.

For mindre børn. Egner sig til uddeling.

MINDEORD ►

Jørgen Haahr, Ølgod, døde den 16. november efter kort tids sygdom, 95 år gammel. Jørgen var i 69 år gift med Krista. Ved begravelsen i Ølgod Kirke talte valgmenighedspræst Flemming Mose Lauridsen ud fra Rom. 8. Det var Jørgens ønske, at også denne dag måtte vise hen til Jesus.

Ved mindesamværet mindedes han af børn og børnebørn som en god og kærlig far, der altid havde omsorg og tid til dem. Han var altid nærværende, lyttende, omsorgsfuld, en medvandrer, vejleder og rådgiver for dem.

Mange tog ordet og mindedes Jørgen som landmand og prædikant. Hans prædikener var ofte korte, præcise, rammende og centreret om Jesus, og de sluttede tit med, at det kun er Jesus alene, der fører til Himlen.

Han var med i mange be-

styrelser, hvor fokus altid var på, hvad der gavnedes Guds rige bedst.

Krista og Jørgens plads i missionshuset stod sjældent tom, først i Gårde og de senere år i Ølgod. Jørgen mindes også med tak for hans mange opmuntrende og formanende ord der.

Jørgen efterlader sig en tom plads både i LM, men især for Krista og deres fem børn med familie.

Inger Marle
Gert Brosbøl
Ølgod

Tro & Mission bringer gerne mindeord. Et passende omfang er 1.000 anslag inklusive mellemrum. Er det længere, forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte det.

LEDER ►

Glædelig jul for én mere

DANSKERNES FORBRUG HAR ligget relativt stabilt i de senere år, selvom folk har fået flere penge mellem hænderne. Pengene er i højere grad landet på opsparingskontoen, viser tal fra Danmarks Statistik. Alligevel ville det vel ikke overraske nogen, hvis dette års juleforbrug blev rekordstort.

DER ER INTET galt i at bruge penge og tid på at gøre lidt ekstra ud af hyggen her i advents- og juletiden. Denne tid er en oplagt mulighed til at samle familie, venner og naboer omkring sig for at dele ud af alt det gode, som Gud har givet os. Det er blandt andet derfor, Gud har givet os sine velsignelser – for at vi må glædes over dem og bruge dem til at gøre godt.

Men der er noget galt, hvis forbruget her i juletiden bliver så stort og traditionerne så fasttømrede, at der ikke er råd eller tid til den, der ikke har så meget at fejre for eller så mange at fejre med.

KONGERNES KONGE GAV afkald på sin ophøjede herlighed for at redde mennesker. Den rige blev fattig, for at den fattige kunne blive rig. Det er julens budskab. Og ligesom Jesus gav afkald på sin herlighed, sådan gav de vise mænd af deres herligheder i tilbedelse af verdens konge.

Mens vi lever vores liv her på jorden og venter på, at verdens konge igen kommer til os, kan vi tilbede ham ved at elske Gud af hele vores hjerte og vores næste som os selv. "I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus", opmuntrer Paulus filippemenigheden og os. Det gælder især blandt trosfæller, men også i verden i øvrigt.

Ligesom Kristus kom til os, skal vi komme til verden. Ligesom han gav afkald på sin rigdom for at tjene os – ja, dø for os – må vi give afkald på vores rigdom for at tjene vores næste.

MÅSKE VAR DER nogen, du skulle åbne dit hjem for denne jul? Måske skulle du dele anden og risalamanden med flere end bare familien i år? Måske er der nogen, der trænger til et besøg fra dig i denne adventstid?

Det behøver ikke betyde, at du ikke får en hyggelig jul. Faktisk kan det vise sig, at den bliver langt hyggeligere, end du havde forestillet dig. Måske vil det vise sig, at den bliver en glædelig jul for bare én person mere i år, netop fordi du gav Guds velsignelser til dig videre.

Glædelig jul

Nicklas Laurtrup-Meiner
ansv. redaktør

tro &
mission

inspiration | nærvær | holdning

LÆS PÅ DLM.DK ►



Fra telt til containere

Som hjemløs har Thyge boet i telt i otte år i Nuuks vinterkulde. Nu er han flyttet ind i et modulbyggeri, der tidligere har været bolig for håndværkere på havnen.

dlm.dk/nyt



Børn til lovsangsfest

Temaet for aftenen – leg, drama, sange og andagt – var "Forventninger", da lærere og elever på Løgumkloster Efterskole havde inviteret sønderjyske børn til lovsangsfest på skolen.

dlm.dk/nyt



Kø til søndagsskole

05/12/2017 | RUTH BACH-SVENDSEN, MISSIONÆR I TANZANIA

Hver fredag eftermiddag fra ved 16-tiden begynder forventningsfulde børn at samle sig uden for porten til området, hvor vi bor. Her står de så og venter med længsel på, at klokken nærmer sig 17, og de endelig får lov at komme indenfor. Det er tid til børneklub! Den første halve times tid er der fodbold, eller farvelægning af tegneark, der passer til dagens bibelhistorie eller noget sjovt på legepladsen. Dét vil nabolagets børn meget nødig gå glip af ...

dlm.dk/blog/

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød

POST DANMARK
 ID-nr: 42591
 Sorteret Magasinpost
 Udbringes senest
 fredag d. 15. december 2017

LM LUTHERSK MISSION
tro & mission
 inspiration | nærvær | holdning
 22 | 15. DECEMBER 2017
 ARGANG 117

► Tro & Mission ønsker alle læsere en glædelig jul og et velsignet nytår. Vi er tilbage med nye artikler, interview og reportager den 12. januar 2018

FOTO: ISTOCKPHOTO

TEMA

Forbrug:
 Her op til jul stiger forbruget rigtig mange steder. Er forbrug egentlig vigtig i forhold til julefeiring? Hvad siger Bibelen om forbrug? Hvad vil det sige at være forvalter? Kan forholdet til Gud og til penge holdes adskilt?

6-8



Kirsten Hansen er ny økonomimedarbejder i LM. Hun glæder sig over at arbejde med mennesker bag tallene

4



Dansk Balkan Mission sender julepakker med mad og bibelvers til fattige romaer i Rumænien

9



I Mørkøv LM kommer omkring 30 til møderne. Ti af dem er fra flygtningecentret i Kalundborg

5