

Frimodighed, selv om man svigter

"Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går foran jer til Gallæa. Der skal I se ham, som han har sagt jer det."
Markusevangeliet 16,7

Jeg er så glad for dette bibelvers, fordi jeg er som Peter.

Forud ligger svigt! Svigt af disciplene, som er stukket af, men i særdeleshed svigt af den selvsikre Peter. Han har fornægtet Jesus. Et kæmpe svigt, og Peter er fortvivlet.

Men den opståede Jesus, som Peter fornægtede, giver via englen disciplene – og specifikt Peter – besked om, at han går i

forvejen til Gallæa. Peter er tilgivet, og Jesus vil bruge ham.

Verset giver mig frimodighed ind i min hverdag som hans disciple. Uanset mine utallige svigt, og at jeg ikke lever op til forventningerne, ikke mindst mine egne, er der tilgivelse at få, og Jesus kan og vil stadig bruge mig i sin tjeneste. Det handler ikke om mig, men om ham.

Peter Idorn

250 par fik plejet ægteskabet

Overvældende interesse for online ægteskabskursus.

Familiekonsulent Kristian Andersen håber, at det vil give parforholdet nogle gode vitaminer

AF KAJA LAUTERBACH

Onsdag den 3. februar var 250 par med til den første af syv aftener med online ægteskabskursus.

Familiekonsulent Kristian Andersen har arrangeret kurset sammen med Gitte Rasmussen fra Indre Missions famillearbejde, og de to er også værter ved online-samlingerne.

"Vi er blæst omkuld af den store interesse. Det blev arrangeret virkelig hurtigt, så fra lanceringen og til første kursusaften var der kun en uge til at tilmelde sig," siger han.

Rigtig mange ting er aflyst – også kursusaftener og foredrag, som Kristian Andersen havde i kalenderen i disse måneder.

"Derfor tænkte jeg, at det

er da nu, vi skal prøve at holde det online," siger han.

Kurset består af en gennemgang af syv forskellige emner ud fra nogle undervisningsvideoer, som Alpha Danmark har lavet. I løbet af videoerne er cirka fem pauser af forskellig længde, hvor parrene taler sammen ud fra oplægget. I alt fylder pauserne omkring halvdelen af aftenen.

Ikke parterapi

Kristian Andersen fortæller, at deltagerne er en god blanding af folk i alle aldre. Mange familier var kristne, men der var også nogle uden tilknytning til kirke og kristendom.

Kurset er ikke parterapi, men en hjælp til at få sat tid af til at arbejde med parrelationen.

Og det er relevant for alle

par, uanset hvem man er, vurderer han.

"Jeg håber, det vil være en god igangsætter for at genopdage hinanden og glve parforholdet nogle gode vitaminer."

Kristian Andersen vurderer, at det store antal deltagere viser, at rigtig mange gerne vil gøre noget for at vedligeholde deres ægteskab.

"I tiden før corona med rigtig mange aktiviteter kunne det imidlertid være svært for mange at prioritere syv aftener. Men nu er anledningen der," siger han.

"Der er ingen tvivl om, at mange par – ikke mindst børnefamilier – oplever at være presset for tiden. De er på hele tiden med hjemmeskole og hjemmearbejde, og det betyder, at luntet let bliver lidt kort, og at kommunikationen ikke altid er god."



Familiekonsulent Kristian Andersen var den ene af værterne ved ægteskabskurset.

PRIVATFOTO

LM-fest fra sofaen og det lokale missionshus

Landsmøde 2021 kan blive det største nogensinde, selv om det bliver påvirket af restriktioner



LM's ledelse opfordrer til, at man samles lokalt til landsmøde-fest – som her ved Hedekredsens 25-års jubilæum.

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

2. maj kommer til at gå over i LM-historien. Den dag holder LM nemlig sit første 100 procent digitale landsmøde nogensinde. LM's største fest bliver på alle måder historisk som både det korteste og mest lokale og måske også som det aller mest besøgte.

Korteste og mest lokale

Da LM'ere fra nær og fjern mødtes i 2016 til landsmøde, var der syv samlinger med en halv times forkyndelse ved hver. Med sine to

timer bliver der ikke plads til samme mængde for forkynder Lars Malmgaard Jensen på Landsmøde 2021, hvor temaet er "Gud er her".

"Vi ved ikke, hvad coronarestriktionerne til den tid giver mulighed for. Men der er ikke noget, der tyder på, at vi kan samles 1.000 mennesker, som vi plejer," forklarer landsmødekoordinator Rolf Weber Jørgensen. Derfor er der afsat et tilpas kort tidsrum til dette års landsmøde, så man kan holde ud til at være med via en skærm.

Tanken bag landsmødet er, at alle i kredse, frimenigheder og mødepladser skal

se med mellem 10.30 og 12.30 fra deres lokale mødeplads eller derhjemme fra. Landsmødet streames fra Skjern Missionshus med liveindslag fra tre andre geografiske placeringer rundt omkring i Danmark. Hele arrangementet optages og kan ses efterfølgende.

Lokal opbakning

Netop fordi der er mulighed for at være med til Landsmøde 2021 hvor som helst, hvor man kan gå på Internettet, kan landsmødet blive det mest velbesøgte i LM nogensinde. Det er håbet, at man fra lokal side vil støtte

op om landsmødet og skabe en lokal fest ved for eksempel at arrangere fællesspisning efter den virtuelle del.

Mødet ledes af værterne familiekonsulent Kristian Andersen og Kids-konsulent Janne Bak-Pedersen sammen med hendes tro følgeskildpadde Turner, som i disse uger kan ses hver søndag formiddag via Facebook. Hjemvendt, der er pladeaktuel med deres første EP, står for musikken, mens en række korte indslag fra LM's arbejde i ind- og udland skal gøre LM's arbejde helt nærværende, fortæller Rolf Weber Jørgensen.

BUDSKABET ▶ Hvorfor er det stadig nødvendigt med international mission?

Landsstyremøde 30.-31. januar, afviklet online
Af generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen

Årsrapporter fra 37 ansatte

Et af de store punkter på dagsordenen var gennemgang af 37 årsrapporter fra ansatte medarbejdere. Rapporterne giver LS et førstehåndsindtryk af situationen i alle missionslandene, det tværkulturelle arbejde, det forkyndende arbejde i Danmark, samt i familie- og musikarbejdet.

LS glædede sig over den store indsats, der er ydet på trods af de vanskeligheder, som corona-restriktionerne har ført med sig. LS understregede også vigtigheden af at holde fokus på de ansattes åndelige og menneskelige trivsel og herunder, at de finder den rigtige balance mellem arbejds- og familieleven.

Taknemmelighed over mange gaver

Der var stor glæde og taknemmelighed i LS over gavelindtægter i 2020 på ikke mindre end 16,8 millioner kroner. Hertil kommer en ekstraordinær gave på to millioner kroner til et projekt i Iringa. Genbrugsbutikkerne har indtjent imponerende 4,6 millioner kroner alene til landskassen (plus 1,5 millioner kroner til lokale formål) trods to måneders lukning på grund af coronaen. Arveindtægterne ender på 1,5 millioner kroner.

De mange gaver til landskassen er tilsyneladende ikke sket på bekostning af støtten til det lokale arbejde i LM. Beløbet på de gaver, der er givet lokalt, er nemlig af samme størrelse som forrige år.

Lærerådsmødet er udskudt

På grund af corona-situationen besluttede Landsstyrelsen at udsætte Lærerådsmødet, der har været fastlagt til 12.-13. marts på Virksund Kursuscenter. Det er ellers modsat det LM's ledelse ønsker, men de holder fast ved et håb om at finde en weekend senere på foråret, hvor de kan mødes fysisk.

Hovedpunkterne på det kommende Lærerådsmøde bliver "Kaldelse af unge prædikanter", "Hvordan møder vi dagens nyreligiøse med evangeliet?" og "Fælles evaluering af arbejdet i Lærerådet i forhold til vedtægterne."

Lærerådet består af Landsstyrelsen og afdelingsformændene samt en ekstra repræsentant fra de store afdelinger.

Missionæransættelser

To nye missionærenheder blev antaget til tjeneste, men navnene vil først blive offentliggjort senere.

Nye personer i udvalg

Landsstyrelsen vælger på årets første møde repræsentanter til en lang række udvalg. De fleste er genvalg, men der blev også foretaget følgende nyvalg:

Økonomiudvalget: Henrik Bjærre Jakobsen.
Repræsentant i LMBU's Landsbestyrelse: Lars Dysager.
Musikbestyrelsen: Ottillie Haahr Kristensen.
Soma Biblias bestyrelse: Torben Dysager.
24:12-Redaktionen: Kristian Andersen.

Global mission – hvorfor og hvordan?

AF OLE SOLGAARD

Der kan opstå en udtalt forståelseskluft, hvis missionsorganisationers ledelse taler om mission og missionskald på en selvfølgelig måde, mens fodfolket enten tænker, at international mission ikke er resurserne værd i vores tid, eller at man bare ikke orker at engagere sig i det.

For alle parter kan det være gavnligt at genoverveje det globale perspektiv på missionsopgaven: Hvorfor er der egentlig stadig i 2021 behov for global mission?

Det er noget af baggrunden for, at magasinet *Budskabet* tager temaet *Global mission – hvorfor og hvordan?* op i nummer 1 i 2021.



I en af temaartiklerne rider Lars Malmgaard Jensen, der er landsprædikant i LM

og informationsmedarbejder i Norea MediemiSSION, der er fem aspekter op som be-

grundelse for, at det stadig er nødvendigt med international mission:

- Gud vil frelse alle
- Der er kun frelse gennem Jesus
- De unåde folkeslag går mod fortabelse
- Guds smerte er vores kald
- Gud herliggøres, når mennesker kommer til tro.

Temaet belyses også kirkehistorisk, ligesom missionær Henrik Borch Jacobsen giver et indblik i nogle af de konkrete muligheder og udfordringer, der er, når Bibelen finder vej til Cambodja.

Magasinet indeholder også refleksioner om valg af politiske og åndelige ledere, bøn i menighedens fællesskab, håb i corona-tiden og meget andet.

ESSENS ▶

Kirken har brug for en genstart

AF JOHNNY LINDGREEN
RESURSECHEF
JL@DLM.DK



"Reset" betyder nulstilling. Jeg bruger mest reset-knappen, når pc'en er gået i hårdknude, eller printeren ikke vil, som jeg vil. Så holder jeg knappen godt nede i passende lang tid og begynder forfra. Alle tilpasningerne er væk, alle til- og fravalg er nulstillet. Jeg er tilbage til det oprindelige og klar til at begynde forfra.

I den nyligt udkomne antologi *På Herrens mark* om corona-pandemiens påvirk-

ning af kirken stødte jeg på begrebet The Great Reset. En økonomisk og politisk term om corona-krisen, som overføres til kirkens situation i den igangværende krise. Mon Gud vil fortælle os noget ind i det, der sker? Mon det bare er meningen, at vi skal tilbage til det, vi kendte før 11. marts 2020?

Der er formentlig mange ting, vi kan lære af corona-krisen, og der vil sandsynligvis komme flere onlinemøder, hyppigere brug af mundbind, øget fokus på god hygiejne og så videre.

Men det er tid til at tænke et lag dybere. For skal vi "bare" tilbage til det, vi før kaldte normalt? Er det ikke netop reset-knappens funktion at rydde op i uhensigtsmæssige tilpasninger og tidligere tiders (forkerte)

prioriteringer? Har vi ikke netop brug for en nulstilling, så vi besinder os på kernen og det oprindelige?

Det er tydeligt, at verden har brug for en genstart. Men hvad med kirken? Forfatteren, der introducerede The Great Reset, sammenligner vores corona-eksil med ørkenvandringen. Og påpeger, at vi ikke skal ønske os tilbage til "de egyptiske kødgryder".

Antologiens fokus er, om corona-krisen er anledningen til at tænke nyt i forhold til vores kristne fællesskaber. Har corona-krisen vist os, at vi skal være kristent fællesskab på en anden måde? Jeg ved det ikke. Men jeg bliver bekymret, når åndelig føde kun fås via online begivenheder bag hver sin skærm i månedsvis. Og det

er tankevækkende, at meget af det, vi tidligere kunne bruge meget tid på at diskutere – form og rammer – nu må skræbes væk for at give plads til, at vi overhovedet kan nå at høre Guds ord i de få minutter, vi har til rådighed, når vi samles.

Det udfordrer mig personligt. Både som formand for en lokal forsamling og som ansvarlig for forvaltningen af LM's resurser.

Jeg ved ikke, hvad det konkret kommer til at betyde, når den store reset-knap er sluppet, og nulstillingen er sket. Men jeg er begyndt at forstå, at det er afgørende, at jeg lægger det frem for Gud i bøn. Gud, hvad vil du vise mig? Hvad betyder det i mit liv og for de opgaver, jeg har lige nu?

Vil du bede med?

tro & mission

Udgiver

Luthersk Mission
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60
E dlm@dlm.dk
W www.dlm.dk
Ekspedition: Man-fre 10-15
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk OTM Avistryk Herning-Ikast
Oplag 2.700.
ISSN 1601-975X
Tro & Mission (online)
ISSN 2446-4147

Kode til netudgave
Galater614 for 1. kvartal 2021
m20204 for 4. kvartal 2020

Bibelciterer er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Redaktion

T 48 20 76 80
E tm@dlm.dk
Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.
E nlm@dlm.dk
Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.
Karin Borup Ravnborg, journalist
Ole Solgaard, journalist
Ideer og artikelforslag modtages gerne.
Avisens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for LM's ledelses holdninger.

Abonnement

Danmark: 425 kr. pr. år.
Unge under 30 år: 200 kr. pr. år.
Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 525 kr. pr. år.
Netabonnement: 200 kr. pr. år (unge under 30 år: 110 kr. pr. år)
Alle beløb + 40 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.
Abonnementet løber, til det bliver opsagt.
Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer

Annoncer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 16. februar 2021.
Grundpris: Kr. 10,10 pr. spalte-milimeter
Småannoncer kun for private: 130 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord.
Max. 50 ord i alt.

Støt LM

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390 eller via MobilePay 66288.
Se også dlm.dk/stoet.

DANIEL SKOV ►► Jeg har fået øjnene op for, hvor fantastisk det er at følge Jesus og være en del af det fællesskab, han har sat op omkring os

Valgte LMU frem for fodboldkarrieren

"Det var det rigtige valg for mit liv og min tro," siger Daniel Skov, der er tidligere ungdomstalent i FC Nordsjælland

AF KARIN BORUP RAVNBORG

"Vi trænede seks gange om ugen og spillede kamp i weekenden. Jeg var så opslugt af det, at jeg ikke havde tid til mine kristne venner. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Det er en langsom proces, hvor du stille og roligt falder fra troen."

Det fortæller den 22-årige fodboldspiller Daniel Skov om sin tid som lovende ungdomsprofil i topklubben FC Nordsjælland (FCN). Men hans kontrakt blev ikke forlænget, og han måtte som 19-årig træffe den svære beslutning, om han ville fortsætte fodboldkarrieren et andet sted eller give plads til andre ting i sit liv.

Det unge talent er født og opvokset i Annisse nær Helsingør i en familie tilknyttet Luthersk Mission og gik med forældrene til gudstjeneste i Hillerød Frimenighed. Indtil syvende klasse gik han på LM's friskole Johannesskolen og kom også i LMU i Helsingør og havde mange kristne venner der. Men hans store passion for fodbold trak i en anden retning.

En drengedrøm

"Jeg har spillet, siden jeg var fire år gammel. Den lokale

klub fandt hurtigt ud af, at jeg havde et særligt talent, så jeg skiftede til Helsingør, som havde et samarbejde med FC Nordsjælland om noget talenttræning. Da jeg var 13, ville de gerne, at jeg kom ind og trænede hos dem i Farum."

Han fik en plads på FCN's ungdomshold og tilbud om at gå på en talentskole i Bagsværd, hvor skemaet var tilrettelagt efter træningen. Men han følte sig ikke klar til at forlade sine klassekammerater, så gennem hele syvende klasse kørte hans far ham frem og tilbage til træning i Farum hver dag efter skole.

Fra ottende klasse skiftede han til Bagsværd Kostskole og Gymnasium, og kontakten til de kristne venner gled efterhånden i baggrunden.

"Jeg kom ind i en klasse med 23 fodbold drenge. Ingen af dem var kristne, så det var noget af en forandring. I starten kom jeg fortsat lidt i LMU, men blev sjældnere og sjældnere. Dengang trænede vi fem-seks gange om ugen og spillede kamp i weekenden, så jeg havde ikke så meget overskud til at komme. Om torsdagen kom jeg altid for sent og kunne kun nå at være med til den sidste

Daniel Skov spiller nu på førsteholdet i den københavnske klub B1960, som går under navnet Jesus-holdet.

times LMU. Det var ikke så fedt," husker han.

"De første år kom jeg med i kirke hver søndag, men nogle gange spillede jeg kamp i Jylland om lørdagen, og så var jeg for træet. Jeg gik glip af mange ting, for eksempel efterskole – jeg havde ellers altid haft en plan om, at jeg skulle på Solgården. Jeg var vist endda skrevet op, fra jeg var helt lille, men sådan blev det ikke."

I stedet blev han opslugt af drengedrømmen, der pludselig gik i opfyldelse. Han brugte mere og mere tid sammen med fodboldkammeraterne og deltog i deres liv med druk og fester.

Men den kristne opvækt gav ham dårlig samvittighed. Efter en lidt vild ferie på Ibiza med vennerne, hvor



I starten var jeg afvisende over for tanken om LMH. Det var svært at komme tilbage, når jeg havde været væk fra det kristne miljø så længe. Men set i bakspejlet var det det helt rigtige valg både for mit liv og min tro

Daniel Skov

han røg til udpumpning efter at have fået for meget at drikke, havde han en snak med sine forældre, der var bekymrede for, hvor han var på vej hen i forhold til sin tro. Det satte mange tanker i gang hos ham.

Fandt ro i troen

Da han blev student i sommeren 2017, blev han stillet over for et svært valg, da hans kontrakt med klubben udløb. Konkurrencen var hård, og selv om han var en stor profil på U19-holdet, fik han ikke kontrakten med FCN forlænget til Superligaen.

"Det var jeg selvfølgelig skuffet over på det tidspunkt, men det tvang mig også til at tænke over, hvad jeg ville prioritere i mit liv. Skulle jeg fortsætte i en anden klub og forfølge min karriere? Eller skulle der være plads til andet i mit liv, som for eksempel troen på Gud og de kristne venner, som jeg havde forsømt?"

De første år efter FCN spillede han et par andre steder og tog så en pause fra fodbolden, hvor han blandt andet var ude at rejse og derefter et halvt år på LMH. Højskolen blev et vendepunkt i hans liv.

"I starten var jeg afvisende over for tanken om LMH. Det var svært at komme tilbage, når jeg havde været væk fra det kristne miljø så længe. Jeg var bange for, hvad andre kristne tænkte, og jeg følte lidt, at jeg skulle forsvare mig selv: 'Hvad har du lavet de sidste par år?' Men sådan var det slet ikke. Jeg fik hurtigt opbygget nogle kristne relationer og fandt en ro i det. Set i bakspejlet var det det helt rigtige valg både for mit liv og min tro."

Kristent fodboldhold

I dag bor Daniel Skov i et kollektiv sammen med andre kristne i Rødovre og kommer i den lokale LMU. "Nu har jeg fået øjnene op for, hvor fantastisk det er at følge Jesus og være med i det fællesskab, han selv er en del af. Jeg har stadig svært ved at få prioriteret at komme af sted, og jeg har endnu ikke fundet en kirke at komme fast i, der hvor jeg bor. Men jeg har et megagodt fællesskab med mine kristne venner. Det hjælper at komme ned i LMU en gang om ugen og være sammen med dem."

Og så kombinerer han passionen for fodbold med

sin kristne tro, for nu træner han et par gange om ugen i den københavnske klub B1960, hvor flere af hans kristne venner spiller. Niveauet er langt fra så højt som i FCN, men ambitionerne fejler ikke noget. De unge kristne, som går under navnet Jesus-holdet, har de seneste tre sæsoner taget den ene store sejr efter den anden og arbejdet sig op i toppen af serie 2. Sidste år blev klubben kåret til "Efterårets klub", og Daniel blev "Efterårets profil" på mediet LigaBold.dk.

"Det er nogle kristne fyre, der driver klubben nu, så vi har andagt før træning. Der er en skøn stemning, for vi har vores tro til fælles. Og så nyder vi en god Faxe Kondi efter kampen. Det er virkelig fedt," siger han.

"Det store udland kan jeg ikke nå mere, desværre. Men når jeg tænker på alle de gode relationer, jeg nu har opbygget, fortryder jeg ikke noget. Jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre at være kristen og have en fodboldkarriere samtidig. Det tror jeg godt. Man skal bare være virkelig opmærksom fra starten og god til at sætte det kristne fællesskab højt og prioritere det."



Som teenager brugte Daniel Skov (nummer to fra højre nederst) al sin tid på fodboldtræning i den succesrige Farum-klub FC Nordsjælland, så der ikke blev plads til troen. Efter et ophold på LMH spiller han i dag for den københavnske klub B1960, hvor flere af hans kristne venner spiller.

JESPER HANSEN ►► Det lyder benhårdt, men det er også ansvarlighed, at man spørger, hvordan man kan anvende begrænsede midler bedst muligt

Kristent hverdagsliv er omdrejningspunktet i en serie af klummer, hvor tre organisationer uden for LM og tre arbejdsområder i LM har ordet for at inspirere til en hverdag i hjem, samfund og menighed

KLUMME ►

Påbudt skærmtid

AF MIKAEL ARENDT LAURSEN,
GENERALSEKRETÆR I
KLF, KIRKE & MEDIER



Langt de fleste af os har oplevet det på den ene eller anden måde. Corona-restriktionerne har ændret vores hverdag.

Personligt har jeg stort set arbejdet hjemmefra siden april måned sidste år, og hvornår det kommer til at ændre sig, er svært at sige. Ikke lige med det samme, som det ser ud med forsinkede leverancer af vacciner fra de store medicinalvirksomheder. Så jeg må væbne mig med tålmodighed og primært mødes med andre via online møder på diverse platforme. Og så kommer jeg kun alt for sjældent ud. Jeg er vant til at holde møde-aftener og foredrag rundt omkring i landet og savner at se mennesker. Det samme gælder privat i forhold til kirken, bibelkredsen og mange andre sammenhænge. Vi ses ikke fysisk.

Jeg har ikke hjemmeboende børn, så jeg sidder typisk alene og arbejder, da min kone er ansat på et sygehus i allerforreste linje. Men mange andre skal lære at jonglere mellem fokus på ens eget arbejde på skærmen og børnenes hjemmeundervisning på andre skærme. Skærme, skærme, skærme! Her er det, jeg bliver bekymret for både din og min trivsel. Og ikke mindst børnenes.

I KLF taler vi meget om vores projekt Medie-mod. Modet til at vælge skærmene fra og tænke anderledes. At turde sætte rammer og gå mod strømmen. At vende blikket væk fra skærmene og ud i den virkelige verden. I den tid, vi lever i lige nu, er der behov for medlethed som

aldrig før, fordi skærmene har overtaget samtalerne med kollegerne, fællesskabet i skoleklasserne og nærværet med vennerne. Rigtig mange af os kigger på skærme mange timer hver dag. Og når vi ser op, er der ikke andre omkring os end de allernærmeste. Vi bruger så at sige teknologien som påbud fra myndighederne, fordi vi skal begrænse en helt anden udfordring. Coronapandemien.

Lige nu skinner solen så fantastisk flot uden for mine vinduer. Det er koldt, og man kan se frostens tag i naturen. Vimplen hænger lige ned på flagstangen og fortæller mig, at det er perfekt vejr at gå en tur i. Og det må man faktisk godt, bare man ikke følges med en masse andre!

►► I den tid, vi lever i lige nu, er der behov for medlethed som aldrig før – det vil sige modet til at vælge skærmene fra og tænke anderledes

Mikael Arendt Laursen

Så mens teknologien er et påbud, må vi ikke glemme alle de andre tilbud. Gå en tur alene eller sammen med din ægtefælle eller dine børn. Nyd årstidens charmerende tilbageholdenhed. Varm en kop kakao, når du kommer ind i varmen igen. Sæt et godt stykke musik på, luk øjnene og lad det tale til dig. Sæt dig i den gode lænestol med en bog trykt på papir. Eller hvad der nu kan give dig en pause fra bits og pixels – om ikke andet, så bare for en stund.

AF KAJA LAUTERBACH

"Vi er så klar til at komme af sted og sige goddag til nye udfordringer, men corona gør, at afskeden ikke bliver, som vi havde håbet på. Hverken for os eller for vores børn. Alle de kram, vi ikke kan få, fylder rigtig meget lige nu."

Det siger Sara Hansen, der sammen med sin mand, Jesper, og parrets to børn, Gustav på 11 år og Johanne på otte år, rejser til Cambodja den 1. marts. Her skal de være missionærer for LM.

Jesper tilføjer, at han her få uger før afrejsen er ramt af et hav af ambivalente følelser. Men heldigvis fylder spændingen og forventningen mest.

De har altid rejst meget sammen som familie. Sara fortæller, at det er en måde for dem at gøre noget sammen på, og hun oplever, at de får det bedste frem i hinanden, når de er ude at rejse.

Glæder sig til at byde ind

Det første, der står på parrets to do-liste, når de ankommer til Phnom Penh til marts, er, at de skal følge et forberedelseskursus på All Nations College online. Og så venter sprog- og kultur-læring, før de kan gå i gang med arbejdet.

36-årige Sara, der er uddannet pædagog, skal tilknyttes organisationen Daughters of Cambodia, der hjælper kvinder ud af prostitution, men der er endnu ikke lavet konkrete aftaler om, hvad hun skal lave.

"Da jeg hørte om Daughters, tænkte jeg: 'Wow, det lyder vildt spændende. Her er mennesker, der har brug for hjælp!'" siger hun og forventer, at hun får god brug for både sin faglighed og sin erfaring fra frivilligt arbejde i børnekirke og fra sin nuværende ansættelse som børne- og familieleder i Karlslunde Strandkirke.

Daughters har også en række værksteder, hvor kvinderne lærer praktiske færdigheder. Her forestil-

En velsignelse at rejse ud som missionærer

Sara og Jesper Hansen skal arbejde med prostituerede og børn i slumkvartererne i Cambodjas hovedstad Phnom Penh



Familien Hansen har rejst meget sammen. Nu glæder de sig til om få uger at rejse til Cambodja.

ler Sara sig også at kunne byde ind.

Ansvarlighed

Jesper, der også er 36 år, får god brug for sine erfaringer og kompetencer – både fra sit nuværende job som vice-skoleleder og fra en tidligere ansættelse som seminarlærer.

Han skal arbejde i organisationen Flame, der tager ud i slumkvarterer og finder børn, der gerne vil gå i skole, men ikke har forudsætningerne. Flame giver dem så mulighed for skolegang og uddannelse helt op til universitetsniveau.

Jesper skal ikke selv tage ud i slumkvartererne, men skal efteruddanne de lærere, der gør det.

"Det er en spændende tanke, at Flame satser målrettet på at finde og hjælpe de børn, der gerne vil lære. Det lyder benhårdt, men det er også ansvarlighed, at man spørger, hvordan man kan anvende begrænsede midler bedst muligt," siger han.

Velsignelse at rejse ud

Sara og Jesper Hansen bor ved siden af Saras søster og svoger i Karlslunde syd for København.

Jesper forklarer, at det er en slags moderne kollektiv.

De har hver sin husholdning, men ses næsten dagligt, og de spiser ofte sammen.

"Det gør hverdagslivet lettere at være to familier, der kan deles om opgaverne, men vi valgte også denne boform for at leve et missionært liv sammen," siger han.

"For eksempel er det lettere at invitere naboerne til at spise med, hvis man er to familier i forvejen. Både for dem og for os."

Før corona holdt de to familier åben madklub hver anden uge, og da var de også glade for at have dobbelte ressourcer.

Sara og Jesper slår fast, at alle kristne har et kald til at leve i mission – ligegyldigt, om man bor i Karlslunde, Cambodja, Hillerød eller et helt fjerde sted. Der er nemlig mennesker alle steder, der ikke tror på Jesus.

"Men jeg har alligevel tit tænkt, at jeg ville opleve det som en velsignelse, hvis vi fik muligheden for at rejse ud som missionærer," siger Jesper og tilføjer eftertænksomt:

"Vi har nogle ressourcer, som vi oplever et kald til at dele. Vi ønsker ikke at grave vores talenter ned, men i stedet sætte dem i spil i verden."

Ro i at navigere i kaos

Sara og Jesper Hansens kir-

kelige baggrund er Karlslunde Strandkirke.

"Vores kendskab til LM er ikke ret stort, men vi har tit set, at LM har søgt missionærer, og vi glæder os over den indgang, vi har fået i Danmarks største udsendende organisation," siger Jesper.

"LM har en klar kirkelig profil, som vi kan identificere os med, og gennem nogle gode snakke med missionskonsulent og ledelsen for missionsarbejdet har vi fundet ud af, at vi ikke ser forskelligt på de afgørende punkter."

Det er ikke første gang, familien Hansen rejser ud som familie for at arbejde i et andet land. I 2016-2017 var de udsendt til Zanzibar for Danmission. Her arbejdede Jesper i et projekt om multikulturel dialog, mens Sara hjemmeskolede børnene.

"Det har givet os en nysgerrighed og ro i at navigere i kaos. Vi synes også, det er sjovt at handle på markeder og køre i den lokale trafik," siger Sara om de erfaringer, hun tror, de kan tage med sig til Cambodja.

Jesper tilføjer: "Vi vil helt klart gerne have flere stimuli, end vi får bag ligusterhækkene i Danmark."

LASSE STENGAARD JENSEN ►► Man kan godt blive træt af at læse et eventyr igen og igen – i hvert fald som voksen. Modsat er bibelhistorierne mere holdbare

Glæder sig over småbøger med bibelhistorier

Forældrepar håber, at kristne pixibøger kan give lyst til at læse opbyggelige bøger senere

AF KAJA LAUTERBACH

"Vi har altid pixibøger og andre småbøger med i pusletasken, når vi er til gudstjeneste eller på tur. Der ligger også altid nogle stykker i bilen."

Det siger Lasse Steengaard Jensen fra Silkeborg. Han og hans kone, Sine, har altid læst meget med deres to adoptivdreng, Josva på syv år og Matheo på to år.

"Vi begyndte med pegebøger med for eksempel billeder af dyr, da drengene var helt små, og så har vi bygget på efterhånden med lidt længere bøger," siger Lasse og tilføjer, at de har et hav af børnebøger. Også bøger med lyde og puslespil i.

Der er mange pixibøger med for eksempel Disney-eventyr, men helt klart flest kristne småbøger.

Fortælle bibelhistorie

Sine og Lasse er begge er vokset op med pixibøger.

"Måske er det medvirkende til, at vi så godt kan lide dem," siger Lasse.

De glæder sig over, at man også kan få småbøger med bibelsk indhold. De oplever det nemlig som en god måde at fortælle bibelhistorie på, når de sidder med en bog sammen med børnene.

"Det er en dejlig naturlig måde at give den kristne tro videre på. Uden man tænker



så meget over det, bliver der lige puttet lidt ekstra på i løbet af hverdagen ud over aftenbønnen," siger de og fortæller, at de helt bevidst prøver at lægge de kristne bøger øverst i stakken af

småbøger.

"Når børnene oplever det at læse de kristne småbøger som noget rart og godt, kan det måske også give dem lyst til at læse kristne bøger – og i Bibelen – som unge

og voksne. Det er i hvert fald et håb, vi har som forældre," siger Lasse.

Bibel kontra eventyr

Selv om familien Jensens børnebogssamling omfatter

Hos familien Jensen i Silkeborg har både toårige Matheo og syvårige Josva glæde af småbøger. De passer i længden til Matheo, og de er overkommelige at læse for Josva.

både eventyr og bibelhistorier, er forældrene på ingen måde betænkelige ved, om børnene kommer til at blande det sammen.

"Den yngste kan nok ikke helt skelne mellem eventyr og bibelhistorie, men de skal ikke være ret gamle, før de er med på, at bare der står Jesus et sted, er det noget fra Bibelen," siger Lasse.

"Det er jo også de samme historier, de hører i børnekirken – og vi hører i kirken som voksne."

Han understreger, at der er en stor forskel på bibelhistorier og Disney-eventyr.

"Man kan godt blive træt af at læse et eventyr igen og igen – i hvert fald som voksen. Modsat er bibelhistorierne mere holdbare, og man kan altid finde noget nyt i dem."

Interessante igen

"Småbøger og pixibøger er så korte og overskuelige, at de er perfekte til en toårig, der endnu ikke helt har fanget interessen ved længere bøger," siger han.

Syvårige Josva er efter-



Nye småbøger

Den 28. januar udkommer en serie på fem minibøger på Forlagsgruppen Lohse.

De fortæller centrale bibelhistorier for de mindste. En af dem, *Jesus lever*, fortæller, hvad der skete i påsken.

Prisen er 24,95 kr. pr. stk., men de sæges med mængderabat, så man for eksempel kan bruge dem til uddeling.

hånden mere til længere bøger med knap så mange billeder i, men faktisk er småbøgerne blevet interessante for Josva igen, fortæller drengenes far.

"Han er nemlig selv begyndt at læse, og der er småbøgerne meget overskuelige at læse," siger han.

"Han er også begyndt at læse for den lille, og lillebror bliver glad, når storebror gider. Det er også, som om interessen holder lidt længere, end når vi forældre læser for ham."

Korte, tankevækkende andagter til fastetiden

BOGANMELDELSE
AF ANNEISE CLAUSEN
PENSIONIST

Peter Østergaard Jacobsen:
40 forretter til fasten
Lohse 2021

88 sider – 149,95 kroner

Denne lille bog egner sig som andagtsbog i fastetiden. Den er en samling af skriftemålstaler af Peter

Østergaard Jacobsen, der er sognepræst.

Denne baggrund for bogen fik min skepsis til at melde sig. Jeg røres nemlig ikke meget af kirkelige ritualer og højtidelig optræden.

Bod og fokus på synd og fordærv vejer ikke så tungt i mine tanker som glæden over Jesus, og hvad jeg har i ham.

Derfor blev jeg glad over det indledende afsnit, hvor forfatteren understreger, at Guds nåde i Kristus er det lys, der skal skinne gennem hele bogen.

Så gik jeg i gang med at læse de korte, letlæselige tekster, idet jeg ville se, om forfatteren når sin intension.

Her er nogle noter fra de første tyve stykker:

- Ført frem som fuldkomne i Kristus.
- Guds vej til mig! – Ikke omvendt.
- Gå med ham, som er vejen, sandheden og livet.
- Vente på Gud og forvente alt godt fra ham.
- Knytte mit håb til ham.
- Gjort ren i kraft af Jesu blod.
- Nåden rammer det tunge

hjerne, spirer og gror, indtil Guds barn når Himlen.

- Befriede folk med retning lige lukt mod Himlen.

Til de næste tyve stykker ville jeg tage noter fra pas-sager, jeg ikke var helt tilfreds med.

Det blev der ikke noget ud af!

Bogens korte stykker er tankevækkende, velegnede til at minde om, at vi i os selv er syndere uden krav på noget fra Gud. Nåden i Kristus belyses tydeligt hele vejen igennem.



TEMA | TROVÆRDIG BIBEL

LASSE H. IVERSEN ►► Den negative side af bibeltroskaben er, hvis vi glemmer, at Bibelen – selv om den er Guds ord – også er skrevet ind i en bestemt tid og kulturel kontekst

Bibelen er ikke bare et opslagsværk

Bibeltroskab er at omsætte det, der står i Bibelen, til liv, mener leder af Bibellæser-Ringen

AF KARIN BORUP RAVNBORG

At man kalder sig bibeltro er ikke ensbetydende med, at man læser så ofte i Bibelen, som man selv ønsker, siger landsleder i Bibellæser-Ringen, Lasse Holmgaard Iversen.

"Mange af os vil rigtig gerne, fordi vi ser den som Guds ord til os og det sted, hvor vi lærer ham at kende og får styrket vores tro. Vores udgangspunkt er et andet, end når vi åbner en hvilken som helst anden bog: vi er ikke i gang med at blive under-

holdt eller oplyst – vi ønsker at møde Gud."

Kan være svært

Men det er ikke altid så let, viser en undersøgelse foretaget for fire år siden blandt organisationer på kirkens højrefløj. Her svarede hele 86 procent af de adspurgte, at de ønsker at bruge Bibelen mere, end de gør lige nu. Det er en ret høj andel, når man tænker på, at de adspurgte var en del af organisationer, der alle anser Bibelen for at være Guds ord.

Det kan der være flere forklaringer på, siger Lasse Holmgaard Iversen.

"Jeg tror, mange har en forventning om, at når Bibelen er Guds ord, må den også sige mig noget. Og hvis vi i en periode ikke mærker noget, mister vi måske lysten og modet til at læse i den. Vi må stå ved, at vi godt kan have en skuffelse over Bibelen, eller der er ting, vi decideret ikke kan forstå. Og så må vi hvile i, at netop fordi det er Guds ord, må vi også forvente, at det arbejder i os, uanset hvordan vi oplever det. Det er en trøst – nogle gange en ringe trøst, må jeg være ærlig og erkende."

"Det er ikke alle, der elsker at læse. Bibellæsning kan

Selv om jeg som bibeltro mener, at Bibelen er Guds ord, kan der sagtens være noget i den, jeg ikke kan forstå eller som skuffer mig – og det må jeg stå ved," siger Lasse Holmgaard Iversen, der er landsleder i Bibellæser-Ringen.

godt få en klang af noget intellektuelt, men i dag er der heldigvis mange andre måder at tillegne sig Bibelen på," siger han og fortæller, at Bibellæser-Ringen lige nu arbejder på at udvikle en podcast til personlig bibelbrug.

Ikke opslagsværk

Derfor kan Lasse Holmgaard Iversen bedre lide udtrykket "bibelbrug", når han taler om at læse i Bibelen.

"Der er en fare for, at vi søger i Bibelen for at finde de rigtige svar, når vi skal udtale os om en sag. Bibelen er ikke et teologisk opslagsværk. Den er en brugsbog, hvor det, vi læser, gerne skal omsættes til liv. Her finder vi ud af, hvem Jesus er, og hvad det er for et liv, han ønsker, vi skal leve."

Desuden er det vigtigt, at



FOTO: ISTOCKPHOTO

vi tager højde for, at Bibelen er skrevet ind i en bestemt kontekst, mener han.

"Den negative side af bibeltroskaben er, hvis vi glemmer, at Bibelen – selv om den er Guds ord – også er skrevet ind i en bestemt tid og kulturel kontekst. Det kan medføre en slags dovenskab, hvor vi ikke sætter

os ind i sammenhængen, som ellers netop kan være med til at lukke bibelteksten endnu mere op for os."

Gode vaner

Den gode bibelbrug kommer ikke nødvendigvis af sig selv, understreger Lasse Holmgaard Iversen.

"Som med så mange an-

dre ting her i livet har vi også brug for gode vaner, når det gælder vores bibelbrug. Ellers bliver vores bibelbrug let præget af tilfældighed. De gode vaner hjælper os til at gøre det, vi gerne vil gøre. De er gode – ikke for vanens skyld, men for det, vi gerne vil," siger landslederen for BLR.

Fem gode råd til bibelbrug

1. Overvej dine grunde – noter tre gode grunde til, at du vil læse i Bibelen
2. Variér din brug – gerne to-tre forskellige muligheder (lydbog, læseplan, notesbog ...)
3. Sæt en ramme – eventuelt fast tidspunkt, samme stol, fast ritual
4. Gør det sammen – find en "bibelmakker", og reflekter sammen over teksten
5. Vær realistisk – find det niveau, som er muligt for dig



"I Bibelen finder vi ud af, hvem Jesus er, og hvad det er for et liv, han ønsker, vi skal leve," siger Lasse Holmgaard Iversen.

LM's kerneværdier

Hen over foråret sætter Tro & Mission fokus på LM's fire kerneværdier. Du kan læse mere om kerneværdierne på dlm.dk/om-os.



Troværdig bibel

Vi brænder for at

- lade Bibelen pege på Jesus
- lade Bibelen sætte normen for, hvad der er sund kristentro og livsstil
- være flittige bibelbrugere



Frit evangelium



Tydellig mission



Nåde-gaver i funktion

Hele Bibelen handler om Jesus

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Når Thomas Beck sætter sig med sin bibel går han i sine tanker gennem to døre.

"Den første dør er, at den bog, jeg skal til at åbne, er sand – det er hellig skrift. Den anden dør er, at bogen handler om Jesus."

Gammel Testamente (GT) er altså ikke først og fremmest Israels historiebog eller Ny Testamente (NT) kirkens historiebog. Tværtimod handler hele Bibelen om Jesus, siger den tidligere afdelingsformand i Vestjylland.

"Jesus sagde til farisæerne, at Skriften handler om ham (Joh 5,46). Det samme vidnede han om til Emmaus-vandrerne. Når jeg

læser i min bibel, taler Gud til mig om samme sag: frelse i Jesus alene eller om at stå foran ham uden Jesus: Intet håb, kun vrede."

Regler og love

Thomas Beck er sammen med sin kone i gang med at læse mosebøgerne. Han medgiver, at der er tekster, hvor det umiddelbart er svært at se Jesus.

"Jo mere, jeg læser i Bibelen, jo mere opdager jeg, at der er ting, der går igen. Kilderne undervejs gennem ørkenen er for eksempel parallel til, at Jesus siger, at han giver levende vand."

Der er dog også steder, hvor han ikke ser en direkte sammenhæng til Kristus i det enkelte vers, men sna-

rere må kigge på sammenhængen:

"Der er love om barselsregler, slavehold og andet, som, vi ved, er ophævet i Jesus, og som det var lettest at springe over. Da husker jeg mig selv på, at vi i læsningen er på vej hen imod nogle ting. Og nogle gange er der længere mellem de tydelige Kristus-vidnesbyrd end andre."

Domsteksterne

Også de skriftsteder, der handler om Guds dom, handler enten direkte eller indirekte om Jesus, understreger han.

"Vi læser i Johannes' Åbenbaring, at mennesket er bange for netop Lammets vrede (6,16). Så Jesus er på den

måde også Skriftens centrum til ransagelse og dom. Det er ham, der til sidst kommer tilbage for at dømme til frelse og fortabelse. Teksterne om dom i GT vidner om Guds dom her i tiden og minder os om, at en dag kommer den endelige dom," siger han og slår fast, at Jesus også netop er i centrum, når det gælder dommen, fordi det kun er under hans kors, at der er ly for Guds vrede.



Jeg medgiver, at der er tekster, hvor det umiddelbart er svært at se Jesus

Thomas Beck

TEMA

TILLA PI GRØNBÆK ABELSKOV ►► Selv om Bibelen er skrevet for så mange år siden, har den alligevel noget at sige i dag. Det viser, at den er Guds ord

Jeg tror bare på, at Bibelen er sand

Når jeg tror på Jesus som min frelser, tror jeg også på hans ord, siger Tilla, der blev kristen for fem år siden

AF KAJA LAUTERBACH

"Jeg tror overordnet bare på, at Bibelen er sand. Hvis Gud kan alt, kan han også skrive en bibel, der er sand."

Det siger Tilla Pi Grønbæk Abelskov fra Amager. Hun er vokset op i et hjem, hvor tro slet intet fyldte, men kom på gymnasiet i klasse med flere kristne. Efter gymnasiet blev hun kæreste med en af dem, Niels, og ønskede derfor at finde ud af mere om kristendommen og begyndte i den forbindelse at læse Bibelen.

For lidt mere end fem år siden blev hun kristen, og for hende betød det, at hun tog hele pakken med.

"Når jeg tror på Jesus som min frelser, tror jeg også på hans ord," forklarer hun.

Det første, der var med til at gøre Bibelen troværdig for den nu 25-årige kvinde, var, at den er et historisk dokument med slægtstavler, konger og andre historiske ting, der kan verificeres.

"Det andet er, at selv om den er skrevet for så mange år siden, har den alligevel

noget at sige i dag. Det viser, at den er Guds ord – og ikke bare noget, der var engang," siger hun.

Har en grundlæggende tillid til Guds ord

Tilla møder stadig mange ting i Bibelen, som hun ikke forstår, eller som hun har svært ved at forene med livet i dag. Det kan for eksempel være flerkoneri eller det kvindesyn, hun møder i Gammel Testamente.

Hver gang der er et noget, hun ikke forstår, skriver hun det på en seddel, som hun lægger i sin bibel, og så går hun i gang med andre bøger, opslagsværker, samtaler og undervisning på nettet for at forstå hvilken sammenhæng, det er skrevet ind i.

"Men jeg har en grundlæggende tillid til Guds ord, og derfor har jeg en anden tilgang til at undersøge det nu. Det er ikke længere mistro, men for at finde ud af, hvad Gud har tænkt," siger Tilla, der nu er gift med Niels.

"Hans far er præst, og jeg er ret heldig at have sådan en svigerfar til at hjælpe mig



Tilla Pi Grønbæk Abelskov har lavet den regel for sig selv, at hun skal læse i Bibelen hver dag.

med at undersøge tingene," siger hun.

Efterlyser en god guide til sammenhængen

Da Tilla var blevet student, besluttede hun at bruge et halvt år på virkelig at grave i, hvad kristendommen var. En af de ting, hun gjorde, var at

begyndte at læse i *Bibelen på Hverdagsdansk*.

"Jeg slog op fra en ende af, som man jo gør med en bog. Det var lidt tungt. Men heldigvis var der nogen, som fortalte mig, at det var bedre at begynde i Romerbrevet eller med evangellierne," siger hun.

Min erfaring er, at det er ret svært at forstå sammenhængen i Bibelen som ny bibellæser. Der er også ting, man bliver voldsomt provokeret over," siger hun.

"Derfor ville det være godt med en guide til, hvilke bøger det er godt at læse, hvor man kan finde online under-

visning, og hvem man kan snakke med om det."

En bibellæseplan, der passer til Tillas behov

"Jeg læser i min bibel hver dag, og jeg håber, at jeg altid vil være nysgerrig efter, hvad der står i den," siger Tilla og tilføjer, at daglig bibellæsning også er en måde at blive ved med at være tæt på Gud på.

Hun oplever, at hun nogle dage har meget lyst at læse, og at de dårlige undskyldninger står i kø andre dage. Derfor har hun lavet en fast regel for sig selv om, at hun skal læse i Bibelen hver dag. På den måde er det hverken det ene eller det andet, der styrer, om hun får læst.

Tilla synes, det har været svært at finde ud af, hvordan hun skal gribe det an, og hun glæder sig over, at hun nu har fundet en bibellæseplan, der passer til hendes behov.

"Jeg bruger 'Læs Bibelen 2021', som jeg har fundet på hjemmesiden Tilliv.dk, og den giver mig god hjælp til at forstå, hvordan Gammel og Ny Testamente hænger sammen."

Relationen til Jesus må gå forud for alt

Frimenighedspræst: Vi skal være mindre fokuseret på, hvordan andre taler om os, og mere optaget af at udleve det, Bibelen siger

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Bibeltroskab bliver ofte knyttet til det, Bibelen siger nej til, som spørgsmålet om kvindelige præster, homoseksualitet, skilsmisse og abort. Men Bibelen og troen bliver skævvredet, hvis bibeltroskaben udelukkende bliver nogle skræslske nej'er, mener Andreas Ipsen, der er præst i Tarm Frimenighed.

"Alt det, vi normalt definerer som et nej, kan lige så godt vendes til et ja, så det får et positivt fortegn," siger han og giver som eksempel, hvordan "Nej til abort" er blevet vendt til et "Ja til livet" gennem organisationen



"Bibeltroskaben bliver skævvredet, hvis den udelukkende bliver skræslske nej'er," siger Andreas Ipsen.

Retten til liv.

"Det er en vigtig øvelse. Jeg hænger nemt selv fast i nej'erne i mit eget hoved, og det er ikke uden grund. Det er dér, der er kant, og dér, de

store konfrontationer er. Det er også det, medierne ofte hænger fast i."

Ned fra elfenbenstårnet

"Jeg tror, vi ofte er overfokuserede på, hvordan vi fremstår. Vi skal være mindre optaget af det og mere optaget af at stå ved det, Bibelen siger, og leve det ud i kærlighed til andre," siger han og opfordrer alle kristne til at engagere sig i mennesker omkring sig.

"Hvis vi på nogen måde skal være troværdige i vores bibeltroskab, skal vi tæt på mennesker og de situationer, vi siger ja eller nej til. Vi har en tendens til at sætte os op i elfenbenstårnet og

råbe nej ned til pøbelen. På den måde skåner vi os selv mod skæve blikke og hån for det, vi tror på. Men vi skal turde komme ned derfra og møde mennesker."

Så er der også en mulighed for, at Bibelens store ja'er får gennemslagskraft, mener han.

"Når vi tør engagere os i mennesker med de klare holdninger, vi har, kan vi også være med til at forme et samfund med et ja til næstekærlighed og tolerance."

Vigtigt med ærlighed

Her er det vigtigt, at man som kristen ikke er bange for at vise sin egen skrøbelighed – også hvis der er no-

get i Bibelen, man ikke bryder sig om eller ikke forstår, siger frimenighedspræsten.

"Jeg plejer gerne at bruge udtrykket: 'kirken er ikke et udstillingsvindue for helgener, men et hospital for syndere.' Det er supervigtigt at være ærlig over for sig selv og Gud og ikke bare pakke sin usikkerhed ind i overfladisk skræslskehed. Det er misforstået bibeltroskab at tænke, at 'jeg må ikke føle sådan'. Det fører ikke noget godt med sig – kun bedrøvelsenhed og farisæisme."

"Det er en ærlighed omkring vores tro – og også omkring, hvad vi selv kæmper med, men som vi bøjer os for, fordi vi bøjer os for en

autoritet, der er større end os selv," siger han.

Troværdig Gud

For mange kan nej'erne tolkes som en død religiøsitet, der følger nogle læresætninger – nærmest som noget sekterisk, erkender Andreas Ipsen.

"Men vi skal kommunikere til verden, at vi ikke bare ser Bibelen som et regelsæt, men som troværdige ord, fordi vi er blevet mødt af en levende Gud i Jesus Kristus. En troværdig relation indebærer fuld accept af, hvem han er, og hvad han siger. Vi kan ikke bare sortere i det. Vores relation til Jesus går forud for alt andet."



Sammen hver for sig

LM'ere fra alle landets hjørner har fundet på nye muligheder for at opmuntre hinanden og være sammen trods corona

ROLF WEBER JØRGENSEN ►► Jeg tror, vi som menigheder får et arbejde med at få børnefamilierne til at genopdage glæden ved at komme fysisk

Støtter forældrene til at fortsætte den kristne oplæring af børnene

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Formand i Aalborg frimenighed Rolf Weber Jørgensen har brugt nogle af de ledige corona-aftener på at ringe til menighedens børnefamilier.

Menighedens ansvar

"I forbindelse med dåben har vi lovet at hjælpe med opdragelsen af børnene i den kristne tro. Men den sidste lange tid har vores børnekirke været nedlagt eller meget begrænset. Så

falder der en del mere på forældrenes skuldre," forklarer han.

"Det har ikke været min oplevelse, at forældrene har følt sig overvåget eller slået oven i hovedet," fortsætter formanden, der i en tid også er ansat på 25 procent, indtil menigheden får ansat en ny præst.

"Folk vil gerne holde familieandagt, men har måske udfordringer med at finde ud af hvordan. Nogle er klemte, fordi børnene sidder hjemme og skal have hjælp med skoletingene, og foræl-

drene føler sig pressede på arbejde."

I samtalerne anbefaler han Bibellæser-Ringens materiale "Hæng ud med Gud" eller bringer ideer fra andre familier videre.

"Nogle forældre er spændt på, hvordan det bliver at komme tilbage til børnekirke. Jeg tror, vi som menigheder får et arbejde med at få børnefamilierne til at genopdage glæden ved at komme fysisk. For det er jo nemmere, når man ikke skal suse ud ad døren til et bestemt tidspunkt."

Ny præst: Jeg har tiden nu til at tage på besøg

For Thomas Olofson, der i efteråret blev ansat som afdellingssekretær på Bornholm og frimenighedspræst i Kirken på Klippen, blev planerne om at lære folk på øen at kende spoleret af corona.

"Jeg havde mange planer om at lære folk at kende ved bestyrelsesmøder, kirkekaffe og andre samtaler, men min oplevelse var, at alt blev aflyst."

I november fik han selv covid-19. Efter sin sygdomsperiode tog han kontakt til sin læge for at høre, om han kunne gå på besøg hos folk. Det kunne han godt, hvis han holdt afstand, lød meldingen, hvorefter han ringede rundt og spurgte om lov til

at komme på besøg.

"Nogle har takket nej, og det er helt o.k. De fleste har takket ja og virker glade for at få besøg. De har meget på hjerte. For mig er det en god anledning, fordi jeg er ny, og jeg har tiden netop nu, hvor alt er aflyst. Alle familier kunne have gavn af at få besøg."

"Havde jeg ikke haft corona, ville det have været lidt mere besværligt at besøge folk. Jeg ville ikke være bange på egne vegne, men jeg kan ikke tillade mig at tage rundt og smitte folk," siger han og foreslår, at man i stedet kan gå en tur sammen eller mødes et sted, hvor man kan holde tre-fire meters afstand. *n/m*

Bornholm: Filmaften i små grupper og online samtale

Sidste tirsdag i januar mødtes 15 LMU'ere i små grupper hver for sig til filmaften på Bornholm. LM-Kirken Østbornholms nyansatte præst, Anders Solgaard, sendte på forhånd et link til filmen "Pay it forward", som de unge skulle leje. Bagefter kunne de sende regningen videre.

"De unge er mætte af online undervisning, så vi manglede noget at sætte dem i gang med. Vi vidste, at de ses med enkelte af deres venner fra LMU, sådan som det er tilladt. Så vi kunne lige så godt samle dem i hjemmene om noget."

Der sad omkring tre LMU'ere hvert sted, og inden filmen kørte Anders Solgaard og en anden rundt



og satte chips og sodavand uden for hoveddørene. Efter filmen mødtes de alle online til en snak om filmen.

"Det gik rigtig godt. Men hvis man skal kopiere konceptet, skal man være skarpere, end vi var, på, hvornår man begynder," forklarer han og tilføjer, at det vigtigste er, at man finder en film, der har nogle gode spørgsmål.

"En anden gang vil jeg også sende spørgsmål ud på forhånd, som de unge kan reflektere over. Det vil skabe en retning for samtalen." *n/m*

Beder for nydanske kristne, når samvær ikke er muligt

Normalt ser tværkulturel konsulent Enok Sørensen mange mennesker i løbet af en uge til almindelige besøg, bibelgrupper, middag på tværs-arrangementer, sport og andet.

Beder mere

Det kan dog ikke lade sig gøre for tiden på grund af corona. I stedet bruger han ekstra tid på at bede for folk.

"Når jeg sender folk en hilsen, bruger jeg tid på at bede for dem også. Jeg beder for den gruppe, som personen er en del af – menighed, familie, bibelstudiegruppe, eller jeg beder konkret, hvis jeg ved, den person kæmper med noget." *n/m*

Mange i det tværkulturelle arbejde står i en skrøbelig situation i denne tid, siger han. Hvor han før havde længere samtaler med folk om deres liv og bad med dem, ser han nu kun ganske få.

Enkelte kan han også ringe til eller mødes med over Internettet, men ikke alle, siger han og opfordrer til forbøn.

Mangler næring

"Bed for de mange nye i troen. De har brug for åndelig næring for at blive bevaret, og det kan være livsfarligt for dem at stå i en situation, hvor de selv skal opsøge den. Det er det mest alvorlige i det her." *n/m*

Kørte ud med gaver til alle medlemmer



Sidste tirsdag i januar fyldte frimenighedspræst Ejler Nørager bilen og kørte rundt til frimenighedens medlemmer med en pose kaffe og en slikpose til børnene.

"Så stod vi i døren i 5-10 minutter og snakkede, og

jeg hørte til, hvordan det går," siger han og fortæller, at han både sprittede hænder og holdt afstand.

Glæder sig til at mødes

"Jeg oplevede en stor taknemmelighed over, at jeg kom rundt, og en forhåbning om, at vi snart kan samles igen," siger han om frimenigheden, der ikke holder fysiske møder i denne tid.

"Men nogle gav også udtryk for, at de tænkte på de kristne verden over, der

ikke kan samles på grund af forføjelse. Det er kommet mere frem i bevidstheden hos nogle."

For frimenighedspræsten selv var det også godt at komme rundt og møde folk og få mulighed for at høre, om der var noget særligt, de havde brug for at tale om. Han anbefaler andre forsamlingsledere at gøre det samme – har man ikke en ansat til det, er der måske en pensionist eller efterlønner i bestyrelsen, der kan afse tiden. *n/m*

Lav jeres eget bibel-løb, og send børnene af sted

Mange børn sidder i denne tid mange timer foran skærmen. Den udfordring ville musikonsulent Laila Poulsen gøre noget ved. I andet regi er hun ansat som kirke- og kulturmedarbejder. Her lavede hun et løb over lignelsen om de 100 får via spejder-appen Woop.

"På forhånd havde jeg lavet en video, hvor jeg fortalte lignelsen, og hvis de havde lyst til at gøre det, kunne de svare på spørgsmålene i løbet."

I appen kan man lave løb

baseret på steder, man har lagt ind på et kort. Når deltagerne er i nærheden af punktet, starter spillet. Man kan sikkert også finde andre apps, mener hun, eller lave løbet uden apps – dog skal man være bevidst om, at brugen af mobiltelefonen kan tiltrække nogle børn.

"Når der kun må være 30 minutters gudstjeneste, ryger børnekirke og sang ud. Så kan man lave børnekirkeløb i stedet," siger hun og tilføjer, at man også kan lave løb for alle byens børn eller



til den lokale skoleklasse.

"Det store problem er jo, at mange børn sidder hjemme foran skærmen hele skoledagen. Og når de har fri, har de måske aftaler med far og mor om at spille. Det kan betyde, at de sidder foran skærmen i ni timer." *n/m*

KIRKE ▶

VEBJØRN SELBEKK ▶ Ordet jødehad bør bruges med varsomhed, men her er det på sin plads

Radiovært anmeldt for antisemitisk indslag

Ord som apartheid og systematisk undertrykkelse blev brugt i norsk radioprogram om Israels behandling af palæstinenserne

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Det er lige før, jeg ville ønske, at vaccinen ikke virkede. Det må man ikke sige. Beklager, jeg ved det godt."

Ordene faldt fra den norske radiovært Shaun Henrik Matheson i hans program *Shaun* på P13 på norsk radios NRK P13 i et indslag om Israel og coronavacciner den 2. februar. Værten kaldte Israel et "apartheid-regime", der udsætter palæstinenserne for "systematisk undertrykkelse" og "grusomme hævnaktioner, hvor tusinder af mennesker bliver dræbt – gerne børn", hvis en "hjemmesnedkereret raket lander et eller andet sted hos Guds udvalgte folk".

Han sluttede indslaget af med at understrege ordet "apartheid" igen, hvorefter han sagde:

"Vi må bare aldrig glemme, hvor dårlige Israel er. Det er sygt vigtigt, at vi aldrig glemmer det. Vi må aldrig glemme, hvor forfærdelig Israel er."



Et af de "hjemmesnedkererede" våben, som den norske radiovært fordømmer Israel for at hævne, er, at palæstinenserne sender brændende drager ind over Israelske marker.

I stedet for ordet "dårlig" brugte han det norske ord "rævva", der betegner bagdelen.

Antisemitisme eller skævert

Under 24 timer efter indslaget havde NRK modtaget 300 klager over indslaget, som Israels ambassadør i Norge ikke tøvede med at kalde antisemitisk.

Det gjorde den kristne avis *Dagens* redaktør Vebjørn Selbekk heller ikke.

"Ordet jødehad bør bruges med varsomhed, men her er det på sin plads," skrev han på Twitter.

Allerede dagen efter blev indslaget da også fjernet af NRK, hvis underholdningsdirektør Charlo Halvorsen til flere medier har kaldt udtalelsen for en "skævert".

Udtalelserne får dog ikke konsekvenser for radioværten, fortsatte han.

Det var dog ikke godt nok, mente otte israelsorganisationer, der sammen har anmeldt værten for brud på den norske straffelovs paragraf 185, der handler om hadtale. Blandt organisationerne er både kristne, jødiske og politiske organisationer.

Fem kirker sat i brand

Fem kirker blev sat i brand, og afføring blev kastet mod de afbrændte kirker mellem den 20. og 24. januar i det vestlige Kenya omkring 70 kilometer fra grænsen til Tanzania. Skaderne beløber sig til flere millioner kenyanske shilling.

"Størstedelen af de faste kirkegængere var bange for at deltage i gudstjenester i eller i nærheden af de afbrændte kirker af frygt for, at attentatmændene skulle følge efter dem hjem," fortæller en kilde til *Morningstarnews.com*.

Kenya er rangeret som nummer 49 på Åbne Døres liste over lande, hvor det er vanskeligst at være kristen.

n/m

Mange besøgende på AdamogEva.dk

Knap en halv million besøgte hjemmesiden *AdamogEva.dk* i 2020. Hjemmesiden, der rådgiver om seksualitet ud fra klassisk kristen etik, drives af Indre Mission (IM)

Til IM's hjemmeside fortæller redaktør Vibeke Sode Hjorth, at de 497.187 brugere er en ny rekord. Det store besøgstal skyldes dels, at *AdamogEva.dk* var i mediernes søgelys i efteråret, og at medarbejderne de sidste to år har arbejdet på at gøre hjemmesidens artikler lettere at finde via Google.

Der er også kommet flere spørgsmål til hjemmesiden, hvilket overrasker redaktøren, der forklarer, at antallet af spørgsmål i flere år har været aftagende.

n/m

Forening af Kristne Friskoler får ny chef igen



Efter knap to måneder med Jann Sjur-sen i spidsen skal Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) have ny sekretariatschef fra 1. marts. Her tiltræder Jakob Carl Christensen nemlig. Han er uddannet teolog og arbejder i øjeblikket som forstander på Dybbøl Efterskole. Han er

kirkeligt engageret i Dansk Oase og folkekirken og bor på Als med sin kone. Sammen har parret fire børn i alderen 15-23 år.

Ifølge et nyhedsbrev fra FKF's formand har Jann Sjur-sen valgt at fratryde på grund af manglende tro på, at han vil lykkes i arbejdet. Han havde sidste arbejdsdag den 29. januar.

n/m

Minister: Evangeliske kristne er et problem

Franske kristne risikerer at rammes af lovforslag, der skal begrænse parallelsamfund

"Det er ikke kun islam, som er en bekymring. Også de evangeliske kristne er et meget vigtigt problem."

Det sagde den franske indenrigsminister Gérald Darmanin i en paneldebat på TV-kanalen C News i begyndelsen af februar, hvorefter han understregede, at det selvfølgelig ikke er et problem af samme natur som folk, der står bag islamistiske terrorangreb.

Dagen før havde samme

minister udtalt, at han ikke ville diskutere med folk, der nægter at skrive under på en lov, der siger, at republikkens lov står over Guds lov.

Staten bliver religion

Begge udtalelser kommer i kølvandet på et lovforslag, der skal modvirke radikale muslimske parallelsamfund. Lovforslaget kommer efter, at Frankrig i de seneste år har oplevet en række islamistiske terrorangreb.

Ministerens udtalelser drejer sig blandt andet om udenlandske donationer. Men Sammenslutningen af evangeliske kristne i Frankrig (CNEF) har tidligere kritiseret loven for at ramme for upræcist. De mener, at loven vil ramme små og mellemstore kirker, skriver hjemmesiden *Evangelicalfocus.com*.

På Twitter har Romain Choynet, der er talsmand for CNEF, kommenteret

indenrigsministerens udtalelser, som han ikke mener giver mening:

"Set fra et kristeligt synspunkt er den åndelige myndighed over den menneskelige autoritet – ellers er Gud ikke Gud. Vi viser imidlertid stor respekt for Republikkens love og dens repræsentanter. Det opfordrer Bibelen os også til," skriver han og mener, at Darmanins udtalelser gør Republikken til en religion. n/m

Bibellæser-Ringens landsleder stopper



Bibellæser-Ringens (BLR) landsleder stopper med udgangen af februar for at blive sognepræst i Christianskirken i Aarhus. Lasse Holmgaard Iversen, der har været landsleder siden 2012, fortæller, at han stopper, fordi han altid gerne har villet være sognepræst på et tidspunkt. Nu bød muligheden sig.

Bibellæser-Ringen er i LM særligt kendt for sin bibellæseplan *Bibelnøglen* og sin familielæseplan *Hæng ud med Gud*, som LM's Børn og Unge er medudgiver af.

Indtil en ny landsleder kan tiltræde, er redaktør for netop disse to læseplaner Cecilie Thams Nord Hansen konstitueret som landsleder.

n/m



BOGVOLONTØRER TIL TANZANIA SØGES!

Som bogvolontør i Soma Biblia er din hovedopgave at være med til at sprede evangeliet via salg og distribution af kristen litteratur.

Læs mere om stillingerne på dlm.dk/job
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt



Pædagog eller person med pædagogisk erfaring søges

Kernehuset i Ans er et hjem for voksne med udviklingshæmning.

Vi søger en person, der i samarbejde med et erfarent team vil skabe et kristent hjem med plads til forskellighed.

Se stillingsbeskrivelsen på www.kernehuset-ans.dk

NU er det tid for ønske om møderække, lejre, bibelweekender i foråret 2022 ved landsforkyndere

Deadline er den 1. marts 2021

Kontakt Axel Rye Clausen
arc@dlm.dk, tlf.: 3022 4823

LIVET ER VÆRD AT LYTTE TIL

Ring og bestil tid til en gratis høretest



Vi lytter
til dig!

Tel.: 9785 1212
vestjyllandshc.dk

VESTJYLLANDS HØRECENTER
v/ Lars Braüner

HOLSTEBRO • STRUER • RINGKØBING • SKJERN



- LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
- Praktisk og teoretisk undervisning med praktikker
- Kristent værdigrundlag og etik
- Tilgængelighed for alle



Marianne og Jørgen Sulkjær
forstanderpar
Tlf. 5444 1705 www.livogjob.dk

Johannesskolen i Hillerød søger pædagog og lærere

Vi søger en pædagog fra 1/4 og 1-2 lærere fra 1/8.
Se mere på vores hjemmeside: www.johsskolen.dk



VI HJÆLPER
UDSATTE BØRN
UNGE OG VOKSNE



TERAPEUT TIL BARNETS BLÅ HUS

Barnets Blå Hus i Slagelse søger en psykoterapeut eller psykolog, som kan arbejde fagligt og personligt engageret med udsatte børn og familier.

Vi søger en kollega, som er igangsættende og ansvarlig, og som både kan se fordelene ved teamwork og selvstændigt arbejde.

Ansøgningsfrist er den 22. februar kl. 12.

Læs mere om stillingen og ansøg på:
blaakors.dk/job

BLÅ KORS + DANMARK



NY BOG TIL FASTEN PEGER HEN PÅ GUDS NÅDE I KRISTUS

PETER ØSTERGAARD JACOBSEN

40 forretter til fasten

Lohse | 88 sider | 149,95 kr.

Sognepræst Peter Østergaard Jacobsen har skrevet 40 refleksioner til fasten, hvor vi bliver opmuntret til at møde Gud med et ærligt hjerte og hente frimodighed i det, han gjorde for os påskemorgen.

De 40 små tekster er på den måde en samling appetitvækkende forretter til påskens hovedmåltid.

En flot gavebog til dig selv eller en ven.



Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk



Jakobs Blomster- forum

Farverivej 8, Skjern, 97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk



penta byg a/s

HØVED- OG
TOTALENTREPRISER
PENTABYG.DK

SØLGÅRDEN⁺



For sportsglade
piger og drenge
fra 6.-8. klasse

SPORTSLEJR 2021

Lørdag d. 31. juli kl. 13.00
- tirsdag d. 3. august kl. 15.30

3 spor:

Fodbold - piger
Fodbold - drenge
Sportsmix

Tilmelding åbner
lørdag d. 20. februar kl. 12.00
Læs meget mere på
solgaarden.dk/sportslejr

Markusskolen i Esbjerg søger en pedel 1. juni 2021

Se stillingsopslaget på www.markusskolen.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Henning Høggild på tlf. 75 15 44 00



JACOB MUNK ►► Hvad siger I til at besøge os på podcasten til en samtale om, hvordan vi bedst fortolker de bibelske nøgletekster?

Synspunkt er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

SYNSPUNKT ►

Skriften er klar nok til at vise os Kristus

AF JACOB MUNK
FORFATTER TIL "LIVETS TRÆ"

Tak til de fire forfattere for at engagere sig i debatten om Podcasten Eftertanke. I hjertet af deres kritik står frygten for, at "Bibelens klarhed reelt bliver indsnævret til et meningsløst begreb, hvis der ikke kan svares tydeligt på centrale læremæssige sandheder."

Den bekymring kan jeg godt følge. Der er visse elementer af den kristne troslære, som man ikke kan afvise og samtidig bevare en troværdig kristen forkyndelse.

se. Det gælder blandt andet Treenighedslæren og Jesu guddommelige natur. Samtidig skal vi passe på, at vi ikke forveksler den teologiske status quo i vores kirkelige miljø med Bibelens egen stemme.

Den lutherske lære om skriften alene betyder jo netop, at kirken kan tage fejl, og derfor må vi være åbne for at stille kritiske spørgsmål til vores tolkninger.

Det er interessant at beskæftige sig med den lutherske teolog Flacius, der levede omtrent samtidig med Luther og var den første til at systematisere læren om

Bibelens klarhed. Ironisk nok indleder Flacius' sin bog *Den hellige skrifts klarhed* (1597) med at påpege alt det, som ikke synes at være særligt klart i skriften.

Et af de punkter, som Flacius ikke mente, alle kristne behøvede at være enige om, var spørgsmålet om kvindelige præster. For ham hørte dette nemlig til blandt "mellemtingene": ordninger som skriften hverken forbyder eller påkræver.

Når Flacius talte om skriftens klarhed, betød det altså ikke, at Bibelen havde klare svar på alle spørgsmål. Det betød, at den var klar nok

til at kunne vise os Kristus. Paulus siger det perfekt, når han skriver, at skriften er tilstrækkelig til at give "visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus" (Andet Timotheusbrev 3,15).

Derfor mener jeg ikke, at skriftens klarhed bliver et meningsløst begreb, selv om vi åbner op for en diskussion af eksempelvis kvindens rolle i menigheden i dag. Her må vi lade argumenterne brydes og spørge, hvordan vi bedst fortolker de bibelske nøgletekster.

Hvad siger I til at besøge os på podcasten til sådan en samtale?

SYNSPUNKT ►

Konklusionen bliver som udgangspunktet

AF HENNING HAAHR ANDERSEN
RISSKOV

Jakob Munks (JM) bog, *Livets træ* er på mange måder en imponerende bog. JM tager både videnskaben og Bibelen alvorligt, og han kommer ikke let om ved de svære spørgsmål, han tager favntag med. Han har tydeligvis arbejdet grundigt med ingredienserne bag bogens tre dele: videnskab (især biologi), teologi og filosofi.

Det synes jeg, han fortjener stor ros for. Mange indlæg i den langvarige debat omkring evolution kontra skabelse bærer alt for tydeligt præg af, at forfatterne kun har indsigt i den ene side af sagen.

Mit lille indspark her har

den samme svaghed blot i dobbelt grad: jeg er hverken blo- eller teo-log.

For mig at se er JM's udgangspunkt imidlertid blevet, at videnskaben og Bibelen er næsten ligestillede. Det antyder han allerede på en af de første sider i bogen, hvor han anfører to citater, ét af Darwin og ét af Jesus.

Jeg siger ikke, at han dermed sidestiller Darwin og Jesus. Men jeg synes, hans argumentation flere steder i bogen viser, at han opfatter videnskaben og Bibelen for at have sammenlignelig status.

Her bliver kun plads til et enkelt eksempel. JM skriver side 19: *Historisk har vi dog set, hvordan videnskabelige opdagelser har udfyldt huller i vores viden, og dermed vil*

Gud spille en stadigt mindre rolle i naturhistorien.

Dette udsagn er kun rigtigt, hvis Gud er nogenlunde på "størrelse" med den videnskabelige erkendelse, som menneskeheden er i stand til at opnå.

I modsætning til udgangspunktet i JM's sætning mener jeg, at det er mere rigtigt at beskrive vores viden som huller i vores uvidenhed.

Mange forskere oplever, at hver gang de har gjort en banebrydende opdagelse, der forklarer et tidligere uløst problem, fører denne opdagelse til (mindst) to nye spørgsmål.

Med andre ord: Guds skaberværk er ikke bare to, ti eller 1000 gange større end summen af, hvad mennesker op gennem tiderne har for-

►► For mig at se er Jacob Munks udgangspunkt blevet, at videnskaben og Bibelen er næsten ligestillede

Henning Haahr Andersen

stået. Det er uendeligt mange gange større. Summen af videnskabens landvindinger er svimlende og vidner om en stor skaber. Men Bibelen fortæller os, at Gud er endnu langt større – spørg bare Esajas' Bog 55,8-9.

LEDER ►

Afkoblet kerneværdi

JEG HAR ALDRIG været den store fan af todelte festtaler i kristent lag. Den slags festtaler, der taler om fødselaren og talerens og fødselarens mange glæder og sorger i 80 procent af talen for derefter at slutte med et skriftord, der ikke har nogen synderlig tilknytning til resten af talen.

Desværre er det ikke kun festtaler, der lider af denne todelthed. Det samme gør en hyggelig lørdag aften i venners lag, der slutter med et opbyggeligt ord fra en andagtsbog med gravalvorlig mine og ingen relation til værten eller værtindens liv.

MISFORSTÅ MIG IKKE: Vi skal selvfølgelig ikke holde op med at læse et bibelvers eller et godt ord fra en andagtsbog, når vi mødes. Nogle af os skulle snarest til at gå i gang med det. Og vi skal heller ikke lade være med at læse dagens stykke fra andagtsbogen, når vennerne er på besøg, blot fordi vi ikke lige umiddelbart kan relatere det til vores hverdag.

Problemet er ikke, at vi bruger Bibelen i selskabeligt lag, eller at vi slutter aftenen af med at samles om det allervigtigste i dette liv. Heller ikke selv om det skulle ske, at det var det eneste tidspunkt i talen eller i aftenens løb, hvor Jesu navn blev nævnt. Problemet er, hvis det åndelige afkobles fra det jordiske – hvis vores glæder og kampe som kristne afkobles fra resten af vores samvær med hinanden. Eller hvis det åndelige udelukkende bliver til en teologisk debat eller en snak om, at ugens prædikant var lidt kedelig.

I EN ORGANISATION, der sætter Bibelen så højt, at "troværdig bibel" nævnes som en af de fire kerneværdier, skulle vi gerne være kendt for at dele Kristi ord i rigt mål (Kol 3,16). Ikke fordi vi vil leve op til noget ydre eller gøre os fortjent til noget fra Gud eller mennesker, men fordi Kristi fred råder i vores hjerter (3,15). Det kan vi selvfølgelig kun, hvis vi selv har et forråd af Guds ord at tage frem fra (Matt 12,35).

Hovedsagen er ikke, hvordan vi taler om det åndelige sammen, men at vi gør det. At vi frimodigt taler om Bibelens ord og holder Jesus frem imellem samtalerne om sportsresultater, ferieplaner, arbejdet, børnene, haven eller noget helt sjette. En taler måske om tidens tegn på Kristi snarlige genkomst. En anden minder om en opbyggelig pointe, der kan trøste i en konkret situation. En tredje fortæller om et vers eller en kristen sang, hun lige for tiden er glad for. Alt sammen for at pege hen på Bibelens kerne og stjerne: Jesus.

Nicklas Lautrup-Meiner
ansv. redaktør

Tro & Mission bringer gerne mindeord. Hvis det er længere end 1.000 anslag inklusive mellemrum, forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte det.

MINDEORD ►

Stinne Nørlund, Ølgod er død knap 82 år gammel. Hun var på plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern den sidste tid af sit liv, da hun led af en alvorlig lungesygdom.

Stinne stammede fra Ølstrup, og her mødte hun Ivar, der tjente i sognet.

De blev gift og købte gård på hans hjemegn ved Ølgod.

Her drev de landbrug. Senere blev jorden lejet ud, og de fik begge arbejde på HTH i Ølgod, han i produktionen og hun i kantinen.

I hjemmet voksede tre børn op. Gennem årene har

familien været tilknyttet LM i Ølgod, hvor de deltog med engagement og praktisk arbejde.

Stinne var et roligt og omsorgsfuldt menneske for sin familie, naboer og venner. Hun var afholdt af alle.

Ved begravelsen mindede

valgmenighedspræsten Jon Poulsen om ordene fra Ef 2,8-9: For af nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.

Æret være Stinnes minde.

Lisbeth og
Jens Kristian Steffensen
Ølgod

tro &
mission
inspiration | nærvær | holdning

FIND MERE ONLINE ▶



Nødgrupper i Sædding

Karen Marie Vestergaard fra LM i Sædding er glad for sin nødgruppe, der er oprettet som en løsning i en tid med mange restriktioner.

dlm.dk/nyt



Hjælp til sårbare familier i Peru

De netop udsendte danske missionærer Lise og Frederik Berggren Smidt skal styrke og udvikle den lutherske kirkes ægteskabskurser for at hjælpe sårbare familier.

dlm.dk/nyt



UDSENDELSSEFEST

søndag den 28. februar kl. 11

SARA OG JESPER HANSEN udsendes til en tjeneste i Cambodja.

Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen prædiker ved gudstjenesten, som kan følges online på Karlslunde Strandkirkes Youtubekanal.

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød




Daniel Skov spillede fodbold på toppan. Det gav imidlertid ikke plads til det kristne fællesskab i hans liv

..... 3



Brødrene Mattheo og Josva er glade for pixi-bøger. Mattheo, fordi de er korte, og Josva, fordi han selv kan læse dem

..... 5



1. marts rejser Sara og Jesper Hansen til Cambodja. Her venter opgaver blandt fattige børn og prostituerede

..... 4

TEMA



Troværdig bibel

Troværdig bibel; LM's anden kerneværdi er "Troværdig Bibel."

"Når jeg tror på Jesus som min frelser, tror jeg også på hans ord," siger Tilla Pi Grønbaek Abelskov der er ny kristen og ny bibellæser

..... 6-7



tro & mission

inspiration | nærvær | holdning

03 | 12. FEBRUAR 2021

ARGANG 121

▶ Har corona-krisen vist os, at vi skal være kristent fællesskab på en anden måde? Jeg ved det ikke, men lægger det frem for Gud i bøn

Johnny Lindgreen

..... 2