

## Det er livsvigtigt at holde fast i Gud

*"Herren er god, et værn på nødens dag; han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham."  
Nahums Bog 1,7*

Midt i profeten Nahums udsagn om Herrens vrede og dom over sine fjender, står dette vers så klart og tydeligt. Hold dig tæt til Gud og støt dig til ham.

Så vil han tage sig af mig og beskytte mig. I livets store og små kriser, midt i bekymringer om arbejdsforhold, coronavirus, børneopdragelse, samfundets udvikling, og hvad der ellers kan fylde. Så vil den almægtige, stærke og frygtindgydende Gud

være min beskytter.

Derfor er det livsvigtigt at holde fast i Gud og søge ham. Selv om jeg møder modgang ved at bekende mig til Gud og Biblens ord, er det i sidste ende den stærkeste magt, jeg har på min side.

Tak Gud, at du er god mod mig, selv om jeg fejler. Hjælp mig til altid at søge dig!

Betina Munk Toft-Jensen

# Mere end en ridse i lakken

Selv om synden sidder dybt i os, er Guds nåde dog dybere, fordi Jesus er død og opstået. Derfor er der grund til at fejre påske med glæde

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

En aften i sidste uge skete der det, der bare ikke må ske. Jeg kørte for tæt på en parkeret bil. Resultatet: en lang ridse i en ellers flot rød Mazda 3.

Efter den første chokfølelse kom der en irritation over min egen uopmærksomhed. Men jeg var også med det samme klar over, at jeg måtte bekende min synd. Jeg lagde derfor en seddel i bilruden med mit navn og nummer.

Det var med en vis spænding, at jeg afventede bilejers telefonopkald dagen efter. Heldigvis var han først og fremmest glad over, at jeg havde lagt en seddel i ruden, og han tog imod min undskyldning.

Hvor var det lettende at

bekende min synd og modtage tilgivelse – selv for noget så banalt som en ridse.

Over for Gud kan jeg ikke nøjes med at bekende ridser i lakken. Min synd stikker langt dybere. Men hans tilgivelse har jeg fået alligevel. Ikke fordi jeg har bekendt min synd. Ikke fordi han er storsindet. Men fordi han har betalt for skaden med sit eget blod.

Samme aften, som jeg havde fået Mazda 3-ejers tilgivelse, så jeg et opslag i min lokale Facebook-gruppe. En kvinde harcelerede over, at hendes bil havde fået en ridse. I hendes tilfælde havde synderen dog ikke lagt en seddel i vinduet.

Hvor følte jeg mig god! Men også den synd er Jesus død for.

Glædelig påske!



FOTO: PICTURE.COM

## Arresteret for at kalde sin 15-årige datter "hende"

**Domstol: Canadisk far udøver vold, når han ikke vil omtale biologisk datter som mand**



Den canadiske far Robert Hoogland kæmper for at få lov at kalde sin datter for en "hun" og "hende".

ILLUSTRATIONSFOTO: ISTOCKPHOTO

Efter lang modstand mod testosteronbehandling af hans datter er en canadisk far den 16. marts blevet arresteret for foragt for retten. Robert Hooglands forbrydelse er, at han har sagt "min datter" og "hun" om sin biologiske 15-årige datter og udtalt sig offentligt om sin verserende retssag, selv om retten har forbudt det.

### Problemer efter skilsmisse

Den 15-årige er født som pige, men har identificeret sig som transkønnet, siden hun var 11. Faderen har tidligere fortalt, at pigen ef-

ter forældrenes skilsmisse "rodede sig ud i problemer" i femte klasse.

Skolen sendte hende til psykolog og begyndte at kalde hende ved et drengenavn, da hun var 12 år. Hun begyndte desuden hormonbehandling med støtte fra moderen.

Faderen forsøgte dog at forhindre det ad rettens vej, da han mente, en sådan behandling også krævede hans samtykke.

Det var højesteret i den canadiske stat British Columbia ikke enig med ham i. I en afgørelse fra 2019 lød det fra retten, at det var

vold både at forsøge på at få datteren til at opgive sin behandling, at adressere datteren ved hendes fødenavn og at referere til hende med feminine stedord over for hende eller andre.

Retten nedlagde desuden navneforbud.

### Faderen kæmper mod systemet

Men både navneforbuddet og rettens afgørelse om ikke at kalde datteren for "hende" brød faderen efterfølgende i flere interviews:

"Folk er nødt til at forstå, at domstolene i bund og grund steriliserer og lem-

læster børn" udtalte han i et interview i 2020 med *The Federalist*.

"Hvad der end sker med mig blegner i sammenligning med det, der allerede er sket med min datter," sagde han.

Den 4. marts blev Robert Hoogland anmeldt til politiet. På en fundraiserside, hvor han samler ind til sin kamp mod "venstrefløjten", fortalte han, at han ville melde sig selv til politiet den 16. marts.

Han risikerer op til fem års fængsel, når den nye sag skal for retten i midten af april.

n/m

## Tanzanias præsident er død efter ugers fravær

Onsdag den 17. februar døde Tanzanias præsident John P. Magufuli.

Dødsfaldet kommer meget pludseligt og vil selvfølgelig påvirke tanzanierne og dermed også LM's arbejde i landet.

Vær med til at bede for den kommende regering, for tanzanierne og for LM's folk i landet. *n/m*

## Smittestigning påvirker LM's arbejde i Cambodja

Siden den 15. februar er antallet af coronatillfælde i Cambodja mere end fordoblet, og myndighederne har lukket en række provinser ned for at forhindre smittespredning. Den betyder, at LM's arbejde i hovedstaden Phnom Penh er lukket delvist ned eller må foregå via computer.

I LM's anden arbejdsby, Siem Reap, er der vejspæringer ind og ud af byen, men LM's arbejde er dog indtil videre ikke berørt.

LM's nyeste missionærer i landet, Sara og Jesper Hansen og deres børn, er lige kommet ud af karantæne i forbindelse med indrejse. Opblusningen af epidemien kan gøre opstarten mere besværlig for dem. *n/m*

## Ny hjemmeside om at leve som kristen i hverdagen

Så er den nye hjemmeside for projekt Discipel 24-7 i luften. Siden er lavet for at inspirere og udruste ledere og fællesskaber i Danmark til et liv som Jesu disciple i hverdagen.

Resurser, inspiration og opmuntring kan findes under overskrifterne Inspiration, Træning og Værktøjer og omfatter både artikler, bogudgivelser, ledelsesredskaber og videoer. Man kan også læse om en studietur til Soma i USA.

Discipel 24-7 er en del af Luthersk Mission, og også fri-menigheden Københavnerkirken står bag. *k/*

## Rettelser

I *Tro & Mission* nummer 4 og 5 2021 er der desværre behov for nogle rettelser:

I nummer 4 skrev vi, at Houman fra Iran har fået permanent opholdstilladelse i Danmark. Han har i stedet fået et dansk visum, der skal fornyes hvert andet år.

I nummer 5 manglede de sidste ord i den nederste artikel på side 3. Den sidste sætning skulle have lydt: "Deres ven, Frederik Wind, der fik ideen til podcasten, satte som betingelse, at hun skulle være med – netop for at kunne få hendes undren med."

## DBI udgiver påskekalender

AF KAJA LAUTERBACH

Dansk Bibel-Institut (DBI) har i flere år udgivet en julekalender med refleksioner til daglig brug i adventstiden.

I år har de udvidet med en påskekalender med refleksioner til hver dag fra palmesøndag til anden påskedag.

Her forklarer tidligere studerende på DBI påsken gennem en række enkle hverdagsituationer, som mange kan genkende fra sig selv eller andre.

De peger på, at påsken faktisk viser utrolig meget om det at være menneske, og at Gud ønsker en tæt relation til mennesker.

Påskekalenderen hedder



*Kender du det?* Alle refleksionerne er bygget op ud det spørgsmål. Et eksempel er

"Kender du det, når du får sprit i et åbent sår?"

Den hverdags erfaring kobler skribenten så i dagsstykket sammen med langfredag?

DBI opfordrer:

"Læs med og se, om du kan genkende noget hos dig selv. Læg mærke til, at Gud har noget afgørende at sige til dig i din hverdag – ikke mindst i påsken."

*Påskekalenderen, som er skrevet af tidligere DBI-studerende, kan downloades gratis fra DBI's hjemmeside: [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu).*

## ESSENS ►

# Mere relevant, end vi tror

AF LARS DYSAGER  
MEDLEM AF LANDSSTYRELSEN  
DYSAGER@DADL.NET.DK



Kristendom er mere relevant, end mange af os går og tror. Jeg har mødt meget intelligente mennesker, som oprigtigt har søgt efter sandheden om eksistens, mening, lidelse og død i mange retninger af filosofi, religion og ideologi. En kom med udsagnet: Kristendommen er det, som bedst forklarer den virkelighed, som jeg erfarer. En rationalist erkendte efter ti-femten år: "Kristendom er sandhe-

den", men blev anfægtet af spørgsmålet: Hvorfor tror jeg så ikke på den treenige Gud? Tilskyndet til at læse Johannesevangeliet igen blev relationen til Faderen, Sønnen og Helligånden levende.

Andre mennesker er sprunget over alt det intellektuelle og har reageret på deres uro og ufred og taget imod et tilbud om et kristendoms-kursus. Her mødte de mennesker, som de fik tillid til, og et relevant budskab. De fortæller glad om den fred og forandring, som relationen til Gud og den kristne menighed har skabt i dem. Deres familie bemærker Andens frugter i dem (Jævnfør Gal 5,22).

Jeg havde en meget vred patient engang, der ikke havde håb om helbredelse.

Vi talte sammen om hans afmagt, der gav sig udtryk i vrede og bitterhed. Han havde tilknytning til kirken, og vi talte om Guds almagt samt det ansvar, der er forbundet med at have magt. Jeg opfordrede ham til at tale med Gud om sagen, og han lånte to bøger om lidelse, død og håb. Langsomt blev han forvandlet og døde med fred, skrev hans kone til mig efter hans død.

Min opmuntring er, at kristendommen fortæller et sandt og relevant budskab ind i alle menneskers liv. Vi har fire fine kerneværdier i LM. Hvad med en femte: "For livet"?

Kristendommen fortæller om: Pro-eksistens (at kæmpe for andre), at vi aldrig er alene, at livet har mening, at vi er kaldet til at ofre os selv, at vi

realiseres sammen med og i de andre, at vi er forskellige, og at kærlighed fører til enhed. Det er i kontrast til tidsåndens forkyndelse af løgne eller halve sandheder: individualisme, du er eksistentielt alene, du må selv finde meningen, du er et offer, selvrealisering, lighed fører til enhed.

Kristendommen er mere relevant, end vi ofte tænker på og handler efter. Jeg tror, at Discipel 24-7 – hverdag i evangellets kraft – er en velsignet mulighed til at få fokus på sandheden og en god balance i Hoved: gå på opdagelse i Bibelen, Hjerte: at nære troen og Hænder: at handle på viden og tro.

Vi beder: Komme dit rige. Jeg tilføjer ofte med et suk og/eller i forventning: Komme dit rige i mig og i verden.

tro & mission

Udgiver

Luthersk Mission  
Industrivænget 40, 3400 Hillerød  
T 48 20 76 60  
E [d/m@d/m.dk](mailto:d/m@d/m.dk)  
W [www.d/m.dk](http://www.d/m.dk)  
Ekspedition: Man-fre 10-15  
(onsdag dog 11.15-15)

Tryk OTM Avistryk Herning-Ikast  
Oplag 2.700.

ISSN 1601-975X

Tro & Mission (online)

ISSN 2446-4147

Kode til netudgave

Galater 614 for 1. kvartal 2021  
m20204 for 4. kvartal 2020

Bibelciterer er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Redaktion

T 48 20 76 80

E [tm@d/m.dk](mailto:tm@d/m.dk)

Nicklas Lautrup-Meiner, ansv. red.

E [n/m@d/m.dk](mailto:n/m@d/m.dk)

Kaja Lauterbach, journalist/red.sekr.

Karin Borup Ravnborg, journalist

Ole Solgaard, journalist

Ideer og artikelforslag modtages gerne.

Avisens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for LM's ledelses holdninger.

Abonnement

Danmark: 425 kr. pr. år.

Unge under 30 år: 200 kr. pr. år.

Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 525 kr. pr. år.

Netabonnement: 200 kr. pr. år (unge under 30 år: 110 kr. pr. år)

Alle beløb + 40 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingservice.

Abonnementet løber, til det bliver opsagt.

Ved adresseændring bedes

oplyst både gammel og ny adresse.

Annoncer

Annoncer til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 6. april 2021.

Grundpris: Kr. 10,10 pr. spalte-milimeter

Småannoncer kun for private:

130 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift).

Derefter 6,50 kroner pr. ord.

Max. 50 ord i alt.

Støt LM

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto 2230 - 0726496390 eller via MobilePay 66288.

Se også [d/m.dk/stoet](http://d/m.dk/stoet).

**ANDERS SOLGAARD** ►► Jeg kunne ikke finde en grund til, at jeg ikke skulle være frimenighedspræst i Nexø. Og så er der jo også mange at evangelisere for her

# Fik ro i at skulle være præst på Bornholm

Ny frimenighedspræst føler sig velsignet over den store åbenhed, han har mødt

AF KAJA LAUTERBACH

LM's yngste frimenighed, LM-Kirken Østbornholm i Nexø er godt et år gammel. De ønskede at ansætte en præst og spurgte Anders Solgaard, om det var noget for ham. Det var dog ikke noget, den 27-årige bachelor i teologi fra Dansk Bibel-Institut umiddelbart kunne se sig selv i.

"Jeg slog det bare hen, første gang, de spurgte, men da jeg blev opfordret for tredje gang fra forskellig side, tænkte jeg, at det godt kunne være, jeg skulle tage det mere seriøst," siger han og fortæller, at han bad meget over det og også rejste til Nexø og tog en snak med ledelsen af kirken.

"Jeg nåede frem til, at jeg ikke kunne finde en grund til, at det ikke skulle være," siger han og fortæller, at han den 1. januar i år begyndte i en stilling som præst på 30 procent i frimenigheden.

## Det, jeg skal nu

Anders Solgaard er født i Tanzania som missionærbarn og har også været volontør i landet. Noget af det, der gjorde det svært for ham at se sig selv som præst på Bornholm, var, at han troede, at han skulle udsendes

*Anders Solgaard er meget opmærksom på, at menighedens medlemmer ikke må glemme de gode vaner med at komme til gudstjeneste.*

som missionær.

"Men jeg fik ro i, at det er det, jeg skal nu. Det, de gerne vil her i Nexø, passer godt med min tænkning – og så er der jo også mange at evangelisere for her," siger han og tilføjer, at han har prøvet for mange gange at lægge planer, som er blevet ændret af Gud.

"Derfor er jeg her nu, indtil jeg ikke skal være her mere."

Ved siden af præstejobbet er han lærervikar, og de sidste fire år har han været ansat som underviser på Konfirmandkursus.

## Ungdomsgudstjeneste

Anders Solgaards første måneder som præst i Nexø falder sammen med omfattende corona-begrænsninger. Derfor fylder gudstjenester og genstart af menigheden rigtig meget i hans arbejdstid.

Han oplever, at især de unge hungre efter fysisk fællesskab. Restriktionerne



gør imidlertid, at der ikke er plads til alle til gudstjenesterne, og siden januar har de derfor hver søndag holdt to gudstjenester i menigheden.

Til den første gudstjeneste er der helt fyldt. Til den anden, der er en ungdomsgudstjeneste, kommer der omkring 20 unge fra syvendeklasse og op.

"Det er unge, der træffer et

aktivt valg om at gå i kirke, fordi de har lyst," siger Anders Solgaard og glæder sig over det.

Det er ellers ikke, fordi der er stor forskel på de to gudstjenester. Prædikanten gentager i store dele sin prædiken, men sang og musik bliver lagt lidt anderledes til rette," siger Anders Solgaard.

"Der er heller ikke den

store ændring for teknikerne. De plejer at sige ja til en gudstjeneste, der varer halvanden til to timer – nu er der bare to gudstjenester på den samme tid."

Den unge frimenighedspræst glæder sig over, at stort set alle, som LM-Kirken Østbornholm plejer at have kontakt med, kommer til gudstjeneste.

"Det er vigtigt, at folk ikke glemmer de gode vaner med at komme i fællesskabet. Online gudstjenester kan helt sikkert noget, men det er for nemt at skippe dem," siger han og tilføjer, at der også er nogle, der har svært ved at få deres børn med til online gudstjeneste.

## Velsignet åbenhed

Ud over gudstjenesterne er Anders Solgaard i gang med en besøgsrunde til alle medlemmer i menigheden.

"Det er med til, at jeg lærer dem at kende," siger han.

"Besøgene giver mig også en ide om, hvem jeg skal være kirke sammen med og drive mission med."

Besøgene har også resulteret i flere sjælesorgsamtaler, og han føler sig virkelig velsignet over den åbenhed, han oplever.

"Jeg tror, mange synes, det er dejligt, at der kommer en udefra, som de kan fortælle

ting til."

Anders Solgaard, der befinder sig godt i en tværkulturel sammenhæng, fortæller, at der kommer to nydanske familier i menigheden. Derfor er en anden af hans opgaver at udarbejde et dåbsprogram til en af familierne.

## Ikke gå i vejen

Folkekirken på Bornholm mister mange medlemmer i disse år. Provst Johannes Jensen fra Rønne skyder noget af skylden på LM. Det mener Anders Solgaard, er at give LM for meget ære. Selv har han det fint med Nexøs frikirkepræst og folkekirkpræster.

"Vi ønsker alle at dele Guds kærlighed ud til mennesker i Nexø. Jeg ved endnu ikke, hvor meget og hvordan vi skal samarbejde om det, men vi skal i hvert fald supplere hinanden og som minimum undgå at gå i vejen for hinanden," siger han.

"Jesus døde også for vores naboer – de ved det måske bare ikke endnu, så vi må fortælle dem det, med ord, smil og gerninger."

Kirke er nemlig ikke noget, de kristne går til, men noget, de er. Og man er kristen hele tiden – for at man kan dele ud til alle både i kirken og udenfor, understreger han.

## Vi vil så gerne blive flere!

Skaf tre nye abonnenter – så får du Tro & Mission gratis i 2022

Vi er stolte af vores avis – og vil så gerne, at endnu flere skal læse om de spændende ting, vi skriver om, blive opmuntret i troen og brænde for mission.

Vi håber, du er enig? Nu har du mulighed for at hjælpe os med at nå endnu længere ud.

### SÅDAN GØR DU:

- Skaf tre nye abonnenter  
DE FÅR: Tro & Mission resten af 2021 til halv pris.  
DU FÅR: næste års abonnement (2022) gratis.
- Send en mail til [tm@dlm.dk](mailto:tm@dlm.dk) med navn, adresse og mail på tre personer, som har sagt ja tak til at modtage *Tro & Mission* resten af året til 210 kr. for unge under 30 år

Kampagnen løber frem til 30. april.

Tro & Mission – sammen deler vi evangeliet og de gode nyheder



**HIDDI HØJGAARD** ►► Fordi det fortælles som en historie i en countrysang, får mange dette lutherske budskab forkyndt

*Kristent hverdagsliv er omdrejningspunktet i en serie af klummer, hvor tre organisationer uden for LM og tre arbejdsområder i LM har ordet for at inspirere til en hverdag i hjem, samfund og menighed*

## KLUMME ►

### Tænk over lovsangens funktion i menigheden

AF LAILA POULSEN  
MUSIKKONSULENT  
I VESTDANMARK



"Hej! Jeg vil høre, om du vil spille klaver og synge til vores arrangement." Det spørgsmål har jeg hørt en del gange i det sidste halve år, hvor jeg har arbejdet som musikkonsulent. Jeg svarer næsten altid tilbage: "Ja, jeg vil gerne være lovsangsleder til Jeres møde".

Det gør jeg, fordi lovsang spiller en stor rolle i Bibelen. Med ordet "lovsang" mener jeg tilbedelse, bøn og oplæring med musik til (altså ikke noget, der er bestemt af genrer eller af, hvor gammel sangen er).

Vi møder det i Gammel Testamente, hvor David øser sit hjerte ud for Herren, og hvor levitterne fik til opgave at stå for lovsangens ledelse af Herren (se 1 Krønikebog 23).

Vi møder det også i Ny Testamente. I Efeserbrevet 5,19-20 står der: "Lad Jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn."

For mig er det en kæmpe opmuntring til at bruge lovsang både i min menighed, i mit arbejde som musikkonsulent og privat.

Jeg ser mit arbejde som musikkonsulent som et åndeligt kald, og jeg ser det at stå for lovsangsledelse som et åndeligt kald. Som lovsangsleder prøver jeg at holde fokus på Gud. Jeg tænker over, hvilke sange der skal synges, så der er en rød tråd i mødet, og jeg siger måske lidt mellem sangene.

På samme måde er det også et åndeligt kald, når

man er klubleder i den lokale børneklub, når man er mødeleder, når man er prædikant, når man hjælper indvandreren til at falde til, eller når man tager en snak med naboen om sin tro. Vi har alle en plads på legemet. Først og fremmest er jeg Guds barn – elsket og villet. Og så har Gud en opgave til mig: at sprede hans ord. Og han er lige ved siden af mig hele vejen igennem, og han udstyrer mig med sine nådegaver.

Jeg tror, det er godt og sundt, at vi går på opdagelse i, hvad vores nådegave og vores opgave

►►  
Jeg ser mit arbejde som musikkonsulent som et åndeligt kald, og det at stå for lovsangsledelse som et åndeligt kald. Som lovsangsleder prøver jeg at holde fokus på Gud

Laila Poulsen

I Guds rige er. Ikke for at få fokus på os selv, men for at give Gud tak og for at tjene hinanden. Det er ikke et selvrealiseringsprojekt, men en iver og bevidsthed om, at Gud ønsker at nå ud til mennesker.

Næste gang du vil spørge nogen om at stå for musik og sang, så tænk over, hvad det egentlig er, Bibelen opfordrer os til at bruge musik og sang til, når vi mødes: tilbedelse, bøn og oplæring, fordi Gud skal være i centrum. Det er det, jeg tror, lovsangsledelse, handler om.

AF KAJA LAUTERBACH

"Det er sådan set ikke mig, der har valgt countrymusikken, nærmest modsat."

Det siger Hiddi Højgaard fra Aabenraa, der for kort tid siden har fået sangen *My Saviour* udgivet.

"Countrymusikken rører noget i mit sind, og så ligger det i genren, at det er o.k. at synge kristne sange," fortæller han.

"Faktisk er kristne sange en ret stor del af countrymusikken, der for en stor del stammer fra bibelbæltet i USA med sydstatsbyen Nashville som countrymusikkens hovedstad."

Nogle af de såkaldt kristne countrysange tangerer dog folkereligvisitet, vurderer han og tilføjer, at det er noget, man skal være opmærksom på, ikke sker.

#### Projekt Hiddisong

Hiddi Højgaard kom til Danmark fra Færøerne i 1988. Som ung udgav han også kristen country-inspireret musik, han har sunget sammen med sin kone og sin datter, og i 2012 var han med til at starte LovsangsJam op i LM Sønderjylland-Fyns afdeling.

Nu oplever den 56-årige LM'er imidlertid også, at sang og musik er en måde, han kan få evangeliet om Jesus uden for missionshus-væggene på. Til det formål har han startet projektet Hiddisong.

"Indtil videre er det en Facebook-side, hvor jeg deler nogle sangvideoer og gør opmærksom på min musik, men jeg er spændt på, hvor det fører hen," siger han.

"Når det kommer til at få indspillet og udgivet mine sange, er jeg afhængig af den hjælp, jeg har fået fra studiet Green Tape Records, som min søn, Markus, og et par kammerater driver i Valby. Det er jeg dybt taknemmelig for."

Et citat af den kristne countrysanger Johnny Cash står som noget af det første på Facebooksiden *Hiddisong*.

"Det kan være en god



Gennem Facebooksiden Hiddisong kommer Hiddis musik langt uden for missionshus-væggene.

Indgangsvinkel, for jeg tror, mange kender Johnny Cash's navn, og når en legende som ham siger noget, der udtrykker det, jeg gerne vil, giver jeg ham gerne ordet," forklarer Hiddi.

Han er på det rene med, at han sikkert kommer til at gå nogle omveje, når han ikke ved, nøjagtigt hvor han skal hen.

"Men på vejen oplever jeg at møde nogle ting – Gudfældigheder – der åbner nogle muligheder. Det kan for eksempel være nogle mennesker i branchen, der tilbyder samarbejde, jeg ikke havde regnet med."

"Jeg forsøger at være opmærksom på, at promovring og alt det praktiske ikke må komme til at fylde så meget, at jeg mister mig selv i det hele og kommer væk fra de værdier, jeg ønsker at udtrykke."

#### Relation til lytterne

Alle Hiddis sange er kristne, men han skelner imellem, om de er skrevet til brug i den kristne menighed eller til hverdags-danskere.

"Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvad man synger ude i verden. Sandheden om

synd og frelse skal siges, men nogle gange skal det siges langsomt," forklarer han.

"Man skal ikke gå alt for højt op i, at alt skal med hver gang. Når først man har en relation til lytterne, vil de gerne høre flere af ens sange og så får de et dryp her og der."

Den relation arbejder han på at skabe gennem sange om menneskelivet - for eksempel handler næste udgivelse, der kommer i april, om hans mor.

Han fortæller, at det er en sang, der beskriver en dagligdag, som især mange færinger vil kunne forholde sig til. Men også de øvrige sange, som er undervejs, har en langt bredere appel end til kirke og missionshus.

#### Ikke opgivet dansk radio

Andre af Hiddis sange er der meget teologi i. Det gælder for eksempel *My Saviour*, som han lige har fået udgivet. Han forklarer, at den tager udgangspunkt i Bibelens lære om, at en kristen samtidig er synder og retfærdig. Her beskrives et menneske, der må erkende, at synden stadig er der, og som er overrasket over, at

Jesus stadig elsker ham og er hans frelser.

"Fordi det fortælles som en historie i en countrysang, får mange dette lutherske budskab forkyndt," siger Hiddi, der fortæller, at sangen også bliver spillet i færøsk nationalradio.

Dansk nationalradio er lidt tungere at danse med, men han har ikke opgivet.

"Jeg har især forsøgt at kontakte P4syd, og på det seneste er jeg blevet opmærksom på store muligheder i diverse nærradioer. Det burde ikke være umuligt, for jeg ved, at jeg har et o.k. produkt musikalt set."

Ud over radioen er det mest gennem Facebooksiden, Hiddis musik kommer ud til en bredere målgruppe. Hans sange kan også streames på platforme som Spotify, YouTube, iTunes og Amazon, og det er der mange, der gør.

"Da jeg begyndte at udgive sange, fik jeg nogle gode snakke med kunder og kolleger – også om Bibelen og Jesus. Efter cononatiden kunne det være sjovt at komme rundt og holde 'sofakoncerter' hjemme i folks stuer," siger han.

**JOAN MUMM** ▶▶ Det er vigtigt for mig, at jobbet ikke slider mig ned, men at jeg også kan have overskud til familie og venner

# Jeg vil ikke være slave af mine egne tanker

**Joan Mumm fra Aarhus har hver dag brug for at høre Jesu ord: "Frygt ikke"**

AF OLE SOLGAARD

"Jeg kommer ikke videre ved at bekymre mig og pille i egen navle. Jeg skal ikke være en slave af mine egne tanker, men må hvile i, at Gud har mit liv i sine hænder."

Sådan siger 45-årige Joan Mumm fra Aarhus. Hun har før været tilbøjelig til at se skævt til sig selv og have mange grublerier og bekymringer.

"Hvordan kan jeg holde ud at være mig selv med mine fejl og mangler? Ja, jeg kan jo nemt dømme mig selv. Men Gud har skabt mig. Og Jesus har båret min synd. Så jeg skal ikke blive ved med at køre rundt i eller være flov over, at jeg for eksempel har lavet en fejl på mit arbejde."

## Gud går med i det nye

Joan er uddannet kontorassistent og ergoterapeut. Hun har arbejdet i flere kommuner med at bevilge hjælpemidler til borgere. Men hun

føjte, at arbejdet var blevet for monotont og belastende for hende. Så hun sagde op i 2018.

"Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle i stedet. Og det kunne have sat mange bekymringer i gang. Men jeg har før oplevet, at Gud går med, og det er ikke hans ønske, at jeg skal mistrives. Samtidig var jeg begyndt i et såkaldt metakognitivt forløb hos en psykolog. Derfor vovede jeg at gøre noget andet end det vante," fortæller Joan.

Det førte så til halvandet års tid, hvor hun afprøvede forskellige typer job. Undervejs blev Joan afklaret om, at hun har det godt med mere praktiske opgaver. Siden september 2020 har hun været servicemedarbejder på et kontor for en boligorganisation. Her står hun for køkken, corona-renøgning, indkøb af kontorartikler og andre forefaldende opgaver.

"Det er vigtigt for mig, at jobbet ikke slider mig ned, men at jeg også kan have

*Joan Mumm øver sig i at fokusere på små og store ting i hverdagen, der giver grund til taknemmelighed.*

overskud til familie og venner," siger Joan.

## Tanker, der kører i ring

Den omtalte metakognitive terapi er en nyere behandlingsmetode. Den går kort fortalt ud på, at man øver sig i at kontrollere, hvilke tanker der skal fylde, og hvornår de skal fylde – i stedet for at belaste hjernen med unødige grublerier. Og den tilgang har hjulpet Joan.



PRIVATFOTO

"Jeg tror, at Gud har skabt os med en krop – herunder en hjerne – der kan hele sig selv og nogle gange give os svar på problemer, hvis den får ro til det. Det handler ikke om at negligere sine

bekymringer, men om at slippe de tanker, der bare kører i ring. Den Onde kan også drille os med mange negative tanker."

"Jeg øver mig i at fokusere på små og store ting i

hverdagen, der giver grund til taknemmelighed. Og jeg fokuserer på, hvad Jesus er for mig. Jeg har tillid til, at han har en vej frem for mig, og at han holder fast i mig. Hver dag har jeg brug for at høre hans "frygt ikke!"

Oftentimes finder Joan også stor hjælp i salmer og sange. Nogle af Lina Sandells ord popper jævnligt op i hendes tanker:

*Hvad end her i verden bedrøver min sjæl,  
med Jesus og Ordet dog alt bliver vel;  
ej altid min lykke jeg føler og ved,  
i troen på Ordet jeg dog nu har fred.  
O, salige ro: på Jesus at tro  
og have Guds ord i sit bol  
(SOS nr. 291)*

## Aktiv i LM-huset

Joan, der kom til tro på Jesus for 20 år siden, er gift med Asger. Hun er med i bestyrelsen for LM-kredsen i Aarhus. Og hver anden torsdag mødes hun med en lille flok til bøn i LM-huset eller over Skype.

# Synd for børnene, hvis der mangler lejrledere

"Det er bare med at få spurgt nogle forældre om at tage med på lejr til maj," siger far fra Herning, som tog med på LM's seneste Junior-landsteltlejr

AF KARIN BORUP RAVNBORG

En weekend med bålhygge, lejrliv, bibelundervisning og spændende oplevelser. Det er, hvad der møder de juniorer, der kommer med på LMBU's Landsteltlejr i Kristi Himmelfartsferien 13.-16. maj på Haderslev Næs.

Lejren holdes hvert tredje år, og nogle LM-juniorklubber har en lang tradition for at tage af sted en stor flok børn og voksne sammen. I andre klubber har man måske ikke de lederkræfter, der skal til.

Det var tilfældet for tre år siden i Herning juniorklub, hvor kun én af lederne kunne deltage, og de mere eller mindre havde droppet



*Tre fædre gjorde det muligt, at Herning juniorklub kunne deltage i Landsteltlejren i 2018.*

Der er brug for alle. Man skal egentlig bare kunne finde ud af at binde to reb sammen og lave lidt bålmad sammen med børnene, så kører det."

Han synes, det er ærgerligt, hvis manglen på ledere betyder, at en juniorklub ikke kan komme af sted.

"Mange børn bliver rigtig kede af det, hvis de ikke

tanken om at tage på lejr sammen.

"Så var vi tre fædre, der sagde: 'Det er da synd for børnene, hvis de ikke kommer med,'" fortæller Kåre Brosbøl fra Herning. Og derfor endte det med, at de

– sammen med den kvindelige juniorleder – fyldte fire biler med børn fra klubben og tog af sted på årets Landsteltlejr.

**Ikke kun shelter-typer**  
"Det var rigtig godt at være

med," siger den friske junior-far fra Herning, der opfordrer andre forældre til at tage med som frivillige.

"Nu er jeg selv vild med udelliv, men man behøver ikke at være en totalt shelter-type for at være med.

kommer af sted, fordi de har glædet sig. Så det er egentlig bare med at få spurgt nogle forældre om at tage med. Det tror jeg, de fleste godt kan overkomme. Ja, det er hårdt, og du er træt, når du kommer hjem, men du er med til at give børnene nogle fede oplevelser," siger Kåre Brosbøl, der vendte hjem fra lejren med nogle glade og taknemmelige juniorer.

## Spændende program

Dette års program byder blandt andet på besøg af youtuberne Yasmin og Mika og betjenten Vlado fra tv-programmet *Polltjagt*.

Tilmeldingen til Landsteltlejr 2021 åbner 1. april. Læs mere på [Imbu.dk](http://Imbu.dk).

TEMA | FORSONING

MADS HANSEN ►► Guds vrede er blevet stillet, og Gud har selv gjort det. Vi kommer først ind i billedet, når vi tager imod det i tro

# I forsoningen får vi alt det, som Kristus er

**Guds vrede over synden er stillet, uanset hvor meget vi synder, slår prædikant Mads Hansen fast**

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

Forsoning er, at Guds vrede over synden er stillet, fordi Gud lod straffen over synden ramme Jesus.

Det enkelte menneske står helt uden for forsoningens regnestykke, men får lov at modtage konsekvensen af forsoningen, når det modtager Jesus.

”Når vi kommer til tro på at Jesus er død for os, så bliver vi flyttet ind i Kristus og får alt det, der tilhører ham. Vi er blevet forsonet med Gud i Kristus,” lyder det fra Mads Hansen, der er missions- og prædikantkonsulent i LM Vestjylland.

**Guds vrede**

Slår man ordet forsoning op i en ordbog, bliver det forklaret som en etablering af et venskabeligt forhold mellem tidligere fjender. Har man sagt forsoning, har man altså også sagt, at der i udgangspunktet var fjendskab:

”Man kan ikke tale om forsoning uden at tale om Guds vrede. Ellers bliver korset enten meningsløst, eller det må omfortolkes. Som udgangspunkt er vi under Guds vrede og dom, fordi vi er syndere, og Gud er en helbig og retfærdig Gud.”

Men hvor forsoning i mellem menneskelig forstand oftest sker ved, at to parter mødes på halvvejen, gælder noget helt andet i forholdet mellem mennesker og Gud, understreger Mads Hansen:

”Vi kan ikke gøre noget, der kan stille Guds vrede. Derfor var den eneste vej, at Gud selv bragte den soning – det som kan gøre, at Gud ikke er vred på os længere. Og det skete ved, at Guds vrede ramte en anden end mig.”

**Forsonet med sig selv**

Den ”anden” var Jesus, forklarer missions- og prædikantkonsulenten, der peger på en anden væsentlig forskel på forsoning mellem mennesker og Guds



Gud blev forsonet med sig selv, da Jesus bar alverdens synd.

forsoning:

”Prisen. Hvad kostede det Gud at blive forsonet? Der var ikke nogen anden vej end Jesu død. I 1 Joh 2,2 står der, at Jesus er et sonoffer ’ikke blot for vore [synder], men for hele verdens synder’. Når Jesus er død for

alle, er han altså også død for mig. Samtidig betyder det, at vi skal gå ud med det budskab til hele verden.”

Guds forsoning er således ikke en vej i to retninger. Gud gjorde hele arbejdet, og derfor hedder det, at ”Gud er forsonet med sig selv” eller

sagt lidt kortere, at ”Gud er forsonet”.

”Det er jo ikke os, der har gjort noget som helst i den forsoning. Guds vrede er blevet stillet, og Gud har selv gjort det. Vi kommer først ind i billedet, når vi tager imod det i tro. Gud er

forsonet i Kristus, så når vi er i ham, har vi del i den forsoning.”

**Ikke trække fra**

Mennesket kan altså ikke bidrage til forsoningen, men mennesket kan heller ikke tage noget ud af forsoningen ved for eksempel at synde mere. Derfor skal forsoningen heller ikke gentages for hver gang, mennesket gør synd, understreger Mads Hansen:

”Jesus bar alverdens synd. Både den synd, der var, og den synd, der ville komme, bar Jesus op på korset.

Jesus blev vores stedfortræder, sådan at al synd fra tidernes morgen og til den dag, Jesus kommer igen, er lagt på ham,” siger han og peger på 2 Kor 5,21, hvor Paulus fortæller, at Jesus er ”gjort til synd”, og at den troende er ”Guds retfærdighed” i Jesus.

”Når vi tror, at Jesus er død for os, bliver vi flyttet ind i Kristus og får alt det, der tilhører ham.”

FOTO: PIXHERE.COM

## GT's ofre viser, at Gud tager synden alvorligt

Det krævede et guddommeligt offer for at rense fuldstændigt for synd

AF KAJA LAUTERBACH

Når mennesker er i konflikt, er begge parter skyldige, og forsoning handler om at få gjort op, så man kan lægge sagen bag sig og bygge relationen op forfra.

Det siger Claus Kristensen, der er tværkulturel konsulent i LM.

Han forklarer, at ”sone” er et andet ord for at gøre op, og det ord bliver brugt i dagligsproget i varianten afsoning.

”Når en, der er skyldig, har afsonet, har vedkommende bag sig og kan starte forfra. Skylden er betalt og gjort op,” siger han.

”Men når det gælder menneskers forhold til Gud, er der alene behov for opgør fra vores side. Gud har ikke gjort noget, som han har behov for at få gjort op.”

Bibelen bruger ordet ”forsoning”, og Claus Kristensen peger på, at det kan minde os om, at Gud igennem det, Jesus har gjort, har sonet for mennesker.

**En central del af offertjenesten i GT**

Han slår fast, at begrebet forsoning ikke først er kommet med Ny Testamente.

”Mulligheden for at sone uforsættlig synd, altså det, man ikke havde gjort med vilje, var en central del i offertjenesten i Gammel Te-

stamente,” forklarer han.

”Man skulle være ren for at få adgang til tempeltjenesten og komme ind i Guds nærhed, og uforsættlig synd kunne renses ved at bringe ofre, men de skulle gentages igen og igen.”

Men den synd, der var gjort med vilje, var der ikke fastsat nogle ofre for.

**Glimt af bevidsthed om, at alene Gud kan sone**

Bibelen fortæller ikke meget om, hvor bevidste de, der levede på GT's tid, var om, hvordan Gud ville gennemføre soning for bevidst synd, siger Claus Kristensen.

”Men vi ser glimt af, at der var håb – blandt andet i Job 19,25, hvor Job siger Jeg

ved, at min løser lever, og vi møder mulighed for at finde tilgivelse for forsættlig synd.”

Som et eksempel nævner han David, der erkendte sin synd, da profeten Natan kom og konfronterede ham med den.

”Da han bekendte sin synd, fik han Guds tilgivelse, så han ikke skulle dø. Gud sagde ikke, at han skulle foretage en række ofre for at blive fri. Det viser, at alene Gud kan tilgive synder.”

**Påminde om, at synden står i vejen**

I Esajas 1,11 taler Gud om, at han ikke ønsker folkets brændofre. Det kan man godt komme til at forstå, som at han siger, at brænd-

offertjenesten grundlæggende er ubetydelig, mener Claus Kristensen.

”Men det er ikke det, han siger. Gud siger, at man ikke kan leve et liv i uretfærdighed og ondskab og så regne med, at alt bliver godt, hvis bare man går i templet og offerer.”

De mange ofre var vigtige, for de havde til formål at vise, hvor alvorligt Gud ser på synden, anfører Claus Kristensen.

”De var en gentagen påmindelse om, at synden står i vejen for, at mennesker kan have et åbent forhold til Gud, men igen og igen har brug for renelse,” siger han.

”Alle de mange ofre var på den ene side en påmindelse-



Der er glimt af forsoningen i Jesus i Gammel Testamente, siger Claus Kristensen.

se om ikke at gøre bevidst synd, samtidig med, at de pegede på, at der måtte et større offer til, for at Gud gennem det kunne forsonet mennesker med sig ved at rense dem for al synd.”

## TEMA

**MATHIAS SECHER ROM** ►► Vi mennesker vælger hinanden til og fra. Sangen er en erkendelse af, at sådan handler Gud ikke

# Fordi Jesus døde, er menneskets ensomhed ikke længere et grundvilkår

Guds frelse og menneskets kald til næstekærlighed er sammenvævet i Mathias Secher Roms sang om forsoningen

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

"Det er et lettelsens suk, som lander dér: Når Jesus døde, så har selv den, som ingen vil være ven med, en ven. Ingen vil kunne forlade mig på en måde, så jeg er helt forladt."

Mathias Secher Rom lader den tanke synke ind et øjeblik: Så dyb er konsekvensen af forsoningen, at ingen i bund og grund behøver at være alene.

For den ensomhed, som var et grundvilkår for mennesket, gælder ikke mere. Når Jesus er død for syndere, har han mødt den, som ingen har lyst til at møde, elsket den, der blev forladt, og set det barn, der aldrig blev født.

Ud over at være præst i Bramming Frimenighed, ægtemand og far er Mathias også sangskriver, og Guds møde med den ven, ingen ville møde, er netop

omdrejningspunktet i hans sang *Mødt er den ven, ingen mødte*.

"Vi mennesker vælger hinanden til og fra – oftest på høflig vis. Sangen er en erkendelse af, at sådan handler Gud ikke. Den erkendelse rammer mig dybt."

## Guds ømme punkt

"Der er en spændende, men også mærkelig spænding i Bibelen mellem Gud, der på den ene side både elsker alle skabninger og er vred på alle skabninger på grund af synden, og som på den anden side har et blødt punkt for den udstødte. Det er, som om det rører ham ekstra dybt, hvis han ser to mennesker, hvoraf den ene er forstødt og venneløs. Det ser vi i Gamle Testamente, og vi møder det igen hos Jesus, der både tiltrækker og tiltrækkes af de udstødte."

Mathias Secher Rom ønsker på ingen måde at give indtryk af, at de udstødte i

*Ud over at være præst i Bramming Frimenighed, ægtemand og far er Mathias Secher Rom sangskriver.*

samfundet skulle have fået en forlomme i spørgsmålet om frelse. Men han er fascineret af Guds kærlighed for de udstødte, der ikke bare giver sig udtryk i varme følelser. Kærligheden er aktiv, og derfor er det også aktive udsagnsord, der beskriver Guds kærlighed i sangen: mødt, delt, elsket, set, kaldt og er død.

## Afspejle Jesus

Men sangen er ikke kun en lovprisning af Guds forsonende kærlighed. Den er også en opmuntring til at gå ud og afspejle den. Kaldet til helliggørelse i lyset af retfærdiggørelsen er så indvævet i teksten, at de to vers næsten går i ét. Det er de samme enderim, men hvor Jesu død er skrevet i datid, er andet vers' opmuntring til at gå ud og ligne Jesus skrevet i nutid.

"Jeg har forsøgt at gøre det, Jesus har gjort for os, og det, vi er sendt til, så parallelt som muligt, for vi er sendt til at spejle Kristi væsen. Dem, som Jesus elsker, er vi også kaldet til at elske. Det, som Jesus møder, er vi også kaldet til at møde. Ligesom Israel hele tiden fik at vide, at de skulle tage sig af enken, den faderløse og den fremmede, får vi også det bud at være hans lemmer her på jorden."

Men der er et afgørende men for den 37-årige sangskriver:

"Forskellen er jo, at Kristus frelste mig, men jeg kan ikke frelse nogen. Vi skal afspejle Kristi væsen, men vi bliver ikke bedt om at dø for at frelse nogen. Vi skal ikke forsones Gud med vores næste. Vi skal bringe



PRIVATFOTO

Mødt er den ven, ingen mødte,  
delt er det ensomme savn.  
Elsket er hjertet, som blødte  
dybt i en efterladt favn.  
Set er det barn, ingen fødte,  
kaldt ved sit ordløse navn.  
Kristus, som alle forstødte,  
er død til de udstødtes gavn.

Mød da den ven, ingen møder,  
afbød det ensomme savn.  
Lyt til det hjerte, som bløder,  
modtag med vidt åben favn.  
Kæmp for det barn, ingen føder,  
udtal dets ordløse navn.  
Kristus, som ikke forstøder,  
har sendt dig til udstødtes gavn.

Noder og tekst til sangen kan hentes gratis på [www.mathiasrom.dk](http://www.mathiasrom.dk).

budskabet om forsoningen til ham, og vi skal afspejle Kristi sindelag."

Af samme grund er udsagnsordene i vers to lige så aktive, som de var i vers et. For kærligheden skal vises i praksis. Og sangens fokus på samfundets udstødte i vers to, danner en parallel til mennesket, der var udstødt fra fællesskabet med Gud.

"Samtidig vil jeg gerne lede opmærksomheden hen på de uønskede omkring os, fordi jeg tror, at vi både i og uden for menigheden kan have en tendens til at overse dem. For hvem glider kæmpe for et udstødt foster? Eller

hvem glider være sammen med den ensomme – for måske er de netop ensomme, fordi de er vanskelige socialt set at være sammen med?"

## Noget at tænke over

Sangen er skrevet i mol, der i dansk kultur ofte bruges til triste budskaber. Men Mathias Secher Rom protesterer, da *Tro & Missions* udsendte forholder ham det faktum:

"Det er i mine øjne en stor misforståelse, at mol er trist. Mol er smukt og eftertænksomt, og der ligger netop en eftertanke i teksten,

som jeg gerne vil afspejle i melodien. Det er verdens bedste budskab fortalt i eftertænksomhedens rum," siger han og uddyber, at håbet er, at melodien kan udtrykke eftertænksomheden i teksten.

Den eftertænksomhed kredser om det lille ord "da", der indleder vers 2. Det griber tilbage til Guds møde med den udstødte i vers 1 og binder det sammen med menneskets opgave på jorden:

"Det er en rød tråd i Bibelen, at fordi Jesus er død til de udstødtes gavn, skal vi møde de udstødte."

### Kollega med stedfortræderfunktion til vuggestue og børnehave i Skjern

Er du pædagog, diakon, ergoterapeut, lærer eller har anden faglig relevant uddannelse, så se mere på [www.solsikken.name](http://www.solsikken.name) eller jobnet.

Stillingen er på 32 timer om ugen, gerne fra 1. juni.

Ring og aftal et besøg med leder Ingrid Danlesen på 28516599.

Ansøgningsfrist 8. april.



### Jakobs Blomsterforum



Farverivej 8, Skjern  
97 35 25 21  
[jakobsblomsterforum.dk](http://jakobsblomsterforum.dk)

### VILD MED EFTERSKOLELIV - SE HER! EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN SØGER LÆRER

SE STILLINGSOPSLAGET PÅ  
[WWW.SOLGAARDEN.DK/JOB](http://WWW.SOLGAARDEN.DK/JOB)

ANSØGNINGSFRIST:  
28. MARTS



### Jakobskolen i Aarhus søger ny skoleleder

Efter 13 gode år på Jakobskolen har vores dygtige skoleleder valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny skoleleder med ansættelse fra 1. juni eller efter aftale.

Jakobskolen er kendt for sin stærke kombination af faglighed, trivsel og tydelige kristne værdier. Skolen har ca. 230 elever og 33 medarbejdere. Vi er optaget af, at alle oplever en god skolegang, hvor eleven udvikler sig personligt og fagligt gennem fordybelse og kreativitet. Vi lægger vægt på, at hver enkelt i fællesskabet når så langt som muligt i forhold til sine evner og muligheder.

#### Vi tilbyder:

- En plads i spidsen for et kompetent ledelsesteam – præget af høje faglige ambitioner, motiverende og respektfuldt samarbejde og et smittende humør.
- En alsidig stab af talentfulde og engagerede medarbejdere, som nyder at samarbejde og tager godt imod nye ideer.
- En velfungerende og ressourcestærk bestyrelse, hvor rollefordelingen i forhold til bl.a. ledelse og skolens daglige drift er afstemt.
- En medspillende forældregruppe, der bakker op om skolen og ønsker et aktivt samarbejde.
- En afvekslende og dynamisk hverdag, hvor du har nær kontakt med elever og forældre – og samtidig står i spidsen for implementeringen af vores visioner.
- Et job, hvor det er helt umuligt at kede sig – med alle de spændende udfordringer, som kommer helt af sig selv!

#### Vi forventer, at du:

- Brænder for skolens kristne grundlag og bærer det videre, fx ved morgensang med andagter, hvor Bibelens budskab er i centrum.
- Har erfaring med ledelse – gerne som skoleleder, så du har indsigt i administration, økonomi samt relevante love og regler.
- Er klar til at løse opgaverne i tæt samarbejde og sparring med skolens bestyrelse, lederteam og medarbejdere.
- Evner at kombinere personlig gennemslagskraft med en anerkendende, konstruktiv og motiverende tilgang til børn, medarbejdere og forældre.
- Er udadvendt og god til at kommunikere, både internt og i det eksterne samarbejde med fx lokale myndigheder.
- Motiveres af at skabe en positiv, innovativ atmosfære med plads til at afprøve nye ideer.
- Kan bidrage med visionær drivkraft – og en strategisk tilgang til at udvikle skolen, så de fine ideer også kan mærkes i hverdagen.

I de kommende år vil vi på Jakobskolen udvikle yderligere på lærer-pædagog-samarbejdet, så vi i fællesskab skaber størst mulig trivsel og læring for alle børn på skolen. Målet er, at vi på kryds og tværs får hinandens fagligheder og kompetencer mest muligt i spil. Som vores nye skoleleder skal du have lyst til – og gerne erfaring med – at udvikle dette tværfaglige samarbejde.

Som skoleleder bliver du en del af Jakobskolens ledelsesteam sammen med viceskoleleder og SFO/klubleder. Løn og ansættelsesvilkår fastlægges iht. Ledere ved frie grundskoler mv., Leder-OK 2019-2021.

Ansøgningsfristen er 6. april, og vi har planlagt to samtalerunder, der foregår hhv. 21. og 28. april.

Ansøgningen sendes via e-mail til: [kontor@jakobskolen-aarhus.dk](mailto:kontor@jakobskolen-aarhus.dk).

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Filip Smidt på tlf. 51262011.



Følg LM på Facebook  
[facebook.com/dlmdk](https://facebook.com/dlmdk)

- LivogJob er STU uddannelse med bomulighed
- Praktisk og teoretisk undervisning med praktikker
- Kristent værdigrundlag og etik



- Tilgængelighed for alle

Marianne og Jørgen Sulkjær  
forstanderpar  
Tlf. 5444 1705 [www.livogjob.dk](http://www.livogjob.dk)

### LivogJob Stubbekøbing

### Aarhus

Studievenlige lejligheder

Lyse og rummelige lejligheder i grønne omgivelser til en fornuftig pris. Velegnet både til par og som delejlighed - i cykelafstand fra Aarhus C og de fleste uddannelsesinstitutioner.

Tjek ind på vores hjemmeside og få indtryk af lejlighederne og dem der bor i dem.



- Nyttehaver
- Grønne områder
- Delebil
- Lynhurtigt fibernet



### Afdelingssekretær til LM Nordsjællands Afdeling

Som sekretær for afdelingsstyrelsen skal du være med til at styrke sammenhængskraften i afdelingen og til at støtte og inspirere kredse og frimenigheder.

Se stillingsbeskrivelse på [lm-nordsjaelland.dk](http://lm-nordsjaelland.dk).

Tiltrædelse: Hurtigst muligt – men vi venter gerne på den rette ansøger.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsformand Bent Enevoldsen på e-mail [formand.nsj@d1m.dk](mailto:formand.nsj@d1m.dk) eller telefon 28 25 58 12 for yderligere information.

Ansøgning og CV sendes til [formand.nsj@d1m.dk](mailto:formand.nsj@d1m.dk) senest den 15. april.

### ALLE SKAL HAVE ET HÅB



### LEDER SØGES TIL BLÅ KORS HJEMMET HOBRO

Da vores nuværende leder har fået andet job i Blå Kors, søger vi en ny leder til vores botilbud i Hobro, der via ledelse brænder for at gøre en forskel for mennesker med mangearterede problemer indenfor hjemløshed, misbrug og psykiatri.

Har du en særlig evne til at skabe faglig og organisatorisk udvikling og til at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel i en tværfaglig medarbejdergruppe? Så er du måske vores nye leder.

Ansøgningsfrist: 8. april 2021 kl. 12.

Tiltrædelse: 1. juni 2021.

Læs mere om stillingen og ansøg på: [blaakors.dk/job](http://blaakors.dk/job)

BLÅ KORS + DANMARK



### JENS OLE CHRISTENSEN Replikker mellem tid og evighed

LogosMedia | 234 sider | 199,95 kr.

»Formår på en særdeles troværdig måde at gennemskue tidens debattemner, så det bliver relevant og inspirerende for læseren.«

IMPULS

»Det er ramsaltede opråb med kerne, serveret med alvor, humor og selvironi.«

KRISTELIGT DAGBLAD

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | [lohse.dk](http://lohse.dk)



penta byg a/s  
HOVED- OG TALENTPREISER

[pentabyg.dk](http://pentabyg.dk)



## KIRKE ▶

**JOEL ZAKARIAS DAMM** ▶▶ Når jeg hører vidnesbyrd om mennesker, der kommer til tro gennem programmer, jeg har været med til at filme, bliver jeg glad

# Joel laver kristent børne-tv til Mellemøsten

**”Jeg brænder for at bringe evangeliet gennem kristne tv-programmer til mennesker, som ikke ellers har mulighed for at høre det,” siger han**



Joel Zakarias Damm fra Rønne arbejder som kameramand på den kristne tv-kanal SAT-7 i Limassol på Cypern.

AF KARIN BORUP RAVNBORG

Det skulle egentlig bare have været et halvt års pause fra ingeniørstudierne. Men sådan blev det ikke.

I 2018 rejste Joel Zakarias Damm fra Bornholm til øen Cypern i Middelhavet som volontør for Mission Afrika. Her skulle han arbejde på tv-stationen SAT-7, der sender kristne programmer til Mellemøsten og Nordafrika. Her blev han oplært som kameramand og lærte efter det halve år så meget, at han gerne ville blive og bidrage med mere.

”Jeg oplevede, at Gud åbnede en dør for mig, som jeg ikke havde forventet. At han havde en plan med mig her.”

Det halve år på Cypern blev til flere, og den unge bornholmer har nu i godt tre år arbejdet på den kristne tv-station i byen Limassol som kamera- og studieassistent sammen med sin danske kollega, LM's associerede missionær Kasper Breindahl, der er udsendt af Norea MediMission. I efteråret 2019 blev Joel ansat som kortidsmissionær af Mission Afrika til arbejde på SAT-7 først for et år og derefter forlænget med to år mere.

”Grunden til, at jeg stadig

er her på SAT-7 er, at jeg føler, jeg er med til at gøre en forskel. Det er ikke noget, jeg mærker i min hverdag bag kameraet, for jeg møder ikke seerne direkte. De sidder i Mellemøsten. Men når jeg hører vidnesbyrd om mennesker, der kommer til tro gennem programmer, jeg har været med til at filme, bliver jeg glad. Det er derfor, jeg gør det,” siger han.

## Flere må møde Jesus

Den 27-årige Rønning dreng er født og opvokset i Evangelisk Luthersk Mission og har altid været vild med musik og lyd, så han troede først, det var det, han skulle beskæftige sig med. I stedet gik han i gang med at læse til civilingeniør. Men efter bacheloren havde han brug for at tænke sig om. Han havde tidligere været fire måneder med Mission Afrika i Sierra Leone, hvor han fik smag for mission.

Det er da også ønsket om, at mennesker må møde Jesus, der driver ham i dag som missionær i SAT-7.

”Jeg har aldrig haft nogen speciel interesse for medier. Det, jeg brænder for, er at bringe evangeliet gennem kristne tv-programmer til mennesker, som ikke ellers har mulighed for at høre

det,” fortæller han.

Kanalen, Joel arbejder på, laver kristne tv-programmer på farsi, som sendes i Iran og Afghanistan. Et af SAT-7's mest populære programmer er et liveshow for børn, hvor Joel også har spillet nogle roller udklædt som bjørn eller hund. Her kan børnene ringe ind for at være med i en konkurrence. Og det er der mange, der benytter sig af.

”Første gang, vi åbnede for, at seerne kunne ringe via WhatsApp, havde vi 250 opkald på en time, som ikke kom igennem til programmet.”

## En 11-års bøn

Nogle gange deler seerne også noget af deres liv, når de kommer igennem til live-tv. En af dem, en ung dreng, David, er flygtning fra Iran og bor med sin familie i Tyrkiet.

”Som 11-årig bad han en bøn under et af de programmer, jeg var med til at filme. Jeg tænkte ikke over det, mens jeg stod bag kameraet, fordi jeg ikke forstår farsi. Men bagefter, da jeg læste hans bøn, der var blevet oversat, gjorde det enormt stort indtryk på mig. At høre en 11-årig bede sådan. Den dybe Guds-relation og måden at sætte ord på sin tro,

og hvordan han bad for sine landsmænd og os på SAT-7. Jeg tror ikke engang, at jeg kunne det som 18-årig!”

Det gør også stort indtryk på Joel at høre om kristne i Iran, der bliver forfulgt for deres tro. Mange af hans kolleger på tv-stationen er iranere, der er flygtet fra deres hjemland. Flere af dem har familie i Iran, som de ikke kan besøge. Derfor glæder det ham, at han med SAT-7's programmer kan give de forfulgte et kristent indhold i hverdagen. Og mange ringer ind efter programmerne for at tale med en medarbejder.

”Der er nogle, der giver deres liv til Jesus i telefonen. Det er vildt, at vi på den måde kan være kirke for dem.”

## Fortryder ikke noget

Joel fortryder ikke sit spring og har ikke umiddelbart planer om at vende tilbage til studiet som civilingeniør.

”Gud har været god til stille og roligt at vænne mig til tanken. Et halvt år eller et år ad gangen. Nu har jeg skrevet kontrakt for to år. Jeg er superglad for at arbejde mere direkte med mission. Det kunne jeg sagtens se mig selv gøre langt ind i fremtiden.”

## Fastholder nej til homoseksuelle ægteskaber

Den katolske kirke kan ikke velsigne homoseksuelle parforhold. Sådan lyder det i et trosrædedokument, som Vatikanet lancerede den 15. marts. Fordi velsignelse er et sakramente i den katolske kirke, skal det, der velsignes, være ”i samordning med Skaberens plan.”

”Af denne grund er det ikke lovligt at velsigne forhold eller partnerskaber, om end de er stabile, som involverer seksuel aktivitet uden for ægteskabet (det vil sige den uadskillelige forening af mand og kvinde, der i sit væsen åbner for videregivelse af liv),” hedder det i dokumentet, der konkluderer, at kirken således ikke har myndighed til at velsigne foreningen af personer af samme køn.

Dokumentet kommer efter, at den katolske kirke i flere lande er begyndt at velsigne homoseksuelle parforhold. Dokumentet kommer også efter, at paven har udtrykt støtte til registreret partnerskab. Det nye dokument indeholder dog også pavens samtykke.

Trosrædedokumentet opfordrer også præster til at tage godt imod homoseksuelle i kirken og inkludere dem i fællesskabet. Enkelt personer, der er homoseksuelle og ”ønsker at leve i troskab mod Guds plan”, kan fortsat modtage velsignelsen.

n/m

## Unge eksperimenterer med deres seksualitet

I en ny Gallup-undersøgelse identificerer et stigende antal amerikanere sig som homo-, biseksuelle eller transkønnede. Særligt stor er gruppen blandt de yngste voksne, der er født mellem 1997 og 2002. Her markerer kun 78,9 procent sig som heteroseksuelle.

Olof Edsinger, der er forfatter til flere bøger om køn og seksualitet på klassisk kristen etisk grund, siger til hjemmesiden *evangelicalfocus.com*, at nutidens forbehold over for, at der kun er to køn vil fremme den ide, at ”det biologiske køn er et problem, der skal overvindes frem for et aktivt opbyggelsen af menneskets identitet.” Denne tanke vil få den konsekvens, at flere afprøver seksuelle relationer med begge køn, tror han.

Over for denne tankegang, sætter den svenske teolog den kristne tanke, at krop, sjæl og ånd trives bedst i harmoni med hinanden. Dette synspunkt er gode nyheder i en eksperimenterende kultur, hvor mange mennesker vil blive sårede og skamfyldte, mener han.

n/m

## Den argentinske evangelist Luis Palau er død

Den sydamerikanske evangelist Luis Palau er død 86 år gammel. Palau, der var hovedtaler ved et tværkirkeligt fremstød i København i 1988, hvor LM var medarrangør, døde 11. marts i sit hjem i USA.

Palau blev født nær Argentinas hovedstad Buenos Aires og kom til tro som 12-årig. Allerede som 19-årig prædikede han på gadehjørner og over radioen i sit fødeland. At Palau blev et internationalt navn, skyldtes særligt den 16 år ældre amerikanske evangelist Billy Graham, som hjalp Palau i gang med hans egen evangelistorganisation.

Ud over fremstødet i København har Palau holdt fremstød i mere end 80 lande – særligt i den spansktalende del af verden, hvor han også gennem radio og samtaler med statsledere har forkyndt evangeliet. I 1970'erne og 1980'erne var Palau desuden blandt de få udenlandske forkyndere, der blev tilladt at forkynde i det tidligere Sovjetunionen.

n/m

**NICKLAS LAUTRUP-MEINER** ▶▶ Det store spørgsmål er for mig ikke, om vi samarbejder med ondskab, men hvor tæt. I en falden verden er alle vores handlinger knyttet til ondskab

## SYNSPUNKT ▶

Synspunkt er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed alene udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end 2.000 anslag inklusive mellemrum.

## Der er utrolig mange led fra abort til covid-19-vaccine

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER  
REDAKTØR FOR T&M

Peter O.K. Olofson gør i et læserbrev opmærksom på, at jeg i min artikel om covid-19-vaccine ikke skelner mellem AstraZenecas vaccine (AZv) og de to andre vacciner på det danske marked. AZv er fremstillet ved at udvikle en virus med et protein fra coronavirusen. Denne virus er udviklet ved hjælp af en cellekultur, der stammer fra nyrerne på et aborteret foster.

De øvrige vacciner er testet på samme cellekultur,

der blev lavet i 1970'erne. Olofson mener, at AZv bør afvises, idet den "fortsat og vedvarende gør et menneske til en forbrugsvarer". De andre vacciner accepterer han.

Jeg mener, både test og udvikling med hjælp af den pågældende cellelinje er acceptabel, selv om jeg også er imod abort. Det mener jeg på baggrund af kilder i og omkring den engelske kristne lægeforening (CMF), der i bibelsyn ligger tæt på LM og i faglighed er meget kompetente.

Det store spørgsmål er for mig ikke, om vi samarbejder

med ondskab, men hvor tæt. I en falden verden er alle vores handlinger knyttet til ondskab. Jeg betaler derfor min skat, selv om nogle af mine skattepenge bruges til formål, jeg mener etisk set er forkerte.

I tilfældet med disse vacciner er afstanden stor. I første led foretages en abort af årsager, vi ikke kender. I andet led udvikles en cellelinje, der reproducerer sig selv, fra fosterets nyre. Her er vi i en gråzone: Må man bruge et organ fra en person uden vedkommendes accept? Personligt ville jeg ikke have god samvittighed

med det. I tredje led – over fyrre år senere – produceres en vaccine med hjælp fra cellelinjen – test af det færdige produkt før godkendelse eller udvikling af det proteinbærende virus i vaccinen er her underordnet. I fjerde led indkøbes vaccinen af den danske regering.

I femte led sidder modtageren. I min optik er modtageren på så stor afstand af aborten, at han ikke er medskyldig i den oprindelige abort. Han kan heller ikke tages til indtægt for at støtte abort generelt, blot fordi han modtager en vaccine mod coronavirus.

## Drengen, der mistede alt, men fandt skatten

AF POUL BOLDT  
SORØ

Vi befinder os på Bornholm nogle få år efter krigen. I et lille hus ude på landet sidder en enlig ung mor, 32 år gammel, med fire mindreårige børn. Den ældste dreng er ni år og den yngste pige tre år.

Moderen er uhelbredeligt syg og har mange smerter. Som den ældste har drengen mange forpligtelser. Blandt andet skal han hente medicin hos lægen inde i byen. Og det gør han med glæde.

Det er efterår og koldt med regn og blæst, og det er sen eftermiddag. Men han tager af sted med glæde. Han har ingen cykel og må derfor gå.

Lægen er flink og har ry for sin gavmildhed. Foruden medicinen – en lille brun flaske – fylder han papirposen op med megen lækker mad.

Glad tager drengen af sted og glæder sig til at aflevere medicinen til moderen og festmåltidet til sine søskende.

Han når ikke langt, før regn og blæst vælter ned over ham, og det er allerede meget mørkt.

Regnen gennemvæder papirposen, og hele indholdet falder ud på landevejen. Drengen ser, hvordan regnen skyller maden væk, men han har kun medicinen i tankerne. Han kravler rundt på knæ for at finde den lille brune

flaske:

"Jeg må finde den. Jeg kan ikke komme hjem uden den," siger han hele tiden til sig selv.

Lægen har lukket, så han kan heller ikke gå tilbage.

Pludselig får han øje på den lille flaske. Glad putter han den i lommen og skynder sig af sted. Alt det andet er skyllet væk eller

▶▶ Også vi, de hellige, har en læge, der forsyner os på rejsen mod det himmelske Jerusalem

ødelagt af regnen. Men han sørgede ikke over det, han havde mistet, men glædede sig over det, han fandt.

Og glæden var stor i det lille hjem.

Også vi, de hellige, har en læge, der forsyner os på rejsen mod det himmelske Jerusalem. Lægen er Jesus Kristus.

Han er herre over regn og blæst, og han har aldrig lukket.

Derfor:

*Herre, jeg elsker den hånd, som for mig til korsens engang var naglet.*

*Aldrig, nej aldrig, den slipper mig, nej.*

*På rejsen mod Himlens land.*

## Ja tak til vaccine produceret ved hjælp af menneskelige celler

AF OLE VANG,  
PH.D. I CELLEBIOLOGI  
OG LEKTOR VED ROSKILDE  
UNIVERSITET

Peter O.K. Olofson peger i et læserbrev i *Tro & Mission* den 12. marts på, at det er etisk forkert at lade sig vaccinere med vaccinen fra AstraZeneca, med henvisning til, at der er brugt menneskelige cellelinjer i produktionen af vaccinen.

Der findes en lang række cellelinjer, som bruges i medicinske og biologiske labo-

ratorier verden over, men det er nogle særlige cellelinjer, der vækker anstød. Cellelinjen HEK293 er brugt ved fremstillingen af vaccinen fra AstraZeneca. Cellelinjen kaldes HEK293 med henvisning til, at cellerne kommer fra Human Embryonic Kidney, og den blev etableret på nyreceller fra et aborteret foster tilbage i begyndelsen af 1970'erne.

HEK293-cellerne har således delt sig mange gange siden og været anvendt og bliver fortsat anvendt i mange laboratorier.

For mig er det vigtig at vide, at aborten tilbage i 1970'erne ikke blev gennemført med den hensigt at fremstille cellelinjen, men at cellelinjen blev etableret fra et foster, der var blevet aborteret. Selve aborthandlingen er uacceptabel, men jeg mener, at brugen af HEK293-celler svarer til organ donation, selv om det er selvindlysende, at fosteret ikke havde mulighed for at give sit samtykke til donationen.

Derfor mener jeg ikke, at det er etisk problematisk at

modtage vaccinen fra AstraZeneca med denne begrundelse.

Det kan derimod være etisk problematisk at undlade at lade sig vaccinere i en situation, hvor vi som verdenssamfund forsøger at få bugt med viruspandemien, og der endnu ikke er nok vaccine tilgængelig i verden.

Overskriften "Nej tak til COVID 19-vaccine fra aborterede fostre" signalerer, at vaccinen laves ved hjælp af aborterede fostre, og det mener jeg som sagt ikke er tilfældet.

## MINDEORD ▶

Tro & Mission bringer gerne mindeord. Hvis det er længere end 1.000 anslag inklusive mellemrum, forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte det.

Bent Hansen døde den 15. februar, 81 år. Han blev begravet fra Herning Kirke. Sognepræst Bo Knudsen talte over Ef 1,4-8 og 2,4-10, som Bent selv havde valgt.

Ruth og Bent flyttede til Herning i 1970, da han blev ansat ved Herning Kommune. Bent havde i årenes løb mange tillidshverv i LM i Herning. Han var i kredsbestyrelse, med til at oprette en kristen friskole, han var

korleder, var trofast ved bedemøder, i missionskreds, bibelkreds, ved afdelingsmøder og i seniorkor. LMH, Virksund og Nyt Livs lejre havde en stor plads hos ham. Da der blev oprettet en LM-mødeplads i Snejbjerg, var Ruth og Bent også trofaste i dette fællesskab.

Bent led de senere år af parkinson og nervebetændelse, men trods det var han med Ruths hjælp stadig aktiv. I bibelkredsen

talte Bent ofte om Himlen. Om hyrden, der går foran. I februar kom han på sygehuset. De sidste dage samledes børn, svigerbørn og børnebørn for at tage afsked med Bent.

Vi takker Gud, fordi vi fik lov til at lære Bent at kende og lytte til hans vidnesbyrd i ord og gerning.

Æret være Bents mindel

*Gunhild og Jens Hansen,  
Snejbjerg*

Den 10. marts døde Jonathan T. Kyelula, 69 år gammel, efter et indlæggelsesforløb siden december for diabetes og kræft. Kyelula har været sognepræst, generalsekretær, vicebiskop og provst i Ulanga-Kilombero Stift i Tanzania.

Han og hans familie har i årenes løb været omsorgsfulde naboer til en række LM-missionærer. Han havde stor kærlighed til LM og har tre gange været på

besøg i Danmark. Senest til LM's landsmøde i 2013.

Jonathan Kyelule og hans kone, Magdalena, har i alle årene været trofaste, pålidelige og hårdtarbejdende medarbejdere i kirken.

Han var en sand hyrde for Guds menighed i Ulanga-Kilombero, et godt eksempel til efterfølgelse for andre og en søjle i Guds kirke gennem 40 år.

Han var ikke en person

med store armbevægelser eller stor karisma, men han var solid, troværdig, tillidsvækkende og omsorgsfuld.

For mig personligt var han en god ven i alle årene.

Kyelula gik på pension i 2019, men blev stadig brugt af kirken til prædikener og sjælesorg. Han efterlader sig sin hustru, seks børn samt børnebørn.

*Bent Houmaa Jørgensen  
Dar es Salaam*

**DITTE NYGAARD** ▶▶ Jeg får lyst til at lytte, skru op og synge med, så tekstens ord bliver mine

# Sange, der er interessante og dejlige at lytte til

MUSIKANMELDELSE  
AF DITTE NYGAARD  
STØTTELÆRER OG PSYKO-  
TERAPEUTSTUDERENDE

**Nanna Due Noer:**  
*Nu vil jeg tænde lys*  
Eget forlag 2020

8 sange – kan købes på alle  
gængse streamingtjenester

I november 2020 udkom Nanna Due Noer med sit debutalbum *Nu vil jeg tænde lys*. Albummet kan hentes på de gængse streamingtjenester og indeholder otte sange, der alle er skrevet på dansk.

Selv siger Nanna, at hun med albummet ønsker at tænde lys i mørke og håbløshed, skabe rum for eftertænkning og sætte ord på livets uundgåelige spændingsfelter. Ligeledes håber hun, at albummets sange kan være et sted, hvor lytterne kan låne hendes ord til at beskrive den smerte, de står i. Og midt i mørket ønsker hun at minde os om det håb, som altid lever, og

det lys, som aldrig slukkes.

Albummets otte sange bindes sammen af Nannas klare, lyse klang. Melodierne er nemme og iørefaldende – og de hurtigt genkendelige temaer i musikken gør det nemt at nynne med. Samtidig fremstår alle numrene meget forskellige, hvorfor albummet forbliver interessant og dejligt at lytte til.

Musikken akkompagnerer

sangene på en god måde, hvor det i samarbejde med Nannas tydelige og smukke intonation sætter teksterne i fokus og skaber muligheden for at låne Nannas ord.

Albummet vokser hos mig i takt med, at både tekster og melodier bliver mere og mere genkendelige. Jeg får lyst til at lytte, skru op og synge med, så tekstens ord også bliver mine. Min første forventning til albummet

var et langsomt og melankolsk udtryk, og her levede det ikke op til min forventning, fordi fokus ikke er vores smerte, men *håbet!* Og derfor får albummet lov til at stå som et stærkt vidnesbyrd om Guds nåde og den rige fred, vi kan få, når vi står i hans stærke vingerekke.

At der er styrke at finde i Gud – midt i magtesløsheden.



## BOGOMTALE ▶

**Sprint Aagaard Korsholm:**  
*Syv svære*  
Lohse 2021

48 sider – 49,95 kroner

Dette studiehæfte indeholder syv bibelstudier over etiske dilemmaer.

Hæftet, der er en revideret udgave af *Etik*, 3. udgave 2012, indeholder oplæg til samtale om blandt andet etiske problemstillinger ved livets begyndelse og afslutning og om vores brug af penge og ord.

Forlaget giver følgende grunde til, hvorfor man skal arbejde med de etiske spørgsmål:

- Fordi det er Guds vilje, at vi skal leve så rigtigt (altså så kærligt) som muligt.
- Fordi det er det bedste for os selv. Gud har skabt os. Han ved, hvad der er bedst for os.
- Fordi det er det bedste for andre. Følger vi Guds vejledning, vil vores liv blive til glæde og velsignelse for andre.



## LEDER ▶

# Troskab og omsorg

I 2014 BLEV Personregisterloven ændret, så man i dag kan få et cpr-nummer, der svarer til det køn, man føler sig som, fremfor til ens biologiske køn. Den 8. marts i år anbefalede et flertal i Det Ethiske Råd at sænke aldersgrænsen for denne rettighed til 10-12 år – dog med forældrenes samtykke, indtil man bliver 15 år.

Juridisk kønsskifte er ikke det samme som, at der er givet tilladelse til en kirurgisk behandling. Men de to ting er alligevel ofte i sagens natur forbundet. I samme periode – fra 2014 og fremad – ses der således også en vækst i antallet af både børn og voksne, der er blevet henvist til udredning for kønsidentitetsforhold.

Samtidig hører vi beretninger fra flere og flere lande om personer, der har fået foretaget hormonbehandling og/eller kønskirurgi, og som efterfølgende har fortrudt. Det gælder senest Keira Bell fra Storbritannien, som vi fortalte om i sidste nummer af T&M i 2020.

LOVENDRINGERNE OG DET stigende antal personer, der kæmper med kønsidentitetsspørgsmål, kan virke skræmmende. I virkeligheden ligger de i direkte forlængelse af tidsåndens læresætninger: "Gør alt for at føle dig lykkelig", og "du bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert for dig selv". Det er budskaber, som de yngste generationer i Vesten – også i Guds kirke – har fået ind med moderermælken.

Konsekvenserne bliver store for Vesten og for Danmark. Det kan give sig udtryk i retsforfølgelser af personer, som den canadiske far, der er arresteret for at sige "hun" om sin datter (side 1). Men konsekvenserne er endda større for dem, der udlever den nye ideologi og eksperimenterer med deres krop og seksualitet (side 9) til ødelæggelse og skam for dem selv.

HER KRÆVES DER troskab af Guds kirke. Vi kan ikke forandre tidsånden, men vi skal tale den imod i vores egne cirkler. Vi skal både fremholde Bibelens sande ord og afsløre tidsåndens løgne fra vores talerstole, i vores cellegupper, i sjælesorgens rum og i vores udgivelser. Det er ikke nok at ryste på hovedet ad de nye tanker om køn og seksualitet. For hverken unge eller gamle kan sige sig fri for at blive påvirket af ånden i den tid, de er en del af – heller ikke blandt de troende.

Men der kræves også en særlig omsorg af Guds kirke. Vi er kaldet til at elske – endda dem, der vil udelukke os fra samfundet, hvis det skulle komme så vidt (Luk 6,27). For hvordan skulle Guds kirke, der har Kristus selv som forløser og forbilledet, kunne se til, mens verden omkring den kaster sig selv ud i ødelæggelse?

Nicklas Laurup-Melner  
ansv. redaktør



## TEOLOGISK UNDERVISER TIL KURSER I TANZANIA

Vi søger en teolog til en ny stilling som underviser – og på sigt kursusleder – i de nye kursusfaciliteter i Iringa. I samarbejde med den lutherske kirke tilbydes kurser til præster, evangelister og ledere.

### Dine opgaver:

- Undervise i bibelfag og teologiske fag
- Tilrettelægge og gennemføre kurser
- Udvikle nye kurser og kursusformer

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.  
Læs mere på [dlm.dk/job](http://dlm.dk/job)



tro &  
mission  
inspiration | nærvær | holdning

## FIND MERE ONLINE ►



### Alle volontører er nu ansat

Efter sommerferien rejser Laura Schultz Mikkelsen til Cam-  
bodja. Hun er en af de otte volontører, som LM har ansat i det  
Internationale missionsarbejde.

[dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt)



### Ny kristen sportslejr

Der er volley, fodbold, efterskoleliv og meget mere på pro-  
grammet, når Efterskolen Solgården åbner dørene i som-  
merferien for sportsglade teenagere.

[dlm.dk/nyt](http://dlm.dk/nyt)



### I fastetiden

13/03/2021 | MARITA OG CARL HASSELBERG, TANZANIA

Vi havde tænkt, at vi ville fortælle om en helt almindelig uge  
og om hverdagen og vores undervisningstimer i nybegyn-  
derengelsk, sundhed, Det nye Testamente og computer.

Men som det ofte sker her, bliver livet ikke som planlagt.  
Rektors kone, der havde været syg længe, afgik ved døden  
på det nærmeste sygehus lørdag aften for tre uger siden. Vi  
hørte, at mennesker græd højlydt ved deres hus. Et dødsfald  
afbryder hverdagen, og al anden aktivitet går i stå ...

[dlm.dk/blog](http://dlm.dk/blog)

Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød



<p>..... 4</p>	<p>..... 3</p>	<p>..... 5</p>
--------------------	--------------------	--------------------

FOTO: ALEM SÁNCHEZ



TEMA

**Forsoning;**  
Gud tager synd al-  
vorligt, men han gav  
selv det offer, det  
kræver at skaffe for-  
soning mellem ham  
og mennesker.  
Kristne er kaldede til  
at bringe budskabet  
om forsoningen til  
vores næste, siger fri-  
menighedspræst Ma-  
thias Secher Rom

.....  
6-7

tro &  
mission

Inspiration | nærvær | holdning

06

26. MARTS 2021  
ARGANG 121

.....  
2

► Kristendommen har  
et relevant budskab ind  
i alle menneskers liv. Vi  
har fire fine kernevær-  
dier i LM. Hvad med en  
femte: "For livet"?

Lars Dysager